



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 6-2-2011

Chúa nhật 5 Thường niên

Năm A

*

Là muối, là ánh sáng

LỜI CHÚA: Mt 5,13-16

Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thấp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

SUY NIỆM

Anh em là muối cho đời: một định nghĩa tuyệt vời về người Kitô hữu. Kitô hữu gắn liền với cuộc đời, hòa mình với mọi người, như muối thấm vào thức ăn, giữ cho nó khỏi hư và thêm đậm đà. Vị mặn của muối là yếu tố quan trọng. Mặn thuộc về bản chất của muối. Muối nhạt chẳng đáng gọi là muối, vì chẳng ướp được gì. Khi đánh mất bản chất của mình, nó cũng hoàn toàn trở nên vô dụng.

Anh em là ánh sáng cho trần gian: một định nghĩa kinh khủng về người Kitô hữu, bởi lẽ chỉ Thiên Chúa mới là Ánh Sáng (1Ga 1,5). Chỉ Đức Giêsu mới dám nhận mình là Ánh Sáng (Ga 8,12). Anh em là ánh sáng vì anh em gắn Thầy, gắn đèn thì sáng.

(xem tiếp trang 2)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011: Những năm Mão trong lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam

Nhân dịp Xuân về, đón tết Tân Mão 2011, WHĐ điểm lại một số sự kiện của lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam diễn ra trong các năm Mão, từ những ngày đầu tiên - khi hạt giống Tin Mừng được gieo vãi trên quê hương Việt Nam.

Thế kỷ XVI

1591 - Tân Mão:

Cha Ordoñez de Cevallos dạy giáo lý và ban phép Thánh Tẩy cho công chúa Mai Hoa.

Thế kỷ XVII

1627 - Đinh Mão:

Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) ra Đàng Ngoài truyền giáo và từ Thanh Hóa lên Thăng Long yết kiến Chúa Trịnh Tráng.

1639 - Kỷ Mão:

Chúa Nguyễn Phúc Lan ra sắc chỉ cấm đạo.

1663 - Quý Mão:

Chúa Trịnh Tạc ra sắc chỉ cấm đạo.

(xem tiếp trang 2)



Từ hái lộc và xin xăm ngày Xuân đến hái lộc Lời Chúa

1. Hái lộc ngày xuân trong xã hội

Hái lộc ngày xuân là một trong những phong tục ngày Tết ở Việt Nam. Vào lúc giao thừa và trong ngày Tết, dân chúng có tục lệ đi hái lộc xuân. Họ thường đến đình chùa, miếu xin lộc xin ơn, cầu phúc cầu tài.

Lộc có hai nghĩa: là nhánh cây non, như người ta thường nói: cây nẩy lộc. Lộc cũng có nghĩa là bổng lộc, phúc lộc của trời, của thiên nhiên ban không cho.

Vì là một mầm non vừa nhú ra từ thân cây, từ kẽ lá, hoặc một nhánh cây non, nên lộc tượng trưng cho một sức sống vừa phát sinh và sẽ phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn một tương lai xán lạn đang chờ ở phía trước. Vào thời điểm đầu xuân, những mầm non như vậy không có nhiều, nên trong thực tế người ta bẻ những nhánh cây non đem về treo trước nhà hoặc chưng trên bàn thờ với hy vọng

rước được sức sống mới về nhà, đồng thời cũng cầu mong đem được phúc lộc về cho gia đình.

Truyền thống tin vào sức sống của thiên nhiên, tin vào ơn trời tự nó là điều tốt. Nhưng trong thực hành, con người vốn có tính hay tham lam, thay vì lấy một nhánh nhỏ, có người bẻ cả cành to, nhỏ cả gốc rễ... vì quan niệm rằng: cành càng to lộc càng nhiều. Cho nên từ xưa cho đến nay, tục lệ này thường dẫn người ta đến chỗ quá đà, gây ra sự phá hoại môi sinh, như thường xuyên thấy xảy ra ở các nơi, nhất là trường hợp lễ hội Hoa Anh Đào ở Hà Nội mấy năm trước đây.

Thời nhà Lý, năm 1126, vua Lý Nhân Tông đã phải xuống chiếu cấm nhân dân mùa xuân không được chặt cây. Ai cũng thấy mùa xuân là mùa cây cối nẩy mầm xanh tươi. Chặt cây

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Thế giới hôm nay tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng lại là một thế giới nhạt nhẽo, mất ý nghĩa, một thế giới tối tăm và vắng đục. Chúng ta hay phàn nàn về sự xuống cấp, suy đồi, nhưng người Kitô hữu ít khi nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trước thực trạng đó. Vì tôi là muối nhạt nên thế giới này vô vị. Vì tôi là đèn hết dầu, nên thế giới còn nhiều bóng tối. Thế giới sẽ mang bộ mặt mới, nếu chúng tôi sống đúng định nghĩa của Đức Giêsu.

Khi hoà mình với đời, chúng ta có thể trở thành muối nhạt, ngọn đèn chúng ta có thể bị hết dầu. Cần được ướp lại bằng vị mặn của Đức Giêsu, ngọn đèn cần được nuôi bằng dầu của Người. Phải liên tục trở lại với Đức Giêsu để đừng đánh mất bản sắc Kitô hữu của mình. Anh em ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian.

Vẫn còn nhiều Kitô hữu, có khả năng nhưng lại rụt rè, đặt ngọn đèn đời mình dưới thùng. Họ không dám dẫn thân vào đời, vì sợ nguy hiểm, vì thiếu tự tin vào bản lãnh của mình, hay vì hiểu sai thế nào là khiêm tốn thực sự. Cần có nhiều Kitô hữu làm bằng video, viết kịch, quay phim. Cần nhiều người là văn nghệ sĩ, làm nhà nghiên cứu. Cuộc sống chúng ta phải tỏa sáng, qua bao điều tốt đẹp, để mọi người nhận ra Thiên Chúa là Nguồn ánh sáng và cất tiếng ngợi ca tôn vinh.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu
tạ ơn Chúa đã cho chúng con
ánh sáng mặt trời, mặt trăng,
và ánh sáng từ những nguồn
năng lượng trên mặt đất.

Tạ ơn Chúa
vì Chúa đã gọi chúng con là ánh
sáng.
Đó là vinh dự
và cũng là một trách nhiệm nặng nề.

Xin cho chúng con có khả năng
đẩy lui bóng tối
của hận thù và bất công,
của buồn phiền và thất vọng.

Xin cho chúng con biết giữ gìn
ngọn lửa
mà Chúa đã thắp lên trong lòng
chúng con,
và biết vâng theo những soi sáng
của Chúa
qua từng phút giây của cuộc sống.

(xem tiếp trang 3)

Những năm Mão trong lịch sử...

Thế kỷ XVIII

1711 – Tân Mão:

Dòng Phanxicô trở lại hoạt động tại Đàng Trong sau một thời gian tạm gián đoạn.

1795 – Ất Mão:

Nhà Tây Sơn liên tiếp ra hai sắc chỉ cấm đạo.

Thế kỷ XIX

1855 – Ất Mão:

- Vua Tự Đức ra sắc chỉ cấm đạo 1855 (trong tổng số 13 sắc chỉ).
- Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thương), chết rũ tù ngày 15-07 tại Mỹ Tho, dưới đời vua Tự Đức.

Thế kỷ XX

1939 – Kỷ Mão:

Ủy doãn Tông tòa Lạng Sơn được Tòa Thánh nâng lên hàng Giáo phận Tông tòa (ngày 11-07), và bổ nhiệm Đức cha Felix Hedde (Minh) làm Đại diện Tông tòa.

1951 – Tân Mão:

- Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Gioan Baotixita Trần Hữu Đức làm Đại diện Tông tòa Giáo phận Vinh.
- Công đồng Đông Dương nhóm họp tại Hà Nội (từ ngày 5 đến 10-11-1951), dưới sự chủ tọa của Đức Khâm sứ Tòa Thánh John Dooley. Tham dự Công đồng có 13 giám mục của các giáo phận Việt Nam và Căm-bốt. Công đồng đã gửi Thư chung đến cộng đồng Dân Chúa, trong đó nhấn mạnh phải học hỏi Học thuyết xã hội của Hội Thánh và “đề phòng nạn cộng sản vô thần duy vật”.
- Ngày 29-04-1951, Đức Piô XII tôn phong 25 vị tử đạo VN lên hàng Chân phước.

1963 – Quý Mão:

- Tòa Thánh thiết lập Giáo phận Đà Nẵng và bổ nhiệm Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi là Giám mục tiên khởi.
- Tòa Thánh bổ nhiệm các Đức Giám mục: Đức cha Phaolô Trần Đình Nhiên (GM phó GP Vinh), Đức cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn (TGP phó TGP Hà Nội), Đức cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (GM GP Bắc Ninh).

1975 – Ất Mão:

- Tòa Thánh thiết lập Giáo phận Phan Thiết (30-01) và đặt Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa làm Giám mục tiên khởi (được tấn phong ngày 5-04).
- Tòa Thánh bổ nhiệm các Đức Giám mục: Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (ngày được bổ nhiệm: 17-03, GM GP Đà Lạt), Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc (27-03, GM phó GP Kon Tum), Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (25-04, GM GP Nha Trang), Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (24-04, TGM phó TGP Sài Gòn), Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần (GM phó GP Long Xuyên), Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách (6-06, GM phó GP Đà Nẵng), Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận (6-06, GM phó GP Cần Thơ), Đức cha Anrê Nguyễn Văn Nam (6-06, GM phó GP Mỹ Tho), Đức cha Phêrô Phạm Tấn (được bổ nhiệm ngày 17-03-1959, được tấn phong ngày 22-06-1975, GM GP Thanh Hóa), Đức cha Đaminh Lê Hữu Cung (28-04, GM GP Bùi Chu), Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật (16-06, GM phó GP Xuân Lộc), Đức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp (15-08, GM phó GP Vĩnh Long), Đức cha Stêphanô Nguyễn Như Thế (5-09, TGM phó TGP Huế).
- Tháng 8, Đức Khâm sứ Tòa Thánh Henri Lemaître và các linh mục thừa sai ngoại quốc bị buộc rời khỏi Việt Nam.
- Các Giám mục miền Nam họp tại Trung tâm Công giáo (15-12).

(xem tiếp trang 3)

Những năm Mão trong lịch sử...

1987 – Đinh Mão:

- Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hoạt động trở lại sau 5 năm tạm ngưng (8-02).
- Phái đoàn Giáo hội Chính thống Nga thăm TGP Sài Gòn (24-11).

1999 – Kỷ Mão:

- Tòa Thánh bổ nhiệm các Đức Giám mục: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ (được Tòa Thánh bổ nhiệm ngày 5-11-1998, được Đức Gioan Phaolô II tấn phong ngày 6-01-1999 tại Rôma, GM GP Phú Cường), Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc (26-03, GM GP Mỹ Tho), Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt (3-06, GM GP Lạng Sơn), Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu (3-06, GM phó GP Long Xuyên), Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn (3-06, GM GP Quy Nhơn).
- Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 26 (ngày 19-04) về các hoạt động tôn giáo; dự luận các tôn giáo tỏ ý bất đồng.
- Phái đoàn Tòa Thánh sang VN và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ (từ 15 đến 19-3).
- Lễ bế mạc Năm Toàn xá 200 năm Đức Mẹ La Vang và Đại hội hành hương lần thứ 25 tại Huế (từ 13 đến 15-8).
- Phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Phái đoàn do Đức TGM J.A. Fiorenza, Chủ tịch, dẫn đầu (từ 26-8 đến 2-9).
- Hội đồng Giám mục VN họp thường niên tại Nha Trang (từ 11 đến 17-10).
- Toạ đàm về Chữ Hiếu do Tòa Tổng giám mục Huế tổ chức (từ 26 đến 29-10).
- 25 giáo phận cử hành lễ Khai mạc Năm Thánh 2000 (25-12).

WHD

Từ hái lộc và xin xăm...

cối, phá hoại vườn tược cây cảnh trong mùa xuân khác nào xử tử cây cối, hoa cảnh. Cây cối bị triệt hạ thì con người sống ra sao? (1)

2. Xin xăm ngày xuân

Nơi một số đình chùa và lăng tẩm, có tục xin xăm khi khách thập phương tới lễ bái.

Dưới con mắt tự nhiên, xin xăm chỉ là một trò chơi may rủi, nhưng dưới con mắt tín ngưỡng, xin xăm là một cách thỉnh thần ý. Đa số người dân, khi xin xăm là nhắm vào ý nghĩa thứ hai này. Họ muốn biết thần ý về đời sống, gia đình, công việc làm ăn, tương lai hậu vận... Xăm là que thẻ xin ở đền chùa để đoán tương lai... (theo Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học - Hà Nội 1994).

Về hình thức: xăm là một thẻ bằng tre vót mỏng kích cỡ 20x10cm. Trên đầu thẻ ghi đầu số thứ tự từ 1 đến 100 bằng chữ Nho, kế bên dưới là số Ả Rập, dưới cùng mỗi thẻ là số của ống xăm). Mỗi ống đựng 100 thẻ xăm. Tại Lăng Ông, Bà Chiểu, trong số 100 thẻ có:

38 thẻ nói những điều tốt, may mắn

50 thẻ nói những điều trung bình

12 thẻ nói những điều không tốt.

Cách thức xin xăm

Trước hết khách lễ thần 4 lạy, 3 vái rồi tùy ý quỳ hay ngồi, hai tay đưa cao ống xăm lên mà lắc một cách kính cẩn, sao cho một que thẻ rớt ra. Sau đó khách xá nhẹ vài xá, lạy tạ thần 4 lạy, và nhớ kỹ số thẻ của xăm (viết bằng chữ Hán, ai không biết chữ Hán phải nhờ người khác đọc giùm).

Sau đó khách tới bàn xăm. Tại đây có thầy chuyên môn giải thích cho khách. Khách cho biết số thẻ xăm. Thầy lấy lá xăm là một tờ giấy có cùng số tại bàn xăm. Lá xăm này mặt trước viết số thứ tự que xăm, rồi đến một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt diễn tả thần ý gồm 3 phần: nguyên văn bằng chữ Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Mặt sau là lời bàn xăm, viết theo thứ tự: bổn mạng, gia đạo, mưu sự, cưới gả, bệnh tật, cầu tài, cầu quan, xuất hành, kiện cáo, mất trộm. Tất cả những lời bàn của thầy có đặc tính chung là vắn tắt, mơ hồ, nặng về phương diện luân lý, đạo đức. Còn nội dung tốt xấu thế nào thì có thể

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Lạy Chúa Giêsu,
cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối
vẫn còn tiếp diễn
trên thế giới và trong lòng chúng con.

Ước gì chúng con
đừng chỉ lo nguyên rửa bóng tối,
nhưng can đảm thấp lên những
ngọn lửa,
để cả trái đất ngập tràn ánh
sáng Chúa. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

nói là theo tỉ lệ 38, 50 và 12 như đã nói trên đây.

Lượng giá

Xin xăm thuộc loại tín ngưỡng dân gian. Nhiều người, qua việc xin xăm, những mong thánh thần, trời Phật chỉ giúp vận hạn trong năm để phòng tránh.

Lá xăm mà nhiều người cho là biểu hiện ý của thần thánh có khi đúng có khi sai, như thực tế vẫn chứng minh. Thế nhưng vẫn không ít người tin vào nó. Khi gặp xăm xấu họ thất vọng hoàn toàn, mất tin tưởng vào cuộc sống, buông xuôi mọi sự, khiến ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và người thân, đến công việc làm ăn. Dù mỗi người ai cũng phải chịu một phần ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội, nhưng cuộc sống của bản thân chúng ta phần lớn tùy thuộc vào ý chí và sự cố gắng của chính chúng ta. Hãy giúp mình thì Trời sẽ giúp. Mỗi người chịu trách nhiệm về chính mình. Chính chúng ta sẽ phải quyết định cuộc sống của mình trong hiện tại và định hướng cho tương lai (2).

3. Hái lộc Lời Chúa trong Giáo Hội

Trong nhiều nhà thờ Công giáo, từ khoảng đầu thập niên 1980, sau thánh lễ Minh niên Mừng một Tết Nguyên Đán, tại gian cung Thánh có tổ chức hái lộc Lời Chúa như một kiểu hội nhập văn hóa.

a). Những câu Lời Chúa trích từ Kinh Thánh, đa số từ Tân Ước, mỗi câu được viết trên miếng giấy, kích cỡ không nhất định, cuộn tròn lại treo trên một cành cây, thường là cành mai hay cành đào. Liên sau khi hát bài kết thúc thánh lễ Minh niên, mỗi người lên tự tay hái lấy một cuộn,

(xem tiếp trang 4)

Từ hái lộc và xin xăm...

như kiểu hái lộc cây, mở ra đọc Lời Chúa ghi trong đó, trong lòng thầm cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình và cho những người thân, rồi đem về dán lên bàn thờ hay một nơi trang trọng trong gia đình. Để rồi cả năm mỗi người trong gia đình sẽ cố gắng sống theo điều răn dạy của câu Lời Chúa đó.

b). Lời Chúa dạy có thể xếp thành nhiều loại.



Đức ông Parolin hái lộc Lời Chúa trong thánh lễ ngày 15-2-2009 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội

1. Loại tích cực:

--- Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

– Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20, 24).

2. Loại tiêu cực:

– Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói (Lc 6, 25).

– Ai vả má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa (Lc 6, 29).

3. Loại pha cả tích cực và tiêu cực:

– Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3).

– Vì danh Thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ (Mt 10, 22).

Trên nguyên tắc: đã là Lời Chúa thì lời nào cũng soi sáng hướng dẫn và nuôi dưỡng con người, có lời khuyên bảo, có lời răn đe, có lời hứa hẹn với điều kiện... và tất nhiên nếu muốn sống theo Lời Chúa cũng đòi hỏi rất nhiều hy sinh.

Người Công giáo, dù vẫn phải biết tiên liệu mọi công việc với tất cả

tinh thần trách nhiệm, cũng phải luôn biết tin tưởng phó thác trong tay Chúa Quan Phòng về tất cả những gì liên quan tới tương lai, tránh mọi thứ tò mò không lành mạnh về vấn đề này (x. GLHTCG số 2115).

Vì thế người Công giáo không đi coi bói coi tử vi coi đồng bóng, không xin xăm... vì những điều này đi ngược lại với niềm tin vào một mình Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng đầy quyền năng và tình thương. (x. GLHTCG số 2115).

Chúa Giêsu đã dạy: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24, 42). Điều này có ý dạy chúng ta đừng tò mò tìm biết tương lai, nhưng hãy luôn luôn sống đạo đức và thường xuyên làm việc thiện như người đầy tớ trung tín và những trinh nữ khôn ngoan.

Khi hái lộc Lời Chúa, người Công giáo không nhằm cầu may hay để tìm biết tương lai hậu vận... nhưng là để chọn cho mình và cho cả gia đình mình một trong nhiều Lời Chúa, để cả gia đình thực hành cách đặc biệt trong suốt năm. Trong khi chồi lộc cây cối đem lại cho người hái hình ảnh một sức sống phát sinh và đang phát triển, thì lộc Lời Chúa lại đi lên tới chính Đấng “nhờ Người mà muôn vật được tạo thành”, vì Lời Người “là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho ta đi” (x. Tv 118, 105); “Lời Chúa là sức thiêng cứu rỗi mọi tín hữu” (Mc 17); “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). “Trong lời Thiên Chúa, có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho Hội Thánh, còn đối với con cái Hội Thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng” (MK 21, trích dẫn trong GLHTCG số 114).

Nhận định như trên, thì dù Lời Chúa khuyên bảo hay răn đe, dù diễn tả dưới hình thức tích cực hay tiêu cực, tất cả đều đem lại ánh sáng và sự sống cho con người. Tuy nhiên, trong thực tế, vào thời điểm đầu năm, tâm

lý chung của con người là chỉ muốn nghe những điều tích cực, những điều đem lại niềm vui và hạnh phúc. Vì thế nên nhiều khi có những trường hợp xảy ra là: người bắt được câu không vừa ý thì len lén treo lại và hái câu khác, hoặc đem về giấu đi để khi đi lễ chiều hái câu khác.

Rút kinh nghiệm này, nhiều cha quản xứ, khi soạn các câu lộc Lời Chúa, đã chỉ chọn những câu tích cực, để khi rút được ai cũng bằng lòng, và tình trạng đổi lại hoặc giấu giếm không xảy ra nữa. Như vậy xem ra đã giải quyết được một phần vấn đề. Phần vấn đề còn lại là làm cách nào để cũng áp dụng những Lời Chúa mà nhiều người cho là chói tai?

Vì có lúc Chúa sẽ hỏi: Thế còn những câu sau đây, sẽ chẳng có ai thi hành áp dụng sao? – “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23); “Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10, 22).

Có cha xứ đã trả lời: “Vào những thời điểm phụng vụ thích hợp, như mùa Chay, tuần Thánh... con sẽ giải thích cho dân chúng để họ vui lòng chấp nhận những giáo huấn khác của Tin Mừng đòi hỏi nhiều hy sinh”. Có lẽ Chúa sẽ trả lời: “Cũng tạm được thôi, nhưng...”

Nhưng cách tốt nhất vẫn là giải thích và chuẩn bị tinh thần giáo dân trước để ngay từ ngày đầu xuân, họ có thể đón nhận đầy đủ giáo huấn của Chúa Giêsu, những điều dễ đón nhận cũng như những điều xem ra chướng tai (Ga 6,60). Như lời Thánh Phaolô: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2 Tm 4, 2).

Nha Trang 14-1-2011

Gm Phaolô Nguyễn Văn Hòa

(1) <http://www.look.yeah1.com/albums/use...18/loc-non-jpg> jan 11

(2) phongthuyhoangdien.com/VietNam/New/_434/

Toan Ánh. Hội hè đình đám, quyền thượng. Nam chi tùng thư 1969

Vietbao.vn/Doi-song-gia-dinh/dom...xin-xam...bi.../111/