



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 13-3-2011

**Chúa nhật 1 Mùa Chay
Năm A**

*

Quỷ bỏ Người mà đi

LỜI CHÚA: Mt 4, 1-11

Sau khi chịu phép rửa, Ítê Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” Nhưng Người đáp: “Tôi có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Ítê Giêsu đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Người chớ thử thách Ítê Chúa là Thiên Chúa của người.”

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Ítê Giêsu liền nói: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Người phải bái lạy Thiên Chúa là Ítê Chúa của người, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha tĩnh tâm Mùa Chay

WHĐ (10.3.2011) – Như mọi năm, năm nay Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI sẽ bắt đầu Tuần lễ linh thao vào Chúa nhật I Mùa Chay, 13-3-2011. Chủ đề Tuần linh thao năm nay là “*Ánh sáng Chúa Kitô trong trái tim Hội Thánh – Gioan Phaolô II và thần học về các thánh.*”

Linh mục François-Marie Léthel, thuộc dòng Cát Minh đi chân đất, giảng tĩnh tâm từ ngày 13 đến 19. Cha Léthel là giáo sư tại phân khoa Thần học giáo hoàng và thư ký của Viện Hàn lâm giáo hoàng về thần học.

Các buổi linh thao bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại Nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu chuộc trong Điện Tông đồ, gồm có Kinh chiều, Suy niệm dẫn nhập, Châu Thánh Thể và phép lành.

Mỗi ngày Đức Thánh Cha và giáo triều sẽ cùng đọc các giờ kinh Phụng vụ và nghe ba bài suy niệm. Ngày cuối cùng, cũng là lễ thánh cả Giuse, sẽ đọc kinh Sáng lúc 9 giờ sáng, sau đó là bài suy niệm kết thúc. ■

(theo Zenit)



Đề cương Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII về Tân Phúc Âm hóa

WHĐ (5.03.2011) – Sáng hôm qua thứ Sáu 4-03-2011, tại Văn phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký

chủ đề “Tân phúc âm hóa để truyền bá đức tin Kitô”.

Bản Lineamenta -ấn hành bằng tám ngôn ngữ: Latinh, Pháp, Anh, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đức- gồm lời tựa, lời giới thiệu, ba chương và phần kết luận. Văn bản này còn kèm theo một bảng gồm 71 câu hỏi liên quan đến các vấn đề còn đang xem xét. Các câu trả lời sẽ được trình cho Tổng thư ký Thượng Hội đồng trước Lễ Các Thánh, 1-11-2011 để biên soạn “Instrumentum laboris” (Tài liệu làm việc) của Thượng Hội đồng.



Thượng Hội đồng Giám mục, đã trình bày bản Lineamenta (Tài liệu Đề cương) của Đại hội thường kỳ lần thứ XIII Thượng Hội đồng Giám mục - sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng Mười năm 2012, về

Trong Lời tựa, Đức Tổng Giám mục Eterovic giải thích về “sự phân biệt giữa phúc âm hóa hiểu như là hoạt động thường xuyên của Giáo Hội đến với muôn dân (ad gentes), những

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Sống là chịu tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Có những điều nâng đời sống của ta lên, và cũng có những điều khiến ta ngã quỵ. Chấp nhận làm người là chấp nhận bị cám dỗ. Cám dỗ từ bên ngoài, từ quỷ dữ, từ tha nhân... Cám dỗ từ bên trong, từ đòi hỏi của bản năng tự nhiên, của thân xác, từ sự khép kín của trí tuệ và lạnh giá của con tim. Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ, nhưng phận người lại cao cả hào hùng vì con người có thể thắng được mọi cơn cám dỗ bằng một lựa chọn đầy tự do.

Nhìn lại ba cơn cám dỗ tiêu biểu của lúc Giêsu, ta thấy chúng có một mẫu số chung. Đó là Ngài bị lôi kéo sống cho mình, lo cho mình, xây đắp cho mình. Dù là dùng quyền năng Cha ban để biến đá thành bánh ăn cho đỡ đói. Dù là nhảy xuống từ nóc đền thờ như một thách đố đối với Thiên Chúa yêu thương, hay như một biểu diễn ngoạn mục để thu hút quần chúng. Dù là sắp mình bái lạy Satan để được nắm mọi quyền hành trên muôn nước. Giàu sang, quyền lực, khoái lạc vẫn là những cám dỗ muôn thuở, cho mọi người, mọi tập thể đạo đời. Lúc Giêsu đã thắng được các cơn cám dỗ. Cơn cám dỗ lớn nhất là quay vào mình, chọn mình thay vì chọn Chúa và anh em.

Chúng ta cần nhận ra những cơn cám dỗ hiển hành, mang một lớp vỏ bên ngoài vô hại. Một số bạn trẻ Thái Lan mơ ước có được 7 điều, tất cả đều bắt đầu bằng chữ C theo tiếng Anh: xe hơi, điện thoại di động, quần áo, máy vi tính, một căn hộ sang trọng, thẻ tín dụng, thuốc ngừa thai. Không phải vật chất là điều xấu. Nhưng nếu con người bị ám ảnh bởi vật chất và coi đó là mục đích duy nhất của đời mình, thì cuộc sống sẽ nghèo nàn biết chừng nào! Sống đâu phải chỉ để hưởng thụ, mà còn để hiến trao. Con người đâu phải chỉ là thân xác, mà còn là tinh thần. Cuộc sống đâu phải chỉ ở đời này, mà còn ở đời sau.

Cần tập chiến thắng cơn cám dỗ bằng cầu nguyện, hy sinh. Hy sinh là làm chủ các giác quan và trí tưởng tượng, là khiêm tốn nhận mình yếu đuối, mỏng dòn, là dám cương quyết từ chối: "Hãy xéo đi, Satan."

(xem tiếp trang 3)

Người mù và người điếc có thể thưởng ngoạn nghệ thuật tại Bảo tàng Vatican

WHD (04.03.2011) – Bảo tàng Vatican đã đưa ra các chương trình tham quan đặc biệt dành cho người điếc và người mù.

Các chương trình tham quan miễn phí kéo dài hai tiếng đồng hồ này dành cho các người khiếm thính và khiếm thị nhằm đem lại cho họ một kinh nghiệm đa cảm quan về một số công trình nổi tiếng nhất của bảo tàng.

Sáng kiến này cũng mở ra cơ hội đầu tiên cho người điếc ở Italy để được đào tạo và làm việc tại một viện bảo tàng như một hướng dẫn viên kinh nghiệm thay vì chỉ là thông dịch viên.



Bảy phụ nữ, trong đó có năm người bị điếc, đã được đào tạo chuyên ngành lịch sử nghệ thuật và khảo cổ học tại Bảo tàng để họ có thể làm việc như hướng dẫn viên chuyên nghiệp cho các chương trình tham quan mới dành cho người điếc.

Một trong những hướng dẫn viên điếc mới, người đã giới thiệu mình là "Anna," cho biết -thông qua một thông dịch viên- cô và đồng nghiệp mới của mình rất hạnh phúc khi có cơ hội làm hướng dẫn viên bảo tàng chuyên nghiệp tại Bảo tàng Vatican.

Chương trình tham quan dành cho người khiếm thính gồm phòng Raphael, Nhà nguyện Sistine, và thậm chí các bộ sưu tập tượng cổ điển. Các hướng dẫn viên thông thạo một số ngôn ngữ kí hiệu, bao gồm các ngôn ngữ kí hiệu Anh và Pháp.

Isabella Salandri, người phụ trách các chương trình tham quan mới này cho biết, lộ trình tham quan dành cho người mù và người khiếm thị kết hợp các kinh nghiệm giác quan, giúp họ thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật "mà không còn ao ước mắt được nhìn thấy."

Ví dụ, để khảo sát bức "Xuống khỏi thập giá" của Michelangelo Merisi Caravaggio, trước tiên khách tham quan sẽ nghe một đoạn Kinh Thánh kể lại cảnh Chúa Kitô được đưa xuống khỏi thập giá và mai táng. Rồi họ nghe một bài bình ca liên quan tới các sự kiện Kinh Thánh và nghe một đoạn ngắn về cuộc đời của họa sĩ.

Sau đó từng người một sẽ chạm tay vào một bức phù điêu bằng nhựa trình bày cảnh Nicôđêmo và Gioan đặt xác Chúa Kitô trên phiến đá trong khi Đức Maria và những phụ nữ khác đứng nhìn.

Salandri nói: "Người hướng dẫn sẽ giúp khách tham quan chạm tay vào từng chi tiết của bức phù điêu "một lúc lâu, vì điều này giống như một câu đố, họ cần phải tạo ra một bức tranh trong trí để biết được cách thức sắp xếp của nhiều khuôn mặt và chân tay, bao gồm cả cơ thể của Chúa Kitô."

Như thế khách tham quan cảm nhận được các chi tiết thực trong bức tranh như những chiếc lá dày mượt như nhung và tấm vải lanh có mùi thơm

mộc dục và lô hội, các loại thảo mộc sử dụng trong các loại vải khâm liệm thời đó.

Sara di Luca, một nhân viên phục chế của bảo tàng, cho biết cô đã sử dụng cùng loại vật liệu và kỹ thuật mà Caravaggio sử dụng trong kiệt tác của ông để tạo ra bức tranh sơn dầu mẫu của một phần của bức tranh "Xuống khỏi thập giá."

Cô cho biết trong phiên bản mẫu cô đã sử dụng nét vẽ và độ dày của sơn tương tự để khách tham quan có thể chạm vào bản sao và cảm nhận cùng một loại vải thô, dờ theo các nét vẽ, và mùi sơn dầu như Caravaggio đã sử dụng.

Di Luca cũng đã thực hiện một phiên bản mẫu bức tranh tường "Thiên thần với đàn lute" của Melozzo da Forli để du khách có thể cảm nhận tương tự về cảm xúc và mùi vị như bức tranh đã được thể hiện.

Khách tham quan cũng nhận được một tập sách bằng chữ nổi để xem qua những phác thảo của cả hai tác phẩm của Caravaggio và Melozzo. ■

(theo CNS, 01.03.2011)

Tuyên bố chung của Ủy ban Liên lạc quốc tế Công giáo – Do Thái giáo

WHĐ (4.03.2011) – Trưa hôm qua, 3-03, Ủy ban Liên lạc quốc tế Công giáo – Do Thái giáo đã ra Tuyên bố chung về Hội nghị lần thứ XXI của Ủy ban, diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 27-02 đến ngày 3-03.

Tuyên bố viết:

“Hội nghị lần này của Ủy ban Liên lạc quốc tế Công giáo – Do Thái giáo mang tên: ‘40 năm đối thoại và suy tư – Những triển vọng’. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng nhau nghiên cứu quá khứ, hiện tại và tương lai của việc đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo, đặt trong bối cảnh quốc tế.

Hội nghị ghi nhận tiến trình tích cực diễn ra sau Công đồng Vatican II và sau Tuyên ngôn *Nostra Aetate* năm 1965 về quan hệ giữa Giáo Hội và những anh chị em ngoài Kitô giáo. Một trong những kết quả quan trọng là đi sâu vào những mối tương quan cá nhân và ý nguyện được cùng nhau chia sẻ những thách đố mà Do Thái giáo cũng như Công giáo phải đương đầu, trong một thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng.

Hội nghị cũng đã đề cập đến những sự kiện đang diễn ra tại Bắc Phi và Trung Đông. Tại những nơi này, có hàng triệu người đang biểu lộ khát vọng được tôn trọng nhân phẩm và được tự do. Tại nhiều nơi trên thế giới, những người thuộc thành phần thiểu số, đặc biệt người Công giáo, bị phân biệt đối xử, bị hạn chế tự do tôn giáo một cách bất công, bị đàn áp và sát hại.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bày tỏ mối ưu tư sâu sắc trước việc tái diễn những hành động bạo lực và khủng bố lại được nhân danh Thượng Đế!

Hội nghị cũng ghi nhận hiện nay đang gia tăng những cuộc tấn công nhằm vào người Công giáo cũng như những lời kêu gọi hủy diệt Giêrusalem”.

(Theo VIS)

Đề cương Thượng Hội đồng

người chưa biết Chúa Giêsu Kitô, với tân phúc âm hóa nhắm đến những người đã rời xa Giáo Hội, những người đã được rửa tội nhưng chưa được phúc âm hóa đủ.”

Lời giới thiệu nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh những dẫn thân đại kết mới cho việc phúc âm hóa do Giáo Hội thực hiện sau Công đồng đại kết Vatican II.

Chương đầu tiên, mang tên “Thời của Tân Phúc âm hóa”, được mô tả là “sự ra đời của khái niệm tân phúc âm hóa và sự phổ biến khái niệm này trong triều đại các Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI.”

Phần này liệt kê “sáu lĩnh vực” mà Giáo Hội phải đương đầu để có thể đáp lại những thách đố đặt ra cho đức tin Kitô giáo do bối cảnh xã hội và văn hóa ngày nay”. Đó là: thế tục hóa, nhập cư, truyền thông, kinh tế, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chính trị.

“Loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô” là tiêu đề của chương hai. Chương này khẳng định rằng “mục tiêu của phúc âm hóa và đặc biệt hơn

của tân phúc âm hóa là việc công bố Tin Mừng và chuyển giao đức tin. Tin Mừng không được hiểu là một quyển sách hay một giáo thuyết, nhưng là một ngôi vị: Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng đã làm người.

Chương ba, “Dẫn nhập vào kinh nghiệm Kitô giáo”, mời gọi suy tư về các phương tiện Giáo Hội dùng để giới thiệu đức tin, và đặc biệt là các bí tích khai tâm Kitô giáo: Rửa tội, Thêm Sức và Thánh Thể.”

Cuối cùng, phần Kết luận tái khẳng định rằng “Việc Tân Phúc âm hóa phải nhằm làm sống lại nơi các Kitô hữu sứ vụ mới với nhiệt tình ban đầu - sứ vụ liên quan đến tất cả các thành viên của cộng đồng Thiên Chúa.”

Hơn nữa, Đức Ông Fortunato Frezza, phó thư ký Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám Mục, đã nhắc lại rằng “chính tên gọi Thượng Hội đồng (synodos) có nghĩa là cuộc hành trình hiệp thông” và nhấn mạnh Thượng Hội đồng có trách nhiệm thực hiện sự hiệp thông này với các dấu chỉ của thời đại, bằng sự nhận định và năng động thích nghi với Giáo Hội, với đức tin và các Công trình của đức tin và việc chăm sóc mục vụ.”

(theo VIS, 4.03.2011)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng tôi buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngược lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.

Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời.

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.

Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Bụi tro

14,13). Vì vậy, trong cuộc đời quá ngắn ngủi này, chúng ta được kêu gọi tận dụng thời gian để sống tình nhân ái với nhau. Hãy thôi những bon chen lừa lọc vì cuộc đời chẳng là mấy. Hãy dùng những toan tính nhỏ nhen vì chẳng ai sống mãi trên đời. Thấy rõ cuộc sống chóng qua giúp ta thiện chí sống bao dung quảng đại. “Hổ chết để da, người ta chết để tiếng”. “Tiếng” đây là lòng nhân hậu, là đạo đức của con người. Một người sống tốt lành, khi thân xác của họ đã an nghỉ trong lòng đất, cái đức của họ vẫn còn. Họ vẫn được lưu danh với thời gian. “Người ơi hãy nhớ, mình là bụi tro Một mai người sẽ trở về bụi tro”

Lời ca đơn sơ mà da diết, bi ai mà thiết thực, nhắc chúng ta nhớ về thân phận con người, hướng chúng ta về với Đấng Vĩnh Cửu qua những thực hành cụ thể của cuộc sống hôm nay.

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Giám mục Hải Phòng

Bụi tro (Suy tư Mùa Chay)

*“Người ơi hãy nhớ, mình là bụi tro
Một mai người sẽ trở về bụi tro”
(Thánh ca)*

Bài thánh ca đã trở thành quen thuộc mỗi khi Mùa Chay về. Lời ca đơn sơ mà da diết, bi ai mà thiết thực, nhắc chúng ta nhớ về thân phận con người.

Trong nghi thức khai mạc Mùa Chay, các tín hữu công giáo, từ giáo hoàng, giám mục, linh mục đến giáo dân, mọi người đều khiêm hạ nhận lấy một chút tro trên đầu. Người giàu cũng như người nghèo, người già cũng như người trẻ, hết thầy đều nhận mình là thân phận bụi đất, hư vô. Nghi thức này thật cảm động, vừa diễn tả lòng sám hối, vừa nói lên nguồn gốc tro bụi của mình. Bụi tro xem ra đơn giản là thế mà lại gợi ý suy tư với bao điều sâu sắc.

1- Bụi tro nhắc nhở chúng ta sự mỏng giòn của kiếp người

Tro là phần còn lại của một số chất liệu sau khi đã bị lửa thiêu rụi. Tiên thân của tro có thể là những đồ vật một thời quý giá, sang trọng, có thể là những bông hoa một thời kiêu sa, rực rỡ. Thế rồi, với tác động của ngọn lửa, những gì là rực rỡ không còn, những gì là kiêu sa đã mất, còn lại chỉ là nắm tro tàn vô dụng. Phụng vụ khuyến đốt những cành lá sử dụng trong chúa nhật lễ Lá năm trước để lấy tro dùng trong nghi thức làm phép và xúc tro. Những cành lá nhắc lại lời tung hô của người dân thành Giêrusalem khi Đức Giêsu tiến vào thành thánh. Như những cành lá xanh tươi mau khô héo do tác động của thời gian, những lời ca tụng con người dành cho nhau sớm bị lãng quên vì chỉ nhất thời. Nếu có rất nhiều người tung hô Đức Giêsu khi Người vào thành thánh ngày chúa nhật lễ Lá, thì cũng có khá đông những cánh tay giơ lên chiều thứ sáu để đòi lên án tử cho Người. Khoảng cách cho một cành lá từ lúc xanh tươi đến lúc héo tàn mỏng manh là thế.

Khi tham dự nghi thức hỏa táng một người thân, chúng ta cảm nghiệm cách sâu xa sự mỏng giòn của thân phận con người. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, ngọn lửa đã biến thân xác con người trở thành tro bụi. Về đẹp để xinh tươi sẽ không còn; giàu sang phú quý sẽ biến mất. Những hộp hài cốt đặt để gần nhau trong ngôi “nhà tưởng niệm” cho thấy, sau khi chết, con người chẳng còn chi khác biệt. Giàu sang, nghèo hèn có cùng một

địa chỉ; yêu thương thù ghét cùng một chốn đi về.

Như một đoá hoa vô thường, cuộc đời mỏng manh, nay còn mai mất. Mỗi ngày qua đi, thân xác con người thay đổi, rồi đến mùa thu cuộc đời, họ trở nên tàn tạ.

Vượt lên thân phận mỏng giòn chóng qua của kiếp con người, đức tin công giáo hướng chúng ta về những giá trị vĩnh cửu. Quả vậy, nếu thân xác con người như đoá phù dung sớm nở tối tàn, thì linh hồn con người lại trường tồn bất tử. Nếu cuộc sống thế gian dừng lại khi con người nhắm



mắt xuôi tay, thì cuộc sống vĩnh cửu lại khởi đầu lúc con người già biệt trần thế. Phủ nhận linh hồn bất tử, con người sẽ bất hạnh, vì sau khi chết, họ trở về với hư vô. Không tin Thiên Chúa hiện hữu, người ta sẽ sống trong vô vọng, vì không tìm đâu được lý tưởng cuộc đời.

2- Bụi tro nhắc nhở chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng Vĩnh cửu

Tác giả sách Sáng thế nói với chúng ta, thân xác con người được tạo thành từ bùn đất, rồi con người sẽ trở về với đất, vì từ đất mà ra. *“Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật”* (St 2,7). “Con người” chỉ khác với đất là có hơi thở. Chính Thiên Chúa đã “thổi hồn” cho đất để đất trở nên người. Đất với người từ đó mà có duyên nợ, luôn gắn liền với nhau. Con người sống nhờ đất khi thọ hưởng biết bao hoa màu từ đó, rồi cũng chết vì đất khi đổ mồ hôi trán để tồn tại và mưu sinh. Đất là chỗ

đứng chắc chắn cho bước chân người khi họ còn sống; Đất mở rộng vòng tay đưa con người trở về an nghỉ khi họ từ giã cuộc đời. Hành trình con người khởi đi từ đất, qua một chuỗi những tháng ngày vui tươi đau khổ, hân hoan, thất vọng, rồi con người lại trở về với... đất. Cách trình bày của tác giả sách Sáng thế cho ta thấy tình thương bao la của Thiên Chúa. Con người là một tác phẩm do chính Chúa tạo nên. Ngài như một người thợ thủ công lành nghề, khéo léo nhào nặn đất để tạo nên hình dạng con người. Với tình yêu thương, Ngài chăm sóc và ban cho con người hơi thở. Hơi thở ấy chính là hơi thở của Ngài. Thật kỳ diệu khi được biết sự sống của chúng ta chính là hơi thở của Thiên Chúa. Nhờ hơi thở của Chúa mà con người trở nên cao cả, tuy được nắn từ bùn đất. Sau cuộc đời lo toan giữa nhân tình thế thái, con người trước khi về với đất “trút linh hồn”, trả lại “hơi thở” cho Chúa, trong tâm tình biết ơn triu mến, như người con phó thác trọn vẹn nơi Cha mình.

3- Bụi tro nhắc chúng ta sống tốt cuộc đời tạm này

Khi ý thức được sự mỏng giòn chóng qua của thân phận con người, chúng ta chọn lựa và gắn bó với những giá trị trường tồn vĩnh cửu. Của cải vật chất chỉ là phương tiện Chúa ban để chúng ta sống xứng với phẩm giá con người và để giúp đỡ anh chị em. Chúng ta không thể mang theo chúng khi già biệt cõi đời. Cánh tay buông thông của người vừa trút hơi thở cuối cùng cho thấy, con người đến thế gian với hai bàn tay trắng, nay trở về với cát bụi cũng chỉ là tay không. Thật bất hạnh cho những ai coi tiền bạc của cải như những chiếc “phao cứu hộ” vào lúc cuối đời.

Vì những lợi lộc trần gian mà không thiếu người dùng mọi mưu mô mánh lới. Vì vinh quang nhất thời mà có người đã coi nhẹ lương tâm. Bụi tro nhắc chúng ta những vinh quang trần thế cũng chỉ như đoá hoa rực rỡ hôm nay, ngày mai sẽ trở thành tro bụi. Chỉ có tình Chúa tình người mới lâu bền tồn tại, mãi đến thiên thu.

Nếu bàn tay buông thông của người vừa nằm xuống chẳng mang theo được gì khi tạm biệt cõi đời, thì những công phúc họ đã thực hiện ở đời này lại theo họ mãi mãi (x. Kh

(xem tiếp trang 3)