



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

hdgmvietnam.org

THÚ NĂM 24-3-2011

Năm 2011 - Số 12

**SUY NIÊM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 27-3-2011

Chúa nhật 3 Mùa Chay

Năm A

*

**Cho tôi
xin chút nước uống**

LỜI CHÚA: Ga 4,5-42

Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samaria, tên là Xykha, gần thửa đất ông Giacôp đã cho con là ông Giuse. Ở đấy, có giếng của ông Giacôp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào mười hai giờ trưa.

Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" Quả thế, các môn đệ của Người vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?" Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị: Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống? Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacôp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị

(xem tiếp trang 2)

Đức Giám mục Giáo phận Kagoshima, Nhật Bản đến thăm Toà Giám mục Nha Trang

GP NHA TRANG – Lúc 17g30 ngày 22-03-2011, Đức cha Paul Kenjiro Koriyama, giám mục giáo phận Kagoshima cùng với 8 giáo dân đã đến thăm Toà Giám mục Nha Trang.



Nhân dịp này, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, đã ngỏ lời chia buồn với Đức cha Koriyama về những đau thương, mất mát mà Giáo Hội cũng như người dân Nhật phải gánh chịu mới đây. Ngài bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và cho biết Ngài và giáo phận Nha Trang vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội và đất nước Nhật.

Đức cha Koriyama đáp từ bằng tâm tình cảm ơn quý Đức cha, quý cha và giáo dân Nha Trang đã hiệp thông trong những ngày buồn thương của đất nước Nhật. Ngài cũng cảm ơn sự

giúp đỡ của giáo phận Nha Trang vì đã gởi 4 linh mục trẻ trung, năng động đến làm việc mục vụ nơi giáo phận của Ngài. Đức cha cho biết, trong mùa Chay này, nơi các giáo xứ do các cha Nha Trang phụ trách đều có các buổi tĩnh tâm dành cho giáo dân theo sáng kiến của các cha. Đức cha rất vui vì điều này.

Đức cha Giuse đã tặng quà kỷ niệm cho Đức cha Koriyama là một bức sơn mài họa cảnh đồng quê Việt Nam, với những người nông dân đang cấy lúa, có ý nhắc nhở Giáo Hội luôn quan tâm đến những người dân nghèo...

Cuộc viếng thăm kết thúc với bữa cơm tối đơn sơ thắt tình huynh đệ và hiểu biết lẫn nhau giữa hai giáo phận Việt-Nhật. ■

(Nguồn: gpnt.net)

Hoa Kỳ: Đại hội Giáo lý 2011 tại Tổng giáo phận Los Angeles

WHĐ (21.03.2011) – Đại hội Giáo lý 2011 do Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ vừa kết thúc hôm qua, 20-03-2011. Đây là Đại hội hằng năm, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Anaheim.

Trong 49 năm qua (1962 – 2011), Đại hội Giáo lý đã tổ chức được 280 cuộc hội thảo về nhiều lĩnh vực khác nhau của hoạt động dạy giáo lý: sự phạm giáo lý, tìm hiểu Thánh kinh, linh đạo, âm nhạc, phát triển nhân cách...

Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng 3 với chủ đề "Vững tâm... Tin tưởng!"



Nữ tu Edith Prendergast, RSC, Giám đốc Văn phòng Giáo lý giải thích về (xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ấy: “Chị hãy gọi chồng chị, rồi hãy trở lại đây.” Người phụ nữ đáp: “Tôi không có chồng.” Đức Giêsu bảo: “Chị nói: tôi không có chồng là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” Đức Giêsu phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái. Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những ai thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-sia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giêsu nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: “Thầy cần gì vậy?” hoặc “Thầy nói gì với chị ấy?”

Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?” Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: “Rabbi, xin mời Thầy dùng bữa.” Người nói với các ông: “Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết.” Các môn đệ mới hỏi nhau: “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?” Đức Giêsu nói với các ông: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Người mắt lén mà xem, đồng lúa đã chín vàng

(xem tiếp trang 3)

Các giám mục Nhật Bản thành lập Trung tâm phối hợp hoạt động tại Sendai

WHĐ (18.03.2011) – Giáo hội tại Nhật Bản đang thành lập một Trung tâm khẩn cấp để phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Sendai, khu vực bị tàn phá nặng nhất bởi trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 vừa qua.

Trung tâm này dự kiến sẽ hoạt động trong sáu tháng, do Đức cha Martin Tetsuo Hiraga, giám mục giáo phận Sendai làm giám đốc và cha chưởng án Peter Shiro Komatsu, làm phó giám đốc.

Cha Komatsu cho biết xăng là mặt hàng cần thiết nhất. “Vì thiếu xăng dầu và đường xá bị các đống đổ nát cản trở, chúng tôi rất khó đến được các khu vực bị ảnh hưởng bên ngoài thành phố Sendai.”

Cha cũng cho biết đã bắt đầu liên lạc với một số giáo xứ để tìm phòng ở cho những người tị nạn và nói thêm rằng giáo hội có thể cung cấp chỗ ở cho các nhân viên cứu trợ.

Giáo phận vẫn chưa nhận được tin tức về các nhà thờ ở ven biển do viễn thông bị gián đoạn.

Cha Daisuke Narui, giám đốc điều hành Caritas Nhật Bản nhận xét: “Các tòa nhà lớn nhất ở Sendai có thể chịu đựng được trận động đất rất mạnh. Thiệt hại lớn nhất là do sóng thần gây ra. Toàn cảnh của sự tàn phá là rất ấn tượng. Bây giờ là lúc phải xắn tay áo lên. Mọi người đang mong đợi sự giúp đỡ của chúng tôi.”

Cha Narui nói cha rất phấn khởi vì các thanh niên Nhật Bản nhiệt tình giúp đỡ người tị nạn: “Những người trẻ từ khắp các giáo phận liên tục đến với Caritas để tình nguyện giúp đỡ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi thiên tai. Đây là một dấu hiệu quan trọng khiến chúng ta hy vọng vào tương lai.”

Cha Nuri nói: “Hiện nay, cảm giác sợ hãi bao trùm tất cả. Mỗi quan tâm lớn nhất là về nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima. Đây là bóng

ma của lịch sử Nhật Bản đang trở lại ám ảnh chúng tôi. Nhưng phải nói rằng người dân không hoảng loạn mà đang phản ứng một cách bình tĩnh và có nhân cách.”

Cha cho biết mặc dù nhiều người đã được di tản và những người khác đã được yêu cầu ở trong nhà, tại những nơi bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, vấn đề chính là thiếu lương thực và nhiên liệu. Nếu không có nhiên liệu, người ta không thể di chuyển. Và họ cảm thấy bất lực trước thảm kịch này.

Sau trận động đất 9 độ Richter, đã xảy ra vụ nổ tại lò phản ứng của nhà máy Fukushima, và các quan chức Nhật Bản đang tìm cách tránh rò rỉ phóng xạ. Họ đã ra lệnh di tản hàng trăm ngàn người.



Trước đó, Đức giám mục Hiraga nói với Đài phát thanh Vatican rằng nhiều khu vực dân cư đã không biết về tình hình xấu đi tại nhà máy Fukushima do bị mất điện và dịch vụ điện thoại mới được khôi phục.

Đức cha nói: “Chúng tôi kinh hoàng. Chúng tôi chỉ được chính phủ thông báo, không có nguồn thông tin nào khác. Thật chí chúng tôi không biết điều gì xảy ra với các giáo xứ của chúng tôi tại các thị trấn và làng mạc dọc theo bờ biển. Chúng tôi không có cách nào liên lạc với họ. Tôi chỉ hy vọng rằng người dân trong giáo phận của tôi có thể cùng nhau đứng vững và đủ mạnh để vượt qua thảm họa này.”

Các quan chức Nhật Bản ước tính có ít nhất 13.000 người thiệt mạng trong thiên tai này. ■

(theo CNS, 17.03.2011)

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban tước Đức ông cho 3 cựu Giám mục Anh giáo



WHĐ (18.03.2011) – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban tước vị Đức ông cho 3 cựu Giám mục Anh giáo hiện đang phụ trách Giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham.

Cha Keith Newton, phụ trách Giáo hạt tòng nhân, đảm nhận hầu hết các phận vụ của một giám mục, được trao tước lệ Thượng Ký lục Tòa Thánh, tước hiệu cao nhất của hàng giáo sĩ.

Cha Andrew Burnham, cựu Giám mục giáo phận Anh giáo Ebbsfleet, và cha John Broadhurst, trước đây là giám mục giáo phận Fulham (Anh giáo), được Đức Thánh Cha phong tặng Giám chức danh dự. Như vậy cả ba vị cựu giám mục Anh giáo đều nhận tước vị Đức ông.

Hồi tháng Giêng vừa qua, ba vị nói trên là những giáo sĩ đầu tiên phụ trách Giáo hạt tòng nhân trên thế

giới dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo theo Tông hiến *Anglicanorum coetibus*.

Được biết vào Tuần Thánh tới đây, các nhóm cựu tín hữu Anh giáo sẽ được đón nhận vào Giáo Hội và đến lễ Hiện xuống sẽ diễn ra lễ phong chức linh mục Công giáo cho một số cựu giáo sĩ Anh giáo.

Các giám mục Anh quốc dự kiến, trong Tuần Thánh 2011, sẽ có khoảng 900 cựu tín hữu Anh giáo gia nhập Giáo hạt tòng nhân, trong đó có 61 giáo sĩ. Phần lớn hàng giáo dân cựu Anh giáo gia nhập Giáo hạt tòng nhân đã tham dự Nghi thức Tuyển trạch (chuẩn bị được chính thức đón nhận vào Giáo Hội) vào cuối tuần qua trên khắp nước Anh.

Cha Newton nói: “Tôi thực sự vui mừng trước đông đảo tín hữu Anh giáo đã bắt đầu tiến vào hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo trong Tuần Thánh tới đây. Đối với nhiều người, đây không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng tôi tin họ sẽ rất hạnh phúc. Nghi thức Tuyển trạch (hoặc Ghi danh vào Giáo hạt) diễn ra tại các giáo phận, đánh dấu một bước tiến quan trọng và tích cực của hành trình rất dài này.” ■

(*Theo Catholic herald, Anh quốc*)

Hoa Kỳ: Đại hội Giáo lý...

chủ đề này: Chủ đề “Vững tâm... Tin tưởng!” đưa chúng ta vào tình yêu vô hạn của một Thiên Chúa luôn trung thành đồng hành với chúng ta, giúp chúng ta vững vàng khi gặp thử thách, và dẫn đưa chúng ta đến nguồn bổ dưỡng và đổi mới.

Tiên tri Giêrêmia ví người biết tin tưởng như cây trồng ven bờ nước, không sợ hãi gì ngay cả trong những năm hạn hán. Rễ cây được đất tốt dưỡng nuôi, lớn lên và tăng trưởng suốt bốn mùa.

Suy tư từ hình ảnh này, chúng ta tin rằng nếu chúng ta cắm rễ vào miền đất phong phú của sự hiện diện của Thiên Chúa, nếu chúng ta quy chiếu vào một sức mạnh lớn hơn chính chúng ta, chúng ta cũng được triển nở và lớn lên qua các mùa của bóng tối cũng như ánh sáng”.

Đại hội năm nay có gần 37 ngàn

người tham dự, với 193 diễn giả từ nhiều quốc gia, trong đó có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bán, giám mục Ban Mê Thuột.

Trong 4 ngày Đại hội, các tham dự viên đã hội thảo về 10 công trình giáo lý của các tác giả: Judy McDonald, Tony Ricard, Ronald Rolheiser, Richard Rohr, OFM, Richard Fragomeni, Terry Hershey, Tony Alonso, Liam Lawton, James Martin, SJ.

Một trong những hoạt động có sức thu hút lớn của Đại hội là những cuộc trao đổi trực tiếp với các nhân vật giàu kinh nghiệm về hoạt động dạy giáo lý, như: Đức TGM José Gomez, các linh mục Robert Barron, Richard Leonard, SJ, Domingo Rodriguez, nữ tu Glenda Hernandez, các nhà sư phạm Char Wenc, Victor Valenzuela, Pedro Rubalcava...

Đức TGM José Gomez đã chủ tế các Thánh lễ khai mạc và bế mạc Đại hội. ■

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đang chờ ngày gặt hái! Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lắn kẽ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ ‘kẻ này gieo, người kia gặt’ quả là đúng! Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.”

Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người ở lại đó hai ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đáng cứu độ trần gian.”

SUY NIÊM

Sau nửa ngày hành trình từ Giudê về Galilê, Đức Giêsu nghỉ một bên một giếng nước ở vùng Samari. Ngài vừa đói vừa khát, giữa cái nắng ban trưa. Các môn đệ vào thành mua thức ăn. Còn lại một mình Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng. Chính nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Ngài và người phụ nữ Samari vốn bị coi là ô nhục. Đức Giêsu bắt đầu gieo hạt để chuẩn bị cho mùa gặt mai sau của các môn đệ.

“Cho tôi chút nước uống.” Đức Giêsu mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời nài xin. Ngài chẳng sợ thú nhận sự thiếu thốn của mình. Xin nước uống là làm một cuộc cách mạng, là bắc một nhịp cầu qua vực sâu ngăn cách hai dân tộc Samari và Do Thái vốn dĩ đã thù ghét và xa lánh nhau từ bốn thế kỷ. Chẳng ai hiểu nổi một bậc thầy như Đức Giêsu lại nói chuyện và xin nước một phụ nữ Samari. Đức Giêsu đã cúi mình phả bỏ những hàng rào để xây dựng một cuộc đối thoại đích thực và bình đẳng. “Cho tôi chút nước uống.” Ngài là người xin nước trước khi là người cho... Chúng ta cũng có nhiều điều phải xin nơi chính những người cần chúng ta giúp đỡ.

Đức Giêsu cho thấy Ngài có một thứ nước lạ lùng, uống vào không còn khát nữa. Người phụ nữ vội vã xin

(xem tiếp trang 4)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ngài thứ nước kỳ diệu đó. Chị đâu ngờ chính mình đã bắt đầu được ném rồi. Nước đó chính là Lời của Đức Giêsu, Lời vén mở dần dần con người thâm sâu của Ngài. Đức Giêsu cho thấy Ngài biết rõ gia cảnh của chị. Cái biết của Ngài không nhầm soi mói, nhưng để cảm thông. Cái biết của Ngài về những điều riêng tư thầm kín đã khiến chị coi Ngài là một ngôn sứ đáng tin. Từ đó, chính chị gọi lên vấn đề tôn giáo, một vấn đề khiến chị rất bận tâm; Chính chị nói lên niềm mong đợi của mình về Đấng Mê-sia, Đấng sẽ đến dạy dỗ mọi sự (Ga 4,25); rồi cũng chính chị đã bỏ vò nước lại mà hân hoan chạy đi giới thiệu Đức Giêsu cho đồng bào. Chị đã tìm thấy thứ nước tuyệt diệu nơi Đức Giêsu. Ngài từ từ tỏ mình cho chị: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”

Không thấy nói đến chuyện Đức Giêsu ăn hay uống. “Lương thực của Thầy là thi hành ý Đấng đã sai Thầy.” Đức Giêsu chỉ dói một điều, đó là nuôi dưỡng nhân loại. Ngài chỉ khát một điều, đó là ban nguồn nước sự sống. Chúng ta có dám chia sẻ cơn khát của Ngài không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,
xin cho con biết Chúa.

Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.

Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa.

Ước gì con biết hâm mình và sống trong Chúa.
Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn.

Xin đừng để điều gì quyết rũ con, ngoài Chúa.

Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.

Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.

Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.

(Thánh Âu-Tinh)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Chương trình Sân Chư dân: Cuộc đối thoại với những người không tin



WHD (19.03.2011) – Chiều 18-03, tại Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, linh mục Laurent Mazas, FSJ, Giám đốc Chương trình Sân Chư dân, và ông Stanislas de Laboulaye, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Vatican, đã trình bày sáng kiến mang tên Sân Chư dân (*Parvis des gentils*), gồm hai ngày đối thoại (24 và 25 tháng 3) giữa các tín hữu và những người không tin, tổ chức tại Paris.

Trước hết, ĐHY Ravasi nhắc lại: “Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, Giáo Hội quyết tâm bắt tay thực hiện một phương thức mới về đối thoại, trao đổi và hành động chung giữa các tín hữu và những người không tin. Công cuộc này được ĐTC ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa... Lấy lại hình ảnh Sân Chư dân ngày xưa, một không gian rộng rãi cạnh Đền thờ Giêrusalem, dành cho những cuộc thảo luận giữa người Do Thái và chư dân không phải Do Thái, phương thức này đã gợi ý khai sinh Chương trình Sân Chư dân. Bổ túc cho cuộc đối thoại liên tôn diễn ra trong nhiều thập niên qua, sáng kiến tổ chức Sân Chư dân chính là quyết tâm dấn thân lâu dài và sẽ liên quan đến nhiều người trên thế giới, đến các tín hữu và những người không tin”.

ĐHY nói thêm: “Sáng kiến này mong muốn góp phần đưa ra giải đáp cho những câu hỏi lớn về hiện hữu của con người, đặc biệt về đời sống tinh thần, vốn cần phải được xem xét một cách hiệu quả và thảo luận trong xã hội với sự vận dụng lý trí chung nhất”.

ĐHY Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nhấn mạnh:

“Cái hàng rào ngăn cách Sân Chư

dân, biểu tượng chia cắt tính linh thánh, phân biệt các chủng tộc đã bị gỡ bỏ bởi Đức Kitô, Đấng không muốn có bất kỳ hàng rào ngăn cản nào để người Do Thái và không Do Thái có thể gặp gỡ nhau trong sự hòa điệu. Ngày nay, các tín hữu và những người không tin đứng trên những mảnh đất

khác nhau, không được lui vào chủ trương cô lập sự thánh thiêng như những người theo chủ nghĩa thế tục, chẳng biết đến gì khác, hoặc tệ hơn, bài xích, xúc phạm như liên minh giáo điều chủ nghĩa vẫn muốn thực hiện.

Hắn là chúng ta không nên cào bằng những khác biệt, loại bỏ những xung khắc về quan niệm, bỏ qua những bất đồng... nghĩa là những tư tưởng và phát biểu, những công trình và sự lựa chọn có thể đối mặt nhau và cả gặp gỡ nhau nữa.

Có lẽ ngày nay người ta chấp nhận cuộc đọ sức tay đôi (song đấu) giữa các Kitô hữu và chư dân... nhưng trái lại, Dự án Sân Chư dân lại muốn đề nghị giải pháp song ca, trong đó các bè có thể thuộc các âm vực tương phản, như bè nam trầm và bè nữ cao, nhưng lại tạo ra hòa điệu mà không làm mất cản tính riêng của mỗi giọng, nghĩa là không làm mất bản sắc trong một tích hợp lớn lao về mặt nhận thức”.

Phiên khai mạc hội thảo Sân Chư dân sẽ khai mạc vào 24-03 tới tại trụ sở UNESCO, dưới sự chủ tọa của bà Giám đốc Irina Bokova và sự hiện diện của các nhà ngoại giao và đại diện văn hóa khắp thế giới. Sáng hôm sau, tại Sorbonne, sẽ diễn ra các phiên làm việc khác nhau, còn buổi chiều hội thảo tại Institut de France và Collège des Bernardins. Ngày làm việc sẽ kết thúc với một lễ hội dành cho công chúng, đặc biệt mở rộng cửa đón các bạn trẻ, được tổ chức tại sân trước Nhà thờ Đức Bà. Một màn hình khổng lồ sẽ cho phép mọi người có thể theo dõi bài phát biểu của Đức Thánh Cha, ngài sẽ nêu rõ ý nghĩa và sứ vụ của sáng kiến tổ chức hội thảo Sân Chư dân của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.

(Theo VIS)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf