



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 22-5-2011**

**Chúa nhật 5 Phục Sinh  
Năm A**

**Xin cho chúng con  
thấy Chúa Cha**

**LỜI CHÚA: Ga 14,1-12**

*Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Philippê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em,*

*(xem tiếp trang 2)*

**Đến với anh em Islam giữa lòng đô thị**

TGP TPHCM (19.05.2011) – Như một cố gắng thực hiện Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam (số 39-40), chiều ngày 18.05.2011, các học viên khóa Thực hành đối thoại liên tôn (ĐTLT), 17 sinh viên nữ tu của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình, cùng một số thành viên Ban Mục vụ ĐTLT đã cùng nhau đến thăm và tìm hiểu về đạo Islam tại thánh đường Jamiul Islamiyah, số 459B Trần Hưng Đạo, Quận I.

Các học viên khóa trước đã được đến thăm một mosque ở đường Đông Du. Chuyến viếng thăm này là một sinh hoạt của Ban Mục vụ ĐTLT TGP Tp. HCM, đồng thời cũng là phần thực hành của khóa học về đối thoại liên tôn và thần học Kitô giáo về các tôn giáo.

Giữa hai buổi cầu nguyện của các tín đồ Islam (18g15 và 19g15), đoàn Công giáo đã được các Imam tiếp đón và giải đáp những thắc mắc liên quan đến các nghi lễ, thực hành và phong tục của đạo Islam.



Để ghi dấu cuộc gặp gỡ này, đại diện hai tôn giáo đã trao quà lưu niệm cho nhau: sách về chân phước Gioan Phaolô II (Công giáo) và thiên kinh Coran (Islam).

Trong thâm lặng, anh chị em Kitô hữu giáo dân và tu sĩ đã dâng lên ba Kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho các

tín đồ Islam trên thế giới và cho tương giao bằng hữu giữa những người con cháu Abraham ngày thêm tăng triển. ■

*Tâm Giao*

**Phái đoàn Cor Unum của Tòa Thánh ủy lạo các nạn nhân thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản**

WHĐ (13.05.2011) – Thông tấn Vatican (VIS) đưa tin: Hôm nay, 13-05, Đức Hồng y Robert Sarah, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, sẽ đến Nhật Bản, mở đầu chuyến viếng thăm diễn ra trong ba ngày, từ 13 đến 15-05, bày tỏ sự liên đới của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với những nạn nhân thảm họa sóng thần và động đất hồi tháng Ba vừa qua.

Tháp tùng ĐHY, có Đức ông Segundo Tejado, Phó Tổng Thư kí Cor Unum. Nhân danh ĐTC, Đức ông Tejado sẽ thăm hỏi gia đình các nạn nhân, những người phải sơ tán và các tình nguyện viên đang tham gia hoạt động tái thiết.

Tổ chức Caritas Nhật Bản, đã tham gia cứu trợ ngay sau khi thảm họa vừa xảy ra, trở thành điểm quy tụ

các hoạt động cứu trợ của Giáo Hội Công giáo. Sau giai đoạn tham gia cứu trợ khẩn cấp, hiện Caritas Nhật Bản đang giúp vào việc khôi phục những hoạt động xã hội.

Theo chương trình, ngày 14-05 ĐHY Sarah sẽ đến Saitama, thăm những người không còn nơi ở. Sau đó ngài sẽ đi Tokyo, đồng tế với các giám mục Nhật Bản, cử hành Thánh lễ tạ ơn việc Đức Gioan Phaolô II được tôn phong Chân phước. Ngày 15-05, ĐHY sẽ đến Sendai, tâm chấn của cuộc động đất, và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa. Ngày 16, ĐHY sẽ đến thăm hai trung tâm tiếp cư khác và gặp những vị hữu trách của các tổ chức từ thiện đã tham gia công cuộc cứu trợ các nạn nhân. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

### SUY NIỆM

Ông Philipphê xin với Thầy Giêsu: “Xin cho chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 14,8). Khao khát của ông cũng là khao khát của biết bao người, những người thiện chí không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, Đấng mà họ gọi bằng những tên khác nhau: Đấng Tối Cao, Đấng Tuyệt Đối, Đấng vượt trên mọi danh... Con người muốn bắc một nhịp cầu với Đấng siêu việt, muốn có cảm nghiệm và tương quan với Tạo Hóa.

Thiên Chúa đã đáp lại khát vọng Ngài gieo nơi lòng người khi cho Con Một Ngài làm người, ở giữa chúng ta. Nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta gặp được Thiên Chúa, dễ gần, dễ thấy, dễ quen. Thiên Chúa đâu chỉ ở nơi cao thẳm ngàn trùng, Thiên Chúa hiện diện nơi con người Đức Giêsu khiêm hạ. Giữa Ngài và Thiên Chúa Cha có một gắn bó lạ lùng đến nỗi Đức Giêsu dám nói: “Ai biết Thầy là biết Cha” (14,7) “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (14,9) vì “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”(14,10). Lời nói và việc làm của Đức Giêsu chính là lời nói và việc làm của Thiên Chúa (14,10). Toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu được Cha chiêm ngắm. Ngài như tấm gương trong suốt, phản chiếu khuôn mặt và trái tim Thiên Chúa, đầy nhân ái và bao dung với hết mọi người. Làm Kitô hữu là làm người như Đức Giêsu Kitô, là trở nên một Giêsu khác cho con người hôm nay, là ước ao nói được rằng: “Ai biết tôi là biết Đức Kitô, ai thấy tôi là thấy Đức Kitô.” Như thế cũng là biết và thấy Thiên Chúa.

“Xin cho chúng con thấy Chúa Cha” Xin dẫn chúng con đến gặp Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu không phải chỉ là người đưa đường dẫn lối; Ngài tự nhận mình là Con Đường, thậm chí là Con Đường độc nhất dẫn đến Cha: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (14,6). Mọi con đường cứu độ đều phải đi vào Con Đường Giêsu. “Thiên Chúa không ban một danh nào khác dưới bầu

(xem tiếp trang 3)

## Tòa Thánh công bố Huấn thị *Universae Ecclesiae* về việc cử hành Thánh lễ với hình thức ngoại thường

WHD (15.05.2011) – Ba năm sau ngày công bố Tự sắc (Motu Proprio) *Summorum Pontificum* (2007) của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cho phép cử hành theo hình thức “ngoại thường” Nghi thức Rôma, ngày 13-05 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã công bố Huấn thị *Universae Ecclesiae*, nhằm làm rõ và tạo điều kiện thi hành Tự sắc *Summorum Pontificum*.

Trong thông báo tổng hợp về bản Huấn thị, cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nhận định văn kiện đạt đến “một sự quân bình lớn lao”, thúc đẩy việc “sử dụng không còn phải bận tâm” hình thức ngoại thường của Nghi lễ Rôma đối với các linh mục và tín hữu “chân thành mong được cử hành vì phần ích thiêng liêng”.

Văn kiện này cũng nhấn mạnh đến “tinh thần hiệp thông trong Giáo Hội mà mọi người đều mong muốn, từ giáo dân đến linh mục, giám mục”, đồng thời cũng nhằm đạt “mục tiêu hòa giải, vốn được thể hiện trong quyết định của Đức Thánh Cha, sẽ không bị cản trở hoặc chậm trễ nhưng có điều kiện thuận lợi hơn và đạt tới được”.

Văn kiện này do Ủy ban *Ecclesia Dei* của Tòa Thánh soạn thảo, mang chữ ký của Đức Hồng y Chủ tịch Ủy ban William Levada và Đức cha Tổng Thư ký Guido Pozzo. Huấn thị này được ban hành nhằm bảo đảm việc giải thích chính xác và áp dụng đúng đắn Tự sắc *Summorum Pontificum* của Đức Thánh Cha.

Cha Lombardi cho biết, trong ba năm kể từ ngày ban hành Tự sắc, Tòa Thánh xin các giám mục cho biết có những “khó khăn nghiêm trọng” nào khi thực hiện Tự sắc *Summorum Pontificum*. Như vậy, Huấn thị là “thành quả của ba năm tiến hành thực nghiệm văn bản luật như đã được dự liệu ngay từ đầu”.

Vị Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh: “Bản Huấn thị được trình bày bằng ngôn ngữ giản dị, dễ đọc”, đồng thời nhắc lại ba mục tiêu được Tự sắc *Summorum Pontificum* đề ra:

a) Mang lại cho tất cả mọi tín hữu nền Phụng vụ Rôma được sử dụng lâu đời nhất, được coi là kho tàng quý báu phải được giữ gìn.

b) Bảo đảm và thực sự đáp ứng cho những ai cần sử dụng hình thức ngoại thường.

c) Thúc đẩy việc hòa giải trong Giáo Hội (x. số 8).

Sau đây là một số điểm chính của Huấn thị *Universae Ecclesiae*:

Huấn thị khẳng định thẩm quyền của các giám mục giáo phận trong việc thực thi Tự sắc, qua việc nhắc lại trong trường hợp có những tranh luận về việc cử hành trong hình thức ngoại thường, thì chính Ủy ban *Ecclesia Dei* sẽ là nơi đưa ra quyết định.

Huấn thị cũng làm rõ khái niệm về “nhóm tín hữu” muốn tham dự Thánh lễ trong hình thức ngoại thường: đó là những người không nhất thiết thuộc về cùng một giáo xứ, thậm chí cũng có thể thuộc nhiều giáo phận khác nhau (§ 15).

Huấn thị cũng giải thích rõ: các tín hữu xin được cử hành Thánh lễ với hình thức ngoại thường “Không được có bất cứ cách thức nào thể hiện sự ủng hộ hoặc thuộc về những nhóm chống lại tính hiệu lực và hợp pháp của hình thức Thánh lễ thông thường” của Nghi lễ Rôma và/hoặc thuộc thẩm quyền của Đức Giáo hoàng là Mục tử Tối cao của Giáo Hội khắp nơi. “Bởi điều đó đi ngược lại chính mục tiêu hòa giải của Tự sắc”.

Huấn thị cũng đưa ra những chỉ dẫn quan trọng về tư cách của vị linh mục cử hành Thánh lễ trong hình thức ngoại thường: “Là người không bị ngăn trở về mặt giáo luật, có đủ hiểu biết về tiếng La tinh và về lễ nghi được cử hành”.

Huấn thị cũng mời gọi các giám mục hãy lưu tâm đến việc “đào luyện một cách thích đáng” tại các chủng viện, nhằm chuẩn bị cho các linh mục tương lai có thể đáp ứng nhu cầu cử hành Thánh lễ trong hình thức ngoại thường. ■

(Theo Zenit)

## ĐTC Bênêdictô XVI sẽ nói chuyện trực tiếp với phi hành đoàn trạm không gian quốc tế ISS



WHĐ/ Tin tổng hợp (18.05.2011) – Trạm không gian vũ trụ sẽ liên lạc trực tiếp với Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI vào ngày 21-05.

Hôm 17-05, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã xác nhận thông tin trên của báo L'Osservatore Romano. Theo nguồn tin này, vào lúc 13g56 (giờ Rôma) thứ Bảy 21-05, Đức Thánh Cha sẽ liên lạc qua đường truyền âm thanh và hình ảnh đến Trạm Không gian

Quốc tế (ISS), nhân dịp tàu con thoi Endeavour thực hiện chuyến bay cuối cùng.

Được biết tàu con thoi Endeavour và đội bay STS-134 gồm 6 phi hành gia vừa được phóng vào không gian lúc 8g56 sáng 16-05 từ mũi Canaveral thuộc Trung tâm Không gian Kennedy của NASA. Đội bay do phi hành gia Mark Kelly chỉ huy, và 5 thành viên: Gregory H. Johnson, Michael Fincke, Greg Chamitoff, Andrew Feustel và Roberto Vittori.

Đặc biệt Đại tá Roberto Vittori là phi hành gia người Italia, thuộc Cơ quan Không gian châu Âu. Ông đã từng hai lần bay vào không gian trên tàu con thoi Soyuz của Nga. Trong chuyến bay này, ông sẽ đeo chiếc huy chương bạc do Đức Thánh Cha trao tặng và cùng với các đồng nghiệp yết kiến Đức Thánh Cha từ không gian. ■

### Một giáo dân được bổ nhiệm...

hoàng Phaolô VI. Năm 1986, Đức Phaolô VI đưa Carriquiry tiến một bước chưa từng có khi ngài bổ nhiệm ông làm phụ tá thư ký của Văn phòng này.

Cũng có những giáo dân khác không phải người Roma đã giữ các vị trí quan trọng tại Vatican. Joaquin Navarro-Valls là giám đốc văn phòng báo chí thời Đức Gioan Phaolô II. Ngoài ra, Hàn lâm viện Tòa thánh về Khoa học đã có nhiều chủ tịch không phải là giáo sĩ, nhưng chưa bao giờ vị trí cao này trong giáo triều Vatican được giao cho một giáo dân.

Carriquiry có kiến thức sâu rộng về châu Mỹ La tinh. Qua công việc của mình, ông rất quen thuộc với Giáo Hội, với các phong trào và hiệp hội giáo dân tại đây. Các nhà lãnh đạo Giáo Hội và nhà nước trong khu vực đều biết rõ ông và công việc của ông.

Ngay sau khi bổ nhiệm, Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân nhận xét: “Chúng tôi hoàn toàn tin rằng kinh nghiệm dày dặn và lòng yêu mến Giáo Hội của ông khiến ông có thể làm việc với năng lực và tinh thần phục vụ đích thực cho Giáo hội lữ

hành trên “Lục địa của hy vọng” này.

Trong tuần này, sẽ có cuộc họp của các giám mục Châu Mỹ Latinh vào ngày 17 tháng 5. Carriquiry sẽ đến Montevideo, Uruguay và gặp Đức hồng y Ouellet và các giám mục địa phương lần đầu tiên.

Như vậy ông sẽ thi hành sứ vụ đầu tiên của mình trong vai trò thư ký Ủy ban Tòa thánh về châu Mỹ Latinh tại sinh quán của mình. ■

(Theo CNA / EWTN News)

### Thân xác, tính dục, tinh yêu và khiết tịnh

mẹ mà căn tính được xây dựng dựa trên ơn gọi yêu thương, đón nhận và hiến mình cho tha nhân”.

Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha nhấn nhủ: “Thiên Chúa đã nhận lấy thân xác và mặc khải chính mình qua thân xác đó... Là Con, Ngài đã nhận lấy thân xác làm con trong niềm biết ơn và lắng nghe Chúa Cha, đồng thời đã hiến thân xác này cho chúng ta, để một thân thể mới của Hội Thánh được hình thành”. ■

(Theo VIS)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trời, để nhờ danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ” (Cv 4,12). Nhân loại được cứu độ nhờ Danh Đức Giêsu, kể cả những ai không biết Ngài - tuy không do lỗi của họ - nhưng đã sống theo những đòi hỏi của lương tâm.

Đức Giêsu đã về với Chúa Cha trong vinh quang phục sinh, sau khi đã sống một đời yêu thương tự hiến. Cuộc đời Đức Giêsu trở thành con đường cho chúng ta đi. Khi chiêm ngắm Ngài trong Tin Mừng, chúng ta biết mình phải nghĩ gì, nói gì, làm gì. Khi đi vào Con Đường Giêsu, chúng ta cũng trở nên nẻo đường cho con người hôm nay, nẻo đường dẫn đến Giêsu.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Cha,  
Cha muốn cho mọi người được cứu độ  
và nhận biết chân lý,  
chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi  
Đức Giêsu, Con Cha.

Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người  
chưa nhận biết Đức Giêsu,  
họ cũng là những người đã được  
cứu chuộc.

Xin Cha thôi thúc nơi chúng con  
khát vọng truyền giáo,  
khát vọng muốn chia sẻ niềm tin  
và hạnh phúc,  
niềm vui và bình an của mình cho  
tha nhân,  
và khát vọng muốn giới thiệu Đức  
Giêsu cho thế giới.

Chúng con thấy mình nhỏ bé và  
bất lực  
trước sứ mạng đi đến tận cùng  
trái đất  
để loan báo Tin Mừng.  
Chúng con chỉ xin đến  
với những người bạn gần bên,  
giúp họ quen biết Đức Giêsu và  
tín vào Ngài,  
qua đời sống yêu thương cụ thể  
của chúng con.

Chúng con cũng cầu nguyện  
cho tất cả những ai đang xả thân  
lo việc truyền giáo.

Xin Cha cho những cố gắng của  
chúng con  
sinh nhiều hoa trái. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

## Thân xác, tính dục, tình yêu và khiết tịnh

WHĐ (14.05.2011) – Sáng 13-05, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Viện giáo hoàng về Hôn nhân và Gia đình Gioan Phaolô II tổ chức.

Mở đầu huấn từ, ĐTC nhắc lại cách nay 30 năm, tân Chân phước Gioan Phaolô II đã thành lập Viện Gioan Phaolô II và thiết lập Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và cũng cách nay đúng 30 năm, vào ngày 13-05-1981, Chân phước Gioan Phaolô II bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha đã gọi cho các thành viên của Viện một số điểm nhằm “nối kết suy tư thần học về thân xác với suy tư thần học về tình yêu để tìm sự thống nhất trong đường đi của con người”.



Sau khi khẳng định “thân xác là nơi tinh thần có thể nương náu”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Từ điểm nhìn này, có thể hiểu thân xác của chúng ta không phải là một chất liệu trơ, câm lặng, nhưng đang lên tiếng nói, và nếu chúng ta biết lắng nghe, tiếng nói của thân xác chính là ngôn ngữ của tình yêu đích thực...”

Đức Thánh Cha giải thích: “Thân xác nói với chúng ta về một cội nguồn mà tự mình chúng ta không có được. Chỉ khi nhận ra tình yêu từ nguyên thủy đã ban sự sống cho mình, con người mới có thể chấp nhận chính mình, và chỉ khi ấy con người mới có thể giao hòa được với thiên nhiên và với thế giới”.

Đề cập việc Chúa dựng nên tổ tiên loài người, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Trước khi sa ngã, thân xác của Adam và Eva bộc lộ sự hòa hợp hoàn hảo. Nơi họ có một thứ ngôn ngữ mà họ không tạo ra, đó là Eros (Ái tình) bắt rễ sâu trong bản tính con người, mời họ cùng đón nhận

nhau như quà tặng từ Đấng Tạo dựng, để như thế họ có thể tự hiến mình... Như vậy sự hợp nhất trong một thân xác trở nên sự hợp nhất trong toàn thể cuộc sống, đến mức người nam và người nữ cũng trở nên một tinh thần duy nhất”.

“Chính vì thế - Đức Thánh Cha nói - đức khiết tịnh mang một ý nghĩa mới. Không phải là nói ‘không’ với khoái lạc và với niềm vui sống, mà là nói ‘có’ một cách hùng hồn với tình yêu như một mối thông truyền sâu xa giữa con người với nhau, điều này đòi hỏi phải có thời gian và sự tôn trọng như một con đường cùng nhau hướng tới sự thành toàn và như tình yêu trở nên có khả năng sinh ra sự sống và quảng đại đón nhận sự sống mới được sinh ra”.

Đức Thánh Cha lưu ý: “Thân xác cũng có tiếng nói tiêu cực: nó nói với chúng ta về sự áp bức người khác, về khát vọng sở hữu và lợi dụng. Tuy nhiên, chúng ta biết, loại ngôn ngữ này không liên quan đến kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa, mà là kết quả của tội lỗi. Khi tách khỏi lòng hiếu thảo, khỏi mối liên hệ với Đấng đã dựng nên mình, thân xác nổi loạn chống lại con người và làm mất đi khả năng thể hiện sự thông hiệp và trở thành lãnh địa thuộc sở hữu của kẻ khác. Phải chăng đây chính là bi kịch của tính dục ngày nay, một tính dục vốn đang bị giam trong vòng suy đồi của thân xác và khoái cảm, mà thực tế nó chỉ có thể thành toàn khi được gọi hướng đến điều cao cả hơn?”

“Thiên Chúa ban cho con người con đường cứu chuộc thân xác mà ngôn ngữ của nó được bảo tồn trong gia đình... là nơi mà suy tư thần học về thân xác và về tình yêu đan quyện với nhau. Gia đình là nơi thể hiện ơn ban cho con người được nên một trong thân xác, trong tình yêu đòi lựa liên kết họ thành vợ chồng. Chính gia đình là nơi thể hiện sự phong nhiêu của tình yêu và là nơi nối kết sự sống giữa các thế hệ khác nhau. Chính trong gia đình con người nhận ra mình có tính tương quan, không phải là một cá thể đơn lẻ, tự lập, mà là một người con, một người chồng, người vợ, một người cha, người

(xem tiếp trang 3)

## Một giáo dân được bổ nhiệm vào vị trí thư ký tại giáo triều

WHĐ (16.05.2011) – Một giáo dân người Uruguay có bốn mươi năm kinh nghiệm làm việc tại Vatican đã làm nên lịch sử. Ông là người đầu tiên không phải là giáo sĩ được Đức giáo hoàng chọn vào vị trí “nhân vật số hai” trong một cơ quan của Vatican.

Tiến sĩ Guzmán Carriquiry được bổ nhiệm làm thư ký Ủy ban Tòa thánh về Châu Mỹ Latinh ngày 14 tháng 5 vừa qua.



Ông thay thế vị phó chủ tịch của Ủy ban là Đức Tổng giám mục Jose Octavio Ruiz Arenas, người vừa được bổ nhiệm làm thư ký của Hội Đồng Tòa thánh Cổ võ Tân Phúc âm hóa một ngày trước đó.

Như thế ông Carriquiry sẽ cộng tác chặt chẽ với Đức hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban về Châu Mỹ Latinh.

Nhiệm vụ của Ủy ban này là tăng cường quan hệ giữa Vatican và Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh, trợ giúp những nhu cầu về giáo lý và mục vụ.

Ông Carriquiry sinh tại Uruguay, học luật và khoa học xã hội. Ông đến Roma năm 1971 và làm việc trong Consilium về giáo dân – sau này trở thành Hội đồng Tòa thánh về giáo dân.

Sau bốn mươi năm làm việc tại Hội đồng này, ông lại được bổ nhiệm vào một chức vụ cao hơn.

Tuy nhiên, ông không lạ gì với việc “vượt trần” tại Vatican. Ông là người giáo dân đầu tiên đứng đầu văn phòng giáo dân dưới thời Đức giáo

(xem tiếp trang 3)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org), phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org) theo dạng pdf**