



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

hdgmvietnam.org

THÚ NĂM 16-6-2011

Năm 2011 - Số 24

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**
*

Ngày 19-6-2011

**Lễ Chúa Ba Ngôi
Năm A**

Thiên Chúa yêu thế gian

LỜI CHÚA: Ga 3,16-18

Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lèn án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lèn án; nhưng kẻ không tin, thì bị lèn án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa".

SUY NIỆM

Có một điều thường khiến các bạn trẻ băn khoăn, đó là làm sao nhận ra một tình yêu chân thực, làm sao không bị chúa mắt bởi những ảo ảnh, không bị lừa dối bởi những ngọt ngào, để rồi vỡ mộng. Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho ta một số tiêu chuẩn, khi mời ta nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa.

Tình yêu chân thực là *tình yêu hiến trao*: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một của Người..." Không phải chỉ là trao một quà tặng, hay một cái gì ở ngoài mình, nhưng là trao đi một điều thiết thân và quý báu. Điều quý báu nhất của Thiên Chúa Cha là người Con Một của Ngài, Đức Giêsu Kitô. Khi trao cho chúng ta Đấng bị treo trên thập giá, Thiên Chúa đã trao cho ta chính bản thân Ngài. Ngài chấp nhận Con Ngài phải chết để nhân loại được sống. Tình yêu chân thực chẳng hề biết giữ lại cho mình.

(xem tiếp trang 2)



"Xin làm một nhịp cầu"

**Đức giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long
trả lời phỏng vấn của Trang tin điện tử
Hội đồng Giám mục Việt Nam**

WHD: Kính chào Đức cha Vinh Sơn. Trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam (<http://hdgmvietnam.org>) xin chúc mừng Đức cha vừa được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne. Thưa Đức cha, đây không phải là lần đầu tiên Tòa Thánh chọn một người Việt Nam làm Giám mục (phụ tá) tại một giáo phận ở nước ngoài. Đức cha có nhận định gì về việc này?

ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Long: Kính chào quý độc giả của trang mạng HDGMVN. Tôi rất hân hạnh được chia sẻ với quý vị qua bài phỏng vấn ngắn này. Cách đây vài tuần, tôi cũng nhận được thư chúc mừng của Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đại diện cho HDGMVN, với những lời lẽ rất chân tình và đầy khích lệ. Tôi cảm thấy mình gần gũi với Giáo Hội Mẹ Việt Nam qua vai trò mới mà tôi đã được uỷ thác. Ước

(xem tiếp trang 2)

Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản luật ra Tuyên bố về những vụ tấn phong giám mục bất hợp pháp

WHD (12.06.2011) – Vài thập niên gần đây, tại một số quốc gia, có những trường hợp tấn phong giám mục không được Đức giáo hoàng bổ nhiệm, nghĩa là bất hợp pháp.

Về vấn đề nêu trên, ngày 11-06-2011, Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản luật ra Tuyên bố nhắc lại những chuẩn tắc được quy định trong Bộ Giáo luật.

Nhằm làm rõ những quy định trong Bộ Giáo luật, bản Tuyên bố nhắc lại hình phạt bị vụ tuyệt thông tức khắc dành cho giám mục hoặc các giám mục tấn phong mà không được Tòa thánh ủy nhiệm hoặc thụ phong bất



hợp pháp. Bản Tuyên bố nhắc lại, các tín hữu của giáo phận liên quan được phép không vâng phục giám mục bất hợp pháp. Bản Tuyên bố

(xem tiếp trang 4)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Tình yêu chân thực là *tình yêu chia sẻ*, tình yêu mong hạnh phúc cho người mình yêu : "... để bất cứ ai tin vào Người Con ấy thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời." Sự sống muôn đời đã bắt đầu từ đời này. Được sống là được đưa vào thế giới thần linh, được chia sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn cho ai phải trầm luân. Nếu có ai húm mất hay bị luận phạt thì không phải là vì Thiên Chúa độc ác, nhưng chỉ vì Ngài tôn trọng tự do con người. Con người có thể tin hay từ chối, mở ra hay khép lại trước sự sống được trao ban.

Thánh Gioan đã dám định nghĩa Thiên Chúa là Tình Yêu. Một Tình Yêu chia sẻ chan hòa giữa Ba Ngôi: Cha trao tất cả cho con, Con dâng tất cả cho Cha. Thánh Thần là sự thông hiệp giữa Cha và Con. Một Tình Yêu tràn ngập cả vũ trụ: Thiên Chúa là Tình Yêu sáng tạo khi Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài ; Ngài là Tình Yêu cứu độ khi Ngài muốn thứ tha cho ta qua Đức Giêsu ; Ngài là Tình Yêu thánh hóa khi Ngài muốn ban cho ta sức sống mới trong Thánh Thần.

Chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa nếu chúng ta xa lạ với tình yêu. "Ai không yêu thì không biết Thiên Chúa"(1 Ga 4,8). Ai không ở lại trong tình yêu thì cũng không ở lại trong Thiên Chúa (x. 1 Ga 4,16). Ước gì đời ta được tưới gội bởi Tình yêu, để mọi việc chúng ta làm đều bắt nguồn từ Tình yêu và quy hướng về Tình yêu. Ước gì chúng ta làm chứng về Thiên Chúa Tình yêu bằng một đời sống hiến trao và chia sẻ.

CẨU NGUYỄN

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận,
xin dạy con biết phục vụ ân thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

(xem tiếp trang 3)

"Xin làm một nhịp cầu"

mong của tôi là được làm một nhịp cầu nhỏ giữa người Việt Công giáo trong nước và ngoài nước, cũng như giữa Giáo Hội tại Úc và tại quê nhà.

Trở lại câu hỏi, đây là lần thứ ba Toà Thánh đã chọn một người Việt Nam làm giám mục phụ tá tại một giáo phận nước ngoài (ngoài ra còn có Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt hiện làm Sứ thần Toà Thánh tại Costa Rica). Điều đáng chú ý là cả ba đều sinh sống ở những nước có khởi người Việt tị nạn rất đông: Hoa Kỳ, Canada và Úc. Ngoài những yếu tố cá nhân, tôi nghĩ rằng Toà Thánh đã bổ nhiệm ba vị giám mục gốc Việt ở các quốc gia này để nói lên những điểm sau đây:

- Sự hội nhập và lớn mạnh của cộng đồng người Việt Công giáo tại các quốc gia nơi họ sinh sống, đặc biệt là tại ba nước kể trên. Nơi đâu có họ, nơi đó có một sinh khí mới và một sự năng động mới.

- Sự đóng góp đáng kể của các linh mục tu sĩ Việt Nam vào Giáo Hội địa phương. Nếu ngày xưa, người Ái Nhĩ Lan hay người Âu Châu nói chung là những nhà truyền giáo cho các nước thứ ba, thì ngày nay người Việt lại nắm một vai trò then chốt trong việc "tái phúc âm hoá" các nước thứ nhất.

- Sự quan tâm của Toà Thánh cho cộng đồng người Việt Công giáo hải ngoại: mặc dù có những bước tiến đáng kể trong quá trình hội nhập, người Việt Công giáo cũng không tránh khỏi những khó khăn thử thách, đặc biệt trong mối liên hệ với Giáo Hội địa phương. Sự bổ nhiệm các giám mục Việt Nam sẽ một phần nào giúp khắc phục những khó khăn đó.

- Xin Đức cha giới thiệu đôi nét về tình hình Tổng giáo phận Melbourne, nơi Đức cha sẽ phục vụ trên cương vị một giám mục phụ tá.

- Tổng giáo phận Melbourne có con số giáo dân lớn nhất nước Úc. Với tỉ lệ dân Công giáo là gần 30%, TGP có đến hơn một triệu giáo dân, gần 600 linh mục, 500 nam tu sĩ và 1.200 nữ tu. Giáo Hội Úc có điểm son là hệ thống giáo dục rất vững vàng cả về số lượng lẫn phẩm chất. Nguyên tại Melbourne, TGP có trên 250 trường tiểu học, hơn 70 trường trung học và cao học, và 1 trường đại học. Ngoài ra, TGP còn cung cấp các dịch vụ xã hội và công ích như bệnh viện,

nha dưỡng lão, nơi chăm sóc người tàn tật, người nghèo vv... lớn nhất sau chính phủ Úc.

Về phương diện tiêu cực, TGP cũng như nhiều nơi khác trên thế giới đang đứng trước những thay đổi lớn về nhân sự và đời sống đạo của người tín hữu. Con số linh mục, tu sĩ và ơn thiêng triều đang có khuynh hướng suy giảm. Số người đi dự lễ Chúa nhật cũng thế: từ hơn 60% ở thập niên 60 xuống chỉ còn khoảng dưới 15% ngày hôm nay. Trước tình thế này, nhiều giáo xứ đã phải sát nhập và nhiều linh mục nước ngoài đã được động viên để giúp TGP. Riêng các linh mục Việt Nam, con số đã lên đến hơn 30 vị hiện đang làm việc trong các giáo xứ ở đây, chưa kể một số các chủng sinh.

- *Những công việc riêng Đức cha sẽ đảm nhiệm tại giáo phận? Ưu tiên mục vụ của Đức cha cùng với những khó khăn và thuận lợi?*

- Công việc chính của Giám mục phụ tá là giúp Đức Tổng giám mục điều hành TGP trong nhiều lãnh vực như nhân sự, tài chính, xây dựng, mục vụ vv... Ngoài ra, TGP còn được chia thành 4 vùng đông, tây, nam, bắc và mỗi giám mục phụ tá chịu trách nhiệm một vùng. Tôi được trao phó cho vùng phía tây Melbourne là vùng lớn nhất và nhiều di dân nhất thành phố, kể cả người giáo dân Việt Nam.

Nước Úc là nước đa văn hoá. Điều này là một điểm đặc thù nhưng đồng thời cũng là một thử thách lớn cho Giáo Hội. Ưu tiên mục vụ của tôi là giúp người tín hữu sống đức tin Công giáo và tông truyền; là giúp các cộng đoàn sắc tộc hội nhập trong tinh thần đoàn kết hài hòa nhưng đồng thời cũng duy trì những nét đặc thù của họ. Mỗi quan tâm của nhiều sắc dân là duy trì những nét đặc thù của họ trong những thế hệ nối tiếp. Ngay cả đối với các cộng đồng Công giáo Việt Nam, sau hơn 30 năm định cư tại Úc, đã có nhiều mô thức sinh hoạt khác nhau (ví dụ có nơi áp dụng hệ thống 'tuyên úy' thuần túy, có nơi khác xây trung tâm và sinh hoạt như một giáo xứ, lại có nhiều cộng đoàn độc lập và gắn liền với giáo xứ Úc nơi họ sinh sống vv...) Làm sao bổ túc và phong phú hóa lẫn nhau; làm sao phát huy sức mạnh đoàn kết hỗ tương là những quan tâm của tôi. Hy vọng rằng, là một người di dân và đặc biệt là một người đã từng lãnh đạo cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhiều năm ở Melbourne, tôi sẽ giúp các Giám mục Úc, nhất là ở

(xem tiếp trang 4)

Nếu không có Thiên Chúa, con người sẽ rơi vào vòng nô lệ các ngẫu tượng



WHĐ (16.06.2011) – Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần ngày 15-06 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tiếp tục loạt bài giáo lý về câu nguyện. Nội dung bài giáo lý nói về tiên tri Élia, người được Thiên Chúa gửi đến để hoán cải dân Người.”

Đức Thánh Cha giải thích “trên núi Carmel, Élia đã tỏ ra là một người cầu bầu quyền thế ra sao, khi đứng trước toàn dân Israel, ông đã cầu nguyện xin Chúa tỏ mình ra và hoán cải trái tim của dân Người. Câu chuyện được kể lại trong chương 18 sách Các Vua quyển thứ nhất”.

“Cuộc so tài giữa Élia và những người theo Baal (thực tế là cuộc đọ sức giữa Thiên Chúa của Israel, Thiên Chúa cứu độ và hằng sống, với thần tượng cám và vô tích sự chẳng biết làm gì) cũng đánh dấu việc bắt đầu cuộc chạm trán giữa hai cách nói với Thiên Chúa và câu nguyện hoàn toàn khác nhau”. Các lễ tế của các tiên tri Baal cho thấy thần tượng chỉ là ảo tưởng... vốn nhốt kín con người trong những giới hạn của cuộc tìm kiếm tuyệt vọng chính mình.”

Trái lại, Élia “kêu gọi mọi người đến gần hơn, tham gia vào hành động và lời cầu nguyện của mình ... Ông dựng một bàn thờ khác với mười hai tảng đá, theo số chi tộc của con cái Giacop, ... để đại diện cho toàn dân Israel ... Rồi Élia thưa với Chúa, gọi Ngài là Chúa của các tổ phụ, và nhắc lại những lời hứa của Thiên Chúa và lịch sử của việc chọn dân và giao ước vững bền của Chúa với dân Người”.

Tiên tri Élia đòi hỏi “người ta phải hoàn toàn biết được và hiểu được Ai là Thiên Chúa của họ, và quyết định chỉ đi theo Ngài mà thôi. Chỉ như thế, người ta mới nhận biết Thiên Chúa là Đáng tuyệt đối và siêu việt. Chỉ như thế mới rõ ràng rằng không

có thần nào khác bên cạnh Thiên Chúa, vì điều đó phủ nhận sự tuyệt đối của Thiên Chúa và tương đối hóa Người.”

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh: các tín hữu phải đáp lại sự tuyệt đối của Thiên Chúa bằng tình yêu tuyệt đối và trọn vẹn, một tình yêu liên quan đến cả cuộc sống, sức lực và con tim của mình... Trong lời cầu nguyện, Élia đã cầu xin điều chính Thiên Chúa muốn thực hiện: tỏ lòng thương xót, trung thành với bản tính Thiên Chúa của Người là Chúa của sự sống, là Đáng tha thứ, hoán cải và biến đổi”.

“Chúa đã đáp lại cách tỏ tường. Người không chỉ đốt cháy của lễ nhưng còn thiêu rụi cả nước đã được đổ chung quanh bàn thờ. Israel không còn nghi ngờ gì nữa: Lòng thương xót của Thiên Chúa đã đáp lại sự mềm yếu của họ, lòng nghi nan của họ, sự thiếu đức tin của họ. Bấy giờ thần tượng hão huyền Baal bị đập phá, và dân đang lầm lạc lại tái khám phá con đường sự thật, tái khám phá chính mình”.

Kết luận, Đức Thánh Cha tự hỏi: ngày nay câu chuyện này nói với chúng ta điều gì? Và ngài trả lời: “Trước hết là ưu tiên của điều răn thứ nhất: các người không được có thần nào khác ngoài Thiên Chúa. Nếu không có Thiên Chúa, con người sẽ rơi vào vòng nô lệ, vào việc thờ ngẫu tượng, như đã xảy ra vào thời đại chúng ta dưới chế độ độc tài toàn trị và với các hình thức khác nhau của chủ nghĩa hư vô, làm cho con người lệ thuộc vào thần tượng và việc thờ ngẫu tượng. Thứ hai, mục tiêu chính của câu nguyện là hoán cải: ngọn lửa của Thiên Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng nhìn thấy Thiên Chúa và sống cho Người và cho tha nhân. Thứ ba, các giáo phụ cho chúng ta biết rằng câu chuyện này là ... một sự ném trước tương lai, chính là Chúa Kitô. Đây là một bước trên hành đến với Chúa Kitô”.

Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào đón các nhóm ngôn ngữ, đặc biệt các thành viên của Ủy ban Quốc tế về Đối thoại giữa người Công giáo và Phái Ngũ tuân. Ngài khuyến khích công việc của họ. Sau đó Đức

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Lạy Chúa Ba Ngôi,
Ngài là mẫu mực của tình yêu
tinh ròng,
xin cho các kitô hữu chúng con
trở thành tình yêu
cho trái tim khô cằn của thế giới.
Xin dạy chúng con biết yêu như
Ngài,
biết sống nhờ và sống cho tha nhân,
biết quảng đại cho đi
và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh,
xin cho chúng con tin vào sự hiện
diện của Chúa
ở sâu thẳm lòng chúng con,
và trong lòng từng con người bé
nhỏ. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Ủy ban Israel – Tòa Thánh

WHĐ (16.06.2011) – Ngày 14-06-2011, Uỷ ban thường trực Israel – Tòa Thánh đã nhóm họp tại Vatican để tiếp tục đàm phán về điều 10,2 của Dự thảo Thỏa thuận cơ bản, liên quan đến các vấn đề kinh tế và tài chính. Cuộc họp –đã đạt được những tiến bộ đáng kể– do ông Danny Ayalon, Thứ trưởng Ngoại giao của Israel và Đức ông Ettore Balestrero, phụ tá Thư ký phụ trách Quan hệ với các quốc gia, chủ trì. Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 01 tháng 12 tại Israel. ■

(Theo VIS, 15.06.2011)

Thánh Cha ngỏ lời với các tham dự viên của Hội nghị lần thứ 50 của Hiệp hội Quốc tế các trường học và Học viện Hành chính, đang nhóm họp tại Roma. Chào thăm khách hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và ngài nhắc lại rằng “tháng Sáu được dành riêng cho việc sùng kính này, hiện rất thịnh hành tại nhiều Giáo hội và cộng đoàn”. Ngài cũng ca ngợi các đại biểu của Liên đoàn Kinh Thánh Công Giáo về tầm quan trọng của những hoạt động của họ nhằm phục vụ đời sống mục vụ tại các giáo phận. ■

(Theo VIS, 15.06.2011)

Xin làm một nhịp cầu”

TGP của tôi, phục vụ và lãnh đạo một cách hữu hiệu hơn.

– Xin Đức cha cho biết khẩu hiệu giám mục của Đức cha và ý nghĩa của chọn lựa này.

– Khẩu hiệu của tôi là “*Duc in altum*” có nghĩa là “Hãy ra khơi”. Khi chọn khẩu hiệu này, tôi muốn nhấn mạnh hai điều: Thứ nhất là về nguồn gốc của tôi và thứ hai là tâm niệm sống của tôi.

Về điều thứ nhất, tôi là người Việt Nam đã vượt biển để đến nước Úc. Tôi không muốn đeo một cái tên “thuyền nhân” trước ngực cho cả thế giới biết. Tuy nhiên, tôi cũng không thể che đậy quá khứ của cá nhân, của tập thể những người di tản tự do như tôi, cũng như của lịch sử quê hương và bối cảnh đất nước đã dẫn đến cuộc “ra khơi” bi thảm, vĩ đại và vô tiền khoáng hậu này. Khi chọn khẩu hiệu này, tôi cũng muốn nói lên những hy sinh, đau khổ, nước mắt và cái chết của biết bao nhiêu nạn nhân. Tôi cũng muốn chúng ta ở trong nước cũng như ngoài nước cùng nhau khai thông những tắc nghẽn để dòng sông lịch sử được chảy và làm tươi mát phì nhiêu đất Việt thân yêu.

“Hãy ra khơi” cũng có một ý nghĩa siêu nhiên đối với tôi đó là lời mời gọi dấn thân đến quên mình. Có thể nói cuộc đời của tôi là những chuỗi ngày vâng theo lời mời gọi “Hãy ra khơi” một cách liên lỉ. Là một người tu sĩ Phan sinh, tôi ở trong tư thế sẵn sàng ra đi: từ cộng đoàn này đến cộng đoàn nọ, từ giáo xứ này đến giáo xứ kia, từ tiểu bang này tới tiểu bang khác và từ nước này đến nước nọ. Trong 3 năm làm việc với tư cách phụ tá Tổng Quyền, tôi trở thành một công dân của thế giới và gia tài duy nhất của tôi là chiếc va li nhỏ. Khi nhận nhiệm vụ mới Hội Thánh trao phó, tôi thâm tín rằng đây cũng là một lần nữa Thiên Chúa mời gọi tôi “Hãy ra khơi”, nghĩa là hãy hiến thân chính mình.

– Kinh nghiệm trước đây khi Đức cha đảm nhận những sứ vụ trong dòng Phanxicô sẽ giúp ích gì cho sứ vụ mới của Đức cha tại Tổng giáo phận Melbourne?

– Tôi đã từng giữ những chức vụ điều hành trong nhà dòng. Tôi nghĩ rằng,

kinh nghiệm này sẽ giúp tôi làm bổn phận mới, nhất là trong liên hệ với các anh em linh mục tu sĩ. Bởi lẽ, họ là những cộng sự viên đặc lực nhất và thân cận nhất với các giám mục. Thứ nữa, tôi cũng đã từng là “chiến sĩ tác chiến” như họ, nghĩa là tôi đã vật lộn với những vấn đề to nhỏ của mục vụ giáo xứ. Tôi không chỉ làm việc ở bàn giấy. Tôi nghĩ rằng, những kinh nghiệm mục vụ sẽ giúp tôi đến gần với chủ chiên và đoàn chiên trong TGP Melbourne.

– Đức cha muốn nhắn gửi điều gì với người tín hữu Công giáo tại Việt Nam?

– Đối với Giáo hội quê nhà, ước vọng của tôi là làm một nhịp cầu nhỏ giữa giáo hội của hai quốc gia; được đồng hành với giáo dân cũng như đồng bào nói chung trong những khát vọng chân chính, kể cả những khắc khoải, những nỗ lực tìm kiếm chân lý, công bằng và các giá trị không thể thiếu trong một xã hội văn minh.

Tôi muốn nhắn gửi anh chị em tín hữu Công giáo tại quê nhà là tôi cũng như đại đa số người Việt Công giáo hải ngoại luôn đồng hành với anh chị em trong cuộc hành trình tiến về một tương lai tươi sáng cho Giáo Hội và quê hương. Những trang sử oai hùng của chúng ta không chỉ được viết trong quá khứ, khi bắt bớ, tù đày và gông cùm không làm cha ông chúng ta chùn bước. Tôi thâm tín rằng, trong tinh thần đức tin bất diệt, quý anh chị em tín hữu cũng đang viết nên một trang sử mới, trong đau khổ, trong thịnh lặng, trong biết bao những vất vả cơ hàn. Anh chị em đang kiện toàn những gì còn thiếu sót trong nhiệm thể khổ nạn của Đức Kitô. Và chúng tôi luôn hiệp thông với anh chị em.

Xin cảm ơn quý vị độc giả của trang mạng HDGMVN và xin kính chúc quý vị sức khỏe và muôn ơn lành của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

– Xin thay mặt độc giả của trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng con chân thành cảm ơn Đức cha và xin Chúa đổ tràn ơn lành trên Đức cha để Đức cha hân hoan đáp lại lời mời gọi “Hãy ra khơi” mới.

■

Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản luật...

cũng lưu ý các trường hợp giảm nhẹ đã được Giáo luật tiên liệu, cụ thể là những người phạm lỗi do quá sơ hãi, bị ép buộc hoặc rất cực lòng như bị bạo lực về thể lý. Những tình tiết giảm nhẹ này luôn phải được xác minh từng trường hợp một. Dù sao đi nữa, khi đã xảy ra gương xấu, thì cũng gây chia rẽ và hoang mang nơi các tín hữu, các giám mục liên lụy có bổn phận phải tái lập thẩm quyền của mình qua việc bày tỏ sự hiệp thông và thống hối công khai, nếu không làm như vậy, thì Dân Chúa khó có thể nhận ra thẩm quyền cai quản của họ là biểu hiện cho sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong Hội Thánh của Người.

Một cách rõ ràng, bản Tuyên bố nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của việc tấn phong giám mục không được sự ủy nhiệm của Đức giáo hoàng. Việc phạm lỗi này gây thương tích nặng nề cho sự hiệp thông trong Giáo Hội, vì vậy cần phải bị nghiêm trị.

Bản Tuyên bố công nhận có một số tình huống cá nhân có thể tạo thành tình tiết giảm nhẹ nhưng cần phải được xác minh, và trong mọi trường hợp, hậu quả của hành vi phạm luật này cần phải có những hành động chứng tỏ việc nối lại sự hiệp thông với Giáo Hội và bày tỏ lòng thống hối.

Những người bị vạ tuyệt thông và những người có chủ ý thì không được tham dự Thánh lễ, cử hành các bí tích và thực hiện các hành vi cai quản.

Cuối cùng, nếu hoàn cảnh đòi hỏi và nhằm khắc phục gương xấu, đồng thời tái lập sự hiệp thông, Tòa Thánh có thể áp đặt những biện pháp chế tài hoặc trừng phạt. Áp dụng những biện pháp như vậy là nhằm khuyến khích người vi phạm ăn năn hối cải và làm hòa với Giáo Hội. Vụ tuyệt thông sẽ được gỡ bỏ khi những người phạm lỗi chân thành ăn năn hối cải. Đối với những trường hợp tấn phong giám mục bất hợp pháp, chỉ Tòa Thánh mới có quyền tha vạ mà thôi. ■

Theo Radio Vatican (bản Pháp ngữ)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần
trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf**