



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 26-6-2011**

**Lễ Mình và Máu Thánh  
Chúa Kitô  
Năm A**

*Kẻ ăn tôi sẽ sống nhờ tôi*

**LỜI CHÚA: Ga 6,51-58**

*Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống". Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".*

**SUY NIỆM**

"Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết nhưng tôi muốn con tôi được sống" Đó là lời của bà Susanna sau khi được cứu trong trận động đất ở Ácmêni vào tháng 12-1987. Trong số hàng ngàn người bị vùi lấp dưới đồng gạch, có hai mẹ con bà Susanna may mắn còn sống sót. Cô con gái bốn tuổi đòi uống nước. Tim đâu ra nước khi hai mẹ con không

*(xem tiếp trang 2)*

**Chuyến viếng thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội của Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam**

WHĐ (17.06.2011) – Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, sau chuyến viếng thăm Giáo hội Việt Nam vào dịp Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi cuối tháng Tư vừa qua, đã trở lại Việt Nam lần thứ hai để thi hành sứ vụ của ngài từ ngày 5 đến 16/6/2011 tại 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội: Bắc Ninh (5–7/6); Lạng Sơn (7–9/6); Hải Phòng (9–12/6); Bùi Chu (12–15/6) và Thái Bình (14–16/6).

Chiều hôm qua, thứ Năm 16/6, Đức TGM Girelli đã kết thúc chuyến viếng thăm 5 giáo phận này. Nhân dịp này WHĐ xin giới thiệu một cái nhìn tổng quát về chuyến viếng thăm lần thứ hai của vị Đại diện Tòa Thánh đến Giáo hội Việt Nam.

**Đến với các giáo xứ**

Điểm nổi bật được ghi nhận trước tiên của chuyến viếng thăm này của vị Đại diện Tòa Thánh tại năm giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội là vị Đại diện Tòa Thánh đã có dịp tới

tận các giáo xứ. Ngoài các giáo xứ Chính tòa, gần hai chục giáo xứ khác đã được tiếp đón vị Đại diện Tòa Thánh:

Nội Bài, Tử Nê, Hương La (giáo phận



Thăm giáo xứ Mỹ Sơn, giáo phận Lạng Sơn

Bắc Ninh); Mỹ Sơn, Đồng Đăng (giáo phận Lạng Sơn); Hòn Gai, Đông Xuyên, Đền Các Thánh Tử Đạo Hải Dương, Kẻ Sặt (giáo phận Hải Phòng); Phú Nhai, Kiên Lao (giáo phận Bùi Chu); Mỹ Đức, Trung Đông, Mỹ Đình, Bồng Tiên, Đan Chàng (giáo phận Thái Bình). Có những

*(xem tiếp trang 4)*

**Đức: Tôn phong Chân phước Alois Andritzki, linh mục tử đạo thời phát xít**



cố linh mục Alois Andritzki (1914-1943) lên bậc Chân phước tử đạo. Đức Hồng y Angelo Amato, Đại diện Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI, đã

WHĐ / Tin tổng hợp (17.06.2011) – Ngày 13-06, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Dresden-Meißen (Đức), 11000 tín hữu Đức đã tham dự Thánh lễ tôn phong

chủ tế Thánh lễ và chủ sự Nghi thức tôn phong.

Đức tân Chân phước sinh ngày 07-02-1914 tại Radibor (Đông Đức) trong một gia đình gốc Sorb, một sắc dân thiểu số tại Đức. Ngài chịu chức linh mục năm 25 tuổi (1939). Tháng Giêng 1941, cha tổ chức cho giới trẻ công diễn một vở kịch Giáng sinh. Cơ quan mật vụ của Quốc xã Đức (Gestapo) cho rằng vở kịch có hàm ý chống chế độ nên đã bắt giam ngài. Tháng 10-1941, cha bị chuyển đến trại tập trung Dachau, mang số tù 27829. Trong tù, cha luôn thể hiện một tinh thần khoan dung, độ lượng và vui tươi. Cha tìm cách trang trí

*(xem tiếp trang 4)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Có lối ra? Tình mẫu tử đã gọi lên cho bà một ý nghĩ táo bạo, đó là rạch ngón tay mình chảy máu để cho con mút. Đứa bé đã đỡ khát nhờ máu người mẹ. Nó đã sống cho đến khi cả hai mẹ con được cứu. Câu chuyện trên giúp ta hiểu phần nào bí tích Thánh Thể. Đức Giêsu đã chết để chúng ta được sống. Ngài chấp nhận chịu đổ máu qua cái chết thập giá, và Ngài muốn máu Ngài trở nên thức uống cho chúng ta.

Trong các nhà thờ, vào dịp lễ Giáng sinh, thường có những người ngoài Kitô giáo đến dự lễ. Cũng có ít người tò mò lên "ăn bánh thánh". Họ ngạc nhiên vì tấm bánh mỏng manh, nhạt nhẽo. Nhưng họ sẽ ngạc nhiên hơn nhiều nếu chúng ta bảo họ: "Ăn tấm bánh đó là ăn thịt Chúa, uống chén rượu đó là uống máu Chúa". Thật là kinh khủng, làm sao có chuyện như vậy?

Đây là mẫu nhiệm đức tin, không dễ giải thích cho người ngoài. Tất cả bắt đầu từ ước muốn lạ lùng của Đức Giêsu. Ngài muốn nuôi nhân loại bằng chính con người Ngài. Ngài muốn trở thành đồ ăn thức uống cho nhân loại: "Các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy. Các con hãy cầm lấy mà uống, đây là Máu Thầy".

Mình và Máu tượng trưng toàn thể con người Đức Giêsu. Nên khi rước lễ, ta không chỉ rước thịt mình Ngài, mà rước lấy cả con người Ngài dưới dạng tấm bánh. Rước lễ là gắn bó với một ngôi vị: "Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy" (c.56). Rước lễ không phải là đón nhận một xác chết, nhưng là gặp gỡ Đức Giêsu đã chết và nay đã phục sinh. "Nhu tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy" (c.57). Rước lễ là đón lấy sự sống từ Đấng đang sống, cũng là sự sống duy nhất bắt nguồn từ Chúa Cha.

Hôm nay, Đức Giêsu phục sinh có một lối hiện diện mới mẻ. Ngài không hiện diện dưới dạng một con người, nhưng dưới dạng đồ ăn, đồ uống. Như thế cả vật chất bất động cũng được nâng lên, cả lao công của con người cũng được thánh hiến. Vật chất trở thành biểu tượng cho sự hiện diện thần linh. Vật chất có chỗ

(xem tiếp trang 3)

## Ba nhà thần học Châu Âu nhận giải thưởng Ratzinger

WHĐ (17.06.2011) – Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI sẽ trao giải thưởng Ratzinger cho ba nhà thần học châu Âu về những nghiên cứu thần học xuất sắc của họ.

Mỗi giải thưởng là một ngân phiếu trị giá 87.000 USD, sẽ được trao tại Điện Vatican vào ngày 30 tháng Sáu 2011.



Đây là lần đầu tiên giải thưởng được trao kể từ khi thành lập Quỹ Joseph Ratzinger (Bênêdictô XVI) hồi năm ngoái.

Trong cuộc họp báo ngày 14-06-2011, Tòa thánh Vatican đã công bố những người đoạt giải:

– Giáo sư Manlio Simonetti, 85 tuổi, người Ý, chuyên gia trong các nghiên cứu Kitô giáo cổ đại và chú giải Kinh Thánh - giáo phụ;

– Linh mục Olegario Gonzalez de Cardedal, 76 tuổi, người Tây Ban Nha, giáo sư thần học tín lý và cơ bản;

– Linh mục dòng Xitô Maximilian Heim, 50 tuổi, người Đức, thần học gia và Đan viện trưởng Đan viện Thánh giá tại Áo.

Trong buổi họp báo này, Đức hồng y Camillo Ruini, chủ tịch Ủy ban khoa học của Quỹ Joseph Ratzinger nói với các nhà báo: các hồng y thành viên của Ủy ban đã chọn trao giải

cho các học giả là những người đã xây dựng chiếc cầu nối giữa thần học và văn hóa.

Giải thưởng Ratzinger sẽ được trao hằng năm trong các ngành Kinh Thánh, giáo phụ và thần học cơ bản.

Với kinh phí và sự chấp thuận của Đức giáo hoàng cũng như các khoản tài trợ tư nhân, Quỹ Joseph Ratzinger (Bênêdictô XVI) được thành lập để thúc đẩy nghiên cứu thần học về các tác phẩm của Đức giáo hoàng và để trao thưởng cho các học giả đầy hứa hẹn. ■

(Theo Carol Glatz, CNS)

## Đức TGM Girelli vừa được bổ nhiệm kiêm thêm chức vụ Sứ thần Tòa Thánh cạnh ASEAN

WHĐ (19.06.2011) – Theo Radio Vatican (bản Pháp ngữ), ngày 18-06, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli kiêm thêm chức vụ Sứ thần Tòa Thánh cạnh ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á).

Đây là lần đầu tiên Tòa Thánh đặt chức vụ ngoại giao ở cấp sứ thần cạnh ASEAN.

Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, giải thích việc bổ nhiệm này, nêu rõ đây là dấu hiệu cho thấy mối quan tâm của Tòa

Thánh đối với khu vực. Tổ chức ASEAN được thành lập vào năm 1967, hiện bao gồm mười quốc gia hàng đầu của Đông Nam Á. Một trong các mục tiêu chính hiện nay của ASEAN là thành lập cộng đồng kinh tế vào năm 2015, củng cố các mối quan hệ ở cấp độ khu vực, cả về thương mại như những thách đố về năng lượng.

Hiện Đức TGM Girelli đang đảm nhiệm chức vụ Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và Đông Timor, Khâm sứ Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. ■

## ĐTC Bênêđictô XVI tông du Cộng hòa San Marino: “Hãy sống giữa thế giới như men trong bột”

WHĐ (20.06.2011) – Hôm qua, Chúa nhật 19-06, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã thực hiện chuyến tông du đến San Marino, một nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới.

San Marino, tên gọi đầy đủ là Cộng hòa Đại bình yên San Marino (tiếng Ý: Serenissima Repubblica di San Marino), là một trong ba quốc gia nhỏ nhất thế giới (Vatican, Monaco và San Marino) với dân số 30.000 người. Nền cộng hòa kỳ cựu San Marino được thành lập cách nay hơn 5 thế kỷ, vào ngày 8-10-1600.

Cộng đoàn dân Chúa tại San Marino thuộc giáo phận San Marino-Montefeltro (Italia).

9g20 sáng 19-06, chiếc máy bay trực thăng chở Đức Thánh Cha đáp xuống sân bay Torraccia. Chào đón Đức Thánh Cha, có hai vị lãnh đạo chính quyền: bà Maria Luisa Berti và ông Filippo Tamagnini; Đức Tổng giám mục Giuseppe Bertello, Sứ thần Tòa Thánh tại San Marino, Đức cha Luigi Negri, Giám mục giáo



phận San Marino-Montefeltro (Italia) và đông đảo tín hữu tại San Marino.

Sau đó, lúc 10g, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh lễ đồng tế tại sân vận động Serravalle với sự tham dự của khoảng 22.000 tín hữu.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cội nguồn của nước cộng hòa nhỏ bé này và nhấn mạnh đức Tin là “sự giàu có của người dân San Marino”. Đức Thánh Cha nói: “Chính đức Tin là yếu tố quyết định cho sự ra đời của một nền văn hóa và văn minh tập trung vào nhân vị của con người, hình ảnh của Thiên Chúa, do đó, mang những quyền có trước tất cả mọi tài sản của con người”.

Tiếp đến Đức Thánh Cha nói đến những khó khăn và trở ngại đang xuất hiện khắp nơi, trong đó có San Marino, đó là “Những kiểu hưởng thụ làm cho tinh thần ra tăm tối và hủy hoại mọi nền luân lý. Hiện có cảm

đễ cho rằng sự giàu có của con người chẳng phải là đức Tin, mà chính là quyền hạn của con người đối với bản thân và xã hội, là trí tuệ, văn hóa và khả năng xử lý mọi thực tại bằng khoa học, công nghệ và xã hội”.

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu San Marino “trở nên men trong bột giữa thế giới”.

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự đọc kinh Truyền tin. Ngài nhắc đến sự kiện diễn ra vào chính ngày hôm nay, Chúa nhật 19-06, tại thành phố Dax (Pháp), Đức hoàng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ tôn phong Nữ tu Marguerite Rutan lên bậc Chân phước.

Đức Thánh Cha nói: “Vị nữ tu Dòng Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô, chịu án chém vào ngày 9-04-1794, đã làm việc hết sức mình tại bệnh viện Dax vào nửa cuối thế kỷ 18. Chân phước đã chịu kết án tử hình vì đức Tin Công giáo và vì lòng trung thành với Hội Thánh, lúc diễn ra cuộc bách hại thảm khốc của thời cách mạng”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày thứ Hai 20-06, là Ngày Tị nạn Thế giới, đồng thời năm 2011 kỷ niệm 60 năm Công ước quốc tế về “Bảo vệ những người bị đàn áp và tị nạn”. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi “các nhà chức trách dân sự và mọi người thiện chí hãy bảo đảm cho những người tị nạn được đón tiếp và dành cho họ những điều kiện sống xứng hợp trong khi chờ đợi họ có thể hồi hương trong tự do và an toàn”.

Buổi chiều, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ Chính phủ, Quốc hội và Ngoại giao đoàn tại San Marino.

### SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trong thế giới của Thiên Chúa. Ước gì thế giới vật chất ở quanh ta cũng nên thánh, nhờ được chia sẻ trong yêu thương.

#### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,  
có một ngọn đèn dầu gần Nhà Tạm,  
ngọn đèn đỏ mời con dừng bước chân,  
và nhắc con về sự hiện diện của Chúa.  
Con mong sự hiện diện ấy lan tỏa  
khắp nơi,  
để đâu đâu cũng thấy những ngọn  
đèn đỏ.

Nơi xóm nghèo mùa mưa nhớp nháp,  
nơi lớp học tình thương lúc chiều tà,  
nơi những trung tâm phục hồi  
nhân phẩm,  
nơi bảo sanh viện nâng niu sự  
sống của trẻ thơ,  
nơi khách sạn năm sao, nơi quán  
bia đầu ngõ,  
nơi các tiệm cho mượn băng video,  
nơi tình yêu trong ngần của đôi  
bạn trẻ...

Nhưng lạy Chúa, trước hết,  
xin cho đời con là một ngọn đèn,  
xin cho chúng con là những ngọn  
đèn màu đỏ,  
mời người ta dừng lại, trầm tư,  
và gặp được Chúa. ■

*Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ*

Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Cộng hòa San Marino. Ngài đặc biệt mời gọi giới chức lãnh đạo San Marino hãy bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, sao cho bản sắc của San Marino được phát triển trọn vẹn.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý cần phải đề cao tầm quan trọng của gia đình, đồng thời nhấn mạnh giai đoạn khủng hoảng này đặc biệt tác động mạnh đến giới trẻ. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng vấn đề người lao động ở vùng biên giới hiện đang bị đe dọa về công ăn việc làm, sẽ được giải quyết trong sự tôn trọng quyền được làm việc và quyền lợi của các gia đình.

Trước khi kết thúc chuyến tông du, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các bạn trẻ giáo phận San Marino-Montefeltro.

Đức Thánh Cha đã trở về Rôma vào buổi tối cùng ngày. ■

## Chuyến viếng thăm 5 giáo phận...

giáo xứ nhỏ bé với chỉ khoảng 200 tín hữu như giáo xứ Đồng Đăng, nằm sát biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Có những giáo xứ, như giáo xứ Kẻ Sặt, được mệnh danh là “Khối óc của giáo phận” (do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tùng Cương tặng vì có truyền thống lâu đời và là quê hương của các vị Anh hùng đức tin) và cũng đã được Đức TGM Đại diện Tòa Thánh gọi là một “Vatican nhỏ”, khi ngài tới thăm giáo xứ, vì đây là một giáo xứ lớn, có truyền thống đức tin kiên trung. Đông Xuyên được chọn vào danh sách các giáo xứ được vị Đại diện đến thăm, vì, như Đức Giám mục giáo phận giải thích, đây là “một



Thăm giáo hạt Hưng Yên, giáo phận Thái Bình

giáo xứ truyền thống lâu đời của giáo phận. Các bậc Tiên nhân đã quảng đại đón tiếp các thừa sai đến truyền giáo. Nơi đây cũng đã từng có chủng viện trong thời cấm đạo. Giáo xứ cũng là quê hương của khá đông linh mục, tu sĩ và chủng sinh...” Và vì “Cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Girelli là để khích lệ động viên Đức ông Laurensô Phạm Hân Quynh. Ngài là một chứng nhân của Giáo Hội miền Bắc trong những năm tháng thăng trầm đau khổ. Mặc dù tuổi cao sức yếu, ngài vẫn thao thức cho sự phát triển của Giáo Hội”.

### Thường thức một số “đặc sản”

Trong chuyến viếng thăm này, Đức TGM Đại diện cũng đã được thường thức một số “đặc sản”: Thăm Cổng Tả thành Bắc Ninh nơi 100 vị đầu mục (Ban hành giáo) đã bị chém và chôn sống ngày 4-4-1862, thăm đền Đô nơi thờ 8 vị vua Triều Lý tại giáo phận Bắc Ninh; thăm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt-Trung, dừng chân tại cột mốc biên giới số 1116 của đất nước Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị quan, tại cột mốc kilômét số 0 của quốc lộ 1A, con đường huyết mạch của đất nước, thăm Khu thương mại cửa khẩu Tân Thanh, cách Tòa Giám

mục Lạng Sơn khoảng 30km, gặp gỡ anh chị em tiểu thương Công giáo đang làm việc tại đây, tham quan vịnh Hạ Long, khi thăm giáo phận Hải Phòng, thưởng thức vũ điệu “Đi Cấy” thể theo làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh do các nữ tu trình bày, bài hát quan họ “Muối Nhớ” do các thầy chủng sinh thể hiện tại Bắc Ninh, vở chèo “Người Cha Nhân Hậu” do tu sinh và dòng nữ Đa Minh Thái Bình biểu diễn tại giáo phận Thái Bình, ca và vũ với các bạn trẻ tại giáo xứ Nội Bài khi tới giáo phận Bắc Ninh... và cả món “xe Honda ôm” do cha xứ Tử Nê chở từ Tử Nê, cái nôi của giáo phận Bắc Ninh, đến thăm các cháu khuyết tật tại nhà khuyết tật Hương La, đi viếng hai thánh tử đạo Giuse Hoàng Lương Cảnh và Têphanô Nguyễn Văn Vinh ở nhà thờ Hương La.

### Chủ đề lớn: Noi gương các thánh tử đạo và truyền giáo

Hai chủ đề, trong cái nhìn của Đức TGM Đại diện, không tách biệt nhau nhưng gắn kết với nhau thành một hành động duy nhất nhằm thể hiện sứ vụ của Giáo hội, khi hiểu rõ sứ điệp các thánh tử đạo

Việt Nam để lại cho Giáo hội và sứ vụ truyền giáo của Giáo hội.

### Noi gương các thánh tử đạo

Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh đã cử hành Thánh lễ mừng kính các thánh Tử đạo Bắc Ninh, Thánh lễ kính 19 Thánh Tử đạo Thái Bình, viếng Đền các Thánh Tử đạo Hải Dương, Nhà tưởng niệm các Thánh Tử đạo tại Bùi Chu... nhưng không phải để gọi lên lòng hận thù hay chia rẽ. Tại Bắc Ninh, trong Thánh lễ mừng các thánh Tử đạo Bắc Ninh, Đức TGM Girelli đã gọi lên gương của các thánh tử đạo, như của một thánh Anrê Dũng Lạc, “mẫu gương sáng ngời”: “Nhiều người đã trở nên anh chị em trong Đức Kitô nhờ phúc tử đạo, bởi vì máu các vị tử đạo không kéo theo sự trả thù, nhưng là hoà giải. Tử đạo không phải là bị kết tội, nhưng là sức mạnh tình yêu chiến thắng hận thù và bạo lực, nhờ đó tạo nên cộng đoàn mới. Quả thực, nhờ máu của các thánh tử đạo mà Giáo hội địa phương tại Bắc Ninh được sinh ra”. “Các vị tử đạo là những

đáng sáng lập của những cộng đoàn mới và vững chắc. Chính việc tử đạo của các ngài giúp gắn bó anh em lại với nhau trong ý nghĩa sâu xa nhất. Các ngài chết cho cùng một Đức Kitô và nhờ tử đạo, các ngài nên một. Sự hiệp thông của cùng một Giáo hội được minh chứng rõ ràng trong máu của các ngài; những dòng máu tuôn chảy từ thân xác các ngài đã hòa quyện thành một dòng máu chảy trong Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nhờ Thập Giá, mẫu nhiệm của tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu Kitô đã được tỏ hiện. Dưới chân Thập giá, Giáo hội của muôn dân đã được khai sinh”. (...)

(xin xem tiếp *Tuần Tin số 26*)

### Đức: Tôn phong Chân phước Alois Andritzki

nơi cử hành Thánh lễ của mình với bức tranh Giáng sinh do cha tự tay vẽ lấy. Tháng Giêng 1943, cha nhiệm dịch sốt phát ban. Ban Y tế của trại được lệnh giết cha bằng một liều tiêm thuốc độc. Cha qua đời ngày 3-02-1943 tại Dachau.

Trong bài huấn đức trưa Chúa nhật 12-06, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã tôn vinh tân Chân phước Andritzki là “Chứng nhân đức Tin giữa lúc chịu đau khổ tột cùng”.

Trong bài giảng Thánh lễ tôn phong, Đức cha Joachim Reinelt, Giám mục giáo phận Dresden-Meissen đã khẳng định, các bạn tù của vị Chân phước đã nhận ra “Có một Thiên Chúa cao cả đang hiện diện sống động nơi vị linh mục trẻ mới ngoài hai mươi tuổi này” và “Ngài đã thể hiện một khuôn mặt người sáng giữa khung cảnh tối tăm của thú tính ác độc”.

Ông Stanislaw Tillich, Thủ tướng Bang Saxony (miền Đông Nam nước Đức) nói về vị tân Chân phước trong mối tương quan với thời đại ngày nay: “Sống vào thời Đức Quốc xã phi nhân, cha Alojs Andritzki đã thể hiện một bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với đức Tin và những giá trị Kitô giáo. Do đó, cha trở thành mẫu gương cao cả cho thời đại ngày nay, một thời đại phải nhân đạo hơn nữa và tăng cường đức Ái hơn nữa”.

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org), phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org) theo dạng pdf**