



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

hdgmvietnam.org

THÚ NĂM 8-9-2011

Năm 2011 - Số 36

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 11-9-2011

Chúa nhật 24 Thường niên

Năm A

Hết lòng tha thứ

LỜI CHÚA: Mt 18,21-35

Một hôm, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lăm lần.”

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho người, vì người đã van xin ta, thì đến lượt người, người không phải thương xót đồng bạn, như chính ta”.

(xem tiếp trang 2)

**Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli
đến thăm Giáo hội Việt Nam lần thứ ba**



W H D
(02.09.2011) –
Từ ngày 3 đến
16/9/2011 Đức
Tổng giám mục
Leopoldo Girelli, Đại
diện Tòa
Thánh không
thường trú tại
Việt Nam sẽ

viếng thăm mục vụ các giáo phận
thuộc giáo tỉnh Huế của Giáo hội Việt
Nam: Huế (3-5/9); Đà Nẵng (5-7/9);
Quy Nhơn (7-9/9); Kon Tum (9-12/
9); Ban Mê Thuột (12-14/9) và Nha
Trang (14-16/9).

Đây là lần thứ ba Đức Tổng giám
mục Leopoldo Girelli đến Việt Nam,
sau chuyến viếng thăm Giáo hội Việt

Nam vào dịp Hội nghị thường niên
Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi
cuối tháng Tư 2011, và chuyến viếng
thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh
Hà Nội vào đầu tháng Sáu vừa qua.

Cũng như hai lần trước, dịp này Đức
Tổng giám mục Girelli sẽ đến thăm
một số giáo xứ, dòng tu. Ngài sẽ dâng
lễ với giáo dân, gặp gỡ các linh mục,
chủng sinh và tu sĩ. Ngài cũng sẽ
chào thăm chính quyền địa phương
tại các giáo phận này.

Đặc biệt, các Trung tâm hành hương
cũng nằm trong chương trình viếng
thăm của ngài: Trung tâm Thánh
Mẫu La Vang (Tổng giáo phận Huế),
Đền thánh Anrê Phú Yên, Trung tâm
Thánh Mẫu Trà Kiệu (giáo phận Đà
Nẵng) và Đức Mẹ Măng Đen (giáo
phận Kon Tum). ■

**Trung Quốc: Một nhà thờ được trả lại
cho cộng đồng Công giáo**

WHĐ (08.09.2011) – Trong thánh lễ
thánh hiến ngôi thánh đường tại
làng Thủy Thành vừa được trả lại
cho Giáo Hội, Đức cha Phanxicô An
Thụ Tân, giám mục giáo phận Bảo
Định, tỉnh Hà Bắc, đã nói: “Dù ngôi
thánh đường có nhỏ bé và đơn sơ
cũng chẳng hề gì nếu chúng ta vẫn
có thể cầu nguyện và cử hành thánh
lễ. Điều quan trọng là phải có đền
thờ của Chúa trong tâm hồn chúng
ta, được trang điểm bằng lời cầu
nghệ và những hành động tốt đẹp,
bởi vì chúng ta thật sự là những đứa
con đáng giá của Danh Người”.

Theo hãng thông tấn Fides, hơn 300
người đã tham dự thánh lễ thánh
hiến ngôi thánh đường này vào ngày
30 tháng Tám 2011. 15 linh mục đã
đồng tế với sự tham dự của các nữ tu
Dòng Tiểu muội thánh nữ Têrêsa và
dòng Trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Dân số trong làng Thủy Thành
khoảng 3000 người, trong đó chỉ có
100 người công giáo. Những tín hữu
ở những vùng lân cận cũng đã đến
hiệp thông với dân công giáo trong

làng nhân dịp quý báu này. Những
tín hữu trong làng cho biết “ngôi nhà
thờ mới này sẽ là nơi cầu nguyện, cử
hành thánh lễ, và cũng là nơi để rao
giảng Tin Mừng”.

Ngôi thánh đường này trước đây do
các cha thừa sai người Pháp dòng
Lazaristes xây dựng, dâng hiến cho
Trái tim Đức Mẹ từ năm 1901. Sau
cuộc cách mạng văn hóa ở Trung
quốc, nhà thờ này đã bị sử dụng một
cách bất xứng trong nhiều năm. Nhờ
nỗ lực của Đức cha và các linh mục
trong giáo phận, ngôi thánh đường
đã được trả về cho cộng đồng Công
giáo từ đầu năm nay trong tình trạng
bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên,
các linh mục và giáo dân đã quyết
định tái thiết ngôi thánh đường bằng
chính đôi tay của họ chỉ trong vòng
2 tháng. Và ngày nay, cộng đồng bản
xứ đã có thể quy tụ trong một ngôi
nhà thờ dài 15 mét, rộng 6 mét và
cao 7 mét, đón tiếp được 300 tín hữu. ■

(Agenzia Fides, 05-09-2011)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đã thương xót người sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

SUY NIỆM

"Và bạn nữa, người bạn của giây phút cuối cùng. Bạn không hiểu điều bạn đã làm. Cầu xin cho hai chúng ta là những người trộm lành được gặp lại nhau trên Thiên quốc, ... Chúa là Chúa của hai chúng ta." Đó là lời trối của cha Christian de Chergé viết cho người Hồi giáo nào đó sẽ ám sát mình, bởi cha biết cái chết là điều không sao tránh khỏi. Ta không thấy có chút hờn oán nào. Cha coi kẻ giết mình như một người bạn, một người trộm lành như cha, và cha mong được sống với anh trên trời. Tha thứ một cách phi thường và hồn nhiên, đó là thái độ của người thầm nhuần Kitô giáo.

Các tôn giáo đều dạy sự tha thứ. Tha thứ để làm cho oán tiêu tan, để phá vỡ cái vòng oan nghiệt trói buộc con người. Kitô giáo mời gọi tha thứ vì một lý do khác: Tôi phải tha thứ cho anh em tôi vì Chúa đã liên tục tha thứ cho tôi. Đời tôi là một chuỗi những vấp ngã, được đan kết với bao thứ tha. Ôn tha thứ như dòng suối chảy vào đời tôi, nếu bị ngăn lại, nó sẽ thành ao tù, nó chỉ trong lành khi được chảy đến tha nhân.

Tha thứ là khả năng của Thiên Chúa. Tự sức riêng, ta không ra khỏi được vòng oán thù. Chẳng ngày nào thế giới không có tiếng súng. Luật mắt đền mắt là luật công bằng, nhưng có thể làm cả thế giới hoá mù. Chỉ sự tha thứ mới đem lại bình an. Dám tha thứ là dám chịu thiệt thòi, dám tin rằng cuối cùng tình thương sẽ thắng. Quả tim chai đá phải tan chảy trước tình thương.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta tha thứ, không phải 7 lần, mà là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ như Thiên Chúa, tha vô giới hạn. Cần biết chạnh lòng thương như Thiên Chúa, để sẵn sàng tha cho bạn mình một món nợ nhỏ, vì Chúa đã tha cho mình món nợ khổng lồ. Chúng ta chỉ biết chắc

(xem tiếp trang 3)

ĐỨC THÁNH CHA BÊNÉDICTÔ XVI: “ÂM NHẠC LÀ NGÔN NGỮ THÔNG TRUYỀN ĐỨC TIN”



WHĐ (05.09.2011) – Chiều tối thứ Tư, 31 tháng Tám 2011 vừa qua, tại sân Dinh nghỉ hè Castel Gandolfo đã diễn ra buổi hòa nhạc do Đức hồng y Domenico Bartolucci dâng tặng Đức Thánh Cha Bênédictô XVI. Kết thúc buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn như sau:

Kính thưa quý Đức Hồng y,
Thưa Anh em đáng kính trong hàng giám mục và linh mục,
Các bạn thân mến,

Tối nay, chúng ta được đắm mình trong thánh nhạc, là loại âm nhạc sinh ra từ đức tin một cách thật đặc biệt và lại có thể diễn tả và thông truyền đức tin. Vì thế, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã biểu diễn thật tuyệt vời: hai giọng nữ cao, giọng nam trung, nhạc trưởng Baiocchi, dàn hợp xướng Rossini từ Pesaro và dàn nhạc Marchigiana Filarmonica, cũng như các tổ chức và các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện sự kiện này. Ngay giữa những công việc hằng ngày, các bạn đã cho chúng tôi khoảnh khắc để chiêm niệm và cầu nguyện, cho chúng tôi trực cảm những hòa điệu của trời cao. Lời cảm ơn chân thành và đặc biệt xin dành cho nhà soạn nhạc, tác giả của những khúc nhạc chúng ta vừa nghe: nhạc sư hồng y Domenico Bartolucci. Cảm ơn ngài đã tặng cho tôi buổi hòa nhạc này và nhân dịp này đã soạn bài Benedictus, để tặng tôi như một lời kinh nguyện và tạ ơn Chúa cho sứ vụ của tôi.

Nhạc sư hồng y Bartolucci chẳng cần lời giới thiệu. Ngoài tinh thần Florentina đáng tự hào của ngài, tôi chỉ muốn nói đến ba khía cạnh tiêu biểu rõ rệt của cuộc đời ngài: đức tin, sứ vụ linh mục và âm nhạc của nhạc sư.

Đức Hồng y thân mến, đức tin là ánh sáng luôn định hướng và hướng dẫn cuộc sống của ngài và mở rộng con tim ngài để quảng đại đáp lại lời Chúa kêu gọi, và hơn nữa cung cách sáng tác của ngài cũng bắt nguồn từ đức tin. Tất nhiên, ngài đã được đào tạo về âm nhạc tại nhà thờ chính tòa Firenze, tại Nhạc viện ở Firenze và tại Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc với các bậc thầy vĩ đại, trong đó có Vito Frazzi, Raffaele Casimiri, và Ildebrando Pizzetti. Nhưng với ngài, âm nhạc là một ngôn ngữ dành riêng để thông truyền đức tin của Giáo Hội và giúp cho những ai nghe tác phẩm của ngài tiến bước trên hành trình đức tin. Cũng vậy, ngài đã thi hành sứ vụ linh mục của mình qua âm nhạc. Cung cách sáng tác của ngài đi theo con đường của các tác giả thánh nhạc vĩ đại, đặc biệt là của nhà nguyện Sistine mà ngài đảm trách trong nhiều năm: cung cách ấy đề cao kho tàng quý báu là nhạc Bình ca và khéo léo sử dụng nhạc da âm, trung thành với truyền thống, nhưng cũng mở ra cho những thanh âm mới lạ.

Thưa nhạc sư, buổi tối này, ngài đã dùng âm nhạc để hướng suy tư của chúng tôi về Đức Maria bằng lời kinh rất đáng yêu mến của truyền thống Kitô giáo, nhưng ngài cũng đưa chúng tôi trở lại điểm khởi đầu của hành trình đức tin, là phụng vụ bí tích Rửa Tội, trở lại thời điểm chúng ta trở thành Kitô hữu: thời điểm của lời mời gọi làm thỏa cơn khát khôn nguôi của chúng ta bằng thứ nước duy nhất có thể làm đã khát, là Thiên Chúa hằng sống, và mỗi ngày quyết tâm từ bỏ sự dữ và đổi mới đức tin bằng lời xác tín: “Tôi tin!”

“Christus circumdedidit me – Chúa Kitô đã bao bọc tôi và vẫn bao bọc tôi.” Thưa Đức hồng y thân mến, bài thánh ca này tóm tắt cuộc đời của ngài, sứ vụ của ngài và âm nhạc của ngài. Vì vậy xin cảm ơn ngài lần nữa, cảm ơn hai giọng nữ, giọng nam, cảm ơn nhạc trưởng, dàn nhạc và dàn hợp xướng. Tôi vui lòng ban Phép lành Tòa Thánh cho mọi người. Cảm ơn rất nhiều. ■

(Theo Osservatore Romano,
02-09-2011)

Indonesia: Kết thúc tháng chay Ramadan của Islam trong tinh thần hòa bình và tôn trọng giữa các tôn giáo

WHĐ (04.09.2011) – Phát biểu với hãng tin Fides, cha Ismartono Ignatius, một linh mục dòng Tên Indonesia, người tham gia cuộc đối thoại Islam-Kitô giáo trong nhiều thập niên, nói: “Eid-al-Fitr, ngày lễ đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan (tháng chay của người Islam), đã được tổ chức tại Indonesia “một cách hòa bình, trong tinh thần tôn trọng sự khác biệt và hài hòa giữa các tôn giáo”.

Cha Ismartono cho biết: “Trước hết, theo vị giáo trưởng của Muhammadiyah, một trong những tổ chức Hồi giáo lớn nhất ở Indonesia, các tín hữu được tự do cử hành lễ Eid vào một trong ba ngày (30 tháng Tám, 31 tháng Tám và 1 tháng Chín). Nhiều người đánh giá cao sự tôn trọng những khác biệt này”.

Hội đồng Giám mục Indonesia, và Liên hiệp các Giáo hội Tin Lành đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến các nhà lãnh đạo Hồi giáo Indonesia, với những lời của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, do Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại Liên tôn công bố. Sứ điệp cho biết, trong nhiều ý nghĩa, Eid còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đó là khôi phục tính ưu việt của tinh thần đối với vật chất và chủ nghĩa khoái lạc” và “cải thiện mối quan hệ giữa các tín hữu”. Ngoài ra, “các hoạt động hòa bình, tôn trọng và tình bằng hữu cũng là đặc trưng của lễ Eid tại các khu vực khác nhau của quần đảo Indonesia rộng lớn và đa nguyên này”.

Tại Jakarta, người dân địa phương và các giáo dân của giáo xứ Santa

Maria luôn sẵn sàng giúp đỡ những người Hồi giáo đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal gần đó để mừng lễ Eid. Những người Hồi giáo cũng làm như vậy khi các Kitô hữu mừng lễ Giáng sinh.

Tại Bắc Sulawesi, các Kitô hữu cư ngụ trong tỉnh đã giúp những người Hồi giáo chuẩn bị mừng lễ, tổ chức tại các đền thánh Hồi giáo cũng như ở ngoài trời, và gìn giữ cho cuộc lễ kết thúc tốt đẹp, thể hiện lòng khoan dung tôn giáo cao độ và mong muốn xây dựng sự hài hòa.

Tại Moluccas, một khu vực bị tàn phá trong những năm gần đây bởi một cuộc xung đột bạo lực giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, các vị lãnh đạo Kitô giáo đã kêu gọi các tín hữu chia sẻ niềm vui ngày lễ, nên các buổi cử hành đã diễn ra rất yên bình.

Tại Jayapura, Papua, hàng chục thanh niên thuộc các niềm tin Kitiô giáo khác nhau đã cùng với cảnh sát canh phòng và giữ trật tự, để đề phòng các sự cố xảy ra trong lễ kỷ niệm. Cử chỉ này được các nhà lãnh đạo Hồi giáo đánh giá cao.

Tại Kupang, thuộc phía Đông tỉnh Nusa Tenggara, hàng ngàn thanh niên Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo và Ấn giáo đã tham gia cuộc tuần hành được tổ chức để trợ giúp các người hành hương mừng lễ Eid, trong một sáng kiến mang tính cách đa tôn giáo, biểu hiện cả niềm vui dân gian lẫn niềm tin. Trong lễ hội, một chim bồ câu đã được thả ra như dấu hiệu của hòa bình giữa các tín hữu của các tôn giáo khác nhau trong khu vực. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

mình đã được Chúa tha, khi chúng ta không giữ ơn tha thứ cho riêng mình, khi chúng ta mang quả tim thương xót của Đấng hay tha thứ.

Cha Chergé đã bị giết cùng với 6 dan sĩ khác. Chắc nay cha hiểu rõ hơn câu này: “Vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ.”

CẨU NGUYỆN

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ cõi chết đến sự sống,
từ lầm lạc đến chân lý.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ thất vọng đến hy vọng,
từ sợ hãi đến tin thác.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ ghen ghét đến yêu thương,
từ chiến tranh đến hòa bình.

Xin hãy đổ đầy bình an
trong trái tim chúng con,
trong thế giới chúng con,
trong vũ trụ chúng con. ■

(Chân phước Têrêxa Calcutta)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha tiếp tục: “Trong thế giới hiện đại, chúng ta đang chứng kiến hai hiện tượng trái ngược: một mặt là sự thờ ơ đang ngày càng lan rộng, thậm chí còn là sự thiếu khả năng cảm nhận, đối với Siêu việt, trong khi mặt khác lại có nhiều dấu hiệu cho thấy một nỗi khát khao Thiên Chúa vẫn còn nơi trái tim của nhiều người, được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau”.

Môi trường văn hóa, xã hội và kinh tế hiện nay “cũng đưa ra những thách đố tương tự cho cả người Công giáo lẫn người Chính thống giáo. Do vậy, những ý tưởng này sinh từ hội nghị chuyên đề này sẽ có một ảnh hưởng quan trọng về phương diện đại kết... Chính sự hiểu biết truyền thống của nhau và tình bạn chân thành là một đóng góp cho sự hiệp nhất Kitô giáo”.

Cuối cùng Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc lại việc thành phố Thessalonica gắn liền với việc rao giảng của vị Tông đồ Dân ngoại ra sao và ngài bày tỏ hy vọng rằng các nhà truyền giáo của thế giới hiện đại cũng sẽ được thúc đẩy bởi cùng một lòng nhiệt thành tông đồ như Thánh Phaolô. ■

(VIS, 02-09-2011)

Người Công giáo và người Chính thống giáo cùng chia sẻ những thách đố

WHĐ (06.09.2011) – Nhân Hội nghị chuyên đề giữa các Giáo Hội Kitô lần thứ mươi hai diễn ra tại thành phố Hy Lạp Thessalonica từ 30 tháng Tám đến 2 tháng Chín, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã gửi một lá thư cho Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu. Hội nghị có chủ đề: “Chứng tá của Giáo Hội trong thế giới hiện đại”, do Viện Linh đạo Phanxicô thuộc Học viện giáo hoàng “Antonianum” ở Roma và phân khoa thần học Chính thống giáo của Đại

học Aristotle ở Thessalonica, đồng tổ chức.

Bình luận về việc lựa chọn chủ đề, Đức Thánh Cha viết: “Trong nhiều thế kỷ qua Giáo hội không ngừng loan báo màu nhiệm cứu độ nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, ngày nay lời loan báo ấy cần được đổi mới tại nhiều vùng đất lần đầu tiên được đón nhận, và hiện đang chịu tác động của trào lưu thế tục hóa có thể làm nghèo nàn những chiềú kích sâu xa nhất nơi con người”.

Một mùa xuân đức tin tại Cuba

WHĐ (08.09.2011) – “Nhiều điều đang thay đổi và chúng ta đang sống trong một mùa xuân đức tin”, Đức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Havana, tuyên bố như trên tại lễ đón tiếp tượng Đức Mẹ Bác Ái “del Cobre”, bốn mươi Giáo Hội Cuba, tại ngôi làng nhỏ bé Madruga, cách thủ đô Cuba 65 cây số.

Giáo hội công giáo Cuba hiện đang tổ chức rước tượng Đức Mẹ Bác Ái trên toàn lãnh thổ nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy bức tượng này. Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được mừng vào năm 2012.



Vào khoảng năm 1608, ba thanh niên Cuba thuộc làng El Cobre đã được cứu một cách lạ lùng trong một cơn bão trên biển, khi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cứu giúp. Sau đó họ nhìn thấy có một bức tượng nhỏ nhấp nhô trên mặt nước. Họ vớt lên: bức tượng có hàng chữ “Ta là Đức Nữ Trinh Bác Ái”. Tay trái, ngài bế Chúa Giêsu Hài Đồng, tay phải ngài cầm một cây thánh giá vàng.

Đức Mẹ Bác Ái đã trở thành bốn mươi của đất nước Cuba. Vương cung thánh đường quốc gia dâng kính Đức Mẹ Bác Ái được xây dựng năm 1926 tại làng El Cobre, gần Santiago de Cuba. Ngài được mừng vào ngày 8 tháng 9.

Thiên Chúa hiện diện trong cộng đoàn khi cùng cầu nguyện chung

WHĐ (07.09.2011) – Chúa nhật 4-09, trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã nói với các tín hữu tụ tập trong sân tư dinh Giáo hoàng Castel Gandolfo về những bài đọc trong phụng vụ thánh lễ Chúa nhật, đặt trọng tâm về tình bác ái huynh đệ.

Đức Thánh Cha nói: “Tình bác ái huynh đệ bao hàm một tình cảm có trách nhiệm đối với nhau, nghĩa là nếu người anh em lỗi phạm đến tôi, thì tôi phải bác ái nói trực tiếp với người ấy và giúp người ấy hiểu là họ đã làm sai”. Yêu thương anh em không phải chỉ là giúp đỡ người ấy khi họ cần giúp đỡ, nhưng đôi khi còn là một lời sửa lỗi chân thành. Nếu có người anh em sai lỗi, chúng ta vẫn yêu thương họ và mời gọi họ trở về đường ngay nẻo chính. Trong đời sống Kitô hữu, mỗi người chúng ta ý thức những giới hạn và khuyết điểm của mình, chúng ta được mời gọi chấp nhận anh em sửa lỗi mình và mình cũng sẵn sàng giúp anh em như vậy.

Một hoa trái khác trong tình huynh đệ là việc cầu nguyện chung. ĐTC giải thích: “Cầu nguyện cá nhân là một việc không thể thiếu được, nhưng Thiên Chúa bảo đảm sự hiện diện của Ngài trong cộng đoàn, dù là một

cộng đoàn rất nhỏ, nhưng luôn chung lòng chung tiếng nguyện cầu, vì cộng đoàn ấy phản ánh thực tại của chính Thiên Chúa, là Đáng Duy nhất trong Ba Ngôi, là sự hiệp thông trọn vẹn trong tình yêu”.



Kết luận, ĐTC mời gọi các tín hữu “cầu nguyện, và sửa lỗi cho nhau trong tình anh em. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có một tâm hồn rất khiêm tốn và đơn sơ, để cho lời cầu nguyện của chúng ta có thể lên tới Thiên Chúa từ một cộng đoàn thật sự hợp nhất trong Đức Kitô”.

Sau kinh Truyền tin, ĐTC nhắc đến Đại hội Thánh Thể Quốc gia Ý lần thứ 25 tại Ancona mới khai mạc và tuần sau, ngài sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc, rồi ngài chào thăm nhiều nhóm hành hương từ khắp nơi trên thế giới. ■

(VIS, 05-09-2011)

Đức hồng y Ortega tuyên bố với đám đông hàng ngàn tín hữu hoan hỉ vui mừng đón tiếp tượng Đức Mẹ: “Cuộc hành hương này có một ý nghĩa lớn, vì nó tiêu biểu cho thời điểm đối thoại và hòa giải có tính lịch sử”. Và trong bài giảng, Đức hồng y đã gợi lại chuyến viếng thăm lịch sử của Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Cuba vào năm 1998. Đức hồng y đã nhấn mạnh đến con đường đã trải qua từ khi ấy đến nay và kêu gọi các tín hữu “cầu nguyện cho tổ quốc, cho mọi người dân Cuba ở trong cũng như ở ngoài lãnh thổ, nhưng nhất là cho hòa bình và tiến bộ xã hội”.

Đức hồng y ghi nhận: “Dân tộc Cuba ngày càng gần với Giáo hội công giáo.

Nay, thời kỳ của những nguy trang, sợ sệt và giấu giếm đã được bỏ lại đằng sau”.

Theo Đức hồng y Ortega, cuộc đối thoại với chủ tịch nước Raúl Castro vào năm 2010, dẫn đến việc trả tự do cho khoảng 130 tù nhân chính trị, nằm trong “bầu khí mới của sự thay đổi đang bao trùm Cuba”.

Cuộc hành hương toàn quốc của bức tượng Đức Mẹ del Cobre đã vượt qua trên 25.000 kilomet từ khi khởi hành ngày 08-08-2010 từ Santiago de Cuba, và sẽ kết thúc vào ngày 30-12-2011 tại La Havana. Sau đó tượng sẽ được đưa về lại Đền Đức Mẹ tại làng El Cobre. ■

(Theo Zenit, 06-09-2011)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf