



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

hdgmvietnam.org

THỨ NĂM 6-10-2011

Năm 2011 - Số 40

**Hội nghị Thường niên kỳ II năm 2011
Hội đồng Giám mục Việt Nam, 3-7/10/2011**



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**
*

Ngày 9-10-2011

Chúa nhật 28 Thường niên

Năm A

Không mặc y phục lễ cưới

LỜI CHÚA: Mt 22,1-14

Một hôm, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỵ mục trong dân rằng: "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: 'Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Nay cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mọi quý vị đến dự tiệc cưới!' Nhưng (xem tiếp trang 2)

**Nhật ký Hội nghị Thường niên Kỳ II-2011
Hội đồng Giám mục Việt Nam
03-07/10/2011**

(1)

WHĐ (04.10.2011) – Chiều thứ hai 03 tháng 10 năm 2011, đầu tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, các Đức giám mục từ 26 giáo phận ở Việt Nam lại cùng quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM để tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2011. Sau cơm tối, tất cả các Đức cha của 26 giáo phận cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đại diện Tòa Thánh, cùng vào nhà nguyện Chầu Thánh Thể để cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống như khi xưa Ngài đã xuống trên các Tông đồ ngày Chúa Phục sinh.

Đúng 20g30 khai mạc Hội nghị, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đọc diễn văn chào mừng Đức Tổng giám mục Girelli. Ngài bày tỏ niềm hân hoan của Dân Chúa tại

Việt Nam, khi được vị Đại diện Đức Thánh Cha đến viếng thăm từng giáo phận thuộc ba miền trong thời gian qua, nay lại đến tiếp tục thăm viếng những giáo phận còn lại. Đáp từ, Đức Tổng Girelli, với đôi lời vắn tắt, cũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các Đức cha, ngài bày tỏ sự cảm kích tình thân ái quý Đức cha đã dành cho ngài cũng như ngày càng cảm thấy như người nhà khi thăm viếng các giáo đoàn.

Sau khi Đức Tổng Girelli cáo từ, Đức cha Tổng thư ký tiếp tục thông báo về nội dung Hội nghị lần II này của năm 2011. Nói chung, như đã đưa tin, lần họp này các Đức cha chủ yếu bàn thảo xoay quanh các vấn đề

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

quan khách không thèm đến xỉa
tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại,
người thì đi buôn, còn những kẻ
khác lại bắt các đầy tớ của vua mà
sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền
nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru
diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy
thành phố của chúng. Rồi nhà vua
bảo đầy tớ: 'Tiệc cưới đã sẵn sàng
rồi, mà những kẻ đã được mời lại
không xứng đáng. Vậy các người đi
ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời
hết vào tiệc cưới.' Đầy tớ liền đi ra
các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu
tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng
tiệc cưới đã đầy thực khách.

Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát
khách dự tiệc, thấy ở đó có một
người không mặc y phục lễ cưới,
mới hỏi người ấy: 'Này bạn, làm
sao bạn vào đây mà lại không có y
phục lễ cưới?' Người ấy câm miệng
không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua
bảo những người phục dịch: 'Trói
chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ
tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ
phải khóc lóc nghiên răng! Vì kẻ
được gọi thì nhiều, mà người được
chọn thì ít'.

SUY NIỆM

"Thiên Chúa chúng ta chỉ toàn đưa
ra những cấm đoán", một bạn trẻ
đã bức bối nói như vậy khi anh nhớ
lại nền giáo dục mình phải chịu. Thật
ra Thiên Chúa không phải là người
khắt khe. Ngài mời chúng ta đến dự
tiệc vui, tiệc cưới. Ngài thích chia sẻ
niềm vui và sự sống cho con người.
Ngài cần con người đáp lại lời mời
đó, để sự hiệp thông giữa đôi bên
được trọn vẹn.

Có ai nếm được nỗi chờ mong của
Thiên Chúa không khi khách mời
không chịu đến? Có ai nếm được
nỗi đau của Thiên Chúa không khi
con người hờ hững trước bữa tiệc
mà Ngài đã đặt vào đó cả lòng
mình? Tôi có trăm ngàn lý do để từ
chối lời mời: Chuyện làm ăn, chuyện
học hành, chuyện gia đình, bè bạn,
chuyện giải trí, chuyện lo cho sự
nghiệp tương lai... Tôi có nhiều thứ
ưu tiên khác nên việc đến gặp gỡ
Thiên Chúa bị đẩy xuống hàng thứ
yếu. Biết bao lần chúng ta lỡ hẹn
với Ngài, từ chối niềm vui và sự sống
đích thực để chạy theo những cái
bóng. Nhưng Thiên Chúa vẫn cứ sai
người đi mời. Bàn tiệc lúc nào cũng

(xem tiếp trang 3)

Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli viếng thăm mục vụ Giáo Hội Việt Nam



(2–3/10), TP. HCM (3–7/10), Bà Rịa (8–9/10), Phan Thiết (10–11/10) và Đà Lạt (12–14/10). Như vậy trong 4 lần đến Việt Nam, Đức Tổng giám mục Girelli đã đến thăm 21 trong 26 giáo phận của Giáo Hội Việt Nam.

Đặc biệt dịp này, vị Đại diện Tòa Thánh sẽ tham dự buổi khai mạc Hội nghị kỳ II-2011 của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào chiều thứ Hai 3 tháng Mười 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP. HCM.

Cũng như các lần trước, dịp này Đức Tổng giám mục Girelli sẽ đến thăm một số giáo xứ và dòng tu tại các giáo phận, dâng lễ với giáo dân, gặp gỡ các linh mục, chủng sinh và tu sĩ.

Các trung tâm hành hương cũng là
diểm dừng chân của Đức Tổng giám
mục Girelli: Trung tâm hành hương
Đức Mẹ Bãi Dâu (giáo phận Bà Rịa),
Trung tâm hành hương Đức Mẹ
Tàpao (giáo phận Phan Thiết). Và
tại giáo phận Đà Lạt, Đức Tổng giám
mục Girelli sẽ đến thăm Trại Phong
Di Linh, nơi có phần mộ Đức giám
mục Jean Cassaigne.

Ngày 15 tháng Mười Đức Tổng giám
mục Girelli sẽ trở về Singapore. ■

WHĐ (2.10.2011) – Ngày 1-10-2011, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã đến Việt Nam lần thứ tư để viếng thăm mục vụ một số giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. Ra đón vị Đại diện Tòa Thánh tại sân bay Tân Sơn Nhất có Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng một số linh mục và giáo dân.

Các giáo phận trong chương trình
thăm viếng của Đức Tổng giám mục
Girelli lần này gồm có: Long Xuyên

Nhật ký Hội nghị Thường niên Kỳ II-2011 HĐGMVN

chính sau đây: 1/ Chia sẻ việc áp
dụng Thư Chung hậu Đại hội Dân
Chúa 2010 vào đời sống Giáo Hội
tại Việt Nam, tại các giáo phận; 2/
Hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ,
các giáo phận góp ý cho Đề cương
của Thượng Hội đồng Giám mục thế
giới năm tới về chủ đề Tân Phúc âm
hóa; 3/ Hòa nhịp với Giáo Hội tại Á

Châu, Hội đồng Giám mục Việt Nam
sẽ bàn thảo việc tổ chức Đại hội
khoáng đại Liên Hội đồng Giám mục
Á Châu 2012 cuối năm tới, nhân dịp
kỷ niệm 40 năm ra đời Liên Hội đồng
Giám mục Á Châu.

Ngoài ra, một số vấn đề mục vụ khác
trong đời sống Dân Chúa tại Việt
Nam, cũng như nước ngoài, vấn đề
xây dựng trụ sở Hội đồng Giám mục...
cũng sẽ được đề cập đến trong Hội
nghị này. ■



Đối thoại với các tôn giáo tại Indonesia: một thách đố

“Đóng góp của Giáo hội Indonesia cho Giáo Hội hoàn vũ là chúng tôi sống tại địa phương và vẫn trung thành với giáo huấn của Giáo Hội”, Đức giám mục Martinus Dogma Situmorang của giáo phận Padang, Sumatra, phát biểu như trên với Đài phát thanh Vatican.

Sống trong một quốc gia với 200 triệu người Hồi giáo không phải là điều dễ dàng đối với thiểu số rất nhỏ bé 7 triệu người Công giáo. Tuy nhiên, theo Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Indonesia, điều đó không phải là không thể.

Giáo Hội Indonesia - giám mục và giáo dân, “nỗ lực làm việc với các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác, những người anh em Hồi giáo và các đồng đạo Kitô hữu cũng như liên hệ chặt chẽ với chính phủ để đảm bảo rằng sự liên đới và khoan dung thẩm nhập mọi cấp độ xã hội, nhất là nơi những người bình thường, là nơi diễn ra cuộc đối thoại thực sự, để giúp loại bỏ chủ nghĩa cực đoan”.

Đức giám mục Situmorang cùng với 37 giám mục đang thực hiện chuyến viếng thăm Ad Limina lần đầu tiên kể từ 8 năm nay. Chuyến viếng thăm lần trước vào năm 2003, thuộc triều Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II. Đối với nhiều giám mục, đây là dịp đầu tiên gặp gỡ và nói chuyện với các vị trong giáo triều và với Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Đức cha Situmorang nói tiếp: “Tòa thánh Vatican, nhận thức rằng Giáo Hội không phải ở tại giáo triều,

nhưng là ở các giáo phận. Cuộc gặp gỡ của tôi với Đức giáo hoàng rất đáng khích lệ. Ngài hỏi nhiều câu cho thấy ngài biết về Giáo Hội của chúng tôi và những thách đố mà chúng tôi phải đối mặt”.

Theo Đức cha Situmorang, một trong những thách đố này là chủ nghĩa cực



đoan đang lấn át của một số phần tử cực đoan Hồi giáo, không chỉ nhắm vào thiểu số Kitô hữu trong nước mà cả da số

người Hồi giáo ôn hòa, muộn toan phá hoại sự hòa hợp giữa các tôn giáo và tự do tôn giáo đã được nêu trong Hiến pháp.

Một thách đố khác là đối thoại với các giáo hội Kitô giáo khác ở Indonesia. Đức cha nói cần phải theo đuổi phong trào đại kết, không chỉ với các giáo hội Tin Lành truyền thống mà còn với các giáo hội Ngũ Tuần và giáo phái Tin Mừng đang hiện diện ở quần đảo và tính cấp bách của việc tôn trọng “các địa điểm nhạy cảm” liên quan đến việc xây dựng nơi thờ phượng mới. Tự do tôn giáo và tự do thờ phượng phải được đặt trong hoàn cảnh cụ thể”. ■

(Vatican Radio, 05-10-2011)

Chuyến tông du của ĐTC tại Đức...

Petra Kollmar, một người Công giáo 57 tuổi từ Freiburg, cho biết: vấn đề với chuyến thăm của Đức giáo hoàng là “điều mà ngài đã không nói đến: không truyền chức linh mục cho phụ nữ, thái độ của Giáo Hội đối với người đồng tính và những người ly dị, vấn đề lạm dụng trẻ em.”

Nhiều người trong số những người được hỏi cho biết đây là những vấn đề làm cho Giáo Hội bị suy giảm ảnh hưởng và uy tín đối với người Đức.

Thái độ như vậy không phải là không phổ biến ở khắp châu Âu, và làm cho công cuộc “Tân Phúc âm hóa” thêm phức tạp, khiến cho Đức Thánh Cha khó đến được với những người thờ ơ và bất mãn hơn.

Tuy nhiên, thái độ của Đức Thánh Cha tại Đức là không nhượng bộ. Ở Freiburg, ngài nói thay vì đưa ra một “chiến lược mới,” cần phải “loại bỏ tính trần tục của Giáo Hội” và dừng áp dụng các tiêu chuẩn của xã hội thế tục cho Giáo Hội.

Sống đức tin một cách trọn vẹn luôn đòi hỏi việc dám lội ngược dòng trào lưu văn hóa, nhưng lịch sử đã cho thấy đó là cách duy nhất để Giáo Hội lấy lại tính可信 cho sứ mệnh của mình.

Rõ ràng là ở Đức, Đức Thánh Cha nhìn thấy “Tân Phúc âm hóa” là một quá trình lâu dài và khó khăn, khởi đầu bằng việc hiểu biết rõ ràng hơn về bản chất và mục đích của Giáo Hội, chứ không phải cố gắng tìm cách làm hài lòng những người chỉ trích. ■

(John Thavis, CNS, 26-09-2011)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sẵn sàng. Vấn đề là tôi có đến không, tôi có đặt Chúa lên trên những bận tâm về mình không?

Dân tộc Do Thái chính thức được mời dự tiệc. Thiên Chúa đã sai đến với dân Ngài yêu mến những ngôn sứ và những nhà rao giảng Tin Mừng. Nhưng họ đã khước từ và một số bị giết đi. Bữa tiệc linh đình vốn dành cho khách quý nay trở thành bữa tiệc cho mọi người mà các đầy tớ tình cờ gặp ngoài đường phố. “Từ phương đông, phương tây, nhiều người sẽ dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaác và Giacóp...” Chúng ta là dân ngoại, được mời vào phòng tiệc, được gia nhập Hội Thánh qua phép Rửa. Có người đã vào phòng tiệc mà vẫn bị mời ra, vì không mang y phục lễ cưới. Có người theo đạo mà vẫn không được vào Nước Trời vì họ đánh mất tấm áo trắng ngày Rửa tội. Chúng ta phải coi chừng kẻ lại rơi vào sự tự mãn như người Do Thái. Được làm con cái Chúa, được sống trong Hội Thánh đó không phải chỉ là những ơn để nhận, mà còn là ơn để sống. Mặc y phục lễ cưới là thực sự đổi đời, là cho thấy mình coi trọng bữa tiệc của Chúa. Chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình có mặc y phục lễ cưới không.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,
xin cho con biết Chúa.

Xin cho con chỉ khao khát một
mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.

Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ
đến Chúa.

Ước gì con biết hâm mộ và
sống trong Chúa.

Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.

Xin đừng để điều gì quyến rũ con,
ngoài Chúa.

Xin Chúa hãy nhìn con, để con
yêu mến Chúa.

Xin Chúa hãy gọi con, để con
được thấy Chúa.

Và để con hưởng nhan Chúa đời
đời. Amen. ■

(Thánh Âu-Tinh)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Đức: một cuộc trắc nghiệm “Tân Phúc âm hóa”

WHĐ (29.09.2011) – Chuyến tông du bốn ngày của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến nước Đức làm nổi bật hai thách đố đối với Giáo Hội. Hai thách đố này có liên quan chặt chẽ với nhau: làm thế nào để tái rao giảng Tin Mừng cho các quốc gia theo truyền thống Kitô giáo ở phương Tây, và làm thế nào để Giáo Hội lấy lại tiếng nói khả tín trong xã hội hiện đại.

Theo một nghĩa nào đó, quê hương Đức của Đức Thánh Cha là một trường hợp trắc nghiệm cho công cuộc “Tân Phúc âm hóa” vốn là trọng tâm của triều đại giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Như Đức Thánh Cha đã nhiều lần chỉ ra trong chuyến tông du vừa qua, nước Đức hiện đại là một quốc gia thế tục hóa, nơi mà chủ nghĩa vô thần hay sự thờ ơ tôn giáo đang lan rộng, nơi mà các giá trị đạo đức truyền thống đang bị xói mòn và nơi mà thông điệp của Giáo Hội dường như càng ngày càng ít có ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nước Đức còn có một người con là Đức Giáo Hoàng – vẫn là niềm tự hào của nhiều người Đức – và một truyền thống tranh luận về mặt tri thức. Ít nhất, Đức Thánh Cha cũng hy vọng người ta sẽ lắng nghe một cách thẳng thắn, và ở một mức độ nào đó, ngài đã được lắng nghe.

Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Đức, Đức Thánh Cha lập luận rằng công bằng xã hội phải được đặt trên nền tảng đạo đức, thúc đẩy suy tư và thảo luận trên các phương tiện truyền thông Đức. Từ tuần báo Der Spiegel hay chỉ trích đã gọi bài phát biểu này là có tính gợi mở suy tư và “dũng cảm”.

Đó là một diễn văn mang phong cách cổ điển, một bài tham luận triết học đi từ Sách các Vua trong Kinh Thánh đến thế giới quan tích cực của thời hiện đại. Ngài đã cho thấy ngài có thể liên kết với giới trí thức, và ở lĩnh vực này, ngài được họ kính trọng.

Hiển nhiên là Đức Thánh Cha cũng liên kết với hàng chục ngàn tín hữu Công giáo tham dự Thánh Lễ và các buổi cầu nguyện. Cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ tại một đền thờ ở

Etzelsbach hoặc quỳ gối chầu Thánh Thể tại nhà thờ chính tòa Freiburg, Đức Thánh Cha nghe được âm thanh của sự thịnh lặng phía sau ngài – là âm nhạc đối với đôi tai của ngài, vì đó là dấu hiệu của sự tham dự rất sốt sắng.

Lời kêu gọi trở về nguồn cội Kitô giáo của Đức gặp được sự tán thành đầy nhiệt tình của điều mà một người phụ nữ gọi là “nền tảng” của Đức Thánh Cha – các gia đình Công giáo đã cố gắng duy trì truyền thống tôn giáo trong nhiều thập niên sống với chủ nghĩa cộng sản và sự phân hóa xã hội trong những năm gần đây.

Các cử tọa khác có vẻ ít đồng tình



hơn với sứ điệp của Đức Thánh Cha về chủ đề trọng tâm: “sự trở lại với Thiên Chúa”.

Với những người Đức đã rời bỏ Giáo Hội hoặc những người đòi phải “đối thoại” trong Giáo Hội về các vấn đề như độc thân linh mục và vai trò của phụ nữ và giáo dân, Đức Thánh Cha đã đáp lại một cách thật sắc bén.

Trước hết, ngài nói rằng vấn đề cơ bản là sự hiểu sai về bản chất của Giáo Hội. Giáo Hội không chỉ là một tổ chức xã hội mà mọi người có thể tùy ý tham gia hay không, nhưng là một cộng đồng các tín hữu thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Ngài trách cứ những quan niệm hời hợt của người Công giáo về “một Giáo Hội trong mơ” mà không thành hiện thực đã gây ra sự bất bình trong Giáo Hội.

Trong cuộc gặp gỡ ở Freiburg với Ủy ban trung ương Công giáo Đức, Đức Thánh Cha thẳng thắn mô tả Giáo

Hội Đức là một “tổ chức tuyệt vời”, nhưng thiếu tinh thần. Thay vì dựa trên các tổ chức và các chương trình Giáo Hội quy mô, “Tân Phúc âm hóa” sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các cộng đoàn Công giáo nhỏ và các cá nhân có thể chia sẻ kinh nghiệm đức tin của họ với đồng nghiệp, với gia đình và bạn bè.

Chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng cũng được hoạch định để có đông đảo người tham dự hơn với hàng triệu người Đức đã rời khỏi Giáo Hội hoặc tôn giáo. Trong buổi gặp gỡ tại dinh Tổng thống ở Berlin, Đức hồng y Reinhard Marx của München nói rằng ngài tin rằng những người Đức này đang lắng nghe Đức giáo hoàng – thậm chí có cả những người hoài nghi.

Tuy nhiên, những người hoài nghi lại không có mặt ở nơi Đức Thánh Cha đến, nếu có thì cũng chỉ theo dõi chuyến viếng thăm của ngài qua các phương tiện truyền thông. Và phản ứng của họ thì đủ loại.

Magda Hilmers, một người Tin Lành từ Freiburg phát biểu: “Bài phát biểu của Đức giáo hoàng trước Quốc hội cho thấy ngài là con người thông thái. Nhưng đối với hầu hết mọi người, những lời ấy lại quá cao siêu. Đức giáo hoàng bảo cần phải tái khám phá Thiên Chúa... tôi chẳng hiểu gì cả. Nghe như là những gì thuộc về quá khứ”.

Inga, một phụ nữ 46 tuổi thuộc gia đình Công giáo nhưng cho biết cô “không theo tôn giáo,” cho rằng Đức Thánh Cha nên nói thêm về các vấn đề xã hội, bao gồm cả chiến tranh và sự mất cân bằng về kinh tế.

Với Andres Capriles, một người Bolivia trẻ nhập cư, những lời của Đức giáo hoàng quả là quan trọng nhưng đã không đề cập đến những điều mà nhiều người Công giáo đang nghĩ.

“Người ta không chỉ vỡ mộng về Thiên Chúa và tôn giáo, họ thất vọng về Giáo Hội và đường hướng của Giáo Hội, có vẻ là xa rời Công Đồng Vatican II”.

(xem tiếp trang 3)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần
trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf**