



**tuần tin**

**HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM**

[hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)

THỨ NĂM 27-10-2011

Năm 2011 - Số 43

**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 30-10-2011**

**Chúa nhật 31 Thường niên**

**Năm A**

**Là anh em với nhau**

**LỜI CHÚA: Mt 23,1-12**

Một hôm, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buông động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi". Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên".

**SUY NIỆM**

Nửa sau của bài Tin Mừng hôm nay có thể làm chúng ta bị sốc. Đức Giêsu bảo ta đừng để ai gọi mình là thầy, vì chỉ có một Thầy, một vị lãnh đạo là chính Ngài; cũng đừng gọi ai là cha, vì chỉ có một Cha là Thiên Chúa trên trời. Vậy mà chúng ta vẫn

(xem tiếp trang 2)

**Thống kê Giáo Hội Công giáo 2011**



WHĐ (24.10.2011) / Fides – Hằng năm, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đều đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê về nhân sự và cấu trúc của Giáo Hội trong các lĩnh

vực mục vụ, y tế, giáo dục và viện trợ căn cứ theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo Hội (31-12-2010). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong

dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm.

Năm nay 2011, Ngày Thế giới Truyền giáo là Chúa nhật 23 tháng Mười.

Các con số thống kê như sau:

(xem tiếp trang 2)

**Bức tranh nhiều mảng của hòa bình**

WHĐ (27.10.1011) – “*Hành hương vì chân lý, hành hương vì hòa bình*”, đó là lời cam kết mà chúng ta muốn canh tân một cách long trọng, cùng với các thành viên của các tôn giáo khác và cả với những người không tin nhưng chân thành tìm kiếm chân lý, để thúc đẩy thiện ích thực sự của nhân loại trong việc xây dựng hòa bình”. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói như trên khi mô tả ý nghĩa của Ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho Hòa bình và Công lý trên thế giới, mà ngài sẽ chủ tọa vào ngày thứ Năm, 27 tháng Mười tại Assisi, cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ lịch sử vào năm 1986, do Chân phước Gioan Phaolô II triệu tập tại thành phố của Thánh Phanxicô.

Sáng thứ Tư, 26 tháng 10, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các tín hữu đến Roma tham dự buổi tiếp kiến #chung hằng tuần. Đây là buổi tiếp kiến đặc biệt vì diễn ra trước “Ngày Assisi”. Đức Thánh Cha mời các tín hữu của giáo phận Roma và của tất cả các giáo phận khác cùng cầu nguyện cho hòa bình. Nhiều cuộc họp và cử hành đã được tổ chức để đồng hành với chuyến hành hương của Đức

Thánh Cha đến thành phố của Thánh Phanxicô.

Đức Thánh Cha nói: “Là Kitô hữu, chúng ta tin rằng cầu nguyện là sự đóng góp quý giá nhất mà chúng ta có thể làm để xây dựng hòa bình. Vì thế, hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây với tư cách là Giáo Hội Roma, cùng với những người hành hương khác, để lắng nghe Lời Chúa, và để tin tưởng cầu xin Chúa ban tặng hòa bình. Xin Chúa chiếu sáng tâm trí chúng ta và hướng dẫn chúng ta trở nên những người xây dựng công lý và hòa giải trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và trong thế giới”.

Sau đó Đức Thánh Cha Bênêđictô đã nói về bài đọc trong sách tiên tri Dacaria, được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngài nhấn mạnh, đó là “lời loan báo ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa ban – lời loan báo tràn đầy hy vọng và ánh sáng”. Hình ảnh này gợi lên vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc mà Chúa Kitô khai mở trong một chiều kích phô quát và Người chính là vị Vua của vương quốc ấy. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Làm thế nào hôm nay chúng ta có

(xem tiếp trang 3)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

gọi nhiều vị trong Hội Thánh là cha, là Đức Thánh Cha, là giáo phụ, thượng phụ, viện phụ... Chúng ta có làm sai lời Chúa dạy không? Ta có phải hiểu theo nghĩa đen lời của Đức Giêsu không?

Hội Thánh sơ khai đã không hề hiểu theo nghĩa đen. Thánh Phaolô đã coi mình là cha sinh ra các tín hữu, đã gọi họ là con (1 Cr 4,14-17; Gl 4,19). Hội Thánh cũng có những thầy dạy (Cv 13,1; 1 Cr 12,28), và những vị lãnh đạo (Cv 15,22; Rm 12,8). Vậy đâu là điều Đức Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta? Chắc chắn Ngài không hề muốn phá bỏ những cơ cấu cần thiết cho thân thể Hội Thánh, Ngài cũng không loại bỏ phẩm trật và quyền hành. Ngài chỉ muốn chúng ta đừng quên: mọi quyền bính trong Hội Thánh đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và phải quy về Thiên Chúa. Nếu có ai làm thầy, làm người lãnh đạo, thì vì họ được chia sẻ quyền làm Thầy của Đức Giêsu. Nếu họ được gọi là cha, thì vì họ được chia sẻ quyền làm Cha của Thiên Chúa. Dù có chức vụ hay chức vị gì trong Hội Thánh, tôi cũng không được quên chân lý này: *còn tất cả anh em đều là anh em với nhau, con một Cha trên trời.* Chỉ có một vị Thầy là Đức Giêsu. Nhưng Thầy Giêsu lại sống như bạn của các môn đệ, như anh em với họ (Ga 15,14; Mt 12,49-50), và nhất là như *tôi tớ phục vụ họ* (Mt 20,28). Đức Giêsu mãi mãi là gương cho các nhà lãnh đạo. Quyền lãnh đạo chính là để phục vụ con người.

Phần đầu của bài Tin Mừng cho thấy sự giả hình của một số người pharisêu, có quyền giảng dạy Lề Luật. Giả hình là không làm điều mình dạy người khác, là dễ dãi với chính mình, nhưng khắt khe với tha nhân. Giả hình là biến việc thờ phượng Chúa thành thờ mình, làm việc tốt để người ta thấy và thán phục. Khi nhìn khuôn mặt của người pharisêu giả hình, tôi thấy tôi: háo danh, khoa trương, ích kỷ, dám "đố" chứ không dám làm...

Có những đoạn Tin Mừng làm chúng ta nhức nhối, vì mở cho chúng ta những chân trời xa, cho chúng ta thấy những điều cần làm, phải làm, nhưng chưa làm.

(xem tiếp trang 3)

## Kitô hữu và người Ấn giáo cùng thúc đẩy tự do tôn giáo

WHĐ (21.10.2011) – Nhân dịp lễ Deepavali của Ấn giáo, Đức hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đổi thoại Liên tôn, đã gửi một sứ điệp cho người Ấn giáo. Sứ điệp cũng mang chữ ký của Đức Tổng giám mục Pier Luigi Celata, thư ký Hội đồng này, có tựa đề: "Kitô hữu và người Ấn giáo: cùng nhau thúc đẩy tự do tôn giáo". Deepavali là lễ mừng chân lý chiến thắng sự giả dối, ánh sáng thắng tối tăm, sự sống thắng sự chết, sự thiện thắng cái ác. Năm nay lễ này mừng vào ngày 26 tháng Mười và kéo dài ba ngày. Lễ Deepavali đánh dấu khởi đầu một năm mới, là thời gian hòa giải của gia đình, đặc biệt là giữa các anh chị em, và tôn thờ Thương đế.

Theo sứ điệp, tự do tôn giáo hiện nay đang là trọng tâm chú ý ở nhiều nơi, mời gọi chúng ta quan tâm đến những thành viên của gia đình nhân loại đang phải đối mặt với những thiên kiến, thành kiến, truyền thông thù địch, phân biệt đối xử và đàn áp vì theo tôn giáo. Tự do tôn giáo là câu trả lời cho các cuộc xung đột vì lý do tôn giáo ở nhiều nơi trên thế giới. Giữa vòng bạo lực do những xung đột gây nên, nhiều người khao khát một cách tuỳ vọng để được chung sống hòa bình và phát triển

con người toàn diện".

Sứ điệp viết tiếp: "Tự do tôn giáo được kể là một trong những quyền cơ bản của con người bắt nguồn từ chính nhân phẩm. Một khi quyền này bị hủy hoại hoặc từ chối, thì mọi quyền khác của con người đều bị đe dọa. Tự do tôn giáo nhất thiết phải bao gồm tự do khỏi mọi sự ép buộc bởi bất kỳ cá nhân, nhóm, cộng đồng hoặc cơ chế nào. Mặc dù việc thực hiện quyền này đòi hỏi sự tự do của mỗi người được tuyên xưng, thực hành và truyền bá tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, công khai hay riêng tư, một mình hoặc ở trong cộng đồng, nó cũng đòi hỏi chính quyền dân sự, các cá nhân và các nhóm phải tôn trọng tự do của người khác. Hơn nữa, quyền này còn bao gồm quyền tự do thay đổi tôn giáo của mình".

Kết thúc sứ điệp, Đức hồng y Tauran cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra ngay hôm sau lễ Deepavali tại Assisi, giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới với Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI và khẳng định: "chúng tôi hợp nhất trong tinh thần với những người tham dự và tin rằng các tín hữu luôn là một phúc lành cho cả thế giới". ■

(Theo VIS, 20-10-2011)

## Thống kê Giáo Hội Công giáo 2011

Dân số thế giới: 6.777.599.000 (+79.246.000)

Số tín hữu Công giáo: 1.180.665.000 (+14.951.000), tỉ lệ: 17,42% (+0,02)

Số dân trên một linh mục: 13.154 (+139)

Số tín hữu Công giáo trên một linh mục: 2.876 (+27)

Giáo khu: 2.956 (+11)

Diêm truyền giáo có linh mục: 1.850 (+185)

Diêm truyền giáo không có linh mục: 130.948 (+5.459)

Giám mục: 5.065 (+63);  
trong đó có 3.828 (+42) giám mục  
giáo phận, 1.237 (+21) giám mục dòng

Linh mục: 410.593 (+ 1.427);  
trong đó có 275.542 (+1.535) thuộc  
giáo phận, 135.051 (-108) thuộc Dòng tu

Phó tế vĩnh viễn: 38.155 (+ 952 );  
trong đó có 37.592 (1.053) thuộc giáo

phận, 563 (-101) thuộc Dòng tu

Tu sĩ: Nam 54.229 (-412), Nữ 729.371 (-9.697)

Đại chủng sinh: 117.978 (+954);  
trong đó có 71.219 (+43) thuộc giáo  
phận, 46.759 (+911) thuộc Dòng tu

Tiểu chủng sinh: 103.991 (+1.631)  
trong đó có 79.142 (+1155) thuộc giáo  
phận, 24.849 (+476) thuộc Dòng tu.

Thừa sai giáo dân: 320.226 (+3.390),  
Giáo lý viên: 320.226 (+3.390)

Riêng về con số các địa hạt do Bộ  
Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc  
(Bộ Truyền giáo) đảm trách (gồm  
Tổng Giáo phận, Giáo phận, Ban  
viện tòng thố, Hạt đại diện Tông  
tòa, Hạt Phú doãn tòng tòa, Hạt  
Giám quản tòng tòa, Vùng truyền  
giáo tự lập, Giáo phận quân đội),  
thống kê mới nhất, tính đến ngày  
1-10-2011 cho biết có 1103 đơn vị,  
trong đó: Châu Phi 499, Châu Mỹ  
85, Châu Á 473 và Châu Đại Dương  
46. ■

(Tóm lược từ WHĐ)

## Tòa Thánh tái cam kết trợ giúp Libya sau cái chết của Gaddafi

WHD (21.10.2011) – Thông tin về cái chết của Đại tá Muammar Gaddafi đánh dấu sự kết thúc một giai đoạn quá dài đầy bi thảm của một cuộc đấu tranh quyết liệt để xóa bỏ một chế độ hà khắc và áp bức.

Sự kiện đầy kịch tính này buộc chúng ta một lần nữa phải suy nghĩ về những tổn thất vô cùng to lớn gây đau khổ cho con người. Điều đó khẳng định sự sụp đổ của bất kỳ hệ thống nào không dựa trên việc tôn trọng nhân phẩm mà chỉ muốn khẳng định quyền lực.

Hy vọng rằng người dân Libya sẽ tránh khỏi nạn bạo lực gia tăng vì muốn trả thù, và các nhà lãnh đạo mới có thể thực hiện các nỗ lực sớm hết sức có thể để mang lại hòa bình và xây dựng lại trong tinh thần liên đới, dựa trên công lý và quy định của luật pháp. Mong sao cộng đồng quốc tế cũng sẽ cam kết quảng đại giúp đỡ xây dựng lại quốc gia này.

Về phần mình, cộng đồng Công giáo nhỏ bé sẽ tiếp tục làm chứng và phục vụ mọi người, nhất là trong lĩnh vực từ thiện và sức khỏe. Tòa Thánh sẽ trợ giúp người dân Libya với các phương tiện sẵn có trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế với tinh thần thúc đẩy công lý và hòa bình.

Về vấn đề này, cần phải nhớ rằng việc Tòa Thánh thiết lập các quan hệ ngoại giao là một lệ thường. Tòa Thánh công nhận các quốc gia chứ không phải các Chính phủ. Vì thế, Tòa Thánh đã không chính thức công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) là chính phủ Libya. Xét vì hiện nay NTC hoạt động hiệu quả như một chính phủ ở Tripoli, Tòa Thánh coi NTC là đại diện hợp pháp của người dân Libya, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tòa Thánh đã liên lạc với các nhà chức trách mới của Libya. Trước hết, Phủ Quốc vụ khanh – chịu trách nhiệm về quan hệ ngoại giao của Tòa Thánh, đã tiếp xúc với Đại sứ quán



Đức TGM Tommaso Caputo

Libya cạnh Tòa Thánh sau khi có thay đổi chính trị ở Tripoli. Mới đây, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đức Tổng giám mục Dominique Mamberti – đặc trách quan hệ với các quốc gia –, đã có dịp nói chuyện với Đại diện thường trực của Libya tại Liên hợp quốc, ông Abdurrahman M. Shalgham. Gần đây hơn, Sứ thần Tòa Thánh tại Libya, Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, cư ngụ tại Malta, đã đến viếng thăm Tripoli ba ngày (từ ngày 2 đến 4 tháng Mười) và đã gặp Thủ tướng của CNT, Tiến sĩ Mahmoud Jibril. Đức Tổng giám mục Caputo cũng được ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp.

Trong những cuộc gặp gỡ này, tầm quan trọng của mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Libya đã được cả hai bên khẳng định. Tòa Thánh đã tái cam kết trợ giúp người dân Libya trong quá trình chuyển tiếp. Tòa Thánh cầu chúc chính quyền mới thành công trong việc xây dựng lại đất nước. Các nhà lãnh đạo Libya mới đã nhân danh chính họ đánh giá cao đối với lời kêu gọi nhân đạo của Đức Thánh Cha và những nỗ lực của Giáo Hội ở Libya qua các dịch vụ trong bệnh viện và trung tâm trợ giúp do 13 cộng đoàn dòng tu điều hành (6 ở Tripolitania và 7 ở Cirenaica). ■

(news.va, 20-10-2011)

## Bức tranh nhiều mảnh của hòa bình

thể xây dựng vương quốc ấy?" Phúc Âm thánh Mathêô đưa ra câu trả lời trong lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ: "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ... Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế". Chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Assisi phát sinh từ lệnh truyền

này. Đức Thánh Cha nói: "Là Kitô hữu, chúng ta muốn xin Thiên Chúa ban tặng món quà hòa bình, chúng ta cầu xin Ngài làm cho chúng ta trở nên khí cụ bình an trong một thế giới vẫn còn bị xâu xé bởi hận thù, chia rẽ, bởi tính ích kỷ, bởi chiến tranh. Chúng ta cầu xin cho cuộc gặp gỡ hôm thứ Năm tại Assisi cổ vũ sự đối thoại giữa các tín đồ của các tôn

## SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,  
khi đến với nhau,  
chúng con thường mang những  
mặt nạ.

Chúng con sợ người khác thấy sự  
thật về mình.

Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt  
dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.

Khi đến với Chúa,  
chúng con cũng thường mang mặt nạ.  
Có những hành vi đạo đức bên ngoài  
để che giấu cái trống rỗng bên trong.  
Có những lời kinh đọc trên môi,  
nhưng không có chỗ trong tâm hồn,  
và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.

Lạy Chúa Giêsu,  
chúng con cũng thường ngầm  
mình trong gương,  
tự ru ngủ và đánh lừa mình,  
mẫn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn.

Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ  
mặt nạ,  
đã ăn sâu vào da thịt chúng con,  
để chúng con thôi đánh lừa nhau,  
đánh lừa Chúa và chính mình.

Ước gì chúng con xây dựng bầu  
khí chân thành,  
để chúng con được lớn lên trong  
bình an. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

giáo khác nhau và mang lại một tia sáng để chiếu soi tâm trí mọi người, để hận thù phải nhường chỗ cho tha thứ, chia rẽ phải nhường chỗ cho hòa giải, hận thù nhường chỗ tình yêu, bạo lực nhường chỗ hiền hòa và hòa bình sẽ ngự trị trong thế giới".

Đức giáo hoàng sẽ đáp chuyến xe lửa đi Assisi lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm, 27-10 từ nhà ga thành phố Vatican. Cùng đi với ngài có các nhà lãnh đạo và đại diện của các tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới. Đến Assisi lúc 10 giờ, trước hết ngài sẽ đến thăm Vương cung thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần để lắng nghe các chứng từ hòa bình. Sau bữa ăn trưa thanh đạm tại nhà ăn của tu viện và một lúc cầu nguyện riêng, các đại biểu sẽ tụ họp tại quảng trường của tu viện của Thánh Phanxicô để bế mạc cuộc gặp gỡ. Trước khi trở về Roma, Đức giáo hoàng cùng với các vị Trưởng đoàn sẽ đến thăm hầm mộ để cầu nguyện trong thịnh lặng tại phần mộ của Thánh Phanxicô. ■

(L'Osservatore Romano, 27-10-2011)

## Assisi III: Dấu ấn của Đức giáo hoàng Bênêđictô

WHĐ (19.10.2011) – Chặng rãi và cẩn trọng, Vatican đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ liên tôn “cầu nguyện cho hòa bình” lần thứ ba tại thị trấn hành hương Assisi, Italia.

Sự kiện ngày 27 tháng Mười đánh dấu kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ lần đầu tiên tại Assisi. Cũng như hồi năm 1986, cuộc gặp gỡ dự kiến #sẽ thu hút đại diện của nhiều giáo phái Kitô giáo và hơn mươi tôn giáo khác.

Khi triệu tập cuộc gặp gỡ cầu nguyện đỉnh cao này, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI tái khẳng định rõ ràng lối tiếp cận đại kết và liên tôn của vị tiền nhiệm, Chân phước Gioan Phaolô II. Tuy nhiên, vị giáo hoàng người Đức cũng ghi dấu ấn riêng của mình, với những thay đổi và bổ sung mà, theo quan điểm của Vatican, khiến cho ít bị giải thích sai hơn.

Có một điều là những người tham gia sẽ không cầu nguyện chung với nhau - ít nhất, không theo một cách chính thức. Cuối ngày họ sẽ quy tụ với nhau để thỉnh lặng và làm chứng cho hòa bình.

Mặc dù ranh giới giữa cầu nguyện và suy tư có thể không rõ ràng trong cuộc gặp gỡ như vậy, có lẽ cuộc gặp gỡ Assisi 2011 sẽ không lặp lại công thức của năm 1986, khi đại diện của mỗi tôn giáo lớn dâng lời cầu nguyện trong một buổi gặp gỡ chung lúc kết thúc.

Cũng như 25 năm trước, những người tham gia sẽ tản mác ra trong ngày để cầu nguyện riêng. Nhưng sự khác biệt là lần này ngoài những lúc cầu nguyện sẽ có những giây phút riêng tư trong một tu viện, chứ không có những cử hành chung trên khắp thị trấn Assisi.

Năm 1986, điều khiến cho đội ngũ truyền thông tại Assisi quan tâm nhất là những hình thức cầu nguyện khác biệt và rất nhiều màu sắc, và nhiều trong số đó đã diễn ra bên trong những nơi thờ phượng Công giáo.

Các tu sĩ Phật giáo gõ mõ tụng kinh. Một người Ghana theo thuyết phiếm hồn thấp lứa trong một cái cốc. Một tù trưởng bộ lạc từ Togo mời các linh hồn nhập vào một bát nước. Một người Mỹ bản xứ trên đầu gắn lông chim đại bàng “ban phúc” cho mọi người.

Trong vài giờ, Assisi giống như một chiếc kính vạn hoa tâm linh, với những đám mây khói, những lá bùa bằng lông cừu, trống phách và xiêm áo sắc sỡ. Điều đó khiến một số nhà

phê bình có ấn tượng rằng những yếu tố Kitô giáo và không Kitô giáo được pha trộn với nhau một cách không thích hợp.

Chương trình cho cuộc gặp gỡ năm nay được sắp xếp để đảm bảo rằng những buổi cầu nguyện riêng sẽ không diễn ra công khai.

Yếu tố thứ ba và có lẽ nổi bật nhất của cuộc gặp gỡ Assisi của Đức giáo hoàng Bênêđictô là Vatican đã mời 5 người vô tín nổi tiếng tham gia. Trong nhóm này có triết gia người Anh AC Grayling, người cho rằng tôn giáo đã có một ảnh hưởng lớn trong xã hội, tuy không đồng đều.

Tòa thánh Vatican đã mời họ bởi vì, dù là những người vô tín, họ là những người tích cực tham gia vào cuộc tranh luận về đạo đức, siêu hình học và chân lý. Lý do này cũng phản ánh mục tiêu của chương trình mới của Vatican: “Sân chư dân”. Chương trình này tìm cách thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa người Kitô hữu và những người vô tín trên thế giới.

Đức hồng y Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đang điều phối kế hoạch. Ngài sẽ tổ chức một cuộc hội thảo bàn tròn tại Roma với 5 người vô tín này và các trí thức Công giáo vào ngày hôm trước cuộc gặp gỡ tại Assisi. Một trong 5 người này là bà Julia Kristeva – triết gia và nhà nữ quyền người Bungari, sẽ phát biểu trong (sự kiện chính của) cuộc hội ngộ tại Assisi.

Đây là cuộc “mạo hiểm” đối thoại hơn so với điều Vatican thường làm, nhưng dường như điều này cũng phản ánh một ưu tiên của Đức giáo hoàng Bênêđictô. Trong chuyến tông du nước Đức gần đây, Đức giáo hoàng đã gây sốc cho nhiều thính giả khi nói rằng những người theo thuyết bất khả tri đang loay hoay với vấn nạn về Thiên Chúa còn gần Vương quốc của Thiên Chúa hơn những người Công giáo “theo thói quen” mà đức tin chẳng chạm được đến cái tâm của họ.

Hôm 14 tháng Mười, Đức hồng y Ravasi cho biết chính Đức giáo hoàng đã thúc đẩy việc mời cả những người vô tín đến Assisi.

Một sự khác biệt thứ tư giữa Assisi

1986 và Assisi 2011 liên quan đến sứ điệp Assisi gửi cho toàn thế giới. Vào năm 1986, tiêu điểm là hòa bình thế giới; Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn toàn cầu ngày hôm đó, và nhiều chính phủ trong các khu vực xung đột đã công khai ủng hộ hội nghị thượng đỉnh cầu nguyện này.

Chương trình của Đức giáo hoàng Bênêđictô có vẻ mở rộng hơn. Chủ đề của Ngày này là “Hành hương vì Chân lý, Hành hương vì hòa bình”, và Đức giáo hoàng nói rằng chủ đề ấy làm nổi bật trách nhiệm chung của các tín hữu xây dựng một xã hội dựa trên chân lý. Mới đây ngài đã nói với các đại diện Hồi giáo: trách nhiệm ấy bao gồm việc bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân, tôn trọng sự sống ở mọi giai đoạn trong quá trình tự nhiên của nó và thúc đẩy công bằng xã hội rộng lớn hơn.

Sẽ là đáng ngạc nhiên nếu không thấy những vấn đề ấy tại cuộc gặp gỡ Assisi, vì Đức giáo hoàng Bênêđictô khẳng định rằng xây dựng hòa bình thực sự là một “cuộc đấu tranh liên tục chống lại cái ác” và không chỉ đơn thuần là cuộc đàm phán giữa các bên trong cuộc xung đột.

Tại Assisi, Đức giáo hoàng sẽ có hai bài phát biểu chính: đầu ngày và cuối ngày. Chương trình cũng gồm các bài phát biểu của các tham dự viên không Công giáo. Tuy nhiên, cũng như nhiều sự kiện khác của Đức giáo hoàng Bênêđictô, sẽ có nhiều khoảng thời gian thịnh lặng: sau bữa ăn đơn giản theo phong cách của Thánh Phanxicô, lúc thấp đèn khi hoàng hôn đến và trong các lời cầu nguyện riêng trước mộ Thánh Phanxicô.

Lặp lại một cử chỉ của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô trong cuộc gặp gỡ tại Assisi lần thứ hai vào năm 2002, Đức giáo hoàng Bênêđictô sẽ cùng đi với các vị khách đến Assisi trên một chuyến tàu khởi hành từ Vatican vào buổi sáng và trở về vào buổi tối. Người ta mong đợi chuyến đi này, và cả nội dung chương trình gặp gỡ, sẽ là một thời gian để cầu nguyện và suy niệm hơn là mang tính xã hội. ■

(John Thavis, Catholic News Service – 14-10-2011)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org), phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org) theo dạng pdf**