



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 6-11-2011

Chúa nhật 32 Thường niên

Năm A

**Vừa mang đèn,
vừa mang dầu**

LỜI CHÚA: Mt 25,1-13

Một hôm, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Kìa chú rể, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

SUY NIỆM

Chẳng ai nghĩ đi ăn sinh nhật là để chết. Chẳng ai nghĩ mình sẽ chết vào ngày sinh nhật của mình. Vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký tại Bình Dương hồi cuối tháng 5/2011 vừa

(xem tiếp trang 2)

**“Tinh thần Assisi” tại Tổng Giáo phận Tp. HCM:
Ngày Hội ngộ “Chung tay Xây dựng Bình An”**

“Chung tay Xây dựng Bình An” là chủ đề của Ngày Hội ngộ 27-10-2011, tại Trung tâm mục vụ TGP Tp. HCM, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi. Cuộc gặp gỡ hôm nay do Gia đình Phan Sinh Việt Nam phối hợp với Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP đồng tổ chức, nhằm gây ý thức và khích lệ các thành phần Dân Chúa sống “Tinh thần Assisi” trong thành phố mà 10% người Công giáo sống giữa 90% tín đồ các tôn giáo khác và những anh chị em không có niềm tin tôn giáo.

Thành phần tham dự mang tính tiêu biểu, đến từ 200 giáo xứ, các đoàn thể, nhiều dòng tu, học viện và Đại chủng viện sinh hoạt trên địa bàn giáo phận.

Ngày gặp gỡ được xây dựng trên ba trục tương quan chính yếu:



- Đối thoại giữa các thành phần Dân Chúa trong Giáo hội Công giáo
- Đối thoại giữa người Kitô hữu với tín đồ các tôn giáo khác
- Đối thoại với Thiên Chúa hay Thực tại Siêu Việt để cầu nguyện cho hòa bình.

(xem tiếp trang 2)

Đức giáo hoàng Bênêđictô: Nhà nước phải bảo đảm quyền tự do thờ phượng

WHĐ (02.11.2011) – Hôm thứ Hai 31-10, Đức giáo hoàng Bênêđictô đã khẳng định Giáo hội Công giáo không chỉ đóng góp cho xã hội một cách thực tế thông qua trợ giúp nhân đạo và giáo dục, nhưng còn giúp phát triển đạo đức của xã hội.

Ngài đưa ra nhận định trên đây khi tiếp kiến vị Đại sứ mới của Brasil bên cạnh Tòa Thánh, ông Almir Franco de Sá Barbuda.



Trong bài diễn văn chào mừng vị Đại sứ mới, Đức giáo hoàng nói Giáo Hội “hy vọng nhà nước... công nhận rằng một chủ nghĩa thế tục lành mạnh không nên coi tôn giáo chỉ là một tình cảm của con người để có thể bị đẩy xuống lĩnh vực riêng tư, nhưng đó là một thực tại không những được tổ chức theo

một cấu trúc hữu hình, mà còn được cộng đồng nhìn nhận”.

Nhắc lại hiệp ước ký kết giữa Brasil và Tòa Thánh vào năm 2008, Đức giáo hoàng nói, “hiệp ước này không hề là một nguồn đặc quyền cho Giáo Hội hay là một vi phạm tính thế tục của nhà nước, nhưng chỉ nhằm nêu rõ tính cách chính thức và sự công nhận hợp pháp tính độc lập và sự hợp tác giữa hai thực thể này.”

Đức giáo hoàng nói rằng nhà nước phải bảo đảm quyền tự do thờ phượng, cũng như tự do của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, và từ thiện.

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

qua nhắc cho ta về sự bất ngờ của cái chết.

Cái chết đến khi mọi người đang vui về chúc mừng nhau trong bữa tiệc mừng sinh nhật của cháu bé 3 tuổi.

16 người chết vì bị kẹt lại trong chiếc tàu du lịch bị mưa to gió lớn đánh chìm. Đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc ta rằng Chúa đến bất ngờ, như chú rể đến lúc nửa đêm. Chúng ta phải sẵn sàng như năm cô phù dâu khôn ngoan, hân hoan ra đón chú rể, tay cầm đèn thắp sáng. Thật ra năm cô dại chẳng phải là hạng vô tích sự. Chắc họ đã lo trang điểm cho mình. Khi biết mình hết dầu, họ đã lo vay mượn. Và khi bị từ chối, họ đã đi mua dầu giữa đêm khuya. Lúc có đèn sáng, họ đã gõ cửa xin vào dự tiệc cưới. Nhưng muộn quá! *“Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!”*

Chẳng nên đổ lỗi cho chú rể đến chậm, khiến đèn của mình hết dầu. Chẳng nên trách móc các cô khôn ngoan, vì họ cần có đủ dầu để thắp sáng cho tiệc cưới giữa đêm khuya. Chỉ nên nhận mình đã chệnh mảng, không mang dầu dự trữ.

Có đèn. Không đủ! Đèn cần phải sáng, sáng lúc Chúa đến bất ngờ. Như thế cũng có nghĩa là phải *luôn luôn* sáng. Mang danh là Kitô hữu. Không đủ! Tham gia vào một số sinh hoạt tôn giáo. Không đủ! Cần phải sống hết mình những đòi hỏi của Chúa. Đòi hỏi lớn nhất là yêu thương. Trong Hội Thánh, vẫn có những cô khôn và cô dại, có những người đèn đã hết dầu từ lâu... Cần chăm chút cho ngọn đèn đời mình. Cần nuôi dưỡng nó bằng thứ dầu của tình yêu bao dung, của niềm hy vọng vững vàng, của niềm tin sắt đá. Cần châm thêm dầu mỗi ngày...

Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Tỉnh thức không phải là không ngủ... Cả mười cô trinh nữ phù dâu đều đã thiếp ngủ. Tỉnh thức không phải là suốt ngày đọc Lời Chúa, nhưng là để Lời Chúa chi phối mình suốt ngày. Chẳng ai biết lúc nào tận thế. Chẳng ai biết giờ chết của mình. Chẳng ai biết hôm nay Chúa hẹn mình ở đâu, trong biển cố nào, nơi con người nào. Chính vì thế phải tỉnh thức luôn, cả

(xem tiếp trang 3)

“Tinh thần Assisi” tại Philippines

WHD (28.10.2011) – Các nhà lãnh đạo giáo hội Manila đã tổ chức một buổi Hội ngộ liên tôn để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, trong tinh thần “liên đới” với các tham dự viên của các tôn giáo khác nhau được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời tham dự Ngày Thế giới cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi (27.10.2011).

Buổi cầu nguyện có sự tham dự của người dân địa phương và các đại diện của nhiều tôn giáo.

Trong bài diễn văn, Đức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila Bernardino Cortez nói rằng cuộc gặp gỡ với Đức giáo hoàng tại Assisi biểu hiện mong ước của ngài tiếp tục sáng kiến của người tiền nhiệm, Chân phước Gioan Phaolô II.

Đức Tổng Giám mục Fernando Capalla – Tổng giáo phận Davao, cựu chủ tịch Ủy ban giám mục về Đối thoại liên tôn nói: “Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khởi xướng Ngày Thế giới cầu nguyện cho Hòa bình năm 1986 “cho các nhà lãnh đạo tôn giáo để trợ giúp đối thoại, và cũng để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và hòa hợp trên thế giới thông qua việc tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác nhau”.

Năm 2002, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tổ chức một cuộc gặp gỡ thứ hai sau cuộc tấn công khủng bố năm 2001 ở Mỹ, để lên án chủ

nghĩa khủng bố và xâm lược vũ trang và để các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng nhau làm chứng rằng các tôn giáo cam kết thúc đẩy hòa bình, công lý và sự hiểu biết.



Sau các bài phát biểu của nhiều nhà lãnh đạo là một đoạn video ngắn trình chiếu cuộc hành hương Assisi. Mọi người thình lạng trong giấy lát, tặng hoa, nến và biểu tượng của hòa

bình cho nhau. Lần lượt mỗi nhóm tôn giáo dâng lời cầu nguyện của mình.

Các tham dự viên đã ký vào một tuyên bố chung để xây dựng hòa bình, công lý, sự tha thứ, tôn trọng phụ nữ cùng lên án bạo lực và khủng bố trong khi cầu nguyện liên tín ngưỡng. Các cuộc tụ họp riêng biệt được tổ chức tại Davao và các giáo phận khác.

Đức Tổng giám mục Antonio Ledesma, Tổng giáo phận Cagayan de Oro, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục, cho biết cuộc tụ họp này là “một cách để nói rằng việc Loan báo Tin Mừng ngày nay không chỉ là rao giảng mà còn là đối thoại, và chia sẻ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cũng có thể mang hình thức đối thoại với các tôn giáo khác”. ■

(UcaNews, 27-10-2011)

“Tinh thần Assisi” tại Tổng giáo phận Tp. HCM

Những thắc mắc nêu lên sau 3 bài thuyết trình buổi sáng [(1) “Mục vụ Đối thoại liên tôn” - (2) “Lịch sử và ý nghĩa “Tinh thần Assisi” (3) “Thánh Phanxicô và tinh thần hòa bình”], diễn tả ước mong áp dụng tinh thần khoan hòa và việc đối thoại liên tôn tại giáo xứ cũng như trong đời sống hằng ngày.

Các chia sẻ vào buổi chiều của bốn đại diện đạo Baha'i, Cao Đài, Công giáo và Minh Lý đã làm chứng về sự đa dạng, phong phú của kinh nghiệm gặp gỡ liên tôn, nhưng cũng rất gần gũi với đời thường của mọi tín đồ. Phát biểu của Đức Hồng y TGM Giáo phận kêu gọi sự hợp tác xây dựng thiện ích cho cộng đồng và sự hiện diện của Đức Giám mục Chủ tịch Ủy

ban Giáo lý - Đức Tin đã khuyến khích mọi người sống tinh thần Assisi.

Ngày Hội ngộ đạt đến đỉnh cao với lời cầu nguyện theo niềm tin riêng của 6 tôn giáo cho hòa bình trên thế giới và trong tâm lòng con người. Riêng phía Công giáo, gần 500 anh chị em giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ đã cùng Hát Kinh Hòa bình để khẩn xin Thiên Chúa, nguồn mạch sự bình an, ban hòa bình cho mọi người.

Ngoài việc trao đổi và lắng nghe nhau, các tham dự viên còn được cảm nhận “Tinh thần Assisi” qua ngôn ngữ nghệ thuật (điêu khắc, tranh sơn dầu và ảnh sinh hoạt tôn giáo) và văn hóa nơi vài đầu sách-báo tiêu biểu của các tôn giáo tại gian triển lãm của TTMV. ■

*(Ban Mục vụ ĐTLT
Tổng giáo phận TP.HCM)*

“Tinh thần Assisi” tại Paris

WHĐ (31.10.2011) – Ngày 27 tháng Mười, trước một cử tọa quan trọng, các nhà lãnh đạo các tôn giáo lớn ở Pháp (Công giáo, Tin lành, Chính thống, Do thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo) đã gặp nhau tại quảng trường Trocadéro, Paris để kêu gọi hòa bình trên thế giới. Cuộc hội ngộ này do Tổng giáo phận Paris và cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức, để kỷ niệm 25 năm Ngày hội ngộ liên tôn ở Assisi do Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng.



Hòa bình, đối thoại, gặp gỡ, khám phá, tương kính... là những từ ngữ được lặp đi lặp lại như điệp khúc trong suốt cuộc hội ngộ để ghi khắc ý muốn chung của các diễn giả, muốn bày tỏ cùng một xác tín. Đức Tổng giám mục André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã hóm hỉnh nhấn mạnh: “Chúng tôi tụ họp nơi đây không phải để so sánh các tôn giáo hay phẩm phục của chúng tôi, hoặc để xóa đi những khác biệt, nhưng chúng tôi đến đây để bày tỏ ý muốn của các tôn giáo là trở nên những nhân tố hòa bình... Chúng tôi quy tụ để nói lên rằng sự lắng nghe, lòng tương kính là những phẩm chất gắn liền với từng tôn giáo của chúng tôi.”

Sáng kiến này do Tổng giáo phận Paris và cộng đoàn Thánh Egidio thực hiện trong khuôn khổ mừng kỷ niệm 25 năm Ngày hội ngộ liên tôn ở thành phố Assisi, Italia.

Sáng sớm ngày 27 tháng Mười, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã hành hương đến thành phố của thánh Phanxicô, để nhắc nhớ lời của Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II mời gọi các tôn giáo trên thế giới cầu nguyện cho hòa bình.

Mục sư Claude Baty, chủ tịch Liên hiệp Tin lành Pháp, đã nhắc lại: “Tinh thần Assisi là tinh thần của

gặp gỡ. Chủ thuyết Tin lành mà chúng tôi đại diện tin chắc rằng gặp gỡ và trao đổi với nhau là nhu cầu cần thiết. Nhân danh một Thiên Chúa, Đấng ngỏ lời, chúng ta cần phải nói với nhau, nhìn nhận nhau và cố gắng hiểu biết nhau. Mục đích không phải là để tạo ra một tôn giáo thỏa hiệp (...) nhưng để tiếp xúc với nhau trong sự tôn trọng niềm xác tín riêng của mỗi tôn giáo và ý thức sâu sắc rằng hòa bình chỉ được xây dựng nhờ sự cộng tác với nhau.”

Chia sẻ tiếng gọi hòa bình

Cuộc hội ngộ được đánh dấu bằng những thì幔: những diễn từ ngắn gọn của các nhà lãnh đạo tôn giáo; một phút thinh lặng để tưởng niệm các nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và khủng bố; “Lời kêu gọi hòa bình” được các nhà lãnh đạo tôn giáo công bố.

Ngài Gilles Bernheim, đại giáo trưởng Do thái giáo ở Pháp đánh giá: “Sự góp phần của các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình tùy thuộc trước hết vào nền hòa bình giữa các tôn giáo và lòng tử tế mà các tôn giáo dành cho nhau. Sự tử tế này là thiêng thánh trong tất cả mọi tôn giáo. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta thấy rằng giữa các tôn giáo, qui tắc ấy thường bị xóa bỏ và thay thế bằng sự khai trừ lẫn nhau. (...) Sự tử tế giữa các tôn giáo đòi hỏi–không chỉ trong ý hướng hay ngôn từ– mà chính yếu là nơi hành động. Sự tử tế ấy không chỉ quan trọng đối với việc đối thoại, mà còn là kiểu mẫu cho hòa bình trong nhân loại”. Như một dấu ấn mạnh mẽ trước một cử tọa quan trọng và tĩnh lặng, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã ký vào lời kêu gọi hòa bình này và giao cho hơn một chục em nhỏ phụ trách phân phát lời mời gọi đó.

Ngài Anouar Kbibech, Tổng thư ký Hội đồng phương tự Hồi giáo Pháp bày tỏ mong muốn: “Ước gì công việc mà tất cả chúng tôi cùng nhau thực hiện ngày hôm nay khích lệ và chứng tỏ rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn dựa trên nền hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc.” ■

(Nguồn:

<http://www.eglise.catholique.fr>)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trong giấc ngủ. Người ta biết mình bắt đầu tỉnh thức, khi nhận ra mình đã mê muội.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.

Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.

Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào...

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ.

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức giáo hoàng Bênêđictô: Nhà nước phải bảo đảm quyền tự do thờ phượng

Cụ thể, Đức giáo hoàng nhắc đến những đảm bảo trong hiệp ước năm 2008 cho phép việc giáo dục tôn giáo cho trẻ em trong các trường công. Ngài nói điều này không làm phương hại tính thế tục của Nhà nước, nhưng bảo đảm các quyền của cha mẹ trong việc lựa chọn một nền giáo dục thích hợp cho con cái của họ.

Ngài nói với vị đại sứ rằng chính phủ Brasil biết có thể tin tưởng vào Giáo Hội như là một đối tác ưu tiên trong các sáng kiến chống nghèo đói.

Đức giáo hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ ở nhiều mức độ của chính phủ Brasil về Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28 dự kiến được tổ chức vào năm 2013 tại Rio de Janeiro. ■

(Vatican Radio, 31-10-2011)

Liên Hội đồng Giám mục Á châu có Tổng thư ký mới



WHĐ (2.11.2011) – Trong cuộc họp ngày 21 tháng 10 tại Bangkok, Thái Lan, Ủy ban Trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã bầu Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ vào chức vụ Tổng thư ký FABC. Đức hồng y Gracias sẽ bắt đầu nhiệm vụ này từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Orlando B. Quevedo, OMI, của Philippines – người đã làm Tổng thư ký hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của Tổng thư ký FABC là 3 năm và có thể được tái cử. Đức hồng y Gracias là thành viên Ban điều hành của Văn phòng Truyền thông xã hội FABC trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2004 đến năm 2010.

Đức hồng y Oswald Gracias sinh năm 1944 tại Mumbai, Ấn Độ. Ngài có bằng tiến sĩ Giáo Luật và một bằng cấp về Luật khoa tại Roma. Năm 1997 được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Bombay và năm 2000 làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Agra. Sau đó, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Bombay ngày 14 tháng Mười 2006 sau khi Đức hồng y Dias đến Roma làm Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Thánh Cha Bênêđictô nâng ngài lên hàng Hồng y ngày 17 tháng Mười 2007.

Ngoài việc đảm trách nhiều chức vụ ở cấp quốc gia và quốc tế, hiện nay ngài đang giữ các nhiệm vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Vox Clara thuộc Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích; Chủ tịch Ủy ban Pháp luật và Công tố của Hội đồng Giám mục Ấn độ và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ.

(FABC, 24-10-2011)

“Tinh thần Assisi” tại New York và San Francisco

WHĐ (02.11.2011) – Hòa bình khởi đi từ cá nhân, và mỗi người đều được kêu gọi trở thành người xây dựng hòa bình.

Đó là một trong những thông điệp chính được gửi đi bởi các tham dự viên tại Cuộc gặp gỡ liên tôn theo tinh thần Assisi vào ngày 27 tháng Mười 2011. Cuộc gặp gỡ này do các tu sĩ Dòng Phanxicô Chuộc tội tại Graymoor, Garrison tổ chức. Sự kiện này là một trong nhiều cử hành trên toàn thế giới để kỷ niệm 25 năm Ngày Thế giới cầu nguyện cho Hòa bình do Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng tại Assisi ngày 27 tháng 10 năm 1986.

Các tham dự viên đã đồng ý rằng tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình bằng cách đưa mọi người đến với nhau và giúp họ nhìn nhận sự hiệp nhất với nhau như anh chị em, con cùng một Chúa.

Chủ đề của cuộc gặp gỡ là “Làm thế nào việc hợp tác liên tôn có thể tác động đến hòa bình thế giới”.

Cha Elias Mallon, điều phối viên phát biểu khai mạc: “Không thể có hòa bình trên thế giới nếu không có hòa bình giữa các tôn giáo”.

Một sự kiện tương tự, “Hành hương Chân lý, hành hương Hòa bình”, đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Danh Chúa Giêsu ở Manhattan, do các tu sĩ Dòng Phanxicô tỉnh dòng Thánh Danh Chúa Giêsu phụ trách. Tham gia cuộc gặp gỡ này có các đại diện của các Giáo hội Luther, Trưởng lão, Anh giáo, cùng Do Thái giáo và Hồi giáo.

Tại Graymoor, mỗi tham dự viên nói về hòa bình, các mối quan hệ liên tôn và sự hợp nhất muôn dân theo quan điểm niềm tin riêng của mình. Đức Tổng giám mục Công giáo Donald Reece, nguyên Tổng giám mục Kingston, Jamaica, nói rằng cần phải “tự kiểm thảo và tự phê bình” trong cuộc đối thoại liên tôn để “đạt đến thiện ích chung”. Ngài nói về cuộc trao đổi của Thánh Phanxicô với vị sultan Malik al-Kamil của Ai Cập năm 1219, vào thời Thập Tự Chinh. Bất chấp nguy hiểm, Phanxicô vẫn đến gặp vị sultan “bởi vì ngài không coi vị sultan như kẻ thù, nhưng là một người anh em”.

Ngài Douglas Hostetter, giám đốc Văn phòng Ủy ban Trung ương Liên quốc gia của Giáo hội Mennonite, cũng có bài phát biểu. Ông nói, tín đồ Mennonite “coi trọng xác quyết Kinh Thánh cho rằng tất cả mọi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa”. Ông lưu ý rằng 500

năm nay, các tín đồ Mennonite đã từ chối tham gia chiến tranh hoặc “sống một lối sống khác nhân danh căn tính của mình”.

“Chúng ta cần nhận ra và khẳng định rằng chúng ta thuộc về một gia đình, là con cùng một Thiên Chúa”.

Rabbi Lee Paskind thuộc Đại hội đồng Do Thái giáo Peekskill nói rằng mọi người phải tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau làm việc vì thiện ích chung.

“Chúng ta có thể và cần tìm hiểu các truyền thống của nhau và cử hành các truyền thống ấy”.

Imam Syed-Mohsin Naqvi, biên tập viên của tập san Hồi giáo Monitor IIC cho biết các thành viên của các nhóm tôn giáo khác nhau không cần tìm cách thực hành khoan dung, nhưng hãy chấp nhận nhau. Người có đức tin phải chấp nhận tha nhân như những người bình đẳng chứ không được khinh thị nhau.

Nhà sư Masamichi Kamiya, người đứng đầu Trung tâm Phật giáo Rissho Kosei-kai ở New York, nói rằng nhận thức về sự thiêng thánh của đời sống chính mình dẫn đến việc đánh giá cao sự thiêng thánh nơi cuộc đời của tha nhân.

Carl Murrell, đại diện Hội Đồng Tinh Thần tôn giáo Baha'i của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, cho rằng tôn giáo là nguồn suối tối hậu mang lại ý nghĩa. Ông giải thích rằng đức tin Baha'i nhấn mạnh đến sự hiệp nhất nhân loại và sự hiệp nhất tôn giáo. Ông cho biết cộng đồng Baha'i “mạnh mẽ thúc đẩy các hoạt động liên tôn... để đáp trả ý muốn của Thượng Đế”.

Trong khi đó tại San Francisco, vào sáng ngày 27 tháng Mười, các đại diện của Chính thống giáo, Công giáo, Giáo Hội Luther, Anh giáo, Phật giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo đã quy tụ tại Đền Thánh Phanxicô Assisi để cầu nguyện và cổ vũ cho hòa bình.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã ký một cam kết cho hòa bình, lên án chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cùng kêu gọi đối thoại và hiểu biết.

Họ cũng cam kết “tha thứ cho nhau những lỗi lầm và định kiến trong quá khứ cũng như hiện tại, cùng hỗ trợ nhau trong một cố gắng chung nhằm vượt qua sự ích kỷ và kiêu ngạo, hận thù và bạo lực và rút ra bài học từ quá khứ: hòa bình mà không có công lý không phải là hoà bình đích thực”. ■

(Claudia McDonnell, Catholic News Service, 01-11-2011)