



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

hdgmvietnam.org

THÚ NĂM 8-12-2011

Năm 2011 - Số 49

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 11-12-2011

**Chúa nhật 3 Mùa Vọng
Năm B**

Người làm chứng

LỜI CHÚA: Ga 1,6-8.19-28

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chẳng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giordan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

(xem tiếp trang 2)

**Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli
viếng thăm mục vụ Giáo Hội Việt Nam lần thứ 5
(25/11 – 8/12/2011)**



WHD (8.12.2011) – Từ khi được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Đại diện Tòa Thánh (không thường trú) tại Việt Nam ngày 13-1-2011, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã thi hành sứ vụ này với những chuyến viếng thăm mục vụ Giáo Hội Việt Nam một cách đều đặn. Từ ngày 25 tháng Mười Một vừa qua, Đức TGM Girelli lại có mặt ở Việt Nam. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ 5 của ngài. Với chuyến viếng thăm này, Vị Đại diện Tòa Thánh đã đặt chân đến tất cả 26 giáo phận của Giáo Hội Việt Nam.

Tòa Thánh đề nghị thiết lập “Ngày thế giới chống bách hại và phân biệt đối xử các Kitô hữu”

WHD/VIS (8.12.2011) – Hôm thứ Hai 6-12, tại Vilnius, thủ đô nước Cộng hòa Litva, Đức Tổng Giám mục Dominique Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe – Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) lần thứ 18, khi đề cập việc giải quyết vấn đề di dân là mối quan tâm hàng đầu của Tòa Thánh trong bối cảnh khủng hoảng thế giới hiện nay.

Trong bài phát biểu của mình, Đức TGM Mamberti nhấn mạnh sự đồng thuận ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế, chú ý nhiều hơn đến những người di cư, đặc biệt là đoàn tụ gia đình.

Đức TGM nói: “Gia đình giữ vai trò nền tảng trong quá trình hội nhập, giúp những di dân có thể sống ổn định khi bước vào một xã hội hoàn

Chương trình viếng thăm mục vụ của Đức TGM Girelli lần này bao gồm các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội: Hưng Hóa (25-28/11), Phát Diệm (28-30/11), Thanh Hóa (1-3/12) và Vinh (3-6/12). Ngoài ra trong dịp này, Vị Đại diện Tòa Thánh cũng tham dự lễ kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận Thái Bình - đồng thời mừng thượng thọ bát tuần Đức cha Phanxicô Xaviê nguyên giám mục giáo phận (ngày 1/12) và Thánh lễ cung hiến và công bố tước hiệu tiểu Vương cung thánh đường cho nhà thờ Sở Kiện, Tổng giáo phận Hà Nội (ngày 8/12).

Tại mỗi giáo phận đến thăm, các Đức giám mục giáo phận đều sắp xếp để Đức TGM Girelli gặp gỡ đông đủ các thành phần Dân Chúa: giáo dân, tu sĩ, linh mục.

Đặc biệt tại giáo phận Thanh Hóa, Đức TGM Girelli còn đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội - Trại tâm

(xem tiếp trang 3)

tòan mới mẻ... Những di dân khi nhận biết quyền lợi của mình, sẽ tự tin phục vụ xã hội mới, đồng thời cộng đồng xã hội tiếp nhận di dân nếu có sự hiểu biết và tôn trọng những quyền này, sẽ được tự do hơn trong việc thể hiện sự liên đới, cùng hướng đến tương lai”.

Sau đó Đức TGM Mamberti nhắc lại sự cam kết của OSCE nhằm bảo vệ những quyền tự do căn bản, nhất là tự do tôn giáo. Ngài nhấn mạnh: “Dù cộng đồng quốc tế không ngừng khẳng định quyền tự do tôn giáo, như hiến pháp của hầu hết các nước đã thừa nhận, nhưng quyền này vẫn bị vi phạm rất phổ biến”.

Đức TGM nhắc lại, trong Sứ điệp nhân Ngày Hòa bình thế giới năm

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng trên đây cụm từ *làm chứng* được dùng đến bốn lần. Lẽ sống của Gioan là làm chứng. Ông được sai đến để làm chứng (x. c.6-7). Cả câu chuyện xảy ra ở Bêtania, bên kia sông Giođan, cũng là một lời chứng hùng hồn của ông (c.19). Gioan không làm chứng cho mình hay về mình, bởi lẽ ông không phải là Ánh Sáng. Ông chỉ là ngọn đèn (Ga 5,35) giúp mọi người tin vào Ánh Sáng thật là Đức Kitô.

Sau khi nhiều người tuôn đến chịu phép rửa, tiếng tăm của Gioan trở nên lừng lẫy. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cử một phái đoàn đến tìm hiểu con người ông. Khi được hỏi lần thứ nhất: *Ông là ai?* Gioan đã đưa ra ba câu trả lời phủ định: “Tôi không phải là Đức Kitô” – “Không phải” – “Không”. Những tiếng *không* dứt khoát và trung thực. Ông không nhận những danh hiệu người ta nghĩ về ông. Ông chẳng phải là một Élia tái giáng hay một vị Ngôn Sứ phi thường như Môsê. Gioan chỉ sợ người ta đánh giá quá cao về mình khiến Đấng ông giới thiệu bị che khuất. Lần thứ hai được hỏi: *Ông là ai?* Gioan đã định nghĩa mình là một tiếng hô trong hoang địa, là lời mời gọi con người sửa đường cho Đức Kitô. Ông biết rõ mình là người đến trước nhưng vị đến sau lại có trước ông và trỗi vượt hơn ông ngàn trùng (Ga 1,30). “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Làm đầy tớ cho Đức Kitô, ông nhận mình không xứng.

Gioan tự xóa mình trước Đức Kitô. Ông chẳng sợ mất uy tín trước bao người ngưỡng mộ. Ông nhìn nhận phép rửa của ông chỉ nhằm chuẩn bị cho một phép rửa lớn hơn trong Thánh Thần. Gioan không ngại giới thiệu môn đệ mình theo Đức Giêsu, và ông bình an khi người ta đổ xô đến với Ngài để chịu phép rửa (Ga 3,26). Có ai siêu thoát như Gioan? Ông từ bỏ trong niềm vui hồn nhiên. Ông hạnh phúc vì mình đã hoàn thành sứ mạng. “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Sự khiêm hạ làm cho lời chứng của Gioan đáng tin hơn.

(xem tiếp trang 3)

Quan điểm của Tòa Thánh về sự hiện diện của giám mục Lôi Thế Ngân tại lễ phong chức giám mục

WHD (02.12.2011) – Sau lễ phong chức giám mục phó giáo phận Nghi Tân ngày 30-11 vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về sự hiện diện của giám mục Lôi Thế Ngân trong buổi lễ. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, đã trả lời như sau:

“Qua truyền thông, tôi được biết rằng cha Phêrô La Tuyết Cương đã được phong chức giám mục phó giáo phận Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Vị chủ phong là Đức giám mục cao tuổi của giáo phận, Đức cha Gioan Trần Thích Trung, và các vị phụ phong đều là các giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha, ngoại trừ giám mục Lôi Thế Ngân của giáo phận Lạc Sơn. Tiếp theo ba lễ phong chức giám mục gần đây mà không được Đức giáo hoàng ủy nhiệm, sự kiện có một giám mục hiệp thông với Đức giáo hoàng và với tất cả các giám mục Công giáo trên thế giới chắc chắn là điều tích cực, và sẽ được đánh giá cao không chỉ bởi các giám mục và các tín hữu Trung Hoa, nhưng cả Giáo Hội phổ quát nữa. Tuy nhiên, việc tham dự của một giám mục bất hợp pháp đang bị vạ tuyệt thông mà ai cũng biết, không phải là một bước đi theo cùng



một hướng, gây ra sự bất bình và hoang mang nơi các tín hữu, và còn hơn thế nữa bởi vì ngài tham dự với tư cách giám mục phong chức và đồng tế trong Thánh lễ. Tiếc thay, việc ngài tiếp tục không tuân phục lề luật Giáo Hội càng làm cho cương vị theo giáo luật của ngài thêm trầm trọng.

Trong những điều kiện thông thường, cần phải loại bỏ sự hiện diện của giám mục Lôi Thế Ngân, và sự hiện diện ấy hẳn sẽ dẫn đến những hậu quả về mặt giáo luật đối với các giám mục khác tham dự lễ phong chức. Trong hoàn cảnh hiện tại có lẽ các ngài không thể tránh khỏi sự hiện diện của giám mục Lôi mà không gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Dù sao, Tòa Thánh chỉ có thể đánh giá vấn đề này chi tiết hơn khi có thêm thông tin”. ■

(VIS, 1-12-2011)

Tòa Thánh Vatican gia nhập tổ chức Di trú quốc tế IOM

WHD (7.12.2011) – Hôm thứ Hai, 5-12, Tòa Thánh Vatican đã trở thành một nước thành viên đầy đủ của Tổ chức Di trú Quốc tế (*International Organization for Migration - IOM*). Khoảng 50 bộ trưởng chính phủ, phó thủ tướng và các thứ trưởng sẽ tham dự Hội nghị lần thứ 100 của IOM vào ngày thứ ba 6-12 để kỷ niệm 60 năm ngày ra đời của Tổ chức này và xem xét tương lai của vấn đề di cư.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, Đức giáo hoàng Bênêđictô đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới hơn nữa với hàng triệu người trên toàn thế giới buộc phải rời khỏi đất nước của họ.

“Chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng rất lớn việc di cư, qua con số những người phải rời khỏi đất

nước mình vì nhiều lý do khác nhau. Điều quan trọng là phải tham gia vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để có những đóng góp cụ thể. Các nhà lãnh đạo IOM coi Tòa Thánh như một tiếng nói có khả năng đưa ra một chiêu kích đạo đức cho hiện tượng này và cách Tòa Thánh tiếp cận vấn đề. Chẳng hạn chúng ta thấy có nhiều người đã thiệt mạng khi cố thoát khỏi đất nước mình, từ Mexico sang Hoa Kỳ, từ Bắc Phi đến châu Âu, từ châu Phi vượt qua Biển Đỏ đến Yemen. Vì thế, Tòa Thánh đã quyết định gia nhập tổ chức này để nhấn mạnh sự tham gia của mình vào hiện tượng có tầm quan trọng toàn cầu này; một hiện tượng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, mặc dù có khủng hoảng kinh tế”. ■

(Vatican Radio, 6-12-2011)

Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli...

thần Gia Hà thuộc huyện Quảng Xương để “nói lên sự quan tâm, ưu ái của Giáo Hội khi luôn luôn đứng về những con người nghèo hèn trong xã hội”. Tại đây, ngài được thấy rõ sự thân thiện của giáo hội địa phương với công việc bác ái trong địa bàn. Cùng với Đức cha Giuse giám mục giáo phận Thanh Hóa, Đức TGM Girelli đã trao quà cho các bệnh nhân và các bác sĩ, cán bộ, công nhân viên chức của Trung tâm.



Di đến đâu Vị đại diện Tòa Thánh cũng nhận được sự đón chào nồng nhiệt đầy tâm tình yêu mến của Dân Chúa. Mọi người vui mừng vì biết rằng họ “không chỉ đón tiếp một vị thượng khách, nhưng còn là đón tiếp vị đại diện của Đức Thánh Cha mà họ hết lòng yêu mến. Đã từ bao năm, họ hàng ước mong Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam. Nhưng cho đến nay, do hoàn cảnh chưa thuận lợi, giấc mơ đó không biết đến bao giờ mới thành hiện thực. Đức Tổng quâ là một món quà tinh thần bù đắp cho nỗi mong chờ ấy” (*diễn văn chào mừng của Đức giám mục Thanh Hóa*).

Được chứng kiến lòng yêu mến và tình hiệp thông của các cộng đoàn địa phương đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đối với Hội Thánh hoàn vũ, đặc biệt đối với vị Đại diện của Đức Thánh Cha, Đức TGM Girelli cảm động nói: “Tôi muốn nói với mọi người rằng: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI luôn quan tâm đến Giáo Hội Việt Nam (...) trong tâm tư và lời cầu nguyện ngài luôn nhớ đến anh chị em. Ngài nói với tôi hãy khích lệ anh chị em hăng hái trong việc làm chứng cho Đức Kitô” (*tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm*).

Những cuộc gặp gỡ của Vị Đại diện Tòa Thánh với các cộng đoàn giáo hội địa phương thực sự diễn tả mối dây hiệp nhất trong Giáo Hội. Nụ cười luôn nở trên môi và những lời chào bằng tiếng Việt của Đức TGM Girelli làm cho mọi người càng cảm

nhận sự gần gũi ân cần yêu thương của một mục tử.

Đức TGM chân thành bộc lộ: “Tôi đến để mang nụ cười của Đức Thánh Cha đến cho anh chị em. Tôi cũng mang theo tâm tình và trái tim của Đức Thánh Cha dành cho anh chị em. Tôi đến đây để biểu tỏ lòng biết ơn đối với anh chị em vì tình yêu mà anh chị em đã dành cho Đức Thánh Cha” (*tại giáo xứ Thanh Dạ*).

Trong các bài giảng và huấn dụ, Đức TGM Girelli luôn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của Giáo Hội: “Giáo Hội không phải là một cộng đồng được thành lập dựa trên sự thỏa thuận giữa các thành viên. Giáo Hội cũng không phải chỉ đơn thuần là chia sẻ một dự án hay một lý tưởng mà là được thành lập trên sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Đời sống của cộng đồng đầu tiên này, trên thực tế, được đánh dấu bằng Lời của Thiên Chúa được thông qua bởi các Tông Đồ” (*tại giáo xứ Tam Tông*).

“Ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy là bằng chứng đức tin của cha ông bền chí xây dựng, và ngôi thánh đường bằng gỗ đá này cần rất nhiều điều để có thể gắn kết với nhau, vậy chúng ta là kitô hữu, là những người hậu thế cũng cần phải gắn kết với nhau để xây dựng Hội Thánh Chúa. Vì nếu không có sự hiệp nhất xuyên suốt trong lòng Giáo Hội thì không thể có được sự thăng tiến của Giáo Hội” (*tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm*).

Ngài rất quan tâm đến đời sống của các gia đình: “Tôi muốn ngỏ lời với mọi người, mọi gia đình, vì gia đình chính là “Giáo Hội tại gia”. Gia đình của anh chị em có tốt lành thánh thiện hay không, điều đó tùy thuộc việc anh chị em có tuân giữ những cam kết của anh chị em khi cử hành bí tích Hôn Phối hay không. Anh chị em hãy luôn làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng tình yêu vợ chồng dành cho nhau, bằng tình yêu cha mẹ dành cho con cái” (*tại giáo xứ Ba Làng*).

Đức TGM Girelli cũng đề cao tinh thần đoàn kết xây dựng cộng đồng giáo xứ để vun trồng, nuôi dưỡng và bảo vệ ơn gọi linh mục bằng sự quan tâm giúp đỡ cách này hay cách khác (*tại giáo xứ Phúc Nhạc*), ngài “khuyến khích các bạn trẻ đừng sợ đáp lại lời mời

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” Hôm nay Đức Giêsu vẫn là Đấng xa lạ với nhiều người. Con người vẫn khắc khoải đi tìm những nẻo đường cứu độ, trong khi Đấng Cứu Độ đã đến từ 2000 năm. Xin được làm người chứng như Gioan, giới thiệu cho bạn bè Đấng mà họ đang tìm kiếm.

CẦU NGUYỆN

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Người là tất cả của tôi.

Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
đến với Người trong mọi sự,
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.

Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.

(R. Tagore)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

gọi của Chúa bằng món quà cuộc sống mình để theo Người trong ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến” (*tại Trung tâm hành hương - Đền Thánh Antôn Trại Gáo*).

Và nhắc nhớ mọi người về bốn phật truyền giáo: “Hôm nay chúng ta cử hành lễ thánh Phanxicô Xaviê, vị tông đồ của Châu Á, là một vị thừa sai và là bỗn mạng các xứ truyền

giáo. Mệnh lệnh truyền giáo Chúa Kitô uỷ thác cho các Tông Đồ cũng liên quan đến mọi người chúng ta. Chúng ta hãy cam kết rằng chúng ta sẽ rao giảng Tin Mừng, nhưng trước hết, anh chị em hãy

rao giảng Tin Mừng ngay trong giáo xứ này, ngay tại giáo phận của anh chị em” (*tại giáo xứ Ba Làng*).

(xem tiếp trang 4)

Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli...

Ngài khuyến khích: “Hãy luôn mở rộng con tim anh chị em đối với công việc mục vụ trong bối cảnh truyền giáo, điều này đòi buộc mọi Kitô hữu gấp gáp con người – cách riêng là những người trẻ và các gia đình – noi họ sinh sống, làm việc và hiện diện, để rao giảng cho họ tình yêu thương xót của Thiên Chúa” (tại giáo xứ Sapa).

Hơn nữa, việc truyền giáo - loan báo Tin Mừng cho muôn dân còn là sự “đáp trả công ơn các vị thừa sai trước đây đã mang Tin Mừng Đức Giêsu đến cho mọi người trên mảnh đất hình chữ S thân thương này” (tại giáo xứ Thanh Dạ).

Nhưng truyền giáo phải sống bằng Thánh Thể: “Thánh lễ hôm nay giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Thể theo quan điểm truyền giáo. Thật ra, Thánh Lễ chính là nguồn động lực cho tất cả mọi hoạt động rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, tương tự như vai trò của con tim trong cơ thể con người. Qua Thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bằng bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Vì thế cộng đoàn nào không cử hành Thánh lễ, cộng đoàn đó có thể đánh mất bản chất đích thật của mình. Chỉ có những người yêu mến Thánh Lễ mới có thể truyền đạt Đức Kitô cho nhân loại” (tại giáo xứ Ba Làng).

Khi viếng Đền thánh tử đạo hay nói về các thánh tử đạo, Đức TGM ca ngợi tấm gương anh dũng của các ngài, đồng thời mời gọi theo gương các ngài, dám đi ngược dòng để sống cho những giá trị của Tin Mừng (tại Thái Bình). Đức TGM mời gọi mọi người noi gương Bà Thánh Đê kiên trung trong đức tin cho dù có gặp phải những thử thách trong cuộc đời (tại giáo xứ Phúc Nhạc).

Về cung cách ứng xử của người tín hữu Công giáo, Đức TGM khuyên nhủ: “Tôi khuyên anh chị em luôn biết liên kết mật thiết với Đức giám mục của anh chị em, anh chị em hãy đi trên con đường đối thoại và thông cảm cho dù có nhiều người không có cùng hướng đi với chúng ta” (tại Trung tâm hành hương - Đền Thánh Antôn Trại Gáo).



Với các chủng sinh, Đức TGM Girelli nhắc nhở phải chuyên chăm trong đời sống cầu nguyện, vì linh mục là người của Chúa. Người của Chúa nghĩa là phải có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện. Qua cầu nguyện các linh mục sẽ nhận được sự nâng đỡ, và sau khi cảm nghiệm và sống kinh nghiệm với Chúa, họ có thể đem Chúa đến cho mọi người. Ngài khuyến khích các chủng sinh chăm chỉ học hành, yêu mến và tuân giữ kỷ luật. Ngài giải thích thêm, việc tuân giữ kỷ luật sẽ tạo thói quen để sau này có thể dễ dàng vâng phục bề trên, vâng phục Đức giám mục.

Ngài tha thiết kêu gọi chủng sinh sống các chiêu kích trên không phải trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm mà là liên tục trong suốt cuộc đời như những mái vòm nối tiếp nhau trong khuôn viên nhà trường” (tại Trung tâm Mục vụ - Tiểu chủng viện Phát Diệm).

Tại giáo phận Thái Bình, trong Thánh lễ kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận có nghi thức phong chức linh mục cho 8 thầy phó tế, Đức TGM Girelli nhắn nhủ các tân chức: “Các tân linh mục phải sống làm sao cho xứng đáng để trở thành hoa trái của sự thánh thiện, lòng nhân ái từ sứ vụ mục tử đã được trao phó; hãy để Chúa Giêsu mê hoặc anh em”.

Với các linh mục, Đức TGM Girelli nhắc lại những định hướng công tác mục vụ theo những chiêu kích của Tin Mừng, chiêu kích của Giáo Hội dựa trên nền tảng của tinh thần phục vụ, sống tinh thần nghèo khó, chuyên cần học hỏi thông qua các đợt thường huấn linh mục. Đối với chính quyền, ngài cũng kêu mời các linh mục biết thể hiện tinh thần đối thoại theo giáo huấn của Đức Kitô và theo đường lối của Giáo Hội (tại Trung tâm hành hương - Đền Thánh Antôn Trại Gáo).

Qua các chuyến viếng thăm Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt chuyến viếng thăm lần thứ 5 này, nếu Đức TGM Girelli ngạc nhiên vì những cuộc đón rước long trọng và đông đảo của các cộng đoàn giáo hội địa phương thì

người tín hữu Việt Nam cũng hết sức vui mừng được nhìn thấy tận mắt vị Đại diện của Tòa Thánh, của Đức Thánh Cha – cũng như được gặp Đức Thánh Cha – với phong thái vui tươi hiền hậu khả ái của người mục tử.

Có thể nói, sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh đã đem lại niềm vui và sự nâng đỡ lớn lao cho người tín hữu Việt Nam. Họ được sống mầu nhiệm Giáo Hội hiệp nhất một cách cụ thể. Và tâm tình của người tín hữu Việt Nam chính là tâm tình mà Đức giám mục Phát Diệm đã bày tỏ với Đức Tổng giám mục Girelli: “Cũng như khi xưa thánh Phêrô được Chúa Giêsu trao cho sứ mạng cung cống đức tin anh em, thì hôm nay, với sự hiện diện của Đức Tổng trong tư cách là Đại diện của Đức Thánh Cha, đức tin của chúng con sẽ được củng cố”. ■

WHD tổng hợp

Tòa Thánh đề nghị thiết lập

vừa qua, ĐTC Bênêđictô XVI đã lưu ý: Kitô hữu là những người bị bách hại nhiều nhất: “Hiện có hơn 200 triệu Kitô hữu thuộc các Giáo Hội khác nhau đang gặp khó khăn, bị phân biệt đối xử vì niềm tin của mình do những cơ cấu luật pháp và văn hóa đối nghịch”.

Vì thế, vị đại diện Tòa Thánh đã đề nghị thiết lập Ngày thế giới chống bách hại và phân biệt đối xử các Kitô hữu, nhằm thể hiện ý chí của các chính phủ thực sự muốn giải quyết vấn đề nghiêm trọng này.

Cuối cùng, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Mamberti nêu vấn đề tệ nạn buôn người, đặc biệt buôn bán phụ nữ và trẻ em, nhằm mục đích khai thác (lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục và làm dâu tớ trong các gia đình), đã trở thành một thị trường tấp nập trên thế giới. Nhiều nước đã tham gia thị trường này, cho phép quá cảnh, đưa người đi, trung chuyển, nhận người đến.

Đức TGM lưu ý hội nghị: “Nhằm đấu tranh chống nạn dịch này có hiệu quả và được cụ thể hơn, cần dồn mọi nỗ lực hướng vào phẩm giá của mọi người, thẳng tay dẹp hết những kẻ buôn người, đấu tranh chống tham nhũng..., đồng thời cũng phải đưa những thông tin chính xác về các thiệt hại”.

(VIS, 7-12-2011)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf