



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

hdgmvietnam.org

THÚ NĂM 15-12-2011

Năm 2011 - Số 50

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 18-12-2011

**Chúa nhật 4 Mùa Vọng
Năm B**

Mừng vui lên

LỜI CHÚA: Lc 1,26-38

Bà Élisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miên Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Davít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đáng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Davít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacôp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vĩnh cửu."

Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Élisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiềm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

(xem tiếp trang 2)

Tổng giáo phận Hà Nội: Cung hiến bàn thờ và công bố Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện

WTGPHN – Vào ngày 8 tháng 12 năm 2011, tại Trung tâm các Thánh Tử Đạo Sở Kiện (Thanh Liêm – Hà Nam) đã diễn ra thánh lễ cung hiến bàn thờ và công bố Tiểu Vương Cung Thánh Đường cho nhà thờ Sở Kiện với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

(...)

Thánh lễ đại triều cung hiến bàn thờ và công bố Tiểu Vương Cung Thánh Đường bắt đầu vào lúc 9g30. Đoàn rước các Đức giám mục và trên 80 linh mục thuộc Tổng giáo phận và các Hội Dòng đang phục vụ tại Hà Nội tiến về tiền đường nhà thờ trong tiếng nhạc hoành tráng và trang nghiêm của ban kèn đồng giáo xứ Sở Kiện. "Con tiến vào Nhà Chúa, tâm tư con vui mừng, miệng con và tâm hồn con tung hô vạn tiếng ngợi khen Người...", lời ca nhập lề đã diễn tả đầy đủ tâm tư của đoàn người đang tiến vào Nhà Chúa để cùng với Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội dâng lời ca tụng và tri ân Thiên Chúa.

Mở đầu thánh lễ tạ ơn, Đức TGM Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn thay mặt cộng đoàn dâng lên Đức TGM Girelli lời chào thành kính và giới



thiệu ý nghĩa của ngày đại lễ. Ngài đặc biệt nhấn mạnh tới chiềuk kích lịch sử và đức tin của Trung tâm Sở Kiện, "vì mảnh đất này mang dấu ấn lịch sử truyền bá đức tin công giáo từ lâu khơi đầu. Mảnh đất này chứng kiến lịch sử của nhiều thế hệ chứng nhân đức tin công giáo, và mảnh đất này còn lưu giữ nhiều

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha công bố chuyến tông du Cuba và Mexico

WHD / VIS (13-12-2011) – Tối hôm qua thứ Hai, 12-12, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ sự Thánh Lễ trọng thể tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập của các nước châu Mỹ Latinh. Ngày kỷ niệm này nhằm kính Đức Mẹ Guadalupe, được Giáo Hội Công giáo tôn vinh là bồn mệng châu Mỹ, Nữ vương châu Mỹ Latinh, và Đấng bảo vệ các thai nhi.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha công bố ý định sẽ thực hiện chuyến tông du Mexcio và Cuba vào trước lễ Phục Sinh. Đức Thánh Cha nói ngoài mong muốn thực hiện chuyến tông du này để "rao giảng Lời Chúa Kitô" và khẳng định một lần nữa rằng nay là lúc để loan báo Tin Mừng với đức tin chân thật, niềm cậy trông sống động và lòng mến thiết tha. ■

(Vatican Radio, 12-12-2011)

Gặp gỡ Kitô giáo-Hồi giáo bàn về quốc gia Palestine tương lai

WHD (9.12.2011) – Hôm thứ Năm 1 tháng 12, nhiều chức sắc Kitô giáo và Hồi giáo đã tham dự một Hội nghị ở Beit Sahour (một thành phố của Palestine nằm ở phía đông Bethlehem) với chủ đề "Làm thế nào

để sống chung trong một quốc gia Palestine tương lai?"

Hội nghị tổ chức tại khách sạn

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Khi suy niệm mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta thường nghĩ tới biến cố Chúa sinh ra ở Bélem. Thật ra mầu nhiệm này đã bắt đầu từ sau tiếng Xin Vâng của Đức Maria ở Nadarét. Sau tiếng Xin Vâng ấy, Ngôi Lời đã thành một thai nhi, lớn lên trong lòng mẹ như hàng tì con người khác, cần chín tháng mới có thể cất tiếng khóc chào đời. Ngôi Lời không lâm liệt từ trời bước xuống. Ngài muốn là người trăm phần trăm, nên Ngài cần một người mẹ. Ngài đi ra từ lòng mẹ: mong manh, yếu đuối. Ngài Lời đã thành một người như chúng ta, chia sẻ trọn vẹn phận người như chúng ta, trừ phạm tội. Ngài Lời đã là người, và mãi mãi là người. Ngài đã đi hết hành trình cuộc sống với tất cả nỗi buồn vui, âu lo và trăn trở. Chẳng ai hiểu chúng ta bằng Ngài. Ngài chẳng xa lạ với những gánh nặng của cuộc sống. Hôm nay Ngài Lời vẫn là người, ngự bên Chúa Cha. Có một người được tôn vinh ở giữa lòng Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nhập Thể đâu phải chỉ ở Bélem, vì Ngài Lời mãi mãi là người, người Anh trưởng, dẫn đưa chúng ta vào cung lòng Thiên Chúa.

Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu trái đất. Trái đất chỉ là một trong số hàng tì tì vì sao, nhưng nó vẫn có thể đứng ưu việt vì là nơi Con Thiên Chúa đã đặt chân, đã sống. Bầu trời, rừng xanh, mạch nước, biển khơi... tất cả phải được gìn giữ cho thanh khiết. Trái đất là nhà của con người, nhưng cũng là ngôi nhà của Con Thiên Chúa.

Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu cuộc đời, yêu mảnh đời nhỏ bé của mình. Có lắm người dễ dàng tìm đến cái chết vì thấy bế tắc, tuyệt vọng, vì thấy đời vô nghĩa. Mảnh đời của Đức Giêsu không phải chỉ màu hồng: long dong với phận nghèo, ê chề vì thất bại, bị tước đoạt đến tột cùng trên thập giá. Nhưng Ngài đã sống mảnh đời ấy cho đến cùng, vững tin đến cùng vào tình Cha, ngay giữa vực sâu và tăm tối.

(xem tiếp trang 3)

Ấn định thời điểm Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28 (năm 2013)



WHD (14.12.2011) – Văn phòng Truyền thông của Ngày Giới trẻ Thế giới cho biết: Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28 (năm 2013) tại Rio de Janeiro sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 28 tháng Bảy.

Đây là thời điểm lý tưởng vì là mùa đông. Nên biết mùa đông tại Brasil kéo dài từ tháng Năm đến tháng Chín và mùa hè từ tháng Mười đến tháng Tư. Vào tháng Bảy, nhiệt độ ở đây rất dễ chịu: dao động giữa 18°C và 24°C.

Gặp gỡ Kitô giáo-Hồi giáo...

Golden Park. Tham dự Hội nghị có một trăm người gồm 40 người Hồi giáo từ Nablus, các linh mục Công giáo và Chính thống giáo, và các đại diện Anh giáo. Đặc biệt có Đức Michel Sabbah, nguyên Thượng phụ Jerusalem; ngài Sheikh Ahmad Muhammad Hussein, Đại mufti Jerusalem, và ngài Sheikh Abdel Majid Ata, mufti Bethlehem. Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Al-Liqa, Trung tâm đối thoại đại kết ở Bethlehem, hợp tác với Trung tâm đối thoại đại kết Sabeel có trụ sở tại Jerusalem.

Các diễn giả đã luân phiên bày các tham luận về vấn đề chung sống trong một quốc gia Palestine tương lai. Vào buổi sáng, vị đại giáo trưởng Jerusalem đã bày tỏ sự ngạc nhiên về việc "từ chối công nhận quốc gia Palestine" vì quốc gia này chẳng đe dọa ai cả. Đức Thượng phụ Michel Sabbah nói rằng "nhờ vào Liên Hiệp Quốc để thành lập một quốc gia Palestine là một bước tiến tới hòa bình". Các diễn giả khác đề cập đến việc người Palestine có một sức mạnh từ quyền tự do của mình. Cần một sức mạnh của lẽ phải hơn là quyền được có sức mạnh.

Trong Hội nghị, cha Rafik Khoury, linh mục thuộc Chủng viện của Tòa Thượng phụ Beit Jala, và vị mufti Bethlehem, nhắc lại các nguyên tắc như "tầm quan trọng của quyền công

Thời điểm này vừa được ấn định tại một cuộc họp diễn ra tại Roma giữa Ủy ban tổ chức địa phương của Rio và Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân là cơ quan tổ chức chính của Ngày Giới trẻ Thế giới.

Ủy ban địa phương bao gồm: Đức Tổng giám mục Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, Chủ tịch; hai giám mục phụ tá Antonio Augusto Dias Costa Duarte và Paulo Cesar; Đức ông Joel Portella Amado, Tổng điều phối; cha Marcio Queiroz, đặc trách truyền thông và cha Renato Martins, đặc trách tổ chức sự kiện.

Ủy ban này đã đến Roma để bàn về các vấn đề liên quan đến Ngày Giới trẻ Thế giới, nhất là việc chọn "biểu tượng". ■

(Theo Zenit, 13-12-2011)

dân bình đẳng, đoàn kết quốc gia và đa nguyên". Họ nhất trí ủng hộ "sự thân thiện, đấu tranh chống sự cuồng tín tôn giáo và bộ tộc, và chấp nhận văn hóa của người khác". Tiến sĩ Naim Hattik thuộc Trung tâm Sabeel thêm rằng "việc hoán cải phải bắt đầu từ chính chúng ta. Các gia đình Hồi giáo và Kitô giáo phải cung cấp mối quan hệ láng giềng". Cuối cùng ông nói rằng phải xem xét hiến



pháp của Palestine tương lai để hiến pháp này đề cập đến các giá trị và nguyên tắc như đa nguyên, dân chủ và quyền công dân".

Al-Liqa là một trung tâm được thành lập năm 1982 để thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa người Hồi giáo và Kitô hữu và để chống lại sự cuồng tín tôn giáo. Đây là nơi "nghiên cứu, học hỏi và đối thoại về các truyền thống văn hóa và tôn giáo và cuộc sống hằng ngày của các cư dân của Thánh Địa". Mỗi năm Al-Liqa đều tổ chức Hội nghị Kitô giáo - Hồi giáo. ■

(Nguồn: Latin Patriarchate of Jerusalem, 2-12-2011)

4 nguyên tắc sống để có hòa bình ở Trung Đông

WHĐ (9.12.2011) – Một trong những mong ước của Đức hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại Liên tôn là làm sao có được “một giải pháp nhanh chóng cho Trung Đông”, đồng thời ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm của người Kitô hữu đối với dân chúng ở Trung Đông. Ngài đề nghị 4 nguyên tắc sống cho tất cả các cư dân ở đó bao gồm các Kitô hữu cũng như người Do thái và người Hồi giáo “để xây dựng một tương lai an bình hơn”.

ĐHY người Pháp đã phát biểu như trên trong một cuộc hội thảo do Học viện Pháp quốc tổ chức tại Rôma trong hai ngày 1 và 2 tháng Mười Hai vừa qua.

Nhắc đến tình trạng các Kitô hữu ở Trung Đông, ĐHY Tauran nhấn mạnh đến trách nhiệm của mọi Kitô hữu: “Phải thăm viếng họ, ủng hộ thể chế của họ và hoạt động để tái lập công lý và hòa bình hầu có được một giải pháp nhanh chóng cho Trung Đông.

Ngài đề nghị 4 thái độ then chốt để tranh đấu chống những căng thẳng và đặc biệt “giúp các nhà giáo dục cũng như các nhà lập pháp ý thức những cơ hội đưa ra những nguyên tắc sống cho các dân tộc vẫn luôn chung sống với nhau, đó là:

- Tôn trọng những người đi tìm những ẩn số của thân phận con người dưới ánh sáng của tôn giáo của họ;
- Tinh thần phê phán để biết chọn sống hay chết, đúng hay sai;
- Quan tâm đến tự do với một lương tâm ngay thẳng, một đức tin rõ ràng;
- Chấp nhận đa nguyên. Điều này khuyến khích chúng ta chấp nhận sự khác biệt nơi người khác, nhưng bình đẳng trong nhân phẩm, bằng cách từ bỏ tất cả những hình thức loại trừ người khác, nhất là đối với những người theo một tôn giáo hay một tín ngưỡng.

ĐHY quả quyết: “Nếu chúng ta có thể cùng nhau nói lên tất cả những điều ấy, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một tương lai an bình hơn.”

Nhưng ai là “những Kitô hữu của miền Trung Đông” mà vấn đề di cư của họ gây lo ngại cho tương lai của khu vực? ĐHY trả lời: Theo nghĩa rộng, đó là tất cả những người Công giáo không theo nghi lễ la-tinh, những người Chính thống giáo và những người Tin lành của vùng Cận Đông và Trung Đông. Cũng bao gồm luôn những nhóm thiểu số ở Iran,

Armenia, Thổ nhĩ kỲ, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia và Ethiopia. Những Kitô hữu Đông phương không có tổ chức trung ương tập quyền như những Kitô hữu Tây phương (tôi muốn nói đến Công giáo Rôma). Vị trí của văn hóa, của ngôn ngữ, tính đa dạng của các tôn giáo và những nghi lễ tôn giáo vẽ nên một bức tranh ghép nhiều mảnh về các Kitô hữu này. Tôi không nói đến tất cả những Kitô hữu này, nhưng tôi muốn giới hạn những đề nghị của tôi cho những Kitô hữu vùng Trung Đông vì những lý do rất rõ ràng: đó là những người thân cận nhất với chúng ta, đặc biệt những người sống ở Thánh Địa, hậu duệ của Giáo hội tiên khởi Giêrusalem”.

ĐHY Tauran nhận thấy rằng “Ở Trung Đông, phần lớn là người theo Hồi giáo”, Kitô hữu “chỉ là thiểu số và có khuynh hướng càng ngày càng ít đi”: “Họ không phải là những người Hồi giáo chuyển sang Công giáo. Như tôi đã nói ở trên, họ là con cháu của Giáo hội tiên khởi Giêrusalem. Cha ông của họ đã là những chứng nhân sống cho những biến cố của ơn cứu độ.”

Ngài nhắc lại những mối tương quan của họ với Hồi giáo và với Do thái giáo: “Thật ra, họ luôn hiện diện chung quanh Thánh địa và làm cho Thánh địa sống động bằng lời cầu nguyện và tình yêu của họ, để Thánh Địa không trở thành những viện bảo tàng. Nhưng, họ có một lịch sử, một ngôn ngữ, một văn hóa chung với những người Hồi giáo sống ở đó từ bao thế kỷ nay. Đó là lý do tại sao những liên hệ giữa hai cộng đoàn này theo truyền thống rất tốt đẹp về mặt đối thoại trong sinh hoạt. Cũng thế, rõ ràng là họ cũng có những mối liên hệ tự nhiên với những cộng đoàn Do thái cũng như với những người Do thái giáo. Những Kitô hữu này hiệp nhất cách thiêng liêng theo dòng dõi Abraham và nhận ra những khởi nguồn đức tin của họ ở trong Giao ước thứ nhất.

Nhưng, vì là nhóm thiểu số, những Kitô hữu Đông phương “luôn cảm thấy bị coi như là những công dân hạng hai.” ĐHY Tauran nhận định như thế.

Tuy nhiên, ngài thêm vào một nhận xét khác mang tính thần học: “Nếu xem xét chủ thuyết Kitô giáo, Hồi giáo và Do thái giáo, chúng ta có thể nhận ra là cả ba tôn giáo độc thần này đều thúc đẩy một nền sự

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Con Thiên Chúa làm người dạy ta yêu mọi người. Từ khi Con Thiên Chúa mang khuôn mặt của con người thì mọi người đều mang khuôn mặt của Thiên Chúa. Tất cả nhân loại đều là anh em dù khác nhau về màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, quan điểm... Xúc phạm con người là xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

Noel đem lại cho ta sự bình an sâu thẳm. Bình an cho trái đất đang bị tàn phá. Bình an cho những người đang sống trong ngõ cụt. Bình an cho chúng ta, cho mọi người. Bình an của Giêsu.

CẨU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người.

Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong manh.

Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng, cũng có những bóng mờ đe dọa.

Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu

Chúa đã buồn muôn chết được.

Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con?

Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn.

Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu.

Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

phạm của sự gặp gỡ. Chắc chắn chúng ta vẫn khác nhau và chúng ta phải chấp nhận như thế. Nhưng chúng ta có thể mang lại cho xã hội những giá trị chung đã gây cảm hứng cho chúng ta như: tôn trọng sự sống, ý thức huynh đệ, chiêu kích tôn giáo của hiện hữu”. ■

(Zenit, 5-12-2011)

TGP Hà Nội: Cung hiến bàn thờ và công bố Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện

thánh tích của các anh hùng tử đạo Việt Nam như bằng chứng lịch sử về đức tin của họ cho muôn thế hệ". Chính vì thế, việc nâng nhà thờ Sở Kiện lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường là niềm vinh hạnh lớn lao cho giáo xứ Sở Kiện và Tổng giáo phận Hà Nội. Qua đó Đức TGM nói lên lòng biết ơn Đức Thánh Cha và biểu lộ sự hiệp thông sâu xa và bền chặt giữa Giáo Hội địa phương là TGP Hà Nội với Đáng kế vị Thánh Phêrô mà Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Sở Kiện là biểu tượng.

Bước vào thánh lề, nghi thức công bố Sắc lệnh của Tòa Thánh là thời khắc mà cộng đoàn trông đợi kể từ ngày Sắc lệnh này được ban hành vào ngày 24 tháng 6 năm 2010 bởi Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Cha Anphongsô Phạm Hùng, chánh văn phòng Tòa TGM Hà Nội đã long trọng đọc Sắc lệnh khi được rước ra cung thánh. Sau khi đọc Sắc lệnh, lời Kinh Vinh Danh được cất lên để cộng đoàn ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa.

Trong bài giảng lễ, Đức TGM Phêrô đã giải thích ý nghĩa của việc cung hiến bàn thờ để nói lên sự cao cả của phụng vụ, cách riêng phụng vụ Thánh Thể. Đồng thời, ngài đặt trọng tâm vào việc "quan tâm đến việc thờ phượng này là một trong những lý do chính yếu để nâng nhà thờ Sở Kiện lên hàng Vương Cung Thánh Đường".

(...)

Tiếp đến, Đức TGM Phêrô đã lưu ý đặc biệt đến sự kiện tổ chức Công đồng Kẻ Sỏ, là Công đồng Bắc Kỳ lần II họp tại Kẻ Sỏ vào tháng 11 năm 1912, như là một dịp thuận tiện để mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong TGP hướng tới việc mừng kỷ niệm sự kiện này tại đây vào cuối năm 2012.

Cuối bài giảng, Đức TGM nhắc lại với cộng đoàn Lời Chúa trong ba bài đọc Kinh Thánh để đề nghị ba thực hành cụ thể:

– Hiệp thông với Đức Thánh Cha bằng việc cầu nguyện cho ngài và

luôn lắng nghe và thực hành lời giáo huấn của ngài.

– Phải gương mẫu trong việc phụng vụ và mục vụ, nghĩa là phải chăm chú thờ phượng Chúa trong Thần khí và Sự thật.

– Sống đức tin theo cách thức mà Chúa Giêsu đã truyền dạy và Hội Thánh chỉ bảo. Cụ thể là thực hành ngay bài Tin mừng vừa nghe: "Hãy đi làm hòa với người anh em con trước đã rồi hãy trở lại dâng của lê" (Mt 5, 23-24).

Sau đó, nghi thức cung hiến bàn thờ diễn ra theo thứ tự:

1. Kinh cầu các Thánh
2. Đặt hài cốt các Thánh tử đạo Việt Nam: Thánh Anrê Dũng Lạc (1795 - 1839) và Thánh Phêrô Trương Văn Thi (1763 – 1839)



3. Lời nguyện Cung Hiến

4. Xúc dầu bàn thờ và tường nhà thờ
5. Xông hương bàn thờ và nhà thờ
6. Thắp sáng bàn thờ và nhà thờ.

Nghi thức cung hiến bàn thờ kết thúc, thánh lễ tiếp tục trong sự trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn.

Sau phép lành toàn xá của thánh lễ, Đức TGM Girelli đã ngỏ lời chào thăm cộng đoàn và chúc mừng TGP Hà Nội nhân dịp cử hành thánh lễ công bố Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. Sau những lời chào bằng tiếng Việt làm cho cộng đoàn vui mừng và phấn chấn, ngài nói rằng ngài rất hạnh phúc khi được đến Sở Kiện, một địa danh đi vào lịch sử của Giáo Hội tại Việt Nam. Ngài nhận thấy đây là nơi cầu nguyện. Tiếng chuông ngân vang và sự nguy nga của nhà thờ cũng như

phụng vụ sốt sắng đã nói lên sự cao cả của Thiên Chúa và bầu khí nơi đây là trường học dạy mọi người cầu nguyện. Ước mong các linh mục dâng lễ tại đây tìm được sự sốt sắng và thánh thiêng. Ngôi nhà thờ này còn giúp mọi người trở về truyền thống của các Thánh Tử đạo để đào sâu đức tin và được nâng đỡ đức tin. Và vì thế ước mong mọi người đến đây sẽ tìm lại cội nguồn đức tin và trở thành nhà truyền giáo của đức tin và mang Nước Hằng Sông từ đây cho những người chưa biết Chúa. Ở đây cũng là nơi chốn của sự thánh thiện và vẻ đẹp của ngôi nhà thờ này làm cho mọi người thấy được vẻ thiêng mỹ của Thiên Chúa. Để kết luận, ngài nói: "Tại đây, ngôi nhà thờ này suy tôn một mẫu gương của thánh thiện, đó là Đức Mẹ Vô Nhiễm

Nguyên Tội. Khi chúng ta đến Vương Cung Thánh Đường này, chúng ta thấy được bầu khí của sự thánh thiện đó và chúng ta chiêm ngưỡng sự thánh thiện của Đức Mẹ. Sự thánh thiện không bao giờ tách rời tình yêu. Mẹ yêu thương chúng ta và luôn phù trợ những người con Mẹ nên mỗi người hãy mang tình yêu của Mẹ đến cho những người xung quanh".

Đức TGM Phêrô nhân danh TGP Hà Nội chân thành cảm ơn Đức TGM

đại diện Tòa Thánh đã đến thăm và hiệp thông cùng cộng đoàn trong thánh lễ tạ ơn. Ngài không quên cảm ơn cha xứ, các cha phó, đặc biệt là ca đoàn giáo xứ, cùng với tất cả các hội đoàn và những ai đã cầu nguyện, góp công góp sức, tham gia vào việc trùng tu Tiểu Vương Cung Thánh Đường nguy nga tráng lệ cũng như tổ chức thánh lễ trang nghiêm.

Thánh lễ kết thúc lúc 12g00 trong niềm vui mừng và hân hoan của tất cả cộng đoàn tham dự và đã mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho TGP Hà Nội trong công cuộc truyền giáo mới của Giáo Hội. Thánh lễ mang đậm hình ảnh mầu nhiệm về một Giáo Hội của Chúa Kitô trong tình hiệp thông huynh đệ sâu sắc và biểu lộ niềm tin sống động và tình yêu đổi mới của cộng đoàn Dân Chúa. ■

(Nguồn: tgphanoi.org, 9-12-2011)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf