



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

hdgmvietnam.org

THỨ NĂM 2-2-2012

Năm 2012 - Số 05

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 5-2-2012

Chúa nhật 5 Thường niên

Năm B

Chiều và sáng

LỜI CHÚA: Mc 1,29-39

Hôm ấy vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy!" Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó". Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SUY NIỆM

Sốt không phải là một bệnh nan y. Nhưng người bị sốt cao không dậy nổi, chỉ nằm thôi. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến thăm nhà ông Simon thì bà mẹ vợ ông đang sốt, nằm trên giường. Đức Giêsu đem

(xem tiếp trang 2)

**Bài giáo lý về cầu nguyện của Đức Thánh Cha:
Buông mình cho ý Chúa**

WHD (01.02.2012) / Vatican Radio

– Mặc dù sáng hôm nay thứ Tư tại Roma có mưa, hàng ngàn người hành hương vẫn tụ tập tại Thính đường Phaolô VI để tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. DTC ngồi lời chào các tín hữu và nói tuần này Ngài muốn tập trung vào một sự kiện quan trọng, đó là Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu và lời cầu nguyện của Người.

DTC nói: "Trong loạt bài giáo lý về lời cầu nguyện Kitô giáo, hôm nay chúng ta trở lại với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại Vườn Cây Dầu, sau Bữa Tiệc Ly. Khi chuẩn bị đối mặt với cái chết, Chúa cầu nguyện một mình, vì Người là Con đời đời trong sự hiệp thông với Chúa Cha. Nhưng Người cũng muốn đem theo Phêrô, Giacôbê và Gioan; sự hiện diện của họ là lời mời gọi mỗi môn đệ đến gần với Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá".



Đức Thánh Cha đã lưu ý đến những phẩm chất rất con người của Chúa Giêsu khi Người đến gần cái chết. DTC mời gọi mọi người suy ngẫm về lời cầu nguyện của Chúa để tìm ra sự hướng dẫn.

"Lời cầu nguyện của Chúa Kitô cho thấy nỗi sợ hãi và đau khổ mang tính con người khi đối diện với cái chết, đồng thời cho thấy Ngài hoàn toàn vâng phục ý muôn của Chúa Cha: Không phải theo ý con, nhưng theo ý Cha. Lời này dạy chúng ta

(xem tiếp trang 4)

Công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2012



WHD (27.01.2012) / Vatican Radio – Ngày 25-01-2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành Sứ điệp cho ngày Thế giới Truyền giáo, sẽ được cử hành vào Chúa nhật, 21 tháng Mười năm nay.

Chủ đề Sứ điệp năm nay được trích từ Tự sắc *Porta fidei* - công bố Năm Đức Tin - của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: "Được kêu gọi làm người sáng lên Lời Chân lý".

Sứ điệp chia thành bốn phần với các tiểu đề: Giáo hội truyền giáo; Ưu tiên truyền giáo; Đức tin và Truyền giáo; Truyền giáo là Bác ái.

Phần mở đầu trình bày ngày Chúa nhật thế giới Truyền giáo năm 2012 trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh *Ad gentes* về Truyền giáo của Công đồng Vatican II, Năm Đức tin và Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa.

Kết thúc Sứ điệp, Đức Thánh Cha xin đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên công cuộc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và đặc biệt trên những ai đang dấn thân lo việc truyền giáo, để nhờ ân sủng của Thiên Chúa - công cuộc rao giảng Tin Mừng tiến triển trên khắp thế giới.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

niềm vui đến cho gia đình ông. Ngài lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà và nâng dậy. Cơn sốt lui ngay khiến bà có thể đi lại phục vụ. Một cơn bệnh đơn giản, một cách chữa bệnh đơn giản. Đức Giêsu chẳng nói một lời, chỉ làm một cử chỉ thân ái. Ngài cầm lấy tay bà và nâng dậy, như sau này Ngài cầm tay đứa con ông trưởng hội đường, một cô bé mười hai tuổi đã chết lại đứng dậy được (x. Mc 5,41), như sau này Ngài cầm tay cậu bé bị động kinh nằm trên đất, nâng cậu dậy và cho cậu đứng lên (x. Mc 9,27). Cầm tay, nâng dậy, để một người nằm có thể đứng lên. Sức sống nào truyền qua cử chỉ cầm tay ấy? Quyền năng nào nâng con người trỗi dậy? Chúng ta cũng cần được Chúa cầm tay khi không dậy nổi, cần được Chúa đưa tay ra nắm lấy khi gần chìm như Phêrô.

Khi mặt trời lặn là lúc kết thúc ngày sabát. Người ta đem đến cho Đức Giêsu bao người yếu đau đủ loại. Căn nhà ông Simon hép quá khiến nhiều người phải đứng ngoài. Không rõ bao nhiêu người được chữa lành chiều tối hôm đó. Nhiều người đã có thể tự về nhà một mình... Đức Giêsu dụng chạm đến biển khổ của nhân loại. Ngài không mong mục cạn, chỉ mong làm với đi, chỉ mong cùng chia sẻ và ban cho nó một ý nghĩa. Thế giới hôm nay vẫn phải đổi đầu với bệnh tật. Những bệnh nan y như ung thư, tim mạch, sida (aids), siêu vi... Cần có những người làm với nhẹ nỗi đau như Đức Giêsu. Sau một ngày bận bùi và mệt mỏi, Đức Giêsu đã thức dậy sớm, khi các môn đệ còn ngủ say. Ngài tìm được một chỗ cầu nguyện khá kín đáo. Cầu nguyện là nhu cầu thật sự của Đức Giêsu. Ngài cần có thời gian rút lui, sống riêng tư một mình. Ngài cần sống bên Cha, tâm sự về gánh nặng công việc, về nỗi đau khổ của loài người, về cuộc chiến chống Satan. Đức Giêsu thấy mình cần được Cha cảm thông và nâng đỡ, cần ánh sáng và nghị lực để làm tròn sứ mạng. Ngài cần gặp Cha vì Ngài là Con, và vì Ngài được Cha sai. Ngài sống hết mình cho con người, cho đám đông, nhưng Ngài cũng say xưa cầu nguyện và hoạt động. Cầu nguyện đưa Ngài đến với con người, hoạt động đưa Ngài đến với Cha.

(xem tiếp trang 3)

Pháp: Đức hồng y Tauran khuyến khích đối thoại với Hồi giáo

WHĐ (29.01.2012) / ZENIT.org – “Trong một thế giới đa nguyên và bấp bênh như thế giới chúng ta đang sống, điều quan trọng là các công dân của chúng ta có thể nhận ra rằng đối thoại liên tôn làm phong phú cho các xã hội loài người”, đó là lời Đức hồng y Tauran khuyến khích người Công giáo tham gia đối thoại với người Hồi giáo.

Đức hồng y Jean-Louis Tauran đã gửi một sứ điệp cho Vụ quốc gia Pháp đặc trách quan hệ với Hồi giáo (SRI), và đặc biệt cho khoảng 80 người – thuộc hơn 50 giáo phận – đang tham dự Hội nghị quốc gia của các đại biểu giáo phận đặc trách quan hệ với người Hồi giáo, được tổ chức tại Chủng viện truyền giáo Chevilly-LaRue, Paris, từ ngày 27 đến 29 tháng Giêng 2012.

Đức Hồng y Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã gửi đến các đại biểu một sứ điệp của “lòng biết ơn” và “tình liên đới”. Sứ điệp được đọc trong lễ khai mạc của Hội nghị này hôm thứ Sáu 27-01.

ĐHY Tauran nhấn mạnh rằng “Biết ơn trước hết vì các bạn đã dành thời gian cho công cuộc đối thoại liên tôn, với kỳ vọng duy nhất là gia tăng lòng tin tưởng lẫn nhau và loại bỏ những định kiến thường làm giảm đi phẩm chất các cuộc gặp gỡ của chúng ta”.

“Cũng vậy đối với sự liên đới. Đối với ý định của các bạn bị hiểu sai hoặc những nỗ lực trong nhiều năm bị đe dọa vì những sự kiện bất ngờ hoặc những phán đoán vội vã có thể khiến các bạn mệt mỏi hay nản chí. Hãy biết rằng các bạn không đơn độc! Chúng ta ở trong tay Thiên Chúa. Khi sai các bạn đi Giáo Hội cũng trang bị hành trang cho các bạn: đó là Thánh Thể và mẫu gương của biết bao “chứng nhân” hôm qua và hôm nay. Hãy nhớ lại lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại Assisi vào tháng Mười vừa qua: “khi con người hướng về Thiên Chúa bằng cuộc sống ngay thẳng, đó chính là sức mạnh của hòa bình!”

ĐHY Tauran viết: “Trong một thế giới đa nguyên và bấp bênh như thế giới chúng ta đang sống, điều quan trọng là các công dân của chúng ta



có thể nhận ra rằng đối thoại liên tôn làm phong phú cho các xã hội loài người”: khi tôn trọng những khác biệt của nhau, các tín hữu có thể lắng nghe nhau, đánh giá cao những gì là thiện và mĩ nơi tha nhân và là những ngôn sứ của hy vọng”. Và ngài thêm: “Họ có thể sống chung với nhau bởi vì nhân vị con người còn lớn lao hơn cả những gì họ biểu lộ hay sản xuất ra!”

Trong Hội nghị được tổ chức hai năm một lần này, các tham dự viên sẽ suy tư theo hai chủ đề thời sự chính. Trước hết là: “Hồi giáo, người Hồi giáo trong các phương tiện truyền thông: truyền thông điều gì và không truyền thông điều gì?” Và chủ đề tiếp theo về “Các mối quan hệ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo tại Pháp ngày nay”.

Cha Bernard Janicot, Giám đốc một trung tâm tài liệu ở Oran, ở Algérie từ 40 năm nay, sẽ nói về ý nghĩa sự hiện diện của Kitô giáo ở Maghreb ngày nay.

Các tham dự viên Hội nghị cũng sẽ kiểm thảo lại sứ mạng mà các giám mục Pháp trao phó cho họ và thảo luận về các dự án làm việc sắp tới, với Đức giám mục Michel Dubost, giáo phận Evry- Corbeil-Essonnes và Đức giám mục François Fonlupt, giáo phận của Rodez .

Đức giám mục Dubost kế nhiệm Đức giám mục Michael Santier, giáo phận Créteil, làm Chủ tịch Hội đồng đặc trách Quan hệ liên tôn của Hội đồng Giám mục Pháp. Đây là lần đầu tiên ngài chủ tọa Hội nghị này và sẽ phác họa đường lối thực hiện cho những vị đặc trách quan hệ giữa người Công giáo và Hồi giáo trong nhiệm kỳ hai năm tới. ■

(Anita Bourdin, ZENIT,
27-01-2012)

Tân Thượng phụ Venezia: Không phải là thầy dạy Đức tin nhưng là người cộng tác



WHD (01.02.2012) / CNA-EWTN News – Ngày 31-01 vừa qua, Đức giám mục Francesco Moraglia đã được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm vào vị trí quan trọng, Thượng phụ Venezia. Mặc dù sứ vụ này thật nặng nề, ngài tin tưởng Chúa sẽ giúp ngài thành công.

Đức giám mục Moraglia, 59 tuổi, cho biết khi Đức giáo hoàng bảo ngài đến Venezia, “tâm trạng của ngài lúc đó thật bối rối”.

Nhưng tâm trạng ấy nhanh chóng biến mất sau khi ngài đến nhà nguyện tâm sự với Chúa trong nhà Tạm. Ngài thưa với Chúa: “Cuối cùng Chúa vẫn có đó, nên con tin thác vào Chúa”.

Trong thế kỷ 20, có ba vị Thượng phụ Venezia đã trở thành giáo hoàng là Đức giáo hoàng Piô X, Đức giáo hoàng Gioan XXIII và Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I.

Vị Tân Thượng phụ xuất thân từ Genoa, Italia, thụ phong linh mục năm 1977. Sau đó ngài dạy thần học tín lý tại nhiều trường Công giáo ở tây bắc Italia. Ngài cũng làm linh mục phụ tá tại một giáo xứ ở Genoa. Ngài được tấn phong Giám mục La Spezia-Sarzana-Brugnato năm 2008.

Nhà bình luận Sandro Magister mô tả: Không nghi ngờ gì nữa, Đức giám mục Moraglia là một “người theo trường phái Ratzinger” về cả thần học và phụng vụ. Ông cũng gọi ngài là “một con người văn hóa”, người hái bénh vực những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, gồm cả những gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế hiện nay.

Đức giám mục Moraglia cho biết chỉ riêng con số thất nghiệp ở Ý cũng

khiến ngài “rùng mình” bởi vì chúng ta đang nói về 30% những người trẻ từ 14 đến 25 tuổi không có việc làm. Điều đó khiến những người trẻ cảm thấy mất an toàn nghiêm trọng khi nghĩ về tương lai.

ĐGM Moraglia xác định vai trò chủ yếu của ngài là “yêu thương dân mình” và “làm cho mọi người cảm nhận được tình yêu thương, sự gần gũi”. Và một giám mục phải nói lên và đưa ra những hướng dẫn cho dân mình đồng thời luôn nhìn nhận rằng mình cũng là một người trong số họ.

Trong bốn năm coi sóc giáo phận La Spezia, Đức giám mục Moraglia đã làm cho số chủng sinh gia tăng và cổ vũ cho những thực hành đạo đức như chầu Thánh Thể thường trực.

Ngài đang mong đợi dẫn dắt Tổng giáo phận Venezia trong Năm Đức Tin bắt đầu từ tháng Mười 2012.

“Hy vọng sâu xa nhất” của ngài là “ở giữa dân”, mà ngài mong được phục vụ họ. Ngài nói rằng ngài không muốn là “thầy dạy đức tin” nhưng là “người cộng tác” với họ trong niềm vui.

Tòa Thượng phụ Venezia gồm Tổng giáo phận Venezia cùng với chín giáo phận. Nhà thờ chính tòa là Vương cung thánh đường thánh Maccô ở Venezia.

Đức giám mục Moraglia kế nhiệm Đức hồng y Angelo Scola, người được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Milano năm ngoái sau chín năm làm Thượng phụ Venezia. ■

(CNA-EWTN News, 31-01-2012)

Bài giáo lý về cầu nguyện của ĐTC

rằng chỉ khi buông mình hoàn toàn cho ý Chúa, chúng ta mới đạt đến chiêu kích đầy đủ của nhân tính. Trong lời thưa “Vâng” của Chúa Kitô với Chúa Cha, tội của Adam được cứu chuộc và nhân loại đạt được tự do thực sự, tự do của con cái Thiên Chúa. Ước chi khi chiêm niệm lời cầu nguyện của của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, chúng ta biết phân định ý Thiên Chúa dành cho chúng ta và cuộc đời chúng ta, và hăng cầu xin cho ý Cha được thể hiện, “dưới đất cũng như trên trời”.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Thành công ở Caphácnaum không làm Ngài dừng chân. “Mọi người đang tìm Thầy”, mọi người vẫn cần Thầy. Nhưng Ngài biết còn nhiều chỗ khác cũng đang rất cần. “Hãy đi nơi khác”, Tin Mừng cần được gieo vãi ở mọi nơi. Giữ được tinh túy và cơ động, Đức Giêsu lại lên đường.

CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa, Đấng ưa thích sự thịnh lặng,
xin dạy chúng con thịnh lặng
để ở một mình với Ngài,
trò chuyện, lắng nghe
và thẩm nhuần Lời hằng sống.

Xin dạy chúng con thịnh lặng nơi
con mắt,
biết nhắm lại trước những vấp
vấp của tha nhân,
biết quay đi trước những dịp tội
gây xao xuyến.

Xin dạy chúng con thịnh lặng nơi
đôi tai,
để nghe được tiếng kêu của người
nghèo đói,
để khép lại trước những mồi mọc
của ma quỷ.

Xin dạy chúng con thịnh lặng nơi
miệng lưỡi,
để biết ca tụng Chúa
và đem lại an vui cho muôn
người,
tránh mọi lời nói gây đớn đau, đổ
vỡ.

Xin dạy chúng con thịnh lặng nơi
trí khôn,
để mở ra trước sự thật và khép
lại trước dối trá.

Cuối cùng
xin dạy chúng con thịnh lặng nơi
quả tim,
để tránh xa mọi ích kỷ, thù hận,
ghen ghét,
để yêu mến và ước ao Thiên Chúa
trên mọi sự. Amen. ■

(theo Chân phước Têrêxa Calcutta)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Ngỏ lời bằng tiếng Ý, ĐTC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống chúng ta. Ngài nói rằng trong khi cầu nguyện chúng ta có thể trình bày những vấn đề của mình cho Chúa và Người sẽ chỉ cho chúng ta ánh sáng cho cuộc hành trình của đời sống chúng ta. ■

(Vatican Radio, 01-02-2012)

Giải tội là cử hành lòng thương xót, chứ không phải xét xử

WHD (01.02.2012) / CNS – Nhật báo L’Osservatore Romano ra ngày 28 tháng 1 vừa qua cho biết một hội nghị chuyên đề dành cho các vị giải tội vừa được tổ chức tại Loreto, Italia do Đức giám mục Gianfranco Girotti, chánh án Tòa Ân giải Tối cao Tòa Thánh chủ trì.

Vị giám mục chuyên về các vấn đề liên quan đến bí tích giải tội nhận định: “Bí tích hòa giải “đã quá nhấn mạnh một chiêu đến việc kết tội và liệt kê các tội”. Thay vì tỏ ra tiêu cực hay nóng nảy, linh mục giải tội cần có thái độ hiền lành và thương xót đối với hối nhân.

Kết quả sau cùng, “điều chính yếu khi nghe xưng tội là ôm lấy người con đi hoang trở về bằng vòng tay âu yếm của Chúa Cha đầy lòng thương xót”.

Ngài đặt câu hỏi: “Chẳng phải đã có lúc việc xưng tội mang dáng vẻ của một tòa án truy tố hơn là cử hành lòng tha thứ”, và cuộc trao đổi (nơi tòa giải tội) lại mang tính thẩm tra hoặc thường có giọng điệu thiếu tế nhị hay sao?

Trước hết và trên hết, cha giải tội là một người cha, là người chào đón, lắng nghe và trò chuyện.

Những người đi xưng tội “tìm sự an ủi, lời khuyên và sự tha thứ”. Thường thì họ phải đối phó với những vấn đề trong cuộc sống cá nhân hoặc trong các mối quan hệ của họ, những mối quan tâm về ngừa thai, về ly hôn, hoặc những khó khăn giữa cha mẹ và con cái.

“Là người giải tội, chúng ta được mời gọi để tỏ lòng thương xót và hy vọng, là người cha hơn là thẩm phán, để gánh lấy nỗi đau của hối nhân và kiên nhẫn lắng nghe họ”.

“Tất cả những chuyện ấy không dính dáng gì đến sự dễ dãi hay chấp nhận, nhưng đúng hơn là nhắm đến sự giải thoát nội tâm cho hối nhân”, cảm xúc hối hận ăn năn của họ, để giúp họ dễ dàng đón nhận sự phán xét, ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức giám mục Girotti nói một cha giải tội “phạm bất công nghiêm trọng” nếu ngài dám để cho phán đoán và lời khuyên của ngài dành cho hối nhân bị ảnh hưởng bởi ý kiến



của cá nhân và quan điểm của mình hơn là bởi giáo huấn và học thuyết của Giáo Hội.

Khi nghe xưng tội, linh mục phải kiểm soát phản ứng của mình một cách cẩn thận, bao gồm cả nét mặt và cử chỉ.

Vị giải tội cần bắt chước tính dịu dàng của Chúa Kitô và không bao giờ tỏ ra mình bị sốc dù tội có nặng đến đâu. Đừng bao giờ tỏ mồ vè các chi tiết cá nhân, đừng bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn hay vội vàng, và cần phải thông truyền cho hối nhân lòng kính sợ Thiên Chúa, nhưng không phải là khủng bố và cần phải lên án tội lỗi, chứ không phải tội nhân.

Hối nhân cởi mở tâm hồn cho vị giải tội vì họ xem ngài như “thừa tác viên của Chúa, và nếu họ gặp thấy nơi vị giải tội tính khắc nghiệt thay vì lòng thương xót, hoặc mối nghi ngờ và tối tăm thay vì ánh sáng sự thật, thì họ thực sự thất vọng”. ■

(Carol Glatz, CNS, 30-01-2012)

Công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2012

Và Đức Thánh Cha đã dùng những lời của Chân phước John Henry Newman để dâng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đồng hành với chúng con, với các nhà truyền giáo của Chúa đang rao giảng Tin Mừng trên mảnh đất này, xin đặt trên môi họ những lời lẽ thích hợp, xin làm cho những nỗ lực của họ sinh hoa trái”. DTC cũng xin Mẹ Maria chuyển cầu, Mẹ là Mẹ của Giáo Hội và là Ngôi Sao dẫn đường Truyền Giáo, xin Mẹ đồng hành với tất cả những ai đang rao giảng Tin Mừng. ■

(Vatican Radio 25-01-2012)

Khắc phục khó khăn nhờ đức tin và cầu nguyện

WHD (01.02.2012) / Agenzia Fides – Cầu nguyện là cách tốt nhất để khắc phục những khó khăn của công tác tình nguyện: Đây là chủ đề chính của Khóa học đầu tiên đào tạo các tình nguyện viên năm 2012, do Trung tâm Dịch vụ xã hội Quang Khải, thuộc giáo phận Thượng Hải tổ chức, diễn ra trong những ngày vừa qua.

Nhiều nhóm khác nhau của Trung tâm Công tác xã hội cùng với các nữ tu và các linh mục đã chia sẻ những kinh nghiệm và nhận định về công tác thực hiện trong năm qua, lập kế hoạch cho năm mới để phục vụ tốt hơn. Họ cũng chia sẻ những khó khăn gặp phải trong khi nỗ lực tham gia công tác tình nguyện với phương châm “Không bao giờ phàn nàn”, đặc biệt là trong một thế giới ngày nay đầy những than phiền, trách móc và oán giận. Họ nhấn mạnh: “Đức tin và cầu nguyện là cách tốt nhất giúp chúng tôi vượt qua điều này”.

Trung tâm Công tác xã hội Quang Khải do Đức cha Kim Lô Hiền, Giám mục giáo phận thành lập tháng Năm 2005. Tên gọi của Trung tâm này được đặt theo tên của Phaolô Từ Quang Khải (1562–1633)- người sáng lập giáo phận Thượng Hải. Vị bảo trợ đặc biệt của Trung tâm là cháu gái của ông, Từ Cam Đệ Đại (1607–1680), một tín hữu rất nhiệt thành phục vụ Giáo Hội và tha nhân.

Mục đích của Trung tâm là truyền bá tinh thần của Phaolô Từ Quang Khải, để phục vụ xã hội và loan truyền Tình yêu Thiên Chúa. Các tình nguyện viên phục vụ trong 4 lĩnh vực: cấp học bổng cho sinh viên thuộc các gia đình khó khăn; người già; người lao động nhập cư; chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, Trung tâm cũng quan tâm trợ giúp các tình huống khẩn cấp như thiên tai và một số trường hợp cụ thể khác. ■

(Agenzia Fides, 01-02-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org