



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 9-2-2012



Năm 2012 - Số 06

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 12-2-2012**Chúa nhật 6 Thường niên****Năm B****Muốn và có thể****LỜI CHÚA: Mc 1,40-45**

Một hôm, có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương gio tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

SUY NIỆM

Mẹ Têrêxa lập quỹ giúp người phong ở Calcutta. Những thùng quyên tiền của Mẹ mang dòng chữ: “Hãy chạm đến một người phong bằng lòng trắc ẩn của bạn”. Chạm đến người phong là điều xưa nay ai cũng sợ. Theo luật Cựu Ước, người phong phải mặc rách, xõa tóc, che râu. Đิ đâu người ấy cũng phải la to: “Ô uế! ô uế!” (Lv 13,45-46). Bị cách ly với mọi người, bị coi như mắc trọng tội, đau đớn cả xác lẫn hồn, người phong sống mà như chết.

Người phong trong bài Tin Mừng hôm nay khá đặc biệt. Anh tự ý đến

(xem tiếp trang 2)



ĐGH Gioan XXIII
ký trọng sắc triệu tập
Công đồng Vatican II
ngày 25-12-1961

Nửa thế kỷ sau Công Đồng Vatican II: một Năm Đức Tin và một cuộc tranh luận

WHĐ (08.02.2012) / CNS – Năm mươi năm trước, vào tháng Mười, Chân phước Gioan XXIII cùng với hơn 2.500 giám mục và các vị Bề trên Dòng tu từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để khai mạc Công đồng chung Vatican II.

Ba năm sau, Vatican II ban hành 16 văn kiện lớn về những vấn đề cơ bản như thẩm quyền của hàng giáo phẩm, chú giải Kinh Thánh, và vai trò riêng của giáo sĩ và giáo dân. Các tài liệu này và những cuộc bàn thảo để hình thành chúng, đã làm thay đổi cách Giáo hội Công giáo hiểu và trình bày chính mình trong bối cảnh hiện đại của nền văn hóa và xã hội thế tục.

Vì Vatican II là một trong những sự kiện vĩ đại

(xem tiếp trang 2)

Đức tin có thể làm được những gì vượt quá khả năng con người

WHĐ (07.02.2012) / ZENIT – Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 05-02, khi suy niệm bài Tin Mừng kể chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhận xét: “Đức Tin có thể làm được những gì vượt quá khả năng con người”.

Đức Thánh Cha cũng hướng về Ngày Thế giới các Bệnh nhân, ngày 11-02 sắp tới –lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức– và suy gẫm về “tình trạng của bệnh nhân”.

ĐTC nhìn nhận rằng bệnh tật có khi là một thử thách “lâu dài và khó khăn”, nên cũng có thể là “một thời kỳ cứu độ” để “cảm nghiệm mình được người khác quan tâm” và để “quan tâm đến người khác”.

Ngài giải thích: “Bệnh tật là một tình trạng riêng của con người, qua đó chúng ta rút được kinh nghiệm là chúng ta không thể tự lo cho mình được, nhưng phải cần đến tha nhân.”

Và ngài tiếp: “Khi không được chữa lành và đau khổ tiếp tục kéo dài thì con người cảm thấy như bị đè bẹp, cô lập và sự hiện hữu của mình bấy giờ sẽ suy giảm và mất đi tính nhân bản”.



Thế nhưng, ĐTC nhận định, về căn bản, Chúa Giêsu tuyên bố với người được Ngài chữa lành: “Đức Tin của anh đã cứu anh”. Và ĐTC thêm: chỉ “một thái độ của đức Tin thôi” có thể “thực hiện được những điều vượt quá khả năng của con người”.

“Tin vào Tình yêu Thiên Chúa” đó chính là câu trả lời giúp con người chiến thắng hoàn toàn Sự Dữ.

ĐTC nói tiếp: “Như Chúa Giêsu đã đối đầu với Sự Dữ bằng sức mạnh Tình yêu từ Chúa Cha, chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể đương đầu và chiến thắng bệnh tật bằng cách để

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

gặp Đức Giêsu và quỳ xuống trước mặt Ngài. Lời van xin của anh thật là một lời xin mầu mực. “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Nếu Ngài muốn: anh mời gọi lòng thương xót của Ngài. Anh để cho Ngài tự do chữa hay không tùy ý. Dù rất muốn khỏi bệnh, nhưng anh lại phó thác số phận mình cho ý Ngài muốn. Ngài có thể: anh tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Anh không nói như người cha của đứa con bị động kinh: “Nếu Thầy có thể làm được gì...” (Mc 9,22). Đối với anh, chắc chắn Ngài có thể chữa anh lành bệnh. Chỉ cần Ngài muốn là đủ rồi. Chính thái độ tin tưởng, đơn sơ, phó thác của anh đã dụng rất mạnh đến chỗ sâu nhất trong lòng Đức Giêsu. Không cuồng lại được sự tin cậy đó, Ngài nói: “Tôi muốn”. Phép lạ phát sinh từ lòng tin của người phong và từ ý muốn đầy quyền năng của Đức Giêsu.

Nhưng Ngài không chỉ muốn, mà còn dụng vào anh. Ngài không kinh tởm, không sợ lây, không sợ bị ô uế. Bàn tay Ngài dụng vào da thịt anh với các vết thương. Ngài không bị ô uế, nhưng Ngài làm cho anh hết ô uế. Chính lòng thương đã khiến Ngài mạnh dạn dụng vào anh, như chính anh đã mạnh dạn đến với Ngài bằng lòng tin. Đức Giêsu vừa tự do với Lề Luật, vừa lệ thuộc Lê Luật. Ngài bảo anh đi trình diện với tư tế và dâng của lễ. Chúng ta cần nếm niềm vui của người phong được lành. Anh hạnh phúc vì được sạch, được làm người bình thường, được chung sống với cộng đoàn, được hiệp thông với Thiên Chúa. Anh lấy lại phẩm giá, ra khỏi những mặc cảm. Niềm vui quá lớn khiến anh đi loan báo khắp nơi. Người phong sau khi được khỏi đã có thể vào thành. Còn Đức Giêsu lại phải ở ngoài thành, nơi hoang vắng.

Từ khi ông Hansen tìm ra vi trùng bệnh phong năm 1871, người phong đã có được niềm hy vọng chữa lành. Họ không còn bị trực xuất ra đảo xa hay bị bách hại. Nhưng để cho họ được sống như mọi người vẫn là điều khó. Cũng có những người bị ta xa tránh như người phong: những cô gái lõi lầm, những người mắc bệnh sida hay nghiện ngập, những người có tiền án hay thuộc giai cấp cùng (xem tiếp trang 3)

Nửa thế kỷ sau Công Đồng Vatican II...

trong lịch sử tôn giáo hiện đại, nên mừng kim khánh sự kiện này đương nhiên sẽ là dịp tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm, bao gồm các cử hành phụng vụ, các ấn phẩm và các hội nghị.

Trong một cuộc triển lãm Vatican II tại Vương cung Thánh đường Rôma Thánh Phaolô Ngoại thành, khai mạc hồi cuối tháng Giêng vừa qua và sẽ mở cửa đến tháng Mười Một 2013, các trưng bày bao gồm các bản gốc viết tay bài phát biểu của Đức giáo hoàng Gioan XXIII trong phiên họp khai mạc Công đồng, và tấm hộ chiếu Vatican cấp cho một giám mục Ba Lan trẻ có tên Karol Wojtyla, tức là Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tương lai.

Nhưng Vatican II không chỉ quan trọng về mặt lịch sử, mà còn là vấn đề hiện thực của Giáo Hội ngày nay.

Các học giả vẫn còn tranh luận về việc áp dụng Công đồng trong các lĩnh vực như đối thoại liên tôn và cải cách phụng vụ: đó là sự phát triển liên tục trong lịch sử Giáo hội, hay đứt đoạn triệt để với quá khứ. Rồi hàng giáo sĩ và giáo dân áp dụng các văn kiện Công đồng theo cách khác nhau đến mức nào: theo sát từ chương các tài liệu hay theo một cách hiểu rộng rãi hơn “tinh thần Vatican II”.

Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã bác bỏ điều Ngài gọi là “sự chú giải về tính đứt đoạn và đổ vỡ” trong cách hiểu ngày nay về Công đồng và thay vào đó Ngài gọi sự giải thích Vatican II là “đổi mới trong liên tục” của 2.000 năm truyền thống của Giáo hội. Khám phá và phát huy ý tưởng đó sẽ là một mục tiêu chính của Năm Đức tin - bắt đầu từ 11 tháng Mười năm nay, đúng một nửa thế kỷ từ ngày khai mạc Công đồng Vatican II.

Một số người Công giáo tương đối ít nhưng lại mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận Công đồng, họ cho rằng trong số những thay đổi thì những thay đổi về phụng vụ đã làm giảm đi tính trang trọng của Thánh Lễ và việc ngày càng mở ra với các tôn giáo khác mâu thuẫn với sự cần thiết phải công bố ơn cứu độ nhờ một mình Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Nhóm nổi bật nhất là Huynh đoàn Thánh Piô X, đã thực sự đoạn giao với Roma vào năm 1988, khi vị sáng lập là Tổng giám mục người Pháp, Marcel Lefebvre, phong chức cho bốn giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức giáo hoàng.

Đức giáo hoàng Bênêđictô đã coi việc hòa giải với Huynh đoàn này là một ưu tiên của triều đại giáo hoàng của Ngài. Năm 2007, Ngài đã bỏ những hạn chế về Thánh lễ theo truyền thống La tinh, nay được gọi là hình thức ngoại thường. Không đầy hai năm sau đó, Ngài giải vạ tuyệt thông cho bốn giám mục đã được tấn phong bất hợp pháp. Vào mùa thu năm ngoái, Vatican đã mở ra khả năng thành lập một giáo hạt tòng nhân nếu đạt được sự hòa giải trọn vẹn. Giáo hạt tòng nhân tương tự như một giáo phận mang tính toàn cầu, hiện nay chỉ có tổ chức Opus Dei theo quy chế này.

Dù vậy, để có thể hòa giải, Tòa Thánh Vatican đòi buộc Huynh đoàn phải chấp nhận một bản tóm lược những điểm giáo lý không thể thương lượng. Những điểm này đã không được công bố, nhưng hẳn phải bao gồm những giáo huấn chính của Vatican II.

Mặc dù các cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Tòa Thánh Vatican và Huynh đoàn vẫn còn bí mật, gần đây cả hai bên đã công bố những tài liệu bày tỏ quan điểm của mình.

Đầu tháng Mười Hai, *L’Osservatore Romano*, tờ báo của Vatican, đã xuất bản một bài viết của Đức ông Fernando Ocariz, vị chức sắc cao cấp thứ hai của Opus Dei và một người khác tham gia đàm phán với Huynh đoàn Thánh Piô X.

Trong bài viết, Đức ông Ocariz nhấn mạnh rằng tất cả các giáo huấn của Vatican II không đòi hỏi gì khác hơn là “trí tuệ và ý chí phải tùng phục tôn giáo”, và ngay cả những canh tân của Công đồng về giáo thuyết cũng phải được hiểu cách thích đáng như sự liên tục với truyền thống. Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng “vẫn còn chỗ hợp pháp cho sự tự do suy tư thần học” để giải thích các giáo huấn trên.

Và cuối tháng đó, cha Jean-Michel Gleize, nhà thần học đại diện cho Huynh đoàn trong các cuộc thảo luận với Vatican, đã đưa ra phản ứng với bài viết của Đức ông Ocariz. Có lẽ phần gay gắt nhất trong lập luận của cha Gleize là bác bỏ chủ giải về tính liên tục, cho rằng quá “chủ quan” và xem nhẹ “tính thống nhất của chân lý” cần có trong giáo huấn của Giáo hội. Điều đó dường như đưa đến giả thiết rằng sự chú giải về tính đứt đoạn thường gắn liền với những nhà vô địch tiến bộ nhất của Công đồng.

(xem tiếp trang 2)

Niềm hy vọng Kitô giáo: giải pháp cho cuộc khủng hoảng

WHĐ (03.02.2012) / ZENIT – “Hãy sống với Chúa Kitô phục sinh!”, đó là lời khuyên được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa, đưa ra nhân Hội nghị do Cộng đoàn Emmanuel tổ chức tại Roma, từ ngày 26 đến 28-01, với chủ đề “Bác ái, công lý và hòa bình: một thách đố cho công cuộc Phúc Âm hóa”.

Bài tham luận của Đức TGM Fisichella trình bày tại Hội nghị có chủ đề “Đâu là niềm hy vọng trong thời kỳ khủng hoảng?”. Tham luận được xây dựng trên lời loan báo Phục sinh: “Đức Kitô, niềm hy vọng của tôi, đã phục sinh! Người sẽ tới Galilê trước các ông”.

Đức TGM Fisichella giải thích: “Đã 2000 năm nay, chúng ta đã đi khắp các nẻo đường thế giới và lặp lại nguyên vẹn lời loan báo này, một lời loan báo vừa cổ xưa, bởi đã có từ buổi đầu, vừa trẻ trung, bởi chạm đến niềm tin của ngày hôm nay và quyết định tính độc đáo của niềm tin Kitô giáo”.

Đức TGM nói tiếp: “Đức Kitô đã sống lại thật”, và nhấn mạnh nếu không tin như thế, thì “Đức Giêsu Nazareth chỉ là một nhân vật lớn trong lịch sử, từng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ và thông thái, đồng thời Giáo hội cũng chỉ là một tổ chức xã hội lớn, không còn thể hiện mình chính là ‘bí tích và phương thế của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể loài người’”.

Trở lại vấn đề hiện nay, Đức TGM nói: “Người ta không còn phân biệt giữa cái thật và cái tưởng tượng, giữa tốt và xấu, giữa thành quả của lòng tin và cái chỉ là sản phẩm thuần túy của một ý thức hệ”. Và ngài mời gọi mọi người hãy tự nêu câu hỏi: “Tại sao càng có những dấu hiệu rõ rệt phương Tây lại điên rồ ngày một nhiều hơn như vậy?”

Người ta nhận thấy nhiều người mang nỗi lo âu bệnh hoạn, và theo Đức TGM Fisichella, điều này do sự “nghỉ ngơi” mà ra, rồi sẽ phải kết thúc “trong tuyệt vọng, dẫn đến tình trạng suy sụp, lan rộng như vết dầu loang, đặc biệt trong giới trẻ”.

Ngài nhấn mạnh: “Sống như vậy chính là một bi kịch, khiến người ta

không còn thấy được giải pháp tích cực”.

Để hiểu rõ tình trạng khủng hoảng hiện nay, Đức TGM Fisichella cho rằng cần phải nhìn lại các nguyên nhân sâu xa. Các nguyên nhân đó là: hai cuộc chiến tranh thế giới, các chế độ toàn trị, ý thức hệ Mác-xít và ý chí áp đặt thống trị lên tha nhân. Đó là các nguyên nhân khiến cho não trạng con người và xã hội không còn “tìm thấy những hình thức chung sống với nhau, biết tôn trọng những điểm riêng biệt của mỗi người trong thế giới này”, bất chấp mọi tiến bộ đạt được trên bình diện chính trị, kinh tế và khoa học. Ngài cũng ghi nhận là “con người không còn khả năng tìm lại chính mình” và đã trở thành “một con người hoang mang, lu莽ng lự, không có khả năng tìm ra một con đường ra thực sự để thoát khỏi đường hầm của khủng hoảng”.

“Thế giới cần một niềm hy vọng sống động”. Và ngài nhắc đến Hiến chế Gaudium et Spes của công đồng Vatican II: thế giới cần một “niềm hy vọng Kitô giáo”, cần sự “hiện diện của Đức Kitô trong cuộc sống của mỗi người tín hữu, mâu nhiệm viên mãn và toàn diện mà Thiên Chúa đã muốn mạc khải”.

“Đối với một người Kitô hữu, niềm hy vọng không phải là một kết quả của ý thức con người, mà là một hành động viên mãn, toàn diện và nhưng không của tình yêu Thiên Chúa, chứa đựng trong lời mời gọi hướng tới ơn cứu độ, qua việc tham dự vào chính sự sống của Ngài”.

Nhưng niềm hy vọng này không thể nảy sinh “vào lúc gặp đau khổ và khốn khổ nên cố bám lấy giải pháp cuối cùng, mà phải là một niềm hy vọng đặt nền tảng vững chắc trên lòng tin và bác ái”.

Đức TGM kết luận: niềm hy vọng Kitô giáo là “hình thái đích thực cho việc tân Phúc Âm hóa”. Niềm hy vọng ấy là “hành động của cộng đoàn các tín hữu trở thành ‘dấu chỉ’ đối với toàn thể nhân loại và cho thấy tại sao người Kitô hữu lại hy vọng vì mọi người, và vì sự cứu độ của mọi người”. ■

(Zenit, 01-02-2012)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

định... Hãy đến gần họ và để họ đến gần mình, vì nói cho cùng, ít nhiều chúng ta đều là người phong.

CẦU NGUYỄN

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày đón nhận những người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày con không thể nào kính trọng kẻ khác được, vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con có những ngày mà yêu mến người khác làm cho tim con đau nhói, vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau và những giới hạn của bản thân con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con trong những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con đều là con cái Chúa và đừng để con quên lời Chúa nói: “Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Ta.” ■

(Trích trong PRIER)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức tin có thể làm được những gì...

tâm hồn chúng ta chìm đắm trong Tình yêu của Thiên Chúa.”

Sau kinh Truyền Tin, ĐTC nhắc đến Ngày Sự sống được cử hành tại Italia vào Chúa nhật này: bắt đầu bằng việc bảo vệ thai nhi cho đến “tất cả những giai đoạn và tình trạng hiện hữu của con người”. Chủ đề được các giám mục đề nghị cho Ngày Sự sống năm nay là “Tuổi trẻ đón nhận sự sống”.

ĐTC cũng vui mừng về cuộc gặp gỡ ngày hôm trước do các Phân khoa sản và phụ khoa thuộc các viện đại học Rôma tổ chức, hướng đến “việc thăng tiến và bảo vệ sự sống con người”. ■

(Isabelle Cousturié, Zenit,
05-02-2012)

Thư Mục vụ đầu tiên của giáo hạt tòng nhân *Ngai tòa thánh Phêrô*

WHD (04.02.2012) / Osservatore Romano – Thư mục vụ đầu tiên của giáo hạt tòng nhân *Ngai tòa thánh Phêrô* trong lãnh thổ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được vị Bản quyền, cha Jeffrey Steenson, gửi cho các giáo sĩ và tín hữu Anh giáo đã quyết định tham gia trọn vẹn và hiệp thông hữu hình với Giáo Hội Công giáo. Thư mục vụ nhằm thông tin và đồng hành với các tín hữu trên hành trình quan trọng này.

Thư mục vụ viết: “Sau nhiều dự đoán, làm việc và cầu nguyện, cuối cùng, giáo hạt tòng nhân đã được thành lập và hoạt động. Chúng tôi vừa hoàn tất rất tốt đẹp khóa Đào tạo vào những ngày cuối tuần tại Houston dành cho các ứng viên linh mục và người bạn đời của họ để phục vụ giáo hạt tòng nhân *Ngai tòa thánh Phêrô*. Chương trình này có sự đóng góp rất cảm động của Đức hồng y Daniel DiNardo. Chúng tôi đã bắt đầu những bước đầu tiên trong việc chuẩn bị để phong chức linh mục cho một nhóm ứng viên rất nhiệt thành.

Vì giáo hạt tòng nhân mới được thành lập trong tháng này, đây là cơ hội đầu tiên để chúng ta cùng nhận định và khuyến khích nhau. Có nhiều câu hỏi được đưa ra, và chắc chắn chúng tôi không thể trả lời hết, nhưng chúng tôi biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Mục tiêu hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng, và chúng ta vui mừng tin tưởng vào tương lai của mình. Tôi vô cùng xúc động vì sự can đảm và đức tin của



Lm. Jeffrey N. Steenson

những người này cùng với người bạn đời của họ, là những người sẽ được Thiên Chúa dùng để góp phần xây dựng Thân Thể Chúa Kitô”.

Ngày 12 tháng Hai, Đức hồng y Donald William Wuerl, Tổng Giám mục Washington, và Đức hồng y DiNardo sẽ tham dự lễ thành lập Giáo hạt tòng nhân *Ngai tòa thánh Phêrô* tại Đồng Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở Houston. Vị bản quyền

giáo hạt tòng nhân này viết: “Trong nghi lễ phụng vụ, tôi sẽ được giao trách nhiệm lãnh đạo giáo hạt tòng nhân”. Cha Steenson nói rằng ngài đã “choáng ngợp với những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp của nhiều người Công giáo. Họ đã mở rộng vòng tay và con tim đón nhận chúng ta”. Ngài cũng cảm ơn các Kitô hữu đã “vui mừng khi thấy dân Chúa lắng nghe và làm theo lương tâm mình”. Cha nói tiếp: “Chúng tôi đang cần mẫn làm việc để đặt cơ sở thích hợp cho giáo hạt tòng nhân, về mặt giáo luật cũng như dân sự, và khi hoàn tất, chúng tôi mong có thể đón nhận các nhóm và cộng đoàn trong tương lai gần”.

Cho đến nay, có rất nhiều câu hỏi của các tín hữu muốn gia nhập giáo hạt tòng nhân. Trên trang web www.usordinariate.org có các thông tin cho những người muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn vấn đề này.

Chúng tôi hy vọng rằng giáo hạt tòng nhân sẽ bao gồm ba loại thành viên: các giáo xứ, các chuẩn giáo xứ thường được biết đến như các giáo điểm, và các nhóm nhỏ hơn bao gồm các hiệp hội chung của các tín hữu. Tất cả các cựu tín hữu Anh giáo đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo hay những người đang chuẩn bị để được tiếp nhận đều đủ điều kiện gia nhập giáo hạt tòng nhân. Chúng tôi sẽ làm việc cẩn thận với Đức giám mục Công giáo địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình cứu xét những cộng đoàn đến với chúng tôi”. ■

(Osservatore Romano, 03-02-2012)

Nửa thế kỷ sau Công Đồng Vatican II...

Khi theo dõi cuộc trao đổi này, thật không dễ tin rằng Năm Đức Tin sẽ kết thúc với sự đồng thuận về ý nghĩa của Công đồng Vatican II. Tuy nhiên, là con người nổi tiếng về suy tư của thế kỷ này, chắc chắn Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ không ngạc nhiên hay thất vọng bởi các cuộc tranh luận vẫn đang tiếp tục. ■

(Francis X. Rocca, CNS,
27.01.2012)

Hiệp thông và hợp tác mục vụ giữa châu Phi và châu Âu



WHD (08.02.2012) / ZENIT – “Loan báo Tin Mừng hôm nay: Hiệp thông và hợp tác mục vụ giữa châu Phi và châu Âu. Con người và Thiên Chúa: Giáo Hội có sứ vụ loan báo sự hiện diện và tình yêu thương của Thiên Chúa”: đó là các chủ đề các giám mục châu Phi và châu Âu sẽ bàn đến trong Hội nghị sẽ diễn ra tại Roma từ 13 đến 17 tháng Hai sắp tới.

Đây là một sáng kiến của Liên Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM) và của Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE).

Hội nghị nằm trong khuôn khổ của một dự án hợp tác giữa hai tổ chức lục địa vốn đã bắt đầu ngay sau Hội nghị lần thứ nhất tại Roma vào tháng Mười Một 2004.

Theo một thông báo của CCEE, tham dự Hội nghị này có gần 70 giám mục đại diện các Hội đồng giám mục châu Phi và châu Âu, đại diện các Bộ ở Vatican và một tổ chức khác như Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội gặp khó khăn (KIN).

Thông báo cũng cho biết, sự hợp tác này nhằm “đào sâu các trách nhiệm chung của các giám mục châu Phi và châu Âu trong lĩnh vực rao giảng Tin Mừng và thăng tiến con người đặc biệt tại các lục địa này và trên thế giới nói chung”.

Các khóa họp sẽ khởi đầu bằng việc suy tư về con người do các giám mục châu Âu và châu Phi trình bày và về mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, để đi tới những bàn thảo về việc loan báo Tin Mừng vốn là tâm điểm của sứ vụ của Giáo hội. ■

(Isabelle Cousturié, Zenit,
06-02-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org