



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 16-2-2012



Năm 2012 - Số 07

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**
*

Ngày 19-2-2012

Chúa nhật 7 Thường niên

Năm B

Bại liệt**LỜI CHÚA:** Mc 2,1-12

Khi dân chúng hay tin Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum và đang ở nhà, họ tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng, Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lô hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chổ xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi". Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?"

Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chông của con mà đi", điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giêsu bảo người bại liệt, - Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chông của con mà đi về nhà!" Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chông đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sững sờ và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!"

(xem tiếp trang 2)

**Sứ điệp Mùa Chay 2012
của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI**

**"Chúng ta hãy quan tâm đến nhau,
để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành" (Dt 10,24)**

(Trích)

Quan tâm đến người khác hàm ý muốn điều thiện hảo cho họ về mọi phương diện: thể lý, luân lý và tinh thần.

"Quan tâm đến nhau" cũng bao hàm việc quan tâm đến thiện ích thiêng liêng của nhau. ... Ngày nay chúng ta rất nhạy cảm với khái niệm về từ thiện và quan tâm đến hạnh phúc về thân xác và vật chất của tha nhân, nhưng lại hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần đối với anh chị em mình.

Nếu phải lên tiếng khiển trách, thì người Kitô hữu không hề bị thúc đẩy bởi tinh thần kết án

hoặc tố cáo, mà luôn được tình yêu và lòng từ bi thôi thúc, phát xuất từ mối quan tâm thực sự đối với thiện ích của người khác.

Trong một thế giới mang đậm ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, cần phải tái khám phá tầm quan trọng của sự sửa lỗi huynh đệ, để cùng nhau nêu thánh.

Quan tâm đến nhau tức là nhìn nhận điều thiện hảo mà Chúa làm nơi tha nhân và cùng với họ cảm tạ Thiên Chúa Toàn năng nhân hậu vì những kỳ công ân phúc mà Người không ngừng thực hiện nơi con cái mình.

**Giới thiệu biểu tượng chính thức
của Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013**

WHĐ (12.02.2012) /
Tổng hợp – Ngày 7 tháng Hai 2012, tại Trung tâm Gioan Phaolô II thuộc thành phố Rio de Janeiro, Brazil, Ủy ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới đã giới thiệu biểu tượng chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013. Anh Gustavo Huguenin, tác giả của biểu tượng, tâm sự: "Tôi đã đem đức Tin vào cuộc thi này".



Nhà thiết kế đồ họa 25 tuổi này đã chiến thắng trong cuộc thi vẽ biểu tượng Ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013 có 200 người tham dự. Sở thông tin tôn giáo (SIR) cho biết Đức cha Orani Joao Tempesta, Giám mục Rio và là Chủ tịch Ủy ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới, đã trao giải cho anh Gustavo trước một cử tọa gồm hơn 100 giám mục và các quan chức chính quyền, trong đó có thống đốc

bang Rio, ông Sergio Cabral.

Thoạt nhìn, Gustavo có vẻ nhút nhát, xen lẫn lo lắng và hy vọng khi anh đến gặp Ủy ban địa phương tổ chức ngày Giới trẻ Thế giới Rio 2013. Khi nghe Ủy ban gọi điện thoại cho mình, anh chỉ biết là anh phải đến thành phố Rio vì đã tham gia cuộc thi, mà không hề biết chính mình là người đoạt giải.

Anh chia sẻ: "Tôi hơi hy vọng mình sẽ vào chung kết. Tôi chỉ mới thiết kế biểu tượng cho cuộc thi này. Vào ngày cuối cùng, tôi mới gửi tác phẩm cho ban tổ chức. Tôi làm việc miệt mài đến mức phải ngừng hết mọi việc khác, chạy đôn chạy đáo, làm đủ mọi thứ để không vượt mất cơ

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Khi người bại liệt được đưa xuống trước mặt Đức Giêsu, Ngài cảm nhận ngay lòng tin mạnh mẽ của họ. Lòng tin không chịu lùi bước trước khó khăn: phải vượt qua đám đông chất cứng trước cửa. Lòng tin tìm ra con đường khác thường để đến với Đức Giêsu: không qua bằng cửa chính, nhưng bằng lỗ hổng ở mái nhà. Lòng tin mang tính tập thể, đồng tâm nhất trí: người bại liệt cần bốn người bạn khiêng mình, bốn người khiêng đồng ý cùng nhau giúp người bại liệt. Lòng tin đòi nỗ lực, đổ mồ hôi: khoét một lỗ to, khiêng lên mái, rồi từ từ thả xuống. Lòng tin đòi sự tế nhị, nhẹ nhàng: phải xin phép chủ nhà và phải sửa lại mái nhà sau đó, phải khéo léo khi dỡ mái ngay trên chỗ Đức Giêsu ngồi. Lòng tin đòi sự liều lĩnh: có thể Đức Giêsu coi việc làm như vậy là khiếm nhã, có thể Ngài bức bối vì bài giảng của mình bị xáo trộn.

Người nắm ch้อง và các người khiêng đều có lòng tin. Nhìn họ, ta thấy mình tin ít biết chừng nào. Tin đâu phải chỉ là thái độ của ý chí, mà của cả con người, đầu để nghĩ, tay để làm. Nhìn họ, ta thấy mình chưa thực sự biết muốn. Nếu ta thực sự muốn và thực sự tin vào Chúa, thì ta đã có thể ra khỏi sự bại liệt của mình từ lâu.

"Này con, các tội của con được tha". Người bại liệt chờ được khỏi, còn Đức Giêsu lại tha tội cho anh. Phải chăng tội là nguyên nhân cội rễ của sự bại liệt? Có lần Đức Giêsu nói với một người bại liệt khác: "Anh đã được khỏi. Đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn hơn" (Ga 5,14). Tha tội là chữa bệnh bại liệt của tâm hồn. Như thế cuối cùng anh được giải phóng cả hồn lẫn xác. Khi anh đứng dậy, vác ch้อง mà đi về nhà, chúng ta thấy anh được tự do, hết bị trói buộc: trói buộc vào ch้อง và trói buộc vào tội.

Các kinh sư bức bối khi nghe câu: "Tôi con được tha". Họ hiểu là Đức Giêsu tự cho mình quyền tha tội. Như thế là phạm thượng, là tiếm quyền của một mình Thiên Chúa. Chúng ta cần nhìn các kinh sư. Họ ngồi một chỗ, không hề mở miệng, chỉ nghĩ

(xem tiếp trang 3)

Tiếng kêu cầu của Chúa Giêsu trên Thánh giá

WHD (10.02.2012) / Vatican Radio – Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư, tiếp tục loạt bài giáo lý dạy về những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, tuần này, chú trọng đến tiếng kêu cầu của Chúa Giêsu trên Thánh giá: "Chúa ơi, Chúa ơi, sao Chúa bỏ con?", ĐTC

Bê nê dictô đã giảng: "Trong mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, trước những hoàn cảnh rất khó khăn và đau khổ, khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa không lắng nghe chúng ta, chúng ta đừng sợ giao phó cho Chúa tất cả gánh nặng mà chúng ta phải chịu đựng trong tâm hồn. Chúng ta cũng đừng sợ kêu cầu Chúa khi chúng ta phải khổ đau."

Lời kêu cầu "Chúa ơi, Chúa ơi, sao Chúa bỏ con?" của Chúa Giêsu thoát ra sau khi tối tăm bao trùm cả mặt đất 3 tiếng đồng hồ. Trong Thánh kinh, "tối tăm" có 2 nghĩa mâu thuẫn nhau: nó thường là dấu hiệu quyền lực của ma quỷ, nhưng nó cũng được dùng để diễn tả một sự hiện diện thần bí. Chẳng hạn như lúc ông Môsê được bao phủ trong đám mây đen khi Chúa hiện ra với ông trên núi hay như Chúa Giêsu trên đồi Canvê bị bóng tối bao trùm. Mặc dù dường như Chúa Cha vắng mặt, bằng một cách mầu nhiệm, Người đang âu yếm ngắm nhìn người Con yêu dấu của Người đang hy sinh trên Thánh giá.

Rồi ĐTC giảng bằng tiếng Ý: "Chúa Giêsu cầu nguyện vào lúc Người bị nhân loại chối bỏ, lúc Người bị bỏ rơi; dầu thế nào đi nữa, Chúa vẫn cầu nguyện. Người luôn ý thức Chúa Cha vẫn hiện diện trong giây phút mà Người cảm thấy cái chết nhân tính thật thê thảm. Nhưng chúng ta tự hỏi: Làm thế nào Chúa Cha là Đấng quyền năng lại không can thiệp để cứu Con mình khỏi thử thách ghê sợ này? Điều quan trọng là cần phải hiểu rằng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không phải là tiếng kêu tuyệt vọng của người đối diện cái chết, cũng không phải là tiếng kêu của người biết chính mình bị bỏ rơi. Rồi Chúa Giêsu áp dụng Thánh vịnh 22 cho mình; Thánh vịnh này viết về dân Do Thái chịu đau khổ, và bằng cách này Người nhận lấy không những hình phạt của dân

Người, mà còn của tất cả những ai chịu đau khổ vì áp lực của tà thần và đồng thời dâng hết cho Trái tim Thiên Chúa với xác tín là tiếng kêu ấy sẽ được Thiên Chúa lắng nghe trong biển cố Phục Sinh."



"Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu bày tỏ sự tín nhiệm và phó thác tuyệt đối trong tay Chúa Cha, ngay cả khi Chúa Cha dường như vắng mặt, ngay cả khi Chúa Cha dường như vẫn lặng thinh,

mà đối với chúng ta thật là không thể hiểu nổi. Chúa Giêsu chịu đau khổ chung với chúng ta, vì chúng ta, bởi yêu thương chúng ta và đã đem đến cho chúng ta ơn cứu chuộc, đó là chiến thắng của Tình Yêu".

ĐTC kết luận: "Các bạn thân mến, trong lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa những thập giá hằng ngày của chúng ta, hãy xác tín là Chúa đang hiện diện và lắng nghe chúng ta. Tiếng kêu cầu của Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng khi cầu nguyện, chúng ta phải vượt qua những rào cản là chính mình, vượt qua những vấn đề, đồng thời mở lòng ra với nhu cầu và nỗi đau khổ của tha nhân. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đang hấp hối trên Thánh giá dạy chúng ta cầu nguyện với tình yêu cho bao nhiêu anh chị em chúng ta đang cảm nhận gánh nặng của cuộc sống hằng ngày, những anh chị em đang gặp khó khăn, đang chịu đau khổ, mà không nhận được một lời an ủi, để họ cũng có thể cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi ai cả."

Tiếp theo bài giáo lý, ĐTC kêu gọi nhớ đến những nạn nhân của thời tiết lạnh giá chết người vừa xảy ra ở Châu Âu tuần này: "Trong những tuần vừa qua, một đợt lạnh và băng giá đã quét ngang nhiều khu vực ở Châu Âu gây nhiều trở ngại và thiệt hại đáng kể. Tôi xin bày tỏ nỗi lòng của tôi gần gũi với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu khốc liệt này. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đồng thời, tôi kêu gọi bày tỏ tình liên đới, quảng đại trợ giúp những ai phải chịu đau khổ vì thiên tai này. ■

(Vatican Radio, 08-02-2012)

Đào tạo linh mục là một ưu tiên của Giáo Hội

ZENIT (14.02.2012) – Một tuần lễ học hỏi với chủ đề: “*Thừa tác vụ linh hướng trong các chủng viện*” dành cho các nhà đào tạo linh mục đã được tổ chức từ ngày 6 đến 10 tháng Hai 2012, tại Đại học Thánh Giá tại Roma.

Kết thúc tuần lễ này, phóng viên hãng tin Zenit đã có cuộc trao đổi ngắn với Đức hồng y Zenon Grochlewski, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo.

– *Zenit: Thưa Đức hồng y, ngài nhẫn nhủ điều gì với những người tham dự tuần lễ học hỏi này?*

– *Đức Hồng y Grochlewski:* Tôi nói rằng trong tất cả các hình thức đào tạo, Giáo Hội xem việc đào tạo linh mục là quan trọng nhất. Bởi vì việc tông đồ giáo dân phụ thuộc vào linh mục, linh mục là người hướng dẫn giáo dân; đồng thời đời sống thánh hiến cũng phụ thuộc vào linh mục, vì cha linh hướng của các tu sĩ vẫn là một linh mục. Tương lai của Giáo Hội và của việc tông đồ nói chung phụ thuộc phần lớn vào phẩm chất của các thừa tác viên Giáo Hội.

– *Ngày nay phải chẳng ơn gọi đã giảm sút? Và người chọn đời sống linh mục phải rất quyết tâm?*

– Xét trong toàn Giáo Hội, không phải ơn gọi đã giảm sút, trái lại còn gia tăng. Chúng ta thấy rõ điều này ở châu Phi và châu Á. Ví dụ, ở Thái Lan, số người Công giáo là 300.000, chỉ là một cộng đoàn nhỏ; thế mà chủng viện có đến 220 chủng sinh, trong đó có 140 chủng sinh của các giáo phận. Ở châu Mỹ Latinh cũng thế, tuy tỉ lệ tại các quốc gia có khác nhau. Ngay cả ở châu Âu cũng có ví dụ tương tự: cuối năm ngoái ở Romania, nơi mà người Công giáo chỉ chiếm 7% dân số, có đến 140 ứng

viên vào chủng viện trong một giáo phận có 220.000 người Công giáo.

– *Có phải trọng tâm của việc đào tạo luôn là sự nên thánh?*

– Tất nhiên. Việc nên thánh là trọng tâm của mọi chương trình đào tạo thiêng liêng, vì việc đào tạo nhân bản, tri thức và mục vụ đều phụ thuộc vào đó. Vì vậy, đối với chúng tôi, trọng tâm của việc đào tạo linh mục là về mặt thiêng liêng. Hãy xem tấm gương cha Gioan-Maria Vianney: ngài sống vào thời gian bị bách hại, thời đó rất nhiều linh mục đã bị giết. Ai cũng bảo: “Chúng ta chẳng làm gì được”. Thế mà ngài đã lập ra một trung tâm linh đạo trong một giáo xứ nhỏ, mà chẳng chuẩn bị gì đặc biệt. Nơi đây mọi người từ khắp nơi trên nước Pháp đã đến để nghe vị cha sở này giảng.

Ngài là một linh mục giản dị, đã làm được nhiều hơn là 100 linh mục khác. Ngài đã làm gì phi thường? Chẳng có gì phi thường, đơn giản đó là một “linh mục đích thực”, một khi kết hiệp với Chúa Kitô, ngài biết một linh mục thì phải làm gì.

– *Đức Thánh Cha rất quan tâm đến việc đào tạo linh mục?*

– Thật là cảm kích khi thấy Đức Thánh Cha rất thường xuyên nói về các linh mục và việc nên thánh của các linh mục. Tôi nghĩ rằng điều này thực sự đặc biệt. Mỗi ngày, dù ở đâu, ĐTC cũng nói một điều gì đó về các chủng sinh và linh mục. Và điều này rất có ý nghĩa. Ngài biết rằng nhiều người phụ thuộc vào chúng tôi là các linh mục, và làm linh mục thời nay khó hơn trước. Vì thế cần phải đi sâu vào đời sống cầu nguyện và kết hiệp với Chúa Kitô. ■

(Zenit, 14-02-2012)

Thiên Chúa muốn chữa lành chúng ta

WHĐ (13.02.2012) / Vatican Radio – Chữa lành là chủ đề bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 12-02 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói về đoạn Tin Mừng thuật chuyện một người phong đến thưa với Chúa Kitô, “Nếu Ngài muốn Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Chúa Giêsu trả lời, “Tôi muốn, anh hãy sạch bệnh”.

Đức Thánh Cha nói: “Toàn bộ lịch sử cứu độ cô đọng trong cử chỉ và

nhiều lời này của Chúa Kitô, thể hiện ý Thiên Chúa muốn chữa lành, tẩy sạch chúng ta khỏi sự dữ vốn làm chúng ta bị biến dạng và phá hủy các mối tương quan của chúng ta”.

Đức Thánh Cha nói cuộc đời của thánh Phanxicô là lời “chú giải sống động” về đoạn Tin Mừng này. Thánh nhân đã nhận ra Chúa Kitô nơi một người phong. Một khi vượt qua nỗi ghê sợ ban đầu, Phanxicô đã ôm lấy người phong. ĐTC giải thích: “Chúa

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trong lòng. Họ bị khô cứng, kẹt cứng trong một nguyên tắc đúng. Họ không tin Thiên Chúa có thể chia sẻ quyền này cho Đức Giêsu. Ngay khi người bại liệt được, có lẽ họ vẫn không tin. Họ vẫn ngồi đó với những định kiến của mình. Cả thân xác lẫn tinh thần của họ không dám chuyển động, không dám mở ra để thấy cái gì khác hơn, mới hơn mà trước đây họ chưa hề nghĩ tới. Rốt cuộc thì ai bại liệt hơn ai?

Xin Chúa cho chúng ta thấy mình dễ bị bại liệt, dễ khép lại trong những xác tín và công thức chắc chắn, đến nỗi mất khả năng đón nhận những vén mở bất ngờ của Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin ban cho con đức tin lớn hơn
hạt cải,
để con làm bật rẽ khỏi lòng con
những ích kỷ và khép kín.

Xin cho con đức tin can đảm
để con chẳng sợ thiệt thòi khi
trao hiến,
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy
dựa xưa nay.

Xin cho con đức tin sáng suốt
để con thấy được thế giới
mà mắt phàm không thấy,
thấy được Đấng Vô hình,
nhưng rất gần gũi thân thương,
thấy được Đức Kitô nơi những
người nghèo khổ.

Xin cho con đức tin liều lĩnh,
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa
và tha nhân,
dám tiến bước trong bóng đêm
chỉ vì mang trong tim một đốm
lửa của Chúa,
dám lội ngược dòng với thế gian
và khước từ những mồi mọc quyến
rũ của nó.

Xin cho con đức tin vui tươi,
hạnh phúc vì biết những gì
đang chờ mình ở cuối đường,
sung sướng vì biết mình được yêu
ngay giữa những sa mạc của cuộc sống.

Cuối cùng, xin cho con đức tin
cứng cáp
qua những cợ xát đau thương của
phận người,
để dù bao thăng trầm đau bể,
con cũng không để tàn lụi niềm tin
vào Thiên Chúa và vào con người. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Giới thiệu biểu tượng chính thức...

hội. Cuối cùng thì thật là ngạc nhiên khi biết mình đoạt giải. Tôi thắng giải là nhờ ơn Chúa”.

Sinh tại Cantagalo thuộc tiểu bang Rio de Janeiro, chàng trai trẻ này phục vụ nhà Chúa ở giáo xứ Thánh Thể, giáo phận Nova Friburgo. Anh có bằng thiết kế đồ họa do Viện Liên bang Fluminense cấp. Anh có văn phòng làm việc riêng và là nhà thiết kế đồ họa và trang mạng.

Gustavo cho biết thêm: “Tôi rất hạnh phúc khi biết tác phẩm của mình sẽ được phổ biến trong một Đại hội Công giáo lớn nhất trên toàn thế giới có sự hiện diện của Đức Thánh Cha, và biểu tượng này sẽ gắn liền với các cuộc gặp gỡ cá nhân của các bạn trẻ trẻ toàn cầu với Chúa Giêsu trong Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Rio 2013”.

Hấp thu nền giáo dục Công giáo, anh Gustavo tham gia một nhóm cầu nguyện của Phong trào Canh tân Đặc sủng từ lúc 19 tuổi. Anh hiện là thừa tác viên cho rước lễ và tham gia trong lãnh vực thông tin của Ủy ban toàn

quốc của Phong trào này. Anh nhấn mạnh: “Qua Phong trào Canh tân Đặc sủng, tôi học hỏi được nhiều kiến thức và thêm lòng yêu mến Giáo hội. Tôi được phục vụ Chúa qua Phong trào này và qua những nhóm mục vụ trong Giáo hội”.

Gustavo chưa từng tham dự một Đại hội Giới trẻ Thế giới nào, mặc dầu có theo dõi tường thuật trực tiếp Đại hội Giới trẻ ở Madrid trên internet. Anh nhớ lại: “Là một tín hữu Công giáo, tôi rất ao ước được tham gia

vào những Đại hội như thế này. Khi được biết Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra tại Rio, tôi nghĩ là có thể sẽ có một cuộc thi vẽ biểu tượng, và tôi có thể

tham dự. Vài ngày sau, tôi được biết có cuộc thi, tôi theo dõi những tin tức chính thức trên trang mạng của Ngày Giới trẻ Thế giới, và tôi mong ước được làm điều gì đó cho Ngày Giới trẻ này”.

Đối với Gustavo, điều này giống như một giấc mơ. “Tôi đã sáng tác biểu tượng này theo cùng một cách như tôi vẫn làm những công việc khác cho Giáo Hội. Chúng ta phải đưa yếu tố tôn giáo vào các hình ảnh. Khi thế giới trình bày một cái gì thì nó phải đẹp, nhưng theo cách của chúng ta, thì nó phải có nội dung, phải mang một ý nghĩa về đức Tin”.

Gustavo cho biết trước khi vẽ biểu tượng này, anh đã đọc toàn bộ đoạn Tin mừng Thánh Matthêu, trong đó có câu chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế giới: “Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Anh đã suy gẫm lời Kinh thánh này để tìm cảm hứng cho biểu tượng.

Anh chia sẻ: “Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy Chúa Giêsu gấp các môn đệ trên núi. Vì thế, ngay từ đầu, hình ảnh Đức Kitô Cứu thế ở trên núi lúc nào cũng ám ảnh tôi. Núi không những là biểu tượng của thành phố Rio de Janeiro, mà còn liên quan tới chủ đề về mọi mặt. Trong quá trình sáng tác, trước tiên,

tôi muốn làm nổi bật ý tưởng mà tôi muốn truyền đạt: đó là phải có hình tượng Chúa Giêsu, hình tượng các môn đệ và có lẽ một vài nét liên quan đến các quốc gia. Đây là 3 điều cần bản phải được truyền đạt bằng đồ họa. Đức Kitô Cứu Thế được diễn tả bằng chính Chúa; các môn đệ được diễn tả bằng trái tim, bởi vì người môn đệ là người mang Chúa Giêsu trong tim mình; và các quốc gia được diễn tả bằng những hình dạng núi và biển của Rio de Janeiro, thành phố sẽ trở thành trung tâm thế giới trong những Ngày Giới trẻ Thế giới và là nơi đón tiếp các bạn trẻ”. ■



Thiên Chúa muốn chữa lành

Giêsu đã chữa Phanxicô khỏi bệnh phong – tức là khỏi tính kiêu căng – và hoán cải để ngài yêu mến Thiên Chúa. Đây là chiến thắng của Chúa Kitô, là việc chúng ta được khỏi bệnh hoàn toàn và sống lại trong đời sống mới!”

Kết luận, ĐTC cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, mà Giáo Hội vừa mừng kính lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức ngày hôm trước. Ngài nói, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Bernadette ở Lộ Đức và ban một sứ điệp vượt thời gian: hãy cầu nguyện và thống hối.

Cuối cùng, ĐTC kêu gọi chấm dứt ngay nạn bạo lực và đổ máu ở Syria. Ngài kêu gọi tất cả mọi người nhớ cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc xung đột. Ngài cũng kêu gọi tất cả mọi người, nhất là các nhà cầm quyền tại Syria, đi theo con đường hòa giải, đối thoại và dấn thân cho hòa bình. ■

(Vatican Radio, 12-02-2012)

Thông tin cần theo lẽ phải và có thiện ý

WHD (15.02.2012) / Vatican Radio – Vị linh mục dòng Tên Federico Lombardi, Tổng giám đốc Đài phát thanh Vatican, đã đưa ra một bản lưu ý bằng tiếng Ý liên quan đến trách nhiệm của các nhà báo làm việc trong nhiều lĩnh vực truyền thông, bao gồm in ấn, truyền hình và truyền thanh, cũng như các phương tiện truyền thông mới. Cha Lombardi trích dẫn một loạt các tài liệu rõ rỉ gần đây từ Vatican, thật hay giả, đã khuấy động sự quan tâm của báo chí Ý và thu hút phần nào sự chú ý của các phương tiện truyền thông quốc tế.

Cha Lombardi khuyến cáo tất cả những ai đang đưa tin về Vatican và về Giáo Hội phải thận trọng cân nhắc cả trong việc lựa chọn nguồn tin lẫn việc sử dụng và phổ biến thông tin. Cha nhắc lại, người hành nghề báo chí phải có tinh thần yêu mến và ý thức nghĩa vụ đối với sự thật.

Cha lưu ý rằng có rất nhiều điều tốt đẹp phải tường thuật, chẳng hạn những nỗ lực của Giáo Hội trong việc chuộc lỗi, chữa trị và đổi mới tiếp theo sau cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, cũng như các bước tiến mới đây nhằm cải cách tài chính nội bộ. Cha nói: “Tất cả chúng ta đều phải biết chống lại, không rời vào tâm trạng hoang mang do những người thiếu thiện ý gây ra, hơn nữa phải luôn biết dùng khả năng mà suy luận cho đúng đắn”. ■

(Vatican Radio, 14.02.2012)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**