



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 23-2-2012



Năm 2012 - Số 08

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 26-2-2012

**Chúa nhật 1 Mùa Chay
Năm B**

Vào hoang địa

LỜI CHÚA: Mc 1,12-15

Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng".

SUY NIỆM

Mỗi khi bắt đầu mùa Chay, Hội Thánh lại mời chúng ta vào hoang địa với Đức Giêsu. Chính Thánh Thần đã dẫn đưa Ngài đến nơi đó, ngay sau khi Ngài chịu phép rửa của Gioan và nhận được Thánh Thần để lên đường đi sứ vụ. Bốn mươi ngày sống trong cô tịch và cầu nguyện. Một cuộc tĩnh tâm để định hướng tương lai, qua đó Đức Giêsu thấy rõ con đường Ngài phải đi, và qua đó Ngài cũng thấy mình bị Xatan cám dỗ.

Mùa Chay là thời gian trở lại với Chúa và nhận ra những cám dỗ đang bủa vây tôi, những cám dỗ mới hay cám dỗ cũ dưới lớp áo mới. Nếu đời tôi là một chuỗi những chọn lựa, thì nó cũng là một chuỗi những cám dỗ. Tôi có tự do để chọn cái tốt và cái xấu. Giữa những cái tốt, tôi có tự do để chọn cái tốt hơn. Biết mình đã lạc hướng hay lệch hướng là điều cần thiết.

(xem tiếp trang 2)

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Ủy ban Truyền thông Xã hội hội thảo về Kế hoạch Mục vụ Truyền thông

Trong hai ngày 16-17 tháng Hai 2012, Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo

phận TP.HCM. Mục tiêu chính của Hội thảo là xây dựng “Kế hoạch Mục vụ truyền thông” cho Ủy ban.

Tham dự Hội thảo có Đức cha Chủ tịch Ủy ban - Phêrô Nguyễn Văn Khâm, cha Tổng thư ký Giuse Vũ Hữu Hiền, quý cha Trưởng ban Truyền thông Xã hội các giáo phận, quý vị phụ trách Trang tin điện tử và Bản tin Hiệp Thông của HĐGMVN cùng với Ban Thư ký. Ngoài ra còn có một số khách mời tu sĩ và giáo dân là chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông.

(xem tiếp trang 3)



Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: Đổi mới việc dạy giáo lý để xóa mù giáo lý

WHĐ (20.02.2012) / Vatican Radio – Trước khi diễn ra Mật nghị hồng y ngày thứ Bảy 18 tháng Hai 2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô đã triệu tập Hồng y đoàn tại Vatican vào ngày hôm trước để cầu nguyện và suy tư về chủ đề Tân Phúc âm hóa.

Theo một thông cáo đưa ra vào tối thứ Sáu, đã có tổng cộng 27 bài tham luận trong các phiên họp buổi sáng và buổi chiều, đề cập đến các đề tài như: sự gia tăng số Kitô hữu tại Trung Quốc mặc dù có những khó khăn; đối thoại liên tôn và cuộc chiến chống nghèo đói ở Ánh Độ; tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân và truyền giáo ở châu Mỹ La tinh; đối phó với một chủ nghĩa thế tục có xu hướng gạt tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội ở phương Tây; những thách đố và khó khăn cũng như những triển vọng và sự kiện đáng khích lệ là một dấu hiệu của hy vọng, chẳng hạn như những thực tại mới mẻ và sống động của Giáo Hội, Ngày Giới trẻ Thế giới và Đại hội Thánh Thể quốc tế.

Các đề tài khác được bàn tới bao gồm: tính cấp bách hiện nay về giáo dục; đổi mới việc dạy giáo lý; thông truyền đức tin cho người trẻ; đào tạo các nhà truyền giáo - giáo dân, tu sĩ và linh mục; sự cần thiết của một đức tin trưởng thành, có khả năng làm chứng và phán đoán thực tại của thế giới hôm nay.



Nhiều đề nghị đã được đề ra cho Năm Đức Tin, từ cuộc hành trình học hỏi theo từng mùa của năm phụng vụ, đến việc khuyến khích hành hương

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Con người hôm nay không yếu đuối hơn ngày xưa. Nhưng có lẽ nó bị cám dỗ nhiều hơn xưa, vì cuộc sống tiến bộ cho người ta nhiều chọn lựa. Tôi phải chọn kênh truyền hình, chọn băng video, chọn một loại vải, một kiểu áo, chọn chỗ giải trí tối nay. Có những áp lực đè nặng trên chọn lựa của tôi: áp lực của quảng cáo, khuyến mãi, áp lực của mode, của bạn bè, của dư luận... Có những mồi mọc nhắm vào các giác quan của tôi. Các giác quan như những cánh cửa mở của căn nhà trống trải. Bao kích thích khêu gợi như luồng gió lùa vào nhà. Thắng được những đòi hỏi vô độ của thân xác đòi hỏi một sự tự chủ lớn lao. Thắng được những đam mê mù quáng của con tim cần có một thái độ anh hùng từ bỏ. Thắng được sự cứng cỏi, cố chấp của trí tuệ cần có một lòng khiêm tốn mở ra trước chân lý. Cuộc đời là một cuộc chiến đấu không ngừng, vì con người vẫn nghiêng như tháp Pisa. Cần phải tập nghiêng về điều ngược lại để tạo lập được sự quân bình trong cuộc sống.

Nói cho cùng, cám dỗ nào cũng khiến con người khép kín, chỉ nghĩ đến mình và sống cho mình. Cám dỗ im lặng vì sợ liên lụy. Cám dỗ giả mù trước sự thật rành rành. Cám dỗ thỏa hiệp với sự dữ để được yên thân. Cám dỗ sống một đời sống tầm thường và buông thả. Cái cao cả của con người là chiến đấu và chiến thắng. Chỉ khi nhận Thiên Chúa và tha nhân làm trung tâm, con người mới thành người trọng vẹn.

Ước gì mỗi Kitô hữu đều có bản lãnh của Đức Giêsu để chiến thắng sự nặng nề, nhỏ mọn của mình. Nhưng trước hết, chúng ta cần ăn chay và cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN

Như đóa sen trong đầm lầy,
xin giữ tâm hồn con thanh khiết.
Giữa một thế giới đầy hình ảnh
vẩn đục,
xin gìn giữ mắt con.
Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc,
xin dạy con biết trân trọng thân xác.
Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi
tình dục,
xin thanh lọc trí tưởng tượng của con.

(xem tiếp trang 3)

Tổng giáo phận Hà Nội: Lễ giỗ mãn tang Đức Cố hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

TGP HÀ NỘI – Lúc 10g00 ngày thứ Ba, 21 tháng 02 năm 2012, tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội đã diễn ra Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cố hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, nhân dịp mãn tang của ngài. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế, đồng tế với ngài có 10 giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội và hơn 100 linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận Hà Nội. Tham dự thánh lễ có đông đảo các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Trong lời mở đầu, Đức Tổng giám mục Phêrô nói: “Chúng ta quy tụ lại đây trong ngày giỗ mãn tang của một người Cha, một người Thầy của Tổng giáo phận, Đức hồng y Phaolô Giuse. Mỗi người chúng ta vẫn còn ghi nhớ đậm nét nhiều kỷ niệm về ngài: một con người thánh thiện, sống giản dị, hài hòa với hết mọi người, một mục tử đầy yêu thương vì đoàn chiên, đã trung thành sống khẩu hiệu “Tôi tin vào Tình Yêu Thiên Chúa”. Ngài là



một trong những gương mặt vĩ đại của Giáo Hội Việt Nam, là chứng nhân lịch sử của Giáo Hội ở Miền Bắc trong hơn 70 năm qua. Ngài đã góp phần to lớn và quan trọng trong việc xây dựng Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt là trong các lãnh vực tông đồ và đào tạo, tổ chức nhân sự. Cuộc đời phục vụ của ngài còn để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong công cuộc xây dựng Giáo Hội hôm nay. Chúng ta hướng về ngài với lòng biết ơn, cầu nguyện cho ngài và cầu nguyện với ngài cho Giáo Hội Việt Nam và Tổng giáo phận thân yêu của chúng ta…”

Trong bài giảng, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh đã nói lên những suy nghĩ và tình hiệp thông của Toà Thánh qua việc trích lại thư phân ưu trong ngày lễ an táng Đức Cố hồng y Phaolô Giuse của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Đức Cố hồng y đã phục vụ Hội Thánh trong những hoàn cảnh hết

(xem tiếp trang 3)

ĐTC Bênêđictô XVI: Đổi mới việc dạy giáo lý...

Thánh Địa và Roma cũng như các hình thức mới của sứ vụ giữa các dân tộc.

Việc các Kitô hữu dấn thân trong các phong trào đại kết để loan báo một niềm tin chung vào Chúa Kitô; tính hiện thực của Công đồng Vatican II như một la bàn cho cuộc hành trình của Giáo Hội ngày nay; giá trị của chứng tá về niềm vui và sự thánh thiện Kitô giáo; và sức lôi cuốn luôn mãi của các vị thánh cũng được nhấn mạnh.

Trước khi đọc kinh Truyền Tin, vào khoảng 7g tối, Đức Thánh Cha kết thúc Ngày suy tư và cảm ơn các diễn giả. Ngài nói bài phát biểu chính của Đức Tân hồng y Dolan thật “thú vị, vui tươi và sâu sắc”, và bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Fisichella rất “giàu ý tưởng và sáng kiến”.

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả những người tham dự, ngài nói rằng đóng góp của họ về nên một “bức

tranh lớn các ý tưởng và đề nghị”. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của Vatican II nhằm “tái khám phá tính hiện đại của Chúa Giêsu và đức tin”.

ĐTC lưu ý cần phải thực sự đổi mới việc dạy giáo lý để nhấn mạnh chân lý quý giá của nó và xóa “mù giáo lý”. Ngài mạnh mẽ tái khẳng định sự cần thiết của niềm tin sâu sắc vào chân lý của Thiên Chúa được mặc khải nơi Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, bởi vì “nếu không có chân lý ấy, sẽ không có la bàn, và chúng ta chẳng biết đi đâu”, và “chỉ khi có chân lý, Cuộc sống mới trở nên phong phú và xinh đẹp”. Nếu không có niềm xác tín này, “chúng ta không thể tái phục âm hóa nhân loại ngày nay”.

Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, chân lý được thể hiện trong tình yêu và rồi tình yêu lại “chứng tỏ chân lý”. Đức Thánh Cha kết luận rằng Năm Đức Tin có thể được tóm tắt bằng những lời này: “Sống chân lý trong tình yêu”. ■

(Vatican Radio, 18-02-2012)

sức khó khăn, với lòng can đảm lớn lao, và trong niềm quảng đại trung thành với Toà Thánh Phêrô, xả thân tận tụy rao giảng Tin Mừng". Và những lời chia sẻ của Đức giáo hoàng trong dịp gặp Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2009: "Tôi muốn tưởng nhớ Đức hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, cùng với anh em tôi tạ ơn Chúa vì lòng nhiệt thành mục tử của ngài đã thể hiện một cách khiêm nhường với tình yêu hiền phụ sâu xa đối với đoàn chiên, và tình huynh đệ lớn lao đối với các linh mục".

Tiếp đến, Đức cha Cosma đã cho thấy cả cuộc đời và mọi công việc mục vụ của Đức Cố hồng y đều thực hiện câu Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan "Chúng tôi tin vào Tình Yêu Thiên Chúa". Trước mọi khó khăn ngài đã không đầu hàng, cũng không lùi bước, nhưng ngài đã cố tin tưởng ở tình yêu của Thiên Chúa, làm tất cả những gì làm được để thi hành sứ mệnh của mình. Ngài giống như người tôi tớ ở trong sách Isaia, không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Ngài trung thành làm sáng tỏ công lý cho tới khi thiết lập công lý trên địa cầu. Ngài đã sống thánh thiện, ngài đã sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật và ngài đặt hết tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nhiệt thành như thánh Phaolô, nhưng ngài cũng âm thầm như thánh Giuse là hai vị Thánh bốn mảnh của ngài.

Sau cùng, Đức cha Cosma mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho Đức Cố hồng y được về hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa, như một người đầy tớ trung thành và khôn ngoan. Và xin ngài cầu nguyện cho tất cả chúng ta tiếp tục như ngài, noi gương ngài, là trong những hoàn cảnh khó khăn, với lòng can đảm lớn lao và trong niềm quảng đại trung thành với Toà Thánh Phêrô, chúng ta cũng như ngài biết xả thân, tận tụy rao giảng Tin Mừng.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và cử hành phụng vụ Thánh Thể cách trang nghiêm sot sáng.

Cuối thánh lễ, các Đức giám mục đã đến trước phần mộ Đức Cố hồng y Phaolô Giuse để niệm hương tưởng nhớ ngài, các linh mục và cộng đoàn dân Chúa cùng hướng về và hiệp thông cầu nguyện. ■

(Nguồn: tgphanoi.org)

HĐGMVN: UB Truyền thông Xã hội hội thảo...

Trong các ngày diễn ra Hội thảo, các tham dự viên đã đọc kinh sáng và dâng lễ chung với nhau, thể hiện tinh thần hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông.

Ngày thứ nhất, 16-02

Mở đầu ngày làm việc thứ nhất, quý cha Trưởng ban Truyền thông Xã hội các giáo phận đã giới thiệu về hoạt động truyền thông tại giáo phận mình. Hầu hết các giáo phận đã có trang web. Khó khăn chung của các giáo phận là thiếu nhân sự, chuyên môn và tài chính. Do đó, mong muốn của các giáo phận là những người làm truyền thông cần được huấn luyện về linh đạo truyền thông và kỹ thuật chuyên môn.

Tiếp theo, Đức cha Chủ tịch giới thiệu về "Đường hướng Mục vụ Truyền thông Công giáo". Đức cha nhắc lại bốn yếu tố chính của truyền thông: nguồn, đối tượng, sứ điệp và kênh truyền thông, đồng thời đưa ra bốn tiêu chí cho truyền thông Công giáo, dựa theo Sứ điệp Truyền thông lần thứ 45 của ĐTC Bênêđictô XVI: *trung thực, cởi mở, tôn trọng người khác và ý thức trách nhiệm*. Đức cha cũng đề cập đến những thách đố, và nhấn mạnh sự cần thiết phải lưu tâm đến sứ điệp và đối tượng – nhất là người trẻ. Các Ban Truyền thông Xã hội cần hợp tác với nhau để công tác mục vụ truyền thông đạt hiệu quả.

Sau đó, đến phần thảo luận chuyên đề "Kế hoạch Mục vụ truyền thông", các tham dự viên đã đóng góp ý kiến rất nhiệt tình, sôi nổi và hào hứng. Kết thúc ngày hội thảo, các đại biểu đã thưởng thức một vở kịch rất đặc sắc "Tôi là ai?" tại sân khấu Idecaf, như gợi ý về một kênh truyền thông đặc dụng trong công tác mục vụ truyền thông.

Ngày thứ hai, 17-02

Sang ngày làm việc thứ hai, Hội nghị tiếp tục thảo luận về chuyên đề "Kế hoạch Mục vụ truyền thông".

Sau khi chụp hình lưu niệm, mỗi giáo tỉnh họp riêng để thảo luận: về những phương tiện truyền thông có thể sử dụng trong giáo phận mình, những thuận lợi và thách đố, về đào tạo nhân sự, về cách thức liên kết giữa các Ban Truyền thông Xã hội, về tổ chức Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2012 tại các giáo phận.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin nâng con lên cao
vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt,
để biết tự hiến trong yêu thương.

Xin đừng để con phung phí sức lực
vào những chuyện tình cảm chóng
qua,
nhưng giúp con tự rèn luyện mình
để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi.

Như đóa sen trong đầm lầy,
xin giữ thân xác con thanh khiết. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Vào buổi chiều, Hội nghị đã chào đón khách mời là quý tu sĩ thuộc các Dòng tu để lắng nghe những chia sẻ về những thao thức, kinh nghiệm và sáng kiến trong mục vụ truyền thông; đồng thời gấp gỡ các chuyên viên truyền thông để tìm hiểu, giao lưu nhằm hợp tác hữu hiệu hơn.

Sau đó, mỗi giáo tỉnh bầu ra một đại diện cho giáo tỉnh của mình. Quý cha này sẽ là thành viên trong Ban Thư ký của Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Xen kẽ những buổi làm việc của Hội nghị, đại diện các Nhóm hạt, các Khối hoạt động, các Thành viên Tán trợ và các Câu lạc bộ của Ban Truyền Thông Xã hội TGP.TPHCM đã đến kính chào, chúc mừng Hội thảo, và giới thiệu đôi nét về hoạt động của mình.

Bế mạc

Cuối cùng, Ban Thư ký đã báo cáo tổng kết hai ngày làm việc và đọc bản phác thảo "Kế hoạch Mục vụ truyền thông" đã được chỉnh sửa.

Trước khi bế mạc Hội thảo, Đức cha Chủ tịch có lời cảm ơn sâu sắc đến cha Tổng Thư ký, quý cha Trưởng ban các giáo phận, quý tu sĩ các Dòng tu và chuyên viên khách mời, cùng tất cả mọi người đã đóng góp công sức, trí tuệ để Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp. Điều làm cho ngài hết sức cảm động là trong hai ngày Hội thảo, quý cha đã cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ, gộp ý rất chân tình và cởi mở như trong một gia đình.

Hội thảo kết thúc với Thánh lễ bế mạc vào sáng sớm ngày 18 tháng Hai 2012. ■

Ban Thư ký Hội thảo

Tiếng La tinh không phải là tử ngữ

WHĐ (20.02.2012) / ZENIT – Ngày 22 tháng Hai 1962, Đức giáo hoàng Gioan XXIII đã ký tông hiến *Veterum Sapientia*, về việc học và sử dụng tiếng La tinh, qua đó ngài hi vọng một Viện hàn lâm về La ngữ sẽ được thành lập.

Ngày 22 tháng Hai 1964, ĐGH Phaolô VI thành lập Viện hàn lâm này với bức tông thư *Studia Latinitatis* (*Học La ngữ*) và ủy thác cho các tu sĩ Salêdiêng nhiệm vụ “thúc đẩy việc phổ biến La ngữ”.

Nửa thế kỷ sau *Veterum Sapientia*, Học viện Giáo hoàng Altioris Latinitatis tổ chức một hội nghị vào ngày 23 tháng Hai với chủ đề “Lịch sử, văn hóa và tính hợp thời của tông hiến *Veterum Sapientia*”. Hội nghị sẽ duyệt lại những giai đoạn quan trọng trong lịch sử Học viện và cũng sẽ lưu tâm đến những thách thức của thời đại liên quan tới việc học cổ ngữ.

Zenit đã phỏng vấn cha Roberto Spataro, giáo sư khoa Văn chương Kitô giáo và cổ điển của Viện đại học Giáo hoàng Salêdiêng, về hội nghị sắp tới.

– Thưa cha, lý do nào đã đưa đến việc tổ chức hội nghị này và đâu là những mục tiêu của hội nghị?

– *Cha Spataro*: Hội nghị này được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày ban hành tông hiến *Veterum Sapientia*, một văn kiện quan trọng, nhưng không may đã bị nhanh chóng lãng quên một cách bất công.

Chúng tôi có ý định đọc lại văn kiện này và cho thấy văn kiện này vẫn còn rất hợp thời vì nó cho thấy trong Giáo hội, nhất là đối với các linh mục, những giá trị lớn về đạo đức, thiêng liêng và tôn giáo cần phải được nhận biết; đó là những giá trị đã được thế giới cổ đại phát triển và Kitô giáo hoàn thiện; trên cơ sở đó xây dựng những nền tảng của nền văn minh đương đại.

– Nhiều người cho rằng tiếng La tinh là một “tử ngữ”. Cha nghĩ sao?

– Đây thật là một cách nói không phù hợp. Tôi tự hỏi tại sao người ta lại bảo ngôn ngữ ấy là tử ngữ, ngôn ngữ mà Seneca, thánh Augustinô, thánh Tôma Aquinô và bao nhiêu thế hệ các nhà khoa học, từ Galvani là nhà phát minh điện lực, đến Gauss là ông trùm toán học, đều sử dụng.

Làm sao người ta có thể coi ngôn ngữ ấy “đã chết”, ngôn ngữ mà ngày

nay rất nhiều người còn đang học, ngôn ngữ nuôi dưỡng những tư tưởng cao quý và cao thượng? Cũng đừng quên rằng đây là ngôn ngữ của Tòa Thánh và những nghi thức phụng vụ bằng tiếng La tinh vẫn thu hút số các tín hữu ngày càng đông, trong đó có nhiều người trẻ.

– Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dường như tiếng La tinh đang chết dần. Các chủng sinh không học tiếng La tinh nữa và trong phụng vụ, người ta cũng không dùng tiếng La tinh. Thế thì Viện hàn lâm của cha sẽ đối phó thế nào với tình trạng này?

– Trong những năm gần đây, Giáo hội Công giáo đã có những thử nghiệm bước đầu liên quan đến việc đổi mới sự quan tâm về việc học tiếng La tinh. Trong các thử nghiệm này, phải kể đến sự ra đời của những cộng đoàn mới và những phong trào giáo dân. Họ hiểu rõ rằng di sản quý giá nhất là Truyền thống, là chính đời sống của Giáo hội, của những lối diễn đạt về phụng vụ, giáo luật, giáo huấn và thần học mà nội dung của chúng chỉ có thể hiểu được trong hình thức ngôn ngữ của nó, đó là tiếng La tinh. Do đó, Viện hàn lâm của chúng tôi mong muốn được dạy nhiều giáo sĩ và giáo dân hơn nữa để họ biết trân quý di sản này, hầu mỗi giáo hội có thể đến với những ai yêu mến cách thức mà qua đó sự thật, vẻ đẹp và sự hòa hợp được hợp nhất trong ngôn ngữ này.

– Dường như nhiều nơi trên thế giới đã đổi mới quan tâm về tiếng La tinh. Điều đó có đúng không?

– Đúng như thế! Trước đây ít lâu, một giáo sư của một đại học nổi tiếng ở Đức nói với tôi là có hơn 800.000 sinh viên học sinh trung học và đại học học tiếng La tinh. Còn tại Viện hàn lâm của chúng tôi, chúng tôi nhận những sinh viên Trung quốc được đại học của họ gửi đến, bởi vì họ cảm thấy nhu cầu hiểu biết nền văn minh và nguồn gốc văn hóa của Âu Châu được trình bày bằng tiếng La tinh.

– Thưa cha, đâu là những lý do của sự đổi mới này?

– Nói chuyện với các giáo sư và sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, tôi

tin tưởng là họ muốn học tiếng La tinh để có thể tiếp cận một thế giới, một nền văn chương có mức độ rất cao về tinh linh. Khủng hoảng tài chính và kinh tế hiện nay không nghiêm trọng hơn khủng hoảng về đạo đức và nhân học. Người trẻ ở nhiều nơi trên thế giới học các tác phẩm viết bằng tiếng La tinh, từ Cirero đến Cyprian, và đến Erasmus Rotterdam; họ chán và thất vọng vì những “giáo sư dở” thời nay và họ muốn thâu lượm được những tư tưởng tinh ròng, thật sự. Việc học tiếng La tinh có thể giúp họ đạt được “sự ngây thơ thiêng liêng” ấy.

– Ngay cả trong những trường trung học ở Ý, cũng có ý muốn học lại tiếng La tinh?

– Tiếng La tinh là một ngôn ngữ học rất thú vị, với một điều kiện: phải bỏ đi cách học nguy hiểm hiện đang ngự trị trong các trường học, do ngành ngữ văn của Đức áp đặt hồi thế kỷ thứ 19. Thay vào đó, nên dùng phương pháp của những nhà nhân bản lớn; phương pháp này đã được áp dụng trong nhiều thế kỷ ở các trường của Dòng Tên, còn gọi là “phương pháp tự nhiên”. Với phương pháp này một sinh viên, không cần quá gắng sức và nhất là không nhầm lẫn, chỉ cần học trong vòng 150 tiếng đã có thể đọc được những tác phẩm cổ điển. Cần có một lớp giáo sư mới, biết và say mê áp dụng phương pháp này, bởi vì nó đem lại kết quả không thể tưởng tượng được.

– Xin cha cho vài ví dụ về thành quả của phương pháp này.

– Có chứ! Thí dụ như ở Viện Vivarium Novum Academy ở Roma là nơi mà Phân khoa chúng tôi từng hợp tác. Những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến đó học tiếng La tinh và Hy Lạp một hay hai năm. Lúc mới đến, họ chẳng biết một chữ nào ngôn ngữ của Ceasar, của Plato, nhưng chỉ sau vài tháng, họ đã có thể nói lưu loát tiếng La tinh. Đến cuối khóa, thì họ đã hiểu biết chính xác về nền văn minh nhân bản, nghĩa là những giá trị đích thực về con người mà tông hiến *Veterum Sapientia* diễn tả. ■

(Salvatore Cernuzio,
Zenit, 09-02-2012)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**