



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 11-3-2012

**Chúa nhật 3 Mùa Chay
Năm B**

**Đem tất cả những thứ này
ra khỏi đây**

LỜI CHÚA: Ga 2,13-25

Hôm ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giêsu lén thành Giêrusalem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đỗ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán". Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh:

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". Người Do Thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nôi trong ba ngày ông xây lại được sao?" Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói

(xem tiếp trang 2)

Phái đoàn Tòa Thánh thăm Giáo Hội Việt Nam

WHD (02.03.2012) – Nhân dịp đến Việt Nam tham dự Cuộc họp Vòng 3 của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam–Vatican diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng Hai 2012, Phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh – gồm Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh; Đức ông Phanxicô Xaviê Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh và Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Truyền Giáo – đã đến thăm một số cơ sở Giáo Hội Công giáo tại Tổng giáo phận Hà Nội và giáo tỉnh Sài Gòn.

Sau khi kết thúc cuộc họp với Phái đoàn Việt Nam, chiều thứ Ba 28 tháng Hai, Phái đoàn Tòa Thánh cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli – Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam – đã đến thăm Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội.

Đúng 17g00, Phái đoàn tới Đại chủng viện trong sự tiếp đón nồng hậu của Đức cha giám đốc Laurensô, quý cha và các chủng sinh thuộc các lớp thần I, thần II, thần III.



Sau khi hướng dẫn Phái đoàn đến viếng Minh Thánh Chúa tại Nguyện đường cùng với gia đình Đại chủng viện, cha Giám học Phêrô Đặng Xuân Thành ngỏ lời chào mừng Phái đoàn.

Tiếp theo, trong bài chia sẻ, Đức ông Ettore Balestrero nói về việc đào tạo các ứng sinh linh mục tại chủng viện. Ngài nhấn nhủ các chủng sinh cố gắng tu luyện, học tập để nên đồng hình dạng với Đức Giêsu Vị Mục Tử Nhân Lành. Ngài cũng khuyến khích mọi người noi gương Mẹ Maria, cầu xin Mẹ huấn luyện mỗi người biết yêu sự khó nghèo, sống nghèo như

(xem tiếp trang 3)

**Giáo Hội phải chống lại sự giả trá và lừa dối,
nơi chính mình và trong thế giới**

WHD (04.03.2012) / VIS – Năm nay, các bài suy niệm tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma do Đức hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hoà Dân chủ Congo, hướng dẫn. Chủ đề của tuần tĩnh tâm là "Kitô hữu hiệp thông với Thiên



Chúa". Khởi đi từ dấu thánh giá, Đức hồng y suy niệm về Thiên Chúa là ánh sáng, sự thật, lòng thương xót và người hướng dẫn đầy yêu thương, rồi nhận định về tình yêu trong thế giới, việc thiếu niềm tin vào Chúa Kitô và tội lỗi của các linh mục.

Hơn cả một thói quen, dấu Thánh giá là một "hành vi làm sáng lên ý thức và sự tự do trong mỗi việc chúng ta làm". Đó là một dấu hiệu mang ý nghĩa "hy sinh cho tình yêu. Là cái chết mang lại sự sống". Vì thế, dấu Thánh giá hàm ý từ bỏ những phù phiếm, quyền uy, sở hữu và thống trị, đồng thời dâng hiến hoạt động của chúng ta cho Chúa Kitô.

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.

Trong lúc Đức Giêsu ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

SUY NIỆM

Trong sách Tin Mừng, hiếm khi ta thấy Đức Giêsu nổi giận. Ngài bình thản đón lấy nụ hôn phản bội của Giuda. Ngài lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội. Chính Ngài đã mời ta học nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhượng. Vậy mà ở đây ta lại thấy Đức Giêsu dùng roi để đuổi những người buôn bán bồ câu, chiên bò, Ngài còn lật nhào bàn ghế của những người đổi bạc!

Dù rằng những chuyện buôn bán này chỉ diễn ra ở ngoài phạm vi Đền Thờ, nơi tiền đình dành cho dân ngoại, nhằm phục vụ cho nhu cầu tế tự của những người đi hành hương vào dịp lễ Vượt qua, nhưng Đức Giêsu vẫn thấy đó là một điều bất kính, vì chúng tạo ra một bầu khí ôn ào, hỗn độn. Đức Giêsu vốn quý trọng Đền Thờ Giêrusalem. Ngài gọi đó là nhà Cha của tôi, nhà cầu nguyện. Ngài không muốn nơi Thánh này trở thành cái chợ. Ngài không chấp nhận nhà của Cha Ngài bị xúc phạm. Chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu nổi giận. Ngài thấy cần phải thanh tẩy Đền Thờ, dù điều đó sẽ đưa Ngài đến chỗ thiệt thắn.

“Cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Đức Giêsu ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đền Thờ ở đây là chính thân thể Đức Giêsu. Thân thể được phục sinh của Ngài sẽ là Đền Thờ mới, nơi nhân loại thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực

Đức Giêsu đã thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem. Ngài cũng muốn thanh tẩy các nhà thờ của chúng ta. Ngài muốn chúng thực sự là nơi thờ phượng, nơi lắng đọng để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Có khi thánh lễ của chúng ta trở nên máy móc, buồn

(xem tiếp trang 3)

Loan báo Tin Mừng là liều thuốc chữa bệnh mù giáo lý

WHĐ (07.03.2012) / ZENIT – Sáng Chúa nhật 04 tháng Ba, trong chuyến thăm mục vụ giáo xứ Thánh Gioan La Salle, phía tây nam Roma, Đức Thánh Cha đã kêu gọi: “Tin Mừng phải được loan báo và thông truyền cho mọi người. Đó là liều thuốc hữu hiệu chữa bệnh mù giáo lý hiện nay”.

Trong bầu khí gia đình ấm cúng và yêu thương, ĐTC đã được cha sở Giampaolo Perugini và bốn đạo của giáo xứ trẻ trung này đón tiếp. Đó là một giáo xứ vừa được thành lập trong một khu phố mới của thành phố Rôma.

Thay mặt cộng đoàn giáo xứ, cha sở Perugini đã thưa với ĐTC: “Chúng con đón tiếp ĐTC với tư cách là mục tử của Giáo hội hoàn vũ, nhưng hơn hết là với tư cách Giám mục Rôma, giám mục giáo phận của chúng con!

Giáo Hội phải chống lại sự giả trá và lừa dối

Trong bối cảnh của những suy niệm về Thiên Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống, Đức hồng y Monsengwo Pasinya đề cập đến một số sự kiện bi thảm nhất của thời đại chúng ta, chẳng hạn như chiến tranh, diệt chủng, bạo lực chính trị, phá thai và mọi hình thức thao túng con người. Ngài cũng mời mọi người đừng thờ ơ trước tình trạng “con người đàn áp và khai thác con người”, và đừng mất cảnh giác, “cả khi mâu nhiệm tội lỗi ở xa chúng ta”.

“Chúng ta phải bước đi trong ánh sáng. Nói cách khác, chúng ta phải chọn từ bỏ tội lỗi” và để cho Sự Thật biến đổi cuộc sống chúng ta qua hành trình hoán cải. Nhận ra Thiên Chúa chân lý là điều đặc biệt quan trọng đối với con người vốn “không ý thức về tội lỗi của mình, đối với những người đã mất cảm thức tội lỗi vì họ không còn đặt ra cho mình những vấn đề về Thiên Chúa nữa”, và đối với những người chẳng còn tiêu chuẩn đạo đức và lẩn lộn giữa thiện và ác. Khuynh hướng này có liên quan đến “sự dũng dung tôn giáo, vốn cho rằng mọi tôn giáo đều như nhau, nhưng thực ra khuynh hướng ấy chủ trương một nền luân lý dễ dãi”.

Đức hồng y cảnh báo rằng các linh mục không miễn nhiệm với các lỗi

Chúng con cũng đón tiếp ĐTC với tư cách Giáo hoàng, nhưng hơn hết là người cha của chúng con!”

Trong thánh lễ, ĐTC đã lợi dụng bầu khí gia đình này để nhắc lại trong thánh lễ rằng “giáo xứ chính là nơi hết sức thuận tiện để sống đức Tin, để thông truyền đức Tin cho những người trong khu phố, cũng như để chống lại căn bệnh mù giáo lý là một trong những vấn đề quan trọng trong thời đại của chúng ta. Bởi vì, đây là nơi chúng ta nhận được ánh sáng của Thiên Chúa mà chính Đức Giêsu Kitô thông ban cho loài người chúng ta, để chúng ta cũng được sống trong ánh sáng”.

Trong ngày Chúa nhật thứ hai mùa Chay này, ĐTC nhắc nhở mọi người đã chịu phép Thánh tẩy ý nghĩa của

(xem tiếp trang 4)

này, “vì họ cũng sẽ mắc phải chính những lỗi đó nếu đời sống thiêng liêng khô khan nguội lạnh”. Như thế sứ vụ linh mục chỉ còn là một thứ công vụ và chẳng còn thực sự ý thức về Thiên Chúa nữa”. ĐHY cũng nêu ra tấm gương của các tông đồ Phêrô và Giuda. Tông đồ Phêrô “đã sa ngã vì chính lòng quảng đại của mình, vì gắn bó với Chúa Kitô; tuy nhiên, sa ngã đó là do sự khinh suất và liều mình trước nguy hiểm. Nhưng rồi Ngài đã rời ngay nơi phạm tội để than khóc tội mình”. Đây là một bài học cho tất cả các linh mục. “Lòng quảng đại không bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta phải khôn ngoan, đừng liều lĩnh tự đưa mình vào nơi có thể sa ngã. Trong bất kỳ tình huống nào, dù điều gì xảy ra, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Điều sỉ nhục lớn nhất mà chúng ta dành cho Chúa là nghĩ ngờ lòng thương xót của Người, như Giuda đã làm”.

ĐHY nói: “Sống trong sự thật là sống theo Tám Mối Phúc Thật. Điều đó có nghĩa là khước từ những dối trá trong lời nói và hành động của mình. Điều đó có nghĩa là từ chối thói đạo đức giả khiến chúng ta tỏ ra như những con người khác với con người thật của mình”. Giáo Hội cũng phải chống lại sự giả trá và lừa dối, cả nơi chính mình và trong thế giới, và tranh đấu “để cho chân lý của Tin Mừng Chúa Kitô được biết đến và được sống”. ■

(VIS, 02-03-2012)

Phái đoàn Tòa Thánh thăm Giáo Hội Việt Nam

Chúa Giêsu, để phục vụ và đem Tin Mừng đến cho anh em mình, như lời Đức Giêsu dạy: "Ta đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ".

Sau cùng, ngài chúc mọi người Mùa Chay thánh thiện, và mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu hơn.

Cuộc viếng thăm của Phái đoàn kết thúc trong tâm tình tạ ơn với bài hát "Tán tụng hồng ân".

Trưa thứ Tư 29 tháng Hai, Phái đoàn Tòa Thánh đã đáp máy bay vào Thành Phố Hồ Chí Minh. Phái đoàn đã đến gặp Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Tòa Tổng Giám mục TP.HCM và dùng cơm trưa tại đây. Vào buổi chiều, Phái đoàn được Đức hồng y hướng dẫn đi thăm một số cơ sở của TGP.TPHCM.

Trước hết, lúc 16g10, Phái đoàn đến Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Đức ông Ettore Balestrero đã nói lên niềm phấn khởi được đến thăm ngôi nhà thờ đặc biệt này, nơi đã nuôi dưỡng niềm tin của tín hữu thành phố và cũng là nơi mà trước đây cha mẹ của ngài đã từng được tham dự phụng vụ.

16g45, khi đến thăm Tu viện Thánh Phaolô thành Chartres, Phái đoàn đã rất cảm động ngắm nhìn ngôi nhà nguyện là công trình của ông Nguyễn Trường Tộ, và tham quan ngôi nhà truyền thống rất độc đáo của Tu viện.

17g20, Phái đoàn tiếp xúc với cộng đoàn nữ tu Dòng Kín tại Tu viện Cát Minh Sài Gòn. Vì Thứ trưởng Tòa Thánh rất vui được chiêm ngắm "lá phổi" của Giáo Hội Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đào tạo tại đây.

17g50, Phái đoàn đến thăm Đại chủng viện Thánh Giuse, thăm Nhà Truyền Thống Giáo phận, và gặp gỡ các linh mục ở Trung tâm Mục vụ, chia sẻ mối ưu tư về việc giáo dục đức tin trước những thách đố của thời đại.

18g30, khi được chào đón tại nhà cơm chủng viện, Đức ông thứ trưởng đã khuyên các chủng sinh hãy nhận Đức Kitô và Thánh giá Chúa như là niềm vui đích thực của đời mình.

20g00, Phái đoàn đến Nhà thờ Thuận Phát, tại đây, Đức ông Balestrero nhắc nhở mọi người hãy

luôn là chứng nhân của niềm tin và tình thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

20g35, khi đến thăm trường Sao Việt, Phái đoàn hân hoan lắng nghe những nỗ lực rất đặc biệt của Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục.

21g15, đi ngang qua mảnh đất của nhà thờ An Phú, Phú Mỹ Hưng, Phái đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho công trình xây dựng ngôi nhà thờ này được sớm hoàn tất.

Lúc 21g30 Phái đoàn đã đến thăm Trường Mầm Non Mỹ Phước cùng với ngôi nhà nguyện nhỏ bé ấm cúng tại đây, kết thúc một ngày thật bận rộn.

Sáng thứ Năm 01 tháng Ba, sau khi dâng lễ tại ngôi nhà nguyện cổ xưa nhất của Thành phố nằm trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục, Phái đoàn đã lên đường đi thăm Tòa Giám mục và Chủng viện Xuân Lộc.

Khoảng 10g00, Phái đoàn tới Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Mẫu nhiệm hiệp thông thể hiện thật rõ nét khi đón tiếp Phái đoàn Tòa Thánh tại hội trường. Đức ông Thứ trưởng đã bày tỏ cảm xúc trước tâm tình nồng hậu và đặc biệt tâm tình thảo kính hiệp thông trọn vẹn của người tín hữu Việt Nam với Đức Thánh Cha và Hội Thánh toàn cầu. Ngài đề cập đến đặc tính phổ quát của Đức Thánh Cha. Khi Đức Thánh cha ban huấn từ tại Rôma cũng là dành cho toàn thế giới và khi ngài ngỏ lời cảm thông thương mến cho Hội Thánh tại châu Phi thì cũng là cho Hội Thánh tại Xuân Lộc. Đức



ông tiếp tục chia sẻ suy tư tâm huyết của Ngài về mẫu nhiệm Hội Thánh, Chúa Kitô là đâu và chúng ta là những chi thể. Dù ở đâu hay làm gì, trong ơn gọi bậc sống của mình, chúng ta biểu lộ vẻ đẹp và sức sống của Chúa. Càng nhiều chi thể thánh thiện, càng biểu lộ tình yêu cao cả của Thiên Chúa và hấp dẫn anh em chưa nhận biết Thiên Chúa về cùng Người và bước vào Hội thánh.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

tẻ. Có khi lại ồn ào, nặng tính trình diễn. Dù sao thánh lễ vẫn cần một cái hồn, một sức sống lan tỏa từ Chúa Giêsu phục sinh.

Để tâm đến việc sửa nhà thờ là cần, nhưng không đủ. Mỗi Kitô hữu cần để tâm xây dựng con người mình, bởi lẽ đó là đền thờ của Cha và Con (x. Ga 14,23). Chính thân xác ta cũng là đền thờ của Thánh Thần (x. 1Cr 6,19).

Có những đền thờ thánh thiêng đã trở nên phàm tục. Đam mê vô độ của thân xác đã trực xuất Thánh Thần. "Hãy đem tất cả những thú này ra khỏi đây!" Chúa Giêsu hôm nay cũng giận dữ như thế khi thấy con người của chúng ta bị vấy bẩn, đền thờ của Ba Ngôi bị nhơ nhớp. Thanh niên quanh ta cũng là những đền thờ. Có nhiều đền thờ bị xuống cấp, tuốc đoạt và sụp đổ...

Mùa Chay là mùa tu sửa các đền thờ, để mọi đền thờ đều dẫn đến Đền Thờ Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha,
thế giới hôm nay cũng như hôm qua
vẫn có những người bơ vơ lạc hướng
vì không tìm được một người để tin;
vẫn có những người đã chết từ lâu
mà vẫn tưởng mình đang sống;
vẫn có những người bị ám ảnh bởi
thần ô uế,
ô uế của bạc tiền, của tình dục,
của tiếng tăm;
vẫn có những người mang đủ thứ
bệnh hoạn,
bệnh hoạn trong lối nhìn, lối
nghĩ, lối sống;
vẫn có những người bị sống bên lề
xã hội,
dù không phải là người phong...

Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ
và biết chạnh lòng thương như
Con Cha.

Nhưng trước hết,
xin cho chúng con
nhìn thấy chính bản thân chúng
con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Sau đó, Phái đoàn đã sang thăm Đại chủng viện. Sau khi viếng Thánh Thể, Phái đoàn gặp gỡ thân tình với các chủng sinh và tu sinh. Một đại

(xem tiếp trang 4)

“một hành vi đức Tin triệt để” như Abraham được Chúa kêu gọi hiến tế người con duy nhất của ông là Isaac (bài đọc sách Sáng thế); và như Thiên Chúa đã tự hiến cho chúng ta khi ban Con Một của Người, khi hiến tế Người Con ấy trên Thánh giá để chiến thắng tội lỗi và sự chết (Thư gửi tín hữu Roma).

Và ĐTC nói thêm: “Vậy, nếu Chúa đã ban Con Một của Người cho tất cả chúng ta, thì không ai trong chúng ta được lên án nhau, không ai trong chúng ta được tách khỏi tình yêu bao la của Người”.

Rồi ĐTC suy niệm đoạn Phúc Âm Chúa Giêsu Hiển Dung, nói về việc Chúa tỏ mình cho Phêrô, Giacôbê và Gioan. Đó là “con đường sáng ngời của Tình Yêu chiến thắng bóng tối, cũng là con đường phải đi qua “sự tận hiến chính mình” và “khổ nhục thập giá”.

Như thế việc Chúa Hiển Dung là “thời điểm đón nhận trước ánh sáng, là cuộc xuất hành dứt khoát mở cho chúng ta cánh cửa hướng đến tự do và điều mới mẻ của Phục Sinh, đến việc giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Chúng ta cần đến ánh sáng ấy trong hành trình mỗi ngày, vốn thường in dấu vết của bóng tối sự dữ”.

ĐTC nhấn mạnh: “Cũng như các tông đồ, chúng ta cần đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa”.

Và chính trong “lời cầu nguyện cộng đoàn cũng như cá nhân” trong giáo xứ mà chúng ta gặp được Chúa, không phải như một khái niệm hay một đề nghị đạo đức, nhưng là chính Thiên Chúa”.

ĐTC thúc giục: “Chúng ta đừng chờ đợi người khác mang đến cho chúng ta những sứ điệp, vốn chẳng dẫn đến cuộc sống đích thực. Anh chị em hãy trở nên những thừa sai của Đức Kitô cho anh chị em mình ngay nơi họ ở, làm việc, học tập hay giải trí”.

Gần đến thời điểm khai mạc “Năm Đức Tin” – từ ngày 11 tháng Mười 2012 đến ngày 24 tháng Mười Một 2013 –, ĐTC mời gọi giáo xứ nám lấy cơ hội này để “phát triển và củng cố những kinh nghiệm giáo lý về những chân lý cao cả của Đức Tin Kitô giáo” và nhắc các gia đình đừng quên rằng gia đình chính là nơi mà “Đức Tin đặt nền móng đầu tiên”.

(...) ■

(Isabelle Cousturié,
Zenit, 05-03-2012)

YouCat (Giáo lý cho giới trẻ): Sách Công giáo bán chạy nhất trên thế giới

WHD (26.02.2012) / CNA – Bernhard Meuser – người tham gia soạn thảo YouCat (Giáo lý cho giới trẻ) cho biết YouCat là cuốn sách Công giáo bán chạy nhất trên thế giới: “Các số liệu mới nhất cho thấy YouCat đã bán được 1,7 triệu bản trên toàn thế giới. Đó là một thành công lớn tại hầu hết các quốc gia nơi nó được ấn hành”.

“Chẳng hạn, sách này chiếm vị trí số một tại Tây Ban Nha, tại Mỹ, và tại Đức cùng với cuốn sách mới nhất của Đức giáo hoàng”.

Năm 2006 Đức hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Vienna và Meuser quyết định biên soạn một quyển Sách giáo lý dựa theo Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo để truyền đạt giáo huân của Hội Thánh “theo cách những người trẻ có thể hiểu được”. Meuser nói Đức hồng y Schönborn đã khuyên: “Nếu bạn làm một cái gì đó cho những người trẻ, bạn nên làm với những người trẻ”.

Trong năm năm sau đó, hai người đã làm việc với các nhà thần học,

các nhà giáo dục, các linh mục, và hơn 60 bạn trẻ để soạn ra “YouCat”. YouCat là tên viết tắt của “Youth Catechism of the Catholic Church” – Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho người trẻ.

Quyển sách mỏng màu vàng và đặc biệt này đã được xuất bản trước ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới 2011 tại

Madrid, gồm có 527 câu hỏi và trả lời, kèm theo rất nhiều trích dẫn, hình ảnh và minh họa. Đặc biệt, hình minh họa một người bằng những nét vẽ đơn giản in ở góc trang bên phải sẽ chuyển động khi lật nhanh các trang sách.

Meuser nói: “Tôi ngạc nhiên khi thấy người trẻ rất thích cuốn sách

như thế. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời ca ngợi của những người trẻ. Thực vậy, họ thực sự rất thích hình minh họa một người chuyển động”. Cho đến nay trang Facebook YouCat cũng đã thu hút được hơn 21.000 người theo dõi.

Cuốn sách hiện được xuất bản bằng 20 ngôn ngữ, nhưng Meuser nói rằng sang năm con số này sẽ tăng lên 30, bao gồm cả tiếng Trung Quốc và tiếng Ả Rập.

Tại Việt Nam, YouCat đang được Ủy ban Mục vụ Giới trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục dịch sang tiếng Việt.

Một trong những niềm hy vọng của Đức giáo hoàng Bênêđictô về cuốn sách cũng đã đơm hoa kết trái. Nhiều nhóm học hỏi Sách giáo lý này đã được thành lập, trong đó một nhóm ở Philippines có đến hơn 12.000 người tham gia.

Meuser tạ ơn Chúa, “Đáng đã giúp chúng tôi từ lúc ban đầu” để đi đến thành công. Ông nói: “Tôi thực sự tin rằng đó là hoa quả của Chúa Thánh Thần”. ■

(Theo CNA, 23-02-2012)



Phái đoàn Tòa Thánh thăm Giáo Hội Việt Nam

diễn chung sinh và tu sinh phát biểu chào mừng Phái đoàn Tòa Thánh, bày tỏ niềm vui như đang được sống trong vòng tay yêu thương của Đức Thánh Cha và cảm nhận niềm khích lệ to lớn cho đời dâng hiến của mình. Phái đoàn Tòa Thánh đã dùng cơm trưa tại Tòa Giám mục Xuân Lộc và về lại TP.HCM trong buổi chiều cùng ngày.

Lúc 16g00, Phái đoàn gặp gỡ các Giám mục của Giáo tỉnh Sài Gòn tại Tòa Tổng Giám mục TGP.TPHCM. Sau bữa cơm chiều, Phái đoàn đã rời Tòa Tổng Giám mục lúc 18g30 để ra sân bay Tân Sơn Nhất trở về Rôma.

(Tổng hợp từ tgphanoi.org
và tgpsaigon.net)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**