



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THÚ NĂM 5-4-2012



Năm 2012 - Số 14

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**
*

Ngày 8-4-2012

**Chúa nhật Phục Sinh
Năm B**

Ông đã thấy và đã tin

LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!" Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lăn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

SUY NIỆM

Niềm vui phục sinh khởi sự bằng thái độ hốt hoảng. Tảng đá che cửa mộ đã bị ai đó lăn ra. Xác của Thầy đặt bên trong đã biến mất. Thật là chuyện kinh khủng đối với bà Maria Mácđala!

Bà đã đi thăm mộ lúc trời còn tối. Có lẽ cả đêm qua bà không chợp mắt được, chỉ mong cho chóng sáng để lên đường. Ai có thể hiểu được trái tim của bà? Tình yêu đã

(xem tiếp trang 2)

Kitô hữu và Phật tử – Đối thoại và giáo dục

Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp đại lễ Phật Đản Vesakh 2012 (Phật lịch 2556)

WHD (04.04.2012) – Như mọi năm, vào dịp đại lễ Phật Đản Vesakh / Hanamatsuri của Phật giáo, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đều gửi một Sứ điệp cho các Phật tử trên thế giới để chúc mừng và chia sẻ tâm tình, suy nghĩ về một đề tài. Sứ điệp năm nay 2012 vừa được công bố ngày 03 tháng Tư với chủ đề: "Kitô hữu và Phật tử: chia sẻ trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ về công lý và hòa bình qua việc đối thoại liên tôn".

Đại lễ Phật Đản Vesakh là lễ hội chính của các Phật Tử nhằm ghi dấu 3 biến cố trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, đó là ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật giác ngộ và thành chính quả và ngày Đức Phật tịch diệt trong cùng ngày. Theo truyền thống, đại lễ này thường mừng vào ngày rằm tháng tư âm lịch hằng năm. Năm nay, Đại lễ Phật Đản Vesakh nhằm ngày 05 tháng Năm dương lịch.

Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn và Đức Tổng Giám mục Pier Luigi Celata, Tổng Thư ký của Hội đồng.

Sứ điệp có đoạn viết:

"Ngày nay, tại các lớp học và giảng đường đại học trên khắp thế giới, ngày càng có thêm nhiều sinh viên thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau học tập bên nhau và học hỏi lẫn nhau. Tính đa dạng này tạo nên những thách đố, đồng thời mời gọi suy nghĩ sâu xa hơn về sự cần thiết của việc giáo dục người trẻ tôn trọng và hiểu biết về niềm tin cùng sự thực hành tôn giáo của người khác, biết trau dồi tri thức về niềm tin của mình, biết phát triển ý thức trách nhiệm, sẵn sàng hợp tác với các học sinh-sinh viên thuộc các tôn giáo khác để giải quyết những xung đột, cổ vũ tinh thần hữu, công lý, hòa bình và phát triển con người đích thực".

Sứ điệp kết thúc:

"Tâm lòng chúng tôi liên kết với tâm lòng của các Bạn và chúng tôi cầu nguyện để chúng ta cùng nhau hướng dẫn người trẻ nhờ gương sống của mình, hầu có thể huấn luyện người trẻ trở thành khí cụ phục vụ cho công lý và hòa bình. Chúng ta hãy cùng chia sẻ trách nhiệm đối với thế hệ trẻ hiện tại và tương lai bằng cách giáo dục họ sống an hòa và trở thành những người xây dựng hòa bình". ■

**Thêm một cựu giám mục
Anh giáo trở thành
linh mục Công giáo**



WHD (01.04.2012) – Ngày 26 tháng Ba 2012, cha Robert Mercer đã trở thành vị giám mục Anh giáo thứ sáu được phong chức linh mục trong Giáo Hội Công giáo. Lễ phong chức diễn ra tại Portsmouth. Cha Robert Mercer vốn là giám mục Anh giáo của giáo phận Matabeleland và thuộc Hệ phái Anh giáo truyền thống, đã được phong chức linh mục do Đức giám mục Alan Hopes tại Nhà thờ chính tòa thánh Gioan của giáo phận Portsmouth. Trước đó, ngày 21 tháng Ba, cha Mercer đã được phong chức phó tế tại Chủng viện Allen Hall của giáo phận Westminster, London.

Cha Mercer sẽ phục vụ Giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham, tại Anh

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

khiến bà đứng dưới chân thập giá (Ga 19,25) và tham dự cuộc mai táng Thầy Giêsu (Mt 27,61). Bây giờ tình yêu ấy lại thúc đẩy bà ra mộ trước tiên, trước cả người môn đệ được Đức Giêsu thương mến... Maria hốt hoảng chạy về báo tin cho hai môn đệ. Bà nghĩ chắc có kẻ đã ăn cắp xác Thầy. Vấn đề duy nhất là làm bà âu lo khắc khoải, đó là họ đang để Người ở đâu (Ga 20,2.13.15). Bà cần biết chỗ đó, để lấy ngay xác về. Maria chẳng nghĩ gì đến chuyện Chúa phục sinh, bà chỉ mong tìm lại xác của Thầy đã chết.

Maria chạy về để kéo theo Phêrô và Gioan chạy đến mộ, những bước chân hối hả vội vàng. Chỉ có ngôi mộ trống và những băng vải đặt ở đó, còn khăn che đầu thì được cuốn lại, xếp riêng. Thầy mọi điều đó, Gioan tin rằng Thầy đã phục sinh. Chẳng ai ăn cắp xác mà để lại gọn ghẽ khăn vải liệm.

Chúng ta cần có lòng mến thiết tha của bà Maria Macđala, nhưng cũng cần có sự nhạy cảm để tin như Gioan. Khi tin, người ta khám phá ra ý nghĩa của các biến cố: ý nghĩa của cái chết bi đát trên Núi Sọ, ý nghĩa của ngôi mộ trống và tấm khăn xếp gọn gàng. Chúng ta cần có lòng tin để khỏi rơi vào sự thất vọng hay hốt hoảng, trước những thất bại, đổ vỡ mất mát trong cuộc đời. Đời chúng ta lăm khi giống ngôi mộ trống trải. Những gì chúng ta yêu quý nay chẳng còn. Chúng ta đôn đáo kiém tìm điều đã mất, trong nước mắt đau khổ như bà Maria (Ga 20,11).

Nhưng nếu xác Đức Giêsu cứ nằm yên trong mồ, để cho bà Maria đến thăm viếng, thì làm gì có chuyện Chúa phục sinh? Phiến đá cửa mộ không giữ được Ngài, những băng vải không ngăn được Ngài ra đi. Sự sống bặt dập từ tro tàn của cái chết. Ánh sáng bừng lên từ bóng tối mù. Tình yêu thắng trận khi tưởng như bị hận thù nuốt chửng. Niềm vui phục sinh là quà tặng bất ngờ cho Maria. Bà sẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác Thầy trong mộ đâu, nhưng bà sẽ gặp chính Đấng Phục Sinh ở ngoài mộ đá.

(xem tiếp trang 3)

Giải thưởng Templeton 2012 được trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma

WHĐ (02.04.2012) – Ngày 29 tháng Ba 2012, Tổ chức Templeton đã công bố giải thưởng Templeton năm 2012 thuộc về Đức Đạt Lai Lạt Ma “vì những dấu chân lâu dài của ngài trong nhiều lĩnh vực khoa học và cho những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác đã làm cho ngài trở thành tiếng nói vô song mang tính toàn cầu về đạo đức phổ quát”.

Giải thưởng Templeton trị giá 1,7 triệu đôla – lớn hơn giải Nobel – sẽ được trao tại London vào ngày 14 tháng Năm. “Khi việc giải quyết các vấn đề của thế giới ngày càng phụ thuộc vào những tiến bộ của công nghệ, nhân loại cũng đi tìm sự đảm bảo mà chỉ có theo đuổi con đường thiêng liêng mới đáp ứng được”, đó là phát biểu của ông John M. Templeton Jr, chủ tịch Tổ chức Templeton, vào ngày 29 tháng Ba. “Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra một tiếng nói phổ quát về lòng từ bi dựa trên tình yêu thương và lòng tôn trọng đối với nghiên cứu khoa học về đời sống tinh thần tập trung vào từng cá nhân”. Trong đoạn video phát trên trang web của Tổ chức Templeton ngày 29 tháng Ba, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Hôm nay khi nghe tin Tổ chức Templeton quyết định trao tặng tôi giải thưởng danh giá này, tôi thực sự cảm thấy đây là một dấu hiệu khác nữa của việc công nhận những phục vụ nhỏ bé của tôi dành cho nhân loại, chủ yếu là bất bạo động và đoàn kết các truyền thống tôn giáo khác nhau”.

Templeton là một tổ chức giúp thúc đẩy những khám phá liên quan đến những vấn đề lớn của mục đích đời sống con người và thực tại tối hậu.



Tổ chức này trợ giúp các nghiên cứu về nhiều đề tài, từ tính phức tạp, quá trình tiến hóa, tính vô tận, cho đến sự sáng tạo, tha thứ, tình yêu và ý chí tự do. Tổ chức cũng khuyến khích sự đổi thoại dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng nhau giữa các nhà khoa học, triết học và các nhà thần học cũng như giữa các chuyên gia ấy và công chúng nói chung, nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề và đạt được những hiểu biết mới.

Tổ chức Templeton được đặt theo tên của Sir John Marks Templeton (1912–2008), một tỉ phú người Anh. Ông là nhà đầu tư chứng khoán và một người hoạt động từ thiện. Giải thưởng Templeton thành lập từ năm 1972. Người đầu tiên nhận giải này là Mẹ Têrêsa Calcutta (1973). Một số nhân vật khác cũng được trao giải là: sư huynh Roger Schütz (1974), Đức hồng y Leon Joseph Suenens (1976), Chiara Lubich (1977). Năm ngoái, giải này được trao cho Martin J. Rees, một trong các nhà vật lý học thiên văn hàng đầu trên thế giới. Những nghiên cứu mở đường của ông đã đóng góp vào sự hiểu biết nguồn gốc và bản chất vũ trụ. ■

(Tổng hợp)

Cuba: thứ Sáu Tuần Thánh 2012 là ngày lễ nghỉ

WHĐ (02.04.2012) / ZENIT – Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, ông Raul Castro, đã quyết định ngày thứ Sáu Tuần Thánh 6 tháng Tư sắp tới sẽ là ngày lễ nghỉ. Được biết Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, nhân chuyến công du của ngài tại Cuba (26–28 tháng Ba), đã đề nghị với Chủ tịch Raul Castro cho người công giáo Cuba nghỉ ngày thứ Sáu Tuần Thánh.

Quyết định này đã được tờ báo chính thức của nhà nước “Granma” loan báo hôm thứ bảy, 31 tháng Ba: “Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba đã chấp thuận ngày thứ sáu 6 tháng Tư sắp tới là ngày nghỉ”. Vào tháng Mười Hai 1997, cựu chủ tịch Fidel Castro cũng đã chấp thuận cho nghỉ việc ngày lễ Giáng Sinh trước chuyến viếng thăm của Đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II vào tháng Giêng

(xem tiếp trang 3)

Sau 800 năm, sứ điệp của Thánh Clara vẫn mang tính thời sự



WHD (4.04.2012) /VIS – Năm nay, các tu sĩ Dòng Phan Sinh và các nữ tu Dòng Thánh Clara trên khắp thế giới tổ chức “Năm Thánh Clara”, kỷ niệm 800 năm ngày thánh nữ được ơn kêu gọi và tận hiến cho Chúa vào Lễ Lá năm 1211 (hoặc 1212).

Nhân Lễ Lá 2012, kỷ niệm 800 năm sự kiện trọng đại diễn ra tại Assisi trong cuộc đời Thánh Clara, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã gửi thư đến Đức cha Domenico Sorrentino, Giám mục giáo phận Assisi (Italia).

Trong thư, ĐTC nhắc lại sự kiện Đáng sáng lập Dòng Clara, sau khi tham dự Lễ Lá với trang phục lộng lẫy, nhận càنه lá từ tay Đức giám mục, đã theo lời khuyên của Thánh Phanxicô Assisi, ngay trong đêm hôm đó trốn khỏi nhà cha mẹ – cả hai vị đều muốn Clara kết hôn với một thanh niên giàu có – lên đường đến Portiuncula, nơi Thánh Phanxicô và các bạn đang đợi. Tại đây, thánh nhân từ bỏ thế gian và được Thánh Phanxicô cắt tóc. Thánh nhân trùm lên đầu tấm khăn đen và mang đôi xăng đan thô mộc, bộ tu phục đầu tiên của các nữ tu Clara.

ĐTC viết: “Câu chuyện về Thánh Clara đang tiếp tục nói với thế hệ chúng ta, nhất là vẫn có sức thu hút lớn đối với giới trẻ”.

ĐTC nhấn mạnh Thánh Phanxicô hiểu rõ lý do khiến Thánh Clara rời bỏ gia đình ngay vào đầu Tuần Thánh:

“Toàn bộ cuộc sống của Kitô hữu, cũng như cuộc đời tận hiến cho Chúa cách riêng, là hoa trái của mầu nhiệm Vượt qua và thông phần vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Trong cử hành Phụng vụ Chúa nhật Lễ Lá, đau khổ và vinh quang hòa vào nhau trong một chủ đề được những ngày tiếp theo khai triển, từ

bóng tối cuộc Khổ nạn đến ánh quang Phục sinh. Qua sự chọn lựa của mình, Thánh Clara đã làm sống lại mầu nhiệm này”.

Trong ý nghĩa sâu xa nhất, cuộc trở về của Thánh Clara là cuộc trở về của tình yêu. Thánh nữ sẽ không còn dùng y phục trang nhã nhất của giới quý tộc Assisi, nhưng mặc lấy vẻ đẹp tinh tế của tâm hồn tận hiến để ngợi khen Chúa và hiến dâng chính mình. Trong không gian nhỏ hẹp của đan viện San Damiano, dưới mái trường Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày qua ngày, đã phát triển một tình huynh đệ được đặt dưới sự dẫn dắt của tình yêu Thiên Chúa, sự chuyên chăm cầu nguyện và thờ phượng. Chính trong khung cảnh của niềm tin sâu xa và đậm ý nghĩa nhân văn đó, Thánh Clara đã diễn tả một cách rõ ràng lý tưởng Phan Sinh, khi tha thiết xin được đặc ân sống nghèo, từ bỏ mọi của cải dù là của cộng đoàn, khiến Đức giáo hoàng phải lưỡng lự cân nhắc rất lâu, cuối cùng ngài phải nhường bước trước sự thánh thiện anh hùng của thánh nữ.

ĐTC hướng gương nhân đức của Thánh Clara soi vào thời đại ngày nay:

“Làm thế nào giúp cho giới trẻ ngày nay chú ý đến Thánh Clara, cũng như Thánh Phanxicô? Thời gian dù có đưa chúng ta xa dần những sự kiện lịch sử của hai vị thánh nhưng không làm suy giảm sức hấp dẫn của các ngài. Trái lại, cuộc sống các ngài vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa thời sự đối với các bạn trẻ đang sống trong một thời đại in đậm dấu ấn những ảo tưởng và sự lừa mị. Chưa bao giờ có một thời đại như lúc này có cả ngàn vạn thứ quyền rũ của đời đang mê hoặc các bạn trẻ, lôi kéo họ cứ mặc sức làm mọi điều mình muốn. Thế nhưng, hiện có biết bao điều không làm họ mãn nguyện, biết bao lần họ tìm hạnh phúc và sự thỏa mãn bằng cách tìm đến những thiên đường giả tạo như ma túy, tình dục buông thả! Trong tình hình hiện nay, các bạn trẻ gặp khó khăn tìm việc làm xứng đáng, xây dựng gia đình hiệp nhất và hạnh phúc. Những khó khăn này đang kéo thêm mây mù che khuất tương lai”.

“Tuy nhiên, ngày nay không thiếu những người trẻ đáp lại lời mời gọi tín thác vào Chúa Kitô, đương đầu với cuộc sống một cách can đảm, có

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẨU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu phục sinh
xin ban cho con sự sống của Chúa,
sự sống làm đời con mãi mãi xanh
tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa,
bình an làm con vững tâm giữa
sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa,
niềm vui làm khuôn mặt con
luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa,
hy vọng làm con lại hăng hái lên
đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của
Chúa,
Thánh Thần mỗi ngày làm mới
lại đời con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

trách nhiệm và hy vọng, từ bỏ tất cả để theo Chúa, toàn tâm phục vụ Chúa và anh chị em mình. Hạnh Thánh Clara và Thánh Phanxicô là lời mời gọi suy tư về ý nghĩa cuộc sống và tìm bí quyết niềm vui chân thật nơi Thiên Chúa. Đó chính là minh chứng cụ thể cho thấy ai chu toàn ý Chúa và tín thác nơi Ngài không những không mất gì mà còn tìm được kho báu thật, mang lại ý nghĩa cho mọi sự”. ■

(VIS, 31-03-2012)

Cuba: thứ Sáu Tuần Thánh...

năm 1998. Quyết định sau đó đã được Nhà nước Cuba chính thức chấp nhận.

Vatican đã chào mừng sự kiện này trong lời tuyên bố của linh mục Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh: “Việc chính quyền Cuba nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của Đức Thánh Cha với Chủ tịch Raul Castro, khi tuyên bố thứ Sáu Tuần Thánh sắp tới sẽ là ngày lễ nghỉ, chắc chắn là một dấu hiệu tích cực. Tòa Thánh ước mong quyết định này tạo thuận lợi cho việc tham dự các lễ nghi tôn giáo và lễ Phục sinh và kế đó cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha tiếp tục đem lại những kết quả mong muốn vì lợi ích của Giáo hội và của mọi người dân Cuba”. ■

(Theo Zenit, 01-04-2012)

Tuyên bố của Bộ Giáo lý đức Tin về vụ tuyệt thông dành cho bốn giáo sĩ Ukraine

WHĐ (30.03.2012) / VIS – Ngày 29 tháng Ba 2012, Tòa Thánh đưa ra Tuyên bố của Bộ Giáo lý đức Tin về tình trạng giáo luật của những giáo sĩ tự xưng giám mục của Giáo Hội Công giáo nghi lễ Hy Lạp Pidhirci, gồm: Elias Dohnal, OSBM, Markian V. Hitiuk, OSBM, Metodej R. Spirik, OSBM và Robert Oberhauser.

Bản Tuyên bố do ĐHY Bộ trưởng Joseph Levada và Đức TGM Tổng Thư ký Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ ký ngày 22 tháng Hai.

Nội dung bản Tuyên bố:

1. “Tòa Thánh quan ngại theo sát hành động của các linh mục Elias A. Dohnal, OSBM, Markian V. Hitiuk, OSBM, Metodej R. Spirik, OSBM và Robert Oberhauser. Đây là những tu sĩ đã bị trực xuất khỏi Dòng Basiliô Thánh Giôsaphát và tự xưng là giám mục thuộc Giáo Hội Công giáo nghi lễ Hy Lạp của Ukraina. Các linh mục này có thái độ không tuân phục và đã thách thức thẩm quyền của Giáo Hội, làm tổn thương về đạo đức và tinh thần cho Hội Dòng và toàn thể Giáo hội tại Ukraina, cũng như cho Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo. Sự việc này đã gây hoang mang và chia rẽ các tín hữu. Các linh mục nêu trên đã lập ra nhóm “giám mục” tại Pidhirci và tìm cách để được nhà chức trách dân sự thừa nhận và đăng ký hoạt động với tư cách là Giáo hội Công giáo nghi lễ Hy lạp chính thống tại Ukraina.

2. Ngay từ lúc bắt đầu sự việc đau buồn này, nhiều vị hữu trách khác nhau trong Giáo hội đã tìm cách khuyên can họ đừng tiếp tục con đường lừa dối các tín hữu như đã từng xảy ra.

3. Nhằm bảo vệ đoàn chiên của Đức Kitô được hiệp nhất và bình an, Tòa Thánh đã từng hy vọng các linh mục nêu trên ăn năn và sau đó trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Thật đáng tiếc, những sự việc diễn ra gần đây – chẳng hạn việc các linh mục này đăng ký thành lập Giáo hội với nhà chức trách dân sự – cho thấy họ tiếp tục không vâng phục.

4. Các “giám mục” tự xưng này không có dấu hiệu ăn năn, lại còn tiếp tục gây hoang mang và đặc biệt làm xáo trộn cộng đoàn tín hữu khi vu khống các vị đại diện Tòa Thánh và Giáo

hội địa phương qua việc quả quyết Đáng Bản quyền tối cao của Giáo hội đã giữ chứng từ xác nhận họ được tấn phong hợp lệ.

Để bảo vệ lợi ích chung của Giáo hội và vì *salus animarum* (phần rõi các linh hồn), Bộ Giáo lý đức Tin, tiếp nhận thỉnh cầu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Hy Lạp tại Ukraina và các cơ quan hữu trách khác trực thuộc Tòa Thánh, qua thông báo này, quyết định thông tri cho các tín hữu, đặc biệt tại các quốc gia nguyên quán của các “giám mục” tự xưng này, được biết về tình trạng giáo luật hiện thời của các đương sự.

5. Bộ Giáo lý đức Tin hoàn toàn không liên quan đến những hành động và tuyên bố của các “giám mục” tự xưng nêu trên, đồng thời chính thức tuyên bố: việc các đương sự được tấn phong giám mục, cũng như sau đó họ tấn phong giám mục cho bất kỳ ai đều không được công nhận là hợp lệ.

Tình trạng giáo luật của cả bốn người tự xưng giám mục nêu trên, là: bị tuyệt thông, căn cứ theo điều 1459, triết 1 (*) của Bộ Giáo luật của các Giáo hội Đông phương, cũng như theo phán quyết ngày 10 tháng Chín 2008 của Tòa án thuộc bản quyền Tổng Giám mục Trưởng Kiev tuyên bố các đương sự đã vi phạm giáo luật thuộc các điều 1462, 1447 và 1452 của Bộ Giáo luật của các Giáo hội Đông phương, theo đó các đương sự đã mắc phải: sự tiếm quyền, xúi giục nổi loạn và hận thù đối với các phẩm trật trong Giáo hội, kích động việc không tuân phục và vu khống, làm hại thanh danh người khác.

6. Ngoài ra, việc các đương sự đã sử dụng danh nghĩa “Công giáo” khi chưa được thẩm quyền Giáo hội công nhận cũng bị coi là bất hợp pháp, chiếu theo điều 19 của Bộ Giáo luật của các Giáo hội Đông phương.

7. Vì vậy, buộc các tín hữu không được tham gia nhóm các đương sự đã bị vụ tuyệt thông này, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các đương sự biết hối cải và trở về hiệp thông trọn vẹn cùng Hội Thánh.

(Nguồn: VIS, 29-03-2012)

Thêm một cựu giám mục Anh giáo...

và xứ Wales. Giáo hạt tòng nhân này được thành lập năm 2011 theo Tông hiến *Anglicanorum Coetibus*, cho phép các tín hữu Anh giáo, bao gồm các thành viên của Giáo Hội Anh quốc và Hệ phái Anh giáo truyền thống, được hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo mà vẫn bảo tồn truyền thống và di sản của mình.

Khi phục vụ Giáo hạt tòng nhân tại vùng Isle of Wight và Portsmouth, cha Mercer sẽ chăm sóc cách riêng các tín hữu Anh giáo thuộc nhà thờ thánh Agatha lịch sử ở Portsmouth, Landport. Các tín hữu này hy vọng sẽ được hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo vào lễ Phục Sinh sắp tới.

Trong lễ phong chức cho cha Robert Mercer, Đức ông Keith Newton, Bản quyền của Giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham, nói: “Chứng từ của cha Robert về sự thật của đức tin Công Giáo, và sự dấn thân của ngài cho sự hiệp nhất mọi Kitô hữu, đã dẫn đến ngày rất hạnh phúc hôm nay khi chúng ta có thể chào đón ngài như một người anh em linh mục trong Giáo Hội Công giáo. Sứ vụ của ngài ở châu Phi, ở Canada và ở Portsmouth này đã là một mẫu gương, và chúng tôi mong rằng sứ vụ mới của ngài sẽ mang lại cho Giáo Hội Công giáo nhiều món quà phong phú của truyền thống Anh giáo”.

Cha Jonathan Redvers Harris, người chịu trách nhiệm chung của vùng Isle of Wight và Portsmouth, cho biết: “Một khi tiếp tục phát triển ở Portsmouth, Giáo hạt tòng nhân có thêm cha Robert giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm là điều rất tốt. Tôi thân ái chào đón ngài như một đồng nghiệp và một người bạn”.

Các giám mục Anh giáo trước đó đã trở về hiệp thông với Giáo Hội Công giáo và trở thành linh mục Công giáo gồm có: Keith Newton, Andrew Burnham, John Broadhurst, Edwin Barnes và David Silk. Ba vị trước đã được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban tước Đức ông và riêng Đức ông Keith Newton được bổ nhiệm làm vị Bản quyền đầu tiên của Giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham.

(Theo: ordinariate.org.uk)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf