



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 15-4-2012

Chúa nhật 2 Phục Sinh

Năm B

Vui mừng vì thấy Chúa

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31

Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai tên là Tôma, cũng gọi là Didymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

(xem tiếp trang 2)

**Hội nghị Thường niên kỳ I-2012
Hội đồng Giám mục Việt Nam (9–13/04/2012)**



**HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I – 2012, từ ngày 09 đến 13/04/2012 tại TÒA GIÁM MỤC GP XUÂN LỘC**

WHĐ (10.04.2012) – Chiều thứ Hai 09 tháng Tư 2012, đầu tuần bát nhật Phục sinh, các giám mục từ 26 giáo phận ở Việt Nam bước vào Hội nghị thường niên kỳ I của năm 2012 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Tất cả các Đức cha cùng với Đức Tổng giám mục

Leopoldo Girelli, vị Đại diện Tòa Thánh, cùng châu Thánh Thể sốt sáng tại ngôi nhà nguyện nhỏ, ấm cúng của Tòa Giám mục, để cầu nguyện khai mạc khẩn cầu Chúa Thánh Thần của Đấng Phục Sinh

(xem tiếp trang 4)

**Thánh lễ Truyền Dầu đầu tiên
của Giáo hạt tông nhân Đức Bà Walsingham**



WHĐ (09.04.2012) – Hôm thứ Hai 02 tháng Tư vừa qua, Giáo hạt tông nhân Đức Bà Walsingham đã cử hành Thánh lễ Truyền Dầu lần đầu tiên tại nhà thờ thánh Giacôbê ở London.

Chủ tế Thánh Lễ là Sứ thần Tòa Thánh tại Vương quốc Anh, Đức Tổng giám mục Antonio Mennini, theo thỉnh cầu của vị Bản quyền Giáo hạt tông nhân là Đức ông Keith Newton.

Các linh mục lặp lại lời tuyên hứa trước mặt Đức ông Newton. Giảng trong Thánh Lễ, vị Bản quyền Giáo hạt tông nhân giải thích: “Không giống như các giám mục Công giáo, thẩm quyền được ban cho tôi là thay mặt Đức giáo hoàng. Do đó, sẽ rất thích hợp nếu Thánh Lễ Truyền Dầu của chúng ta được cử hành bởi vị đại diện của Đức Thánh Cha tại Vương quốc Anh, đặc biệt là vào thời điểm chúng ta kỷ niệm 30 năm quan hệ

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

SUY NIỆM

“Chúng tôi đã được thấy Chúa” Đó là tiếng reo vui ngây ngất của các môn đệ. Thầy Giêsu, người đã bị đóng đinh, chết và chôn cất, nay bất ngờ hiện đến, đứng giữa họ thật gần gũi. Động từ “thấy” được nhắc đến 6 lần trong bài Tin Mừng này. Thấy Thầy vẫn như xưa, với những dấu đinh và vết dâm. Nhưng Thầy cũng khác xưa, nên không dễ nhận ra ngay. Maria Macđala cứ tưởng Thầy là người làm vườn. Để thấy được Chúa phục sinh, cần có đức tin. Ai tin mới thấy, và thấy để rồi tin hơn.

“Phúc cho ai không thấy mà tin” Chúng ta vẫn tin bao điều mình không thấy. Các bạn trẻ vẫn tin vào tình yêu, tình bạn. Các đôi vợ chồng vẫn tin vào sự chung thủy của nhau, dù chẳng ai thấy rõ hết lòng dạ con người. Tin không phải là một hành vi mù quáng, phi lý. Tin chẳng hề làm hạ giá con người. Trái lại, chỉ con người mới biết tin và dám tin. Nhờ tin, tôi không còn bị giam trong thế giới chật hẹp của cân đo đong đếm, của vật chất khả giác, nhưng được đưa vào một thế giới phong phú hơn nhiều: thế giới của những ngôi vị tự do, của chính Thiên Chúa. Tin là chấp nhận bấp bênh, là có thể bị lừa. Nhưng nếu không tin thì không thể sống được. Vấn đề là tôi phải biết tôi đã tin vào ai.

Khủng hoảng lớn nhất là khủng hoảng niềm tin: niềm tin vào Thiên Chúa và niềm tin vào con người. Cả hai niềm tin nâng đỡ nhau và cho tôi hạnh phúc. Ông Tôma không tin vào lời chứng của các bạn, nên ông chậm tin vào việc Chúa phục sinh. Khi Chúa giúp ông lấy lại niềm tin vào Chúa, ông sẽ gắn bó hơn nhiều với cả tập thể.

Chúng ta là những kẻ không thấy mà tin. Không thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn thấy bằng con mắt đức

(xem tiếp trang 3)

Linh mục không được sống cho mình

WHĐ (07.04.2012) – Sáng thứ Năm Tuần Thánh 05-04, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chủ sự Thánh Lễ truyền Dầu tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô và ngỏ lời đặc biệt với các linh mục trong bài giảng trong ngày kỷ niệm Chúa Kitô thiết lập chức linh mục. Khoảng 1600 linh mục của giáo phận Roma đã có mặt



tại nhà thờ để nghe lời giáo huấn của Đức Thánh Cha và lặp lại lời hứa của mình khi cử hành phụng vụ thứ Năm Tuần Thánh.

Nói về tình trạng đáng buồn của Giáo Hội ngày nay, ĐTC đã đề cập trực tiếp đến lời kêu gọi bất tuân phục do một nhóm linh mục ở Áo đưa ra gần đây, kêu gọi thay đổi giáo huấn về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và các khía cạnh truyền thống khác của Huấn quyền.

Nhắc lại lời vị tiền nhiệm là Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II rằng

Chúa không trao quyền cho Giáo Hội phong chức linh mục cho phụ nữ, ĐTC Bênêdictô XVI hỏi “Liệu không vâng phục có phải là con đường canh tân Giáo Hội hay không?”

ĐTC nói thêm, bất cứ ai nghiên cứu lịch sử thời hậu Công đồng đều nhận ra tiến trình đổi mới đích thực, thường sử dụng -và vẫn sử dụng- những hình thức bất ngờ. Nếu nhìn vào những người đã làm bật lên những dòng chảy tươi mát cho cuộc sống, chúng ta sẽ thấy điều này đòi hỏi phải có tràn đầy niềm vui đức tin, vâng phục triệt để, niềm hy vọng sống động và một tình yêu mạnh mẽ.

ĐTC nhấn mạnh rằng nên giống Chúa Kitô là điều kiện tiên quyết và nền tảng cho tất cả những canh tân trong Giáo Hội và ngài nhắc nhở các linh mục rằng họ có nhiệm vụ giảng dạy đức tin cho một xã hội ngày càng “trở nên mù” đối với các vấn đề nền tảng của đức tin. ĐTC nói rằng các linh mục vừa phải quan tâm đến con người với những nhu cầu vật chất của người đau ốm, người đói khát, vô gia cư, vừa phải nhiệt tâm lo lắng cho nhu cầu linh hồn của họ. ■

(Vatican Radio, 05-04-2012)

Tình yêu Chúa nâng đỡ cuộc sống gia đình

WHĐ (07.04.2012) – Tối thứ Sáu Tuần Thánh 06-04, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chủ sự Đàng Thánh giá tại đấu trường Colosseum ở Roma. Tiếp nối các bài suy niệm của ông bà Danilo Zanzucchi thuộc phong trào Focolare và những người sáng lập phong trào Gia đình mới, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người tham dự. Tập trung suy tư về gia đình, ĐTC nói: “Những khi gặp thử thách và đau khổ, chúng ta không cô độc, gia đình không cô độc. Có Chúa Giêsu hiện diện và yêu thương nâng đỡ chúng ta bằng ân sủng của Ngài và ban sức mạnh cần thiết để đón nhận, hy sinh và vượt qua mọi trở ngại”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúng ta phải đến với tình yêu ấy của Chúa Kitô khi những bất ổn và khó khăn



đe dọa sự thống nhất của cuộc sống chúng ta và gia đình chúng ta”. Đức Thánh Cha nói đến mẫu nhiệm cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô an ủi chúng ta ra sao để chúng ta được hy vọng: khi gặp khó khăn và thử thách, khi cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô và tin tưởng vào Ngài, thì đã có ánh sáng của sự phục

(xem tiếp trang 3)

Thánh lễ Truyền Dầu đầu tiên...

ngoại giao đầy đủ giữa Chính phủ Anh và Tòa Thánh”.

Đồng tế trong Thánh lễ này có khoảng 60 giáo sĩ, trong đó có năm cựu giám mục Anh giáo, với sự tham dự của hàng trăm giáo dân thuộc nhiều nhóm trên khắp Vương quốc Anh.

Nói về chức linh mục – là chủ đề chính của Lễ Truyền Dầu– Đức ông Newton nêu rõ: “Không ai sở hữu chức linh mục, cũng như không ai sở hữu phép rửa tội hoặc hôn nhân. Các bí tích này phải được chia sẻ. Anh chị em không thể kết hôn cho riêng mình và không thể sống cuộc sống của người Kitô hữu tách rời các Kitô hữu khác. Không, chức linh mục sở hữu chúng ta. Đó là một cuộc sống. Đó là một phương cách cụ thể để sống đời sống Kitô hữu. Nhưng không phải cho chúng ta mà là cho Chúa Kitô và cho dân thánh của Ngài. Đó là một cuộc sống hy sinh. Mặc dù người ta đã nói nhiều về chức linh mục, nhưng chức ấy thật quá phong phú không thể nói ngắn gọn trong vài câu để chúng ta có thể hiểu được dễ dàng vì chức linh mục không gì khác hơn là tham dự cụ thể vào chức linh mục đời đời của Chúa Kitô. Sự tham dự ấy được thể hiện rõ ràng trong ngày hôm nay khi chúng ta tụ họp quanh bàn thờ để cử hành Thánh lễ này”.

Trong tuần này có thêm 200 thành viên của Giáo Hội Anh quốc và Hệ phái Anh giáo truyền thống được tiếp nhận và hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo.

Riêng ở Darlington, trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh 05-04 tại nhà thờ Công giáo thánh Anna, một nhóm hơn 50 tín hữu Anh giáo do cha xứ Ian Grieves đứng đầu đã được tiếp nhận vào Giáo Hội Công giáo.

Chủ sự nghi thức tiếp nhận nhóm này là Đức ông Keith Newton. Trong bài giảng thánh lễ, ngài nói: “Hành trình mà anh chị em khởi sự từ thứ Tư lễ Tro qua suốt Mùa Chay để được tiếp nhận vào hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo trong buổi chiều hôm nay là một điển hình toàn bộ đời sống Kitô hữu của anh chị em. Một cách cụ thể, đối với mỗi người trong anh chị em, điều đó có nghĩa là bỏ lại đằng sau những gì dễ chịu và quen thuộc để bước đi trong đức tin, biết chắc rằng chúng ta làm như vậy cùng với Chúa Giêsu, Đấng

đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chịu chết cho các môn đệ của Ngài được hiệp nhất. Cuộc hành trình ấy phải hoàn toàn và triệt để. Nhưng giống như tất cả các cuộc hành trình trong đức tin, đó là hành trình dẫn đến niềm vui và thành tựu”.

Về tầm quan trọng của sự hiệp nhất Kitô giáo và vai trò của Giáo hạt tông nhân, Đức ông Newton nói: “Chúng ta đã cầu nguyện và mong ước được hiệp nhất, nhưng điều đó lại được thực hiện theo cách chúng ta không ngờ. Chính Đức Thánh Cha đã đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta qua Tông hiến *Anglicanorum Coetibus*. Chúng ta đã đi con đường này để thúc đẩy sự hiệp nhất của Giáo Hội Chúa Kitô; một sự hiệp nhất trong đức tin và hiệp thông mà biểu trưng là Phêrô ở giữa chúng ta – đó là lời nhắc nhở hữu hình về sự hiệp nhất của Giáo Hội Chúa Kitô, sự hiệp nhất mà ngài nhắc lại với cử tọa ở tu viện Westminster rằng đó là trách nhiệm cụ thể của giám mục Roma”.

Cha Ian Grieves hy vọng sẽ được thụ phong linh mục trong Giáo Hội Công giáo vào những tháng sắp tới. ■

(*Theo ordinariate.org.uk*)

Tình yêu Chúa nâng đỡ...

sinh, sự sống mới của một thế giới tái sinh, sự vượt qua của tất cả những ai tin vào lời Ngài. Nơi Con Người chịu đóng đinh cũng là Con Thiên Chúa ấy, ngay cả chính cái chết cũng mang một ý nghĩa và mục đích mới: sự chết được cứu chuộc và vượt qua để trở thành con đường dẫn vào cuộc sống mới”.

Kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria. ĐTC cầu nguyện: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cùng đi với Con Mẹ trên con đường thương khó, Mẹ đã đứng dưới chân thập giá lúc Con Mẹ chịu chết, và Mẹ đã giúp cho Giáo Hội sơ khai sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, xin Mẹ dẫn đưa tâm hồn chúng con và tâm hồn của tất cả các gia đình qua mầu nhiệm khổ nạn lớn lao đến mầu nhiệm Phục sinh, hướng tới ánh sáng khởi nguồn từ sự phục sinh của Chúa Kitô và cho thấy tình yêu, niềm vui và sự sống đã chiến thắng dứt khoát sự dữ, đau khổ và sự chết”.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ĐTC sẽ cử hành Thánh Lễ đêm Vọng Phục Sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 21 giờ. ■

(*Vatican Radio, 06-04-2012*)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

tin. Tin là một cách thấy nghiêm túc. Người tin là người thấy bằng trái tim. Họ thấy được Đấng Vô Hình rõ hơn cả cái hữu hình. Kitô hữu là người *thấy Chúa*, nên cũng là người *thấy Chúa*. Thấy Thiên Chúa hiện diện như người Cha nhân từ. Thấy Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người trên trái đất, sống chết chỉ vì say mê Cha và say mê con người và đã sống lại để cho cuộc đời một ý nghĩa mới. Thấy mọi người là con cái Cha và là anh em của nhau.

Dù những điều chúng ta tin thật là mầu nhiệm, nhưng đó không phải là chuyện mơ hồ, viển vông. Thế giới hôm nay chỉ tin vào những người đã thấy. Ước gì chúng ta dám mạnh dạn tin Chúa hơn, để có thể thấy Chúa tỏ tường hơn và giúp người khác thấy điều mình đã thấy.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu phục sinh lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc lóc bên mộ.

Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmau.

Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin hãy đến và đứng giữa chúng con như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ.

Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con như Chúa đã không bỏ rơi ông Tôma cứng cỏi.

Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn, như Chúa đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến, và đang ở thật gần bên chúng con. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

xuống như xưa Ngài đã ngự xuống trên các Tông đồ ngày Chúa sống lại.

Sau đó, lúc 20g30, tại phòng hội Tòa giám mục, Đức cha chủ tịch HĐGMVN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đọc diễn văn chào mừng Đức tổng Girelli, bày tỏ niềm hân hoan và lòng biết ơn của Dân Chúa tại Việt Nam đối với vị đại diện Đức Thánh Cha, đầu thời gian được bổ nhiệm chưa lâu đã “viếng thăm đầy đủ 26 giáo phận và đặt chân đến mọi nẻo đường tiêu biểu thăm viếng Dân Chúa tại 26 giáo phận ở Việt Nam”. Đức cha chủ tịch HĐGM cũng chào mừng quý Đức cha tham dự Hội nghị, xin Chúa chúc lành cho Hội nghị để các giám mục sáng suốt bàn thảo, quyết định một số vấn đề chung.

Đáp từ, Đức tổng Girelli, với đôi lời vắn tắt, cũng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các Đức cha và qua các Đức cha, cảm ơn Dân Chúa đã dành cho ngài tình cảm nồng hậu.

Sau đó Đức cha Tổng thư ký thông báo về nội dung Hội nghị lần này. Hội nghị lần này chủ yếu bàn thảo xoay quanh các vấn đề chính sau đây:

- 1/ Chuẩn bị cho Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11/2012;
- 2/ Tổ chức chuẩn bị cử hành Năm Đức Tin;
- 3/ Thông qua Quy chế và Nội quy HĐGMVN;
- 4/ Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang;
- 6/ Cơ sở Văn phòng Tổng thư ký và các Ủy ban trực thuộc HĐGMVN;
- 7/ Ban hành bản *Ratio* toàn quốc về đào tạo linh mục;
- 8/ Bàn thảo và thông qua các Quy chế: quy chế Hội đồng giáo xứ; các Quy chế của UB Công Lý và Hòa Bình; Quy chế của UB Truyền Thông;
- 9/ và một số vấn đề khác.

Phiên họp khai mạc kết thúc bằng tâm tình hướng lên Đức Maria qua lời hát “*Regina Coeli*”. ■

Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta có thể trở dậy mỗi khi vấp ngã

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi các tù nhân trại giam Rebibbia

WHĐ (06.04.2012) / VIS – Chiều ngày 30 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho các tù nhân trong trại giam Rebibbia ở Rôma khi họ ngắm Đàng Thánh giá do Đức hồng y Agostino Vallini, Tổng đại diện giáo phận Rôma chủ sự. Tham dự chặng Đàng Thánh Giá này có 300 tù nhân, cha tuyên úy, các thiện nguyện viên của Caritas, các chủng sinh vẫn phục vụ các tù nhân trong nhà tù và nhiều tín hữu của một số giáo xứ. Ngày 18 tháng Mười Hai năm ngoái, ĐTC đã đi thăm mục vụ nhà tù này.

ĐTC viết: “Tôi cảm thấy hết sức gắn bó với sáng kiến này, bởi vì tôi vẫn ôm ấp trong tim mình cuộc viếng thăm ngắn ngủi tại nhà tù Rebibbia hồi trước Giáng Sinh năm ngoái. Tôi nhớ từng khuôn mặt tôi đã gặp, từng lời nói tôi đã nghe. Tất cả những điều ấy để lại một dấu ấn sâu đậm trong tôi”.

“Tôi biết rằng chặng Đàng Thánh giá này được coi như là một dấu hiệu hòa giải. Thật vậy, có một tù nhân đã nói với tôi trong buổi gặp gỡ rằng nhà tù là nơi để giúp chúng tôi trở dậy sau mỗi lần vấp ngã. Nó giúp chúng tôi hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Chúa để tái hội nhập với xã hội. Trong chặng Đàng Thánh giá, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngã xuống đất đến 3 lần, chúng ta hiểu rằng Người muốn chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Sức nặng của tội lỗi chúng ta khiến Người ngã xuống, nhưng cả 3 lần Người đều trở dậy và tiếp tục đi đến đồi Canvê. Vì thế, với ơn Chúa giúp, chúng ta cũng có thể trở dậy mỗi khi vấp ngã

và chúng ta cũng có thể giúp người anh em mình trở dậy.”

ĐTC đặt vấn đề: “Nhưng điều gì làm cho Chúa Giêsu có sức mạnh để trở dậy? Và Ngài đã trả lời: “Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha rất yêu mến Người, và tình yêu vô bờ bến ấy cùng với lòng thương xót hải hà của Cha trên trời đã an ủi Người. Tình yêu



ấy lớn hơn bạo lực và những lăng nhục Người phải chịu”.

“Do đó, món quà vĩ đại mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta qua chặng Đàng Thánh giá của Người là: Người tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là Tình yêu vô biên, là lòng thương xót vô bờ bến. Người mang lấy gánh nặng tội lỗi chúng ta cho đến tận cùng và giúp chúng ta trở dậy, tìm lại được ơn hòa giải và tái khám phá ơn bình an. Vì thế, chúng ta đừng sợ bước đi trên con ‘đường thánh giá’ của mình mà vác thánh giá cùng với Chúa Giêsu. Người luôn ở với chúng ta”.

“Tôi tin tưởng rằng với niềm hy vọng bám rễ trong đức Tin, anh chị em sẽ sống mùa Phục Sinh đang đến trong an bình và vui tươi mà Chúa Kitô phải trả giá cho chúng ta bằng máu châu báu của Người. Và với tất cả lòng yêu mến, tôi ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em”. ■

(VIS 31-03-2012)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
