



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 29-4-2012

Chúa nhật 4 Phục Sinh

Năm B

Mục tử nhân lành

LỜI CHÚA: Ga 10, 11-18

Khi ấy, Đức Giêsu nói: "Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

SUY NIỆM

Mục tử và đàn chiên trên đồng cỏ là một hình ảnh quen thuộc đối với người Palestine. Giữa người và chiên có một mối tương quan mật thiết. Ở đây Đức Giêsu tự ví mình như người mục tử. Mục tử nhân lành khác với người chăn thuê, vì dám hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, chứ không bỏ chiên mà chạy khi gặp

(xem tiếp trang 2)

**Ủy ban Thánh nhạc:
Hội thảo về "Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc"**

WHD (18.04.2012) – Tiếp nối phần thứ nhất "Hòa nhạc và giới thiệu sách 'Tiếng Dàn Hòa Ca'" của Hội Thảo Thánh Nhạc Toàn Quốc Lần thứ 30 đã diễn ra tại Trung tâm Mục



vụ Tổng giáo phận Tp.HCM (TTMV) vào tối hôm trước, sáng thứ Ba 17 tháng Tư 2012 Hội thảo tiếp tục phần thứ hai cũng tại TTMV dưới sự chủ tọa của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bán, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột - chủ tịch Ủy ban Thánh

nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBTN) và linh mục Rôcô Nguyễn Duy, Thư ký UBTN. Tham dự Hội thảo có gần 100 hội thảo viên gồm các linh mục trưởng ban thánh nhạc các giáo phận, các linh mục phụ trách thánh nhạc các Đại chủng viện, các Bề trên các cộng đoàn dòng tu và những người có liên hệ với Ủy ban Thánh nhạc.

Sau phần cầu nguyện khai mạc, ông Lê Đình Bảng phổ biến những thông tin về Thánh nhạc và Giáo Hội, và gợi ý về việc "có nên tổ chức những cuộc thi sáng tác Thánh nhạc mỗi năm không".

Nội dung chính của Hội thảo lần này là góp ý cho Bản Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc (HDMVTN). Cha Thư ký UBTN đã cùng các hội thảo viên duyệt lại những đoạn cần quan tâm

(xem tiếp trang 3)

Ủy ban Giáo lý Đức tin: Hội thảo thần học

WHD (22.04.2012) – Lúc 8g00 sáng 21 tháng Tư 2012, một Hội thảo thần học do Ủy ban Giáo lý Đức tin (UBGLĐT) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận TP. HCM, do Đức giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban, chủ tọa.

Đáp ứng thao thức của Đại hội Dân Chúa năm 2010, Hội thảo nhằm thúc đẩy suy tư đức tin một cách sâu xa và có tính nghiên cứu. Do đó, Hội thảo này dành cho những người đang trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu thần học trong các chủng viện và các học viện của Giáo hội. Trong tương lai, hội thảo thần học sẽ trở thành sinh hoạt định kỳ của UBGLĐT và hứa hẹn mang lại nhiều thành quả và ích lợi cho Giáo hội tại Việt Nam.

Hội thảo quy tụ 86 người, kể cả Ban

tổ chức. Đặc biệt có sự tham dự của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm vào buổi sáng và Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo vào buổi chiều.



Với chủ đề "Giáo hội tại Việt Nam: nỗ lực loan báo Tin Mừng cách mới mẻ", Hội thảo dựa trên hai tài liệu căn bản: 1) "Thư chung Hậu Đại Hội Dân Chúa" của Hội đồng Giám mục

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sói dữ. Hội Thánh là đoàn chiên của Đức Giêsu Kitô. Giữa Ngài và từng con chiên, có mối dây gắn bó. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Cha biết tôi và tôi biết Cha. Đây là cái biết sâu thẳm, cái biết hai chiều. Chiên không phải là một con vật ngờ nghênh, thụ động. Chiên là hình ảnh của một ngôi vị tự do. Vì Mục Tử gọi tên từng con bằng giọng quen thuộc. Chiên nghe tiếng của Ngài và đi theo. Như thế giữa Mục Tử và đoàn chiên có sự hiểu biết nhau sâu xa, nhận ra nhau dễ dàng, và một sự trân trọng quý mến nhau đặc biệt. Sau Phục Sinh, Đức Giêsu đã giao cho Phêrô sứ mạng chăn dắt và chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Sứ mạng này bắt nguồn từ một tình yêu. Yêu mến Ngài dẫn đến yêu mến đoàn chiên Ngài. Đức Giêsu là Mục Tử tối cao và gương mẫu. Mọi mục tử khác chỉ là phụ tá giúp chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Mọi mục tử phải noi gương Ngài, dám chết để cho chiên được sống.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn cần những người tiếp nối công việc của Ngài, để lo cho đoàn chiên trên thế giới. Các bạn trẻ khi lớn lên thường lập gia đình. Điều đó thật là tốt đẹp. Nhưng Chúa Giêsu vẫn muốn một số bạn trẻ ở bên Ngài cách đặc biệt để được Ngài sai đi. Họ chấp nhận hy sinh quyền được lập một tổ ấm, để có thể yêu mến烈 hơn và bao la hơn. Tiếng gọi của Chúa vẫn vang lên ở ngay nơi lòng nài xin của con người. Những người đói khát Lời Chúa, đói khát tình thương, đói khát bánh ăn, đói khát ý nghĩa cuộc sống. Khước từ tiếng kêu của con người là khước từ tiếng Chúa. Chúa Giêsu mời các bạn trẻ nhìn thấy đám đông bơ vơ. Những người bệnh hoạn tật nguyền, những trẻ em đường phố, những người lầm lõi, tự đặt mình ở bên lề xã hội... Thấy họ bằng trái tim và để cho tim mình đáp trả.

Tạ ơn Chúa đã cho Hội Thánh biết bao đại chủng sinh, các linh mục, và các tu sĩ nam nữ, các nhà thừa sai. Nhưng đồng lúa chín vàng vẫn cần nhiều thợ gặt, tận tụy hơn, thanh khiết hơn, vô vị lợi hơn. Có thể chính bạn được Chúa bất ngờ mời gọi để đứng trong đội ngũ những người phục vụ đó!

(xem tiếp trang 3)

Thường huấn các linh mục trẻ liên giáo phận Bà Rịa–Đà Lạt–Nha Trang–Phan Thiết

WHD (23.04.2012) – Trong hai ngày 17 và 18 tháng Tư 2012, các linh mục trẻ (chiếu chức linh mục trong vòng 7 năm qua, từ 2006 đến 2012) thuộc 4 giáo phận Bà Rịa, Đà Lạt, Nha Trang và Phan Thiết đã tham dự Khóa Thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận tổ chức tại Tòa giám mục Phan Thiết với chủ đề “Sứ vụ truyền giáo”.

Thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận là sáng kiến của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, nhằm bồi dưỡng về đời sống và sứ vụ linh mục cho các linh mục trẻ. Khóa Thường huấn lần đầu tiên được tổ chức tại Tòa giám mục Nha Trang vào tháng Tám 2011 với 210 linh mục thuộc 9 giáo phận (Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt và Bà Rịa).

Khóa thường huấn lần thứ II vừa được tổ chức tại Tòa giám mục Phan Thiết có 116 linh mục thuộc các giáo phận Đà lạt (39), Nha Trang (32), Phan Thiết (27) và Bà Rịa (18).

Hiện diện trong buổi khai mạc có Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Phan Thiết, hai cha Tổng đại diện của giáo phận Phan Thiết và giáo phận Bà Rịa. Trong bài huấn từ khai



mạc, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến chủ đề “Sứ vụ truyền giáo” với ba chữ C: Cội nguồn, Công bình và Cấp bách. Sứ vụ truyền giáo là cội nguồn của Giáo Hội; “Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” nên sứ vụ truyền giáo phải mang tính công bình và cuối cùng Tin Mừng cần thiết phải được loan báo nên sứ vụ truyền giáo còn mang tính cấp bách.

Chủ đề Khóa Thường huấn tuy quen thuộc nhưng vẫn luôn hợp thời vì năm nay kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh Truyền giáo Ad Gentes của Công đồng Vatican II và vào tháng Mười sẽ diễn ra Thượng Hội đồng Giám

mục thế giới về về công cuộc Tân Phúc âm hóa và việc truyền bá đức tin. Các thuyết trình viên đã khai triển chủ đề “Sứ vụ truyền giáo” với các đề tài:

1- Linh mục và sứ vụ truyền giảng Tin Mừng (Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo)

2- Truyền giáo cho xã hội hôm nay (Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo)

3- Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại (Đức cha Giuse Võ Đức Minh)

4- Truyền giáo của Giáo Hội qua các thời đại (cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung)

5- Sứ vụ truyền giáo qua lăng kính Công vụ Tông đồ (cha Gioan B. Hoàng Văn Khanh)

Không chỉ trao đổi thảo luận về chủ đề học hỏi, các linh mục tham dự còn có dịp chia sẻ tình huynh đệ với nhau qua những sinh hoạt bên lề như giao lưu bóng chuyền.

Sáng 19-04, Khóa Thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận lần thứ II đã kết thúc với thánh lễ tạ ơn tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Thánh lễ do Đức giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế cùng với hai cha Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết và giáo phận Bà Rịa và các linh mục tham dự thường huấn.

Mở đầu bài giảng, Đức cha chủ tế hướng tâm hồn mọi người về với Chúa Giêsu, vị Linh Mục toàn hảo nhất. Các linh mục phải ý thức mình là người được thánh hiến vì đã hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu và phải luôn sống xứng đáng. Đức cha cũng nhớ đến ngày thụ phong linh mục của ngài 41 năm trước, và đã chọn

Đức Mẹ làm Mẹ tinh thần vì không có mẹ ruột ở bên, từ đó Mẹ Maria đã luôn đỡ nâng ngài trong sứ vụ. Ngài mời cộng đoàn chiêm ngắm Mẹ Maria, người Mẹ của lắng nghe, nguyện cầu và thực thi lời Chúa và nhất là người Mẹ hằng chuyển cầu cho con cái mình. Người linh mục hãy yêu mến Mẹ Maria bởi Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu thì Mẹ cũng là Mẹ của các linh mục, cộng đoàn hãy yêu thương và cầu nguyện nhiều cho các linh mục, hãy nâng các linh mục cho Đức Mẹ hướng dẫn bảo vệ để các linh mục làm vinh danh Chúa và muôn ích cho các linh hồn.

(xem tiếp trang 4)

Lời Chúa không giới hạn vào chữ viết

WHĐ (22.04.2012) / VIS – Ngày 20 tháng Tư 2012, Ủy ban giáo hoàng về Kinh Thánh đã kết thúc Đại hội thường niên diễn ra từ ngày 16 với chủ đề: “Linh hưng và Chân lý trong Kinh Thánh”. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã gửi một sứ điệp cho Đức hồng y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và là Chủ tịch Ủy ban.

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chủ đề của Đại hội năm nay rất quan trọng “để giải thích chính xác sứ điệp Kinh Thánh. Linh hưng là hành động của Thiên Chúa nhằm bảo đảm rằng lời nói của con người có thể diễn tả Lời Chúa. Thật vậy, bất kỳ chú giải Kinh Thánh nào bỏ qua hoặc quên đi linh hưng là không mang đến đặc tính quan trọng và quý giá nhất của Kinh Thánh – đó là Kinh Thánh phát xuất từ Thiên Chúa”.

“Nhờ đặc sủng linh hưng, các sách Kinh Thánh có sức hấp dẫn trực tiếp và hữu hình. Tuy nhiên, Lời của Thiên Chúa không chỉ giới hạn vào chữ viết, vì mặc dù mặc khải đã chấm dứt với cái chết của vị tông đồ cuối



cùng, Lời mặc khải vẫn được tiếp tục loan báo và giải thích bằng Truyền thống sống động của Giáo Hội. Như vậy, Lời của Thiên Chúa, cố định trong các bản văn thánh, không phải là điều gì xơ cứng trong lòng Giáo Hội, nhưng là nguyên tắc tối thượng của đức tin và sức sống của Giáo Hội. Truyền thống mà Giáo Hội tiếp nhận từ các Tông đồ gia tăng nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp, và tăng triển nhờ suy tư và học hỏi của các tín hữu, nhờ kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng của cá nhân và giáo huấn của các giám mục”.

Do đó cần phải nghiên cứu sâu hơn về chủ đề linh hưng và chân lý trong Kinh Thánh, vì “tự bản chất, việc giải thích Kinh Thánh chính là nên tăng đời sống và sứ vụ của Giáo Hội, và linh hưng và chân lý là những đặc điểm tạo nên bản chất ấy”

Kết luận, ĐTC ca ngợi Ủy ban giáo hoàng về Kinh Thánh đã có những hoạt động cổ vũ việc học hỏi, nghiên cứu và đón nhận Lời Chúa trên thế giới. ■

(VIS, 20-04-2012)

Ủy ban Thánh nhạc...

trong Bản HDMVTN; những đoạn này đã được sửa chữa, soạn lại theo các ý kiến đã đóng góp trước đó qua thư từ, email. Đức cha Vinh Sơn cũng lưu ý hai điểm: một, khi trung dẫn Thánh Kinh, các nhóm cho biết ý kiến nên lựa chọn bản dịch nào; hai, các nhóm sẽ đề nghị chủ đề cho Hội thảo lần sau.

Sau đó các hội thảo viên chia thành ba nhóm thảo luận riêng.

Sau khi thảo luận, đại diện của ba nhóm đã trình bày những ý kiến đóng góp cho Bản HDMVTN, và gửi ý kiến viết tay cho Thư ký đoàn. Nhóm hai và nhóm ba đề nghị tiếp tục làm việc trên tài liệu HDMVTN trong Hội thảo lần sau.

Một số thắc mắc của hội thảo viên liên quan đến các vấn đề trật tự trong việc hát ở nhà thờ, bản dịch bản văn phụng tự và vấn đề chuẩn ấn (*imprimatur*) cũng được cha Kim Long và Đức cha chủ tịch giải đáp.

Cha Thư ký cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến và lưu ý đây là Bản

hướng dẫn nên chỉ mang tính hướng dẫn, chỉ nêu ra những nguyên tắc chung chứ không đi vào chi tiết.

Về lĩnh vực sáng tác, cha chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tác cho biết đã nhận được 420 sáng tác mới cho các Bộ Lễ (3,4 bộ) và thánh ca, trong đó các bài dành cho thiếu nhi chiếm 20%. Bài hát viết theo chủ đề và sứ điệp của Phúc Âm mỗi Chúa nhật không nhiều.

Trước khi kết thúc, Đức cha Chủ tịch còn nhấn nhủ: nhạc sĩ sáng tác không nên tùy hứng hay dựa vào khám phá cá nhân mà nên giúp cộng đoàn cầu nguyện, các ca trưởng cũng cần chú ý đến cộng đoàn để giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ tích cực hơn.

Cũng trong lần Hội thảo này, cha Phêrô Kim Long thôi giữ chức Phó Chủ tịch, vì đã được Đức giám mục giáo phận Mỹ Tho chấp thuận cho nghỉ hưu; ngài sẽ đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn cho UBTN. Thay mặt cho UBTN, Đức cha chủ tịch đã bày tỏ tâm tình tri ân cha Phêrô, người đã đóng góp rất nhiều công sức cho nền thánh nhạc Việt Nam,

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin ban cho chúng con những linh mục
có trái tim thuộc trọn về Chúa,
nên cũng thuộc trọn về con người.

Xin cho chúng con những linh mục
có trái tim biết yêu bằng tình yêu
hiến dâng,
một trái tim đủ lớn
để chứa được mọi người và từng người,
nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ
rơi.

Xin cho chúng con những linh
mục biết cầu nguyện,
có tình bạn thân thiết với Chúa
để các ngài giới thiệu Chúa cho
chúng con.

Xin cho chúng con những linh
mục thánh thiện,
có thể nuôi chúng con bằng tấm
bánh thơm tho,
tấm bánh Lời Chúa và Mình Chúa.

Cuối cùng, xin cho chúng con
những linh mục
có trái tim của Chúa,
say mê Thiên Chúa và say mê con
người,
hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn
chiên
và dẫn đưa chúng con
đến với Chúa là Nguồn Sống thật.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

và tặng ngài một món quà ý nghĩa
để tôn vinh những công lao của ngài.

Đáp lời Đức cha, cha Kim Long cho biết ngài chỉ xin thôi giữ chức vụ, còn thánh nhạc đã ăn vào xương thịt rồi nên không thôi được. Đến lúc cần phải bước qua một bên để cho giới trẻ nhận lấy trách nhiệm. Cha sẵn sàng đứng phía sau để yểm trợ. Cụ thể, cha đã lập di chúc trao lại Thư viện Thánh nhạc mà cha đã xây dựng và thâu thập cả đời cho UBTN, cùng với một ngân khoản để bảo trì Thư viện và dùng làm phần thưởng cho các cuộc thi của UBTN.

Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 30 bế mạc trong tâm tình tạ ơn với bài hát “Hồng Ân Thiên Chúa” và Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 31 được ấn định vào thứ Ba, 16 tháng Mười 2012.

Kết thúc Hội thảo, các hội thảo viên đã cùng dự buổi cơm trưa thân mật trước khi chia tay. ■

Việt Nam, và 2) “Tài liệu chuẩn bị Thượng hội đồng giám mục về Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ”.

Sau phần khởi động, cha Giuse Nguyễn Văn Am, Tổ trưởng Tổ thần học của UBGLĐT - điều khiển ngày hội thảo, mời các hội thảo viên cầu nguyện chung; tiếp đến, mọi người cùng lắng nghe Lời Chúa trích trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 nói về cộng đoàn tín hữu đầu tiên một lòng một ý, sống hiệp nhất với nhau, yêu thương và chia sẻ.

Ngay sau đó là phần thuyết trình với hai bài của cha Giuse Phan Tấn Thành, OP. (*Loan báo Tin mừng - Tái loan báo Tin mừng - Loan báo mới Tin mừng*: *Những bài học của lịch sử*) và cha Antôn Hà Văn Minh (*Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ dưới chiều kích: Giáo Hội như là Dân Thiên Chúa*).

Sau giờ giải lao, Hội thảo bước vào phần trao đổi. Các hội thảo viên sôi nổi phát biểu ý kiến phản hồi, đặt các câu hỏi gợi ý suy tư, và nêu lên những vấn đề đáng quan tâm. Những ý kiến nêu ra đã được các thuyết trình viên đón nhận và trả lời thỏa đáng.

Người được mời phát biểu cuối cùng trong phần trao đổi buổi sáng là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Đức cha đã làm sáng tỏ thêm những ý tưởng của các thuyết trình viên, giúp mọi người hiểu sâu hơn mối tương giao bình đẳng trong Giáo hội qua bí tích Rửa Tội và mối tương giao phẩm trật trong Giáo hội. Đức cha cũng đề xuất cách tiếp cận những vấn đề một cách thiết thực.

Đến 11g30, các hội thảo viên dùng cơm trưa chung và nghỉ trưa.

Buổi chiều, Hội thảo tiếp tục lúc 13g50 với hai bài thuyết trình của cha Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS (*Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ dưới góc độ: Giáo Hội như là Thân Minh Chúa Kitô*) và cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (*Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ theo khía cạnh Giáo Hội như là Đền thờ Chúa Thánh Thần*).

Sau giờ giải lao, phần trao đổi buổi chiều cũng sôi nổi với nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của các hội thảo viên, đặc biệt có sự góp ý trao đổi của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo. Đức ông nhắc lại lời của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô VI: “Truyền giáo còn là tiếp xúc với cá nhân” để nhắc

cử tọa đừng quên khía cạnh quan trọng này. Cũng trong dòng suy tư thao thức về việc loan báo Tin Mừng qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông, Đức ông cho rằng, truyền thông không chỉ là một dụng cụ mà còn là một mạc khải.

Sau phần trao đổi, Đức cha Chủ tịch đã đúc kết ngày Hội thảo thần học. Ngài bày tỏ niềm vui vì thấy được kết quả của nỗ lực nối kết thần học với Lời Chúa, giúp mọi người yêu mến thần học và giáo lý. Vì theo Đức cha, nếu trong Giáo hội có ít người yêu mến thần học thì việc loan báo Tin Mừng sẽ không hiệu quả. Đức cha Chủ tịch cũng nói lên suy tư của ngài là làm sao sống giới răn thứ nhất cho trọn vẹn: 1) “Yêu mến Chúa hết lòng” là yêu cái gì sâu xa nhất gần với cái tâm của con người; 2) “Yêu mến Chúa hết linh hồn” là yêu mến Chúa hết sức sống, hết sức lực của tôi; và 3) “Yêu mến Chúa hết trí khôn” đó là linh vực của thần học, là nhiệm vụ của ngài. Cuối cùng, Đức cha kết luận rằng, đừng tưởng những việc của chúng ta làm là lớn lao, Chúa làm hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta hãy yêu mến Chúa hết sức lực của chúng ta.

Kết thúc Hội thảo, cha Giuse Am đã nói lời cảm ơn đến Ban tổ chức, các thuyết trình viên và toàn thể hội thảo viên, nhưng trước hết và trên hết mọi người cần phải cảm tạ Thiên Chúa.

Trước khi ra về, Ban Tổ chức cũng gửi đến các hội thảo viên phiếu đề nghị chủ đề cho Hội thảo lần sau, để có thể lập kế hoạch và chuẩn bị trước.

Hội thảo thần học kết thúc vào lúc 17g00. Tuy kết thúc, nhưng lại mở ra cho mọi người một cái nhìn mới mẻ trong việc loan báo Tin Mừng, mở ra những Hội thảo bổ ích tiếp theo trong tương lai cho những người quan tâm và yêu mến thần học, cũng là yêu mến Thiên Chúa chúng ta. ■

Thường huấn các linh mục trẻ...

Khóa Thường huấn đã thực sự đem lại cho mỗi linh mục tham dự một thời gian học tập, một không gian huynh đệ và một bầu khí hiệp thông – như ghi nhận của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. ■

400 năm

Văn khố mật Vatican:
85 kilômét tài liệu

WHĐ (22.04.2012) / VIS – Năm nay kỷ niệm bốn trăm năm Văn khố mật Vatican, nơi lưu trữ và phân mục tất cả các tài liệu liên quan đến Tòa Thánh. Trong các sáng kiến được tổ chức để đánh dấu sự kiện này, một Hội nghị mang tên “Religiosa Archivorum Custodia”, được tổ chức từ ngày 17 tháng Tư tại Vatican, đang duyệt xét lịch sử các tài liệu, tầm quan trọng của các tài liệu này về mặt văn hóa và các kết quả của nghiên cứu gần đây nhất.

Có lẽ do việc giải thích sai lầm tên gọi (từ “mật” phải được hiểu theo nghĩa tiếng Latinh là “riêng”), mà các tài liệu lưu trữ luôn được bao quanh bởi một bầu khí mâu nhiệm. Văn khố được Đức giáo hoàng Phaolô V thành lập năm 1611 và ban đầu có các bản chép tay từ triều Đức giáo hoàng Grêgoriô VII (1073-1085) còn lưu lại được sau thời ly giáo Avignon. Phát biểu trên Đài phát thanh Vatican, Đức ông Sergio Pagano - quản thủ Văn khố mật Vatican, giải thích rằng các tài liệu ấy “gồm các thư từ hằng thế kỷ qua do các Đức giáo hoàng gửi hay nhận đã được phân mục, các tài liệu của Nội vụ Tông tòa, các tài liệu ngoại giao của nhiều vị sứ thần và các phái bộ ngoại giao, cũng như tài liệu Công đồng và Thượng Hội đồng Giám mục, v.v... Ban đầu các tài liệu lưu trữ được chứa trong các tủ kệ dài tổng cộng 400 mét, bây giờ đã là 85 kilômét”.

Năm 1881, Đức giáo hoàng Leo XIII đã mở Văn khố cho các nhà nghiên cứu tự do tham khảo. Theo nhà sử học người Đức Arnold Esch, “đây là Văn khố lớn nhất thế giới về thời Trung Cổ. Trên hết, đó là một Văn khố gồm các tư liệu có giá trị và tầm quan trọng toàn cầu”.

Dù các học giả đã rất nỗ lực, phần lớn Văn khố mật Vatican vẫn còn chưa được khám phá, chủ yếu là số lượng lớn các tư liệu có nguồn gốc từ thời các Sứ thần Tòa Thánh và từ thời kỳ chiến tranh thế giới thứ II. ■

(VIS, 18-04-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf