



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THÚ NĂM 17-5-2012



Năm 2012 - Số 20

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 20-5-2012

**Chúa nhật 7 Phục Sinh
Chúa thăng thiên
Năm B**

Có Chúa cùng hoạt động

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20

Trước khi lên trời, Đức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới la. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.

Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM

“Thứ hai thì ngãm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Ái mộ những sự trên trời là một ơn ta phải xin, vì dưới đất có nhiều điều làm ta ái mộ: một người, một vật hay một việc nào đó. Ái mộ quá có thể dẫn đến tôn thờ và làm nô lệ. Trái đất có vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp làm dịu lòng ta trong hành trình cuộc đời. Tiếc thay nhiều lúc vẻ đẹp ấy giữ chân ta lại, không cho ta bước nhanh tới đích. Lắm khi vẻ đẹp ấy kéo ghi ta xuống, không cho ta ngược lên cao.

(xem tiếp trang 2)

WHD (15.05.2012) / VIS – Chúa nhật 13 tháng Năm 2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Arezzo trong vùng Toscana (Italia).

Chuyến viếng thăm đã diễn ra trong một ngày, khởi đầu với Thánh lễ được cử hành tại công viên Prato, ngay phía sau nhà thờ Chính tòa, với 30.000 người tham dự trong đó có Thủ tướng Italia và chính quyền địa phương.

Nhân chứng cho tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người

Trong bài giảng Thánh lễ, ĐTC đã đề cập đến tính phổ quát của sứ điệp Kitô giáo và của Giáo Hội: “Cựu Ước đã cho thấy Thiên Chúa muốn sự chúc lành Ngài dành cho Israel không dừng lại ở



Israel mà được mở rộng cho tất cả các dân nước...” Và cử chỉ của Phêrô tại nhà ông Cornêlius (bài đọc I) cho thấy giờ phút quan trọng trong đó tính phổ quát này được thể hiện...

“Cử chỉ của Phêrô trở thành một hình ảnh của Giáo hội mở ra cho toàn thể nhân loại. Đi theo truyền thống vĩ đại của Giáo hội và các cộng đoàn của anh chị em, hãy là những nhân chứng đích thực của tình thương Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người!”

Sau khi gợi lại những dung mạo lớn của Giáo hội địa phương, từ thánh Donato tới chân phước Grêgôriô X được an táng trong nhà thờ chính tòa, ĐTC đã khuyến khích các tín hữu của thế kỷ XXI hãy là “men trong xã hội... và là những Kitô hữu nhất

(xem tiếp trang 2)

Hôn nhân đồng tính: mối đe dọa cho gia đình nhân loại

WHD (11.05.2012) – Ngày 9 tháng 5 vừa qua, Barack Obama tuyên bố: “Trong tư cách cá nhân, tôi cho rằng phải tiến lên phía trước và khẳng định rằng các cặp đồng tính có thể kết hôn”. Dù tuyên bố với tư cách cá nhân nhưng vì ông là tổng thống Hoa Kỳ, chắc chắn tuyên bố này có tầm ảnh hưởng rất lớn, không những tại Hoa Kỳ mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngay lập tức, Đức hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra bản nhận định, trong đó ngài nhấn mạnh giá trị nền tảng của hôn nhân và sự cần thiết phải bảo vệ định chế hôn nhân theo truyền thống, tức là sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Ngài nói: “Những phát biểu của tổng thống Obama ủng hộ việc tái định nghĩa

về hôn nhân quả là điều hết sức đáng buồn”.

Nhắc lại lá thư ngài gửi cho tổng thống Obama ngày 20 tháng 9 năm 2011, Đức hồng y Dolan khẳng định: “Các giám mục công giáo sẵn sàng ủng hộ mọi biện pháp tích cực của tổng thống và chính phủ nhằm củng cố hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên chúng tôi không thể im lặng khi đối diện những lời nói và hành động làm xói mòn định chế hôn nhân, vốn là tảng đá góc của xã hội chúng ta. Người dân trong đất nước này, đặc biệt là trẻ nhỏ, cần được phục vụ tốt hơn”. Đức hồng y nói thêm: “Phát biểu của tổng thống Obama không gây ngạc nhiên vì những phát biểu đó chỉ tiếp nối những hành động của chính phủ đã làm, nhằm phủ nhận

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Có vẻ trời ở xa, xa như huyền thoại. Có vẻ chỉ trái đất là có thật, gần gũi. Ta bị hút vào trái đất, dǎm đuổi mê say, quên mình chỉ là người tạm trú trên mặt đất. Chúa về trời, về với thế giới của Cha, điều đó nhắc ta nhớ đời là một cuộc hành trình mà đích nằm ở phía bên kia. Trời là đích xa nhưng chi phối những chọn lựa gần. Cần chọn hướng đi, chọn phương tiên sao cho đạt đích. Không có trời thì chẳng biết đi đâu! Con người cần có một trung tâm nằm ngoài mình, thu hút mình, nâng mình lên, kéo mình ra khỏi cái tầm thường, thực dụng. Trời là trung tâm của đất. Đất cho con người sự sống. Trời cho con người lẽ sống. Nếu chỉ biết có đất, con người sẽ rơi vào tuyệt vọng, vì đất chẳng thể thỏa mãn con người.

Nơi lòng mỗi người đều có một mảnh trời riêng. Mảnh trời này cứ đòi gặp bầu trời cao rộng như gặp lại chốn cũ người xưa. Thế giới luôn gặp nhiều bế tắc khó khăn vì người ta đứng ở trên trái đất mà giải quyết. Cần nhìn trái đất từ trời, để thấy những giải pháp tận căn, bao quát, hiệu quả.

“Sao các ông cứ đứng nhìn trời?” (Cv 1,11) Kitô hữu không chỉ khoanh tay ngược nhìn trời, vì sứ mạng rao giảng Tin Mừng đang chờ đợi họ, vì trái đất còn bế bountry việc phải làm. Sống tận tình cho trái đất mà vẫn ngược lên trời cao, điều đó thật là một thách đố không nhỏ, nhưng lại là cốt lõi của đời sống Kitô hữu.

Thiên đàng không phải là bầu trời trên đầu ta. Nhưng bầu trời cao vút, bao la, thăm thẳm, là một hình ảnh gợi mở về thiên đàng. Bầu trời càng lúc càng bị che chắn bởi cao ốc. Hãy tìm những giây phút để ngược mắt lên... Ngắm bầu trời có thể giúp ta biết sống trên mặt đất.

CẦU NGUYỄN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã ném biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.
Xin dạy chúng con biết đường lên
trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến
mạng cho anh em.

(xem tiếp trang 3)

Thánh nhạc là cách diễn tả đức tin của Giáo Hội

WHĐ (15.05.2012) / VIS – Nhân dịp kỷ niệm 7 năm Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong sứ vụ giáo hoàng, ngày 11 tháng Năm, Tổng thống nước Cộng hòa Italia -ông



Giorgio Napolitano-, đã dâng tặng ngài một buổi hòa nhạc. Buổi trình diễn được tổ chức tại Thính đường Phaoô VI, nơi có dàn nhạc và ca

đoàn của Nhà hát kịch Roma, do Riccardo Muti và Roberto Gabbiani điều khiển. Ban nhạc đã trình tấu các bài “Magnificat” cung sol thứ của Antonio Vivaldi, và “Mater Stabat”

và “Te Deum” trong soạn phẩm “Quattro pezzi sacri” của Giuseppe Verdi.

Kết thúc buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người đã chuẩn bị và tham gia trình diễn, ca ngợi sự tinh tế của Riccardo Muti về thánh nhạc và những cố gắng của ông nhằm gây ý thức về “danh mục trình tấu phong phú này - vốn thể hiện đức tin của Giáo

Hội trong âm nhạc”.

ĐTC nói: “Bài Magnificat chúng ta vừa nghe là bài thánh thi ca tụng

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ...

quán”. “Thành phố Arezzo đã biểu lộ những nền văn hóa và những giá trị trong lịch sử ngàn năm của mình... Mảnh đất quê hương của những nhân vật lớn của thời Phục hưng, từ Petrarca tới Vasari, đã tích cực góp phần vào việc khẳng định quan niệm này về con người vốn đã đánh dấu lịch sử của châu Âu, khi nhấn mạnh vào các giá trị Kitô giáo...”

Về cuộc khủng hoảng kinh tế đang đè nặng trên vùng đất này, ĐTC nói: “Sự quan tâm tới người khác từ nhiều thế kỷ qua đã thúc đẩy Giáo hội liên đới với người thiểu số qua việc chia sẻ những gì mình có, cổ vũ những lối sống nhãm vào những điều thiết yếu, chống lại thứ văn hóa chạy theo cái phù du đã từng đánh lừa bao người, tạo nên một cuộc khủng hoảng về tinh thần. Chớ gì Giáo hội tại giáo phận này, với chứng từ chói sáng của thánh Phanxicô Assisi, tiếp tục quan tâm và liên đới với người sống trong thiểu số, nhưng cũng biết giáo dục người khác vượt lên trên những ý thức hẹp hòi chất vốn là đặc trưng của thời đại chúng ta và làm cho ý thức của chúng ta về sự liên đới và tình bác ái trở nên mờ nhạt!



Chớ nản lòng

Trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng, ĐTC nhắn nhủ các tín hữu: “Là Mẹ Giáo Hội, Đức Maria luôn tìm cách nâng đỡ tinh thần con cái của Người trong những giờ phút khó khăn và đau khổ nhất. Qua Mẹ Maria, chúng ta hãy cầu cùng Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh tinh thần để cộng đoàn Arezzo và toàn thể nước Italia thắng được cơn cảm

(xem tiếp trang 3)

Australia: Một Giáo hạt tòng nhân cho các cựu tín hữu Anh giáo



WHD (12.05.2012) – Hôm qua thứ Sáu 11 tháng Năm, Đức Tổng giám mục Denis Hart, Tổng giám mục Melbourne và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia loan báo: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ thành lập một Giáo hạt tòng nhân tại Australia dành cho các cựu tín hữu Anh giáo vào ngày 15 tháng Sáu sắp tới.

Đức cha Chủ tịch nói: “Tôi tin tưởng rằng các cựu tín hữu Anh giáo, những người đã tiến bước trên hành trình đức tin dẫn họ đến với Giáo hội Công giáo sẽ sẵn sàng được đón nhận”.

Giáo hạt tòng nhân tại Australia mang tên Giáo hạt *Đức Mẹ Thánh giá Phương Nam*, với thánh bổn mạng là Thánh Augustinô Canterbury. Giáo hạt có quy chế như một giáo phận.

Các tín hữu và cựu tín hữu Anh giáo khi gia nhập Giáo hạt tòng nhân sẽ hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo và vẫn giữ các tập tục và truyền thống phụng vụ của mình.

Các giám mục Australia đã sắp xếp xong các thủ tục để giúp các giáo sĩ và giáo dân Anh giáo gia nhập Giáo Hội Công giáo thông qua Giáo hạt tòng nhân.

Giáo hạt tòng nhân tại Australia sẽ là giáo hạt thứ ba được thành lập theo Tông hiến Anglicanorum Coetibus do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban hành năm 2009. Hai giáo hạt tòng nhân trước đó là Giáo hạt Đức Bà Walsingham tại Anh quốc và xứ Wales - thành lập năm 2011 và Giáo hạt Ngai tòa Thánh Phêrô tại Hoa Kỳ - thành lập ngày 1-1-2012.

Ngoài ra, hồi tháng Tư vừa qua, tại Ottawa, Canada, hai giám mục Anh giáo là Peter Wilkinson và Carl Reid cùng với các thành viên trong cộng đoàn của hai vị cũng đã hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo vào ngày lễ kính lòng Chúa thương xót. ■

(Tổng hợp)

Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ...

đỗ mắt lòng trông cậy và, với sức mạnh của truyền thống nhân văn lớn của mình, các cộng đoàn sớm tìm thấy lại con đường đổi mới tinh thần và đạo đức, vì chỉ có con đường ấy mới có thể dẫn tới một sự cải thiện đích thực đời sống xã hội và dân sự. Do đó, mỗi người đều có thể và phải đóng góp phần của mình”.

Thành đô của công lý và hòa bình

Vào lúc 18 giờ, DTC đã đáp máy bay trực thăng đến Sansepolcro – thành phố kỷ niệm một ngàn năm thành lập vào năm nay. Tại đây, DTC đã gặp gỡ dân chúng tại quảng trường Torre di Berta. Trong bài diễn văn, DTC đã gợi lại sự kiện cách nay một ngàn năm, hai thánh Arcano và Egidio, “trước những biến đổi lớn của thời đại các ngài, đã khởi sự công cuộc tìm kiếm chân lý và ý nghĩa của cuộc sống, bằng cuộc hành hương tới Thánh Địa. Khi trở về, các ngài đã mang theo không chỉ những viên đá nhặt được trên núi Sion, mà cả ý tưởng đặc biệt các ngài đã nung nấu

khi ở Thánh Địa: xây dựng ở thượng lưu con sông Tevere một Civitas Hominis, Thành đô của Con Người theo hình ảnh của Giêrusalem, vốn qua tên gọi, gợi lên công lý và hòa bình”. “Các ngài hình dung ra một kiểu mẫu thành phố được tổ chức và tràn đầy hy vọng ở tương lai, trong đó, các môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi trở thành động lực của xã hội để cổ vũ hòa bình qua việc thực thi công lý. Dự án dũng cảm của các ngài đã trở thành hiện thực: con đường kiêm trì, với sự nâng đỡ trước tiên của ơn gọi Biển Đức, kế đó, của các tu sĩ Camaldules, đã được các thế hệ sau tiếp nối. Việc thành lập một cộng đoàn tu sĩ và sau đó thành phố của quý vị, xung quanh thánh đường của tu viện, đã không thể có được nếu không có sự dấn thân mạnh mẽ”.

Sau khi gợi lại quá khứ, DTC đã trở về với hiện tại. Ngài nói: “Ngày nay, thế giới đặc biệt cần đến Giáo Hội phục vụ, qua những tín hữu giáo dân sáng suốt, có khả năng hoạt động trong thành phố với một ý chí phục vụ vượt ra khỏi lợi ích cá nhân hay tầm nhìn của phe phái. Công ích thì quan trọng hơn quyền lợi cá nhân,

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Khi ngược nhìn lên quê hương vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.

Lay Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời
không làm chúng con quên trời cao;
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày
của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

và người Kitô hữu cũng phải góp phần làm nảy sinh một nền đạo đức xã hội mới... Người Kitô hữu, và nhất là những người trẻ, được mời gọi chống lại tình trạng thiếu tin tưởng trong sự dấn thân chính trị và xã hội bằng sự dấn thân và lòng yêu mến đối với tinh thần trách nhiệm, được đức ái của Tin Mừng thúc đẩy. Đức ái này đòi hỏi người ta không được khép kín nơi chính mình, mà phải quan tâm đến người khác. Tôi lặp lại lời kêu gọi đối với người trẻ là hãy có những tư tưởng lớn: Hãy có can đảm để dám nghĩ, dám làm! Hãy sẵn sàng đem lại cho xã hội dân sự một vị mới, với muối của sự chính trực và của lòng vị tha vô vị lợi”.

Cuối cùng, DTC đã nhắc nhớ ngôi nhà thờ chính tòa là “nơi tìm lại sự hài hòa giữa những giờ phút thờ phượng và đời sống thường nhật, là điểm quy chiếu đem lại sự thanh thản cho tâm hồn. Như cha ông quý vị đã có thể xây dựng ngôi đền thờ lộng lẫy bằng đá này, để nó có thể là dấu chỉ và lời kêu gọi hiệp thông trong sự sống, phần của quý vị sẽ là làm cho ý nghĩa của ngôi thánh đường này được thực hiện và đáng tin bằng cuộc sống trong hòa bình nơi cộng đồng giáo hội và xã hội...”

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã chào cù tọa và nhà cầm quyền để về lại Roma. ■

(Tổng hợp tin của VIS)

Người Do Thái và người Công giáo: đối thoại, hòa giải và hợp tác

WHĐ (12.05.2012) / VIS – Ngày 10 tháng Năm 2012, tại Vatican, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp một phái đoàn thuộc Công nghị Do Thái châu Mỹ Latinh; đây là lần đầu tiên một nhóm “đại diện cho các tổ chức và cộng đồng Do Thái ở châu Mỹ Latinh” yết kiến Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha nhận định: “Các cộng đồng Do Thái năng động có mặt ở khắp châu Mỹ Latinh, nhất là ở Argentina và Brazil, sống chung với đa số người Công giáo. Kể từ sau Công đồng Vatican II, mối tương quan giữa người Do Thái và người Công giáo đã trở nên gắn bó hơn, cả ở vùng châu Mỹ Latinh, và nhiều sáng kiến ##khác nhau được thực hiện giúp cho tình bạn chung của chúng ta thêm sâu sắc”.

Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II vẫn “là nguyên tắc và hướng dẫn cho những nỗ lực của chúng ta nhằm thúc đẩy các cộng đồng của chúng ta gia tăng hiểu biết, tôn trọng nhau và hợp tác. Tuyên ngôn không chỉ đề ra một quan điểm rõ ràng chống lại mọi hình thức bài Do Thái, mà còn đặt nền tảng giúp đánh giá lại mối tương quan giữa Giáo Hội với Do Thái giáo về mặt thần học, bày tỏ tin tưởng rằng việc trân trọng di sản tinh thần mà người Do Thái và Kitô hữu cùng nhau chia sẻ sẽ dẫn đến sự hiểu biết và tôn trọng ngày càng nhiều hơn”.

“Khi xem xét các tiến bộ đạt được trong 50 năm qua về các mối quan hệ Do Thái-Công giáo trên khắp thế giới, chúng ta chỉ có thể tạ ơn Đáng Toàn Năng về dấu chỉ hiển nhiên ấy của lòng nhân lành và quan phòng của Người. Nhờ sự gia tăng sự tin tưởng, tôn trọng và thiện chí, các nhóm ban đầu thiếu tin tưởng, đã dần dần trở nên các đối tác và bạn bè trung thành, thậm chí là những người bạn tốt, có khả năng cùng nhau đổi mặt với cuộc khủng hoảng và vượt qua những xung đột một cách tích cực. Tất nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm để rũ bỏ gánh nặng của quá khứ và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa các cộng đồng của chúng ta và để đáp ứng những thách đố ngày càng gia tăng mà các tín hữu phải đối mặt trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, việc chúng ta đang cùng nhau cam kết đi theo con

đường hòa giải, đối thoại và hợp tác là một lý do để tạ ơn”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Trong một thế giới ngày càng bị đe dọa vì đánh mất các giá trị tinh thần và đạo đức –những giá trị bảo đảm cho phẩm giá con người được tôn trọng và nền hòa bình lâu dài– thì việc các tôn giáo và các nền văn hóa đối thoại chân thành và tôn trọng lẫn nhau là rất quan trọng cho tương lai của



**Jack Terpins, Chủ tịch Công nghị
Do Thái châu Mỹ Latinh và phái đoàn
Do Thái giáo yết kiến ĐTC**

gia đình nhân loại. Tôi cũng hy vọng rằng cuộc viếng thăm của quý vị hôm nay sẽ là một nguồn khích lệ và canh tân niềm tin khi chúng ta đối mặt với thách đố phải xây dựng các mối tương quan bền chặt hơn của tình hữu nghị và hợp tác, và làm chứng cho sức mạnh của sự thật, công lý và tình yêu của Thiên Chúa, vì thiện ích của toàn nhân loại”. ■

(VIS, 10.05.2012)

Hôn nhân đồng tính...

và tẩy xóa ý nghĩa độc đáo của hôn nhân”.

Trong phần kết thúc lá thư, Đức hồng y Dolan viết: “Tôi cầu nguyện cho tổng thống hằng ngày và sẽ tiếp tục cầu nguyện, để ông và chính phủ hành xử cách đúng đắn nhằm nâng cao và bảo vệ hôn nhân hiểu như sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Ước gì tất cả chúng ta nỗ lực thăng tiến và bảo vệ định chế hôn nhân, làm như thế là chúng ta đang phục vụ thiện ích đích thực của tất cả mọi người”. ■

(Theo Osservatore Romano)

Thánh nhạc là cách diễn tả đức tin của Giáo Hội

của Mẹ Maria và của tất cả những ai có tâm hồn khiêm tốn biết nhận ra và tôn vinh hành động của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình và trong lịch sử với lòng hân hoan và biết ơn. “Cung cách” của Thiên Chúa thì khác với cung cách của con người, vì Ngài ở gần bên những con người khiêm nhu để mang lại cho họ niềm hy vọng. Với cảm nhận vô cùng sâu lắng, âm nhạc của Vivaldi diễn tả tâm tình ca ngợi, chúc tụng, tạ ơn, và ngạc nhiên trước các công trình của Thiên Chúa”.

ĐTC nhận định: “Quãng âm đã thay đổi trong hai bản thánh nhạc của Giuseppe Verdi chúng ta vừa nghe. Chúng ta thấy mình đứng trước nỗi đau của Đức Maria dưới chân thánh giá. Nhà soạn nhạc vĩ đại này, đã từng diễn tả bi kịch của biết bao nhân vật trong các tác phẩm của mình, ở đây lại giới thiệu đau khổ của Đức Trinh Nữ đang nhìn lên Người Con trên thập giá. Âm nhạc trở nên tinh túy và gần như bám vào ngôn từ để diễn tả nội dung cô đọng hết mức, … khiến chúng ta có thể tham dự vào nỗi đau của người mẹ và làm bùng cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô nơi con tim mình, cho đến đoạn nhạc cuối là lời khẩn cầu mạnh mẽ kêu lên Chúa, xin Người thương ban vinh quang Nước Trời, ước vọng thâm sâu của nhân loại”.

ĐTC nói thêm: “Te Deum cũng gồm những tương phản nối tiếp nhau, nhưng Verdi đã chú ý tỉ mỉ đến bản văn Thánh Kinh để đem đến cho chúng ta một lối đọc khác với truyền thống. Ông không tập trung vào bài ca chiến thắng hoặc vinh quang nhưng, như ông đã viết, vào các tình huống nối tiếp nhau: ban đầu là sự vui mừng, … chiêm ngắm Chúa Kitô nhập thể để giải thoát và mở cửa Nước Trời, cầu xin lòng thương xót và, cuối cùng là tiếng kêu van được giọng nữ cao và ca đoàn lặp đi lặp lại: “Lạy Chúa con hy vọng vào Ngài”. Đây là lời kết thúc bản nhạc, gần như là lời của chính Verdi thốt lên, xin cho mình giữ được niềm hy vọng và ánh sáng vào lúc cuối đời”. ■

(VIS, 12-05-2012)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**