



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 24-5-2012



Năm 2012 - Số 21

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**
*

Ngày 27-5-2012

**Lễ Chúa Thánh Thần
hiện xuống**
Năm B

Hãy nhận lấy Thánh Thần

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, người cho các ông xem tay và cánh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".

SUY NIỆM

Lúc đến Êphêsô, Phaolô hỏi một số môn đệ ở đó: "Khi vào đạo, các ông đã nhận lãnh Thánh Thần chưa?" Họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói tới" (Cv 19,1-2). Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là Đึng xa lạ với ta. Bí tích Thêm sức chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, nhưng nó không làm ta ý thức về sự hiện diện của Thánh Thần, Đึng đang ở trong ta và sai ta đi làm chứng.

Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài đã làm một việc quan trọng, đó là mời họ tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu. "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19). "Hãy đi loan báo Tin

(xem tiếp trang 2)

**Khóa Hội thảo quốc tế dành cho các giám mục
và các nhà đào tạo linh mục về
"Những thách đố của thời đại về việc sống đời sống
độc thân linh mục trong bối cảnh của khủng hoảng
hôm nay trong Giáo Hội tại Á Châu"**

1. Từ ngày 14 đến 19 tháng 5 năm 2012 vừa qua, tại Đại Học Đức Mẹ Lên Trời, Bangkok, Thailand, Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OC) tổ chức một Khóa Hội thảo quốc tế dành cho các giám mục và các nhà đào tạo linh mục về đề tài: "Những thách đố của thời đại về việc sống đời sống độc thân linh mục trong bối cảnh của khủng hoảng hôm nay trong Giáo Hội tại Á Châu" ("The Contemporary challenges in Living Priestly Celibacy in the Context of the Present day Crisis in the Church in Asia"). Tham



Quang cảnh Hội thảo

dự Khóa Hội thảo có 91 thành viên từ 7 quốc gia (Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam,) gồm: 1 Hồng y, 2 Tổng giám mục, 5 Giám mục và 83 linh mục phụ trách đào tạo tại Chủng viện.

2. Khóa Hội thảo đã khởi sự với thánh lễ khai mạc do Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Bombay, Ấn Độ, chủ sự. Tiếp đến, sau lời khai mạc của Đức cha Vianney Fernando, chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OC), cha tổng thư ký

(xem tiếp trang 2)

**Dạy giáo lý không chỉ là dạy giáo thuyết
nhưng trước hết là kinh nghiệm về Thiên Chúa**

WHĐ (17.05.2012) – *Đại hội giáo lý Âu châu lần thứ XII diễn ra tại Roma từ ngày 7 tháng Năm 2012 đã bế mạc vào ngày 10 tháng Năm vừa qua. Kết thúc Đại hội, một thông cáo báo chí được phổ biến như sau:*

Đại hội giáo lý Âu châu lần thứ XII đã bế mạc tại Roma. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Âu châu (CCEE) tổ chức với khoảng 60 đại biểu gồm các giám mục, chuyên viên và các giám đốc quốc gia của các văn phòng và cơ quan quốc gia đặc trách về giáo lý của các Hội đồng Giám mục ở châu Âu.

Việc chuẩn bị Đại hội do Ủy ban về "Giáo lý, trường học và các đại học" của CCEE điều phối. Chủ tịch Ủy ban này là Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster và là Chủ tịch HĐGM

Anh quốc và xứ Wales.

Đại hội và chủ đề của Đại hội ("Khai tâm Kitô giáo trong bối cảnh Tân Phúc Âm hóa" - đặc biệt chú trọng đến thiếu nhi và người trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 16 tuổi) trùng hợp với suy tư của Giáo Hội về Tân phúc âm hóa trong năm kỷ niệm hai mươi năm xuất bản Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo và năm mươi năm khai mạc Công đồng Vatican II, cũng như trong bối cảnh Năm Đức Tin.

(xem tiếp trang 3)



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Trong Tin Mừng hôm nay, Đấng phục sinh nói với các môn đệ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21) Đức Giêsu cho các môn đệ được tham dự vào sứ mạng của mình. Chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha. Sứ mạng của các môn đệ nối dài sứ mạng duy nhất ấy. Ai sẽ giúp các ông thực hiện sứ mạng này? Ai sẽ cho các ông sức sống để dám mở toang cánh cửa mà lên đường loan báo Tin Mừng phục sinh? Sức sống ở nơi hơi thở. Đức Giêsu phục sinh đã trao hơi thở của mình, hơi thở của sức sống thần linh cho các môn đệ. Khi được trao ban Thánh Thần, họ trở thành con người mới, sẵn sàng lên đường.

Thánh Thần chẳng ở xa mỗi người chúng ta. Ngài có mặt khi ta rung động trước một đoạn Lời Chúa, và muốn sống Lời Chúa trong đời thường. Ngài có mặt khi ta gọi tên Chúa Giêsu trên môi (1Cr 12,3), và gọi Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ ái (Rm 8,15). Ngài có mặt khi ta muốn tiến một bước mới trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng. Thánh Thần chẳng ở xa Giáo Hội. Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung. Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội, nhưng Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. Ngài hiện diện trong các bí tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để chúng trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có Ngài, Giáo Hội chỉ là một cơ cấu đáng ngờ.

Nếu chúng ta mềm mại hơn để cho Ngài dẫn dắt, nếu chúng ta bớt cứng cỏi để cho Ngài canh tân, nếu chúng ta đừng dập tắt tiếng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu.

CẦU NGUYỄN

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin Ngài hãy đến như cơn gió mát
thổi vào đời con,
thổi vào Giáo Hội,
thổi vào thế giới,
để đem lại cho chúng con

(xem tiếp trang 3)

Khóa Hội thảo quốc tế...

Lawrence Pinto đã giới thiệu về chương trình và nội dung của Khóa Hội thảo với 3 mục tiêu sau:

– Để giúp các giám mục, các nhà đào tạo và các linh mục suy nghĩ về nền văn hóa hậu hiện đại và chủ nghĩa luân lý duy tương đối trong thế giới hôm nay ảnh hưởng trên đời độc thân linh mục.

– Để giúp các giám mục và các nhà đào tạo nhận thức sâu sắc trách nhiệm của họ là: các chủng sinh phải được hướng dẫn và chỉ đạo để phát triển về mặt tâm lý và tính dục trong thời gian đào tạo của họ, nhằm hướng đến một đời sống độc thân lành mạnh linh mục trong tương lai.

– Để giúp các linh mục đáp ứng những thách đố của thế giới hôm nay trong lúc sống đời độc thân linh mục và duy trì phẩm giá của chức linh mục.

3. Đề tài của Khóa Hội thảo được khai triển qua 5 bài thuyết trình:

– Những ảnh hưởng của văn hóa hậu hiện đại và thuyết luân lý tương đối trong chức linh mục (Thuyết trình viên: cha Vimal Tirimanna, DCTT, Sri Lanka).

– Phát triển lành mạnh (bình thường) về tâm lý và tính dục hướng đến đời sống độc thân lành mạnh (Thuyết trình viên: cha Lawrence Pinto, MSIJ, Ấn Độ).

– Tình huynh đệ linh mục như là một vệ sĩ bảo vệ đời sống độc thân (Thuyết trình viên: Đức Tổng giám mục Antonio Tagle, Philippines).

– Phương tiện tâm lý và tâm linh

giúp đời sống độc thân: Tư vấn và Linh Hướng (Thuyết trình viên: cha Peter Lechner, Philippines).

– Chăm sóc cho các linh mục gặp khó khăn trong lĩnh vực tình dục: quan hệ tình dục khác giới và những quan hệ khác (Thuyết trình viên: Đức hồng y Oswald Gracias, Ấn Độ).

4. Tiếp theo những bài thuyết trình là 3 buổi thảo luận chung, trong đó có một vị phụ trách gợi ý về đề tài khoảng 30 phút và sau đó là những góp ý của các tham dự viên.

– Tác động của cuộc cách mạng điện tử trên đời sống độc thân và khiết tịnh linh mục (Người gợi ý: cha Noel Deslate, Philippines).

– Việc cầu nguyện và khổ chế giúp đời sống độc thân lành mạnh (Người gợi ý: Đức cha Vianney Fernando, Sri Lanka).

– Thói quen lành mạnh giúp có được sự vui tươi và hạnh phúc trong đời sống thể lý của linh mục (Người gợi ý: Đức cha Mylo Vergara, Philippines).

5. Ngoài những giờ thuyết trình cùng với những cuộc thảo luận chung có gợi ý, các tham dự viên còn có những giờ trao đổi theo nhóm để chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm cụ thể liên quan đến đề tài. Cuối cùng vào buổi tối có những giờ gặp gỡ vui tươi (“happy hour”) tạo điều kiện cho các tham dự viên có dịp làm quen với nhau hơn với những nét đa dạng của các quốc gia và văn hóa tại Á Châu. Khóa Hội thảo đã kết thúc với thánh lễ bế mạc do Đức cha Vianney Fernando, chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OC), chủ sự. ■

“Sân chư dân” tại Tây Ban Nha: thảo luận về nghệ thuật, văn hóa và siêu việt

WHĐ (20.05.2012) / ZENIT – Hôm thứ Năm 17 tháng Năm 2012, chương trình “Sân Chư dân” đã khai mạc phiên họp mới tại Barcelona. Sân Chư dân là sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã được tổ chức ở nhiều nơi thế giới, theo tư tưởng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, người kêu gọi mở ra các “Sân Chư dân” mới để giúp con người hiện đại gặp gỡ Thiên Chúa, “Đáng mà họ không biết”.

Vì vậy, người tin và người không tin đã tụ họp tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Barcelona, để chiêm ngắm các công trình nghệ thuật như

là con đường của siêu việt. Ngay lập tức đã có hàng ngàn tweets được đăng tải trên Twitter – một Sân Chư dân mới của thời đại chúng ta.

Tại buổi khai mạc, Đức hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, thúc đẩy những người hiện diện khẳng định rằng “nghệ thuật cũng gây ấn tượng như đức tin”, bởi vì “nghệ thuật thực sự tạo ra sự quan tâm và làm cho người ta không thể đứng dung”. ĐHY mời gọi mọi người “chống lại tính hời hợt trong nghệ thuật” và

(xem tiếp trang 4)

Chủ nghĩa bài Do Thái phản bội đức tin Kitô giáo

WHĐ (19.05.2012)
– Tại một Hội nghị về đối thoại giữa Kitô hữu và người Do Thái diễn ra ngày 16 tháng Năm 2012 ở Roma, Đức hồng y Kurt Koch đã nhấn mạnh: chủ nghĩa bài Do Thái và chủ thuyết Marcio đã phản bội chính đức tin Kitô giáo.



Đức hồng y nói: "Hiểm họa của việc bài Do Thái dường như vẫn còn đó trong thế giới ngày nay, ngay cả trong thần học Kitô giáo, chủ thuyết Marcio cổ và chủ nghĩa bài Do Thái lại tái xuất hiện với một sự trả thù và không chỉ trong trào lưu bảo thủ mà còn cả ở trong trào lưu tự do của nền thần học hiện đại". Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cố võ sự Hiệp nhất Kitô giáo và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Đặc trách Quan hệ với người Do Thái, Đức hồng y Kurt Koch đã nói như trên trong bài thuyết trình tại Đại Học giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas (Angelicum). Theo lời mời của Trung tâm Đối thoại Liên tôn Gioan Phaolô II, do Rabbi Jack Bemporad làm giám đốc, Đức hồng y Koch đã trình bày về đối thoại

kể từ khi tiến trình mở ra kỷ nguyên mới do Công đồng Vatican II khởi xướng về quan hệ Do Thái giáo-Kitô giáo không ngừng được thử thách". Theo vị giám chức, "Giáo Hội Công giáo buộc phải tuyên bố rằng chủ nghĩa bài Do Thái và chủ thuyết Marcio đã phản bội chính đức tin Kitô giáo và nhắc lại rằng tinh thần huynh đệ thiêng liêng giữa người Do Thái và người Kitô hữu luôn có nguồn gốc vững chắc từ Kinh Thánh".

Theo DHY, "lời kêu gọi của Công đồng Vatican II thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa người Do Thái và Kitô hữu phải tiếp tục nhận được sự quan tâm cần phải có. Đây là điều tiên quyết để đảm bảo rằng

(xem tiếp trang 4)

Dạy giáo lý...

Đại hội là cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo ở châu Âu (từ Nga đến Ireland) đặc trách điều phối các hoạt động giáo lý tại các quốc gia của họ. Trong bốn ngày diễn ra Đại hội, họ đổi chiếu các kinh nghiệm hiện có, trao đổi thông tin và thảo luận về các dự án và những vấn đề chung.

Khai tâm Kitô giáo gắn liền với việc Tân phúc âm hóa những người trẻ, các phụ huynh và cả cộng đồng. Vì thế không nên coi giáo lý là ở bên lề mà là cấu tố của Tân phúc âm hóa. Vì vậy cần phải nối kết Tân phúc âm hóa với truyền thống đức tin (*traditio fidei*), hiểu như là việc truyền đạt nội dung và kinh nghiệm đức tin, của cá nhân cũng như cộng đồng.

Giáo lý viên là con người thực sự! Họ ý thức những khó khăn của hoàn cảnh hiện nay, đặc trưng bởi nhiều yếu tố của việc cắt đứt với quá khứ và trào lưu tục hóa, nhưng đồng thời

họ cũng nhiệt thành và say mê truyền thông Tin Mừng.

Một yếu tố rõ ràng phát sinh từ việc thăm dò và suy tư trong Đại hội, đó là Khai tâm Kitô giáo chắc chắn là một kinh nghiệm cá nhân, nhưng không thể cảm nghiệm trọn vẹn bên ngoài cộng đoàn. Chính cộng đoàn dạy giáo lý!

Giáo lý không chỉ nhắm đến trẻ em nhưng là một kinh nghiệm có liên quan đến mọi người. Giáo lý viên và người học giáo lý cùng lúc đều là "tác nhân và đối tượng của việc dạy giáo lý". Vì thế, không thể nói đến dạy giáo lý mà không chăm lo cho giáo lý viên, gia đình và cộng đoàn nói chung. Các tham dự viên Đại hội cũng nhắc lại rằng người ta chỉ có thể thông truyền đức tin một khi sống đức tin ấy.



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, chảy vào Giáo Hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống noi chúng con.

Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con, chiếu sáng Giáo Hội, chiếu sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Dạy giáo lý không chỉ là truyền đạt các khái niệm, nhưng còn là kinh nghiệm tiếp xúc với nghệ thuật Kitô giáo, là kết quả của việc sống đức tin có khả năng chuyển tải vẻ đẹp của Thiên Chúa. Vì thế, trong thời gian Đại hội, các tham dự viên đã đến thăm thánh đường Thánh Clêmentê và Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.

Sau cùng, dạy giáo lý không chỉ là dạy giáo thuyết nhưng trước hết là kinh nghiệm về Thiên Chúa. Phải biết rằng cả trẻ em cũng mở ra với siêu việt và phải được giúp đỡ để phát huy tình bạn ấy với Chúa Kitô.

Ngày thứ Tư 9 tháng Năm 2012, các tham dự viên đã tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho châu Âu tại Vương cung thánh

đường Đức Bà Cả. Dúng vào Ngày châu Âu, CCEE muốn phó thác những mối lo sợ và niềm hy vọng của người dân lục địa châu Âu cho các vị thánh bốn mảnh của châu Âu: các vị đã sống trong giai đoạn khủng hoảng với lòng can đảm và dũng theo truyền thống với lòng trung thành và tinh thần sáng tạo. ■

(Theo eurocathinfo.eu)

Nước Pháp cần tôn trọng các “truyền thống luân lý và tinh thần” của mình

WHD (17.05.2012) / la-croix – Nhân dịp ông François Hollande, thuộc Đảng xã hội, nhậm chức tổng thống Cộng hòa Pháp vào ngày 15 tháng Năm 2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong một sứ điệp chúc mừng đã ngỏ ý mong muốn “những truyền thống luân lý và tinh thần cao quý” của nước Pháp sẽ được tôn trọng.



Được biết, lập trường của vị tân tổng thống về việc phá thai và về an tử khiến người công giáo không mấy an tâm. Trong sứ điệp gửi vị tân tổng thống, Đức giáo hoàng cũng nhấn mạnh tới việc “tôn trọng sự sống” và “phẩm giá của từng con người”.

Trong một sứ điệp đề ngày 14 tháng Năm và được gửi tới điện Élysée vào chiều ngày 15 tháng Năm, vài giờ sau lễ nhậm chức của tân tổng thống Pháp, ĐTC Bênêđictô XVI trước tiên bày tỏ “những lời chúc thân thiện” của ngài tới ngài François Hollande “trong việc thực thi các nhiệm vụ cao cả”. ĐTC cũng cầu mong Nước Pháp, “giữa lòng châu Âu và cộng đồng quốc tế, tiếp tục là một nhân tố của hòa bình và tinh thần đới tích cực, trong việc tìm kiếm công ích, sự tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá của từng con người và của mọi dân tộc”.

ĐTC viết: “Tôi cầu cùng Thiên Chúa phù trợ ngài để trong sự tôn trọng các truyền thống luân lý và tinh thần cao quý của mình, đất nước ngài dũng cảm tiếp tục nỗ lực xây dựng một xã hội ngày càng công bằng và huynh đệ hơn, mở ra với thế giới và liên đới với các dân tộc nghèo khổ nhất”.

Kết thúc sứ điệp, ĐTC cầu xin “phúc lành của Thiên Chúa dỗ tràn đầy” trên vị Nguyên thủ quốc gia mới và toàn thể người dân Pháp. ■

(I.Media – la-croix)

Thông cáo về Huynh đoàn Thánh Piô X



WHD (17.05.2012) / VIS – Vào đầu buổi chiều ngày 16 tháng Năm 2012, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo sau đây liên quan đến Huynh đoàn Thánh Piô X:

“Như các hãng thông tấn đã đưa tin, ngày hôm nay, 16 tháng Năm 2012, Bộ Giáo lý Đức tin đã mở phiên họp thường lệ để thảo luận về vấn đề Huynh đoàn Thánh Piô X.

Đặc biệt, Bộ đã xem xét bản trả lời của giám mục Bernard Fellay nhận

được ngày 17 tháng Tư 2012, và đã đưa ra một số nhận định, sẽ được xem xét trong các cuộc thảo luận tiếp theo giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Piô X.

Về các quan điểm của ba giám mục khác của Huynh đoàn Thánh Piô X, các trường hợp của họ sẽ được xử lý riêng biệt và từng người”. ■

(VIS, 16-05-2012)

“Sân chư dân” tại Tây Ban Nha...

tìm kiếm “điều vô hình nơi cái hữu hình, vì nghệ thuật và đức tin đều mở ra với tuyệt đối”.

gắn liền với cuộc sống con người và làm cho điều vắng mặt được hiện diện”. Cũng vậy, nhà sử học về nghệ thuật và phê bình Daniel Giralt-Miracle đã chỉ ra “nhu cầu to lớn về nghệ thuật trong cuộc sống con người”.

Tiếp đến là bài thuyết trình của nhà kể chuyện, nhà thơ và là giáo sư thẩm mỹ học Rafael Argullol; ông nói rằng “trong nghệ thuật chúng ta tìm được sự hiệp nhất, còn kinh nghiệm về thẩm mỹ thì duy trì sự hiệp nhất ấy”. Micol Forti, giám đốc khoa nghệ thuật đương đại của Viện Bảo tàng Vatican cũng đóng góp kinh nghiệm của mình khi mô tả nghệ thuật đích thực là một “nơi mạc khải”.

Sân Chư dân Barcelona do bà Esther Gimenez-Salinas, Viện trưởng Đại học Ramon Llull, hướng dẫn và là điều phối. Ngày 18 tháng Năm, chương trình bế mạc với bài phát biểu của Đức hồng y Ravasi cho các người tham dự. ■

(Zenit, 18-05-2012)

Sau đó, những người tham dự -tại Bảo tàng hoặc trực tuyến trên trang web-, đã được thưởng thức nghệ thuật trong âm nhạc với buổi trình diễn của Lidia Pujol, người phải ra sân khấu hai lần để hát các tác phẩm được sáng tác hồi thế kỷ 11 và 12.

Sân Chư dân tiếp tục với những ý tưởng của nhà nhân chủng học và cũng là tu sĩ Lluís Duch; ông cho rằng “biểu tượng là điều thiết yếu, vốn

Chủ nghĩa bài Do Thái phản bội đức tin Kitô giáo

Kitô hữu và người Do Thái không rời vào nguy cơ xa cách nhau nữa nhưng luôn ý thức về mối quan hệ thiêng liêng với nhau”. Như là Dân Thiên Chúa, họ sẽ phát triển sự hiểu biết lẫn nhau để có thể đem đến lời

bình an và hòa giải cho một thế giới đang bất hòa, và trở nên mối phúc lành không chỉ cho nhau mà còn cho toàn thể nhân loại”. ■

(Theo Vatican Insider, 16-05-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf