



**tuần tin**

**HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM**

**THỨ NĂM 21-6-2012**



**Năm 2012 - Số 25**

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

**Ngày 24-6-2012**

**Chúa nhật 12 Thường niên  
Sinh nhật  
thánh Gioan Tẩy Giả  
Năm B**

**Em này rồi sẽ ra sao?**

**LỜI CHÚA: Lc 1,57-66.80**

Tới ngày mân nguyệt khai hoa, bà Elisabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan". Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả". Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan". Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngày lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miên núi Giudê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.

### SUY NIỆM

Giới trẻ ngày nay xem ra thích mừng sinh nhật hơn mừng lễ bổn mạng. Ngày vui ấy thường đi với quà, tiệc mừng và những lời cầu chúc. Thật ra mừng sinh nhật có thể là một hành

(xem tiếp trang 2)



WHD (21.06.2012) / VIS – Sáng 19 tháng Sáu 2012, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo để giới thiệu *Tài liệu làm việc* (*Instrumentum laboris*) của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 28 tháng Mười 2012 với chủ đề: "Tân Phúc Âm hóa để truyền bá Đức Tin Kitô giáo". Tài liệu này được Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic và Đức giám mục Fortunato Frezza, là Tổng thư ký và phụ tá thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, trình bày.

Đức TGM Eterovic cho biết, các nghị phụ Thượng Hội đồng "sẽ suy tư về việc truyền bá đức tin Kitô giáo – một trong những thách đố lớn đối với Giáo hội – trong bối cảnh Tân Phúc Âm hóa. .... Công việc của Thượng Hội đồng Giám mục càng thêm phong phú khi gắn liền với Năm Đức Tin bắt đầu vào ngày 11 tháng Mười.

**Tài liệu làm việc** gồm có lời nói đầu, lời giới thiệu, bốn chương và kết luận.

Lời Giới thiệu tổng hợp quan điểm của các Hội đồng Giám mục; các quan điểm này đều nhất trí rằng "cần phải có các công cụ mới và các hình thức diễn tả mới để làm cho Lời Chúa dễ hiểu hơn trong đời sống của con người hiện đại. Hy vọng Thượng Hội đồng sẽ là cơ hội thảo luận và đổi chiếu các quan điểm và kinh nghiệm thực tế, cơ hội chia sẻ để khuyến khích các mục tử và các giáo hội riêng biệt".

Chương đầu tiên trong bốn chương có tiêu đề "Chúa Giêsu Kitô, Tin Mừng của Thiên Chúa cho nhân loại"; Chương hai: "Thời đại Tân Phúc Âm hóa"; Chương ba: "Truyền bá Đức Tin"; và Chương cuối cùng của *Tài liệu làm việc* có tiêu đề "Khơi dậy Hoạt động Mục vụ".

Trong phần Kết luận, Tài liệu tái xác quyết rằng "Tân Phúc Âm hóa có nghĩa là đưa ra lý do cho niềm tin của chúng ta, thông truyền Lời mang lại hy vọng cho một thế giới đang đi tìm ơn cứu rỗi". ■

(VIS, 19-06-2012)

## Bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 50 tại Dublin

WHD (18.06. 2012) – Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 50 diễn ra tại Dublin, thủ đô Ireland trong suốt tuần qua với chủ đề: "Bí tích Thánh Thể - Hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau" đã bế mạc vào tối hôm qua, 17 tháng Sáu 2012 với Thánh lễ do Đức hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục và Đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ tế. Cuối thánh lễ một sứ điệp truyền hình của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã được gửi đến Đại hội, và Đức Thánh Cha cũng công



Quang cảnh Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Dublin

bế Đại hội lần tới sẽ diễn ra tại thành phố Cebu, Phillipines vào năm 2016.

(xem tiếp trang 3)

Tuần Tin số 25/2012 – 1

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

vi mang nhiều tính tôn giáo. Tôi nhớ đến ngày tôi được sinh ra, một sinh linh bé nhỏ chào đời, mang hình ảnh của Thiên Chúa, mang khuôn mặt của Đức Giêsu. Ngày ấy quan trọng và đáng nhớ ngay cả đối với chính Thiên Chúa. Dù thế giới có 7 tỷ người thì một hài nhi mới sinh cũng có một chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa. Thiên Chúa có những ước mơ và dự tính riêng về từng con người. Chẳng ai chào đời một cách tình cờ và ngẫu nhiên. Mỗi người đều cần cho kế hoạch lớn của Thiên Chúa. Mừng sinh nhật một cách nghiêm túc lại trở thành một lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho tôi được làm người ở đời. Bất chấp những khổ đau vấp ngã, những thất bại đắng cay, tôi vẫn xin được yêu mảnh đời Chúa dệt cho tôi.

Hôm nay Giáo Hội mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả. Chỉ có Đức Giêsu và Mẹ Maria mới được mừng ngày sinh trong phụng vụ. Điều đó cho thấy sinh nhật của Gioan là biến cố có ảnh hưởng lớn. Bài Tin Mừng hôm nay nói ngắn gọn về chuyên sinh hạ và cắt bì Gioan, nhưng kể dài hơn về chuyện đặt tên cho em. Chúng ta có thể cảm được niềm vui lớn lao của người mẹ là bà Élisabét. Niềm vui này đã bắt đầu từ khi bà có thai Gioan. Chẳng biết bà bao nhiêu tuổi, chỉ biết là bà đã cao niên lại không sinh con. Hiếm muộn thời xưa thường bị coi là do người vợ. Đó là một sự sỉ nhục (St 30, 23) và là một hình phạt của Chúa (2 Sm 6, 23). Nhưng bà Élisabét lại là người công chính thuộc dòng tư tế Aharon, “sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì” (Lc 1,6). Bà đã sống với nỗi đau này trong nhiều năm, sau bao lần chờ đợi và thất vọng. Khi biết mình có thai trong lúc tuổi già, bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước người đời (Lc 1,25). Ngày sinh của Gioan là ngày vui đặc biệt cho bà, người làm mẹ lần đầu. Niềm vui ấy còn được nhân lên vì bà sinh một cậu con trai. Láng giềng, thân thích đến chung vui với bà vì bà được Chúa thương.

Chúng ta không rõ bởi đâu mà Élisabét đòi phải đặt tên cho con mình là Gioan. Chỉ biết bà đã phản

(xem tiếp trang 3)

## Cầu nguyện cho và cầu nguyện với Đức Thánh Cha



Các tín hữu trên toàn thế giới không những được mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mà còn cầu nguyện với Ngài. Vào thời điểm Đức Thánh Cha đang đau buồn vì những vụ việc không tốt mới xảy ra tại Vatican, các tín hữu công giáo người Đức tại Rôma đã đưa ra lời mời gọi này. Sáng kiến này bắt đầu từ ngày 7 tháng Sáu với bài viết của Paul Badde, chủ bút tạp chí Vatikan tại Rôma. Được biết đây hoàn toàn là sáng kiến riêng của nhóm tín hữu công giáo Đức chứ không do Đức Thánh Cha khởi xướng.

Mỗi buổi chiều, vào lúc 18g45, Đức Thánh Cha đi bách bộ trong khu vườn Vatican, vừa đi vừa lẩn chuỗi chung với linh mục thư ký của Ngài là Đức ông Georg G#nswein. Nếu trời mưa, Ngài lẩn chuỗi trong nhà. Các tín hữu được mời gọi cùng lẩn chuỗi với Đức Thánh Cha cũng vào giờ đó. Họ tin tưởng rằng nếu Đức Thánh Cha biết rằng đang có nhiều người cùng cầu nguyện với Ngài thì Ngài sẽ cảm thấy được nâng đỡ rất nhiều trong lúc thử thách này: “Chúng ta có thể làm việc này trong gia đình, trong nhóm nhỏ, nơi hội đồng, trên website. Có thể làm ở bất cứ đâu, ở nhà, ở nhà thờ, ngồi trên xe, đi dạo trong vườn. Đơn giản chỉ là vào 18g45, bắt đầu bằng dấu Thánh giá rồi lẩn chuỗi”. Trong thực tế, Đức Thánh Cha đã được thông báo về sáng kiến này và Ngài hết sức cảm động.

Sự kiện này nói với người công giáo nhiều điều. Đối diện với những khó khăn thử thách trong đời sống – không ai không có và càng làm lớn lại càng nhiều thử thách – người công giáo cầu nguyện. Cầu nguyện không có nghĩa là chạy trốn thực tại. Cầu nguyện cũng không miễn chước suy nghĩ và hành động thích hợp để giải quyết vấn đề. Nhưng cầu nguyện để

được Chúa đưa chúng ta vào thế giới của Ngài, học lấy tâm nhìn của Chúa, mang lấy tâm tình của Trái tim Chúa, nhờ đó tìm đường hướng giải quyết các vấn đề theo tinh thần của Phúc Âm hơn là theo phản ứng của con người tự nhiên và những tính toán của thế gian.

Hình ảnh vị giáo hoàng nổi tiếng thông thái lại

cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi cũng làm cho những ai coi thường phương pháp cầu nguyện này phải hồi tâm nghĩ lại. Có chuyện kể về một sinh viên khoa học, trên chuyến xe lửa, ngồi cạnh một ông già đang lẩn chuỗi. Chàng thanh niên tội nghiệp cho ông già nhà quê ít học, nên hỏi: “Đến bây giờ mà ông vẫn còn phí thời giờ vào những chuyện như thế này sao?” Cụ già trả lời rất tự tin “Tại sao không?” Nghĩ rằng nếu trả lời ngay, có thể làm cho ông cụ bị tổn thương, chàng thanh niên nói: “Cụ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi thư giải thích cho cụ hiểu”. Ông già lục trong túi, lấy ra tấm danh thiếp đưa cho anh ta. Nhìn vào tấm danh thiếp, anh ta im lặng cúi đầu, vì trên tấm danh thiếp ấy ghi tên tuổi của ông già: Louis Pasteur, nhà khoa học hàng đầu của nước Pháp.

Cuộc sống hiện đại khiến con người đánh giá mọi sự dựa vào hiệu quả vật chất. Quả là phí thời giờ vào việc đọc đi đọc lại một câu kinh, thứ đạo đức chỉ dành cho đàn bà và trẻ con! Người ta quên mất rằng việc lẩn chuỗi Mân Côi dẫn người đọc vào tình trạng chiêm niêm để tâm được tĩnh. Khi tâm được tĩnh thì trí cũng sáng hơn và lòng cũng rộng hơn. Vì tâm chưa tĩnh nên lòng vẫn hẹp và trí cũng tối, nên con người đến với nhau bằng quá nhiều xung đột và tính toán, khiến cuộc sống thêm nặng nề.

Lời mời gọi cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha còn làm sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp thông trong Hội Thánh, sự hiệp thông ở chiều sâu và làm nền móng cho mối hiệp thông đích thực giữa con người với nhau. Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ của Người “để thế gian tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21). Như thế, hiệp thông là

(xem tiếp trang 3)

## Bế mạc Đại hội Thánh Thể

Trong sứ diệp, ĐTC nhắc đến bối cảnh của Đại hội và việc canh tân phụng vụ đích thực: “Đại hội diễn ra vào lúc Giáo Hội trên toàn thế giới chuẩn bị cử hành Năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II, một biến cố mở ra việc canh tân lễ nghi Roma một cách sâu rộng chưa từng có. Dựa trên lòng quý trọng sâu xa đối với các nguồn mạch phụng vụ, Công đồng đã cổ vũ các tín hữu tham dự trọn vẹn và tích cực vào Hy tế Thánh Thể. Ngày nay, nhìn lại mong ước của các nghị phụ Công đồng về canh tân phụng vụ, và theo kinh nghiệm của Giáo Hội hoàn vũ vào giai đoạn sau đó, hiển nhiên là đã đạt được nhiều kết quả, nhưng rõ ràng cũng có nhiều ngộ nhận và trực trặc. Việc canh tân những hình thức bên ngoài, mà các nghị phụ mong muốn, nhằm làm cho việc đi sâu vào mầu nhiệm được dễ dàng hơn. Mục đích thực sự của việc canh tân là dẫn đưa tín hữu đích thân đến gặp gỡ Chúa hiện diện trong Thánh Thể, tức là với Thiên Chúa hằng sống, để nhờ được gặp tình yêu Chúa Kitô, tình yêu thương giữa các anh chị em của Chúa Kitô với nhau cũng được lớn lên. Nhưng không phải hiếm khi việc canh tân hình thức phụng vụ chỉ dừng lại ở mức độ bên ngoài, và sự tham dự tích cực bị lấn lướt với hoạt động bên ngoài. Vì vậy, vẫn còn nhiều điều phải làm trên con đường canh tân phụng vụ đích thực. Trong một thế giới đổi thay,

ngày càng quan tâm tới vật chất, một lần nữa chúng ta phải học biết nhận ra Chúa Phục Sinh đang hiện diện một cách mầu nhiệm, chỉ mình Ngài mới có thể ban hơi thở và chiều sâu cho đời sống chúng ta”.

ĐTC giải thích: “Thánh Thể là việc phụng tự của toàn thể Giáo Hội, nhưng cũng đòi buộc mỗi Kitô hữu phải dấn thân trọn vẹn thực hiện sứ mạng của Giáo Hội; Thánh Thể hàm chứa lời kêu gọi trở nên dân thánh của Thiên Chúa, nhưng cũng kêu gọi mỗi người hãy nên thánh; Thánh Thể phải được cử hành với niềm vui lớn lao và đơn sơ, nhưng cũng phải cho xứng đáng và tôn kính; Thánh Thể mời gọi chúng ta sám hối tội lỗi mình, nhưng cũng phải tha thứ cho anh chị em; Thánh Thể liên kết chúng ta trong Thánh Thần, nhưng cũng truyền lệnh cho chúng ta, trong cùng Thánh Thần ấy, mang Tin Mừng cứu độ đến cho người khác”.

Trong phần kết luận, ĐTC nói: “Tôi cầu nguyện cho Đại hội Thánh Thể trở nên một kinh nghiệm thiêng liêng phong phú cho mỗi người trong anh chị em, kinh nghiệm về sự hiệp thông với Chúa Kitô và với Giáo Hội của Ngài. Đồng thời tôi muốn mời anh chị em cùng với tôi xin Chúa chúc lành cho Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần tới sẽ diễn ra tại thành phố Cebu vào năm 2016. Tôi gửi lời chào nồng nhiệt tới người dân Philippines, và doan chắc luôn ở gần họ qua kinh nguyện trong thời gian chuẩn bị Đại hội này”. ■

## Cầu nguyện cho và cầu nguyện với ĐTC

để thi hành sứ vụ loan báo “Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa” (Mc 1,1). Cầu nguyện cho nhau và với nhau là phương thế kiến tạo sự hiệp thông đích thực vì sự hiệp thông ấy đặt nền trên sự hiệp thông với Chúa và soi sáng cho sự hiệp thông với nhau, nhằm phục vụ Tin Mừng và những giá trị Nước Trời.

Khi kêu gọi các tín hữu cầu nguyện với Đức Thánh Cha, Paul Badde nhắc đến thị kiến của thánh nữ Julianne de Liège. Từ năm 26 tuổi, thánh Julianne đã nhiều lần thấy thị kiến về mặt trăng thật đầy đặn nhưng lại có một chấm đen trên đó. Ngài không hiểu ý nghĩa của thị kiến. Sau nhiều năm cầu nguyện, ngài hiểu rằng chấm đen ấy nói đến sự thiếu

vắng một ngày lễ trọng thể kính Minh Máu Thánh Chúa trong lịch phụng vụ của Giáo Hội. Vì thế, thị kiến của ngài được coi như bước khởi đầu dẫn đến việc thiết lập lễ Minh Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) vào thế kỷ 12. Và Paul Badde lập luận rằng ngày nay, trong Thân Minh Chúa Kitô là Giáo Hội, cũng có một chấm đen như thế, là những đau khổ mà Đức Bênêdictô XVI phải chịu vì sự phản bội và những toan tính xấu của con cái trong Giáo Hội. Vì thế vào đúng ngày lễ kính Minh Máu Thánh Chúa năm nay, ông đưa ra lời kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Mỗi người công giáo có thể đáp lại lời mời gọi này tùy theo hoàn cảnh cụ thể của mình. Điều chủ yếu là cầu nguyện với Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện của hiệp thông và sứ vụ. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ứng quyết liệt chuyện đặt tên con là Dacaria. Nhưng quyết định của người cha mới là quan trọng, vì người cha thường là người có quyền đặt tên cho con, qua đó nhìn nhận người con ấy là của mình (x. Mt 1, 21). Ông Dacaria chẳng những bị câm, lại còn điếc nữa, nên người ta phải làm hiệu để hỏi ý ông. Khi ông viết trên bảng tên “Gioan” thì mọi người chứng hửng. Chính lúc ấy một phép lạ xảy ra: ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Gioan là tên mà sứ thần đã dặn ông lúc dâng hương trong Đền thờ. Gioan (Yôkhanan) có nghĩa là *Đức Chúa thi ân*. Gioan thật là một ơn của Chúa và sẽ đóng một vai trò trong lịch sử cứu độ.

Chúng ta để ý đến vai trò của bà con láng giềng trong bài Tin Mừng này. Họ đến chung vui, can thiệp ít nhiều vào chuyện đặt tên đứa trẻ. Họ bỡ ngỡ với cái tên Gioan, và kinh sợ khi ông Dacaria nói lại được. Việc sinh hạ Gioan quả đã được vây bọc bởi nhiều chuyện lật lùng. Tiếng vang không chỉ noi láng giềng thân thích, mà còn được loan truyền khắp vùng đồi núi xú Giudê (c. 65). “Rồi đây đứa trẻ này sẽ ra thế nào?” Đó là câu hỏi mà ai cũng để tâm suy nghĩ sau khi nghe câu chuyện. Hắn là em này sẽ có một định mệnh và ơn gọi đặc biệt. Có thể sau đó mọi sự lại lắng xuống, còn cậu Gioan thì vẫn lớn lên, tinh thần vững mạnh. Cậu không lập gia đình và sống trong hoang địa, chờ ngày đến với Ítraen.

Mừng sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả, chúng ta thấy được sự khiêm tốn của Thiên Chúa. Để giới thiệu Con của Người là Đức Giêsu cho dân Ítraen, Thiên Chúa cần đến Gioan, một người dọn đường. “Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tẩy lòng sám hối” (Cv 13, 24). Và Thiên Chúa đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc sinh hạ của con người này. “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi” (Is 49, 1). Hình ảnh người Tôi Trung trên đài trong Isaia khá hợp với Gioan. “Người là dâng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người Tôi Trung đem nhà Giacóp về cho Người...” (Is 49,5).

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Hóa ra việc Thiên Chúa chọn, gọi và giao sứ mạng đã diễn ra ngay từ con người chỉ mới là phôi thai trong lòng mẹ. Điều này đúng với Gioan: "Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Ít raen về với Đức Chúa... và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa" (Lc 1, 15-17).

Gioan đã được gọi để làm ngôn sứ cho dân tộc của ngài, giúp cho dân Ítraen đón nhận Đấng đến sau ông nhưng lại có trước ông. Ông gọi ấy đã làm cho ông hiện hữu ở trên đời. Cuộc sinh hạ của Gioan được coi là kỳ lạ. Thật ra cuộc sinh hạ nào cũng là một màu nhiệm lạ lùng. Khi rửa tội một em bé mới sinh, chúng ta cũng vẫn đặt câu hỏi: Em này rồi sẽ ra sao? Đâu là định mệnh tương lai của em? Đâu là con đường riêng mà Chúa muốn em đi? Chúng ta chỉ mong bàn tay Chúa ở với em (Lc 1, 66). Những thai nhi, những hài nhi, những trẻ thơ hôm nay ở quanh ta cũng được hiện hữu và được trao một sứ mạng. Mừng sinh nhật một vị thánh, chúng ta thêm trân trọng sự sống nơi các em, và thấy mình có bổn phận nâng đỡ để các em đi con đường Chúa muốn và trở thành những người đưa dân tộc Việt Nam đến với Chúa.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu thương mến,  
xin ban cho chúng con  
tỏa lan hương thơm của Chúa  
đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn  
chúng con  
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn  
thân chúng con  
để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.

Xin Chúa hãy chiếu sáng qua  
chúng con,  
để những người chúng con tiếp xúc  
cảm nhận được Chúa đang hiện  
diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng  
về Chúa,  
không phải bằng lời nói suông,  
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,  
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu  
của Chúa. ■

(Chân phước Têrêxa Calcutta)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

## Đức giám mục Fellay gặp Đức hồng y William Levada

WHĐ (15.06.2012) / VIS – Theo thông cáo được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố ngày 14 tháng Sáu 2012, chiều thứ Tư 13 tháng Sáu, Đức hồng y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, đã tiếp Đức giám mục Bernard Fellay, Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Piô X

(SSPX) cùng với vị phụ tá. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ còn có Đức Tổng giám mục Luis Ladaria SJ, thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức ông Guido Pozzo, thư ký Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei.

"Mục đích của cuộc gặp gỡ là để trình bày đánh giá của Tòa Thánh về câu trả lời cho Bản Tiên đề giáo lý được SSPX đưa ra hồi tháng Tư. Bản tiên đề này đã được Bộ Giáo lý Đức tin trao cho SSPX vào ngày 14 tháng Chín 2011. Cuộc thảo luận sau đó là cơ hội để trình bày các lời giải thích



và minh xác thích đáng. Về phần mình, Đức giám mục Fellay cho biết tình hình hiện nay của Huynh đoàn Thánh Piô X và hứa sẽ đưa ra câu trả lời trong một khoảng thời gian hợp lý.

Cũng trong cuộc gặp gỡ này, một văn bản dự thảo đã được đưa ra, đề nghị thiết lập một Phủ giám mục tông nhân như công cụ

thích hợp nhất để công nhận Huynh đoàn về mặt giáo luật trong tương lai.

Như đã nêu trong thông cáo công bố ngày 16 tháng Năm 2012, tình trạng của ba giám mục khác của Huynh đoàn Thánh Piô X sẽ được xem xét riêng và từng người.

Kết thúc cuộc họp, hai bên bày tỏ hy vọng rằng cơ hội suy nghĩ thêm này cũng sẽ góp phần vào việc đạt được sự hiệp thông trọn vẹn giữa Huynh đoàn Thánh Piô X và Tòa Thánh". ■

(VIS, 14-06-2012)

## Giáo hạt tông nhân cho các cựu tín hữu Anh giáo tại Australia



W H Đ  
(17.06.2012)  
/ CNS – Một giờ trước  
Thánh lễ thụ phong linh mục  
trong Giáo hội Công giáo, cha  
H a r r y Entwistle,

71 tuổi, đã được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm vị Bản quyền đầu tiên của Giáo hạt tông nhân Đức Mẹ Thánh giá Phương Nam, là giáo hạt dành cho các cựu tín hữu Anh giáo tại Australia.

Cha Entwistle, thụ phong linh mục trong Giáo hội Công giáo tại Anh vào năm 1964, đã di cư đến Australia vào năm 1988, gia nhập Cộng đồng Anh giáo truyền thống năm 2006 và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục vùng Tây Australia. Cộng đồng Anh giáo truyền thống là một cộng đồng tín hữu Anh giáo trên thế giới tách ra từ Cộng đồng Anh giáo do Đức Tổng giám mục Canterbury lãnh đạo.

Ngày 15 tháng Sáu Tòa Thánh đã công bố bổ nhiệm cha Entwistle làm Bản quyền Giáo hạt tông nhân, chỉ một giờ trước khi Thánh lễ truyền chức linh mục bắt đầu tại nhà thờ chính tòa Thánh Maria, Perth. Cha Entwistle đã kết hôn và có hai con đã trưởng thành.

Cũng vào ngày 15 tháng Sáu, như đã được công bố trước đây, Bộ Giáo lý Đức tin chính thức thiết lập Giáo hạt tông nhân Đức Mẹ Thánh giá Phương Nam.

Năm 2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành Tông hiến *Anglicanorum coetibus*, nhằm thiết lập các Giáo hạt tông nhân cho phép các cựu tín hữu Anh giáo gia nhập Giáo hội Công giáo mà vẫn giữ một số truyền thống linh đạo và phụng vụ Anh giáo của mình. Giáo hạt tông nhân đầu tiên là Giáo hạt Đức Mẹ Walsingham, được thành lập vào năm 2011. Giáo hạt tông nhân thứ hai là Giáo hạt Ngai tòa Thánh Phêrô, dành cho các cựu tín hữu Anh giáo ở Hoa Kỳ, được thành lập hồi tháng Giêng 2012. ■

(CNS, 15.06.2012)