

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 1-7-2012**Chúa nhật 13 Thường niên****Năm B****Đụng đến áo****LỜI CHÚA: Mc 5,21-43**

Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống”.

Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu”. Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.

Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi?’” Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”.

*(xem tiếp trang 2)***Giới thiệu Năm Đức Tin**

W H Đ
(22.06.2012)
/ VIS –
Sáng 21
tháng Sáu
2012, một
cuộc họp
báo được tổ
chức tại
Văn phòng
báo chí Tòa

Thánh để giới thiệu Năm Đức Tin – sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng Mười 2012 và kéo dài đến ngày 24 tháng Mười Một 2013. Chủ trì cuộc họp báo là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella và Đức ông Graham Bell, Chủ tịch và phụ tá thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ Tân Phúc âm hóa.

Đức Tổng giám mục Fisichella cũng giới thiệu trang web và biểu tượng của Năm Đức Tin, và phác họa lịch trình các sự kiện dự kiến diễn ra tại Roma trong Năm này.

Đức TGM Fisichella nói: “Trong Tông thư Porta fidei, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nói ... về sự cần thiết phải tái khám phá cuộc hành trình

đức tin để làm sáng lên hơn bao giờ hết niềm vui và nhiệt tâm đổi mới của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Vì thế ngài mở Năm Đức Tin, Năm này trùng với hai ngày kỷ niệm: kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II và kỷ niệm 20 năm ấn hành Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo ... Năm Đức Tin trước hết nhằm mục đích nâng đỡ đức tin của các tín hữu, là những người trong các thử thách hằng ngày, không ngừng can đảm và tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa Giêsu. Chứng từ quý báu của họ, dù âm thầm không gây tiếng vang ồn ào nhưng giúp cho Giáo Hội có thể hiện diện trong thế giới ngày nay, như Giáo Hội đã làm trong quá khứ, khi được nâng đỡ bởi sức mạnh của đức tin và nhiệt tâm của những con người bình thường.

Đức Tổng Giám Mục Fisichella nói thêm: “Năm Đức Tin diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngày càng lan rộng, tác động cả đến lòng tin.... Cuộc khủng hoảng lòng tin là biểu

*(xem tiếp trang 2)***Cổ võ ơn gọi linh mục
là một thách đố thường xuyên cho Giáo Hội**

WHĐ (26.06.2012) / VIS – Sáng 25 tháng Sáu, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Văn phòng báo chí Tòa Thánh để trình bày tài liệu “Hướng dẫn Mục vụ Cổ võ Ôn gọi Linh mục”. Chủ trì cuộc họp báo là Đức hồng y Zenon Grocholewski - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Tổng giám mục Jean-Louis Brugues OP - Thư ký, và Đức ông Angelo Vincenzo Zani - Phụ tá thư ký.

Đức hồng y Grocholewski cho biết Hội nghị khoáng đại năm 2005 của Bộ đã đưa ra đề nghị soạn tài liệu này và việc khởi thảo đã bắt đầu vào năm 2008 dựa trên những trả lời và góp ý của các Hội đồng Giám



mục. Văn bản cuối cùng đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào ngày 25 tháng Ba 2012, kỷ niệm 20 năm ban hành Tông huấn *Pastores Dabo vobis*.

Tài liệu này chia thành ba phần: phần thứ nhất xem xét tình hình hiện tại của ơn gọi linh mục trong thế giới ngày nay và các hình thức chăm sóc mục vụ ơn gọi. Phần thứ hai phân tích căn tính của chức linh mục thừa tác và phần thứ ba đưa ra một số gợi ý về việc chăm sóc mục vụ ơn gọi. ĐHY cho biết, chìa khóa để hiểu văn bản này là ý tưởng “cổ võ ơn gọi linh mục là một

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la âm ỉ. Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: “Talithakum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sửng sò.

Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

SUY NIỆM

Giữa đám đông chen lấn chung quanh Đức Giêsu, có những người dựng vào áo Ngài. Nhưng chỉ có một cái dựng cố ý, dựng lên như sợ bị bắt quả tang. Đó là cái dựng của một người phụ nữ, mười hai năm mắc bệnh băng huyết, mười hai năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, mười hai năm bị coi là ô nhơ: không được dựng đến người khác, không được tham dự nghi lễ ở Đền thờ.

Người phụ nữ dựng vào áo Đức Giêsu bằng tay và bằng lòng tin, một lòng tin đơn sơ mà mạnh mẽ. “Dẫu tôi chỉ dựng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi”. Cái dựng của lòng tin đã cứu bà khỏi bệnh.

Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta đã nhiều lần dựng vào Chúa. Dựng đến Lời Ngài, dựng đến Mình Máu Thánh Ngài. Dựng bằng tay, bằng miệng, bằng rung động của trái tim. Có những lần dựng chạm hời hợt vì thói quen, không để lại một âm vang nào, không đem lại một biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần, như người phụ nữ, ta run rẩy dựng vào Ngài, dù biết mình ô nhơ tội lỗi.

(xem tiếp trang 3)

Giới thiệu Năm Đức Tin

Hiện rõ rệt cuộc khủng hoảng về nhân học, để mặc con người tự mình xoay sở. Chúng ta phải vượt qua sự nghèo nàn về mặt tinh thần vốn tác động đến rất nhiều người cùng thời với chúng ta, họ không còn nhận ra cần phải có Chúa trong đời mình. Vì thế Năm Đức Tin là cơ hội mà cộng đồng Kitô hữu đem đến cho nhiều người đang khao khát Thiên Chúa và mong muốn tái khám phá Ngài”.

Chương trình các sự kiện của Năm Đức Tin “chạm đến cuộc sống hằng ngày của mọi tín hữu và việc chăm sóc mục vụ thông thường cho cộng đoàn Kitô hữu, để tái khám phá tinh thần truyền giáo đích thực mà chúng ta cần để đem lại sức sống cho việc Tân Phúc âm hóa”. Trong bối cảnh này, Đức TGM Fisichella cho biết Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích đã phê chuẩn công thức của “Thánh Lễ đặc biệt cầu cho công cuộc Tân Phúc âm hóa”. Đức TGM nói: “Đây là một dấu hiệu cho thấy Năm Đức Tin dành ưu tiên cho “việc cầu nguyện, và đặc biệt là cho bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô hữu”.

Sau đó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ Tân Phúc âm hóa đã giới thiệu biểu tượng của Năm Đức Tin, trong đó có hình ảnh của một con tàu tượng trưng cho Giáo Hội. Cột buồm là một cây thánh giá với những cánh buồm căng gió, tạo thành chữ IHS (Chúa Kitô) và hậu cảnh là mặt trời tượng trưng cho Thánh Thể. Trang web của Năm Đức Tin (www.annusfidei.va) đã được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng để truy cập. Năm Đức Tin cũng có một bài hát chính thức với nhan đề: Credo, Domine, adauge nobis fidem” (Lạy Chúa, con tin. Xin thêm đức tin cho chúng con). Một bản hướng dẫn mục vụ đa ngôn ngữ “Sống Năm Đức Tin” sẽ sớm được công bố vào đầu tháng Chín và khách hành hương sẽ nhận được một mẫu ảnh phiên bản bức danh họa Chúa Kitô của Nhà thờ chính tòa Cefalu ở Sicily, với bản Kinh Tin Kính ở mặt sau.

Cuối cùng Đức Tổng giám mục Fisichella nói đến những sự kiện quan trọng nhất của Năm Đức Tin –

được tổ chức tại Roma với sự hiện diện của Đức Thánh Cha–, đó là: lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày thứ Năm 11 tháng Mười, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, Thánh lễ đồng tế trọng thể với các Nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, các Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới và các Nghị phụ Công đồng hiện vẫn còn sống”.

Chúa nhật 21 tháng 10 là lễ phong thánh 7 vị tử đạo: Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, Maria del Carmen (tên thật là Maria Salles y Barangueras), Kateri Tekakwitha, Maria Anna Cope và Anna Schaffer. Vào ngày 25 tháng Giêng 2013 trong buổi cử hành đại kết truyền thống tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, những người tham dự sẽ cầu nguyện “cho các Kitô hữu ... đừng lãng quên con đường hiệp nhất, qua việc cùng nhau tuyên xưng Đức tin”. Ngày 28 tháng Tư, Đức Thánh Cha sẽ ban bí tích Thêm Sức cho một nhóm người trẻ, và ngày 5 tháng Năm sẽ được dành riêng cho các việc đạo đức bình dân.

Ngày 18 tháng 5, Vọng lễ Hiện Xuống, các phong trào Công giáo, cả cũ và mới, sẽ tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngày 2 tháng sáu, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, sẽ có giờ cầu Thánh Thể cùng lúc trên toàn thế giới. Chúa nhật 16 tháng Sáu sẽ được dành riêng cho Tin Mừng về Sự Sống. Ngày 7 tháng Bảy

sinh từ trên khắp thế giới sẽ kết thúc cuộc hành hương và quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngày 29 tháng Chín được dành riêng cho các giáo lý viên để kỷ niệm hai mươi năm ấn hành Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và 13 tháng Mười sẽ tập trung vào sự hiện diện của Đức Maria trong Giáo Hội. Cuối cùng, lễ bế mạc Năm Đức Tin sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng Mười Một 2013.

Năm Đức Tin cũng sẽ bao gồm một số sự kiện văn hóa như: triển lãm về Thánh Phêrô tại Castel Sant’Angelo từ ngày 7 tháng Hai 2013 đến 1 tháng Năm 2013 và một buổi hòa nhạc tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 22 tháng Sáu 2013. ■

(VIS, 21-06-2012)

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tham khảo ý kiến các cộng sự viên

WHD (25.06.2012) / Vatican Radio
– Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 23 tháng Sáu, Đức Thánh Cha đã gặp chung các vị đứng đầu các cơ quan trong Giáo triều Roma; sau đó vào đầu giờ chiều ĐTC đã tiếp riêng năm vị hồng y: George Pell - Tổng giám mục Sydney, Marc Ouellet - Bộ trưởng Bộ Giám mục, Jean-Louis Tauran - Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, Camillo Ruini - nguyên Giám quản Giáo phận Roma và Jozef Tomko - nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền giáo.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết rằng trong bối cảnh hiện nay, sau vụ các tài liệu mật bị phát tán, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mong muốn đào sâu suy tư bằng cách đối thoại thường xuyên với những người cùng chia sẻ trách nhiệm cai quản Giáo Hội với ngài.

Như đã biết, hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Hồng y để nghe tường trình về những tiến triển của việc điều tra. Ủy ban này được ĐTC thành lập với mục đích cụ thể này và do Đức hồng y Julian Herranz đứng đầu.

Như thường lệ, cuộc họp của các vị Bộ trưởng vào buổi sáng thứ Bảy dành cho việc điều phối công việc của Giáo triều. Cha Federico Lombardi xác định, hiện nay công việc này là hết sức quan trọng và cấp bách, để chứng tỏ một cách hiệu



quả rằng đang có sự đoàn kết về tinh thần trong Giáo triều.

Buổi tối, ĐTC đã gặp các thành viên của Hồng y đoàn; do kinh nghiệm phục vụ Giáo Hội rộng rãi của các ngài, không chỉ ở Roma mà còn ở cấp độ quốc tế, các ngài có thể trao đổi với ĐTC các quan điểm và gợi ý hữu ích để giúp tái lập bầu khí mong muốn về sự bình ổn và tin tưởng trong công tác phục vụ của Giáo triều Roma.

Trong những ngày sắp tới ĐTC sẽ tiếp tục các cuộc gặp gỡ và suy nghĩ. Ngài cũng có thể tận dụng việc gặp gỡ một số giám mục đến Roma nhân dịp lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô. Cha Lombardi còn bình luận thêm, đây sẽ là một cơ hội đặc biệt cho cộng đồng Giáo Hội hoàn vũ cảm nhận mối liên đới với ĐTC trong kinh nguyện, trong phục vụ và chứng tá đức tin cho nhân loại trong thời đại của chúng ta. ■

(Vatican Radio, 23-06-2012)

Cổ võ ơn gọi linh mục...

thách đố thường xuyên cho Giáo Hội”.

Phần một của tài liệu xác định ba yếu tố cản trở việc chăm sóc mục vụ ơn gọi, rõ rệt nhất là nơi các giáo hội thuộc truyền thống Kitô giáo lâu đời phương Tây: tỷ lệ sinh giảm sút và cuộc khủng hoảng trong gia đình, não trạng tục hóa lan tràn, và các linh mục phải sống và thi hành sứ vụ trong các hoàn cảnh khó khăn.

ĐHY Grochowski nói: “Quan tâm đến những khó khăn này, tài liệu đề ra các điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng ơn gọi sẽ gặp được mảnh đất màu mỡ trong Giáo Hội, và người trẻ sẵn sàng mở lòng ra với ơn gọi linh mục”. Những điều kiện ấy bao gồm “việc vun xới một mảnh đất hiệu quả cho đời sống Kitô hữu trong cộng

đoàn giáo hội; chức năng không thể thay thế được của cầu nguyện; ... tầm quan trọng của việc chăm sóc mục vụ mang tính hội nhập; ... một nỗ lực mới trong việc rao giảng Tin Mừng và truyền giáo... vai trò trung tâm của gia đình, ... một chứng từ về đời sống đầy ý nghĩa và tươi vui của linh mục; ... hiệu quả của công việc tình nguyện mang tính giáo dục, ... và tầm quan trọng của nhà trường và các đại học”.

Đức Tổng giám mục Brugues giới thiệu phần hai của tài liệu gồm một số yếu tố cụ thể “cần được nhấn mạnh, vì những yếu tố này đang bị đe dọa hoặc làm cho lu mờ và bị gạt sang một bên vì những khó khăn nghiêm trọng trong đời sống Giáo Hội và nền văn hóa đương đại. Ngay

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Hay nói đúng hơn, vì biết mình ô nhơ tội lỗi mà ta cả dám đụng vào Ngài. Đụng vào Đấng Thánh để được nên trong sạch.

Chúng ta cần đụng đến Đức Giêsu mỗi ngày và chúng ta cũng cần được Ngài đụng đến. Ông trưởng hội đường xin Ngài đặt tay trên con mình. Ngài đã cầm tay cô bé để kéo cô ra khỏi cái chết. Như con gái của ông trưởng hội đường, chúng ta cần được Chúa cầm tay và bảo: “Hãy trỗi dậy”. Trỗi dậy khỏi bệnh tật và cái chết. Trỗi dậy và đi lại, ăn uống như người bình thường. Trỗi dậy và sống vui tươi, tự do như con cái Thiên Chúa.

Hai phép lạ xảy ra nhờ có lòng tin. Đức Giêsu xác nhận lòng tin vững vàng của người phụ nữ: “*Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con*” (c.34). Ngài nâng đỡ lòng tin đang chao đảo của Giairô: “*Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi*” (c.36). Cần có lòng tin khi đụng chạm Chúa Giêsu. Cần nhạy cảm để nhận ra cái đụng nhẹ của Ngài. Khi đụng vào Thân Mình Ngài nơi bí tích Thánh Thể, ta được mời gọi đụng đến nỗi khổ của anh em, là những chi thể của Nhiệm Thể Ngài. Khi đụng đến Lời Chúa nơi những trang Tin Mừng, ta được mời gọi chạm đến Lời Chúa nơi mọi biến cố. Chỉ cần để Chúa đụng đến bạn một lần thôi, đời bạn sẽ hoàn toàn đổi mới.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.

Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người,

Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn.

Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Cổ võ ơn gọi linh mục...

Ơn này gây ra những lệch lạc nguy hiểm cho giá trị của ơn gọi sứ vụ linh mục”.

Những yếu tố này là “xu hướng dần dần biến đổi chức linh mục thành một nghề”. Xu hướng này có thể dẫn tới “nguy cơ của chủ nghĩa hoạt động quá mức, một thứ chủ nghĩa cá nhân ngày càng đậm nét vốn thường giam hãm các linh mục vào nỗi cô đơn hằn học và gây thất vọng, và tới sự lẫn lộn các vai trò trong Giáo Hội; sự lẫn lộn này xảy ra khi chúng ta đánh mất cảm thức về việc phân biệt giữa vai trò và trách nhiệm, và mọi người không cùng hợp tác trong một sứ vụ duy nhất được ủy thác cho dân Chúa”.

Phần hai cũng nhấn mạnh thực tế là sứ vụ linh mục phải được hiểu “trong khuôn khổ của một cuộc đối thoại tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc đối thoại này, dù vẫn có trong mọi ơn gọi Kitô hữu, nhưng lại có những đặc tính của một lời mời gọi xây dựng mối tương quan điển hình, bền vững và mang tính đòi hỏi với chính Chúa Giêsu, gương mẫu độc nhất của chức linh mục trong Tân Ước ... Mối tương quan mới và cụ thể này với Chúa Giêsu làm cho người được gọi đi vào trong tương quan bình đẳng mới và cụ thể với cộng đoàn Kitô hữu”.

Cuối cùng, phần ba của tài liệu tập trung vào một số khía cạnh của việc đào tạo thừa tác vụ linh mục. Đó là “một kinh nghiệm sâu sắc của cuộc sống cộng đoàn để tránh các hình thức mới của chủ nghĩa giáo sĩ trị; ... hội nhập trọn vẹn và sự trưởng thành về tình cảm; ... tham dự tích cực vào đời sống Giáo Hội, cụ thể là Giáo Hội địa phương của mình với lòng yêu mến; .. quảng đại mở lòng với các chiều kích hoàn vũ của sứ vụ; ... vai trò quyết định của những người đồng hành với ơn gọi và ... giới thiệu các mẫu gương linh mục”.

Kết thúc cuộc họp báo, Đức ông Angelo Vincenzo Zani nói tài liệu

Đức hồng y Bertone so sánh các nhà báo trong vụ rò rỉ tài liệu của Tòa Thánh với Dan Brown

WHĐ (21.06.2012) / CNS – Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã quy kết trách nhiệm cho các nhà báo về vụ rò rỉ tài liệu Vatican, ngài gọi họ là vô đạo đức và có thái độ thù địch đối với Giáo hội Công giáo.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Famiglia Cristiana, Italia, ĐHY Bertone nói: “Nhiều nhà báo đã bắt chước Dan Brown. Họ tiếp tục sáng chế các chuyện cổ tích hoặc nhai lại các truyền thuyết”.

Trong khi đó các thẩm phán của Tòa thánh Vatican đang điều tra việc tuồn hàng chục tài liệu cho các nhà báo Ý, gồm các thư gửi Đức giáo hoàng và các bức điện tín được mã hóa gửi từ các Tòa Sứ thần Tòa Thánh trên khắp thế giới, trong đó có nhiều điện tín gọi đến cuộc đấu tranh quyền lực giữa các viên chức Tòa Thánh.

ĐHY Bertone nói: “Sự thật là có một ác ý muốn gây chia rẽ” giữa các cộng sự viên của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI”.

Giáo hội Công giáo “là một điểm quy chiếu rõ ràng cho rất nhiều người và các tổ chức trên khắp thế giới. Vì vậy, có người cố làm cho nó mất ổn định, cố phá vỡ tảng đá này. Giáo hội là một cơ cấu đã có 2.000 năm tuổi, vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ riêng của mình là làm chứng, hòa

“nhắc lại một thực tế là một mảnh đất phì nhiêu cho ơn gọi chính là một cộng đồng Kitô hữu lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện trong phụng vụ và sống bác ái. Tài liệu kêu gọi toàn thể Giáo Hội tin tưởng nỗ lực gấp đôi để giáo dục mọi người đón nhận tiếng Chúa gọi dẫn thân trong sứ vụ linh mục, mà chúng ta luôn tin rằng Chúa Quan phòng gửi đến để đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội và của việc Phúc âm hóa thế giới”. ■

(VIS, 25-06-2012)



giải, công lý, thống nhất và đoàn kết”.

Đức hồng y so sánh: Đức giáo hoàng và các viên chức Vatican trải nghiệm vụ bê bối này như phải chịu đóng đinh.

Cần chú ý rằng việc xuất bản các thư riêng là vi phạm quyền riêng tư đã được hiến pháp Italia bảo vệ. Đức hồng y Bertone than phiền rằng những thông tin về các công trình bác ái rộng lớn của Giáo Hội đã bị “cố tình lờ đi hoặc xóa bỏ” khi báo chí dồn dập đưa tin về vụ bê bối này.

Đức hồng y tỏ ra đau buồn về trường hợp viên quản gia của Đức giáo hoàng, ông Paolo Gabriele. Ông này bị buộc tội đánh cắp nhiều tài liệu liên quan đến vụ rò rỉ thông tin.

ĐHY nói: “Vụ bội tín này đã là một thực tế vô cùng đau xót. Chính Đức giáo hoàng đã nhiều lần buồn bã yêu cầu giải thích động cơ hành động của Paolo Gabriele, người được ngài yêu thương như con”.

Nói về một cuộc tranh luận khác, ĐHY Bertone phủ nhận việc sa thải chủ tịch Ngân hàng Vatican, ông Ettore Gotti Tedeschi, hồi tháng trước, là thể hiện việc chống lại những nỗ lực gia tăng tính minh bạch của ngân hàng này, thường gọi là Viện Giáo vụ.

Việc Gotti Tedeschi bị sa thải là do “giảm sút mối quan hệ giữa các thành viên hội đồng quản trị, do những bất đồng gây ra. Không thể phủ nhận rằng mong muốn minh bạch ngân hàng là một thực tế”. ■

(CNS, 18-06-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf