



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 8-7-2012

Chúa nhật 14 Thường niên

Năm B

Không làm được phép lạ

LỜI CHÚA: Mc 6,1-6

Hồi ấy, Đức Giêsu trở về quê nhà, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người.

Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rề rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi".

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

SUY NIỆM

Đức Giêsu giảng dạy ở hội đường tại quê nhà. Phản ứng của dân làng là hết sức ngạc nhiên trước sự khôn ngoan trong lời Ngài giảng. Nếu họ chân thành tìm kiếm họ có thể nhận ra khuôn mặt thật của người họ quá quen.

Tiếc thay người làng Nazareth đã không đủ vô tư. Họ bị ám ảnh bởi

(xem tiếp trang 2)

Giáo phận Phú Cường và giáo phận Qui Nhơn có Tân giám mục Chính tòa

W H Đ (01.07.2012) – Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến vào hôm qua, 30 tháng Sáu 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo:



DGM Matthêô Nguyễn Văn Khôi DGM Giuse Nguyễn Tấn Tước

– Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Phú Cường (Việt Nam) của Đức giám mục Phêrô Trần Đình Tứ, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo luật*.

Kế nhiệm ngài là Đức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục phó giáo phận Phú Cường.

– Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Qui Nhơn (Việt Nam) của Đức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo luật*.

Kế nhiệm ngài là Đức giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi, giám mục phó giáo phận Qui Nhơn. ■

(Nguồn: press.catholica.va)

* Giám mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Đức giáo hoàng, và Đức giáo hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh.

(Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam)

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin



Đức TGM Gerhard Ludwig Müller

WHĐ (02.07.2012) – Hôm nay, 02 tháng Bảy 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh ra thông báo cho biết Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chấp thuận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Đức hồng y William Joseph Levada (76 tuổi), Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế.

Người kế nhiệm Đức hồng y Levada trong các nhiệm vụ kể trên là Đức

giám mục Gerhard Ludwig Müller (65 tuổi), cho đến nay là giám mục giáo phận Regensburg; cùng với việc bổ nhiệm này, Đức cha Müller cũng được nâng lên hàng Tổng giám mục.

Đức Tổng giám mục Müller thụ phong linh mục năm 1978 thuộc giáo phận Mainz, nguyên là giáo sư tín lý tại Đại học Ludwig-Maximilians, München. Ngài được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg năm 2002.

Ngoài việc là chủ biên của bộ sách 16 quyển sưu tập các bài viết của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, Đức Tổng giám mục Müller cũng viết khoảng 400 bài viết, tác phẩm về thần học tín lý, đại kết, mặc khải, khoa chú giải... Công trình nổi tiếng nhất của ngài là tác phẩm dày 900 trang “Tín lý Công giáo: Nghiên cứu và thực hành Thần học”.

Đức Tổng giám mục Müller từng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế và của Bộ Giáo lý Đức tin. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

quá khứ của Ngài, và họ không sao ra khỏi những định kiến sẵn có. “Ông ta không phải là bác thợ sao?” Một bác thợ sống bằng đôi tay như bao người. Một bác thợ trong làng, âm thầm và khiêm tốn, sống bao năm ở đây không một chút hào quang. Họ cũng bị ám ảnh bởi cái hiện tại trước mắt: Bà Maria và các anh em, chị em của ông, tất cả vẫn đang sống rất đời thường, như những người láng giềng gần gũi. Một quá khứ và hiện tại như thế đã khiến họ vấp phạm. Họ không tin Ngài là một *ngôn sứ*, lại càng không thể tin Ngài là *Mêsia*, và chắc chắn họ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình là người đồng hương với *Ngôi Hai Con Thiên Chúa*.

Không chắc chúng ta đã khá hơn người làng Nazareth. Hôm nay chúng ta vẫn có thể bị đóng khung trong một cái nhìn nào đó về Đức Kitô, khiến chúng ta chỉ thấy một phần khuôn mặt của Ngài. Có những người chúng ta rất quen, sống sát bên ta, nhưng chúng ta chẳng hiểu mấy về họ. Những gì tôi biết về họ là đúng, nhưng không đủ. Mỗi người là một mẫu nhiệm cần khám phá suốt đời. Cần phải ra khỏi mình, ra khỏi cái nhìn khô cứng để gặp được mẫu nhiệm tha nhân, để thấy người khác bằng cái nhìn luôn luôn mới.

Chúng ta thường nói đến một Thiên Chúa toàn năng, nghĩa là Đấng làm được mọi sự. Nhưng Đức Giêsu tại Nazareth lại cho ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa yếu đuối và bất lực. Ngài bó tay trước sự cứng lòng của con người. Đức Giêsu đã không thể làm được phép lạ nào ở đó. Thế mới hay con người có khả năng cản trở Thiên Chúa, có thể dùng chính tự do Ngài ban để khước từ Ngài. Phép lạ là quà tặng cần được đón nhận với lòng tin. Phép lạ không phải là phù phép áp đặt trên người nhận.

Có bao điều lạ lùng Thiên Chúa định làm cho đời ta, mà Ngài không làm được, vì không được làm. Nên thánh là để cho Ngài yêu thương ta, để cho Ngài tự do hoạt động trong đời ta. Lúc đó đời ta sẽ trở nên một kỳ công của Thiên Chúa, và nhờ Ngài, ta có thể làm được những kỳ công.

(xem tiếp trang 3)

Khóa Bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam

Ngày 01 tháng Bảy 2012, tại Tòa Giám mục Đà Lạt đã khai mạc “*Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo ứng viên linh mục tại Việt Nam*”, do Ủy ban Giáo sĩ và Chứng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức. Khóa học kéo dài đến ngày 15 tháng Bảy với chủ đề: “*Hướng đến sứ vụ, tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định*”.



Khóa học quy tụ khoảng 100 học viên, gồm các linh mục thuộc các Đại chủng viện Việt Nam, các linh mục đặc trách ơn gọi của các giáo phận Việt Nam và một số linh mục dòng (Dòng Tên, Phanxicô, Đaminh, Don Bosco, Dòng Thánh Thể, Dòng Chúa Cứu Thế).

Khóa học do Hội Thừa Sai Paris tài trợ, đặc biệt Hội mời 8 giáo sư người Pháp (hầu hết là linh mục và là giáo sư của Học viện Công giáo Paris) đến trình bày các đề tài theo chủ đề đặt ra.

Chủ đề khóa học được đào sâu dưới nhiều quan điểm (triết học, xã hội học, nhân học, chú giải, thần học, linh đạo, luân lý...) nhằm áp dụng vào lãnh vực đào tạo linh mục (phân định ơn gọi, khả năng phán đoán, khả năng lựa chọn, quyết định trong hoàn cảnh mục vụ khác nhau). Làm thế nào để đào tạo các linh mục có khả năng phân định để chu toàn ba chức năng: giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo? Làm thế nào sống đời linh mục một cách phong phú và vui tươi theo ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục?

Những bài thuyết trình sẽ trình bày những yếu tố căn bản để suy tư về việc phân định trong đời sống kitô hữu nói chung và trong đời sống linh mục nói riêng, khởi đi từ Thánh Kinh, Thánh Truyền và từ suy nghĩ

về một số khía cạnh của bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và của sứ mạng Giáo Hội hôm nay. Chiều kích thực tế của vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh đào tạo linh mục, sẽ được đào sâu trong các buổi thảo luận nhóm và trong các buổi đúc kết.

Các đề tài thuyết trình như sau:

Tuần I: Thánh Kinh và Thánh Truyền

1. Cựu Ước (*Vincent Sénéchal*): nghiên cứu ba khuôn mặt bậc thầy trong phân định: Môise, Samuel và Salomon.

2. Tân Ước (*Claude Tassin*): nghiên cứu về phân định luân lý và thiêng liêng theo thánh Phaolô.

3. Lịch sử thần học (*Gilles Berceville*): nhân đức “khôn ngoan” trong truyền thống tu đức và nơi thánh Tôma Aquino.

4. Luân lý (*Vincent Leclercq*): phân định hành động của Thiên Chúa trong lịch sử con người và trong các cộng đoàn.

Tuần II: Sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới hôm nay

5. Các khoa học về giáo dục (*Eric Dagiral*): Thách thức của các phương tiện truyền thông mới đối với việc đào tạo.



6. Triết học (*Alain Riou*): Phân định trong các cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Sự đóng góp của François Jullien.

7. Thần học căn bản và tín lý (*Luc Forestier*): Phân định kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của Giáo Hội trong ánh sáng của mối quan hệ của Giáo Hội với dân Israel.

8. Thần học tôn giáo (*Thierry-Marie Courau*): Cuộc gặp gỡ với Phật giáo

(xem tiếp trang 3)

Thay đổi trong nghi thức trao dây *Pallium* cho các tân Tổng giám mục



WHĐ (28.06.2012) /VIS – Ngày 27 tháng Sáu 2012, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra bản thông báo giải thích về sự thay đổi trong nghi thức trao dây *pallium* cho các Tổng giám mục chính tòa, diễn ra hằng năm vào ngày 29 tháng 6, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ.

Bản thông báo viết:

“Chủ yếu mọi thứ sẽ vẫn giữ như cũ, nhưng năm nay, để bảo đảm tính liên tục của Thánh Lễ, sẽ quyết định cử hành nghi thức này trước Thánh Lễ.

Thay đổi này đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn và vì những lý do sau đây:

1. Để làm cho nghi thức ngắn gọn hơn. Danh sách các Tổng giám mục

chính tòa sẽ được đọc ngay trước khi đoàn rước bắt đầu và hát bài *Tu es Petrus*, và không thuộc thành phần của nghi thức. Nghi thức trao dây *pallium* sẽ diễn ra ngay khi Đức Thánh Cha đến bàn thờ.

2. Để bảo đảm Thánh Lễ không bị gián đoạn vì một nghi thức tương đối dài (hiện nay số lượng các tân Tổng giám mục là khoảng 45 vị mỗi năm), khiến cho việc chú tâm vào Thánh Lễ gặp khó khăn.

3. Để giúp cho nghi thức trao dây *pallium* theo sát *Caeremoniale Episcoporum* (Sách Nghi thức giám mục), và để tránh hiểu lầm rằng (như đã từng xảy ra) đây là một bí tích nếu được cử hành sau bài giảng. Thật vậy, các cử hành bí tích thường diễn ra sau bài giảng trong Thánh Lễ: Rửa tội, Thêm Sức, Phong chức, Hôn Phối, Xức Dầu Bệnh Nhân. Trái lại, về bản chất, nghi thức trao dây *pallium* không phải là bí tích”.

Năm nay, có 44 vị Tổng giám mục nhận dây *pallium* tại Roma, và hai vị nhận dây *pallium* tại giáo phận của mình. ■

(Theo VIS, 27-06-2012)

ĐTC Bênêdictô XVI:

“Hãy dành thời gian cho Chúa trong mùa hè”



Đức Thánh Cha Bênêdictô tại Castel Gandolfo

WHĐ (02.07.2012) – Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa hôm qua, Chúa nhật 01 tháng Bảy, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã kêu gọi các Kitô hữu “hãy biết dùng thời gian dành cho Chúa trong kỳ nghỉ hè này”.

Chính ngài sẽ đi nghỉ tại nhà nghỉ hè Castel Gandolfo -nằm trên ngọn đồi phía đông nam Roma- vào ngày mai, thứ Ba 03 tháng Bảy. Tại đây ĐTC sẽ đọc kinh Truyền Tin vào các ngày Chúa nhật và công bố các bài giảng lễ. Tuy nhiên, các buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư sẽ tạm

ngưng trong suốt tháng Bảy và sẽ bắt đầu lại vào ngày 01 tháng Tám tại Castel Gandolfo, và trong mùa hè sẽ không có các buổi tiếp kiến riêng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Đức Thánh Cha, nay đã 85 tuổi, không đến nghỉ ở vùng núi Alpi Italia, vì ngài thích sự yên tĩnh của cung điện giáo hoàng nhìn ra hồ Albano. Sau kỳ nghỉ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Chín, để ban hành một tông huấn cho các giám mục của toàn vùng Trung Đông đang gặp khủng hoảng.

Hôm thứ bảy 30 tháng Sáu, Phủ Giáo Hoàng xác nhận rằng vào ngày 04 tháng Mười ĐTC sẽ đến viếng Đền thánh Đức Mẹ Loreto -gần Ancona trên bờ biển Adriatic-, để phó thác Năm Đức Tin và Thượng Hội Đồng về Tân Phúc Âm hóa cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Hai sự kiện này sẽ khai mạc vào đầu tháng Mười 2012. ■

(Theo la-croix.com, 01-07-2012)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CÁU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa

vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.

Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người,

Cũng có lúc chúng con không tin Chúa

hiện diện dưới hình bánh mong manh,

nơi một linh mục yếu đuối, trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn.

Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin.

Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Khóa Bồi dưỡng...

như là một nơi phân định đối với Giáo Hội.

Khóa học này sẽ kết hợp với việc thăm viếng các cơ sở của giáo phận Đà Lạt và đặc biệt sẽ có buổi gặp gỡ Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam.

Trong thánh lễ khai mạc, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, đã mời gọi mọi người đặt Khóa học này dưới sự bảo trợ và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Bậc Thầy Phân Định của các tâm hồn.

Đức giám mục Anton Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chứng sinh, cho biết đây là lần đầu tiên sau năm 1975 Khóa Bồi dưỡng được tổ chức tại Việt Nam. Khóa học giúp cho các tham dự viên có cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về một lãnh vực quan trọng trong sứ mạng của Giáo Hội. Đây cũng là một dịp đặc biệt cho những người đang cùng thực thi sứ mạng này được gặp gỡ nhau, hiểu biết nhau và sống với nhau. ■

(Nguồn: xuanbichvietnam)

Đức hồng y George: “Đức tin không thay đổi, nhưng thần học có thể thay đổi”



W H Đ
(04.07.2012)
– Khóa họp
toàn thể lần
thứ XII của
Học viện
Giáo hoàng
Thánh Thomas
Aquinas đã kết thúc
hôm Chúa
nhật 01
tháng Bảy

với một Thánh Lễ do Đức hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone chủ tế. Trong bài giảng tập trung vào mẫu nhiệm Thánh Thể, Đức hồng y Bertone nói về “đức tin sâu xa và rạng ngời” của Thánh Thomas Aquinas nơi bí tích Thánh Thể.

Khóa họp toàn thể của Học viện Giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas có chủ đề “Di sản của Chân phước Gioan Phaolô II về học thuyết Thomas”. Năm 1999, Đức Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đã cải cách Học viện với thông điệp “Đức tin và lý trí”, trong đó ngài kêu gọi một sự đổi mới tư tưởng của Thomas.

Trong số các diễn giả tại khóa họp kéo dài ba ngày này có Đức hồng y Francis George, Tổng giám mục Chicago. Ngài nói rằng Chân phước Gioan Phaolô “đã đem lại sinh lực cho Học viện Giáo hoàng Thánh Thomas”. Trích dẫn thông điệp “Đức tin và lý trí”, Đức hồng y George nói rằng Thánh Thomas “vẫn là nhà tư tưởng trong lịch sử của chúng ta đi đầu trong việc kết hợp đức tin và lý trí - như Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã làm”.

Đức hồng y George nói tiếp: “Một trong những cách mà ngài đã làm điều đó là dùng hiện tượng luận tương tự như Aquinas đã dùng Aristoteles. Nghĩa là, đức tin khi trò chuyện với những nghiên cứu triết học sẽ dẫn đến việc phát triển nên thần học vốn thay đổi theo thời gian. Đức tin không thay đổi, nhưng các nền thần học có thể khác nhau, bởi vì một số triết thuyết, vốn là những sản phẩm của lý trí con người, có thể bám chặt vào các mẫu nhiệm đức tin tốt hơn những triết thuyết khác”. ■

(Vatican Radio, 02-07-2012)

Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople

WHĐ (30.06.2012) / VIS – Tại Vatican, nhân dịp lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sáng 28 tháng Sáu 2012, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã tiếp một phái đoàn do Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomaios I gửi đến. Theo truyền thống, Giáo hội Roma và Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople vẫn viếng thăm nhau nhân ngày lễ bổn mạng của mỗi bên.

Đoàn đại biểu gồm có Đức TGM Emmanuel (Adenakis) thuộc Giáo Hội Chính thống Pháp và là giám đốc Văn phòng Giáo hội Chính thống tại Liên minh châu Âu; Đức Giám mục Ilias Katre, giáo phận Philomelion, Hoa Kỳ, và thầy phó tế Paisios Kokkinakis thuộc Thượng Hội đồng Tòa Thượng phụ Đại kết. Đoàn đại biểu đã chuyển tới Đức Thánh Cha một thông điệp nhân danh Đức Thượng phụ Bartholomaios I.

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nói với Phái đoàn rằng lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô “cho chúng ta cơ hội để tạ ơn Chúa vì những kỳ công Người đã làm và tiếp tục thực hiện qua các Tông đồ trong đời sống Giáo hội. Lời rao giảng cùng với chứng từ tử đạo của các ngài là nền tảng chắc chắn và bền vững cho Giáo hội. Một khi trung thành với gia sản đức tin các ngài đã truyền lại, chúng ta sẽ khám phá nguồn gốc chung mà chúng ta cùng chia sẻ”.

“Trong cuộc gặp gỡ này –mà chúng ta phó thác cho lời chuyển cầu của hai thánh Tông đồ Tử đạo vinh hiển Phêrô và Phaolô lời cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sớm có ngày được hạnh phúc cùng nhau chia sẻ bánh Thánh Thể–, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về cuộc hành trình bình an và hòa giải mà Người cho chúng

ta cùng đi với nhau. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 Công đồng Vatican II. Như anh em đã biết, chính tại Công đồng này –mà một số đại diện của Tòa Thượng phụ Đại kết cũng tham dự với tư cách đại biểu anh em– một giai đoạn mới và quan trọng trong quan hệ giữa các giáo hội của chúng ta đã khởi sự. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa trước hết vì chúng ta đã tái khám phá tình huynh đệ sâu xa liên kết chúng ta, và vì khoảng cách kéo dài trong bao nhiêu năm mà Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống Đông Phương đã vượt qua; cũng hy vọng



ràng Ủy ban sẽ tiếp tục đạt được những tiến bộ trong giai đoạn hiện nay”.

“Khi chúng ta nhớ đến ngày kỷ niệm Công đồng Vatican II, tôi nghĩ rằng cần phải nhắc đến một người không

thể nào quên được là Đức Thượng phụ Athenagoras và các công trình của ngài. Đức Thượng phụ cùng với Chân phước Gioan XXIII và vị Tội tử Chúa Phaolô VI, vì niềm say mê hiệp nhất Giáo Hội phát sinh từ đức tin nơi Chúa Kitô, đã thúc đẩy các sáng kiến quan trọng mở đường cho những tương quan mới giữa Tòa Thượng phụ Đại kết và Giáo Hội Công giáo”.

ĐTC kết luận: “Tôi hết sức vui mừng vì Đức Thượng phụ Bartholomaios I, với lòng trung tín được đổi mới và sự sáng tạo có hiệu quả, vẫn tiếp tục đi theo con đường được những người tiền nhiệm của ngài là Đức Thượng phụ Athenagoras và Demetrios mở ra. Cả thế giới đều biết rằng Đức Thượng phụ Bartholomaios I luôn sẵn sàng đối với cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu và dần thân loan báo Tin Mừng trong thế giới hiện đại”. ■

(VIS, 28-06-2012)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
