



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 29-7-2012

Chúa nhật 17 Thường niên

Năm B

**Chúng ta mua đâu
ra bánh cho họ ăn**

LỜI CHÚA: Ga 6,1-15

Hôm ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái.

Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philipphê đáp: “Thưa có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thối vào đâu!”

Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.

Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kéo phí đi”. Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.

(xem tiếp trang 2)

**Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:
chứng nhân tình yêu và hi vọng**

WHĐ (19.07.2012) – Hằng thông tấn Zenit đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo thính viên trong tiến trình phong chân

khi ở trong tù, ngài vẫn không ngừng yêu thương những người bách hại ngài, từ những viên chức cao nhất của chế độ đến anh lính canh thấp bé nhất”.



phước cho Đức Cố hồng y Phanxicô Xaviê. Khi được hỏi về điều gì gây chú ý nhất trong cuộc đời của ngài, ông nói: “Điều đánh động tôi trong linh đạo của ngài là tình yêu liên lý đối với tha nhân. Ngài bị cầm tù và

Đức hồng y Văn Thuận là Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn khi thành phố này bị cộng sản kiểm soát năm 1975. Không lâu sau đó, ngài bị giam giữ trong trại cải tạo suốt 13 năm. Theo tiến sĩ Hilgeman, ngài là một tù nhân phải chịu sự bất công, “theo nghĩa là đã không có sự tố cáo thực sự, cũng không có xử án, kể cả bản án. Do đó có thể nói rằng

đối với chúng tôi, ngay cả việc ngài bị tố cáo về tội gì cũng là một vấn đề. Trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, có nhiều khía cạnh dẫn đến việc coi vị giám mục này là người nguy hiểm cho chế độ, một chế độ trông

(xem tiếp trang 4)

**Thông cáo của Tòa Thánh
về Huynh đoàn Thánh Piô X**

WHĐ (19.07.2012) / VIS – Chiều nay 19 tháng Bảy 2012, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố bản thông cáo sau đây bằng tiếng Anh, liên quan đến tuyên ngôn của Tổng Công hội Huynh đoàn Thánh Piô X.

“Tổng Công hội Huynh đoàn Thánh Piô X vừa kết thúc đã đưa ra tuyên ngôn về khả năng bình thường hóa mối tương quan giữa Huynh đoàn và Tòa Thánh theo giáo luật. Dù đã được công bố, nhưng tuyên ngôn này chủ yếu vẫn còn là một tài liệu nội bộ để nghiên cứu và thảo luận giữa các thành viên của Huynh đoàn.

Tòa Thánh đã lưu ý đến tuyên ngôn này, nhưng vẫn chờ Huynh đoàn chính thức thông báo khi cuộc đối thoại của Huynh đoàn với Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei tiếp tục”.

(VIS, 19-07-2012)



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hắn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

SUY NIỆM

Có người cho rằng Kitô giáo là một thứ duy tâm, chỉ biết có đời sau, chỉ lo cho linh hồn. Khi đọc Tin Mừng, ta thấy một điều khác hẳn. Đức Giêsu vừa rao giảng Nước Trời, vừa chữa mọi thứ tật bệnh cho dân chúng. Ngài quan tâm đến thân xác con người. Ngài đem lại ơn cứu độ cho cả hồn lẫn xác.

Đức Giêsu đã từng ném cái dọi trong hoang địa, cái khát bên bờ giếng, cái mệt khiến Ngài ngủ vùi, cái lạnh của những đêm không chỗ trọ, Ngài biết con người có thân xác và là thân xác. Khi thấy đám đông kiên trì theo Ngài, Đức Giêsu biết lòng họ rất vui, nhưng bụng họ thì đói. Ngài muốn tặng họ một bữa ăn đơn sơ, bất ngờ, một bữa ăn tập thể ngoài trời, trên thảm cỏ xanh tươi sau những trận mưa xuân. Bữa ăn khiến niềm vui được trọn vẹn. “Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Đức Giêsu đưa các môn đệ đi vào nỗi bận tâm của Ngài. Ngài cần sự cộng tác của họ. Nhưng câu hỏi trên lại là một bài toán khó. Nó giúp các môn đệ nhận ra sự bất lực của mình. Dù có một số tiền lớn cũng chẳng thấm vào đâu. Khi con người bất lực thì Thiên Chúa bày tỏ quyền năng. Năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, từ tay một cậu bé con đến tay Đức Giêsu, đã trở nên lương thực nuôi năm ngàn người.

Thế giới tiến bộ hôm nay vẫn là một thế giới đói. Đùng vộ nói đến cái đói tinh thần. Cái đói trên thân xác vẫn làm con người quay quắt. Đói cơm ăn áo mặc, đói nhà ở, đói thuốc men, đói chút nước sạch, rau sạch để dùng, đói an toàn và bảo hộ khi lao động, đói một bầu khí trong lành và yên tĩnh để nghỉ ngơi... Có bao Kitô hữu đã xót xa trước cảnh đói, và đã bắt tay vào cuộc với niềm tin, dù họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống con người đều là việc thánh thiêng, việc của Chúa. Khi thân xác con người được sống xứng hợp, tâm

(xem tiếp trang 3)

Người Công giáo có thể học được điều gì trong tháng Ramadan của Hồi giáo?

WHD (22.07.2012) / CNS – Tháng Ramadan thiêng thánh của Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 20 tháng Bảy tại nhiều quốc gia, là một thời gian nhịn chay, cầu nguyện và sám hối, khi tín đồ Hồi giáo xa lánh các hoạt động trần thế để cố gắng sống gần Thượng Đế và lệ luật của Ngài hơn.

Theo quan điểm của người phụ trách đối thoại với Hồi giáo ở Vatican, Ramadan cũng là một cơ hội để người Công giáo học nơi tín đồ Hồi giáo gương vâng phục Đấng Toàn Năng - và nhờ đó củng cố chính niềm tin Công giáo của mình.

Đức ông Khaled Akasheh hiện đang điều hành Ủy ban liên lạc với người Hồi giáo của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, một văn phòng được Đức giáo hoàng Phaolô VI thành lập vào năm 1964, trong thời gian diễn ra Công đồng Vatican II.

Đức ông Akasheh nói: Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Vatican II là “Giáo hội nhìn nhận tất cả những gì là đúng đắn và cao đẹp trong các tôn giáo”. Vì thế Hội đồng cổ vũ một nền văn hóa trong đó bất đồng thần học không có nghĩa là không tôn trọng những gì người khác cho là thánh thiêng.

Tuy nhiên, sau nửa thế kỷ, nhiều người Công giáo vẫn cảm thấy một sự căng thẳng giữa thái độ phải có là tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác và lời Chúa Kitô mời gọi đem chân lý đến cho mọi dân tộc.

Đức ông Akasheh cho biết: “Vừa thi hành sứ mạng truyền giáo vừa đối thoại có lẽ là thách đố lớn về mặt thần học” khi giao tiếp với các tôn giáo khác.

Các chuyên gia Công giáo dần thân trong cuộc đối thoại không đưa ra “bất kỳ lời kêu gọi rõ ràng nào mời những người khác theo tôn giáo của chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không trung thành với đức tin và sứ vụ của mình, bởi vì khi đối thoại, chúng ta nói rõ mình là ai (bày tỏ căn tính của mình)”.

Đối với Đức ông Akasheh, người sinh ra tại Jordan và giảng dạy tại Chủng viện của Tòa Thượng Phụ Latinh ở Jerusalem, đối thoại là tiến trình làm chứng cho niềm tin của chính

mình, học hỏi về những người khác và chia sẻ những mối quan tâm chung.

Đức ông nói, bài diễn văn nổi tiếng của Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI năm 2006 ở Regensburg, Đức, là một phần của tiến trình đó.

Câu mà Đức giáo hoàng trích dẫn từ bài phát biểu của một hoàng đế Byzantine vào thế kỷ 14, mô tả di sản của tiên tri Mohammed là “xấu xa và phi nhân”, đã gây ra những phản ứng bạo lực ở nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo.



Nhưng tiếp theo sau cuộc tranh luận ấy, một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc đối thoại đã mở ra: Đức giáo hoàng đã gặp riêng các đại sứ của các nước có đa số người Hồi giáo và gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo của Italia; 138 học giả Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã viết một thư ngỏ gửi cho Đức giáo hoàng Bênêdictô và các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác đề nghị đối thoại về các giá trị được chia sẻ; và một Diễn đàn mới về đối thoại Công giáo-Hồi giáo đã được tổ chức lần đầu tiên tại Vatican vào năm 2008.

Một lần nữa, đối thoại với Hồi giáo cũng nằm trong chương trình nghị sự của Đức giáo hoàng vào tháng Chín, khi ngài gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo trong chuyến viếng thăm ba ngày tại Liban.

Đức ông Akasheh cho biết cuộc đối thoại liên tôn ở cấp độ thần học nên được dành cho các chuyên gia, là những người hiểu biết rõ đức tin của chính mình; được ủy thác lên tiếng chính thức nhân danh cộng đồng đức tin của mình, hiểu biết niềm tin, văn hóa và ngôn ngữ của người đối thoại; và không bao giờ thỏa hiệp về mặt thần học để đạt được đồng thuận.

(xem tiếp trang 4)

Ramadan: Cầu nguyện, ăn chay và trao đổi giữa các tôn giáo

WHĐ (21.07.2012) / Vatican Radio – Cuối tuần này các tín hữu Hồi giáo từ Morocco đến Afghanistan sẽ bước vào tháng Ramadan khắc nghiệt nhất trong hơn ba thập kỷ qua, vào lúc bắt đầu tuần trăng mới. Đối với nhiều người, tháng cầu nguyện, bố thí và ăn chay này đang diễn ra vào thời gian nóng nhất trong năm.

Ramadan – tháng kỷ niệm sách Kinh thánh Hồi giáo (Thiên Kinh Coran) được mặc khải cho Muhammad – cũng là thời gian gia đình và cộng đồng đoàn tụ trong bữa ăn *Iftar** để xả chay sau khi mặt trời lặn.

Mustafa Aydin Cenap là giám đốc của Học viện đối thoại liên tôn Tevere tại Roma. Ông nói rằng việc nhịn chay trong tháng Ramadan cũng mang chiều kích xã hội và có thể trở nên thời gian thuận lợi để hiểu biết hơn giữa các tôn giáo.

Là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ nơi người Hồi giáo chiếm đa số, ông nói rằng trải nghiệm Ramadan trong một quốc gia đa số là Kitô hữu như Italia đã giúp ông khám phá ra một khía cạnh khác của việc chay tịnh: “Ở đây tôi có thể chia sẻ thời khắc này với nhiều bạn bè thuộc những truyền



thống khác nhau. Chẳng hạn tôi đã được các bạn Công giáo, Kitô hữu và Do Thái mời dự bữa ăn tối *Iftar*; trong bữa ăn chúng tôi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, và chia sẻ cho nhau thời khắc bình an và trao đổi giữa các tôn giáo”. ■

(Vatican Radio, 20-07-2012)

* Ngày nhịn chay được chấm dứt bằng bữa ăn, tiếng Ả Rập gọi là *Iftar*; trong dân gian người Chăm Châu Đốc gọi là *taleh ok* với nghĩa chữ là cởi bỏ, giải toả nhịn chay; trong giới bình dân còn gọi nôm na là *xả chay*. Lễ thức *Iftar* được thực hiện bởi cá nhân, trong khung sinh hoạt gia đình hoặc tập thể trong cộng đồng.

Thánh lễ nhân dịp khai mạc Thế vận hội Olympic London



WHĐ (20.07.2012) / Zenit – Nhân dịp Thế vận hội Olympic London (từ 27 tháng Bảy đến 12 tháng Tám 2012), Giáo hội Công giáo sẽ tham gia sự kiện thể thao lớn này với hai thánh lễ trọng thể chính thức. Thánh lễ thứ nhất tại Nhà thờ chính tòa Westminster vào ngày 28 tháng Bảy, đánh dấu ngày khai mạc Thế vận hội Olympic lần thứ 30. Thánh lễ thứ hai tại Nhà thờ chính tòa Thánh

George ở Southwark vào tháng Chín là Thánh Lễ tạ ơn nhân Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật lần thứ 14 (từ 29 tháng Tám đến 9 tháng Chín 2012).

Văn phòng Công giáo năm 2012 đã gửi lời mời mọi người Công giáo tham dự một hoặc cả hai Thánh Lễ này. Các Tổng giám mục Westminster và Southwark và giám mục Brentwood sẽ hiện diện tại buổi lễ và các giám mục giáo phận từ khắp Anh quốc cũng được mời đồng tế.

Tham dự Thánh Lễ nhân dịp khai mạc Thế vận hội tại Nhà thờ chính tòa Westminster còn có Đức Tổng giám mục Antonio Mennini - Sứ thần Tòa Thánh tại Vương quốc Anh, và Đức Tổng giám mục Roberto González Nieves - Tổng giám mục San Juan, Puerto Rico. ■

(Zenit, 17-07-2012)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

hồn con người dễ vươn lên các giá trị tinh thần.

Thiên Chúa đã ban một trái đất đủ nuôi sống mọi người. Đừng trách Thiên Chúa đã tạo ra nghèo khổ. Chỉ nên nhận rằng bất công nằm ngay nơi lòng mình. Xã hội còn nhiều người nghèo đói vì tôi không dám chia sẻ cả điều mình dư thừa, vì tôi bị hút vào cơn lốc của thời trang và mua sắm, vì tôi xa lạ với những Giêsu quanh tôi đang đói khát, không nhà, trần trụi và đau yếu. Ước gì tôi biết yêu mến con người như Đức Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới:

Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này là thuộc về mọi người, mọi dân tộc.

Con mơ ước không còn những Ladarô đói ngồi ngoài cổng, bên trong là người giàu yến tiệc linh đình.

Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin.

Con mơ ước những người thợ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ coi công nhân như anh em.

Con mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ấp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ.

Lạy Chúa của con, con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây.

Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ, thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

rỗng như chế độ cộng sản. Tuy nhiên đã không có sự tố cáo chính thức nào.”

Trong thời gian bị giam cầm, ngài đã bí mật viết những sứ điệp cho các tín hữu, nhiều năm sau này được gom góp lại và xuất bản. Trong những sứ điệp này, Đức hồng y Văn Thuận nhận ra ngay từ đầu rằng “Thiên Chúa đòi hỏi ngài hiến dâng tất cả cho Chúa, từ bỏ mọi sự và sống cho Chúa”. Hilgeman nói: “Vì Đức hồng y đã hiểu được rất mạnh mẽ điều này – đặc biệt trong giai đoạn bị cầm tù – là: công việc của Chúa là chính Chúa. Là tổng giám mục phó, ngài đã sống cho những công việc của Chúa. Và ngài nhận ra rằng khi bị cầm tù, Chúa đòi hỏi ngài rời bỏ công việc để chỉ sống cho Chúa mà thôi”.

Về những giai thoại trong thời gian Đức hồng y bị cầm tù, tiến sĩ Hilgeman nhắc lại sự hoán cải của nhiều lính cai tù. Ông nói: “Bằng tình yêu hoàn toàn cho họ, Đức hồng y đã cho thấy thế nào là tình yêu của Đức Kitô. Không được giảng, không thể trực tiếp nói với những người này về Đức Kitô, nhưng bằng mẫu gương của Đức Kitô nhập thể, ngài đã có thể hoán cải họ, đây là điều rất độc đáo”. Do bối cảnh chính trị của Việt Nam, thật khó để phỏng vấn những người lính canh này, nhưng vị cáo thỉnh viên cho biết chứng từ của những người này có thể được đưa vào tiến trình điều tra.

Đức hồng y Văn Thuận được ra khỏi trại giam năm 1988 mặc dù vẫn bị quản thúc tại gia. Ngài được phép đi Roma năm 1991 nhưng không được trở lại Việt Nam cho đến năm 2001 khi ngài được vinh thăng hồng y. Nói về những đóng góp của Đức hồng y trong tư cách là Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, tiến sĩ Hilgeman cho rằng Chúa đã chuẩn bị cho Đức hồng y vào tác vụ của ngài tại giáo triều Roma. “Có thể nói rằng với việc ngài đến Roma, chúng ta hiểu rõ hơn những biến cố trong đời ngài. Vai trò của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình là vai trò cực kỳ nhạy cảm, vì phải quan tâm nhiều đến kinh tế, công lý, nạn đói trên thế giới, hòa bình, tình liên đới và những điều tương tự; nghĩa là bao hàm toàn bộ giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Do đó, một giám mục đến từ một xã hội rất nghèo như Việt Nam lúc đó, và là

Giải “Nobel thần học” trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục

WHĐ (20.07.2012) / OR – “Giải thưởng Ratzinger” năm thứ hai sẽ được trao vào sáng thứ Bảy, 20 tháng Mười 2012, trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Đích thân Đức giáo hoàng sẽ trao giải cho hai học giả. Đức ông Giuseppe Antonio Scotti, Chủ tịch *Quỹ Joseph Ratzinger – Bê-nê-đi-ctô XVI* của Tòa Thánh Vatican giải thích: “Trong ngày này, *Quỹ Joseph Ratzinger – Bê-nê-đi-ctô XVI* muốn nói lời cảm ơn một cách đơn sơ và thiết thực đến những người trong thời đại chúng ta đã âm thầm không quản ngại nỗ lực làm cho ánh quang chân lý được tỏa rạng, trong sự hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha”.

Đó cũng là lý do tại sao ngày trao giải “Nobel thần học” được ấn định vào giữa Đại hội Thường kỳ lần thứ 13 của Thượng Hội đồng Giám mục về “Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá Đức Tin Kitô giáo” – sẽ khai mạc ngày 07 và bế mạc vào ngày 28 tháng Mười 2012.



Ngoài việc tổ chức những hội nghị chuyên đề nghiên cứu quan trọng, việc trao giải thưởng mang tên Đức giáo hoàng cho những học giả xuất sắc vì những công lao đặc biệt trong hoạt động ấn hành hoặc nghiên cứu khoa học là một trong những mục đích của Quỹ.

Giải này đã được trao lần đầu tiên hồi tháng Sáu năm ngoái cho ba nhà thần học châu Âu. ■

(L'Osservatore Romano,
20-07-2012)

người đã từng bị cầm tù, đã trải nghiệm nơi chính bản thân sự bất công của thế gian chỉ vì mình là người công giáo. Chắc chắn là Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho Đức hồng y rất tốt để ngài làm nhiệm vụ tại Roma”.

Đức hồng y Văn Thuận đã qua đời tại Roma vào tháng 9 năm 2002 vì bệnh ung thư. Nói về tiến trình phong chân phước, tiến sĩ Hilgeman cho biết đã phỏng vấn trên 130 nhân chứng, từ các hồng y và giám mục cho đến tu sĩ và giáo dân. Theo ông, tiến trình đang diễn ra rất tốt.

Về việc nhiều tín hữu đạo đức hi vọng Đức hồng y Văn Thuận sẽ được phong thánh, vị cáo thỉnh viên suy nghĩ những lời Đức hồng y nói về hi vọng: “Trong các tác phẩm và bài viết của ngài, có một từ mà ngài thường xuyên nhắc đến, và xem ra những chứng nhân cũng nói như thế khi đến trước Tòa án Roma, đó là Hi Vọng, đừng đánh mất hi vọng vào Chúa. Và có lẽ ngài sẽ được gọi là vị thánh của hi vọng”. ■

Người Công giáo có thể học được điều gì...

Đây không phải là loại đối thoại then chốt kiểu thương lượng hay dàn xếp hòa bình, vốn dựa trên sự thỏa hiệp và nhượng bộ.

Vì vậy, nói chuyện thần học với người Hồi giáo có thể khiến cho người Công giáo bình thường gặp một số nguy hiểm.

Đức ông cảnh báo: “Có một mối nguy hiểm khi chúng ta không đủ vững vàng và đâm rễ sâu nơi căn tính Kitô giáo của mình, hoặc thiếu kiến thức cơ bản về giáo lý của tôn giáo khác, hoặc không hiểu đối thoại liên tôn thực sự cần có những gì”.

Và Đức ông Akasheh kết luận: Tình bằng hữu giữa tín hữu Công giáo và Hồi giáo là một điều tốt, nhưng cách tốt nhất trong đời sống hằng ngày để người Công giáo dân thân cùng với người Hồi giáo lân cận, là “trở nên người Công giáo tốt hơn, người tín hữu tốt hơn”. ■

(CNS, 20-07-2012)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
