



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THÚ NĂM 2-8-2012



Năm 2012 - Số 31

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 5-8-2012

Chúa nhật 18 Thường niên

Năm B

Bánh đích thực

LỜI CHÚA: Ga 6,24-35

Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người. Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đáng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận".

Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đáng Người đã sai đến". Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời". Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian".

Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thử bánh ấy". Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là

(xem tiếp trang 2)

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và những định hướng làm việc

WHD (26.07.2012) – Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây của tuần báo Osservatore Romano dành cho Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, tân tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, người ta có thể đọc được những định hướng căn bản của ngài khi điều hành công việc của Bộ.

Trước hết, ngài nhấn mạnh đến sứ vụ chính yếu của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh. Ngài đưa ra nhận xét: "Các nhóm – được gọi là bảo thủ và cấp tiến – cũng là một vấn đề khiến chúng ta phải tiêu phí quá nhiều năng lực và thời giờ. Ở đây có một nguy cơ là làm cho chúng ta không còn thấy nhiệm vụ chính yếu của mình là loan báo Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh". Và ngài nói thêm: "Chúng



ta chắc chắn là không có gì thay thế được mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Mặc khải ấy trả lời cho những vấn nạn lớn của nhân loại qua các thời đại".

Sứ vụ loan báo Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh gắn

(xem tiếp trang 2)

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và thần học giải phóng

WHD (31.07.2012) / la-croix – Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin là một nhân vật quan trọng trong Giáo triều Rôma, vì ngài đứng đầu một "Bộ" của Đức giáo hoàng có thẩm quyền với các vấn đề thần học liên quan đến đức tin và luân lý. Và còn hơn thế nữa vì chính Đức giáo hoàng cũng là một nhà thần học, và đứng đầu Bộ này trong nhiều năm.

Nhưng khi bắt đầu đảm nhận sứ vụ mới kể từ ngày 2 tháng Bảy vừa qua, Đức TGM Gerhard Müller, người rất gần với Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, đã gây nên một số thắc mắc, đặc biệt là về phía những người ủng hộ truyền thống của Giáo Hội, vì ngài có liên hệ với nhà thần học giải phóng Gustavo Gutiérrez. Cuộc trao đổi dài của vị tân bộ trưởng đăng trên L'Osservatore Romano ngày thứ Năm 26 tháng Bảy, là cơ hội để ngài giải thích.



Liên quan đến Huynh đoàn Thánh Piô X và Hội đồng Lãnh đạo các Nữ tu Hoa Kỳ (LCWR), hai vấn đề thuộc phận vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức TGM nhận định: những người của Huynh đoàn không thể "dựa vào Truyền thống của Giáo Hội, rồi sau đó lại chỉ chấp nhận một phần Truyền thống ấy".

Về các nữ tu, bác bỏ các lập luận ủng hộ việc phong chức cho phụ nữ, ngài lưu ý rằng "không thể tuyên thệ giữ ba lời khấn rồi lại không tôn trọng".

Nhưng chính những phát biểu của vị tân Bộ trưởng về thần học giải phóng mới được coi là cách tân nhất. Năm 1988, Đức giám mục Müller được mời tham dự một hội thảo ở châu Mỹ Latinh cùng với Gustavo Gutiérrez; mới đầu ngài còn dè dặt,

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đợi; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!"

SUY NIỆM

Dân chúng vẫn còn sôi nổi sau phép lạ bánh hoá nhiều. Hôm sau, họ lên thuyền qua bờ bên kia để tìm Đức Giêsu. Đức Giêsu thấy nỗ lực tìm kiếm của họ. Ngài biết họ tìm Ngài chỉ vì đã được ăn bánh no nê. Có lẽ họ hy vọng sẽ được những bữa ăn tương tự... Miếng ăn là nỗi lo của người nghèo vùng Galilê. Đó cũng là nỗi lo của hàng tỉ người trên thế giới. Đức Giêsu không trách họ về chuyện này. Ngài chỉ muốn nâng họ lên cao hơn, bởi lẽ con người không chỉ là thân xác. Dân chúng vất vả tìm chút lương thực mau qua. Đức Giêsu muốn họ đừng quên thứ lương thực thường tồn nhằm nuôi dưỡng tinh thần và đem lại sự sống vĩnh cửu. Người dân Galilê chỉ nhớ đến chiếc bánh hôm qua. Họ bị sa lầy và ngừng lại trong phép lạ. Họ không thể đi xa hơn và cũng không mơ ước gì hơn.

Con người hôm nay có nét giống đám đông ngày xưa. Người nghèo thì bị hút vào công việc lam lũ nhọc nhằn, để thỏa mãn cái đói cấp bách của thân xác. Người giàu thì mê mải với bao tiện nghi đang mời gọi. Họ bị ám ảnh và chạy đua với những mặt hàng mới. Rốt cuộc, kẻ nghèo người giàu đều có nguy cơ như nhau, đó là đánh mất đi cái đói khát tinh thần, mãn nguyện với cái bụng no, hay với thứ nữ trang đắt giá.

Thật ra, cũng khó dập tắt nỗi khát khao về Tuyệt Đối mà Thiên Chúa đã đặt rất sâu trong lòng người. Mọi thứ thức ăn trần gian, con người không lấy làm đủ. Người nghèo không chỉ cần cớm bánh, mà còn cần tình thương. Người giàu dư cớm bánh, nhưng lại cần lê sống. Không thiếu những bạn trẻ nhà giàu, có học, có tương lai, nhưng lại thất vọng chán chường, thậm chí rơi vào truy lục. Họ có tất cả, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó... Thiếu cái này thì mọi thứ khác trở thành thừa. Có khi sống sa đọa lại là cách họ biểu lộ cơn đói khác vô cùng về những điều cao cả.

Đức Giêsu khơi dậy những khát khao tốt đẹp đang ngủ quên. Ngài không cho dân chúng thử manna từ trời rơi

(xem tiếp trang 3)

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và những định hướng làm việc

liên với việc tôn trọng tính toàn thể của nội dung đức tin Kitô giáo: "Điều quan trọng cho tương lai của Hội Thánh là phải vượt lên trên những khác biệt về mặt ý thức hệ, dù phát xuất từ đâu. Mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô được trao phó cho toàn thể Hội Thánh. Do đó Lời Chúa không thể bị đem ra thương thảo. Không thể vừa tin (diều này) lại vừa không tin (diều khác). Không thể khấn giữ ba lời khuyên phúc âm rồi lại coi thường. Không thể quy về truyền thống của Hội Thánh để nói là chỉ chấp nhận một phần. Con đường của Hội Thánh dẫn chúng ta đi tới phía đằng trước và tất cả mọi người được mời gọi đứng khép mình lại trong lối suy nghĩ quy ngã, nhưng phải chấp nhận trọn vẹn sự sống và đức tin của Hội Thánh". Nhận định này của vị tân bộ trưởng, theo nhiều người, là cách trả lời của ngài về vấn đề của nhóm Lefèvre cũng như của Hiệp hội nữ tu tại Hoa Kỳ.

Những khẳng định trên cũng cho thấy đâu là nhiệm vụ chính yếu của Bộ Giáo Lý Đức Tin: "Hội Thánh trước hết là một cộng đoàn đức tin, do đó đức tin mặc khải là phần quan trọng nhất. Chúng ta phải chuyển giao, loan báo và chăm sóc đức tin ấy. Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô và những đấng kế vị quyền

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và thần học giải phóng

nhưng sau đó đã bị chinh phục: "Tôi thấy cần phải phân biệt thần học giải phóng sai lầm với thần học giải phóng khác, đúng đắn. Tôi tin rằng mọi nền thần học đúng đắn đều có liên quan đến tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa".

Ngài nói: "Chắc chắn phải loại bỏ việc trộn lẫn học thuyết tự cứu rỗi của chủ nghĩa Mác-xít với Ơn cứu rỗi được Thiên Chúa ban". Tuy nhiên, ngài nói tiếp: "Làm sao có thể nói về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trước những đau khổ của biết bao người chẳng có lương thực, nước uống, cũng chẳng được chăm sóc, họ không biết gầy dựng tương lai cho con cái mình ra sao, khi mà nhân phẩm chẳng còn, khi mà quyền con người không được những kẻ có quyền lực màng tới?"

giáo huấn phổ quát và các ban ngành của Tòa Thánh phải làm việc để phục vụ quyền giáo huấn này". Rồi ngài nói thêm, công việc chính yếu của Bộ Giáo Lý Đức Tin là "thúc đẩy và giải thích đức tin. Một điểm quan trọng khác là phải bảo vệ đức tin chống lại những sai lầm và lạm dụng".

Định hướng đức tin này cung cấp một tầm nhìn lớn, nhờ đó chúng ta xem xét và giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh, ví dụ vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ. Ngài giải thích: "Nhiều tuyên ngôn về việc yêu cầu phong chức linh mục cho phụ nữ đã không quan tâm đến một khía cạnh quan trọng của thừa tác vụ linh mục. Làm linh mục không có nghĩa là kiêm cho mình một địa vị. Không nên nhìn tác vụ linh mục như một thứ địa vị và quyền lực trần gian, rồi cho rằng con người chỉ được giải phóng khi cả người nam lẫn người nữ đều có thể chiếm vị trí này. Đức tin công giáo nhận biết rằng không phải tự chúng ta đặt ra những điều kiện cho việc phong chức linh mục, nhưng đằng sau chức linh mục là ý muốn và tiếng gọi của Đức Kitô. Các nam nữ tu sĩ tại Hoa Kỳ đã làm những công việc tuyệt vời cho Hội Thánh, cho việc giáo dục và cho người trẻ. Đức Kitô cần đến những người trẻ bước theo con đường và lối sống này bằng chọn lựa cá nhân của mình. Điều quan trọng là phải tăng cường sự tin cậy lẫn nhau thay vì chống đối nhau". ■

Thật vậy, thần học giải phóng phát xuất từ kinh nghiệm nghèo đói và sự bóc lột, đồng thời cũng khẳng định nếu những từ ngữ như "Ơn cứu độ và sự giải thoát nơi Đức Giêsu Kitô" không gợi lên những ý nghĩa rõ rệt, cụ thể thì cũng vô ích mà thôi.

Vậy phải chăng Roma đang phục hồi nền thần học này? Thực tế, phải phân biệt hai bản văn của Bộ Giáo Lý Đức Tin liên quan đến thần học giải phóng. Bản văn thứ nhất, năm 1984, mạnh mẽ cảnh cáo việc sử dụng tư tưởng mác-xít. Trái lại, bản văn thứ hai, năm 1986, vạch ra một lộ trình cho một nền thần học như thế, trong truyền thống Kitô giáo.

Nhưng sự thật là, ở Roma, thần học giải phóng tiên thiên vẫn bị nghi ngờ. Đức giám mục Müller đặt lại nền thần học này trong bối cảnh rộng hơn của học thuyết xã hội của Giáo Hội. Chính ngài, là "con trai một công nhân bình thường của hãng Opel" ở Mainz, đã chịu ảnh hưởng

(xem tiếp trang 4)

Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin: Huynh đoàn Thánh Piô X phải chấp nhận giáo huấn của Công đồng Vatican II

WHĐ (27.07.2012) / CNA – Mặc dù tỏ ra lạc quan về việc hòa giải với Huynh đoàn Thánh Piô X, nhưng vị lãnh đạo mới của Bộ Giáo Lý Đức Tin nói rằng giáo huấn của Giáo Hội – gồm cả nội dung tín lý của Công đồng Vatican II – sẽ không bao giờ được đưa ra đàm phán lại.

Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller nói: “Mục đích của đối thoại là để vượt qua những khó khăn trong việc giải thích Công đồng Vatican II, nhưng chúng ta không thể đàm phán về đức tin đã được mặc khải, chuyện đó không thể được. Một Công đồng chung, theo đức tin Công giáo, bao giờ cũng là thẩm quyền giáo huấn tối cao của Giáo Hội”.

Là Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức TGM Müller đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, cơ quan đàm trách đối thoại với Huynh đoàn Thánh Piô X.

Ecclesia Dei hiện đang chờ đợi câu trả lời chính thức của Huynh đoàn đối với đề nghị hòa giải vốn sẽ trao cho nhóm bảo thủ này quy chế của một Giáo hạt tòng nhân trong Giáo Hội. Đổi lại, Huynh đoàn sẽ phải chấp nhận một “Bản Tiên đề Giáo lý” do Bộ đưa ra, bao gồm việc tuân thủ đầy đủ nội dung giáo lý của Công đồng Vatican II.

Tại Tổng Công hội vừa qua, Huynh đoàn đã đưa ra tuyên bố vào ngày 19 tháng Bảy, “xác định và chấp nhận các điều kiện cần thiết để được bình thường hóa về mặt giáo luật”, nhưng nói thêm rằng Huynh đoàn vẫn bác bỏ “mọi canh tân cũng như những cải cách của Công đồng Vatican II vốn đã nhiễm phải những sai lầm”.

Đức TGM Müller nói: “Sẽ là sai lầm nếu cứ khăng khăng cho rằng giáo huấn đích thực của Vatican II mâu thuẫn với truyền thống của Giáo Hội”.

Ngài nói thêm, tuy nhiên, giữa các văn bản khác nhau của Công đồng có những “thứ bậc” về thẩm quyền giáo huấn. Để thí dụ, Đức TGM đưa ra một so sánh: Sắc lệnh về truyền

thông xã hội Inter Mirifica “ít sức nặng hơn” so với các “văn kiện về tín lý” như Hiến chế Tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium.

“Những gì thuộc tín lý thì không bao giờ có thể được đàm phán”, ngài khẳng định điều này, nhưng vẫn hy vọng các thành viên của Huynh đoàn Piô X “có thể vượt qua những khó khăn, những hạn chế về mặt tư tưởng để chúng ta có thể cùng nhau loan báo Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian”.



Dù mới nhận sứ vụ tại Vatican, nhưng trong quá khứ Đức TGM Müller đã từng tiếp xúc nhiều với Huynh đoàn Thánh Piô X. Khi còn là Tổng giám mục Regensburg thuộc vùng Bavaria của

Đức trong thập kỷ qua, trong giáo phận của ngài đã có một chủng viện do nhóm bảo thủ này điều hành.

Trong các cuộc thảo luận gần đây, dường như Tòa Thánh nhận thấy vấn đề chủ yếu là Huynh đoàn Thánh Piô X thường nói về những sai lầm trong các văn bản của Công đồng.

Thay vì làm như vậy, Tòa Thánh cho rằng cần phân biệt giữa những gì Công Đồng Vatican II thực sự đã phát biểu với những giải thích và áp dụng giáo huấn Công đồng vốn đôi khi cũng có vấn đề.

Đức TGM Müller nói: “Tất cả chúng ta đều có thể đến với nhau và bỏ qua những lập trường tư tưởng nếu chúng ta đón nhận Lời Chúa hiện diện trong giáo lý của Giáo Hội Công giáo”.

Ngày 26 tháng Sáu, Đức giáo hoàng Bênêđictô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Augustine Di Noia – nguyên thư ký Bộ Phụng tự – làm Phó chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei. Điều này cho thấy Tòa Thánh vẫn muốn tiếp tục đối thoại.

Đức TGM Müller, người đã bắt đầu sứ vụ mới hồi đầu tháng này, cho biết ngài sẽ làm việc hết mình để hòa giải mọi Kitô hữu ly khai.

“Mục tiêu và nhiệm vụ của chúng ta thật rõ ràng, đó là thúc đẩy sự hiệp nhất của tất cả các môn đệ của Chúa Kitô trong Giáo Hội duy nhất dưới

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

xuống, để mỗi ngày họ phải lượm mà ăn. Ngài cho họ thứ bánh bồi trời đích thực, bánh ban sự sống đời đời cho toàn thế giới. “Xin cho chúng tôi thứ bánh đó luôn luôn” “Xin ông cho tôi thứ nước ấy” (Ga 4, 15). Con người vẫn đói khát thức ăn tinh thần. Cơn đói này còn kinh khủng hơn cả cơn đói thân xác. Hãy đến với Giêsu! Hãy tin vào Giêsu! Nếu bạn khao khát Tuyệt Đối thì chỉ Tuyệt Đối mới làm bạn no thỏa. Tuyệt Đối đã hiện diện nơi Đức Giêsu. Ước chi bạn để cho Ngài nuôi bằng lời giáo huấn, và tin tưởng dấn thân theo Ngài bằng cả cuộc đời.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
những lúc con cảm thấy đói,
xin ban cho con một ai đó đang
cần của ăn.

Khi con khát,
xin gởi đến cho con
một ai đó đang cần nước uống.

Khi con lạnh lẽo,
xin gởi đến cho con
một ai đó đang cần được sưởi.

Khi con bị xúc phạm,
xin ban cho con một ai đó đang
cần ủi an.

Khi thập giá của con trở nên nặng
nề,
xin ban cho con
thập giá của một người khác để
cùng chia sẻ.

Khi con túng hèo,
xin dấn đến cho con một người
thiếu thốn.

Khi con không có thời giờ,
xin ban cho con ai đó để con giúp
họ giây lát.

Khi con nản chí,
xin gởi đến cho con một người cần
khích lệ.

Khi con chỉ biết nghĩ đến mình,
xin xoay chuyển tư tưởng con
hướng đến tha nhân. ■

(Trích trong PRIER)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

sự lãnh đạo của Chúa Giêsu Kitô và trong sự hiệp thông với Đấng thay mặt Người là người kế vị Thánh Phêrô”. ■

(CNA, 24-07-2012)

Assisi: Hội nghị các Tu hội đời Thế giới

WHĐ (31.07.2012) – Vào cuối tháng Mười năm nay, Giáo hội Công giáo sẽ khai mạc Năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công đồng chung Vatican II, một Công đồng lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội suy tư về chính mình. Tinh thần của Giáo hội qua Vatican II, thể hiện qua hai Hiến chế quan trọng (tín lý và mục vụ) về Giáo hội, là đối thoại với thế giới trong sự kính trọng đối với tính độc lập của các thực tại trần thế, trong đó Tu hội đời là “cánh quân tiên phong”, là “nơi thử nghiệm tinh thần của Công đồng Vatican II” (theo lời Đức giáo hoàng Phaoô VI). Trong tinh thần hiệp thông Hội thánh đó, Hội nghị các Tu hội đời vừa diễn ra và kết thúc bằng một Hội nghị khoáng đại tại Assisi để nhìn lại chặng đường 60 năm qua của mình.

*



Ngày 26 tháng Bảy 2012, Hội nghị của Hội đồng Thế giới các Tu hội đời đã kết thúc cuộc họp thường niên tại Assisi, với kết quả một Hội đồng Thường vụ và vị chủ tịch mới được cử chọn. Hội nghị cũng đã tạo cơ hội cho các tham dự viên suy tư về quãng thời gian hơn 60 năm của Tu hội đời kể từ lúc khai sinh.

Các Tu hội đời được chính thức hoạt động trong khuôn khổ Giáo luật kể từ năm 1947, khi Đức giáo hoàng Piô XII ban hành Tông hiến thiết lập nền tảng pháp lý cho các Tu hội đời. Hội đồng Thế giới các Tu hội đời đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chứng cho Tin Mừng trong trần thế của người giáo dân.

Giorgio Mazzola, một kỹ sư người Ý và là thành viên của Hội đồng Thường vụ các Tu hội đời, nói với Radio Vatican trong một cuộc phỏng vấn “chúng tôi hoạt động như một mối dây liên kết giữa các Tu hội đời với nhau và giữa các Tu hội đời với các Hội dòng”.

“Cứ bốn năm một lần Hội đồng Thế giới các Tu hội đời lại bầu ra một Hội đồng Thường vụ và vị chủ tịch mới. Thông thường một Hội nghị sẽ được tổ chức trước một Đại hội. Năm nay chúng tôi chọn suy tư về chính ngọn nguồn của ơn gọi: trở về với thuở ban đầu... chủ đề được chọn là lắng nghe lời Chúa trong lịch sử”.

Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, qua vị Quốc vụ khanh Tòa Thánh là Đức hồng y Tarcisio Bertone, đã gửi một sứ điệp cho các tham dự viên khuyến khích ơn gọi đặc biệt này của những người nam và nữ giáo dân sống đời thánh hiến, ơn gọi được bén rễ từ Đức Kitô và lấy Đức Kitô làm trung tâm, nhưng được sống ngay giữa lòng xã hội mênh mông.

Ông Mazzola nói về ơn gọi Tu hội đời của các nam nữ giáo dân này như sau: “Ngay từ thuở ban đầu, thông điệp gửi tới những ai sống ơn gọi này nói đây không những là việc tông đồ đặc biệt ở trong trần thế, nhưng thực ra nó còn phát triển từ giữa lòng trần thế”.

“Chúng tôi không tìm thực thi những công trình to tát, như mở trường học hay bệnh viện. Chúng tôi không tìm một hình thức việc tông đồ hữu hình. Chúng tôi phải nêu giống như muối ướp giữa đời thì hơn. Và chúng tôi biết rằng ân sủng của Chúa sẽ hoạt động phát xuất từ chính cuộc sống ơn gọi chúng tôi, nếu chúng tôi tiếp tục trung thành với ý hướng nguyên thủy này hoàn toàn tận hiến cho lý tưởng sống đầy đủ tính cách trần thế này: dấn thân ngập vào lòng đời”.

Theo ông Mazzola, Thành Assisi, nơi Hội nghị diễn ra, có một ý nghĩa đặc biệt. Thánh Phanxicô “là một người đã sống trong thời kỳ của những biến chuyển, thời kỳ Giáo hội chịu đau khổ rất nhiều”.

“Thật thú vị nếu chúng ta nhớ lại rằng khi thánh nhân chọn lập dòng, ngài gọi các thành viên của mình là các Anh Em Hèn Mọn. Hèn mọn có nghĩa là nhỏ bé nhưng lại cần thiết, vì thánh Phanxicô đã làm việc rất nhiều để canh tân Giáo hội”.

Ông Mazzola kết luận: “Tu hội đời cũng theo cùng một hướng ấy, nhỏ bé nhưng cần thiết”.

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và thần học giải phóng

di sản của Đức giám mục Wilhelm von Ketteler, giám mục giáo phận Mainz hồi thế kỷ XIX, người mở đường cho học thuyết xã hội của Giáo Hội.

Đức TGM Müller cho biết mỗi năm ngài đều đến sống tại châu Mỹ Latinh hai hoặc ba tháng, “trong những điều kiện cực kỳ đơn giản”. Ngài thú nhận: “Lúc đầu, đối với một người ở Trung Âu, phải cố gắng rất nhiều. Rồi, khi bắt đầu quen biết mọi người và thấy được họ sống trong những điều kiện ra sao, người ta sẽ chấp nhận ...” Năm 2004, Đức Tổng giám mục Müller đã viết chung với cha Gutiérrez một cuốn sách về nghèo đói và thần học giải phóng. ■

(Theo Isabelle de Gaulmyn,
la-croix, 27-07-2012)

Đức cha Gérald Lacroix, Tổng Giám mục Quebec, –cũng là thành viên của Tu hội đời Piô X từ năm 1975– nói rằng: “Nhiều thế kỷ trước, nếu bạn muốn dâng hiến đời mình cho Chúa, hoặc là bạn trở thành một linh mục, một tu sĩ hay một nữ tu. Nhưng trong những thập kỷ vừa qua, chúng ta đã thấy ngày càng có nhiều người, nam và nữ, muốn mình vẫn là người giáo dân sống giữa lòng thế giới với nghề nghiệp của mình, nhưng hiến dâng cho Thiên Chúa”.

“Hơn sáu mươi năm trước! Thực là mới mẻ, nhưng điều đó bây giờ chẳng còn mới nữa. Hiện nay trên thế giới đã có hơn 200 Tu hội đời, nam và nữ. Đa số thành viên là giáo dân, một số ít là linh mục, họ sống ơn gọi với chính nghề nghiệp của mình ngay giữa cuộc sống hằng ngày”.

Đức TGM Lacroix nói về kinh nghiệm riêng của ngài như là một giáo dân trong Tu hội đời: “Tôi rất hạnh phúc được làm chứng nhân của Chúa Kitô trong thế giới, và làm chứng cho các bạn đồng nghiệp của tôi... tôi muốn nói rằng kinh nghiệm sống trong thế giới cho chúng ta một viễn tượng hoàn toàn mới... Nhưng sống trong thế giới ấy quả là một thách đố”. ■

(Theo Zenit & Vatican Radio)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**