



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 19-8-2012

Chúa nhật 20 Thường niên

Năm B

Tôi là bánh

LỜI CHÚA: Ga 6,41-51

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thể gian được sống”.

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”

Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

SUY NIỆM

Cả các Kitô hữu cũng ngỡ ngàng trước bí tích Thánh Thể. Ăn thịt và uống máu người mình yêu là điều khủng khiếp chẳng ai dám nghĩ tới. Nhưng Đức Giêsu lại muốn nuôi cả nhân loại bằng Thịt và Máu Ngài. Và thực sự Ngài đã nuôi ta bằng cái chết

(xem tiếp trang 2)

Ngày Truyền thống Legio Mariæ Việt Nam năm 2012

Legio Mariæ Việt Nam vừa mừng ngày Truyền thống năm 2012, kỷ niệm 64 năm hiện diện tại Việt Nam (12/08/1948 – 12/8/2012) tại nhà thờ giáo xứ Kim Ngọc, giáo phận Phan Thiết vào ngày 13/08/2012. Gần 3.000 hội viên trên toàn quốc đã về tham dự. Trọng tâm của ngày Truyền thống là thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lên Trời do cha Gioan B. Hoàng Văn Khanh, Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết chủ tế và giảng lễ, đồng tế với cha Tổng đại diện có 14 cha Linh giám của các đơn vị Legio Mariæ trên toàn quốc.



Có 8 bài tham luận được giới thiệu trong ngày Truyền thống lần này, trong *(xem tiếp trang 3)*

Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và giúp đỡ các nạn nhân thiên tai tại Philippines, Trung Quốc, Iran

WHĐ (14.08.2012) – Theo Đài Phát thanh Vatican, trưa Chúa nhật 12 tháng Tám, ngỏ lời với các tín hữu tham dự buổi đọc kinh Truyền tin tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu gọi các Kitô hữu khắp thế giới cầu nguyện và thể hiện tình liên đới với người dân thuộc ba quốc gia châu Á vừa chịu thiên tai nặng nề.

ĐTC nói: “Anh chị em thân mến, tâm trí tôi lúc này đang hướng đến người dân tại Á Châu, đặc biệt tại Philippines, Trung Quốc vừa bị mưa lũ nặng nề, và miền Tây Bắc Iran bị động đất mạnh. Thiên tai đã khiến nhiều người chết và bị thương, hàng ngàn người phải tản cư, thiệt hại rất nặng nề. Tôi mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện cho những người đã qua đời và tất cả những ai đang ra sức khắc phục hậu quả thảm họa. Chúng ta hãy liên đới và trợ giúp những anh chị em của chúng ta”.



Mưa lũ đã nhấn chìm phần lớn thủ đô Manila, làm 85 người thiệt mạng. Mưa gió mùa kéo dài trong gần hai tuần trên đảo Luzon của Philippines,

gây ngập lụt trong 48 tiếng đồng hồ vào tuần trước, đã tàn phá Manila và các vùng phụ cận.

Trong khi đó, một trận bão mạnh đã thổi vào Trung Quốc tuần qua, với sức gió lên đến 120km/giờ đã gây thiệt hại nặng nề thành phố Thượng Hải. Hàng chục người bị thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán.

Tuy nhiên, Iran mới là quốc gia có số người bị thiệt mạng nhiều nhất vì thiên tai trong những ngày vừa qua. Tại đây đã diễn ra hai trận động đất kế tiếp nhau, san bình địa nhiều ngôi làng vùng Bắc Iran. Theo số liệu

chính thức, số người chết trong trận động đất đêm thứ Bảy là 250 người, số bị thương đến trên 2000 người. Tuy nhiên, theo đài truyền hình Iran, số thương vong còn tăng thêm nữa.

Hàng ngàn nhân viên cứu hộ đang làm việc suốt đêm cứu những người còn bị kẹt dưới những đống đổ nát và những đội cứu trợ tìm cách đến với những làng ở xa cũng bị ảnh hưởng bởi hai cuộc động đất cách nhau chỉ 11 phút. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thập giá - ở đó Ngài đã hy sinh Máu Thịt mình. Đúng hơn, Ngài nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài: sự sống được trao đi qua cái chết tự nguyện, và sự sống được lấy lại qua phục sinh vinh quang.

Đức Giêsu ban cho ta Tấm Bánh (c.51). Ngài còn tự nhận mình là Tấm Bánh (cc.48.51): Tấm Bánh có sự sống và Tấm Bánh ban sự sống. *Tôi là Tấm Bánh*: đó là định nghĩa của Đức Giêsu về mình. Định nghĩa này có làm ta ngạc nhiên không? Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống. Bánh không sống cho mình, nhưng cho người khác. Chấp nhận là bánh có nghĩa là chấp nhận mất mình, mà chỉ khi mất mình như thế, bánh mới thật là bánh, mình mới thật là mình. Thật ra bánh vẫn hiện diện và nên một với người ăn. Đức Giêsu là Tấm Bánh đặc biệt. Khi tôi ăn, Ngài thành tôi và biến tôi thành Ngài. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm.

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (c.56). Rước lễ là đón lấy dòng sự sống, chấp nhận sống nhờ. Đức Giêsu sống nhờ Cha và chúng ta sống nhờ Đức Giêsu (c.57). Như cành nho sống nhờ thân cây nho, chúng ta cũng sống nhờ, nghĩa là sống trong và sống cho Chúa.

Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ nhìn và thờ lạy Thánh Thể hơn là *cầm lấy mà ăn*. Động từ ăn được nhắc đến 8 lần trong bài Tin Mừng này, như một lời mời gọi tha thiết của Đức Giêsu. Ngày nay, người ta rước lễ nhiều hơn trước. Tiếc thay lắm khi cuộc gặp gỡ này khá vội vã, thiếu chuẩn bị và cũng thiếu đối thoại thân tình. Tôi lên rước lễ chỉ vì mọi người trong hàng ghế đã lên. Phút thình lịnh sau rước lễ cũng bị cắt ngắn. Tôi phải về ngay vì phải lấy xe, vì nhà thờ đóng cửa... Chính vì thế rước lễ chẳng gây được âm vang nào nơi tôi. Nó trở thành một thói quen, một nghi thức thuần túy. Tôi lên ăn một vật thánh, thay vì đón một người. Ít khi có vị khách quý nào bị thường xuyên tiếp đón lạnh nhạt như thế! Rốt cuộc chẳng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra, nên tôi vẫn cứ là tôi như trước.

(xem tiếp trang 3)

Đồ án thiết kế Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang

Vị trí địa lý

Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang tọa lạc tại tỉnh Quảng Trị, thuộc vùng bắc trung bộ Việt Nam. Phía bắc giáp tỉnh Quảng Bình, nơi có những dòng sông trong lành xuất phát từ những con suối dọc dãy Trường Sơn, xuyên qua các hang động đá vôi kỳ vĩ, xuôi về đồng bằng nhỏ hẹp hòa mình vào biển đông. Phía nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, cố đô triều đình Nhà Nguyễn, nổi tiếng với các công trình kiến trúc lăng tẩm, thế đất sông núi hữu tình. Phía tây giáp nước Cộng Hòa Dân



Chủ Nhân Dân Lào, ngăn cách bởi dãy núi hùng vĩ hiểm trở với rừng rậm mang tên Trường Sơn. Phía đông giáp biển Thái Bình.

Quảng Trị nằm trong chuỗi di sản văn hóa miền trung Việt Nam, Hội An - Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình. Là hành lang của lục địa nhìn ra biển Đông.

Bảo tồn di tích

– Linh đài: nơi đây hơn 200 năm trước, năm 1798, Đức Mẹ đã hiện ra để cứu giúp người dân cùng khổ, lòng từ ái của Mẹ tồn tại đến muôn đời, trải qua bao thế hệ, Mẹ vẫn dang rộng cánh tay đón chờ mọi người chạy đến cùng Mẹ trong những cơn gian nan khốn khó.

– Giếng Đức Mẹ: từ lòng giếng này đã tuôn chảy ra nguồn nước tươi mát, bao nhiêu năm qua người ta đã đến kín múc nơi giếng như kín múc nơi lòng Mẹ những ân thiêng để thỏa lòng khát khao. Hình ảnh cái giếng nước gợi nhớ nếp sống cộng đồng của thôn làng Việt, mọi người cùng đến nơi đây để gặp gỡ, thông tin, chia sẻ, và nhất là cùng nhau đón nhận sức sống qua làn nước giếng làng.

– Ngôi tháp cổ: còn giữ lại như một chứng tích của lòng kiên cường, trải qua bao thăng trầm lịch sử, bao tàn phá của thời gian và chiến tranh, lòng tin vẫn bền vững, vẫn vươn lên cho dù còn mang những dấu vết đờ ỉ như chính Chúa Kitô đã phục sinh mà thương tích vẫn in dấu trên mình.

Quan điểm thiết kế

La Vang nằm trong vùng rừng núi hoang dã khi xưa, nay là vùng nông thôn miền đồi núi. Ý tưởng kiến trúc chủ đạo: công trình phù hợp với văn hóa Việt Nam, cụ thể miền trung Việt, hòa quyện trong thiên nhiên,

gắn gũi ấm áp thân thiện, tôn vinh những giá trị nhân ái và xây dựng một không gian cộng đồng. Đó là những đặc tính của hồn Việt.

Toàn bộ công trình kiến trúc Trung tâm Hành hương

được thiết kế theo phong cách kiến trúc Việt Nam, thích ứng với khí hậu miền Trung, lấy vương cung Thánh Đường Đức Mẹ làm trọng tâm, phục vụ cho các cuộc hành hương kính viếng quanh năm và các Đại hội Thánh Mẫu mang tầm vóc toàn quốc hoặc quốc tế. Mặt bằng toàn thể tọa lạc trên khu đất diện tích 190.106 m², phân chia thành 3 vùng chức năng mang tính tiệm tiến của cuộc hành hương:

1. Vùng tiếp khách hành hương: diện tích 47.500 m², gồm cổng tiếp đón, một lối chính giữa đi vào rộng 32m, bên phải là ngôi nhà trưng bày các chứng tích phép lạ và các tặng vật của khách dâng cúng, bên trái là nhà hòa giải gồm nhà nguyện 200 chỗ và 30 tòa giải tội, cả hai công trình được đặt trên hai đảo giữa hai hồ nước thiên nhiên. Hình thái kiến trúc phỏng sinh học diễn tả năm chiếc bánh và hai con cá.

2. Vùng trung gian: gồm công trường Mân Côi rộng 48m, bên phải là nhà điều hành trung tâm với nhà nguyện 300 chỗ cho cộng đoàn địa phương (Giáo xứ La Vang), bên trái tái tạo khu rừng dẫn đến nơi Đức Mẹ hiện ra (Linh đài). Cổng tam quan mang

(xem tiếp trang 4)

London 2012: di sản Olympic và những khát vọng lớn lao

WHĐ (15.08.2012) / Vatican Radio – Khi vận động viên chạy cự ly dài người Ethiopia Meseret Defar chạm mức đến và đoạt huy chương vàng Olympic, điều đầu tiên cô làm là giơ cao tấm ảnh Đức Trinh Nữ và Chúa Giêsu – mà cô mang theo trong từng bước chạy của cuộc đua 5000 mét – để dâng lời cầu nguyện và tạ ơn, lòng tràn ngập niềm vui.



Khi Katie Taylor, nữ vận động viên quyền anh người Ailen 26 tuổi, được công bố là người đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic trong hạng cân của mình, lời đầu tiên của cô là tạ ơn Thiên Chúa và Chúa Giêsu.

Meseret, một Kitô hữu Chính Thống, và Taylor, một Kitô hữu thuộc Giáo hội Ngũ Tuần, chỉ là hai điển hình của một hiện tượng không hề được nhắc đến tại Thế vận hội Olympic. Đó là hành động thể hiện niềm tin của các vận động viên, rất công khai và mộc mạc, tại Thế vận hội Olympic London 2012. Từ việc đơn giản là làm dấu thánh giá đến việc quỳ xuống cầu nguyện, các vận động viên thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã đem đến sân vận động của thế giới mỗi tương quan cá nhân, riêng tư

của họ với Thiên Chúa, trong những khoảnh khắc tạ ơn và ca ngợi thật cảm động.

Đức cha Richard Moth, giám mục giáo phận quân đội Anh, nói: Có lẽ đối với nhiều người trong chúng ta, đó là một dấu hiệu trong xã hội cho thấy rằng những biểu hiện đức tin công khai nho nhỏ đều vô hại. Đó là một dấu hiệu cho thấy rằng đức tin không chỉ là chuyện cá nhân, nhưng nói một cách rất đơn giản, đó là cơ hội để chúng ta loan báo Tin Mừng, tuyên xưng đức tin và tất cả những điều đó chỉ có thể là điều tốt đẹp!

Với Thế vận hội Olympic, London đã trở thành một thành phố rất khác với thời điểm 12 tháng trước, khi thành phố này chìm trong một cuộc bạo loạn khốc liệt. Đức giám mục Moth nói rằng ngài hy vọng di sản của Thế vận hội London còn vượt xa hơn những ngôi nhà của vùng Đông London đang được tái thiết, đó là một di sản tuyệt vời. Ngài hy vọng rằng ý thức cộng đồng có được từ Thế vận hội và ngày lễ kỷ niệm 60 năm lên ngôi của Nữ hoàng sẽ thấm sâu vào xã hội London.

Và trên hết, ngài khen ngợi các vận động viên vì những cống hiến và tinh thần hy sinh của họ đã giới thiệu cho người trẻ ở Anh ngày hôm nay những mẫu gương lành mạnh hơn, thay cho một nền văn hóa say mê thần tượng rất phổ biến và đôi khi làm mất nhân phẩm. Ngài nói, họ đã chỉ cho chúng ta thấy rằng bao giờ cũng có “điều gì đó lớn hơn cần phải khao khát”. ■

(Vatican Radio, 12-08-2012)

Ngày Truyền thống Legio Mariae

đó có hai tham luận chính: *Sống tinh thần Giáo hội: Mẫu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ* (cha Đa Minh Ngô Công Sứ, linh giám Regia Xuân Lộc) và *Kinh nghiệm truyền giáo của Hàn Quốc* (cha Giuse Nguyễn Hữu An, quản xứ Kim Ngọc). Và các tham luận khác: *Sự hình thành và phát triển của Legio Mariae Việt Nam; Công tác tuyển mộ và phát triển hội viên; Công tác mục vụ di dân; Công tác mục vụ người dân tộc thiểu số; Công tác tuyển mộ, chăm sóc và phát triển Junior; Công tác mục vụ Bảo vệ sự sống.*

Ngoài ra còn có những ý kiến quý báu khác đóng góp về mục vụ tái truyền giáo, về đội ngũ kế thừa là các Legio giới trẻ và các Junior, về vai trò của người tín hữu và hội viên Legio Mariae đối với sứ vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế, cũng như về công sức của những hội viên kỳ cựu trong giai đoạn Legio còn hoạt động âm thầm. Trong giai đoạn mới hiện nay, người hội viên phải tìm những hướng mục vụ mới như nhập cư, phò sự sống... Những hướng mục vụ đó đòi hỏi nhiều sáng kiến và sự bền bỉ như trong giai đoạn âm thầm trước đây. Kết thúc ngày làm việc, anh Gioan Vũ Đức Hiếu, trưởng Hội đồng Senatus Việt Nam, đã tóm tắt những

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Hãy dự lễ như người đi dự tiệc Lời Chúa, Mình Chúa. Chỉ ai biết ăn, biết thưởng thức và nghiền ngẫm, người ấy mới gặp được sự sống và gặp được Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với chúng con dưới dạng tấm bánh bình thường.

Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.

Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người.

Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé,

có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.

Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa.

Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay :

đơn sơ, khiêm hạ,

không chút vinh quang hay quyền lực.

Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người.

Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên.

Và ước gì chúng con trở thành những Nhà tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen. ■

(Trích trong PRIER)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

nội dung chính trong các bài tham luận, anh chân thành cảm ơn cha Tổng đại diện và quý cha Linh giám, cha quản xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ, quý đoàn thể giáo xứ Kim Ngọc, quý thầy chủng sinh chủng viện Nicôla Phan Thiết, quý nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết. Cảm ơn các cấp Hội đồng và toàn thể quý anh chị tham dự viên đã cầu nguyện và hy sinh thời gian, sức lực để làm cho ngày Truyền thống năm nay đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

(xem tiếp trang 4)

Đồ án thiết kế...

biểu tượng hoa hồng dẫn vào 20 mẫu nhiệm Môn Côi diễn tả bằng 20 công trình điêu khắc. Diện tích vùng 40.000 m².

3. Vùng tâm linh: công trường Lòng Chúa Thương Xót và Vương cung thánh đường 5.000 chỗ đặt ở vị trí cuối Trung tâm, ngay trục chính toàn bộ công trình, bên dưới là một hội trường 5.000 chỗ và hầm đậu xe nội bộ. Ngay cổng vào không gian tâm linh bên trái là Linh đài kỷ niệm nơi Đức Mẹ hiện ra, kéo dài từ ngoài vào trong là một khu rừng cây tái tạo không gian xưa cũ núi rừng, ẩn hiện trong rừng cây là những chiếc lều dành cho khách hành hương qua đêm bên Linh đài Đức Mẹ. Đối diện Linh đài là tượng đài các Thánh Tử Vi Đạo tại Việt Nam. Tháp chuông của Vương cung thánh đường cũ được bảo tồn như một di tích, một nhà nguyện Thánh Thể 300 chỗ được đặt dưới lòng đất bên dưới khuôn viên Vương cung thánh đường cũ.

Vương cung thánh đường

Công trình Vương cung thánh đường được xây dựng trên một mặt bằng có diện tích 13.464 m². Chiều dài công trình 132m theo hướng bắc nam, ngang 102m theo hướng đông tây.

Thỏa sức chứa 5.000 chỗ (3.500 chỗ tầng trệt và 1.500 chỗ tầng lửng, sức chứa có thể tăng thêm do sử dụng hành lang chung quanh hoặc lễ đài mặt tiền) để phục vụ các cuộc hành hương đông đảo người dự, những hội nghị quốc tế, những cuộc tiếp đón các vị mục tử quan trọng đến thăm viếng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và những đại lễ của Giáo Hội.

Công trình Vương cung thánh đường là điểm nhấn của tổng công trình Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, thể hiện phong cách kiến trúc Việt, mang hồn Việt qua hình dáng những tấm mái ngói thân quen, kiểu dáng ngôi nhà ở, ngôi đình Việt, những họa tiết diễn tả cụ thể những ân huệ của Thiên Chúa trên chính những sản phẩm của quê hương đất nước (hoa và lá cây lá vàng, lúa gạo, chùm nho, hoa hồng, chim lạc, ánh lửa...), những lối đi dành cho người già hoặc bệnh tật (tính nhân ái), cấu trúc đồng tâm (tính cộng đồng),

những mảng xanh, giếng nước rửa tội trong nội thất, những vật liệu từ thiên nhiên của các vùng miền trong cả nước (tính thiên nhiên), tận dụng nước mưa trong mùa mưa để sử dụng trong mùa nóng, sử dụng năng lượng mặt trời (thân thiện môi trường)...

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG



PHỐI CẢNH NHÌN TỪ LINH ĐÀI

Gồm ba khối chính:

1/ Lễ đài (tiền sảnh):

Được xây dựng để tổ chức các lễ ngoài trời, hướng nhìn ra công trường Lòng Chúa Thương Xót có khả năng tiếp đón khoảng 500.000 khách hành hương, lễ đài trên 1.500 chỗ đồng tế, 50 chỗ đặc biệt tại chính điện. Phần trước lễ đài là một cầu thang lớn kết hợp các chiếu nghỉ làm nơi diễn nguyện trong các kỳ lễ hội.

Lễ đài được thiết kế mở như diễn tả Hội Thánh được sai đến với muôn dân, chủ đề Chúa Thánh Thần là chủ đề chủ đạo cho thiết kế.

2/ Vương cung thánh đường (khối chính):

Một giếng rửa tội đường kính 5 mét được đặt ngay tiền sảnh lối giữa từ lễ đài vào khối Vương cung thánh đường theo truyền thống Giáo Hội Công giáo. Nước được đưa vào nội thất để làm mát vi khí hậu.

Nội thất Vương cung thánh đường phản ánh hồn Việt, vuông vức và đồng tâm để diễn tả tính cộng đồng.

Chủ đề của khối chính Vương cung thánh đường là biến cố chết-phục sinh của Chúa Kitô trong đó Mẫu Nhiệm Ba Ngôi được mặc khải.

Phòng Thánh (khối phụ trợ):

Khối phụ trợ giúp cho các sinh hoạt thờ phụng của khối chính và lễ đài được diễn tiến tốt đẹp, khối này cũng là nơi lưu giữ các vật dụng thánh dùng vào việc cử hành bí tích hoặc

Ngày Truyền thống Legio Mariæ

Hàng năm Hội đồng Senatus đều tổ chức Lễ hội mừng ngày Truyền thống Legio Mariæ Việt Nam. Năm nay Regia Xuân Lộc và Comitium Phan Thiết đã phối hợp với giáo xứ Kim Ngọc trong công tác chuẩn bị và điều hành các phần việc cụ thể.

Năm ngoái, Lễ hội diễn ra tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang, Tổng giáo phận Huế và năm sau 2013 dự kiến sẽ diễn ra tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. ■

(Nguồn: daobinhducme.net,
14-08-2012)

thờ phụng. Khối này gắn chặt với khối chính bằng cung thánh.

Chủ đề của khối này là “người Mẹ”, phong cách kín đáo, nhẹ nhàng, tinh tế và hiệu quả. Lưng quay ra hướng bắc chống đỡ giá rét mùa đông.

Phần dưới Vương cung thánh đường là một hội trường 5.000 chỗ, một bãi đậu xe nội bộ 1.000 m² (50 xe 4 bánh du lịch), một hầm chứa và xử lý nước mưa (25.000 m³) để dùng vào mùa khô hạn.

Hội trường 5.000 chỗ sử dụng cho các cuộc hội họp gặp gỡ quy mô lớn, đồng thời có thể sử dụng để tăng sức chứa của Vương cung thánh đường trong các cuộc lễ mà số người tham dự trên 5.000, dùng hệ thống truyền hình nội bộ trực tiếp, rất cần thiết trong hoàn cảnh mưa bão.

Bãi đậu xe ngầm dưới công trường Lòng Chúa Thương Xót diện tích 1.000 m², sức chứa 50 xe du lịch 4 bánh, loại 4-9 chỗ ngồi, dành cho các khách quan trọng. Có thang bộ và thang máy trực tiếp lên lễ đài, có lưu ý đến hệ thống thoát hiểm khi có biến động.

Toàn bộ giao thông từ Vương cung thánh đường có quan tâm đến thoát hiểm và đường thoát khẩn cấp cho các nhân vật quan trọng (VIP).

Hầm chứa và xử lý nước mưa (25.000 m³), vì là vùng khô hạn nên tận dụng nước mưa, xử lý để sử dụng là điều cần thiết, gìn giữ môi trường và tiết kiệm chi phí điều hành. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf
