



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 23-8-2012



Năm 2012 - Số 34

**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 26-8-2012****Chúa nhật 21 Thường niên****Năm B**

**Lời ban sự sống**

**LỜI CHÚA: Ga 6, 54a.60-69**

Khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn đệ của Người liên nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nõi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”.

Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.

Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.

Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cá anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phân chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đáng Thánh của Thiên Chúa”.

**SUY NIỆM**

Chẳng nên ngạc nhiên nếu có lúc đức tin gặp khủng hoảng. Cả lịch sử

(xem tiếp trang 2)



**Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng:  
Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế**

WHD (19.08.2012) – Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ biến vào hôm qua, 18 tháng Tám 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo:

Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục Tổng giáo phận Huế (Việt Nam) của Đức Tổng giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, theo khoản 401 § 1 của Bộ Giáo luật\*.

Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng – hiện đang là Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, hiệu tòa Gadiaufala– làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế.

(*Nguồn: news.va*)

\* Giám mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Đức giáo hoàng, và Đức giáo hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi hoàn cảnh.

(*Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam*)

**Lễ đặt viên đá đầu tiên  
xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang**

Vào lúc 6 giờ ngày 15 tháng Tám 2012, tại Thánh Địa La Vang - Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cử hành Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ hồn xác lên trời và Nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Đồng tế với Đức cha Chủ tịch có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và 16 Đức giám mục trong HĐGMVN, 1 Đức Viện phụ, cùng với hơn 200 linh mục. Tham dự Thánh lễ đặc biệt này có rất đông tu sĩ nam nữ và khoảng 200 ngàn tín hữu.

Khi đoàn đồng tế tiến lên Lễ đài, Đức Tổng giám mục Phêrô dâng hoa lên Đức Mẹ La Vang, sau đó, Đức

cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng thư ký HĐGMVN đã long trọng đọc thư chúc mừng của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân Tộc.



Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế nói đến tầm vóc toàn quốc và toàn cầu của Thánh lễ đặc biệt này vì có sự hiện diện của hầu hết các giám mục giáo phận trong cả nước và của vị Đại diện Đức Thánh Cha. Thánh

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Cựu Ước dong đưa giữa tin và không tin. Khi Đức Giêsu đến, người ta phải đứng trước một lựa chọn: tin hay không tin vào Lời Ngài, vào con người Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một kinh nghiệm về khủng hoảng đức tin nơi chính các môn đệ. Kinh nghiệm ấy thật gần gũi với con người hôm nay.

*Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?* Đó là phản ứng của các môn đệ ngày xưa khi nghe Thầy Giêsu vén mở cẩn tinh của Thầy. Thầy khẳng định mình từ trời mà xuống (Ga 6,38), và Thầy sẽ trở lại nơi Thầy đã ở trước kia (c.62), sau khi hiến mình chịu chết cho nhân loại (c.51) và nuôi nhân loại bằng chính máu thịt mình (c.53). Hôm nay chúng ta vẫn có thể thấy chúng chướng tai. Mẫu nhiệm Nhập thể, mẫu nhiệm Tử nạn của Con Thiên Chúa, bí tích Thánh Thể, mẫu nhiệm Chúa về trời: đó vẫn là và mãi mãi là những mẫu nhiệm khôn dò. Phải yêu mến mới hiểu được, mới chấp nhận được. Hôm nay vẫn có câu Lời Chúa bất ngờ làm ta choáng váng, vì chướng tai, chướng cả với suy nghĩ và tình cảm của ta. Lời Chúa đòi tôi đi xa hơn và bắt tôi điều chỉnh lại mối tương quan đã có với Chúa.

*Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Ngài nữa.* Họ đã đi với Ngài một thời gian, đã tin và đã trở thành môn đệ. Nhưng họ không thể đi tới cùng cuộc phiêu lưu này. Trở nên môn đệ hay trở nên một Kitô hữu không phải là một bảo đảm chắc chắn mình sẽ trung tín mãi mãi với Đức Kitô. Trở nên môn đệ là bước vào cuộc phiêu lưu, là khám phá ra một Đức Kitô luôn luôn mới, là để Ngài từ từ đưa ta đi sâu vào mẫu nhiệm hơn. Cuộc phiêu lưu nào cũng có chút rủi ro, cũng đòi chút liều lĩnh, vì đây là cuộc phiêu lưu của tình yêu, của lòng tin. Đã có những môn đệ không tin và bỏ đi. Ngay trong nhóm ở lại cũng có kẻ phản bội. Để khỏi bỏ cuộc, cần bỏ mình...

*Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?* Đại diện Nhóm Mười Hai, Phêrô bày tỏ thái độ ở lại. Không phải vì ông và các bạn hiểu được lời Thầy Giêsu, nhưng vì họ tin vào con người của Thầy, tin Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng đã cho dân

(xem tiếp trang 3)

## Cuộc gặp gỡ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Công giáo Ba Lan: khơi lên niềm hy vọng cho tương lai



WHD (20.08.2012) / ZENIT – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI hoan nghênh cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu Chính thống Nga và tín hữu Công giáo Ba Lan. Ngài gọi đây là một “sự kiện khơi lên niềm hy vọng cho tương lai”.

Ngày 17 tháng Tám 2012, Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công Giáo tại Ba Lan đã ký một thông điệp chung về hòa giải dân tộc, gửi cho người dân của hai nước này.

Đề cập đến sự kiện lịch sử này, sau khi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 19 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với những người Ba Lan đang hiện diện tại Castel Gandolfo hay đang theo dõi

qua truyền hình hoặc truyền thanh: “Trong những ngày này Đức Thượng phụ Matxcova và Toàn Nga, Kirill I, đang là khách của Giáo hội Chính thống tại Ba Lan. Tôi thân ái gửi lời chào Ngài và tất cả các tín hữu Chính thống giáo”.

Đức Thánh Cha vui mừng về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ và các giám mục Công giáo cũng như về “Tuyên bố chung” nhằm mục đích “phát triển tình huynh đệ” và “hợp tác để truyền bá các giá trị Tin Mừng trong thế giới hiện nay, trên tinh thần của cùng một niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Đây là một sự kiện quan trọng, khơi lên niềm hy vọng cho tương lai”. Đức Thánh Cha đã phó thác “hoa trái” của cuộc gặp gỡ này cho “lòng nhân từ của Đức Mẹ” và “phúc lành của Thiên Chúa”. ■

(Zenit, 19-08-2012)

## Lần đầu tiên cuộc đời thánh Augustinô được đưa lên màn ảnh rộng

WHD (21.08.2012) – “Trái tim không nghỉ yên”, một bộ phim về nhà thần học nổi tiếng, thánh Augustinô thành Hippo, sắp được trình chiếu tại các rạp chiếu bóng được tài trợ trên khắp nước Mỹ.

Ông Mark Brumley, giám đốc phát hành phim Ignatius Press phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng đưa “Trái tim không nghỉ yên” lên màn ảnh rộng. Câu chuyện của Thánh Augustinô thật lôi cuốn và hấp dẫn và các tác phẩm của ngài thuộc hàng những tác phẩm được tôn trọng nhất trên thế giới, cả đến ngày nay”.

Bộ phim với chi phí 20 triệu đôla do Christian Duguay đạo diễn. Diễn viên đóng vai Augustine là Alessandro Preziosi, diễn viên Monica Guerritore đóng vai Monica.

Thánh Augustinô là tác giả của nhiều bài giảng và tác phẩm lớn, trong đó có “Tự thú”, một tác phẩm nổi tiếng viết về thời thơ ấu và cuộc sống của



Cảnh trong phim:  
chàng thanh niên Augustinô và mẹ là Monica

Brumley cho biết bộ phim là “câu chuyện cảm động nhất về việc hoán cải và hòa giải từng được đưa lên màn ảnh rộng”.

Có thể xem trích đoạn phim tại địa chỉ: <http://www.ignatius.com/promotions/restless-heart-film> ■

(Theo CNA, 20-08-2012)

# Thông điệp chung của các nhà lãnh đạo Chính thống giáo Nga và Công giáo Ba Lan

WHĐ (21.08.2012) / CNS – Ngày 17 tháng Tám vừa qua, vị đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan đã ký một Thông điệp chung thúc giục người Ba Lan và người Nga bỏ qua những thù hận và thành kiến từ nhiều thế kỷ nay và cùng nhau gìn giữ cẩn tính Kitô giáo của đất nước mình.

Việc ký kết Thông điệp hòa giải mang tên “Thông điệp gửi nước Ba Lan và nước Nga” là thời điểm quan trọng của chuyến viếng thăm của một thượng phụ Chính thống Nga đến nước Ba Lan hiện đại lần đầu tiên.

Thông điệp – mang chữ ký của Đức Thượng phụ Kirill của Matxcơva và Đức Tổng giám mục Jozef Michalik Przemysl, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan – viết: “Chúng tôi bước vào một con đường đối thoại trung thực với hy vọng rằng nó sẽ chữa lành những vết thương của quá khứ, tạo điều kiện thuận lợi để vượt qua những định kiến và hiểu lầm lẫn nhau và giúp chúng tôi vững bước theo đuổi công cuộc hòa giải”.

Buổi lễ ký kết đã được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Ba Lan.

Các viên chức Chính thống Nga và Công giáo Ba Lan đã chuẩn bị bắn văn này trong hơn hai năm trong một nỗ lực vượt qua mối hận thù lịch sử giữa hai quốc gia và những căng thẳng kéo dài giữa các tín hữu của Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo Ba Lan.

Một lịch sử tranh chấp lãnh thổ lâu dài đã trở nên phức tạp hơn trong Thế chiến II khi Ba Lan bị cả Đức và Nga xâm lược. Sau chiến tranh, Ba Lan bị đặt dưới ảnh hưởng của Liên Xô. Dưới chế độ cộng sản, các Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo phải chịu áp lực của chính phủ, với thiểu số người Chính thống ở Ba Lan và thiểu số người Công giáo ở Nga bị đối xử rất khắc nghiệt.

Thông điệp hòa giải nói: “Tôi lỗi, vốn là nguồn gốc chính của mọi chia rẽ và sự yếu đuối của con người, của tính ích kỷ cá nhân và tập thể, cũng như của áp lực chính trị, đã dẫn đến sự tha hóa lẫn nhau, sự thù địch công khai và cả tranh chấp giữa hai quốc gia chúng ta”.

“Những trường hợp tương tự đã sớm làm mất đi sự hiệp nhất Kitô giáo ban đầu. Sự chia rẽ và ly giáo, vốn xa lạ với ý Chúa Kitô muôn, là một gương xấu lớn; vì thế chúng ta phải nỗ lực gấp đôi để Giáo hội và quốc gia của chúng ta đến gần nhau hơn và để trở nên những nhân chứng khả tín hơn đối với Tin Mừng trong thế giới hiện nay”.

Đức Thượng phụ Kirill và Đức Tổng giám mục Michalik cho biết, với sự tự do tôn giáo và chính trị có được khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ hồi



đầu những năm 1990, các Giáo hội tiến bước trên con đường đổi mới, nhưng vẫn phải đổi mới với những ảnh hưởng của nhiều thập kỷ của chủ nghĩa vô thần chính thức và chủ nghĩa thế tục phát triển của xã hội hiện đại.

Hai nhà lãnh đạo cho biết, Thiên Chúa giáo “đã tác động sâu sắc” đến bản sắc, tâm linh và văn hóa của các dân tộc chúng ta và của cả châu Âu”, và gìn giữ đức tin Kitô giáo là điều cần thiết cho tương lai của các quốc gia.

Thông điệp viết: Các Giáo hội và các tín hữu phải “nỗ lực làm cho đời sống xã hội và văn hóa của các quốc gia của chúng ta không mất đi các giá trị đạo đức chính yếu, là nền tảng của một tương lai hòa bình vững chắc”.

Vị Thượng phụ và Tổng giám mục cũng quan tâm đặc biệt đến xu hướng đòi cho phá thai, an tử và quan hệ đồng tính, cũng như những vận động loại bỏ biểu tượng tôn giáo tại các nơi công cộng.

Thông điệp nêu rõ: Nhân danh tương lai quốc gia chúng ta, chúng ta kêu gọi tôn trọng và bảo vệ cuộc sống của mỗi con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Chúng ta tin rằng không chỉ chủ nghĩa khủng bố và xung đột vũ trang, mà cả phá thai và an tử cũng là trọng tội đối

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ăn no nê, Đất đã đi trên biển. Lòng tin này khiến họ chấp nhận cả những lời chướng tai. Lời chướng tai là lời đem lại sự sống đời đời. Nhiều bạn trẻ hôm nay cô đơn, nhưng không biết đến với ai. Hãy cùng nhau đến với và ở lại bên Thầy Giêsu, Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng.

### CẦU NGUYỄN

Lạy Chúa Giêsu,  
sống cho Chúa thật là điều khó.  
Thuộc về Chúa thật là một thách  
đố cho con.

Chúa đòi con cho Chúa tất cả  
để chẳng có gì trong con lại không  
là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con  
cây dựa  
để con thực sự tựa nương vào một  
mình Chúa.

Chúa thích cắt tỉa con khỏi những  
cái rướm rà  
để cây đời con sinh thêm hoa trái.  
Chúa cương quyết chinh phục con  
cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình,  
ra khỏi những bận tâm và tính  
toán khôn ngoan  
để sống theo những đòi hỏi bất  
 ngờ của Chúa,  
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng  
trước khi con tập sống cho Chúa  
và thuộc về Chúa  
thì Chúa đã sống cho con  
và thuộc về con từ lâu. Amen. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

với sự sống và là điều ô nhục cho  
nền văn minh đương đại”.

Đức Thượng Phụ Kirill và Đức Tổng giám mục Michalik nói rằng các ngài thừa nhận quyền tự trị của Giáo Hội và nhà nước, đồng thời các ngài cũng khuyến khích hai bên hợp tác để bảo vệ gia đình, thúc đẩy giáo dục và trợ giúp người nghèo.

Gia đình, dựa trên mối quan hệ bền vững giữa một người nam và người nữ, “là một nền tảng lành mạnh của mọi xã hội. Là một định chế được Chúa thiết lập, gia đình bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ vì nó là cái nôi của sự sống, một nơi phát triển lành mạnh, một bảo đảm cho sự ổn định của xã hội, và là một dấu hiệu hy vọng cho xã hội”. ■

(CNS, 17-08-2012)

# Bí Tích Thánh Thể diễn tả sự khiêm hạ của Thiên Chúa

WHD (23.08.2012) / Zenit – Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa 19 tháng Tám 2012 tại nhà nghỉ Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã mời gọi mọi người “tái khám phá vẻ đẹp của bí tích Thánh Thể. Ngài nói: “Bí Tích Thánh Thể diễn tả sự khiêm hạ của Thiên Chúa”.

Giải thích bài Phúc Âm ngày Chúa nhật, kết thúc diễn từ “Bánh hằng sống” của Chúa Giêsu tại hội đường Capharnaum (x. Ga 6,51-58), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời gọi chúng ta “hãy để cho lời Chúa Kitô làm cho mình ngạc nhiên một cách mới mẻ, như các môn đệ”.

ĐTC giải thích: Thật vậy, “Lời Chúa Giêsu đã làm cho đám đông dân chúng không còn ảo tưởng và nhất là buộc các môn đệ phải quyết định”.

“Diễn từ này không nhằm đạt được đồng thuận, nhưng để đưa đến một quyết định: phải tin nhận Ngài, mà không bị vấp phạm vì nhân tính của Ngài, phải ‘ăn thịt và uống máu Ngài’ để được sống sung mãn”.

Diễn từ của Chúa Kitô đòi hỏi những ai bước theo Ngài phải thay đổi thái độ: không phải bằng “khúc ca khải hoàn”, nhưng qua hình ảnh tấm bánh, Chúa Giêsu nói rõ Ngài được sai đến để hiến dâng mạng sống, và bắt cứ ai muốn theo Ngài phải kết hợp với Ngài một cách cá nhân và sâu xa, phải tham dự vào hy tế tình yêu của Ngài”.

Đó là lý do tại sao ĐTC mời gọi “tái khám phá vẻ đẹp của bí tích Thánh Thể, bí tích thể hiện sự khiêm hạ và sự thánh thiện của Thiên Chúa – Đáng trân trọng” . Trong tấm bánh, “Thiên Chúa trở thành phần tử bé nhỏ của thế giới để hòa giải tất cả mọi người trong tình yêu của Ngài”.

ĐTC lưu ý: Trong Phúc âm, những người theo Chúa Giêsu hiểu rằng Ngài không phải là một Đáng Mesisia “như họ mong muốn”, nhưng là Đáng đến “để hiến mạng sống cho Thiên Chúa và cho dân Người. Ngài là “bánh, là mình và máu hiến dâng để dền tội”.

Cuối cùng, ĐTC kết luận: Và chỉ trong “mầu nhiệm cứu độ” ấy mà con người mới được “sống mãi trong sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa”. ■

(Zenit, 19-08-2012)

## Lễ đặt viên đá đầu tiên...

Lễ hôm nay còn mang một ý nghĩa lịch sử, đó là việc Giáo Hội Việt Nam muốn thể hiện đức tin, lòng mến và niềm hy vọng của mình, khi cử hành nghi thức Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch HDGMVN đã nhắc lại lịch sử của Linh địa La Vang và những sự kiện của Giáo Hội Việt Nam diễn ra tại La Vang. Ngày nay La Vang không chỉ là điểm hành hương của riêng Giáo Hội Việt Nam, nhưng còn được Giáo Hội toàn cầu công nhận và thăm viếng. Lòng yêu mến Đức Mẹ và ước mơ sẽ có một nơi xứng đáng để tôn kính Mẹ ngày nay đã trở thành hiện thực. Thông điệp của La Vang là thông điệp của hòa bình và của trái tim Từ Mẫu, nên viên đá đầu tiên đặt xuống, cũng là viên đá yêu thương, khởi đầu một tương lai yên ấm thuận hòa cho Quê Hương Đất Nước.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đến phần Nghi thức đặt viên đá đầu tiên. Mở đầu nghi thức, một tảng đá lớn có gắn 27 viên đá biểu trưng cho 26 giáo phận và Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại hải ngoại được rước lên đặt trên bệ đá lớn tại lề dài. Những viên đá này đã được Đức hồng y Ivan Dias, nguyên Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, làm phép ngày 6 tháng Giêng 2011, nhân dịp bế mạc Năm Thánh mừng 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam tại Thánh Địa La Vang. Cùng với tảng đá này, còn có 27 chùm bóng gắn tên 26 giáo phận và Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại hải ngoại, và một chùm bóng lớn mừng ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung thánh đường.

Sau khi Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn, Chủ tịch Uỷ ban Nghệ Thuật Thánh trực thuộc HDGMVN công bố quyết định của HDGMVN về việc xây dựng lại Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang với tước hiệu Đức Bà Phù Hộ các Giáo Hữu, Đức TGM Phêrô đọc lời nguyện làm phép diện tích xây dựng Vương cung thánh đường. Tiếp theo, Đức TGM Leopoldo Girelli rảy nước thánh trên cộng đoàn và khu vực sẽ xây dựng Vương cung thánh đường.

Sau khi các Đức TGM Phêrô, Girelli và Têphanô trét vữa hồ trên phiến

đá, Đức cha Matthêô đặt các văn kiện chính yếu của Tòa Thánh liên quan tới Vương cung thánh đường La Vang: Sắc chỉ Magno nos solatio của Đức giáo hoàng Gioan XXIII nâng Đền Thờ La Vang lên bậc Vương cung thánh đường ngày 22 tháng Tám 1961, các huấn dụ và tông thư của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II về Đền thờ Đức Mẹ La Vang và Kinh Thánh Mẫu, Quyết định xây dựng Vương cung thánh đường của Đức cha Chủ tịch HDGMVN và một số tài liệu quan trọng vào trong phiến đá.

Tiếp theo, đại diện các thành phần Dân Chúa đã cùng đổ cát lấp chân bệ đá biểu tượng việc khởi công xây dựng VCTĐ, nói lên tâm tình hiệp thông cùng các vị chủ chăn hi sinh đóng góp công sức để xây dựng công trình nhà Chúa.

Cuối cùng, Đức TGM Phêrô đọc lời nguyện kết thúc Nghi thức đặt viên đá đầu tiên, và các chùm bóng được thả lên, như niềm vui và hy vọng dâng cao của cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam...

Sau hai bài huấn từ của các Đức TGM Phêrô và Đức TGM Girelli, cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản nhiệm Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, đã ngỏ lời cảm ơn đến Đức TGM Đại diện Tòa Thánh, đến hàng giáo phẩm Việt Nam cùng mọi thành phần Dân Chúa; cảm ơn quý vị trong chính quyền đã đến tham dự buổi lễ và quý ân nhân.

Trong bài huấn từ, Đức TGM Girelli đã dùng hình ảnh ba dòng sông ở Việt Nam để khai quát lịch sử và đời sống Giáo Hội tại Việt Nam: “Ở miền Bắc, chúng ta có một dòng sông gọi là Sông Hồng, màu hồng ấy là biểu tượng cho dòng máu Tử Đạo đã tươi thắm đất đức tin của Việt Nam. Ở miền Nam, chúng ta có sông Cửu Long, được chia ra rất nhiều nhánh nhỏ, và đó là biểu tượng để nói lên những khó khăn và những phức tạp trong đời sống. Và ở đây, gần La Vang của chúng ta, là dòng sông Hương, dòng sông đem đến hương vị đức tin nơi Đức Giêsu Kitô”. Và ngài khuyến khích người tín hữu Việt Nam “hãy làm sao để cho đời sống đức tin trở nên hương thơm của Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống”.

Sau Phép lành cuối lễ, một tràng chuỗi Mân Côi lớn kết bằng bong bóng được thả lên trời và Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng VCTĐ Đức Mẹ La Vang kết thúc lúc 8g45 trong tâm tình hân hoan của mọi người tham dự. ■