



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THÚ NĂM 6-9-2012



Năm 2012 - Số 36

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 9-9-2012

Chúa nhật 23 Thường niên

Năm B

Nói được rõ ràng

LỜI CHÚA: Mc 7,31-37

Hôm ấy, Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Xidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngược mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.

Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sự kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được".

SUY NIỆM

Khi đến thăm những trẻ em khuyết tật, ta thấy mình dễ tiếp xúc, gần gũi các em mù, hơn các em bị câm điếc. Thật khó làm cho các em câm điếc hiểu được chúng ta, và chúng ta cũng không hiểu được điều các em diễn tả. Đôi bên cứ như ở hai thế giới, không gặp được nhau.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chữa một người vừa ngọng vừa điếc. Người ngọng là người gặp khó khăn khi trình bày, khi phải diễn đạt bằng lời nói cho người khác hiểu. Ta có cảm tưởng lưỡi anh bị một sợi dây trói buộc. Đức Giêsu đã dụng đến lưỡi anh, và sợi dây đó được tháo

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: "Con người không sở hữu chân lý mà thuộc về chân lý"

WHĐ (03.09.2012) – "Không ai sở hữu chân lý, nhưng chính con người thuộc về chân lý", Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh điều này trong thánh lễ kết thúc buổi hội



thảo truyền thống của các cựu sinh viên của Đức giáo hoàng, "Câu lạc bộ môn sinh của Ratzinger", sáng

Chúa nhật 02 tháng Chín 2012, tại Castel Gandolfo.

Suốt 36 năm qua, hằng năm Đức Thánh Cha đều quy tụ các sinh viên thần học của ngài trong một cuộc

hội thảo không chính thức. Từ khi ngài trở thành giáo hoàng, hội thảo này được tổ chức tại nhà nghỉ giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Hội thảo năm nay diễn ra từ 30 tháng Tám đến 02 tháng Chín, với chủ đề đại kết, đặc biệt tập trung vào mối quan hệ với các giáo hội Luther và Anh giáo.

Từ năm ngoái, lần đầu tiên, hội thảo cũng bao gồm cả những người viết luận án tiến sĩ về tác phẩm của Joseph Ratzinger. Vì thế số tham dự viên hội thảo lên đến gần 40 người.

(xem tiếp trang 2)

Đức giáo hoàng tông du Liban: Không chỉ riêng cho Liban mà còn cho cả khu vực

WHĐ (01.09.2012) – Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ đến Liban vào các ngày 14, 15 và 16 tháng Chín sắp tới. Nhân dịp này, ngài sẽ trao cho các nhà lãnh đạo cộng đoàn Kitô giáo tại đây Tông huấn hậu Thượng Hội đồng về Trung Đông được tổ chức hồi năm 2010.

Trước chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng có liên quan đến các Kitô hữu, Đức Tổng giám mục Fouad Twal, Thượng Phụ Jerusalem, đã nói với Đài phát thanh Vatican:

"Chúng tôi đặc biệt chờ đợi Tông huấn hậu Thượng Hội đồng này. Tông huấn sẽ là bản tóm tắt những gì chúng tôi đã mong ước trong khi nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục".

Đức Thượng phụ xác quyết: "Chúng tôi trở lại với ý tưởng thuộc về vùng đất này (tức Palestine). Đây là vấn đề căn tính, vấn đề chính trị (...) Chính chúng tôi, những mục tử, và phần nào cả cộng đồng quốc tế, phải chăm lo và quan tâm đến sự hiện diện của các Kitô hữu".



Trả lời một phóng viên, Đức Thượng phụ Fouad không giấu nỗi thất vọng về những liên lạc liên tôn: "Không có nhiều tiến bộ trong cuộc đối thoại với người Do Thái, mặc dù vẫn có những người thiện chí". Cũng vậy với "lễ Ramadan, vốn là dịp tốt cho hòa bình và sự thân thiện", nhưng lại không ngăn được việc gia tăng tinh thần Hồi giáo cực đoan.

Điều mà Đức Thượng phụ Twal lo ngại nhất hẳn là sự căng thẳng trên thế giới, hướng về Syria, khiến người ta không còn nhắc đến tình hình ở

(xem tiếp trang 4)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cởi. Giờ đây anh có thể nói được tự nhiên và rõ ràng. Nói sao để người khác hiểu được mình, đó là ước mơ của nhiều người trong chúng ta. Nhưng ta lại thấy có cái gì đó trói buộc mình khiến mình ngần ngại, sợ hãi, né tránh... Nhiều người đã trở nên ngọng hay câm vì đã trải qua những kinh nghiệm đau đớn: kinh nghiệm bị châm chọc, bị khinh miệt, bị khước từ... Bao kinh nghiệm làm con người mất tự tin và khép lại. Có những đe dọa ám ảnh làm con người câm nín. Éppatha, xin hãy mở miệng con để con có thể hồn nhiên vén mở thế giới của mình, hầu gặp được sự cảm thông và nâng đỡ.

Nếu bệnh ngọng làm chẳng ai hiểu tôi, thì bệnh diếc làm tôi chẳng hiểu ai. Tôi như người đang xem một phim trên truyền hình mà máy đột nhiên mất tiếng. Tôi chỉ thấy hành động, nhưng không hiểu được ý nghĩa. Chẳng ai muốn mình bị diếc hay lăng tai, nhưng trong thực tế, ta vẫn có thể mắc bệnh này, nghĩa là mất khả năng lắng nghe người khác. Chúng ta thường chỉ nghe điều mình muốn nghe, hay lầm khi nghe điều người khác nói nhưng lại hiểu dưới cái nhìn chủ quan của mình. như thế vẫn là chưa hiểu được điều người kia muốn nói. Nghe bằng tai, không đủ. Cần lắng nghe bằng cả trái tim. Chỉ trái tim yêu thương mới giúp ta hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu ý nghĩa đằng sau lớp vỏ ngôn từ. Éppatha, xin giúp con ra khỏi cái tôi cứng cỏi, ra khỏi những thành kiến, những suy nghĩ cứng nhắc, để nghe được cái tôi của anh em.

Thế giới hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại, vì có nhiều người bị câm diếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì để cho, chẳng có gì để nhận, để rồi chết dần trong sự nghèo nàn của mình. Xin cho con đừng câm diếc trước Thiên Chúa và anh em, đồng thời giúp người khác ra khỏi sự câm diếc của họ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho những người què cụt, làm đôi mắt cho ai phải đui mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được,

(xem tiếp trang 3)

Liên Hội đồng giám mục Á Châu: Hội nghị về Truyền thông xã hội và Tân Phúc âm hóa

WHĐ (04.09.2012) – Các giám mục thuộc vùng Nam, Đông Nam, Đông và Trung Á đang quy tụ tại Bangkok, Thái Lan trong tuần này để tham dự Hội nghị lần thứ VIII của “Viện Giám mục về Truyền thông xã hội” (Bishops’ Institute for Social Communications – BISCOM VIII). Hội nghị kéo dài năm ngày (từ ngày 3 đến 8 tháng Chín 2012) sẽ thảo luận về “Truyền thông xã hội: Lướt web, Mạng, Blog, Trò chơi, Nghiên internet - Thách thức và Cơ hội cho Sứ vụ Truyền thông tại châu Á”.

Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội, sẽ khai mạc BISCOM VIII vào ngày hôm nay, thứ Ba, 04 tháng Chín. Bài thuyết trình của ngài mang tựa đề “Loan báo và Làm chứng trên mạng: Các mô hình và chiến lược mới này sinh”, được mong đợi sẽ nêu bật các chiến lược để công bố sứ điệp của Chúa Kitô trong môi trường truyền thông mới mẻ.

Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức. FABC là một



Hiệp hội tự nguyện gồm 19 Hội đồng giám mục thuộc 16 quốc gia Á châu khác nhau, và các thành viên liên kết thuộc 9 quốc gia khác.

Mục đích của BISCOM là trang bị cho các giám mục những kỹ năng và kiến thức cần thiết để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. BISCOM cũng nhằm phát triển một phương pháp tiếp cận mang tính mục vụ đối với các phương tiện truyền thông mới誕 sinh.

FABC đã ủy nhiệm cho Văn phòng Truyền thông Xã hội (OSC) mang lại một chiêu kích Kitô giáo cho mọi hoạt động truyền thông và phát triển Truyền thông xã hội trong cộng đồng Công giáo châu Á để trợ giúp đời sống Kitô hữu và việc phục vụ Tin Mừng. ■

(Vatican Radio, 03-09-2012)

ĐTC Bênêđictô XVI: “Con người không sở hữu chân lý”

Năm nay hội thảo có sự tham dự của Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu. Các khách mời gồm có: ngài Ulrich Wilckens, Giám mục giáo hội Tin lành Luther; ông Theodor Dieter, giám đốc Viện Nghiên cứu Đại kết ở Strasbourg; và Đức giám mục Charles Morerod, giám mục Lausanne, Thụy Sĩ.

Trong bài giảng Thánh lễ, ĐTC nhận định: Ngày nay, các khái niệm về chân lý và bất khoan dung dường như hợp nhất với nhau: nói “sở hữu chân lý” cũng đồng nghĩa với nói rằng “không có lòng khoan dung”.

ĐTC cảnh báo: “Không ai có thể nói ‘Tôi nắm giữ chân lý’. Người tín hữu chỉ có thể nói: ‘Chân lý ở giữa chúng ta’ và ‘trong Thánh Thể, chân lý đã đến để kéo con người ra khỏi những thống khổ và tính ích kỷ vốn làm cho Kitô giáo giống như một hệ thống của những lề thói’.

Để ở trong chân lý, chúng ta phải “để cho chân lý hướng dẫn”, đồng

thời ĐTC mời gọi mọi người “để cho chân lý hướng dẫn, để sự thật lại tỏa sáng hồn thế giới được cứu rỗi”.

Lề luật của Thiên Chúa là “sự khôn ngoan đích thực” và đó là một “ơn ban” đem lại “niềm vui”, chứ không phải do tài năng riêng mình có được để rồi tự mãn”.

ĐTC nói tiếp, do đó Giáo Hội phải “vui mừng trong món quà Chúa Kitô, là lề luật đã thành xác phàm, là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người”: “không có chỗ cho sự tự mãn, nhưng phải vui mừng và biết ơn”.

ĐTC lưu ý: Nhưng “với thời gian, những thói quen của con người đã thêm thắt vào ơn ban của Thiên Chúa, che khuất đi sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà những thêm thắt ấy lại dẫn Giáo Hội đến tự mãn, tự tôn vinh chính mình”.

Do đó, ĐTC cảnh báo các tín hữu khi họ không còn thấy được “những gì do Chúa làm” và “không còn dám xưng ra chính Thiên Chúa là Đáng dạy sự thật và dạy cho con người biết mình là ai”. ■

(Tổng hợp)

Đức hồng y Martini qua đời: Một tiếng nói đã tắt

WHD (02.09.2012) – Đức Hồng y Carlo Maria Martini qua đời hôm thứ sáu 31-08-2012, thọ 85 tuổi.

Nhân dịp này, WHD xin giới thiệu bài viết của Frédéric Mounier, báo La Croix, tại Roma, về một số nét cuộc đời và tư tưởng của vị Hồng y Tổng giám mục nổi tiếng này.

“Đã đến lúc tôi phải rút khỏi thế sự và dọn mình cho Nước Trời quang lâm”. Đó là lời từ biệt của Đức hồng y Carlo Maria Martini, dòng Tên, 85 tuổi, gửi đến độc giả của ngài hôm 16 tháng Bảy vừa qua trên tờ nhật báo lớn “Corriere della Sera” của thành phố Turino. Trên tờ báo này, Đức hồng y đã ngỏ lời với họ mỗi tuần, trong suốt ba năm qua.

Mắc bệnh Parkinson từ nhiều năm nay, và gần như mất hẳn giọng nói từ mấy tháng nay, nhưng vị cựu Tổng giám mục Milano (từ 1979 đến 2002) vẫn cố gắng duy trì “góc nói chuyện” và nhất là nói để ngài lắng nghe này.

Nỗi đam mê đối với Lời

Lời và lắng nghe, hai đối cực này luôn được ngài tạo ra và duy trì, đã nuôi dưỡng toàn bộ đời sống thiêng liêng của vị hồng y mà người ta cho rằng nếu không bệnh, hẳn đã là giáo hoàng vào tháng Tư năm 2005.

Là một học giả Kinh Thánh và nhà chú giải nổi tiếng quốc tế, cựu viện trưởng Học Viện Thánh Kinh, rồi viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, Đức hồng y Carlo Maria Martini đã xuất bản hàng mấy chục cuốn sách, phát hành hơn một triệu bản tại Italia, dành cho một vấn đề duy nhất từng thời thúc ngài: “Con có sẵn sàng tin rằng lời ta là lời của Thiên Chúa không?”, câu hỏi mà ngài xem như của chính Chúa Giêsu, trong một cuộc trao đổi với tờ La Croix năm 1997.

Từ niềm say mê đối với Lời và tìm hiểu Lời, cũng đã nảy sinh một mối say mê đối với Thánh Địa, và đặc biệt, đối với Giêrusalem, nơi ngài đã sống những năm gần như cuối cùng trước khi trở về gần Milano để chữa bệnh vào năm 2008. Và chính nơi đối diện với cánh đồng Giosaphat đang chờ đón ngài hôm nay, sẽ là nơi ở cuối cùng của ngài, là ngôi mộ ngài đã chọn cho mình tại miền đất Thánh Kinh.

“Khuấy động sự bình an già tạo của lương tâm”

Tiếp đến là sự lắng nghe. Khi Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, vào ngày 29-12-1979, đặt ngài đứng đầu giáo phận lớn nhất của Italia, giáo phận



Milano, nơi đã cung cấp cho Giáo hội hai vị giáo hoàng (Piô XI và Phaolô VI), nhiều người đã tự hỏi: sao, vị linh mục dòng Tên này chưa từng có chút kinh nghiệm mục vụ nào, lại điều hành giáo phận vốn là thành lũy của phong trào “Hiệp thông và Giải phóng”, tại vùng Lombardia mang đậm dấu ấn của một phong trào thế tục hóa đang phát triển rất nhanh, của một sự biến chất và bạo lực chính trị đã trở thành chuyện bình thường tại Italia?

Chính trong Lời, chính xác hơn, trong lời kinh của Thánh Ambrôsiô, vị sáng lập giáo phận mà Đức giám mục Martini đã hấp thụ được lòng nhiệt thành mục vụ: “Lạy Chúa, xin luôn ban cho dân của Người những mục tử biết khuấy động sự bình an già tạo của các lương tâm”.

Một “nền đạo đức của lòng khiêm tốn”

Tại Hội nghị giáo phận Roma về Lời Chúa vào tháng Mười 1999, ngài đã rút ra các hiệu quả và kêu gọi mọi người “lắp lại một kinh nghiệm về sự gặp gỡ đại đồng giữa các giám mục khiến có thể tháo gỡ một số mắc mưu có tính cách kỷ luật và học thuyết”. Có người đã đọc thấy ở đây một lời kêu gọi triệu tập một công đồng mới.

Tại Milano, ngài không ngừng đưa ra sáng kiến: “Trường học hỏi Lời Chúa”, những buổi thảo luận chuyên đề dành cho các người không tin, “Thư gửi người trẻ mà tôi không được gặp”, Hội nghị giáo phận, v.v... Năm 1988, trong bài diễn văn hàng năm của ngài trước giáo phận, vốn luôn được chờ đợi, ngài kêu gọi Giáo hội phải sống theo “một nền đạo đức của lòng khiêm tốn, của đức giản dị, của lòng thương xót và tha thứ”.

Khi rời khỏi giáo phận ngày 11-07-

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

làm tiếng kêu cho người chịu bất công.

Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đồng lúa, để đem cơm cho người đói đang chờ, và đem nước cho người hụt đang khát, đem thuốc thang cho người đang đau ốm,

đem áo quần cho người đang trần truồng, đem mền đắp cho người rét đang run.

Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, dốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,

nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa dày.

Lạy Chúa, xin cứ gởi con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất thuận, đem thanh bình cho kẻ sống âu lo, đem ủi an cho người đang sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho người gặp rủi ro.

Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ, đem may mắn cho những ai gặp được, giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ, cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ : giữa biển đời mang con tim núi lửa với đôi tay êm ái của mẹ hiền.

Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả
cho mọi người được hạnh phúc
vui; còn phần con xin gởi hết nơi Ngài
là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lê Sống.
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng
để tin yêu và vui sống trọn đời. ■

(NCD)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

2002, ngài nhắc lại: “Thời đại nào cũng là thời ân sủng. Giáo hội phải tạo nên những không gian mới, trong sự tôn trọng lẫn nhau, giữa người anh em, người công dân và người xa lạ”.

Một Giáo hội “đem lại sự dung cảm”

Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt làm hồng y ngày 02-02-1983, khi mới 56 tuổi, lời của ngài đã vượt xa ranh giới của giáo phận ngài. Là Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục châu Âu từ 1987 đến 1993, sử dụng thoải mái khoảng chục ngôn ngữ, và cho tới tận các tác phẩm cuối cùng của ngài, hồng y Martini đã không ngừng cất tiếng nói khác biệt của mình, thậm chí xuất hiện dưới con

(xem tiếp trang 4)

Giáo phận Phụng Tường, Trung Quốc: Thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận về Năm Đức Tin

WHĐ (30.08.2012) – “Suy tư về đức tin trong Năm Đức Tin” là chủ đề lá Thư mục vụ dài về Năm Đức Tin của Đức cha Luca Lý Kính Phong, vị Giám mục đã chín mươi tuổi của giáo phận Phụng Tường, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Thư mục vụ mới được viết vào ngày 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời vừa qua.

Lá thư gồm 22 điểm, nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị và cử hành Năm Đức Tin một cách rất chi tiết, theo mong muốn của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Năm Đức Tin của Hội Thánh Công giáo bắt đầu vào ngày 11 tháng Mười sắp tới.

Trong số các vấn đề được đề cập, Đức cha Lý nói đến cuộc khủng hoảng đức Tin trong thế giới ngày nay, mối tương quan giữa đức Tin và lý trí, giữa đức Tin và mê tín, mặc khải của Thiên Chúa, việc thông truyền mặc khải, Kinh Thánh, truyền thống và huấn quyền của Hội Thánh, các chứng tá sống động về đức Tin (gương mẫu của các thánh, đặc biệt là các vị tử đạo), các thư của “các tông đồ ngày nay” (theo Đức cha Lý, đó là



tất cả các tài liệu của Huấn quyền của Hội thánh và của Đức giáo hoàng).

Đức cha Lý đưa ra những phương cách cụ thể để sống Năm Đức Tin: trước hết, các linh mục phải sống đời sống đức Tin một cách gương mẫu, phải tổ chức học hỏi các tài liệu Công đồng, Sách Giáo lý Hội thánh Công Giáo, Kinh Thánh, và các tài liệu khác; các tu sĩ nam nữ và thành viên của các Hiệp hội Công giáo phải cam kết sống đặc sủng của mình; mỗi giáo xứ phải lên chương trình học hỏi Sách Giáo lý Hội thánh Công

giáo (mỗi tuần hai số) và đọc kinh Mân Côi chung hằng ngày; các giáo hạt phải họp nhau để đào sâu các tài liệu của Hội thánh; không được đưa các bài hát dân ca thế tục vào các cử hành phụng vụ.

Cuối cùng, Đức cha Lý trích dẫn lời Đức giáo hoàng, xin Đức Mẹ Trung Hoa, Mẹ phù hộ các giáo hữu, chuyển cầu cho các Kitô hữu biết sống Năm Đức Tin này. ■

(Agenzia Fides, 29-08-2012)

Đức hồng y Martini qua đời: Một tiếng nói đã tắt

mắt nhiều người, như người đối lập trung thực với Đức Bênêđictô XVI.

Về các vấn đề đạo đức (ngừa thai, đồng tính, thụ tinh trong ống nghiệm, nghiên cứu phôi), kỷ luật (tiếp nhận người ly dị tái kết hôn, truyền chức cho người đã có gia đình, độc thân linh mục) hay phụng vụ (việc cử hành Thánh lễ theo phụng vụ thánh Piô V), ngài luôn quan tâm mở ra một luồng khí mới, không cúng nhắc, để “Giáo hội có thể đem lại sự dung cảm cho những người thấy mình nhỏ bé và tội lỗi”.

“Bền chí”

Khi cử hành tang lễ ĐHY Martini, các con mắt chắc chắn sẽ hướng về Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đồng thời với ngài. Sinh cùng năm nhưng cách nhau mấy tháng, nhà

thần học người Đức và nhà Thánh Kinh học người Italia, được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II gần như cùng lúc đặt vào những vị trí cao, người thứ nhất có nhiệm vụ bảo vệ học thuyết, người thứ hai đứng đầu giáo phận của thánh Ambrôsiô.

Trong Mật nghị hồng y vào tháng Tư 2005, Đức hồng y Martini, từ lâu đã là “ứng viên giáo hoàng” do ngài giữ nhiều trọng trách tại Giáo triều Roma, nhưng đã tàn tạ vì bệnh tật, đã lùi lại phía sau. Do đó, ngài đã không là vị giáo hoàng đầu tiên dòng Tên trong lịch sử Giáo hội.

Nhin nhận có sự khác biệt giữa hai người, nhưng Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI vẫn luôn có lòng nguưỡng mộ và duy trì tình bạn với

Đức giáo hoàng tông du Liban...

Palestine và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đức Thượng phụ kết luận: “Chúng tôi hy vọng Đức giáo hoàng sẽ đưa ra một thông điệp khích lệ. Đây không phải là chuyến tông du dành riêng cho Liban, mà còn cho toàn khu vực. Bảy vị Thượng phụ Công giáo sẽ có mặt tại Liban để thảo luận về tình hình hiện tại, dẫu rằng không dễ gì chúng tôi thấy được bạo lực ở Trung Đông sẽ chấm dứt”. ■

(Laurent Charnin,
LPJ, 28-08-2012)

ngài. Nhiều lần, trước các chủng sinh Roma, ngày 18-02-2007, ngài ca ngợi Đức hồng y Martini là con người “bền chí”.

“Phân biệt rõ lời Kitô”

Vào năm 1995, nhân kỷ niệm 15 năm giám mục của nhà Thánh Kinh học dòng Tên, người khi ấy mới “chỉ” là bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã nói điều: Chẳng ai ngạc nhiên nếu như tôi nói rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có cùng một ý kiến. Do tính khí và đào tạo, chắc chắn chúng tôi rất khác nhau”.

Tuy nhiên, nhìn nhận nơi Đức hồng y Martini một bậc thầy của phương pháp tiếp cận Lời Chúa trong lòng tin, Đức hồng y Ratzinger kết luận: “Chúng tôi đã rất ý thức rằng chúng tôi cùng muôn đạt được một mục tiêu, dù các quan điểm của chúng tôi có khác nhau”. Lần gặp gỡ cuối cùng của hai người, cảm động và lặng lẽ, đã diễn ra tại tòa Tổng giám mục Milano, ngày 2 tháng Sáu vừa qua.

Đó là dịp Đức Bênêđictô XVI gặp gỡ hơn một triệu người nhân dịp Đại hội thế giới các gia đình. Đứng trước họ, và theo cách của mình, Đức giáo hoàng đã tìm cách đáp lại lời kêu gọi của Đức hồng y Martini, ngày 06-12-1995, nhân ngày lễ thánh Ambrôsiô: “Chớ gì Lời Kitô phải khác với bao lời thông thường khác, bởi vì chúng ta biết rằng khi ấy lời này có thể bảo vệ và cung cố chính nền đạo đức chung một cách hữu hiệu”. ■

(Theo la-croix.com, 31-08-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf