



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THÚ NĂM 4-10-2012



Năm 2012 - Số 40

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 7-10-2012**Chúa nhật 27 Thường niên****Năm B****Lễ Đức Mẹ Mân Côi****Đức Chúa ở cùng Bà****LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38**

Bà Élisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Davít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đáng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đáng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Davít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacôp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đáng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Élisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nử tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(xem tiếp trang 2)

Hội nghị thường niên lần III UB Mục vụ Gia đình / Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trong hai ngày 27–28/9/2012, tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM, Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBMVGĐ) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần III. Đây là cuộc gặp gỡ của các Trưởng ban MVGĐ từ các giáo phận trên toàn quốc nhằm nhìn lại tình hình hoạt động năm qua và đưa ra kế hoạch cho năm tới, đặc biệt lần này là Năm Đức Tin, theo công bố của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Tham dự Hội nghị có đại diện của 21/26 giáo phận. Sau phần chào



mừng và giới thiệu chương trình làm việc, là bài tường trình tổng hợp (xem tiếp trang 3)

Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 47 (năm 2013):

"Mạng xã hội: cánh cửa của sự thật và đức tin; không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng"

WHĐ (01.10.2012) / Vatican Radio – Chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 47 (năm 2013) vừa được công bố. Sau đây là thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, công bố hôm thứ Bảy, 29-09 vừa qua.

"Một trong những thách đố quan trọng nhất cho nhiệm vụ loan báo Tin Mừng hôm nay xuất phát từ môi trường kỹ thuật số. Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI mời gọi Giáo hội lưu tâm đến chủ đề này, trong bối cảnh Năm Đức Tin, khi chọn chủ đề cho Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 47 là "Mạng xã hội: cánh cửa của sự thật và đức tin; không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng".

Chủ đề này cho thấy có nhiều điều quan trọng cần phải suy nghĩ. Trong thời đại mà công nghệ đã trở thành cơ cấu kết nối những kinh nghiệm của con người, chẳng hạn các mối



tương quan và kiến thức, chúng ta cần đặt câu hỏi: liệu nó có giúp con người gặp được Chúa Kitô trong đức tin hay không? Nếu chỉ tìm ra một ngôn ngữ thích hợp mà thôi thì chưa đủ, nhưng cần tìm cách làm thế nào để trình bày Tin Mừng như câu trả lời cho nỗi khao khát cơ bản của con người về ý nghĩa và đức tin, vốn đã được trình bày trên mạng.

Một cách tiếp cận như vậy, dùng để kiến tạo một thế giới kỹ thuật số nhân đạo và năng động hơn, đòi hỏi một lối suy nghĩ mới. Đó không chỉ đơn giản là một câu hỏi làm thế nào để sử dụng internet như một phương tiện loan báo Tin Mừng, nhưng là làm thế nào để loan báo Tin Mừng trong một bối cảnh mà cuộc sống của mọi người cũng được biểu lộ trong lĩnh vực kỹ thuật số. Đặc biệt, chúng

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Con người hôm nay mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, vội vã. Chuỗi Mân Côi làm lòng ta lắng xuống, thanh thản bình an để chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi Mẹ.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc. Đây là lời sứ thần chào Mẹ lúc truyền tin, lời mời Mẹ vui lên vì ơn cứu độ này đã đến. Mẹ đầy ơn phúc vì được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương. Tình thương Chúa chở che Mẹ ngay từ lúc chưa chào đời, và tình thương ấy còn bao bọc Mẹ mãi mãi. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên Mẹ được giữ gìn khỏi vết nhơ nguyên tội. Chúng ta được dự phần vào niềm vui và ân phúc của Mẹ vì chúng ta cũng được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu thương được tẩy xóa nguyên tội để trở nên thụ tạo mới.

Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Trong Cựu Ước, có bao người được Thiên Chúa ở cùng, để rồi được Ngài sai đi phục vụ Dân Chúa. Nhưng Thiên Chúa ở cùng Mẹ một cách đặc nhất vô nhị. Khi được đầy tràn Thánh Thần và cứu mang Ngôi Lời, Mẹ trở nên như Hòn Bia, như Đền Thánh, nơi vinh quang Thiên Chúa hiện diện giữa con người. Nhiều lần trong mỗi Thánh Lễ, vị linh mục chúc chúng ta: Chúa ở cùng anh chị em. Kitô hữu là người có Đức Kitô ở cùng và được mời gọi dem Ngài đến cho thế giới.

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Đó là lời bà Élisabét ca ngợi Mẹ (Lc 1, 42) vì chỉ mình Mẹ được diêm phúc sinh hạ Đấng Mê-sia. Mẹ đã cưu mang Người và cho Người bú mớm (Lc 11, 27). Nhưng sau đó bà Élisabét còn ca ngợi Mẹ có phúc vì đã tin Chúa sẽ thực hiện điều Ngài nói với Mẹ (Lc 1, 45). Tin là dám buông đời mình trong tay Chúa và để Ngài dẫn đi trong đêm tối của lòng tin. Mọi tín hữu đều được mời sống hành trình đức tin như Mẹ, để được cùng Mẹ chung hưởng hạnh phúc: "Phúc cho ai không thấy mà tin" (Ga 20, 29).

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Chỉ Thiên Chúa là Đấng Thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện. Mẹ được chia sẻ sự thánh thiện ấy cách tuyệt vời, vì Mẹ được chọn làm Mẹ Đức

(xem tiếp trang 3)

Giải thưởng Ratzinger 2012 được trao cho giáo sư Rémi Brague và linh mục Brian Daley, Dòng Tên

WHD (01.10.2012) / VIS – Cơ quan thông tấn Tòa Thánh (VIS) ngày 28-09 đưa tin: Đức hồng y Camillo Ruini, Chủ tịch Ủy ban Khoa học của Quỹ Ratzinger, đã công bố Giải thưởng Ratzinger 2012 được trao cho giáo sư Rémi Brague (Pháp) và linh mục Brian Daley SJ (Hoa Kỳ).

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố Giải thưởng Ratzinger 2012, Đức hồng y Ruini đã nói về hai vị được nhận Giải thưởng Ratzinger 2012:

Về giáo sư Rémi Brague, Đức hồng y Ruini mô tả: "Ông là một triết gia chân chính đồng thời là một nhà nghiên cứu lỗi lạc về lịch sử tư tưởng văn hóa. Nơi ông có sự thống nhất sâu xa và dứt khoát giữa đức Tin Kitô giáo Công giáo với khả năng nghiên cứu và quan điểm lịch sử".

Về linh mục Brian Daley, dòng Tên, Đức hồng y Ruini giới thiệu: "Cha là nhà nghiên cứu xuất sắc về lịch sử thần học giáo phụ đồng thời hết lòng dấn thân phục vụ sự sống và sứ vụ của Hội Thánh. Cha là một tấm gương về nhiệt tình khoa học hòa quyện với niềm say mê Tin Mừng.

Giáo sư Rémi Brague đã từng là giáo sư Đại học Sorbonne, Paris (Pháp), hiện đang giữ ghế giáo sư của cố linh mục, giáo sư-viện sĩ Romano Guardini tại Đại học Ludwig Maximilian, München (Đức) và là thành viên của Institut de France (Pháp), Hàn lâm viện Đạo đức và Khoa học (Pháp), từng được trao Giải thưởng lớn về Triết học của Hàn lâm viện Pháp. Những trước tác tiêu biểu của ông: *Europe, la voie romaine; La sagesse du monde. Histoire de l'expérience humaine de l'univers; Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres* và *Les Ancres dans le Ciel...*

Cha Brian Edward Daley SJ hiện là giáo sư thần học và lịch sử thần học tại trường Đại học Notre Dame. Cha tích cực hoạt động trong lĩnh vực đại kết, đặc biệt chú trọng đến những liên lạc giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo. Cha hiện đang đảm nhận vai trò Thư ký của phái

đoàn Công giáo trong Hội đồng Tham vấn thần học Công giáo-Chính thống giáo Bắc Mỹ. Công trình tiêu biểu của ngài là *The Hope of the Early Church: A Handbook of Patristic Eschatology*. Đồng thời Cha tham gia ban biên tập bộ hợp tuyển linh đạo *Companions in the Mission of Jesus* của Dòng Tên và đóng góp cho sách thủ bản giáo lý bằng tiếng Đức *Handbuch der Dogmengeschichte*.



Linh mục Brian Daley SJ
và Giáo sư Rémi Brague

Được biết, Quỹ Ratzinger được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thành lập vào ngày 1 tháng Ba 2010, nhằm khích lệ các nghiên cứu thần học và triết học khắp thế giới và trao giải cho các nhà nghiên cứu có công trình được công nhận xuất sắc, đóng góp cho nền tư tưởng của nhân loại.

Hồi tháng Sáu năm ngoái, Giải thưởng Ratzinger lần đầu tiên đã được Đức Thánh Cha trao cho ba nhà thần học châu Âu. Năm nay, Giải thưởng Ratzinger lần thứ hai cũng sẽ được đích thân Đức Thánh Cha trao tặng vào sáng thứ Bảy, 20 tháng Mười 2012, nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 nhóm họp tại Roma.

Đức hồng y Ruini gọi đây là "Giải Nobel về Thần học". ■

Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông...

ta cần phải chú ý đến sự xuất hiện và phổ biến rất mạnh mẽ của các mạng xã hội, vốn ưa chuộng các hình thức giao tiếp và tương quan theo lối đối thoại và tương tác".

Ngày Thế giới Truyền thông, ngày duy nhất được Công đồng Vatican II yêu cầu cử hành trên toàn cầu (*Inter Mirifica*, 1963), và theo đề nghị của các giám mục trên thế giới, được tổ chức ở hầu hết các quốc gia vào ngày Chúa nhật trước Lễ Hiện xuông (năm 2013 là ngày 12 tháng Năm). Theo truyền thống, Sứ điệp của Đức giáo hoàng cho Ngày Thế giới Truyền thông được công bố vào ngày lễ kính Thánh Phanxicô Salêsiô, bốn mươi của các nhà văn (24 tháng Giêng). ■

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã trở về Vatican



WHD (02.10.2012) – Sau gần ba tháng nghỉ hè tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã trở về Roma hôm qua, thứ Hai 01 tháng Mười. Một cuộc trở về rất bận rộn đang chờ đợi Đức Thánh Cha, với các sự kiện lớn của tháng Mười: Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm Hóa, Năm Đức Tin, kỷ niệm năm mươi năm khai mạc Công đồng Vatican II.

Trong bài xã luận hằng tuần tại Trung tâm Truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi nhấn mạnh rằng tuần lễ sắp tới đối với Giáo Hội sẽ như một thứ “canh thức” cho những sự kiện lớn. Và đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, phần mở đầu này sẽ “dành cho Đức Mẹ” vì ngày

thứ Năm 04 tháng Mười ngài sẽ hành hương tại Đền thánh Loreto. 50 năm trước, Đức giáo hoàng Gioan XXIII đã đến viếng Đền thánh này một tuần trước khi long trọng khai mạc Công đồng Vatican II. Lần này Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng muốn phó thác cho Đức Trinh Nữ những ý nguyện lớn lao của Giáo Hội. Khi còn là hồng y, ngài đã viếng Đền thánh Loreto 7 lần và sau khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến đây một lần.

Chúa nhật 07 tháng Mười, nhân dịp khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ công bố hai tiến sĩ Hội Thánh mới: Thánh Hildegard Bingen (1098–1179) và Thánh Gioan Avila (1502–1569). Ngày 21 tháng Mười, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài sẽ phong thánh bảy vị thánh mới, trong đó có vị linh mục Dòng Tên người Pháp Jacques Berthieu (1838–1896) tử đạo tại Madagascar.

Thứ Năm 11 tháng Mười, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ long trọng khai mạc Năm Đức Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô. ■

Hội nghị thường niên lần III UB Mục vụ Gia đình

Ngày Hội Gia Đình Thế Giới lần VII tại Milano 2012 vừa qua do các tham dự viên (Anh Vui, Anh Bằng, nữ tu Maria Hồng Quế) trực tiếp trình bày. Tiếp đến là tường trình của Anh Tuấn CD về *Family Symposium VI* tại Thái Lan. Đây là cuộc Hội thảo về Hôn Nhân Gia Đình của khu vực Đông Nam Á, với chủ đề về Lứa tuổi trung niên, phân tích về những khó khăn và thuận lợi của lứa tuổi này trong Hôn nhân gia đình đối với xã hội và Giáo hội. *Family Symposium VII* sẽ được tổ chức tại Myanmar.

Sau phần hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ và với Giáo hội trong khu vực Đông Nam Á là phần hiệp thông với Giáo hội địa phương. Có 6 giáo phận nổi trội chia sẻ những hoạt động của giáo phận mình. Giáo phận Long Xuyên với hoạt động truyền giáo được phát động từ giới Thiếu nhi đến giới Gia Trưởng và giới Hiền mẫu, đều khắp và năng động. Giáo phận Phú Cường đặc biệt chú trọng đến hôn nhân khác đạo, chăm sóc và đồng hành với các gia đình tân tòng những năm đầu sau hôn nhân. Đồng thời Ban MGĐ giáo phận Phú Cường cũng phát động phong trào

Kinh Tối gia đình với Lời Chúa rất hiệu quả và được hưởng ứng đều khắp không những trong giáo phận mà còn sang nhiều giáo phận khác. Tổng giáo phận TP.HCM với nhiều hoạt động phong phú từ các Cộng đoàn, Phong trào, Hiệp hội gia đình đã phát triển sang các giáo phận khác. Tại TTGV từ năm 2007, Học viện Mục vụ đã tổ chức thường xuyên các khoá đào tạo thừa tác viên Mục vụ Hôn nhân Gia đình cho các anh chị em giáo dân. Ngoài ra còn có Chương trình chuyên đề do nữ tu Maria Hồng Quế phụ trách vào mỗi chiều thứ Bảy, cho đến nay đã thực hiện được 150 chuyên đề.

Sau đó Ban nghiên huấn đã phác thảo chương trình huấn luyện cộng tác viên MGĐ cho các giáo phận, các tham dự viên đã góp ý sôi nổi.

Sang ngày 28/9 các tham dự viên tiếp tục góp ý và bàn về kế hoạch cho 2013, Năm Đức Tin.

Cuối cùng, Hội nghị đã thống nhất lấy lại kế hoạch đã đưa ra năm trước mà chưa thực hiện được để tiếp tục thực hiện, đồng thời nghiên cứu để sớm đưa ra các tài liệu giúp cho việc huấn luyện các cộng tác viên. ■

Ủy ban Mục vụ Gia đình

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Giêsu, Mẹ Thiên Chúa, và vì chẳng ai thực thi ý Chúa trọn vẹn như Mẹ. Chúng ta chẳng được diêm phúc sinh ra Đức Giêsu, nhưng chính Ngài lại mời gọi ta làm mẹ của Ngài: “Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Khi thực thi Lời Chúa trong cuộc sống, chúng ta sinh Đức Giêsu cho nhân loại hôm nay. Ngài vẫn cần những người mẹ để có mặt đến tận thế. Chẳng có gì Đức Maria được hưởng cách viên mãn, mà Hội Thánh và từng người lại không được dự phần. Xin Mẹ cầu cho ta khi này và trong giờ lâm tử.

CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ
lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem
sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con
trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc
cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài
đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến
tận Núi Sọ.

Mẹ lên đường để đáp lại một
tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài
hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với
Đức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng
là thảm họa.
Có những con đường đầy máu và
nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con
đứng sợ lên đường mỗi ngày,
đứng sợ đáp lại những tiếng gọi
mới của Chúa
đù pha chấp nhận đoạn tuyệt
chia ly.

Xin giữ chúng con luôn đi trên
Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường
không hụt
đưa con người hôm nay đến gặp
gỡ Thiên Chúa. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Vatican II theo tư liệu của các Nghị phụ

WHD (04.10.2012) / VIS – Sáng ngày 2 tháng Mười Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu một Hội nghị khoa học quốc tế: “*Công đồng Vatican II dưới ánh sáng các tư liệu của các Nghị phụ Công đồng, nhân kỷ niệm năm mươi năm khai mạc (1962–2012)*”. Hội nghị do Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học Lịch sử phối hợp với Trung tâm Tìm hiểu và Nghiên cứu Công đồng Vatican II của Đại học Giáo hoàng Lateran, tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 03 đến 05 tháng Mười.

Tham gia trình bày trong cuộc họp báo có cha Bernard Ardura O. Praem, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học Lịch sử, và giáo sư Philippe Chenaux, giám đốc Trung tâm Tìm hiểu và Nghiên cứu Công đồng Vatican II của Đại học Giáo hoàng Lateran và một thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học Lịch sử.

Trước hết, linh mục Bernard Ardura, O. Praem., chủ tịch Ủy ban, trình bày dự án, được phổ biến trên các lục địa, để thu thập các chứng từ viết của các vị đã tham dự Công đồng để đào sâu sự hiểu biết về Vatican II. “Theo đường hướng Đức Gioan XXIII đã chỉ rõ trong diễn văn khai mạc Công đồng năm 1962, thì cần phải thực hiện một cuộc nghiên cứu khoa học tỉ mỉ về tổng thể các tư liệu hiện có. Để không trở thành, như ngài nói, những con người chẳng có gì để học hỏi từ lịch sử, tuy lịch sử vốn là thầy dạy của cuộc sống. Việc tra cứu và công bố các thư từ, báo chí và hồi ký của những người đã đóng vai trò quan trọng tại Công đồng đã góp phần trong việc giải thích sự canh tân trong sự liên tục, được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI coi như là cách giải thích trung thực của Giáo hội. Chính trong nhãn giới này mà việc nghiên cứu và tổng kê các tư liệu nằm trong các kho lưu trữ riêng của tất cả các nghị phụ đã được thực hiện, chẳng hạn các ghi chép của các ngài trong các phiên họp chung hay tại các ủy ban... nghĩa là tất cả những gì cho phép chúng ta hiểu được các ngài đã sống biến cố Vatican II như thế nào, đã nhìn, đã phản ứng trước các ý kiến được phát biểu ra sao”.

Hội nghị dành cho Công đồng chung Vatican II này sẽ cho phép xem xét tình hình nghiên cứu, chỉ ra các khó khăn của công việc bởi vì 2.090 nghị phụ là người Âu và người Mỹ, 408 vị là người châu Á, 351 vị là người châu

Phi và 74 vị người châu Đại Dương. Một phần lớn nghị phụ thuộc các vùng truyền giáo và từ các dòng thừa sai. Giấy tờ riêng tư của các giám mục này thường được lưu giữ tại các tu viện, nhưng ở đây, vấn đề lưu trữ không được phát triển như ở phương Tây. Cũng may là các kho lưu trữ của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc đã giúp lấp đầy phần nào các lỗ hổng này. Cha Ardura nhấn mạnh: mục đích của Ủy ban “là triển khai, dưới ánh sáng giáo huấn của Đức giáo hoàng, một phương pháp phân tích các tư liệu một cách rõ ràng, không bị ảnh hưởng bởi các định kiến có tính ý thức hệ, để đọc lại -một cách khoa học và mang tính lịch sử- Vatican II, vốn chắc chắn là một biến cố lớn”.

Hội nghị khai mạc bằng việc trình chiếu một phim tư liệu của Phòng Phim ảnh của Vatican và hai bài diễn văn. Đức hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, trình bày về giai đoạn chuẩn bị Công đồng, qua đó cung cấp cho chúng ta “nhiều chìa khóa để đọc toàn bộ Công đồng”. Giáo sư Philippe Levillain đề cập đến việc chép sứ tại Công đồng. Để gợi lên chiêu kích đại kết của Công đồng vốn được Đức Gioan XXIII nhấn mạnh, một vị đại diện cho Tòa Thượng phụ Matxcova và một đại diện Tin Lành, người phụ trách kho lưu trữ của nhà thần học Oscar Cullmann, sẽ phát biểu. Kết quả công việc của các năm vừa qua đã dẫn tới việc thiết lập được một bản liệt kê các tài liệu lưu trữ của các nghị phụ, bản liệt kê này tới đây sẽ được cung cấp một cách miễn phí trên trang mạng của Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học Lịch sử.

Tiếp theo, giáo sư Philippe Chenaux giải thích rằng “ý định lịch sử hóa Công đồng không chỉ bao hàm việc nghiên cứu các nguồn tư liệu... để giải thích chiêu kích chú giải của công đồng. Các nhà khoa học đề ra dự án nghiên cứu về lịch sử Vatican II đã đưa ra hai tiêu chuẩn phân tích, Công đồng với tính cách biến cố và Công đồng như sự đứt đoạn. Vấn đề cơ bản đối với các nhà khoa học phải chẳng là dung hòa hai cách đọc trái nghịch nhau về Công đồng và các quyết định của Công đồng? Dĩ nhiên, đây không phải là viết một lịch sử chống lại lịch sử Công đồng mà chỉ là tiếp nối việc tìm hiểu lịch sử dựa trên số tối đa các tư liệu và không định kiến mang tính ý thức hệ, tránh vận dụng lịch sử công đồng cho các

Hành động xúc phạm tôn giáo tại Thánh địa Giêrusalem

WHD (04.10.2012) – Trang tin điện tử LPJ của Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem ngày 03-10 đưa tin: “Hội đồng các Phẩm trật Công giáo tại Thánh Địa (AOCTS) bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi phát hiện hình vẽ trên tường (*graffiti*) với dòng chữ Do Thái tại cửa ra vào tu viện dòng Phan Sinh Núi Sion ở Giêrusalem. Tu viện này tọa lạc gần Nhà Tiệc ly”.

Bản tin của LPJ cho biết thêm: “Ngày 02-10, Tu đoàn Phan Sinh Bảo vệ Thánh Địa đã đăng trên trang web của mình một tin buồn với nhan đề ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa: “*Lại một lần nữa*”, hàm ý nhắc lại sự kiện xảy ra một tháng trước đó tại tu viện ở Latroun cũng xuất hiện một *graffiti* vẽ hình xúc phạm Chúa Giêsu với dòng chữ kí tên “*Cái giá phải trả*”, một kiểu ra tay đặc thù của một số người Israel cực đoan”.

Về phản ứng của Hội đồng các Phẩm trật Công giáo tại Thánh Địa (AOCTS), LPJ tường thuật:

“AOCTS bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước những hành động tương tự, đồng thời muốn được nâng đỡ các tu sĩ Phan Sinh và toàn thể cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa bằng lời cầu nguyện và tinh thần huynh đệ”.

AOCTS, một lần nữa, nói lên sự lo lắng của mình trước thực trạng giáo dục tại một số trường học, ở đó học sinh được dạy phải biết khinh miệt và bất khoan dung. AOCTS tin chắc nhà chức trách Israel sẽ tìm ra thủ phạm thuộc tổ chức mang tên “*Cái giá phải trả*” và trừng phạt thích đáng. Nhưng trên hết, AOCTS đòi hỏi hệ thống giáo dục phải thay đổi triệt để “sao cho không còn những nguyên nhân sinh ra hậu quả tương tự”.

LPJ kết luận: “Hành vi báng bổ này là một trong những hành động bất khoan dung diễn ra tại Israel và trên thế giới. Đó là những hành động không thể chấp nhận được”. ■

mục tiêu chẳng ăn nhầm gì tới chính Công đồng. Tóm lại, đây là việc đặt lại thế quân bình giữa biến cố và các quyết định. Khởi đi từ tư liệu lưu trữ, đó là vấn đề nền tảng của dự án đồ sộ này của việc nghiên cứu các tư liệu lưu trữ riêng của các nghị phụ công đồng”. ■