



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 28-10-2012

Chúa nhật 30 Thường niên

Năm B

Xin thương xót tôi

LỜI CHÚA: Mc 10, 46-52

Hôm ấy, Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và đám đông dân chúng ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!”

Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đây!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

SUY NIỆM

Con mắt là một bộ phận hết sức mong manh, dễ bị tổn thương, dễ bị nhiễm trùng, nhất là trong điều kiện vệ sinh ngày xưa. Chúng ta không rõ nguyên nhân khiến anh Báctimê bị mù, chỉ biết anh không mù từ lúc lọt lòng mẹ. Anh đã từng được thưởng thức ánh nắng ban mai hay nhìn ngắm những người thân yêu, bè bạn. Bây giờ chỉ có bóng tối triền

(xem tiếp trang 2)

Giáo hội Công giáo có thêm sáu Hồng y

WHĐ (25.10.2012) / VIS – Hôm qua 24-10, vào cuối buổi tiếp kiến chung hằng tuần, Đức Thánh Cha đã công bố sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 24 tháng Mười Một và sẽ đặt thêm sáu vị tân Hồng y.

ĐTC nói: “Tôi rất vui mừng loan báo với anh chị em tôi sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào ngày 24 tháng Mười Một. Trong dịp này tôi sẽ chỉ định thêm 6 thành viên mới của Hồng y đoàn. Các Hồng y có nhiệm vụ giúp người kế vị thánh Phêrô thi hành sứ vụ củng cố dân Chúa trong đức Tin và trở nên nguyên lý và nền tảng của sự hiệp nhất và hiệp thông trong Hội Thánh”.

Sau đó Đức Thánh Cha nêu danh tính của các vị tân Hồng y:

– Đức Tổng Giám mục James Michael Harvey, Chủ tịch Phủ Giáo

hoàng. ĐTC nói: “Tôi có ý định bổ nhiệm ngài làm Giám quản Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành”.

– Đức Thượng phụ Bechara Boutros al-Rahi, Thượng phụ Antioch, Liban, thuộc nghi lễ Maronites.



– Đức Thượng phụ Baselios Cleemis Thottunkal, Tổng giám mục trưởng Trivandrum, Ấn Độ, thuộc nghi lễ Syro-Malankars.

– Đức Tổng giám mục John Olorunfemi Onaiyekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, Nigeria.

(xem tiếp trang 2)

**Ngày Thế giới Truyền giáo 2012:
ĐTC Bênêđictô XVI tôn phong 7 tân hiển thánh**



WHĐ (22.10.2012) – Sáng Chúa nhật 21-10, tức Ngày thế giới truyền giáo 2012, tại quảng trường Thánh Phêrô (Vatican), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tôn phong 7 tân hiển thánh của Giáo Hội trong Thánh lễ do ngài chủ tế.

Đồng tế với ĐTC có các Hồng y, Thượng phụ Giáo chủ, Tổng giám mục và giám mục đang tham dự Thượng Hội đồng giám mục (7-28/10/2012).

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

miên. Anh Báctimê sống bằng nghề hành khất, ngồi ăn xin bên vệ đường, sống bên lề xã hội. Danh tiếng của Đức Giêsu Nadarét, anh đã được nghe nhiều. Ngài có thể làm người mù bẩm sinh sáng mắt. Anh tin vào Ngài, thầm mong có ngày được gặp.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc hạnh ngộ ấy. Rất tình cờ, Đức Giêsu đi ngang qua đời anh. Anh mù lòa, ngồi đó như chỉ chờ giây phút này. Khi nghe biết là Đức Giêsu cùng với đám đông đi qua, anh thấy cơ may đã đến. Tất cả sức mạnh của anh nằm ở tiếng kêu, tiếng kêu thống thiết bi ai của một người đau khổ, nhưng cũng là tiếng kêu đầy tin tưởng, hy vọng.

“Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Tiếng kêu báo hiệu một sự hiện diện, một cầu cứu. Nhiều người muốn bịt miệng anh, nhưng anh chẳng sợ gì đe dọa. Càng bị đe dọa, anh càng gào to hơn nhiều. Cuối cùng tiếng của anh đã đến tai Đức Giêsu. Ngài dừng lại và sai người đi gọi anh, vì Ngài cũng chưa rõ anh đang ở đâu. Khi biết mình được gọi, anh vội vã và vui sướng vứt bỏ cái áo choàng vướng víu, nhẩy cẫng lên mà đến với Đức Giêsu. Anh đi như một người đã sáng mắt, bởi thực ra mắt của lòng anh đã sáng rồi. Khi được khỏi, lòng tin của anh thêm mạnh mẽ hơn. Anh thấy lại mặt trời, anh gặp Đấng cho anh ánh sáng. Không ngồi ở vệ đường nữa, anh đứng lên đi theo Đức Giêsu.

“Xin thương xót tôi. Xin cho tôi nhìn thấy lại!” Đây có phải là tiếng kêu của tôi không? Khả năng thấy là một khả năng mỏng dòn. Ta có thể thấy điều này mà không thấy điều kia. Tôi có thể lúc thấy lúc không, hay cố ý không muốn thấy. Lắm khi tôi không đủ sức để ra khỏi sự mù lòa của mình. Tôi có kêu gào với Chúa để xin được ơn thấy lại không? Một người mù chữ, dù đã được xóa mù, vẫn có thể mù lại. Chính vì thế tôi cứ phải xin cho mình được thấy luôn. Thấy mình bé nhỏ, thấy Chúa bao la, thấy anh em dễ mến. Thấy là đi vào một con đường dài hun hút. Chúng ta phải được Chúa xóa mù suốt đời. Chỉ trong ánh sáng của Chúa, tôi mới nhìn thấy ánh sáng.

(xem tiếp trang 3)

Liên hoan quốc tế Thánh nhạc và Nghệ thuật thánh trong Năm Đức Tin

WHĐ (21.10.2012) / VIS – Trong khuôn khổ Năm Đức Tin, Liên hoan quốc tế Thánh nhạc và Nghệ thuật thánh lần thứ mười một – sẽ diễn ra vào thượng tuần tháng Mười Một tại các Vương cung thánh đường thuộc các Tòa Thượng phụ và tại Vatican.



Liên hoan nhằm đẩy mạnh các hoạt động của “Fondazione pro Musica e Arte Sacra”, một tổ chức do tiến sĩ Hans-Albert Courtial làm chủ tịch, có nhiệm vụ khôi phục những kho tàng nghệ thuật được lưu trữ trong các Vương cung thánh đường, và đảm bảo rằng thánh nhạc vẫn được vang lên ở nơi đây.

Chương trình trong năm nay bao gồm bảy buổi hòa nhạc sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 13 tháng Mười Một.

Buổi hòa nhạc đầu tiên sẽ là Bộ lễ Requiem của Giovanni Sgambati do dàn nhạc Sinfonietta Roma trình tấu tại Vương cung thánh đường Thánh Inhaxiô Loyola. Cũng tại đây vào thứ Tư 07 tháng Mười Một, dàn nhạc Teatro dell’Opera của Roma sẽ biểu diễn bản giao hưởng số 7 của Anton Bruckner.

Ngày 11 tháng Mười Một, một buổi hòa nhạc riêng sẽ diễn ra tại Vatican và ca đoàn nguyện đường Sistine sẽ

hát “Missa Anno Santo”, do Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức giáo hoàng, soạn tác. Cùng ngày 11, tại Vương cung thánh đường Santa Maria ở Aracoeli, ban hòa tấu Johann-Rosenmüller sẽ trình diễn “Kinh chiều lễ Đức Trinh Nữ Maria” của Claudio Monteverdi.

Ngày 12 tháng Mười Một, một buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả với phần trình diễn các tác phẩm của “Trường phái âm nhạc đa âm Roma” do ca đoàn nguyện đường Sistine đảm trách, và “Sáu thế kỷ Nhạc hợp xướng Công giáo của nước Anh” do Ca đoàn Nhà thờ chính tòa Westminster đảm trách.

Ngày 13 tháng Mười Một, Ca đoàn Nhà thờ chính tòa Westminster do Martin Baker chỉ huy sẽ hát lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô; thánh lễ do Đức hồng y Angelo Comastri chủ sự. Cũng vào ngày 13 tháng Mười Một, liên hoan sẽ kết thúc với một buổi hòa nhạc tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, trong đó Dàn nhạc thính phòng Wiener Philharmoniker sẽ trình diễn một chương trình âm nhạc của Mozart.

Bình luận về liên hoan này, Đức hồng y Comastri, chủ tịch danh dự của “Fondazione pro Musica e Arte Sacra”, nói: “Đây là loại âm nhạc được sinh ra từ đức Tin và vì vậy âm nhạc ấy cũng lôi kéo chúng ta đến với đức Tin. Quả thực, mọi loại hình nghệ thuật trong Giáo hội đều không là gì khác hơn việc diễn tả vẻ đẹp nội tâm đã được chuyển thành hình thức bên ngoài”.

(VIS, 19-10-2012)

Giáo hội Công giáo có thêm sáu Hồng y

– Đức Tổng giám mục Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận Bogota, Colombia.

– Đức Tổng giám mục Luis Antonio G. Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines.

ĐTC kết luận: “Như anh chị em đã nghe nói, các vị tân Hồng y thi hành sứ vụ phục vụ Tòa Thánh hoặc với tư cách là cha và là mục tử của các Giáo hội địa phương tại nhiều nơi trên thế giới. Tôi mời gọi mọi người

cầu nguyện cho các ngài, xin Đức Trinh nữ Maria Từ Mẫu chuyển cầu để các ngài luôn biết yêu mến Chúa Kitô và Giáo hội của Người với lòng tận tụy can đảm”.

Đây là lần thứ năm Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI triệu tập Công nghị Hồng y, và với Công nghị Hồng y vào ngày 24-11 sắp tới, số Hồng y do ngài lập là 90 vị.

Sau Công nghị Hồng y này, Hồng y đoàn gồm có 211 vị, trong đó có 120 Hồng y (dưới 80 tuổi) được quyền bầu Giáo hoàng. ■

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trao giải thưởng Ratzinger năm 2012

WHĐ (21.10.2012) – Hôm qua thứ Bảy 20-10-2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ tọa lễ trao Giải thưởng Thần học Ratzinger năm 2012 tại Vatican. Năm nay Giải được trao cho hai người: linh mục Dòng Tên Brian Edward Daley, người Mỹ, thuộc Đại học Notre Dame, là chuyên gia nổi tiếng về giáo phụ; và một giáo dân người Pháp, ông Rémi Brague, là triết gia và nhà nghiên cứu về lịch sử tư tưởng văn hóa.

Ngỏ lời với những người được giải và các vị khách, Đức Thánh Cha đã nói về mối liên kết sâu xa và cần thiết giữa lao động trí óc và kinh nghiệm sống về thực tại Thiên Chúa trong mọi nỗ lực làm thần học Công giáo đích thực. Ngài nói: “Cha Daley và giáo sư Brague là những gương mẫu cho việc truyền đạt kiến thức vốn nổi kết khoa học và trí tuệ, làm khoa học và niềm đam mê đối với con người, hầu con người có thể khám phá ra ‘nghệ thuật sống’ đích thực. Đây đúng là những con người, nhờ biết sống đức tin một cách ý thức,

đã làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin cậy và gần gũi với con người hôm nay, là điều mà chúng ta cần đến”.

Giải thưởng Ratzinger về Thần học do Quỹ Joseph Ratzinger tài trợ, được thành lập năm 2010, với sự



chuẩn y của Đức Thánh Cha. Mục đích của giải này là “thúc đẩy việc xuất bản, phân phối và nghiên cứu các tác phẩm của cựu giáo sư đại học Joseph Ratzinger”. Quỹ Joseph Ratzinger cũng tài trợ cho các sinh viên thần học dọn tiến sĩ và tổ chức các hội nghị khoa học cao cấp. Các hoạt động của Quỹ được tài trợ thông qua việc xuất bản và bán các công trình của Đức giáo hoàng Bênêđictô. ■

ĐTC Bênêđictô XVI tôn phong 7 tân hiển thánh

Hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự Thánh lễ, trong số đó có đông đảo đồng hương của các tân hiển thánh đến từ các nước: Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Hoa Kỳ, Philip-pines.

Các vị được tôn phong hiển thánh:

1. Thánh Jacques Berthieu (1838–1918), linh mục dòng Tên người Pháp, tử đạo tại Madagascar, lễ mừng ngày 08 tháng Sáu.
2. Thánh Pedro Calungsod (1654–1672), giáo lý viên người Philippines, tử đạo tại Philippines, lễ mừng ngày 02 tháng Tư.
3. Thánh Giovanni Battista Piamarta (1841–1913), linh mục thừa sai Italia, tử đạo tại Italia, lễ mừng ngày 25 tháng Tư.
4. Thánh nữ Maria Carmen Sallés y Barangueras (1848–1911), nữ tu thừa sai Tây Ban Nha, sáng lập dòng Đức

Mẹ Trinh Thai, lễ mừng ngày 25 tháng Bảy.

5. Thánh nữ Marianne Cope (1838–1918), sinh quán: Đức, di cư và sống tại Hoa Kỳ từ nhỏ, nữ tu Phan Sinh, lễ mừng ngày 23 tháng Giêng.

6. Thánh nữ Kateri Tekakwitha (1656–1680), thuộc bộ tộc Mohawk (sắc dân bản địa Bắc Mỹ, nay thuộc New York – Hoa Kỳ), giáo dân thừa sai, lễ mừng ngày 14 tháng Bảy.

7. Thánh Anna Schäffer (1882-1925), giáo dân người Đức, lễ mừng ngày 5 tháng Mười.

Trong bài giảng Thánh lễ tôn phong hiển thánh, ĐTC nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc tôn phong 7 tân hiển thánh diễn ra trong khung cảnh Ngày Thế giới Truyền giáo, và đặc biệt, giữa lúc đang diễn ra THĐ về tân Phúc âm hóa và thông truyền đức Tin, do đó càng thấy rõ hơn cuộc sống can trường và tận hiến cho Chúa của các vị thánh được tôn phong:

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa đủ lòng thương cho con được thấy.

Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy.

Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được.

Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu giải vào bóng tối của con.

Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa đủ lòng thương cho con được thấy. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

“Con Người đã đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Những lời này đã trở thành cương lĩnh sống của 7 vị chân phước nam nữ sáng hôm nay được Giáo hội long trọng ghi tên vào hàng ngũ vinh quang của các thánh. Các ngài đã sống can trường tận hiến cho Chúa và quảng đại phục vụ anh chị em mình. Các ngài là con cái nam nữ của Hội Thánh đã chọn con đường phục vụ để đi theo Chúa”.

ĐTC đã nêu những tấm gương đời sống của 7 vị thánh được tôn phong và kêu xin các ngài bầu cử cho Hội Thánh:

“Chớ gì gương sáng của 7 tân hiển thánh và cuộc đời quảng đại hiến dâng cho tình yêu của Chúa Kitô soi chiếu vào Giáo Hội hôm nay. Xin các thánh chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo Hội luôn được thêm sức và nâng đỡ để chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới”.

Trong Thánh lễ tôn phong, mọi người tham dự đặc biệt chú ý đến một Tổng giám mục cũng là người bản địa Bắc Mỹ như Thánh nữ Kateri Tekakwitha, vị thánh tiên khởi người da đỏ. Đó là Đức TGM Charles Chaput, TGM Philadelphia (Hoa Kỳ), vị giám mục tiên khởi người bản địa Bắc Mỹ.

Cũng lời cuốn sự chú ý của mọi người là sự hiện diện của các bệnh nhân được chữa lành nhờ lời chuyển cầu của các thánh được tôn phong: Carmen Sallés, Kateri Tekakwitha. ■

ĐTC Bênêdictô XVI bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Năng làm thành viên Phái đoàn Tòa Thánh và Thượng Hội đồng Giám mục viếng thăm Syria

WHĐ (18.10.2012) – Trong phần khai mạc phiên họp khoáng đại thứ 14 –ngày thứ Ba, 16 tháng Mười– của Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Rôma, Đức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh loan báo Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã quyết định thành lập một phái đoàn đại diện Tòa Thánh và Thượng Hội đồng sang thăm Syria, nơi đang diễn ra cuộc nội chiến rất khốc liệt.

Phái đoàn gồm:

1. ĐHY Laurent Mosengwo Pasinya, TGM Kinshasa (Congo);
2. ĐHY Jean-Louis Tauran, Chủ tịch HĐTT về Đối thoại liên tôn;
3. ĐHY Timothy Dolan, TGM New York (Hoa Kỳ);
4. Đức cha Fabio Suescún Mutis, Giám chức hạt Quân đội Colombia;
5. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm (Việt Nam);
6. Đức TGM Dominique Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh.

7. Đức ông Alberto Ortega, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh.

Về mục đích của chuyến viếng thăm Syria, ĐHY Tarcisio Bertone cho biết: “Nhằm bày tỏ tình liên đới huynh đệ của tất cả chúng ta, cách riêng của các Nghị phụ THĐ và Tòa Thánh, đối với mọi người dân Syria; cũng như khẳng định với anh chị em Kitô hữu chúng ta luôn sát cánh với họ. Chúng ta muốn khích lệ tất cả những ai đang tham gia vào việc mưu tìm sự thỏa thuận hướng đến sự tôn trọng các quyền và nghĩa vụ, đặc biệt chú ý đến những điều đã được quy định trong Công ước quốc tế về nhân đạo”.

ĐHY nhấn mạnh đến ý nghĩa và tính cấp thiết của việc thành lập Phái đoàn đến Damascus, Syria: “Tại Hội trường này, chúng ta đã nghe một số phát biểu về thảm kịch đang xảy ra tại Syria và chúng ta không thể chỉ nhìn tấn thảm kịch ấy như những khán giả bàng quan”. ■

học nhờ một máy tính nhận dạng giọng nói và những bản văn Kinh thánh hay phụng vụ bằng chữ nổi. Sau khi chịu chức, tân linh mục Phêrô Dương sẽ làm việc mục vụ tại giáo xứ Thánh Hippolyte và tháng Mười Một, cha sẽ trở về Việt Nam để làm phụ tá Giám Tập.

Giáo luật dự trù như thế nào về những trường hợp khuyết tật như thầy Dương? Giáo luật chỉ nói không được truyền chức cho người mắc bệnh tâm thần. Điều 1041 của bộ Giáo luật quy định: “người mắc bệnh tâm thần, theo ý kiến các nhà chuyên môn, được coi là không thể chu toàn thừa tác vụ cách thích đáng”.

Còn điều 930, triệ 1, quy định: “Linh mục đau bệnh hoặc già yếu, nếu không đứng được thì có thể ngồi cử hành hy tế Thánh Thể, tuân thủ luật phụng vụ, nhưng không được cử hành trước mặt dân chúng (làm lễ công khai) nếu không được Bản quyền sở tại (tức Đức giám mục) cho phép”.

Còn triệ 2 quy định về các linh mục khiếm thị: “Linh mục mù lòa hay bị tật bệnh nào khác, vẫn có thể cử hành hy tế Thánh Thể hợp pháp, khi dùng bất cứ bản văn Thánh lễ nào đã được phê chuẩn, hoặc trong trường hợp cần thiết, được sự trợ giúp của một linh mục hay một phó tế hoặc một giáo dân đã được huấn luyện thích đáng”.

Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời do linh mục Emmanuel d’Alzon, Tổng đại diện giáo phận Nîmes từ năm 1838 tới 1878, thành lập vào năm 1845. Dòng được khai sinh trong một ngôi trường trung học mang tên Assomption (Đức Mẹ Lên Trời) tại thành phố Nîmes, miền Nam nước Pháp và đến nay, đã có mặt tại gần 30 quốc gia.

Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, xuất bản, hành hương và đại kết.

Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời có mặt tại Việt Nam từ năm 2006 và đến tháng Chín 2009, Dòng đã có thể mở một Tập viện tại Bà Rịa. ■

Một tu sĩ khiếm thị được phong chức linh mục

WHĐ (19.10.2012) – Ngày Chúa nhật, 14 tháng Mười vừa qua tại nhà thờ Thánh Hippolyte, quận 13 Paris (Pháp), thầy phó tế Phêrô Phạm Văn Dương, Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời, đã được truyền chức linh mục.

Không có vấn đề chiếu cố hay thương cảm đối với thầy Dương. Câu hỏi cần phải trả lời là: “Thầy có đủ khả năng để trở thành một linh mục không?” Cũng như tất cả các vị bề trên Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời, cha Jean-François Petit, người dạy học cho thầy Dương trong sáu năm, đã trả lời: có! Đúng vậy, vị tu sĩ 33 tuổi này -bị mù vĩnh viễn vào năm 2004 do vi-rút tấn công mô thần kinh-, đã có đủ điều kiện để được thụ phong linh mục.

Lễ phong chức là kết quả của một suy nghĩ lâu dài đối với các vị bề trên, và cũng là một cam kết của cộng đoàn cho phép thầy sống đời sống tu sĩ và học tập trong những điều kiện tốt nhất.

Cho đến nay, trường hợp của thầy Dương là trường hợp duy nhất ở Pháp



–Canada cũng có một linh mục khiếm thị– và việc phong chức linh mục cho một thầy khuyết tật là rất hiếm.

Phong chức một linh mục bị khuyết tật đòi hỏi đương sự cũng như cộng đoàn phải luôn thích nghi. Thầy Phêrô Dương đã có thể theo đuổi việc

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf