



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 15-11-2012



Năm 2012 - Số 46

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 18-11-2012

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam Năm B

Không thuộc về thế gian

LỜI CHÚA: Ga 17,11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngược mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

SUY NIỆM

“Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô”. Đó là câu trả lời của ông Micae Hồ Đinh Hy khi vua Tự Đức mời ông giả vờ bước qua thánh

(xem tiếp trang 2)

Tổng giáo phận Hà Nội: Thánh lễ kỷ niệm 100 năm Công đồng Kẻ Sở tại Sở Kiện

WTGPHN – Vào lúc 10g00 ngày 10 tháng 11 năm 2012, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Sở Kiện tại Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam



đã diễn ra Thánh lễ kỷ niệm “bách chu niên” Công đồng Kẻ Sở (1912–2012), do Đức Tổng giám mục Phêrô

Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Đây là một sự kiện quan trọng đối với mọi thành phần Dân Chúa thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. Cùng với 11 Đức cha thuộc các giáo phận miền Bắc, 300 linh mục, 200 chủng sinh, có khoảng

18 ngàn tín hữu từ nhiều phương trời và đông đảo nam nữ tu sĩ của nhiều Dòng tu quy tụ nơi đây để tham dự sự kiện đặc biệt này. Ngoài việc mọi người đến đây cùng nhau ôn lại đời sống đức tin của cha ông, hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa; thì hết thảy thành phần dân Chúa còn bày tỏ sự hiệp thông với những chủ chăn của mình để cầu nguyện cho công cuộc Tân Phúc Âm Hóa trong Giáo tỉnh Hà Nội hôm nay và ngày mai.

(xem tiếp trang 4)

Giáo hội và Mạng xã hội

WHĐ (14.11.2012) – Khoảng 34% dân số thế giới sử dụng internet. Vì vậy, các trang mạng xã hội là một công cụ rất mạnh mẽ cho công cuộc Tân Phúc âm hóa. Chuyên gia mạng xã hội, giáo sư José Luis Orihuela, thuộc Đại học Navarra (Tây Ban Nha), nói rằng nếu Giáo hội chỉ hiện diện trên các trang web thì chưa đủ.

Để thực sự thành công trong công tác truyền thông trong thế giới ngày nay, Giáo hội cần tiếp cận với xã hội qua các mạng xã hội. Đó là điều mà các tổ chức lớn đã làm. Trên Facebook và Twitter, người ta có thể trao đổi ý tưởng và thông tin trên toàn thế giới, trong một vài giây.

Giáo sư Orihuela nói: “Đây là một sự kết hợp của sức mạnh của in ấn với sức mạnh của truyền thanh và truyền hình hướng tới đối tượng toàn



cuối. Đây cũng là sức mạnh của cá nhân bởi vì chúng ta có sẵn những công cụ ở trong túi. Chúng là công cụ mạnh mẽ, chẳng phải ma thuật nhưng cho phép truyền thông đủ loại, gồm cả việc viết về Thiên Chúa”.

Để thực sự biến những ý tưởng này thành hành động cụ thể, giáo sư Orihuela đã viết một vài cuốn sách như “Thế giới Twitter” và “Cuộc cách mạng Blog”, trong đó ông đưa ra một số bí quyết. Ông tin rằng Vatican và các tổ chức Công giáo cần có một cơ quan đặc trách cổ vũ các mạng xã hội của mình. Thông

(xem tiếp trang 3)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

giá. Ông là người thanh liêm, được nhà vua hết sức tin cẩn, cho phụ trách ngành dệt trong cả nước. Nhưng ông cũng là một Kitô hữu xông xáo làm việc tông đồ. Ông không thấy có gì xung khắc giữa việc phục vụ đất nước với việc phục vụ Giáo Hội. Khi quân Pháp bắn phá cảng Đà Nẵng thì ông bị bắt, bị kết án là khinh luật nước, chống lại triều đình. Ông Hy đã chấp nhận cái chết một cách bình thản. Trước khi chịu chém, ông còn xin hút một điếu thuốc, hương vị cuối cùng của trần gian mà ông muốn nếm trước khi nếm hương vị của thiên đàng vĩnh cửu.

Cuộc sống và cái chết của thánh Micae Hy soi sáng cho đoạn Lời Chúa hôm nay. Người Kitô hữu có hai đầu dây cần phải giữ. “*Như Cha đã sai Con đến trong thế gian, Con cũng sai họ đến trong thế gian*” (Ga 17,18). Thế gian là nơi thánh Hy đã sống cho đến chết. Thế gian là đất nước, là vua quan, là thứ dân... Ngài đã yêu mến và sống tận tình cho thế gian đó. Thế gian đã trở nên như máu thịt của người Kitô hữu vì đó là nơi họ được Chúa sai đến để phục vụ, và là nơi họ trở thành người Kitô hữu trọn vẹn. “*Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian*” (Ga 17,16). Ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, nghĩa là không hoàn toàn nghĩ và sống như thế gian.

Người Kitô hữu không coi thường mọi giá trị của xã hội, nhưng họ có một thang giá trị riêng. Họ biết đâu là những giá trị mà họ phải tôn trọng. Nếu hy sinh những giá trị đó, họ sẽ đánh mất chính mình và chẳng đóng góp được gì cho bộ mặt thế giới. Họ là nhúm men vùi trong đống bột. Men không được tách khỏi bột, và men cũng không được biến chất thành bột. Trong cả hai trường hợp, men đều trở nên vô ích. Chúng ta vẫn bị cám dỗ buông một trong hai đầu dây. Bỏ một trong hai đều làm mất căn tính của người Kitô hữu.

Ôn gọi Kitô hữu đặt ta vào một thế đứng chênh vênh, thế đứng *dễ ghét*, thế đứng đòi phải trả giá. Tủ đạo là cách làm chứng tuyệt vời trong thời bách hại. Trong thời kinh tế thị trường, cần có những cách làm chứng khác. Người Kitô hữu vẫn bị

(xem tiếp trang 3)

Vatican: Tổng thư ký Bộ Truyền giáo làm việc với đoàn đại biểu Ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam

WHĐ (9.11.2012) – Thông tấn xã Việt Nam ngày 7-11-2012 đưa tin: “Đoàn công tác liên ngành Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam gồm 10 thành viên do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Italia từ ngày 4-9/11 để tìm hiểu về vấn đề tôn giáo và việc quản lý của nhà nước đối với vấn đề này”.

Về chi tiết chuyến thăm và làm việc tại Italia của đoàn đại biểu Ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam, ngày 8-11-2012 trang tin điện tử EDA (cơ quan thông tin của Hội Truyền giáo Paris) cho biết:

“Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự khóa họp lần thứ 81 của Interpol diễn ra tại Roma, quy tụ đông đảo đại diện các Bộ Nội vụ và An ninh các quốc gia trên khắp thế giới.

Đoàn đại biểu VN gồm 10 thành viên đã có cuộc họp làm việc với Đức Tổng giám mục Savio Hán Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Phúc âm hóa các dân tộc (Bộ Truyền giáo). Hiện diện trong buổi làm việc còn có Đức Tổng giám mục Giám quản giáo phận Rôma và Ông Saverio Ruperto, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Italia”.

EDA nêu thêm:

“Đoàn đại biểu VN cũng đã gặp Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và thăm bệnh viện nhi Hài đồng Giêsu, nơi có mối



liên hệ hợp tác với một bệnh viện tại Hà Nội. Cơ quan ngôn luận I-Media tại Roma tường thuật: tại buổi tiếp kiến chung ngày 7-11, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã dừng lại chào một số thành viên của đoàn đại biểu VN”.

EDA cũng cho biết:

“Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này, hiện còn quá sớm để nhận định về tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ. Dường như không thể coi đây là phiên họp mới của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Cuộc họp gần đây nhất của Nhóm diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng Hai 2012 tại Hà Nội. Theo thông cáo chung được công bố trong dịp này, những cuộc thảo luận đã tập trung vào những hoạt động của vị Đại diện Tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức TGM Leopoldo Girelli, đã được bắt đầu, và những khả năng nhằm củng cố vai trò và thẩm quyền của ngài”. ■

Hoa Kỳ: các giám mục đối thoại với các blogger

WHĐ (9.11.2012) – Tại Hoa Kỳ, trước khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (HĐGMHK) họp khoáng đại thường niên vào mùa Thu năm nay, sẽ có một hội nghị mang chủ đề “*Gặp gỡ những người dùng mạng xã hội: Cuộc đối thoại giữa các Giám mục và các Blogger*” vào ngày 11-11-2012 tại Baltimore.



Đức Giám mục John

Wester, giám mục giáo phận Salt Lake City, chủ tịch Ủy ban Truyền thông của HĐGMHK, cũng là điều phối viên của sự kiện này, cho biết: “Chúng tôi hy vọng cuộc thảo luận sẽ mang lại nhiều hiệu quả và tạo sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức Mạng xã hội và Giáo Hội có thể làm

phong phú cho nhau như thế nào”.

Cuộc thảo luận này sẽ làm nổi bật một nghiên cứu mang tên “Việc sử dụng Mạng xã hội công giáo tại Hoa

Kỳ, năm 2012” do Trung tâm Nghiên cứu các ứng dụng cho việc Tông Đồ (CARA) thực hiện. Và hội thảo này cũng đáp ứng những nghiên cứu của một ban chuyên môn gồm:

– Đức cha Coyne Christopher, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Indianapolis,

– Rocco Palmo, chủ nhân của blog *Whispers in the Loggia*,

– Mary DeTurris Poust, một nhà báo, tác giả và blogger Công giáo;

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thiết lập Viện Hàn lâm Tòa Thánh về La ngữ



WHD (11.11.2012) – Thứ Bảy 10-11, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành “Tự sắc về La ngữ” -Motu Proprio Latina Lingua- thiết lập Viện hàn lâm Tòa Thánh về La ngữ, nhằm cổ võ sự hiểu biết và nghiên cứu ngôn ngữ và văn chương La tinh, từ cổ điển đến đương đại.

Trong Tự sắc, ĐTC viết: “Giáo Hội Công giáo và các vị giáo hoàng đã luôn dành cho La ngữ mối quan tâm đặc biệt”.

ĐTC nêu rõ Giáo Hội thời sơ khai đã sử dụng tiếng La tinh và Hy lạp, ngôn ngữ phổ biến thời đó, và đã lấy tiếng La tinh làm “ngôn ngữ của mình”.

ĐTC viết: “Sau khi đế quốc La Mã sụp đổ, Giáo Hội tại Rôma không những tiếp tục sử dụng tiếng La tinh mà còn giữ gìn và cổ võ sử dụng ngôn ngữ này trong thần học, phụng vụ, đào tạo và truyền bá kiến thức”.

ĐTC nói việc am hiểu tiếng La tinh hiện cần thiết hơn bao giờ hết trong

Giáo Hội, do La ngữ có tầm quan trọng trong việc nghiên cứu Thần học, Phụng vụ, Giáo phụ học và Giáo luật.

ĐTC cũng nói sự hiểu biết “nồng cạn” về tiếng La tinh có thể phương hại đến việc huấn luyện các linh mục tương lai về triết học và thần học.

Hơn nữa, Viện Hàn lâm về La ngữ cũng nhằm phục vụ xã hội rộng rãi hơn.

ĐTC viết: “Ngày nay đã lại xuất hiện mối quan tâm đối với tiếng La tinh và văn hóa cổ điển, không chỉ tại các lục địa có cội nguồn văn hóa Hy-La. Càng có ý nghĩa hơn nữa, bởi mối quan tâm này không chỉ liên quan đến lãnh vực học thuật mà còn thu hút những người trẻ và các học giả từ nhiều quốc gia và truyền thống khác nhau”.

Viện Hàn lâm mới được thiết lập sẽ trực thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và sẽ thay thế tổ chức Quý La ngữ do Đức giáo hoàng Phaolô VI thành lập. Tòa Thánh cũng đã bổ nhiệm giáo sư Ivano Dionigi làm Chủ tịch và cha Roberto Spataro, S.D.B. làm Tổng thư ký.

Nhiệm vụ của Viện Hàn lâm về La ngữ bao gồm xuất bản các ấn phẩm, tổ chức các hội nghị và hội thảo, cổ động việc nghiên cứu, học tập về La ngữ qua các phương tiện thông tin hiện đại. ■

Giáo hội và Mạng xã hội

thường, công việc đó được giao cho một người, nhưng ông nói, cần phải chia sẻ trách nhiệm.

Giáo sư Orihuela nói: “Kết nối với công chúng qua các mạng xã hội là việc cần phải được thực hiện. Công việc này cần đến cả một tổ chức, chứ không phải chỉ là một người. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là nhiệm vụ của thế hệ mới. Những người trong một tổ chức phải chấp nhận ý tưởng rằng tất cả mọi người đều phải truyền thông, phải chăm sóc tên tuổi của mình và phải phục vụ công chúng”.

Giáo hội hiểu được điều đó và bằng chứng là Giáo hội đã có mặt cả trên Twitter và Facebook.

Bây giờ không chỉ những người Công giáo bình thường mới lập các trang mạng xã hội, nhưng cả các Hội đồng

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cám dỗ bước qua lương tâm mình để mua lấy chút địa vị, lợi nhuận, an toàn, thoả mái... Thế gian không ở ngoài ta, thế gian ở ngay trong lòng ta. Ước gì chúng ta dám chấp nhận thiệt thòi, phiền hà, mất mát, khi can đảm làm chứng cho lòng tin và tình yêu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời, Chúa đưa chúng con vào thế giằng co liên tục.

Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian,
lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó.

Thế gian này vàng thau lẫn lộn.
Có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài.

Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình,
giữ được vị mặn của muối,
và sức tác động của men,
để đem đến cho thế gian
một linh hồn, một sức sống.

Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo,
chỉ sợ mình bỏ sống đạo
vì bị quyến ru bởi bao thú vui trần thế.

Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng
chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo,
những người đã đặt Chúa lên trên
mạng sống.

Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian
ghét chúng con,
thì xin cho chúng con cảm thấy
niềm vui
của người được diễm phúc nên
giống Chúa. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

tháng Tư năm 2011 tại Vatican, được tài trợ bởi Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội và Hội đồng Tòa Thánh về Văn Hóa.

Sau cuộc hội thảo này, các phiên họp công khai của HDGMHK (vào hai ngày 12 và 13 tháng 11) sẽ được Mạng truyền hình CatholicTV phát sóng trực tiếp (có thể theo dõi các phiên họp công khai này ở các địa chỉ: www.usccb.org/about/leadership/usccb-general-assembly, www.facebook.com/USCCB và twitter.com/USCCBLive). ■

(Nguồn: usccb.org, catholictv.com
và live.lcdioocese.org)

Tổng giáo phận Hà Nội: Thánh lễ kỷ niệm 100 năm

1. Dấu ấn quá khứ

Cách nay đúng 100 năm (1912), “Công đồng miền Bắc Kì lần thứ hai” đã diễn ra tại khu vực nhà thờ Chính Tòa Kẻ Sớ, từ ngày 10 đến 24 tháng 11, dưới quyền triệu tập và chủ tọa của Đức giám mục niên trưởng Phêrô Gendreau Đông, Vị đại diện Tông tòa giáo phận Tây Đàng Ngoài (Hà Nội). Nội dung chính của Công đồng Kẻ Sớ gồm bốn phần:

- Phần 1: quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của “các đẳng bậc”: từ giám mục, thừa sai, linh mục bản quốc, thầy giảng đến các tổ chức nhà Đức Chúa Trời, nhà tràng (Chủng viện), và các Dòng nam nữ.
- Phần 2: quy định về tài sản của Hội Thánh.
- Phần 3: quy định về việc cử hành và lãnh nhận các Bí tích.
- Phần 4: nhắc nhở các linh mục có bổn phận chăm lo cho các tín hữu sống đạo và những bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Ngoài ra, Công đồng còn khuyến khích các linh mục mở trường học, nhà tiều nhi và nhà thương.

Từ Công đồng Kẻ Sớ, chúng ta có nhiều mục tử nhiệt thành, gắn bó với Hội Thánh hoàn cầu, hiệp thông giữa các giáo phận và hết lòng yêu thương, can đảm chăm sóc đoàn chiên mà Thiên Chúa trao cho các ngài. Các linh mục luôn toát lên tinh thần đạo đức và kỷ luật; còn giáo dân được cổ vũ sống tốt đạo đẹp đời...

Có thể nói, thông qua Công đồng Kẻ Sớ, Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam phần nào hoà nhập và đáp ứng những nhu cầu của thời đại, hầu Tin Mừng của Chúa ngày một rộng khắp.

2. Thánh lễ tạ ơn

Đúng 10 giờ, Thánh lễ tạ ơn bắt đầu, do Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, chủ tế; đồng tế với ngài có 10 Đức cha của các giáo phận miền Bắc, 300 linh mục, 200 chủng sinh, đồng đảo nam nữ tu sĩ và giáo dân. Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay cũng được trang hoàng lộng lẫy với những bunting rộn ràng và khẩu hiệu đầy ý nghĩa.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phêrô nói: “Hôm nay chúng ta quy tụ các thành phần dân Chúa thuộc 10 giáo phận miền Bắc, phần nào làm sống lại khung cảnh và bầu khí của hai Công đồng đầu tiên của Giáo Hội tại Việt Nam. Cùng với các mục tử của mình, chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử của các chứng nhân đức tin trên quê hương thân yêu này, để xin Chúa cho mỗi người cộng tác tích cực vào công cuộc tân Phúc Âm hoá, nhằm mở mang nước Chúa và xây dựng một Hội Thánh được hiệp nhất và bình an như ý Chúa muốn”.

Trong phần giảng lễ, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Giám mục giáo phận Hải Phòng, một lần nữa nhắc đến sự ra đời Công đồng Kẻ Sớ với những bậc tiền bối trong đức tin để ôn lại, noi gương và cùng nhau cầu nguyện cho công cuộc Tân Phúc Âm hoá tại Giáo tỉnh. Đây cũng chính là đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vừa nhóm họp tại Rôma.

Nói về những bậc tiền bối, ngài nói: “Tại địa điểm linh thiêng này, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về



hồng ân Đức tin; tôn vinh các Thánh Tử đạo; tri ân các bậc Tiên nhân và cùng nhau lắng nghe bài học của lịch sử, nhờ đó chúng ta tìm ra Thánh ý Chúa để thực thi sứ mạng trong hoàn cảnh thực tại đang đổi thay từng ngày”.

Đức cha dùng hình ảnh bên bờ giếng Giacóp, một hình ảnh gần gũi với con dân Việt Nam để đề cập tới việc truyền giáo. Khi đề cập tới hình ảnh giếng nước, Sứ điệp Thượng Hội Đồng muốn nêu rõ tình trạng con người thời nay. Họ không chỉ khát nước, không chỉ khát tiền bạc vật chất mà họ khát chân lý. Hiện trạng xã hội Việt Nam chúng ta cũng cho thấy điều đó: càng ngày càng phổ biến các vụ tự tử, chém giết, cướp bóc... Khá nhiều người trong xã hội hôm nay, nhất là các bạn trẻ, cảm thấy hoang mang, trống rỗng vì

không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Họ mất niềm tin và hậu quả là họ vùi mình trong men rượu, ma túy và ăn chơi trác táng. Họ đang cần có người giúp họ tìm tới mạch nước của hạnh phúc và niềm vui.

Như thế, truyền giáo là giúp cho mọi người tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Loan báo Tin Mừng là nói với anh chị em mình rằng Thiên Chúa yêu thương họ và muốn cho họ hạnh phúc. Đây cũng chính là điều mà Đức Giêsu đã thực hiện bằng trọn vẹn cuộc đời dương thế của Người.

Hình ảnh “giếng nước đầu làng” là những gợi ý để chúng ta diễn tả một Giáo Hội thân thiện hòa đồng, yêu thương chân thành và bác ái yêu thương. Công cuộc Phúc âm hóa là của mỗi chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, vì hết thảy chúng ta đều được trao phó nhiệm vụ này khi được Thanh Tẩy.

Cuối Thánh lễ, Đức Tổng giám mục bày tỏ lòng biết ơn đến các thành phần tham dự, từ các Đức giám mục, quý cha, quý chủng sinh, nam nữ tu sĩ và giáo dân. Ngài nhấn mạnh đến vai trò của mỗi giới trong Hội Thánh và cũng không quên cảm ơn các hội đoàn, dòng tu và tiểu ban đã cầu nguyện, giúp đỡ để tổ chức Thánh lễ được trang nghiêm và sôi sắng. Xin Thiên Chúa đón nhận tất cả tâm tình tin tưởng và phó thác của chúng ta mà ban phúc lành trên Giáo tỉnh Hà Nội.

3. Hướng tới tương lai

“Ôn cố tri tân”, nhìn lại lịch sử đã qua để học thêm những điều mới mẻ. Một thế kỷ sau Công đồng Sơ Kiện, những thao thức của các chủ chăn ngày xưa cũng là những thao thức mong đợi của chúng ta hôm nay. Có thể những khó khăn và thách đố của thời đại hôm nay mang những dung mạo khác, nhưng đều chung một đích điểm là nhằm sống và loan truyền đức tin cho anh chị em mình. Việc kỷ niệm 100 năm Công đồng Kẻ Sớ cũng trùng lặp với Năm Đức Tin vừa được khai mạc trong Giáo Hội hoàn vũ cũng như Giáo Hội địa phương. Hy vọng việc ôn lại một biến cố quan trọng đã qua, giúp chúng ta tìm được những bài học cho ngày hôm nay, nhờ đó chúng ta có thêm sức mạnh để sống và loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu cho mọi người (bài giảng của Đức cha Giuse). Đây cũng chính là đề tài mà Đức Tổng Giám mục Phêrô đã chọn cho biến cố trọng đại này, biến cố kỷ niệm Công đồng Kẻ Sớ “bách chu niên”. ■