



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 24-1-2013



NĂM ĐỨC TIN 2012

hdgmvietnam.org

Số 04

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 27-1-2013

Chúa nhật 3 Thường niên Năm C

Năm hồng ân của Chúa

LỜI CHÚA: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có nhiều người đã ra công biện soạn bản tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuân tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

Được quyền năng Thiên Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gấp đoạn chép rằng:

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.”

Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều

(xem tiếp trang 2)

Giáo phận Đà Nẵng: Khai mạc Năm Thánh

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG – Ngày 18 tháng 01 năm 1963, cách nay đúng 50 năm, Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII đã ký Tông sắc thiết lập giáo phận Đà Nẵng; và cũng ngày này 398 năm về trước, 18/01/1615, các nhà truyền giáo đầu tiên do cha Buzomi dòng Tân dấn đầu, đã cập bến sông Hàn thơ mộng của Thành phố Đà Nẵng ngày nay để chính thức khởi đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Nhân dịp này, theo thỉnh nguyện của giáo phận, Tòa Thánh đã ban phép cho giáo phận Đà Nẵng tưởng niệm và cử hành các biến cố này bằng Năm Thánh kép, từ ngày 18/01/2013 đến 18/01/2015, để kỷ niệm Kim Khánh Giáo phận và 400 năm đón nhận Tin



Mừng. Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh đã được tổ chức tại Nhà thờ Trà Kiệu vào ngày 18/01/2013.

Trong dịp này, giáo phận cũng đặc biệt tưởng nhớ đến Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục tiên khởi của giáo phận, nhân kỷ niệm đúng 25 năm ngày ngài qua

(xem tiếp trang 4)

Tòa thánh soạn thảo Bản hướng dẫn cử hành Thánh Lễ dành cho linh mục

WHD (22-01-2013) – Bộ Phụng tự Tòa Thánh đang soạn thảo Bản hướng dẫn giúp các linh mục cử hành Thánh Lễ đúng cách.

Trong một phát biểu ngày 15-01, Đức hồng y Antonio Cañizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng tự, cho biết Bản hướng dẫn sẽ được phát hành theo hình thức một tập sách mỏng “để giúp cử hành và tham dự Thánh lễ một cách tốt đẹp”. Ngài nói rằng hy vọng tập sách này sẽ được ấn hành vào mùa hè 2013.

Lược qua những đề tài được đề cập trong tập sách, Đức hồng y Cañizares cho biết những cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II “phải được hiểu trong sự tiếp nối truyền thống của Giáo hội chứ không phải là sự đứt đoạn hay bất liên tục”. Ngài cũng



nhanh mạnh rằng phụng vụ là món quà của Thiên Chúa ban cho Giáo hội chứ không phải là sáng kiến của cá nhân. “Thiên Chúa muốn được thờ phượng một cách cụ thể, chúng ta không được tùy tiện thay đổi”.

Đức hồng y Cañizares nói rằng Bản hướng dẫn không cho phép vị chủ tế “trình diễn” và đưa vào những điều mới lạ khiến phụng vụ trở thành trò “giải trí” cho Dân Chúa. Ngài nhấn mạnh, quan trọng là phải tạo được cảm thức về tính trang trọng và mẫu nhiệm trong phụng vụ, khuyến khích những giây phút thịnh lặng, và kết luận: việc hiểu biết Thánh Lễ như là hy lối của Chúa Kitô phải là điều tối quan trọng. ■

(CWN 17-1-2013)

Tuần Tin số 04/2013 – 1

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."

SUY NIỆM

Khi đã khá có tiếng tăm ở vùng Galilê, Đức Giêsu trở về Nadarét, nơi Ngài sinh trưởng. Làm sao Ngài quên được mảnh đất làng quê đã ấp ủ mình, nơi có bà con họ hàng, láng giềng, bè bạn. Hơn nữa Ngài cũng không cắt đứt với tôn giáo của cha ông. Ngài vẫn là một người Do Thái ngoan đạo, quen lui tới hội đường cùng với dân làng vào ngày sabát, để thờ phượng Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là Cha. Chúng ta cần chiêm ngắm Đức Giêsu đứng đọc Sách Thánh, rồi ngồi xuống giải thích Lời Chúa cho mọi người. Củ chỉ của Ngài thật trang trọng, đĩnh đạc, khi nhận sách, mở sách, cũng như khi cuộn sách để trả lại. Có một bầu khí cầu nguyện sâu lắng ở hội đường. Mọi người đều chăm chú nghe lời Ngài giảng.

Đoạn sách Ngài đọc hôm ấy là của ngôn sứ Isaia. Isaia đã nói lên ơn gọi và sứ mạng của mình. Ông được xúc động để trở thành ngôn sứ cho những người Do Thái mới thoát khỏi cảnh lưu đày. Ông được sai đi để loan báo thời cùng khổn đã chấm dứt và công bố khai mở một thời kỳ đầy ân sủng và tự do. Đức Giêsu đã bị đánh động bởi đoạn sách này. Ngài thấy nó phản ánh chính ơn gọi và sứ mạng của mình. Đây là một hướng đi mà Ngài phải theo đuổi, một chương trình hành động mà Ngài muốn hoàn thành.

Đức Giêsu là người đầy tràn Thánh Thần cách đặc biệt. Thánh Thần chỉ phối toàn bộ lời nói, việc làm của Ngài. Ngài được sai đi đem Tin Mừng cho người nghèo, nghèo tiền bạc, nghèo sức khỏe, nghèo tiếng nói. Ngài được sai đến với những kẻ bị giam cầm bởi nỗi lo sợ, bởi thành kiến, bởi ích kỷ tham lam. Ngài cho người mù được sáng mắt và thấy trong niềm tin. Ngài trả lại tự do cho cả người bị áp bức lẫn người gây áp bức bóc lột. Ngài mời gọi cả hai sống thanh thoát như Ngài, sống như con của Cha và anh em của nhau. Ngài khai mạc một Năm Thánh, Năm Hồng Âm cứu độ.

(xem tiếp trang 3)

Đức Tổng giám mục Matxcova: “Chứng tá là sức mạnh lớn nhất của người tín hữu Kitô”

WHD (21.01.2013) – Trong dịp tham dự Hội nghị toàn thể của Hội đồng Tòa thánh Cor Unum tại Roma (17–19/01/2013) –cũng là dịp khai mạc Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu–, Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Matxcova, đã trao đổi với hằng tin Zenit về chủ đề “sự hiệp nhất các Kitô hữu”.

Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

Zenit: Một người Ý lại lãnh đạo giáo phận quan trọng nhất trong một quốc gia Chính thống giáo lớn nhất, điều đó có ý nghĩa gì?

Đức Tổng giám mục Pezzi: Tôi phải khiêm tốn chấp nhận yêu cầu của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Trong cuộc sống, tôi đã học được rằng khi thưa lời xin vâng với Thiên Chúa, chúng ta chẳng bao giờ sai lầm. Như thế, hoàn cảnh cuộc sống có thay đổi, nhưng điều quan trọng là thưa xin vâng với Chúa Kitô khi Ngài gọi. Nước Nga đúng là một đất nước vĩ đại và Chính thống giáo là tôn giáo phổ biến nhất. Đối với tôi, là một người có gốc gác và lịch sử Ý, trước hết tôi phải khiêm tốn mở lòng ra đối với Mẫu nhiệm của Thiên Chúa. Khi tôi được bổ nhiệm làm giám mục Công giáo Matxcova, có một bạn trẻ Công giáo hỏi, cha không cảm thấy như một người xa lạ ở Matxcova vì là người Ý và là người Công giáo sao? Và tôi trả lời rằng, có Chúa Giêsu Kitô tôi không còn cảm thấy mình là người xa lạ, còn nếu không có Chúa Kitô, tôi sẽ là một người xa lạ ngay với bản thân mình. Trong những năm qua tôi đã cố gắng để đừng quên chân lý ấy.

– *Nước Nga thời hậu Cộng sản là một nơi đầy mâu thuẫn. Trong đó những điều tai hại nhất là tham nhũng, nghiện rượu, và nhất là sự sụp đổ về nhân khẩu học Trái lại, chúng ta lại thấy tôn giáo hồi sinh sau nhiều năm bị Cộng sản đàn áp. Theo kinh nghiệm mục vụ, Đức cha có thấy như vậy không?*

– Việc hồi sinh tôn giáo chắc chắn là một đặc trưng của nước Nga thời hậu Cộng sản. Tôi muốn nói rằng điều đó thể hiện trước hết nơi các vấn nạn tối thương về ý nghĩa của cuộc sống và cái chết. Đây là một

vấn nạn cần tiếp tục đào sâu và học hỏi. Vấn nạn về ý nghĩa sâu xa này liên hệ đến việc xây dựng các mối tương quan, tạo lập một gia đình, sinh sản con cái. Tóm lại, nó chạm đến cả vận mệnh của một người mà người ấy không thể né tránh. Tôi xin phép nói rằng tôi hết sức ngạc nhiên –trong những người tôi gặp, đặc biệt là những người trẻ– khi thấy rằng không hoàn cảnh nào có thể dập tắt hy vọng và triển vọng là chính cuộc sống của mỗi con người.

– *Trong công việc mục vụ hằng ngày, Đức cha thực hiện việc đối thoại với Giáo hội Chính thống ra sao?*

– Không thể không đối thoại với Chính thống giáo. Cuộc đối thoại ấy ở ngay trong lời cầu nguyện của tôi, trong việc dâng lễ hằng ngày, trong sứ vụ của tôi, trong khi gặp gỡ mọi người. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ nói về đối thoại hay chỉ hoạt động đối thoại, nhưng điều ấy luôn ở trong tim tôi. Và rồi, tất nhiên, có những cơ hội tốt đẹp để gặp gỡ các giám mục, linh mục và giáo dân Chính thống giáo. Tôi phải nói rằng chứng tá bao giờ cũng là nền tảng và là nội dung chính của các cuộc gặp gỡ này. Chứng tá là #sức mạnh lớn nhất của người tín hữu Kitô: một người nhiệt tâm, hạnh phúc và biết ơn vì đức tin, nếu Chúa muốn, sẽ trở nên một nhân tố hoán cải, trở về với Chúa Kitô.

– *Trong chương trình của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, Ngài dành ưu tiên cho đại kết. Theo Đức cha, đã có được kết quả gì về phía Chính thống giáo?*

– Tôi nghĩ rằng niềm say mê hiệp nhất là một trong những nét cảm động nhất của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Ngay từ đầu, điều đó đã khiến riêng tôi rất xúc động. Và tôi vô cùng cảm động khi nhớ lại giờ Kinh chiểu trong Khóa họp Thượng Hội đồng Giám Mục năm 2008, có Đức Thượng phụ Constantinopolis Bartholomaios tham dự; khi ấy Đức giáo hoàng đặt câu hỏi: “Nếu chúng ta có cùng một Cha, thì tại sao lại không thể là anh em với nhau?” Trong giới Chính thống Nga, niềm say mê Chúa Kitô ấy của Đức giáo hoàng rất có ảnh hưởng và được trân trọng cách đặc biệt. Chỉ cần nhắc lại một số thông điệp mà Đức giáo hoàng và Đức Thượng phụ Kyril đã

(xem tiếp trang 3)

Ủy ban Ecclesia Dei đưa sáng kiến mới cho cuộc đối thoại với Huynh đoàn Thánh Piô X

WHĐ (23.01.2013) – Với cố gắng làm sống lại cuộc đối thoại giữa Rôma và Huynh đoàn Thánh Piô X, mới đây Đức Tổng giám mục Augustine Di Noia, OP, Phó chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, trực thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin, đã gửi thư cho Giám mục Bernard Fellay, người lãnh đạo Huynh đoàn, và các linh mục thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X.

Trong thư, Đức TGM Di Noia ghi nhận hiện cuộc đối thoại đang bị đình trệ, đồng thời nêu ra những điểm khác biệt của những người theo chủ trương của TGM Lefebvre trước cách giải thích của Rôma về “tính liên tục” đối với truyền thống. Huynh đoàn cho rằng một số văn kiện Công đồng đã mắc sai lầm, nhất là về đối thoại với các tôn giáo và đại kết.

Trước sự bế tắc của cuộc đối thoại về phương diện thần học, Đức TGM Di Noia đề nghị cách tiếp cận về linh đạo, mời gọi cùng xét mình theo các khía cạnh: khiêm nhường, hiền lành, nhân nature, bác ái.

Thư của Đức TGM Di Noia cũng nhắc lại Roma đang chờ GM Fellay trả lời văn kiện của Tòa Thánh ngày 14 tháng Sáu 2012 (văn kiện đề nghị Huynh đoàn trở thành hạt giám chức tòng nhân – T.T chung thích).

Để ra khỏi bế tắc hiện nay, Đức TGM Phó chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei đề nghị Huynh đoàn, theo những gì đã có được, tìm lại “đặc sủng tích cực” của giai đoạn mới hình thành Huynh đoàn – tại Fribourg và Écône, đó là nỗ lực cải cách qua việc đào tạo linh mục và truyền giáo.

Để những lý lẽ phản biện có giá trị “xây dựng” và được đặt trên một nền tảng thần học “sâu xa”, Đức TGM đề nghị tránh việc sử dụng các phương tiện truyền thông (Phòng báo chí Tòa Thánh đã không công bố bức thư này) hoặc khai triển thứ “huấn quyền song song”.

Đức TGM Di Noia đề cập đến bản hướng dẫn *Donum veritatis* mang chữ ký của ĐHY Joseph Ratzinger, ngày 24 tháng Năm 1990, về “ơn gọi của nhà thần học trong Giáo Hội”, đã đưa ra định nghĩa về nhà thần học: “là người hiệp thông với Huấn quyền, có nhiệm vụ linh hội sự hiểu biết ngày một sâu xa hơn đối với Lời Chúa được linh hứng trong Kinh Thánh và được Truyền thống sống động của Hội Thánh truyền lại”. Văn kiện cũng đã nhắc lại thẩm quyền của Huấn

quyền: “Trong khi dấn thân phụng sự chân lý, trung tín với phận sự của mình, nhà thần học phải ý thức về sứ mạng của mình đối với Huấn quyền và cộng tác với Huấn quyền”.

Sau khi Huynh đoàn Thánh Piô X ra quyết định khai trừ GM Richard Williamson ngày 24 tháng Mười 2012, dường như trong nội bộ đã có sự phân hóa. GM Fellay là người muốn duy trì cuộc đối thoại với Rôma.

Theo một số nhà quan sát, dù những người lãnh đạo không còn bị vạ tuyệt thông nhưng chưa hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, thì tình thế đó của Huynh đoàn cũng không thể kéo dài lâu.

Thư của Đức TGM Di Noia, tuy không được cha Lombardi, Giám đốc phòng Báo chí Tòa Thánh, công bố và bình luận, nhưng dường như đã phát đi

(xem tiếp trang 4)

Đức Tổng giám mục Matxcova...

trao đổi trong những năm vừa qua.

– Tuần lễ Cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất đang diễn ra. Đức cha sống Tuần lễ này như thế nào?

– Tôi chỉ ở Roma vài ngày để họp Hội nghị toàn thể Hội đồng Tòa thánh Cor Unum do Đức hồng y Robert Sarah mời. Ở Nga, chúng tôi có nhiều sáng kiến trong tuần lễ này, để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất. Tôi nghĩ rằng ý tưởng cơ bản của năm nay mới được Đức hồng y Koch chọn ra, khi ngài nói về đại kết, sự hiệp nhất của các Kitô hữu không phải là một ảo tưởng, nhưng là một lời hứa, mà Chúa Kitô đã cầu xin trong những giây phút cuối cuộc sống trần thế của Người, khi Người gặp các môn đệ lần cuối, trước khi bị bắt và treo trên Thập giá. Vì thế, chúng ta cũng phải cầu xin ơn hiệp nhất. Cá nhân tôi sẽ tham dự hai buổi cầu nguyện với những anh em Kitô giáo khác, vào ngày thứ Hai 21-01 tại Matxcova và ngày thứ Năm 24-01 tại Saint Petersburg. Như một người bạn của tôi nói với tôi trong những ngày này, qua lời của một Cha linh hướng nổi tiếng: “Các công trình lớn đều được thực hiện khi quỳ gối”. Nhờ thế mà bạn cũng có thể thi hành và cống hiến cho sự hiệp nhất Kitô giáo. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Chúng ta phải có thể nói một câu tương tự như Đức Giêsu. Có nhiều đoạn Lời Chúa chẳng được ứng nghiệm bao giờ vì thiếu sự cộng tác của bản thân tôi. Con người hôm nay khao khát niềm vui, ánh sáng, tự do, nhưng ít người chịu tin vào Đức Kitô chỉ vì đời tôi đầy sâu muộn, bóng tối và nô lệ. Thật chí có khi tôi lại là kẻ áp bức anh em, kẻ bịt mắt và giam hãm tha nhân trong ngục tù. Lời ngôn sứ Isaia đã được ứng nghiệm trong đời Đức Giêsu. Ước gì Lời Chúa cũng được ứng nghiệm trong đời tôi, để ngày hôm nay của Chúa được kéo dài đến tận thế. Đại Năm Thánh 2000 đã kết thúc, nhưng kết thúc là để tôi bắt đầu sống quảng đại một thiên niên kỷ mới chan chứa hồng ân.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin cho chúng con nhận ra sự
hiện diện của Ngài
giữa lòng thế giới,
trong lòng mọi người.

Thế giới hôm nay còn nhiều điểm tối, nhưng vẫn có những đốm sáng rực rỡ: khi con người ngồi lại gần nhau để giải quyết tranh chấp, tìm kiếm hòa bình; khi cả thế giới lo chung một mối lo: bảo vệ trái đất, ngăn chặn sida, tận diệt ma tuý; khi có những người nghèo quan tâm đến những người nghèo hơn; khi trẻ thơ và người già được chăm sóc; khi hàng rào ngăn cách các nước được tháo gỡ; khi không còn nạn kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da; khi những tiến bộ của khoa học kỹ thuật làm cho con người sống hạnh phúc; khi mọi người nhận ra mình là anh em của nhau, liên đới với nhau và chịu trách nhiệm về nhau, sống trên cùng một hành tinh, dưới mái nhà bầu trời.

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin cho chúng con thấy Ngài
nơi nụ cười người ta trao cho nhau
trên đường phố,
nơi những hy sinh vô vị lợi,
và cả nơi những thao thức của ai đó,
muốn xây dựng một thế giới
huynh đệ hơn. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Giáo phận Đà Nẵng: Khai mạc Năm Thánh

đời và được mai táng tại Trà Kiệu, 21/01/1988. Ngày 01/5/2013 tới đây, giáo phận Đà Nẵng sẽ tổ chức mừng Kim Khánh Giáo phận, nhân kỷ niệm đúng 50 năm ngày ngàn về nhậm chức tại Nhà thờ Đà Nẵng.

Khoảng 7000 tín hữu đã vây kín lề dài trong sân Nhà thờ Trà Kiệu dưới những hàng me rợp bóng để tham dự Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh ban ơn Toàn Xá. Thánh Lễ do Đức Tổng giám mục Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng chủ sự, với sự hiện diện của Đức giám mục giáo phận, Giuse Châu Ngọc Tri, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Mẹ Qui Nhơn. Đặc biệt có sự hiện diện của hai Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá và Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng, nhân chuyến đi công tác tại La Vang, cũng đã đến Trà Kiệu chung chia niềm vui và dâng lời tạ ơn với giáo phận Đà Nẵng. Trước khi đến nơi hành lễ, các Đức giám mục đã lên đồi Bửu Châu kính viếng Đức Mẹ. Linh mục đoàn giáo phận và một số quý cha khách đã hiện diện đồng tế trong Thánh Lễ, đặc biệt là Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, và cha Renaud Whiterup, Bề trên Tổng quyền Tu hội Xuân Bích đang viếng thăm Đà Nẵng.

Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, cha Phaolô Maria Trần Quốc Việt, Tổng Đại diện giáo phận đã tuyên đọc Sắc lệnh của Tòa Án Giải Tối Cao về việc mở Năm Thánh tại giáo phận Đà Nẵng. Sau đó, Đức giám mục giáo phận đã long trọng tuyên bố khai mạc Năm Thánh, cộng đoàn đã tiếp nối lời ngài bằng những tràng pháo tay và những âm thanh rộn rã với bài ca tạ ơn được cất lên dệt thành niềm vui thánh thiện lan tỏa đến mọi người. Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ Bonaventura Mai Thái đã đọc thư chúc mừng của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, và Đức giám mục Thanh Hóa được mời công bố thư chúc mừng và phép lành của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI qua Đức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh nhân danh Đức giáo hoàng.

Thánh Lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sôt sắng. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức TGM Huế đã nhắc lại đôi nét về lịch sử truyền giáo tại Đà Nẵng, đồng thời giúp cộng

đoàn nhìn lại 50 năm hồng ân của giáo phận. Ngài mời gọi mọi người hoà nhịp cùng Hội Thánh trong tinh thần của Năm Đức Tin, nỗ lực hoán cải và canh tân trong tinh thần đối thoại, hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.

Cuối Thánh Lễ, thay mặt gia đình giáo phận, Đức cha Giuse Giám mục giáo phận đã tự tay tặng hoa cho các Đức cha và khách quý hiện diện. Sau đó, ngài trao cờ Năm Thánh cho đại diện của 50 giáo xứ mang về giáo xứ mình. Nhân dịp này, Đức giám mục giáo phận cũng công bố việc thành lập Hội đồng Mục vụ Giáo phận và phát động giờ kinh gia đình trong toàn giáo phận, theo tiến trình quyết nghị của Đại Hội Dân Chúa vào cuối năm 2012 với tầm nhìn sứ vụ: “Hiệp Nhất, Sống Đức Tin và Loan Báo Tin Mừng”, đưa giáo phận Đà Nẵng bước vào Năm Thánh này.

Sau khi cộng đoàn nghe cha Quản xứ Trà Kiệu tuyên đọc Sắc lệnh của Tòa Án Giải Tối Cao trao quyền cho Đức giám mục giáo phận thay mặt Đức Thánh Cha ban phép lành với Ông Toàn Xá nhân ngày khai mạc Năm Thánh, Đức cha Giuse đã mời Đức TGM và quý Đức cha hiện diện cùng với ngài ban Phép Lành cho Dân Chúa.

Kết thúc Thánh Lễ, đoàn đồng tế cùng với đại diện 50 giáo xứ với cờ Năm Thánh đã tiến ra Vườn Nghĩa, viếng mộ và cầu nguyện cho Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục tiên khởi giáo phận Đà Nẵng. Các Đức giám mục đã đặt vòng hoa bên phần mộ của ngài, tưởng nhớ một giám mục đan anh đã an nghỉ trong Chúa vừa tròn 25 năm trong vài ngày tới, 21/01/2013.

Thánh Lễ khai mạc khép lại, nhưng bắt đầu mở ra cho giáo phận Đà Nẵng một trang sử mới, với dạt dào ơn thiêng mà giáo phận được nhận lãnh trong Năm Hồng Phúc này. Để kết nối huynh đệ, các giáo xứ lại quây quần dưới sân me để chia sẻ bữa trưa mà mỗi giáo xứ đã tự lo liệu mang đến Trà Kiệu theo đoàn hành hương của giáo xứ mình.

Mọi người ra về trong hân hoan, mang theo những dư âm và tâm tình của Thánh Lễ Khai Mạc, làm hành trang trong suốt hành trình Năm Thánh Hồng Ân này. ■

Đức hồng y Ravasi được mời giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2013 cho giáo triều



WHD (22-01-2013) – Đức hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI mời giảng tĩnh tâm Mùa Chay năm nay cho giáo triều Roma.

Đức hồng y Ravasi là người đầu tiên đứng đầu một cơ quan trong giáo triều giảng tĩnh tâm Mùa Chay trong triều đại giáo hoàng của Đức đương kim giáo hoàng. Năm 2009 khi Đức hồng y Francis Arinze giảng tĩnh tâm thì ngài đã nghỉ hưu, không còn là Bộ trưởng Bộ Phụng tự. Vị giảng thuyết năm ngoái là Đức hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Congo.

Tĩnh tâm Mùa Chay của giáo triều kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 17-03. Trong tuần tĩnh tâm, Tòa Thánh tạm ngưng tất cả các buổi tiếp kiến của Đức giáo hoàng, và chương trình làm việc của các cơ quan khác tại Giáo triều cũng được cắt giảm vì các vị giám chức cũng tham dự tĩnh tâm cùng với Đức Thánh Cha. Tuần tĩnh tâm được tổ chức tại nhà nguyện *Redemptoris Mater* ở Dinh Tông Tòa.■

(CWN 18-1-2013)

Ủy ban Ecclesia Dei đưa sáng kiến mới...

một thông điệp mang tính hiện thực: Ủy ban Ecclesia Dei không nghĩ sẽ có ngày DTC Bênêđictô XVI không còn chìa tay ra cho một cơ hội đã bị bỏ lỡ, nhưng việc đàm phán không phải vì thế mà kéo dài vô tận. ■

(Theo Zenit, 19-01-2013)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**