



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 3-2-2013**

**Chúa nhật 4 Thường niên**

**Năm C**

**Không được chấp nhận**

**LỜI CHÚA: Lc 4, 21-30**

*Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Đức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xaréphta miền Xidon. Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyria thôi.”*

*Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi - họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.*

**SUY NIỆM**

Tin là thái độ căn bản trong cuộc sống. Chẳng ai có thể sống mà  
*(xem tiếp trang 2)*

**Bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất:  
Đức Thánh Cha chủ sự Giờ Kinh chiều Đại kết**

WHĐ (26.01.2013) – Chiều thứ sáu 25-01, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ sự Giờ Kinh chiều lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu (18–25/01/2013).

Tham dự Kinh chiều với ĐTC, có các phẩm chức trong Giáo triều, đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân giáo phận Roma, các sinh viên Học viện Đại kết, Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học Công giáo-Chính thống giáo. Đặc biệt có sự hiện diện của Tổng giám mục Chính thống giáo Gennadios Zervos, đại diện Đức Thượng phụ Constantinopolis; Giám mục Anh giáo David Richardson, đại diện Tổng giám mục Giáo chủ Canterbury Anh giáo.

Trong diễn văn chào đón ĐTC và mọi người tham dự Kinh chiều, Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, nhấn mạnh: “Việc tìm kiếm

sự hiệp nhất không những là khát vọng của nhân loại, mà còn tương ứng với ý muốn của Thiên Chúa”.

Trong bài giảng Giờ Kinh chiều, ĐTC nhắc lại chủ đề cầu nguyện cho Hiệp nhất năm nay, được gợi ý từ sách Tiên tri Mica (x. Mi 6, 6-8): “Chúa đòi hỏi chúng ta điều gì? Hãy bước đi với Ngài trong công lý và nhân hậu”, và mời gọi các Giáo hội Kitô hãy ý thức về sự cần thiết phải hiệp nhất cùng nhau và đẩy mạnh công cuộc đại kết hiện đang diễn ra.

Trước hết, ĐTC nói đến những mối đe dọa đối với xã hội hiện nay và những thách đố đối với công cuộc loan báo Tin Mừng: “Sứ điệp Kitô giáo ngày càng vắng bóng trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng. Đây là một thách thức đối với các Giáo hội và các Cộng đoàn Hội Thánh.

Để đương đầu với những mối đe dọa đó, ĐTC lưu ý cần phải xây dựng sự hiệp nhất để phục vụ công cuộc Phúc

*(xem tiếp trang 2)*

**Đức Thánh Cha công bố Sứ điệp Ngày Thế giới  
Truyền thông Xã hội lần thứ 47**



WHĐ (25.01.2013) – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vừa gửi đi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47 vào thứ Năm 24-01-2013, lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, bổn mạng của các nhà báo. Sứ điệp năm nay tập trung vào các phương tiện truyền thông hiện đại, với chủ đề: “Mạng xã hội: cửa vào sự thật và đức Tin; những không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng”.

Sau đây xin tóm lược những nét chính:

– Sự phát triển của mạng xã hội giúp tạo ra một “agora” mới, một quảng trường công cộng mở ngỏ, nơi đó mọi người chia sẻ ý tưởng, thông tin và ý kiến, và cũng là nơi hình thành các mối quan hệ cũng như các hình thái cộng đồng mới.

– Việc trao đổi thông tin nơi mạng xã hội có thể trở thành việc truyền thông đích thực, những mối liên kết sẽ trở thành tình bạn, và các kết nối (links) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiệp thông.

– Trong những không gian này, không phải chỉ có ý tưởng và các thông tin được chia sẻ, nhưng cuối cùng chính bản thân của chúng ta cũng được chia sẻ.

– Sự phát triển mạng xã hội đòi hỏi

*(xem tiếp trang 2)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

không tin. Không tin người này nhưng lại tin người kia. Không tin lý thuyết này nhưng lại tin giả thuyết nọ. Thành ra ai cũng phải chọn một niềm tin. Không phải chọn một cách vu vơ, mù quáng, nhưng một cách sáng suốt và tự do. Điều khó là giữ cho lòng mình được tự do thanh thoát, không bị những định kiến ràng buộc hay tư lợi chi phối, nhờ đó chúng ta dám chọn sự thật, dù sự thật đó làm đổ nhào mọi điều ta nghĩ, và xoay lại hướng đi của cả đời ta.

Có lẽ dân làng Nadarét ít có thứ tự do này. Khi Đức Giêsu giảng trong hội đường Nadarét thân quen, họ đã ngỡ ngàng thán phục trước lời Ngài nói. Hãnh diện biết mấy khi một thành viên trong làng nay được tiếng tăm lẫy lừng khắp miền Galilê! Nhưng tin Đức Giêsu là một ngôn sứ lại là điều họ không làm được. “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Ký ức của họ vẫn còn giữ nguyên những hình ảnh của Đức Giêsu sống tại đây hơn ba mươi năm qua. Một cuộc sống quá đỗi bình thường! Một ông thợ mộc, con một ông thợ mộc khác. Gốc gác, họ hàng của Đức Giêsu, họ đều nắm rõ. Tiếc là họ đã không thể đi xa hơn. Cái hiểu biết trước đây khiến họ mẫn nguyện, tự hào, và tưởng mình chẳng còn gì để biết thêm về Giêsu. “*Những gì ông đã làm ở Caphácnaum, hãy làm ở đây xem.*” Người làng Nadarét không tin Đức Giêsu là ngôn sứ. Họ muốn Ngài chứng minh bằng phép lạ. Họ muốn thấy tận mắt, chứ không chỉ nghe nói thôi. Nhưng Đức Giêsu không làm phép lạ để ép người ta tin. Chính lòng tin đưa đến phép lạ, mà Ngài lại chẳng gặp lòng tin nào nơi người đồng hương. Lòng chai đá cứng cỏi của họ chuyển thành sự phẫn nộ, khi Đức Giêsu kể chuyện hai ngôn sứ Êlia và Êlisa được Thiên Chúa sai đến thi ân cho dân ngoại. Dân làng không giữ được Đức Giêsu cho riêng mình. Khi thấy mình chẳng còn chút đặc quyền, đặc lợi, thì họ tìm cách thủ tiêu Ngài.

Tin Đức Giêsu là ngôn sứ, là Mêssia, là Con Thiên Chúa, điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Người không tin cũng có thể đưa ra bao lập luận. Điều cần thiết là phải tìm kiếm chân lý với cả tâm hồn. Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng cho người thành tâm thiện

(xem tiếp trang 3)

## Đức Thánh Cha công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội

phải dấn thân: người tham gia mạng xã hội có thể xây dựng các mối tương quan và kết bạn, tìm được câu trả lời cho các vấn nạn và được giải trí, nhưng cũng phải vận dụng trí óc, chia sẻ kiến thức và các bí quyết.

– Mạng xã hội đang ngày càng trở thành một phần của đời sống xã hội, vì đã làm cho con người gặp nhau. Mạng xã hội được nuôi dưỡng bởi những khát vọng cảm rỗng sâu trong lòng con người.

– Thách đố của mạng xã hội là người ta dễ chạy theo sự phổ biến hơn là tầm quan trọng và giá trị nội tại của sứ điệp. Và sự phổ biến lại thường do sự nổi tiếng của các nhân vật hoặc chiến lược lôi kéo hơn là từ logic của lập luận.

– Một thách thức khác của mạng xã hội là làm thế nào để nó có tính toàn diện: mạng xã hội sẽ sinh ích lợi nhờ việc tham gia trọn vẹn của các tín hữu, những người mong muốn chia sẻ sứ điệp của Chúa Giêsu và các giá trị nhân bản từ những giáo huấn của Ngài.

– Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới hoàn toàn ảo, nhưng là một phần cuộc sống của nhiều người, nhất là giới trẻ. Mạng xã hội là kết quả sự tương tác của con người, nhưng rồi chính nó cũng định hình các mối tương quan.

– Khả năng sử dụng ngôn-ngữ-mới là rất cần thiết, không chỉ để theo

### Bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất

âm hóa: “Bản thân hiệp nhất là một phương cách đặc thù và gần như điều kiện tiên quyết giúp cho công cuộc Phúc âm hóa đạt hiệu quả hơn, thuyết phục cả những người chưa bao giờ nghe nói về Tin Mừng cũng như những ai đã để mất cơ hội đến với sức mạnh cứu độ và chữa lành của Tin Mừng”.

ĐTC kêu gọi mọi người hãy vượt qua tình trạng phân ly, chia rẽ: “Việc chia rẽ đáng buồn vốn làm suy yếu hoạt động truyền giáo đã thúc đẩy việc khởi sự phong trào đại kết, như ngày nay chúng ta đều biết. Quả thật, cần nhận ra sự hiệp nhất toàn vẹn và hữu hình giữa các tín hữu Kitô là một chứng từ cơ bản và sáng tỏ nhất. Trong khi đang tiến bước trên đường hiệp nhất trọn vẹn với nhau, các tín

kip thời đại, nhưng là để làm cho sự phong phú vô hạn của Tin Mừng có được một hình thức diễn đạt khả dĩ đến được với trí óc và con tim mọi người.

– Cuộc đối thoại ngày càng gia tăng trong các mạng xã hội về đức Tin và tín ngưỡng xác nhận tầm quan trọng của tôn giáo trong các cuộc tranh luận công cộng và trong đời sống xã hội.

– Mạng xã hội là một phương tiện truyền giáo, và cũng có thể là một tác nhân cho việc phát triển con người. Ví dụ, trong một số hoàn cảnh địa lý và văn hóa, nơi mà các Kitô hữu cảm thấy bị cô lập, mạng xã hội có thể củng cố ý thức đoàn kết thực sự với cộng đồng tín hữu trên toàn thế giới. Các mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ các nguồn tài nguyên tinh thần và phụng vụ, giúp mọi người cầu nguyện với cảm giác gần gũi với những người chia sẻ cùng một đức Tin.

– Mạng xã hội không chỉ cung cấp cơ hội để cầu nguyện, suy niệm, chia sẻ Lời Chúa mà còn có thể mở ra cánh cửa dẫn vào những chiêu kích khác của đức Tin.

– Khi nỗ lực làm cho Tin Mừng hiện diện trong thế giới kỹ thuật số, chúng ta có thể mời mọi người đến với nhau để cầu nguyện hoặc cử hành phụng vụ ở những nơi cụ thể như nhà thờ và nhà nguyện. Như vậy sẽ có sự gắn kết và hiệp nhất trong đức Tin và làm chứng cho Tin Mừng trong bất kỳ môi trường nào, dù là ở thế giới thực bên ngoài hay trong không gian kỹ thuật số. ■

hữu Kitô cần theo đuổi sự hợp tác thiết thực, nhằm đưa đức Tin đến được với thế giới ngày nay”.

Một nét đặc biệt trong cử hành Giờ Kinh chiều bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất, là lời cầu nguyện sau kinh Magnificat được đọc bằng các ngôn ngữ: Nga, Hy Lạp, Anh, Đức và Ả rập. ■

### Đức hồng y Josef Glemp...

Glemp với một “tính cách chân thành, giản dị, cởi mở và hết lòng dấn thân vì Giáo hội tại Ba Lan và Giáo hội trên thế giới”.

Sau cái chết của Đức hồng y Glemp, Hồng y đoàn còn lại 210 vị, trong đó có 119 hồng y cử tri. ■

(Theo la-croix, 24-01-2013)

## Đức hồng y Josef Glemp, tiếng nói quan trọng của Công giáo Ba Lan, đã qua đời

WHĐ (26.01.2013) – Đức hồng y Jozef Glemp, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Ba Lan từ 1981 đến 2009, đã qua đời hôm thứ Tư 23-01-2013 vì ung thư phổi, hưởng thọ 83 tuổi. Dung mạo lớn này của Giáo hội Công giáo trong thế kỷ XX đã dẫn dắt Giáo hội Ba Lan trải qua hai thời kỳ chính của lịch sử đất nước mình: giai đoạn đất nước bị chiếm đóng và giai đoạn tái lập nền dân chủ.

Sinh ngày 18-12-1929 tại Inowroclaw (thuộc miền Trung Ba Lan), trong một gia đình bình dị và rất sùng đạo, vào thời chiến Jozef Glemp bị cưỡng bức lao động thay thế cho quân chiếm đóng người Đức trong một trại. Chỉ đến sau ngày Giải phóng ngài mới bắt đầu đi học, vào chủng viện năm 1950, chịu chức linh mục năm 1956 và được tấn phong giám mục năm 1979.

Đức Tổng giám mục Glemp đã làm thư ký cho Đức hồng y Stefan Wyszynski, Tổng giám mục Warszawa và Giáo chủ Giáo hội Ba Lan, trong mười hai năm. Tháng Bảy 1981 ngài kế vị Đức hồng y Stefan do sự bổ nhiệm của vị giáo hoàng đồng hương là Đức Gioan Phaolô II. Vốn tính tình kín đáo, ngài phải khó khăn mới tìm được chỗ đứng của mình dưới bóng của hai nhân vật có cá tính mạnh mẽ trên.

*“Đừng chém giết lẫn nhau”*

Vài tháng sau khi ngài được bổ nhiệm, ngày 13-12-1981, tướng Wojciech Jaruzelski tuyên bố thiết quân luật hồng đê bẹp Công đoàn Đoàn kết; và Đức Tổng giám mục Glemp đã van xin dân chúng: “Tôi xin anh chị em, dù tôi có phải đi chân không hay đi bằng đầu gối: đừng chém giết lẫn nhau”.

Ngài thổ lộ: “Những người nghe tôi nói đã không hài lòng, và họ mong đợi điều mà tôi kêu gọi họ chống lại. Tôi muốn mọi sự êm đẹp”. Thái độ hòa giải này khiến các chiến sĩ của công đoàn Đoàn kết đặt cho ngài biệt danh mỉa mai là “đồng chí Glemp”. Tổng biên tập hãng thông tấn Công giáo KAI, Marcin Przewozinski, nói với AFP: “Đức Tổng giám mục Glemp đã dẫn dắt Giáo hội trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn của đất nước Ba Lan”.

Sau đó Đức hồng y Glemp đã trở thành người trung gian hòa giải những người cộng sản cầm quyền với Công đoàn Đoàn kết vào năm 1989

để đàm phán việc dân chủ hóa đất nước. Trong nước Ba Lan mới, Đức Tổng giám mục Glemp đã củng cố chỗ đứng của Giáo hội, bằng việc đưa giáo lý vào trường học, hợp pháp hóa hôn nhân tôn giáo và ngăn cấm việc phá thai.

*Những cử chỉ quan trọng đối với người Do Thái*

Theo gương Đức Gioan Phaolô II, người đã đặt ngài làm hồng y năm 1983, Đức hồng y Glemp đã có những cử chỉ quan trọng đối với người Do Thái, chẳng hạn năm 2000, ngài xin lỗi vì đã “khoan dung đối với những cuộc biểu tình chống Do Thái” và vì một số linh mục Ba Lan thiếu tôn trọng đối với các tôn giáo khác.

Một năm sau, ngài lên án việc Ba Lan tham gia vào vụ thảm sát làm ít nhất 340 người Do Thái bị thiêu sống trong một kho thóc ở Jedwabne (thuộc Đông Bắc Ba Lan) vào năm 1941. Tuy nhiên Đức hồng y Glemp đã không ngăn được những chia rẽ bên trong Giáo hội, đặc biệt là những chia rẽ liên quan đến sự ra đời của đế chế truyền thông Radio Maryja, một đài phát thanh Công giáo cực đoan có giọng điệu quốc gia chủ nghĩa và bài Do Thái.

Dù vẫn cáo buộc đài phát thanh này làm phân rã Giáo hội Ba Lan, Đức hồng y Glemp đã chẳng bao giờ khiến cho đài này vào khuôn phép được. Khi Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu, dù lo ngại dân chúng sẽ sa sút đức Tin, nhưng cuối cùng Giáo hội Ba Lan cũng tán thành việc gia nhập, đã vận động giáo dân ủng hộ chính phủ đang đàm phán với Brussels.

*Một hồng y gần gũi với Chính Thống giáo*

Mới đây, Đức hồng y Glemp cũng đã có nhiều nỗ lực để xích lại với Giáo hội Chính Thống Nga. Tháng 8-2012 ngài đã cùng với Đức Thượng phụ Kirill II của Matxcova ký kết một thông điệp chung, kêu gọi hòa giải giữa Ba Lan và Nga.

Năm 1992, giáo phận Gniezno, với danh hiệu Giáo phận trưởng của Giáo hội Ba Lan, được tách ra khỏi Warszawa nhưng Đức hồng y Glemp, dù đã từ nhiệm giám mục Warszawa vào năm 2006, vẫn giữ chức vị Giáo trưởng Ba Lan cho đến năm ngài 80 tuổi vào năm 2009. Sau đó, giáo phận Gniezno được đặt dưới quyền Đức Tổng giám mục Jozef Kowalczyk, là sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan vào

### SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chí. Hôm nay, chúng ta đã biết, tin và gần gũi Đức Giêsu, nhưng chúng ta vẫn có nguy cơ tương tự như người Nadarét: tưởng mình đã múc cạn được mầu nhiệm hay muốn độc quyền giữ Đức Giêsu cho mình.

#### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nadarét đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.

Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người.

Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một Hội Thánh còn nhiều bất toàn.

Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin.

Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

thời Đức Gioan Phaolô II.

*Hết sức thận trọng*

Trong bức điện chia buồn, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhắc lại rằng Đức hồng y Glemp là “một người công chính”. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu Thiên Chúa và lòng yêu mến Giáo hội đã hướng dẫn hành động của vị Hồng y giáo chủ Ba Lan. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, khi “tiếp tục sự nghiệp của Đức hồng y Stefan Wyszynski, Đức hồng y Glemp là vị tông đồ của sự hiệp nhất trước những chia rẽ, tông đồ của sự hòa giải trước những đối đầu, vị tông đồ xây dựng một tương lai hạnh phúc dựa trên kinh nghiệm vui mừng và đau thương đã qua của Giáo hội và dân tộc”.

Nhấn mạnh đến “sự rất thận trọng” nhờ đó ngài đã giải quyết được biết bao vấn đề chính trị, xã hội và tôn giáo ở Ba Lan, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhớ đến Đức hồng y

*(xem tiếp trang 2)*

## Tương quan chặt chẽ giữa Công đồng Vatican II và Bộ Giáo luật

WHĐ (25.01.2013) – Ngày 22-01-2013, tại Văn phòng báo chí Tòa Thánh, Hội đồng Tòa Thánh về Giải thích Văn bản Pháp luật đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Ngày Học hỏi “*Giáo luật: Cuộc cải cách được Công đồng mong muốn và yêu cầu*” (diễn ra ngày hôm nay 25-01, tại Hội trường Piô X, Roma), đánh dấu kỷ niệm 30 năm ban hành Bộ Giáo Luật. Ngày Học hỏi do Hội đồng Tòa Thánh về Giải thích Văn bản Pháp luật và Viện Quốc tế về Giáo luật và Tôn giáo Đối chiếu tại Lugano, Thụy Sĩ đồng tổ chức; và được Quý Joseph Ratzinger (Bênêdictô XVI) của Tòa Thánh và Quý Gioan Phaolô II đồng tài trợ. Tham gia họp báo có Đức hồng y Francesco Coccopalmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giải thích Văn bản Pháp luật, Đức giám mục Juan Ignacio Arrieta, Thư ký Hội đồng, và Đức ông Giuseppe Antonio Scotti, Chủ tịch Quý Joseph Ratzinger.

Mở đầu, Đức hồng y Coccopalmerio nhắc lại rằng Chân phước Gioan XXIII, trong diễn văn triệu tập Công đồng Vatican II vào năm 1959, đã giải thích rằng về lĩnh vực luật, Công đồng phải hoàn tất bản duyệt lại Bộ Giáo luật 1917 đang được chờ đợi. “Với tầm nhìn rộng, Đức giáo hoàng đã nhìn thấy rõ ràng rằng việc sửa đổi Bộ Giáo luật phải được hướng dẫn bởi nền Giáo hội học mới, phát sinh từ một Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu và đại kết như Công đồng”. Chân phước Gioan Phaolô II, mà Bộ Giáo luật được ban hành trong triều giáo hoàng của ngài, cũng lập lại rằng “rõ ràng cơ cấu Giáo hội học của Công đồng đòi hỏi phải có một công thức mới cho luật lệ của Giáo hội”.

Như Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh khi mở đầu Tông hiến *Sacrae disciplinae leges* (Các luật lệ của kỷ luật thánh), lý do của mối tương quan chặt chẽ giữa Công đồng Vatican II và Bộ Giáo luật là: Bộ luật 1983 là đỉnh điểm của Vatican II ... theo hai cách: một mặt, nó đón nhận Công đồng, long trọng tái đề nghị những thể chế cơ bản và những đổi mới chính yếu, và mặt khác, nó xây dựng các quy chuẩn tích cực để thực thi Công đồng.

Sau đó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giải thích Văn bản pháp luật đã

đưa ra các ví dụ cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa Công đồng Vatican II và Bộ Giáo luật.

Đầu tiên là giáo thuyết về chức giám mục và mối quan hệ giữa các giám mục và giáo hoàng, tức là tính hiệp đoàn giám mục. Đây không phải hoàn toàn là giáo thuyết mới về ý thức sâu xa về Giáo hội nhưng đúng hơn là một khám phá tuyệt diệu. Trước hết, Bộ Giáo luật, tại các khoản 330–341, trình bày giáo thuyết này một cách rõ ràng, và thứ hai, tại các khoản 342–348, bằng quan điểm tích cực, trình bày thêm về cơ cấu của Thượng Hội đồng Giám mục, giúp cho cơ cấu của tính hiệp đoàn giám mục được thực thi một cách hiệu quả.

Ví dụ thứ hai là “giáo huấn của Công đồng về giáo dân và do đó, về nhiệm vụ tích cực và thích hợp của các tín hữu giáo dân trong đời sống Giáo hội. Một lần nữa, điều này không phải là hoàn toàn mới, nhưng là một tái khám phá ... qua một loạt các quy định ... liên quan đến Hội đồng mục vụ giáo phận ... hoặc Hội đồng mục vụ giáo xứ. Đó là những cơ cấu cho phép người tín hữu tham gia một cách hiệu quả vào các quyết định mục vụ của giám mục hay vị mục tử. Sự đổi mới này cũng là tiếng nói hùng hồn về mối tương quan giữa Công đồng và Bộ Giáo luật.

Ví dụ thứ ba là quan niệm về giáo xứ như Công đồng đã trình bày và Bộ Giáo luật đã áp dụng. Về cơ bản, Công đồng quan niệm giáo xứ là một cộng đồng tín hữu, chứ không phải là một cấu trúc hay một địa bàn. Đây là điều đổi mới quan trọng so với quan điểm trước đây. Bộ Giáo luật chấp nhận khái niệm này, đặc biệt là tại khoản 515, và chuẩn nhận khái niệm ấy với những quy định tích cực của các khoản tiếp theo.

Ví dụ cuối cùng là về giáo thuyết và sự canh tân được Công đồng đưa ra trong lĩnh vực đại kết có trong các văn kiện Công đồng: *Lumen gentium* (Ánh sáng muôn dân), *Orientalium Ecclesiarum* (Các Giáo hội Đông phương), và *Unitatis redintegratio*

## Bổ nhiệm mới tại cơ quan truyền thông của Tòa Thánh

WHĐ (24-01-2013) – Hôm thứ Ba 22-01, Tòa thánh đã công bố một số thay đổi nhân sự trong các Văn phòng Truyền thông của Vatican. Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã bổ nhiệm linh mục Edoardo Viganò làm Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, thay thế cha Federico Lombardi; và ông Angelo Scelzo làm Phó giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.

Cha Federico Lombardi vẫn giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican và Giám đốc Đài phát thanh Vatican.

Cha Viganò là giảng viên tại Đại học Giáo hoàng Latêranô và là một chuyên gia về điện ảnh.

Tiến sĩ Angelo Scelzo hiện là Phụ tá Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội từ năm 2000. Vốn là cựu phóng viên, ông Scelzo sẽ làm việc cùng với Phó giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh là cha Ciro Benedettini. Ông sẽ điều hành việc xét duyệt các tài liệu nghe nhìn, mà trước đây thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh. ■

(Vatican Radio, 22-01-2013)

(Tái lập sự hợp nhất). Các văn kiện này trình bày giáo thuyết về sự hiệp thông trong Giáo hội, dù chưa trọn vẹn nhưng vẫn có thực và tồn tại giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội khác hoặc các cộng đồng ngoài Công giáo. Đây cũng là một thực tế có rất nhiều giá trị và phạm vi đã được Công đồng và sau này Bộ Giáo luật (x. khoản 844), đề cập đến khi cho phép các Kitô hữu ngoài Công giáo, mặc dù với những điều kiện cụ thể, được nhận lãnh các bí tích của Giáo hội Công giáo.

Đức hồng y Coccopalmerio kết thúc: “Để kết luận, chúng ta có thể khẳng định rằng sự kết hợp tốt đẹp giữa Công đồng Vatican II và Bộ Giáo luật đã sinh ra hoa trái mới mẻ trong đời sống Giáo hội ở nhiều lĩnh vực và nhiều cấp độ”. ■

(VIS, 22-01-2013)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org), phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org) theo dạng pdf**