

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 24-3-2013**Chúa nhật Lễ Lá****Năm C****Chúc tụng Đức Vua****LỜI CHỨA: Lc 19, 28-40**

Khi ấy, Đức Giêsu đi đâu, tiến lên Giêrusalem. Khi đến gần làng Bétphaghê, bên triền núi gọi là Ôliu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và dắt nó đi. Và nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh tháo lừa người ta ra’, thì cứ nói: ‘Chúa cần đến nó!’” Hai người được sai ấy ra đi và thấy y như Người đã nói. Các ông đang tháo dây lừa, thì những người chủ con lừa nói với các ông: “Tại sao các anh lại tháo con lừa ra?” Hai ông đáp: “Chúa cần đến nó”.

Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và đặt Đức Giêsu lên. Người tới đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường. Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên:

*“Chúc tụng Đức Vua,
Đấng ngự đến nhân danh Chúa!
Bình an trên cõi trời cao,
vinh quang trên các tầng trời!”*

Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Phariseu nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy quả trách môn đệ Thầy đi chứ!” Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!”

*(xem tiếp trang 2)***Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ
khai mạc sứ vụ Phêrô: “Đừng sợ sống hiền hòa”**

WHD (20.03.2013)

– Ngày 19-03-2013, lễ kính Thánh Giuse, hôn phu của Đức Trinh nữ Maria và là bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ chính thức khai mạc sứ vụ giáo hoàng vào lúc 9g30 (giờ Roma) tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Khoảng 8g50, chiếc xe Jeep của Đức giáo hoàng xuất hiện. Đức giáo hoàng đứng trên xe trong y phục màu trắng, với áo choàng ngắn và đôi giày màu đen, thánh giá đeo trước ngực là thánh giá từ khi ngài còn làm giám mục. Xe của Đức giáo hoàng tiến qua trên các lối đi khắp quảng trường, ngài tươi cười chào mọi người và ban phép lành. Trên đường đi, có khi ngài dừng lại để bồng một em bé, và ngạc nhiên hơn cả là ngài đã bước xuống khỏi xe để chúc lành cho một người khuyết tật.

Được biết vào buổi sáng, Đức giáo hoàng đã gọi điện thoại về Argentina để nói chuyện với những người



đồng hương của ngài đang tụ họp ở quảng trường Mayo, Buenos Aires. Ngài nhắn nhủ họ: “Đừng sợ!”; đó cũng là lời của Đức Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói vào năm 1978.

Quảng trường Thánh Phêrô không còn chỗ trống. Mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, dù không có thư mời. Tòa Thánh nhắn mạnh: “Tất cả những ai đến đây đều được đón tiếp. Không ai được ưu tiên và cũng không ai bị từ chối”. Trong số những người tham dự có 6 vị quốc vương, 3 hoàng thái tử, 31 nguyên thủ quốc gia, 11 người đứng đầu chính phủ ... Khoảng 250 giám mục Công giáo, 1200 linh mục và chủng sinh ... Rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp, niềm

*(xem tiếp trang 2)***Giáo phận Xuân Lộc:
Thông báo về Lễ tấn phong Giám mục Phụ tá**

Đức cha GIUSE ĐÌNH ĐỨC ĐẠO
Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
05.04.2013

WHD (16.03.2013) – Thông tin từ Tòa giám mục giáo phận Xuân Lộc cho biết: Thánh Lễ tấn phong Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc - Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, được Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngày 28-02-2013 - sẽ diễn ra tại Tòa Giám mục Xuân Lộc lúc 6g00 sáng thứ Sáu 05 tháng Tư 2013, trong tuần Bát nhật Phục sinh, dịp kết thúc Hội nghị thường niên lần I năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Bà Rịa.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Con Thiên Chúa chẳng những đã chia sẻ phận người, Ngài còn chia sẻ thân phận của những người yếu thế. Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu, chúng ta không thấy đó là chuyện xa xôi. Trên thế giới mỗi ngày, có bao Giêsu vô tội bị kết án bất công, bị làm nhục, bị khinh khi, bị hành hạ và đối xử tàn tệ cho đến chết. Đức Giêsu đứng về phía những người cùng khổ. Ngài vắc thánh giá của họ, như họ và với họ. Chính vì thế khi vắc thánh giá theo chân Đức Giêsu, chúng ta cũng muốn chia sẻ thánh giá của cả nhân loại. Đức Giêsu còn bị đóng đinh cho đến tận thế, ngày nào còn một người anh chị em của Ngài khốn khổ.

Đi đường thánh giá với Chúa trong mùa Chay giúp ta nhạy cảm hơn với thánh giá của tha nhân, và nhận ra mình có trách nhiệm trước mọi cuộc khổ nạn đang diễn ra trên toàn cầu. Đức Giêsu đã xuống tận cùng vực thẳm của phận người. Ngài muốn gieo hy vọng cho những ai thất vọng. Ngài đem lại ý nghĩa cho những khổ đau vô lý. Ngài đã đón nhận tất cả với tình yêu thứ tha, nhờ đó thánh giá nở hoa, vực thẳm tràn trề sức sống.

Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, ta thấy mình chẳng phải là kẻ đứng ngoài cuộc. Tôi thấy mình có nét của Giuđa, một người được chọn, được yêu, được theo Thầy rất gần. Bao phép lạ đã chứng kiến, bao lời vàng ngọc đã được nghe. Tất cả vỡ tan khi Giuđa bán Thầy bằng nụ hôn giả dối. Tôi thấy mình có nét giống Phêrô. Ông tự hào về tình yêu của mình đối với Thầy để rồi dễ dàng chối Thầy trước một cô đầy tớ. Tiếng gà nào khiến Phêrô chợt tỉnh. Ánh mắt thứ tha nào của Thầy khiến Phêrô òa khóc. Vẫn có những tiếng gà và ánh mắt Chúa trong đời tôi...

Tôi thấy mình có nét giống Philatô. Ông bị trói chặt bởi nỗi sợ: sợ dân nổi loạn, sợ mất chức. Ông bị mất tự do vì áp lực của đám đông hét gào. Ông không đủ bản lĩnh để tha một người vô tội. Tôi cũng thấy mình có nét giống Hêrôđê, tò mò, háo hức, trông chờ Đức Giêsu làm phép lạ. Nhưng ông mau chóng thất vọng khi thấy Ngài lặng thinh. Ông buồn vì không gặp một Giêsu như ông mong ước.

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô

tin khác nhau, đủ loại ngôn ngữ, văn hóa, địa vị, và quan điểm đã đến tham dự.

Trên sân thượng của Cánh Charlemagne (hàng cột phía bên trái quảng trường) khoảng 6.000 phóng viên có mặt để tham gia đưa tin về sự kiện quan trọng này.

Sau khi chào công chúng ở quảng trường, Đức Thánh Cha Phanxicô tiến vào trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và đi xuống hầm mộ Thánh Phêrô. Tại đây, cùng với 10 vị lãnh đạo các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, ĐTC cầu nguyện và xông hương trên mộ Thánh Phêrô. Sau đó ngài trở lên và cùng với đoàn rước tiến ra lễ đài ở quảng trường, theo sau Sách Phúc Âm, dây *Pallium* và Nhẫn Ngự phủ mới, trong khi ca đoàn hát Kinh cầu Các Thánh.



Bên ngoài quảng trường, các giáo sĩ không đồng tể ngồi bên trái bàn thờ và bên phải là các nhà cầm quyền dân sự và các nhà chính trị. Ca đoàn Nhà nguyện Sistine và Viện Thánh nhạc Giáo hoàng phụ trách hát lễ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, có ba nghi thức quan trọng: trao dây *Pallium* dệt từ lông chiên. Đức hồng y trưởng đẳng phó tế Jean-Louis Tauran, người đã công bố “*Habemus Papam*” hôm thứ Tư tuần trước, hôm nay sẽ khoác dây *Pallium* lên vai của Đức Thánh Cha. Dây này tượng trưng cho “con chiên bị lạc mất hay đau yếu mà người mục tử vắc lên vai và đem đến nơi có nước sự sống”.

Sau đó, Đức hồng y Niên trưởng Angelo Sodano sẽ xỏ Nhẫn ngự phủ cho Đức Thánh Cha. Nhẫn này khắc hình Thánh Phêrô cầm chìa khóa, được làm bằng bạc mạ vàng.

Tiếp theo, sáu vị hồng y đại diện Hồng y đoàn bày tỏ lòng tuân phục Đức Thánh Cha, theo thứ tự: Đức hồng y Giovanni Battista Re và Đức hồng y Tarcisio Bertone (đẳng giám

mục), Đức hồng y Joachim Meisner và Đức hồng y Jozef Tomko (đẳng linh mục), Đức hồng y Renato Raffaele Martino và Đức hồng y Francesco Marchisano (đẳng phó tế). Nghi thức này đã được các hồng y cử tri đã thực hiện khi kết thúc Mật tuyền viện và các hồng y khác vào ngày hôm sau, khi các ngài gặp Đức tân Giáo hoàng. Và Dân Chúa sẽ bày tỏ sự vâng phục ĐTC qua các tín hữu sẽ có mặt trong Thánh lễ ĐTC nhận Nhà thờ chính tòa của ngài – Nhà thờ Thánh Gioan Lateranô – trong vài ngày tới.

Thánh lễ bắt đầu. Hôm nay là lễ trọng kính Thánh Giuse, bổn mạng Giáo hội hoàn vũ. Đồng tể với ĐTC là tất cả các vị hồng y có mặt tại Roma, cùng với 6 vị Thượng phụ và các Tổng giám mục trưởng thuộc nghi lễ Đông phương; Thư ký Hồng y đoàn; cha Jose Rodriguez Carballo, O.F.M., Bề trên tổng quyền Dòng Anh Em Hèn Mọn và cha Adolfo Nicolas Pachon, S.J., Bề trên tổng quyền Dòng Tên. Tổng cộng có 180 vị đồng tể với Đức Thánh Cha.

Thánh lễ cử hành bằng tiếng Latinh, với bài đọc I bằng tiếng Anh và bài đọc II bằng tiếng Tây Ban Nha.

Bài Tin Mừng được công bố bằng tiếng Hy Lạp, theo nghi lễ Đông phương. Sau đó, Đức Thánh Cha giảng bằng tiếng Ý. Bài giảng của ĐTC đã được gửi đến trước

cho các phóng viên với ghi chú: “Lưu ý: Đức giáo hoàng này rất thích ứng khẩu!” Tuy nhiên lúc này, ngài lại theo sát bản văn soạn sẵn. Bài giảng không dài quá hai mươi phút. “Đừng sợ sống hiền hòa!” Đó là lời mời gọi gửi đến mỗi người chúng ta. Đó là sứ điệp của Đức tân Giáo hoàng. Có thể nói đó cũng là đường hướng triều đại giáo hoàng của ngài. Rõ ràng, đơn giản và sâu sắc. Cộng đoàn thỉnh lặng chăm chú lắng nghe và có khi vỗ tay hoan hô ĐTC.

Phần lời nguyện tín hữu được đọc bằng các thứ tiếng Nga, Pháp, Ả Rập, Swahili và tiếng Hoa.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha đến cầu nguyện trước tượng Đức Trinh Nữ ở bên cạnh bàn thờ, trong khi ca đoàn hát kinh *Salve Regina* (Lạy Nữ vương). Sau đó, ĐTC trở về Vương cung thánh đường trong tiếng hò reo của đám đông “*Francesco, Francesco, Francesco*”, trong tiếng nhạc bình ca Gregorian, và trong tiếng chuông rền vang của Đền thờ Thánh Phêrô. ■

Ngày thứ nhất Triều đại giáo hoàng Phanxicô

WHĐ (15.03.2013) – Như đã loan báo, sáng sớm 14 tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Đền thờ Đức Bà Cả (Roma) với tư cách cá nhân, kính viếng Đức Mẹ. Ngài dùng chiếc xe công vụ bình thường với sự thấp tùng của Đức TGM Georg Gänswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng.

Tại Đền thờ Đức Bà Cả, ĐTC được ĐHY Santos Abril y Castelló, Giám quản Đền thờ và ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Roma, đón tiếp.



ĐTC đã dâng một bó hoa cho Đức Mẹ và thỉnh lạng cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Phù hộ Roma Salus Populi Romani. Sau đó ngài cầu nguyện trước bàn thờ chính, bên dưới bàn thờ có Máng cỏ Chúa Hài đồng. ĐTC cũng đã đến bàn thờ từng được Thánh Inhaxiô Loyola dâng lễ mở tay vào đêm Giáng sinh năm 1538. Cuối cùng ĐTC viếng mộ Thánh Giáo hoàng Piô V, nổi tiếng là một nhà cải cách vĩ đại.

ĐTC đã chào Kinh sĩ đoàn, các vị Ân giải và toàn thể nhân viên.

Rời Đền thờ, ĐTC trò chuyện với các tín hữu và phóng viên báo chí đón chào ngài.

Trước khi về lại Vatican, ĐTC đã ghé Nhà Lưu trú quốc tế, gần quảng trường Navona, nơi ở của ngài trong thời gian về Roma vừa qua. ĐTC đã lấy lại hành lý và trả phòng.

Trong cuộc họp báo mới nhất, cha Lombardi tiếp tục nhắc đến sự giản dị của ĐTC qua lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, nhất là qua việc ngài xin mọi người cầu nguyện cho mình trước khi ngài ban phép lành trọng thể. ĐTC không đội mũ, đeo dây các phép, mang thánh giá trước ngực. Ngoài ra, việc chọn thánh hiệu Phanxicô, vị thánh nghèo Assisi,

xuất phát từ ước muốn gắn kết với linh đạo và tinh thần nghèo khó của Phúc âm. Cứ đơn giản gọi ngài là Giáo hoàng Phanxicô, vị đầu tiên mang thánh hiệu này, để vị thứ hai mang tên này sẽ được gọi một cách chăm chút hơn: Phanxicô II.

Một dấu chỉ khác nói lên sự giản dị của Đức tân Giáo hoàng: Chiều qua, tại nhà nguyện Sistine, ĐTC đã nhận lời hứa vâng phục của các hồng y trong tư thế đứng (không ngồi tại ngai giáo hoàng).

Sau đó ĐTC đã trở về Nhà Thánh Martha cùng với các hồng y trên xe buýt.

Trong bữa cơm tối, ngài phát biểu ngắn gọn với các hồng y: “Xin Chúa tha thứ cho anh em về việc anh em vừa làm!”

Trả lời các nhà báo, cha Lombardi cho biết hiện nay nhân sự phụ trách các công việc vẫn tạm thời như cũ. Đức tân Giáo hoàng hoàn toàn tự

do chọn các cộng sự viên của ngài. Đó là thẩm quyền của Đức Giáo hoàng đã được quy định nghiêm ngặt.

ĐTC Phanxicô thể hiện một phong cách không mấy câu nệ hình thức, kể cả việc bảo vệ an ninh. Trước đây Đức Gioan Phaolô II cũng vậy, chẳng hạn, ngài thích chào hỏi trực tiếp mọi người, khiến bộ phận an ninh Vatican phải sắp xếp lại cách thức bảo vệ.

Cha Lombardi cũng xác nhận ĐTC 40 năm về trước đã phải cắt một phần lá phổi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động mục vụ của ngài. Chính việc đảm đương trọng trách tại một giáo phận lớn như TGP Buenos Aires đã cho thấy ĐTC phải có sức khỏe ra sao rồi. ■

(Theo VIS, 14-03-2013)

Giáo triều Roma: chưa bổ nhiệm nhân sự mới

WHĐ (17.03.2013) – Ngày 16-03, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ mong muốn rằng các vị đứng đầu và các thành viên của các cơ quan thuộc Giáo triều Rôma, cũng như các Thư ký, và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách về Quốc gia–Thành phố

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Nhưng cuộc khổ nạn cũng có những điểm sáng. Simon vác đỡ thập giá Đức Giêsu, các bà theo sau than khóc. Khuôn mặt rục rờ hơn cả lại là người trộm lành. Một người bị đóng đinh tin vào một người bị đóng đinh khác. Anh tin Đức Giêsu vô tội và anh xin Ngài nhớ đến anh. Lòng tin khiến anh trở nên người được hưởng ơn cứu độ. “Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng”: Câu này cũng phản ánh niềm tin và hy vọng của Đức Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con,
xin cho những người nghèo khổ được no đủ.

Vì Chúa đã xao xuyên trong Vườn Dầu,
xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện với những khó khăn gay gắt của cuộc sống.

Vì Chúa bị kết án bất công,
xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật.

Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng,
xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng.

Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề,
xin cho những người bệnh tật được đỡ nâng.

Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh,
xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực.

Vì Chúa dang tay chết trên thập giá,
xin cho đất nối lại với trời,
con người nối lại mối dây liên đới với nhau.

Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ,
xin cho chúng con biết đón lấy đời thường
với tâm hồn thanh thản bình an.
Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Vatican, tiếp tục nhiệm vụ “donec aliter provideatur” (cho đến khi được quy định cách khác), có nghĩa là, tạm thời vẫn đảm nhận các chức vụ ấy.

Đức Thánh Cha muốn dành thời gian để suy tư, cầu nguyện và đối thoại trước khi bổ nhiệm hoặc xác nhận lần cuối. ■

(VIS, 16-03-2013)

Khi các Đức giáo hoàng công bố “nét chủ đạo” của triều đại giáo hoàng

WHĐ (21.03.2013) – Còn hơn bản cương lĩnh của một chính phủ, Thánh lễ trọng thể đánh dấu sự khởi đầu của triều đại giáo hoàng thường là dịp để các Đức giáo hoàng giới thiệu nét chủ đạo sứ vụ mục tử của mình.

Trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử vừa diễn ra ngày 19-03-2013, Đức tân Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi: *“Chúng ta hãy gìn giữ Đức Kitô trong đời mình để có thể bảo vệ mọi người khác, bảo vệ mọi công trình tạo dựng!”* Có thể nói đó cũng là đường hướng triều đại giáo hoàng của ngài.

Nhân dịp này, chúng ta đọc lại sự điệp của các Đức giáo hoàng gần đây, được công bố trong Thánh lễ khởi đầu triều đại giáo hoàng của các ngài. Bản tổng kết do trang mạng La-Croix thực hiện.

– *“Điều chúng tôi ghi khắc trong tim, hơn bất cứ điều gì khác, là trở thành mục tử của cả đoàn chiên”* (ĐGH Gioan XXIII, ngày 04 tháng Mười 1958)

ĐGH Gioan XXIII hứa hẹn một triều đại giáo hoàng “hiền lành và khiêm nhường” và thực sự ngài đã để lại hình ảnh của một “giáo hoàng Gioan tốt lành”. Nhưng tính tình vui vẻ của ngài cũng không làm lu mờ sự gắn bó với Giáo hội và sự hiểu biết sâu sắc của ngài về Giáo hội. Đặt mình dưới sự bảo trợ của thánh Carôlô Borrômêô, người có “sứ mệnh cao cả là phục hồi (...) trong một thời đại cần phải khắc phục sự suy đồi của hàng giáo sĩ”, vị giáo hoàng tuổi đã cao này – vốn được bầu lên chỉ để làm “giáo hoàng chuyển tiếp” sau triều đại kéo dài của Đức Piô XII–, đã công bố cuộc cải cách lớn lao của Vatican II mà ngài sẽ triệu tập trong vài tháng sau; mà có lẽ cuộc cải cách ấy còn chưa được định hình rõ ràng...

– *“Những tiếng nói sâu thẳm ấy của thế giới, chúng tôi sẽ lắng nghe”* (ĐGH Phaolô VI, ngày 30 tháng Sáu 1963)

Phong cách của Đức Phaolô VI, vị giáo hoàng đầu tiên tông du bên ngoài Italia trong thế kỷ XX (tại Thánh Địa vào năm 1964), đã thể hiện trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử, khi ấy bài giảng của ngài được công bố bằng chín thứ tiếng. Ngài trình bày một Giáo hội biết lắng nghe các “dấu chỉ của thời đại”. Là

vị giáo hoàng cuối cùng đội mũ ba tầng, ngài quyết định đi theo tinh thần cởi mở của Công đồng do vị tiền nhiệm triệu tập, đặc biệt là “đối thoại” với các hệ phái Kitô khác, và đi với thế giới hiện đại, “vốn cũng được Thánh Thần và ân sủng tác động”.

– *“Mang lấy ‘ách’ mà Chúa Kitô đã đặt lên đôi vai gầy yếu của chúng tôi...”* (ĐGH Gioan Phaolô I, ngày 03 tháng Chín 1978)

Được bầu lên trong một tình huống khó khăn, với hy vọng có một triều đại giáo hoàng êm đềm hơn, sau vụ thủ tướng Italia Aldo Moro bị sát hại vào tháng 5 năm 1978 và cái chết của Đức Phaolô VI, Đức Albino Luciani –Thượng phụ thành Venezia–, chỉ làm giáo hoàng vốn vẹn 33 ngày. Vốn đã đau bệnh từ lâu, con người khiêm tốn này đã ra đi khi 66 tuổi. Cái chết đột ngột và bí ẩn mà có người cho rằng do sứ vụ mà “vị Giáo hoàng tươi cười” cảm thấy quá nặng trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ của ngài.

– *“Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở rộng biên giới các quốc gia, các hệ thống kinh tế và chính trị, các lĩnh vực rộng lớn của văn hóa, văn minh, và sự phát triển cho quyền năng cứu độ của Người”* (ĐGH Gioan Phaolô II, ngày 22 tháng Mười 1978)

Ngay trong chiến tranh lạnh, vị Giáo hoàng đến từ phía bên kia Bức màn sắt đã ngõ lời với những nhà cầm quyền trên thế giới –họ vốn lo ngại Giáo hội đe dọa quyền lực của mình– để bảo vệ tự do tôn giáo và nhân quyền. Ngài cũng ngõ lời với mọi người của một châu Âu đã đánh mất gốc rễ Kitô giáo của mình.

– *“Phải, Giáo hội vẫn sống động (...). Và Giáo hội trẻ trung. Giáo hội mang trong mình tương lai của thế giới”* (ĐGH Bênêđictô XVI, ngày 24 tháng Tư 2005)

Vốn từng huy động được, một cách không ngờ, đông đảo người Công giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô II lúc lâm chung, ĐGH Bênêđictô XVI đặt mình đi theo bước chân của người tiền nhiệm nổi tiếng, đưa ra lời kêu gọi người trẻ: *“Đừng sợ Chúa Kitô! Người chẳng lấy mất điều gì nhưng lại ban cho ta mọi sự”*. ■

Huy hiệu của ĐTC Phanxicô



miserando atque eligendo

WHĐ (19.03.2013) – Ngày 18-03, Tòa Thánh đã công bố huy hiệu của Đức giáo hoàng Phanxicô. Huy hiệu này cũng gần giống huy hiệu giám mục của ngài. Chiếc thuẫn có nền màu xanh sáng, chính giữa phía trên là mặt trời màu vàng chiếu tỏa các tia sáng rực rỡ. Ba ký tự IHS màu đỏ bên trong mặt trời là các mẫu tự viết tắt tên Chúa Giêsu (cũng là biểu tượng của Dòng Tên). Một cây thánh giá cũng màu đỏ xuyên qua chữ H, và ba cây đinh màu đen bên dưới. Dưới nữa ở bên trái là một ngôi sao màu vàng, biểu tượng cho Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô và Giáo Hội. Bên phải ngôi sao là một nhánh hoa cam từng biểu tượng cho Thánh Giuse, bông mận của Giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha muốn dùng các biểu tượng này để diễn tả lòng yêu mến Thánh Gia.

Điểm khác biệt của huy hiệu giáo hoàng là chiếc mũ đỏ rộng vành của hồng y -thường có phía trên chiếc thuẫn- được thay bằng biểu tượng của chức vị giáo hoàng như của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI: chiếc mũ giáo hoàng cùng với hai chìa khóa màu bạc và màu vàng bắt chéo nhau, cột bằng sợi dây màu đỏ.

Dưới cùng là khẩu hiệu *“Miserando atque Eligendo”* (thương xót và tuyển chọn) trích từ bài giảng của thánh Bêđa về đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu gọi Matthêu. Khẩu hiệu này cũng là khẩu hiệu mà ĐTC đã chọn khi làm giám mục và có ý nghĩa đặc biệt đối với ngài, vì đúng vào ngày lễ Thánh Matthêu năm 1953 -khi ấy ngài mới 17 tuổi- sau khi đi xưng tội, ngài đã cảm nhận lòng thương xót của Chúa và nghe được lời mời gọi đến chức linh mục, theo gương Thánh Inhaxiô Loyola. ■