

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 31-3-2013**Chúa nhật Phục Sinh****Năm C****Ông đã thấy và đã tin****LỜI CHÚA: Lc 20, 1-9**

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!" Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

SUY NIỆM

Niềm vui phục sinh khởi sự bằng thái độ hốt hoảng. Tảng đá che cửa mộ đã bị ai đó lăn ra. Xác của Thầy đặt bên trong đã biến mất. Thật là chuyện kinh khủng đối với bà Maria Mácđala!

Bà đã đi thăm mộ lúc trời còn tối. Có lẽ cả đêm qua bà không chợp mắt được, chỉ mong cho chóng sáng để lên đường. Ai có thể hiểu được trái tim của bà? Tình yêu đã khiến bà đứng dưới chân thập giá (Ga

*(xem tiếp trang 2)***Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Tuần Thánh**

WHĐ (25.03.2013) – Hôm qua 24-03, Chúa nhật Lễ Lá, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Tuần Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô với nghi thức Rước lá và Thánh lễ. Có khoảng 250 ngàn người tham dự.



Năm nay là năm thứ 13 liên tiếp, các cây ô-liu trang hoàng Quảng trường Thánh Phêrô và các nhánh ô-liu cho các tín hữu tham dự Thánh lễ là quà tặng của vùng Puglia, Italia. Hoa trên bàn thờ được trang trí để diễn tả năm châu lục. Hai cây ô-liu có tuổi thọ hai trăm năm được đặt dưới chân hai bức tượng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Quảng trường sẽ được đem trồng trong Vườn Vatican sau Thánh Lễ.

Phụng vụ bắt đầu lúc 9g15 với nghi thức Rước lá; đoàn rước có 620 người gồm các hồng y, giám mục, linh mục, phó tế và các giáo dân – cả thiếu nhi. Theo truyền thống có từ 500 năm nay, 2.000 cành cọ được lấy từ các thị trấn San Remo và Bordighera thuộc vùng Liguria, Tây-Bắc Italia.



Ca đoàn và cộng đoàn hát Hosanna trong khi Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường. Khi đến đài tháp, ngài dừng lại, làm phép các cành cọ và ô-liu của cộng đoàn. Sau đó cuộc rước

lá tiếp tục đến bàn thờ đặt ở tiền sảnh Vương cung thánh đường. Đức Thánh Cha cầm một cành cọ dài ba mét, được trang trí một cách nghệ thuật, tượng trưng Thiên Chúa Ba Ngôi.

Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức hồng y Agostino Vallini, Giám quản giáo phận Roma, Đức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân; và Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, O. Carm, Phó giám quản giáo phận Roma.

Sau bài Thương khó do ba thầy phó tế công bố, Đức Thánh Cha đã giảng lễ. Trong bài giảng, ngài nêu ra ba từ chìa khoá: niềm vui, Thánh giá và người trẻ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặc biệt nhấn mạnh đến sứ vụ rao giảng Tin Mừng của người trẻ, ngài nhắc lại



rằng Chúa nhật Lễ Lá cũng là Ngày Giới Trẻ, do Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng. Ngài khuyến khích các bạn trẻ hăng hái bước theo Chúa Kitô, hẹn sẽ gặp họ ở Rio, Brazil, trong Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp tới.

Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy thuyết phục thế giới rằng bước theo Chúa Kitô và loan báo sứ điệp của Người đến tận cùng trái đất là một điều thật tốt đẹp.

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu và ngài còn đi một vòng Quảng trường để chào thăm các đoàn hành hương. ■

(Theo VIS)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

19,25) và tham dự cuộc mai táng Thầy Giêsu (Mt 27,61). Bây giờ tình yêu ấy lại thúc đẩy bà ra mộ trước tiên, trước cả người môn đệ được Đức Giêsu thương mến... Maria hốt hoảng chạy về báo tin cho hai môn đệ. Bà nghĩ chắc có kẻ đã ăn cắp xác Thầy. Vấn đề duy nhất làm bà âu lo khắc khoải, đó là họ đang để Người ở đâu (Ga 20,2.13.15). Bà cần biết chỗ đó, để lấy ngay xác về. Maria chẳng nghĩ gì đến chuyện Chúa phục sinh, bà chỉ mong tìm lại xác của Thầy đã chết.

Maria chạy về để kéo theo Phêrô và Gioan chạy đến mộ, những bước chân hối hả vội vàng. Chỉ có ngôi mộ trống và những băng vải đặt ở đó, còn khăn che đầu thì được cuốn lại, xếp riêng. Thấy mọi điều đó, Gioan tin rằng Thầy đã phục sinh. Chẳng ai ăn cắp xác mà để lại gọn ghẽ khăn vải liệm.

Chúng ta cần có lòng mến thiết tha của bà Maria Macđala, nhưng cũng cần có sự nhạy cảm để tin như Gioan. Khi tin, người ta khám phá ra ý nghĩa của các biến cố: ý nghĩa của cái chết bị đá trên Núi Sọ, ý nghĩa của ngôi mộ trống và tấm khăn xếp gọn gàng. Chúng ta cần có lòng tin để khỏi rơi vào sự thất vọng hay hốt hoảng, trước những thất bại, đổ vỡ mất mát trong cuộc đời. Đôi chúng ta lắm khi giống ngôi mộ trống trải. Những gì chúng ta yêu quý nay chẳng còn. Chúng ta đôn đáo kiếm tìm điều đã mất, trong nước mắt đau khổ như bà Maria (Ga 20,11).

Nhưng nếu xác Đức Giêsu cứ nằm yên trong mộ, để cho bà Maria đến thăm viếng, thì làm gì có chuyện Chúa phục sinh? Phiến đá cửa mộ không giữ được Ngài, những băng vải không ngăn được Ngài ra đi. Sự sống bật dậy từ tro tàn của cái chết. Ánh sáng bùng lên từ bóng tối mịt mù. Tình yêu thắng trận khi tưởng như bị hận thù nuốt chửng. Niềm vui phục sinh là quà tặng bất ngờ cho Maria. Bà sẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác Thầy trong mộ đâu, nhưng bà sẽ gặp chính Đấng Phục Sinh ở ngoài mộ đá.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu phục sinh
xin ban cho con sự sống của Chúa,

(xem tiếp trang 3)

Khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc giữa hai giáo hoàng

WHD (23.03.2013) – Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, SJ, đã gọi cuộc gặp gỡ sáng nay, thứ Bảy 23-03, tại Castel Gandolfo giữa Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI là “một khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc”. Sau đây là tuyên bố của cha Lombardi:

“Máy bay trực thăng đã đáp xuống sân bay trực thăng ở Castel Gandolfo vào khoảng 12 giờ 15 phút, và xe chở Đức nguyên giáo hoàng đến gần nơi đáp máy bay trực thăng. Đức giáo hoàng Phanxicô bước xuống, có Đức TGM Becciu, Đức ông Leonardo Sapienza và Đức ông Alfred Xuereb cùng đi. Khi Đức giáo hoàng Phanxicô vừa xuống khỏi máy bay, hai vị giáo hoàng đã ôm chào nhau. Sau khi chào những người có mặt: Đức cha Marcello Semeraro - giám mục giáo phận Albano và ông Saverio Petrillo, Giám đốc Dinh giáo hoàng, hai vị đã lên xe: Đức giáo hoàng Phanxicô ngồi bên phải, ở vị trí thông thường của giáo hoàng, còn Đức Bênêdictô ngồi bên trái. Đức TGM Georg Gänswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, cùng đi trên xe này. Chiếc xe đưa mọi người đến thang máy và hai nhân vật chính của cuộc gặp gỡ lịch sử này đi lên các phòng bên trên; ngay sau đó các

riêng nhau lúc 12g30. Thư viện này là nơi các Giáo hoàng thường tiếp các vị khách quan trọng ở Castel Gandolfo. Đức giáo hoàng Phanxicô đã tặng Đức giáo hoàng Bênêdictô một bức icôn đẹp. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 13g15. Về y phục, như đã thông báo trước đây, Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI chỉ mặc áo dài trắng mà không có áo choàng ngắn và đai lưng. Bữa ăn trưa có sự hiện diện của hai vị thư ký là Đức TGM



Gänswein và Đức ông Xuereb như đã ghi trong chương trình; như vậy tính chất riêng tư của cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong thư viện. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức nguyên giáo hoàng cũng đã tiễn Đức giáo hoàng Phanxicô ra sân bay trực thăng.

Tôi nhớ, đây không phải là cuộc gặp gỡ lần đầu. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên, nhưng nhiều lần Đức giáo hoàng

Phanxicô đã nói với Đức Bênêdictô: khi ban phép lành Urbi et Orbi lần đầu tiên, hoặc hai lần gọi điện thoại riêng: vào buổi tối hôm ngài được bầu làm giáo hoàng và vào ngày lễ Thánh Giuse để chúc mừng bốn mạng Đức nguyên giáo hoàng. Như vậy, hai vị đã nói chuyện với nhau, dù chưa gặp mặt. Cũng cần nhớ rằng Đức nguyên giáo hoàng đã bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục người kế nhiệm khi gặp các

Hồng y vào ngày 28 tháng Hai. Như vậy cuộc gặp gỡ này – một khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc – là dịp để Đức Bênêdictô bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục người kế nhiệm, còn Đức giáo hoàng Phanxicô nhắc lại lòng biết ơn của ngài và của toàn Giáo hội đối với Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI”. ■

(Theo VIS, 23-03-2013)



ngài đến nhà nguyện để cầu nguyện một lúc. Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô nhường chỗ danh dự cho Đức giáo hoàng Phanxicô, nhưng Đức giáo hoàng đương kim nói: “Chúng ta là anh em”, và muốn hai người cùng quỳ với nhau trên cùng một băng ghế.

Sau khi cầu nguyện một lúc, các ngài đến thư viện riêng, và bắt đầu gặp

Đức giáo hoàng tiếp kiến các phái đoàn thuộc các Giáo hội và Cộng đồng Kitô và các tôn giáo

WHD (21.03.2013)
– Nhân dịp tham dự lễ khai mạc sứ vụ mục tử hoàn vũ của Đức giáo hoàng Phanxicô hôm 19-03, các phái đoàn thuộc các Giáo hội và Cộng đồng Kitô và các tôn giáo đã gặp gỡ Đức tân Giáo hoàng vào ngày 20-03-2013 tại Hội trường Clémentê, Điện Vatican.



Trong số này có các nhà lãnh đạo Hồi giáo; nhà lãnh đạo Cộng đồng Do Thái giáo tại Roma, Rabbi Riccardo di Segni và các nhà lãnh đạo các hệ phái Kitô giáo khác; đặc biệt là Thượng phụ Chính thống giáo Bartholomaios I ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên một Thượng phụ Constantinopolis tham dự Lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng kể từ cuộc đại ly khai Đông-Tây cách nay gần 1.000 năm.

Sau lời chào mừng của Đức Thượng phụ Bartholomaios, Đức giáo hoàng Phanxicô đáp từ: “Chúng tôi cảm thấy gần gũi với những ai, dù thuộc các truyền thống và tôn giáo khác, vẫn tìm kiếm Chân Thiện Mỹ...”

Tất cả chúng ta đều cảm thấy gần bó sâu xa với lời nguyện của Chúa Cứu Thế trong Bữa Tiệc Ly, ‘Xin cho chúng nên một’. Nếu chúng ta càng trung thành với thánh ý Chúa, trong tư tưởng, lời nói và hành động, thì chúng ta càng thực sự tiến tới hiệp nhất...”

Về phần tôi, tôi muốn đoan chắc sẽ tiếp tục con đường đối thoại đại kết mà Công đồng Vatican II đã khởi xướng”.

Đức giáo hoàng nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo và lặp lại câu này hai lần: “Giáo hội Công giáo nhận biết tầm quan trọng của việc thúc đẩy tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau giữa mọi người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau”.

Ngài khẳng định rằng phong trào đại kết có thể làm được rất nhiều cho những người nghèo, yếu đuối hoặc đau khổ bằng cách thúc đẩy công lý và hòa bình.

Trong lời cảm ơn Đức Thượng phụ Chính thống giáo, Đức giáo hoàng

đã gọi Đức Thượng phụ là Anrê, mặc dù tên của ngài là Dimitrius. Một số người xem đây là sự thừa nhận rất có ý nghĩa về phương diện đại kết.

Khi gọi Đức thượng phụ là Anrê, Đức giáo hoàng đã đưa ra một lời phát biểu quan trọng.

Đối với người Công giáo, nhiệm vụ xây dựng Giáo hội được Chúa Giêsu ủy thác cho Phêrô và các Giáo hoàng là người kế vị Thánh Phêrô. Tuy

niên, Giáo hội Chính thống lại cho rằng nhiệm vụ ấy được trao cho người anh em của Phêrô là Anrê, và đó là lý do tại sao họ tin rằng họ phải là Giáo hội chân thực và duy nhất do Chúa Giêsu thiết lập, và vị Thượng phụ là người kế nhiệm Thánh Anrê.

Kết luận, Đức giáo hoàng xin họ cầu nguyện cho ngài “để tôi trở nên người mục tử tốt lành theo trái tim Chúa Giêsu”.

Sau bài phát biểu của Đức giáo hoàng, các đại biểu đã đến chào mừng ngài; nhiều người tặng quà, trong đó có các bức icôn Kitô giáo. ■

(Theo CNA/EWTN News, 20-03-2013)

Đức TGM Chullikatt phát biểu tại Liên hiệp quốc

WHD (27.03.2013) – Tại Hội nghị cuối cùng của Liên hiệp quốc về Hiệp ước Buôn bán vũ khí (ATT) đang diễn ra ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Francis Chullikatt, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc, đã đưa ra tuyên bố kêu gọi thông qua một hiệp ước cấm chuyển giao vũ khí tại nơi nào đang xảy ra những vi phạm về nhân đạo và nhân quyền. Hội nghị khai mạc từ 18-03 và kéo dài 10 ngày.

Trong tuyên bố nói trên, Đức Tổng giám mục Chullikatt kêu gọi “các đoàn đại biểu hợp tác và đồng thuận để đạt được một hiệp ước lịch sử

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ



Đức TGM Francis Chullikatt

nhằm kiểm soát việc buôn bán vũ khí trên bình diện quốc tế”. Ngài nhắc lại rằng, kể từ khi bắt đầu thảo luận, Tòa Thánh đã kêu gọi “một Hiệp ước buôn bán vũ khí mạnh mẽ, hiệu quả và đáng tin cậy vốn sẽ có tác động thực sự và lâu dài đến tất cả những ai mong muốn được sống trong một thế giới an ninh và an toàn hơn”.

Tuyên bố khẳng định: “Tòa Thánh luôn nhấn mạnh rằng một hệ thống buôn bán vũ khí quốc tế có trách nhiệm phải quyết liệt ngăn ngừa việc chuyển giao vũ khí cho các quốc gia nơi mà các vũ khí ấy được sử dụng để chống lại dân thường, vi phạm luật pháp về nhân quyền và nhân đạo đã được quốc tế công nhận. Hơn nữa, Tòa Thánh còn thúc giục các đoàn đại biểu tái định hướng những quy định về việc buôn bán vũ khí từ chỗ được kiểm soát hoàn toàn qua lăng kính của lợi nhuận kinh tế đến chỗ đặt mối quan tâm về con người cũng như bảo vệ cuộc sống và gia đình con người lên trên hết. ■

(VIS, 26-03-2013)

Xuất bản hai cuốn sách của Đức giáo hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thư chúc mừng tân Tổng giám mục Canterbury

WHĐ (26.03.2013) – Tòa Thánh Vatican cho biết, hai cuốn sách do Đức giáo hoàng Phanxicô viết khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires sẽ được phát hành ngày hôm nay, 26-03, với ấn bản tiếng Ý.

Cả hai tác phẩm này được viết bằng tiếng Tây Ban Nha vào năm 2006. Một cuốn nhan đề “*Khiêm tốn, con đường đến với Thiên Chúa*”, và cuốn kia là “*Chữa căn bệnh tham nhũng*” hay “*Tham nhũng và tội: một vài suy tư về nạn tham nhũng*”.



Hai tác phẩm này đều dựa trên linh đạo của Dòng Tên, đưa ra các giải pháp cho nạn tham nhũng của xã hội dựa trên sự khôn ngoan của Linh Thao theo Thánh Inhaxiô Loyola, vị sáng lập Dòng Tên. Trong các giải pháp này, Đức giáo hoàng Phanxicô đề cập đến việc cần có một đời sống cộng đoàn đầy tình bác ái huynh đệ.

Cuốn “*Tham nhũng và tội*” khảo sát tình trạng tham nhũng ở Argentina và thế giới, đi tìm nguồn gốc của nó trong lòng con người. Theo Tòa Thánh Vatican, tác phẩm phân biệt tham nhũng với tội theo một cách thức mới lạ. Lời bạt của thẩm phán Pietro Grasso, là Chủ tịch Thượng viện Ý và nguyên lãnh đạo Viện công tố chống mafia.

Còn nội dung cuốn sách về đề tài khiêm nhường bàn đến một tác phẩm của Thánh Đôrôthêô, Viện phụ thành Gaza, sống vào thế kỷ thứ sáu. Mang đậm tính linh đạo, cuốn sách thứ hai này còn có thêm phần phụ lục của sư huynh Enzo Bianchi, người sáng lập và là Tu viện trưởng Cộng đoàn đan viện đại kết Bose, Italia.

Ngoài ra, ấn bản tiếng Anh của một cuốn sách khác mà Đức giáo hoàng

W H Đ (22.03.2013) – Hôm qua thứ Năm 21-03, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư chúc mừng nhân dịp lễ đăng quang của Tiến sĩ Justin Welby, tân Tổng giám mục Canterbury tại Nhà thờ chính tòa Canterbury, London, Anh

Quốc. Tổng giám mục Welby là Tổng giám mục Canterbury thứ 105 và người đứng đầu Giáo hội Anh giáo trên toàn thế giới.

Thư của ĐTC viết: “Sứ vụ mục tử là lời mời gọi bước đi trong sự trung thành với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chắc chắn tôi sẽ cầu nguyện cho ngài trong trách vụ mới, và xin ngài cũng cầu nguyện cho tôi biết đáp lại lời mời gọi mới mà Chúa đã gửi đến cho tôi”.

“Tôi mong sẽ gặp ngài trong tương lai gần, và tiếp tục mối quan hệ huynh đệ nồng ấm mà các vị tiền nhiệm của chúng ta đã có được”.

Đồng thời trong dịp này, Tòa Thánh cũng công bố lá thư mà Đức nguyên giáo hoàng Bê-nê-đi-ctô XVI đã viết vào ngày 4 tháng Hai vừa qua, gửi cho Tiến sĩ Justin Welby nhân dịp ngài được bầu làm Tổng giám mục Canterbury.



ĐGH Bê-nê-đi-ctô viết, Đức Tổng giám mục đã nhận sứ vụ “vào thời điểm mà đức tin Kitô giáo đang bị chất vấn ở nhiều nơi trong thế giới phương Tây bởi những người tuyên bố rằng tôn giáo là một vấn đề riêng tư, không liên quan gì đến đời sống xã hội. Các thừa tác viên Tin Mừng hôm nay phải đối phó với tình trạng có nhiều người trở nên điếc, không nghe được âm nhạc của đức tin, và

nhiều người mệt mỏi, muốn tránh né những đòi hỏi của người môn đệ. Nhưng tình trạng đói khát Thiên Chúa, ngay cả khi không được thừa nhận, vẫn luôn hiện diện trong xã hội của chúng ta, và nhiệm vụ của người rao giảng, như một sứ giả của niềm hy vọng, là dùng tình yêu để nói lên sự thật, chiếu giải ánh sáng Chúa Kitô vào bóng tối của cuộc sống của mọi người. Xin cho sứ vụ tông đồ của ngài mang lại một vụ mùa bội thu cũng như mở mắt và mở tai của nhiều người để họ nghe được sứ điệp Tin Mừng, sứ điệp đem đến sự sống”.

Kết thúc lá thư, Đức giáo hoàng Bê-nê-đi-ctô cầu nguyện “xin Chúa ban cho ngài sức mạnh và khôn ngoan” trong mọi thách đố mà vị tân Tổng giám mục sẽ gặp và “xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn ngài trong mọi điều ngài sẽ làm nhân danh Chúa”. ■

(VIS, 21-03-2013)

Phanxicô là đồng tác giả cũng sẽ được phát hành vào tháng Năm sắp tới.

Nhà xuất bản Image Books thuộc hệ thống Random House cho biết, quyển “*Trời và Đất: Đức giáo hoàng Phanxicô nói về Đức tin, Gia đình và Giáo hội trong thế kỷ XXI*” sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng Năm sắp tới. Đồng tác giả với Đức giáo hoàng là Rabbi Abraham Skorka, Giám đốc Chung viện giáo sĩ Do Thái - châu

Mỹ Latinh ở Buenos Aires, Argentina. Nội dung quyển sách gồm những trao đổi của hai nhà lãnh đạo tôn giáo về mọi vấn đề: từ vô thần và an tử đến phá thai và toàn cầu hóa. Ấn bản tiếng Tây Ban Nha đã được phát hành tại Châu Mỹ Latinh và Tây Ban Nha vào năm 2010 cũng như sẽ có mặt tại Bắc Mỹ trong thời gian sắp tới. ■

(Tổng hợp)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf