



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 7-4-2013

Chúa nhật 2 Phục Sinh

Năm C

Hãy nhìn xem

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31

Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”



Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Didymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả

(xem tiếp trang 2)

**Nhật ký Hội nghị Thường niên kỳ I-2013
Hội đồng Giám mục Việt Nam (1-5/4/2013)**

Khai mạc (thứ Hai 01-04)

WHĐ (02.04.2013) – Thời tiết ở Vũng Tàu nắng nóng, hơi oi bức, báo hiệu mùa Xuân đang chuyển mình sang hè. Từ 4 giờ chiều thứ Hai 01 tháng Tư 2013, đầu tuần bát nhật Phục sinh, các giám mục Việt Nam lần lượt tụ về Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu của giáo phận Bà Rịa để họp Hội nghị thường niên kỳ I như hằng năm.

Tại phòng ăn của nhà nghỉ Đền Thánh, đông đủ các Đức cha gặp nhau (vắng Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, không thể đến dự vì lý do sức khỏe) và bắt tay nhau chào mừng trong niềm vui Chúa Phục sinh.

Sau cơm chiều, các Đức cha tham dự giờ cầu nguyện Thánh Thể và kinh tối lúc 20g30 để cầu nguyện khai mạc Hội nghị.



Sau đó, lúc 21g00, tại phòng hội ngay bên cạnh nhà nguyện, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đại diện Đức Thánh Cha, Hội nghị khai mạc với lời chào mừng của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN Phêrô Nguyễn Văn Nhơn gửi đến các Đức cha và Đức Tổng giám mục. Thật ý nghĩa khi Hội nghị khai mạc vào những ngày đầu tuần Bát nhật Phục sinh. Hội nghị tin tưởng Đấng Phục sinh hiện diện sẽ ban Thần Khí của Người xuống trên các Đức cha tham dự để giúp các ngài thêm khôn ngoan, sáng suốt trao đổi, chia sẻ, bàn thảo và quyết định hầu đem nhiều lợi ích cho Dân Chúa. Đức cha Chủ tịch nhắc

đến sự kiện Quan Phòng hạnh phúc: Chúa đã ban một vị mục tử mới cho toàn Dân Chúa là Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 13.03.2013 vừa qua, và cũng tình cờ đó lại là ngày sinh nhật thứ 60 của Đức TGM Leopoldo. Một điều thú vị nữa, Đức cha chủ tịch HĐGM nói những lời chúc mừng ấy vào đúng ngày sinh nhật thứ 75 của ngài, ngày 01 tháng Tư. Đức cha Chủ tịch HĐGM cũng chúc mừng các Đức giám mục mới được bổ nhiệm trong thời gian qua: Đức tân Tổng giám mục Huế Phanxicô Xaviê, Đức cha Tôma Giám mục phó Bùi Chu, đặc biệt mới nhất là Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc mà lễ tấn phong sẽ cử hành vào sáng thứ sáu 05.04 tại Xuân Lộc.

Sau đó, Đức cha Cosma Tổng thư ký phác họa chương trình nghị sự lần này, gồm các đề tài như:

Đức hồng y Gioan Baotixita chia sẻ chuyến hành hương về Rôma cùng với các hồng y tham dự Mật tuyền viện bầu tân Giáo hoàng; báo cáo chia sẻ của hai Đức cha tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa vào tháng 10.2012 vừa qua; về vang

âm của Đại hội FABC tại Xuân Lộc – TP.HCM tháng 11.2012; về lịch sử 100 năm truyền giáo giáo phận Lạng Sơn; góp ý cho ý kiến xin thiết lập một hoặc hai giáo phận mới tại Việt Nam; góp ý về công trình Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, về Học viện Thần học, Đại chủng viện Đà Lạt; và một số vấn đề thông tin và xin ý kiến của HĐGM từ các Ủy ban thuộc HĐGM...

Buổi khai mạc kết thúc với tâm tình vui vẻ, đơn sơ, và mọi người về phòng nghỉ đêm.

(xem tiếp trang 2)

**SUY NIỆM
TIN MỪNG CHÚA NHẬT**

Ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an.” Rồi Người bảo Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

SUY NIỆM

Thân xác chúng ta thường mang những vết sẹo, hậu quả của những lần bị trầy trụa, té ngã. Có những vết sẹo gọi lại cả một vùng kỷ niệm. Dù vui hay buồn thì cũng là chuyện đã qua. Vết sẹo làm ta kém đẹp, nhưng không làm đau như xưa. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra thăm các môn đệ, Ngài giúp họ nhận ra Ngài nhờ những vết sẹo. Ngài cho họ xem những vết sẹo ở tay và cạnh sườn. Những vết sẹo nói lên một điều quan trọng: Thầy chính là Đấng đã bị đóng đinh và đâm thấu; Thầy đã chết nhưng Thầy đã thắng được cái chết.

Chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Chúa phục sinh có sẹo, dù điều đó chẳng đẹp gì. Ngài không ngượng mà cho các môn đệ xem. Những cái sẹo sẽ ở mãi với Ngài trên thiên quốc. Chúng gọi lên những kỷ niệm buồn phiền, thất bại, đớn đau. Nhưng nếu không có chúng thì cũng chẳng có phục sinh. Chẳng cần phải xóa đi khỏi ký ức cuộc khổ nạn kinh hoàng và cái chết nhục nhã. Chúng ta cũng lên thiên đàng với các vết sẹo của mình. Sống ở đời sao tránh khỏi những dập gẫy, thương tích. Nếu chúng ta đón nhận mọi sự với tình yêu thì mọi sự sẽ trở nên nhịp cầu cứu độ. Tin Mừng phục sinh là Tin Mừng về các vết thương đã lành. Có những vết thương tưởng chẳng thể nào thành sẹo. Chúng ta có dám cho người khác thấy sẹo của mình không?

(xem tiếp trang 3)

Khởi đầu buổi sáng ngày Hội nghị đầu tiên, như thông lệ, Đức cha Chủ tịch HĐGMVN mời Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô, phát biểu đòi lời chia sẻ về Đức tân Giáo hoàng và những điểm nhấn trong đường hướng của vị mục tử chung của toàn thể Hội thánh Công giáo. Con đường đối thoại chân thành và ôn hòa với thế giới trong đó Hội thánh Chúa Kitô hiện diện và sống vẫn luôn là con đường cơ bản để loan báo Tin Mừng cứu độ. Cũng như Đức Giêsu Kitô đến để làm chứng cho Sự thật, đã chấp nhận chịu nạn, chết và rồi phục sinh, hai ngàn năm qua Hội thánh cũng được Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào Sự thật qua đối thoại với thế giới, dầu có bị chống báng hay bắt bớ. Vị Đại diện Đức Thánh Cha điểm lại tình hình mới của Giáo hội trong thế giới cũng như sự tiến triển của cuộc đối thoại thời gian qua giữa Tòa Thánh với chính phủ Việt Nam. Ngài cũng nhìn nhận Giáo hội Việt Nam đã thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc, để xây dựng và làm chứng cho chân lý Tin mừng Tình thương và Giải thoát. Ngài còn khuyến khích các giáo phận, sau khi viếng thăm nhiều nơi ở vùng sâu và xa vừa qua, hỗ trợ nhau hơn nữa trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Sau đó, các giám mục tiếp tục trao đổi và chia sẻ với nhau chủ đề sống mẫu nhiệm hiệp thông, cụ thể là, qua cách đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh xã hội ngày nay, qua sự quan tâm và liên đới với nhau mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc loan báo Tin mừng. Có thể nói chân lý và sự bình an của Đấng Phục sinh tiếp tục được ban xuống trên các giám mục đang dự Hội nghị.

Tiếp theo, Đức hồng y Gioan Baotixita tường trình về chuyến đi

Ngày thứ hai (thứ Tư 03-04)

Ngày hội nghị thứ hai tiến triển tốt đẹp, bắt đầu với đề tài cần xác định một ngày để quyên góp cho Quỹ dự phòng cứu trợ khẩn cấp và cho việc trùng tu và bảo trì các công trình tại Thánh Địa Giêrusalem. Cả hai việc đều cần thiết và rất ý nghĩa: một đảng bác ái cần phải được biểu lộ ra bằng hành động chia sẻ trước một tình cảnh hoạn nạn, đảng khác là nghĩa vụ của mỗi giáo hội địa phương thế giới đối với Thánh Địa, cái nôi của đức tin, nơi Đức Kitô Con Thiên Chúa sinh ra và sống. Tuy

bầu giáo hoàng mới: theo lời Đức hồng y, xem ra Đức tân Giáo hoàng Phanxicô quan tâm cách riêng đến Giáo hội Việt Nam. Rồi kế đến là chia sẻ của các Đức cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng và Ủy ban Văn hóa về Hội nghị toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần XIII vừa qua về đề tài Tân Phúc âm hóa. Theo lời kể của Đức cha Giuse giáo phận Phát Diệm đã tham dự Thượng Hội đồng, các nghị phụ Thượng Hội đồng lần này đặc biệt nhấn mạnh đến việc khởi đầu lại công cuộc loan báo Tin Mừng cách mới mẻ phải đi từ sự gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô, đó là điều kiện tiên quyết, từ đó mới có nhiệt huyết mới để loan báo Tin Mừng cũng như duyệt lại và đổi mới các cách thức, phương pháp loan báo Tin Mừng ngày nay.

Buổi chiều, vào đầu giờ, các Đức cha tiếp tục cho ý kiến về tổ chức công cuộc Tân Phúc âm hóa này bắt đầu như thế nào từ trách nhiệm của HĐGM; xem ra Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc HĐGMVN sẽ đảm nhận thêm mối quan tâm mới này. Kế đến Đức cha Nha Trang tường trình về tiến trình án phong chân phước cho Tôi tở Chúa là Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, mà sắp tới đây việc điều tra cấp giáo phận sẽ cử hành nghi thức bé mạc vào tháng 7 năm nay.

Sau đó, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin giới thiệu và xin các Đức cha góp ý cho sách Giáo lý Hội thánh Công giáo dạng hỏi-thưa. Cuối cùng, Đức cha Đà Lạt trình bày kế hoạch thành lập Đại chủng viện giáo phận Đà Lạt và được tất cả các Đức cha ủng hộ.

Buổi tối, các Đức cha họp riêng theo ba giáo tỉnh. Một ngày làm việc kết thúc tốt đẹp.

nhiên, phải đến phiên họp ban chiều các Đức cha mới đi đến quyết định thống nhất cuối cùng: chọn ngày thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm để quyên góp đồng thời cho cả hai công trình trên.

Sau đó, các Đức cha trao đổi về vấn đề đào tạo nhân sự chuyên môn cho linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam. Vấn đề là trước đây mỗi giáo phận, hay dòng tu đều tự lo, nay cần được các giám mục quan tâm chung ở tầm

(xem tiếp trang 4)

Phỏng vấn Đức cha Gioan Maria Vũ Tất về đề nghị thiết lập giáo phận Hà Tuyên

WHD (04.04.2013) – Trong dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ I/2013, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã dành cho phóng viên WHĐ cuộc phỏng vấn ngắn sau đây về đề nghị thiết lập giáo phận Hà Tuyên.

Phóng viên: Kính thưa Đức cha, chúng con nghe nói Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) dự định xin Tòa thánh Vatican cho thiết lập giáo phận mới là giáo phận Hà Tuyên. Xin Đức cha cho độc giả của trang web HĐGMVN biết rõ thêm về dự định này?

Đức cha Vũ Tất: Hà Tuyên, gồm 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, là miền đất xa xôi, liên hệ đến 3 giáo phận Bắc Ninh, Hưng Hóa và Lạng Sơn, khiến quan hệ giữa Giáo hội (3 giáo phận) với chính quyền (2 tỉnh) trở nên rất phức tạp. Xem trên bản đồ, diện tích của hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang rộng gấp hai lần giáo phận Hà Nội. Đoạn đường từ Hà Tuyên đến Tòa Giám mục Hưng Hóa là hơn 300km, đến Tòa Giám mục Lạng Sơn là hơn 400km, đến Tòa Giám mục Bắc Ninh cũng gần 300km. Quả là rất xa xôi! Vì thế, chúng tôi, gồm Đức cha Bắc Ninh, Đức cha Lạng Sơn và tôi là giám mục Hưng Hóa, cùng thống nhất đề nghị HĐGMVN xin Tòa thánh cho thành lập giáo phận Hà Tuyên.

Giáo dân ở đây tuy thuộc ba giáo phận, nhưng về phương diện tình cảm và giao lưu tương đối là thống nhất. Lý do là trong năm, sáu thập niên đầy khó khăn, giáo phận Lạng Sơn không thể cử người đến đó phục vụ được. Giáo phận Bắc Ninh cũng không thể lên đến đó được vì giáo phận Bắc Ninh có những thời gian chỉ có “1 linh mục rưỡi” nên không có khả năng. Tất cả đều nhờ các cha giáo phận Hưng Hóa phục vụ. Trong vùng Hà Tuyên, chỉ có một giáo xứ thuộc giáo phận Lạng Sơn là giáo xứ Thánh Tâm (TP. Hà Giang) thì giáo dân ở đây lại là người của giáo phận Hưng Hóa di cư sang để làm ăn. Vì thế giáo dân tuy là của 3 giáo phận nhưng tình cảm lại rất thân quen đồng điệu, không có chuyện kỳ thị.

Theo bản đồ nhà nước, diện tích Hà Giang là 7.831 km², tỉnh Tuyên Quang là 5.800km², tổng cộng khoảng gần 14.000km². Dân số tỉnh Hà Giang là 602.000 người, tức là hơn nửa triệu; tỉnh Tuyên Quang là 675.000 người; tổng cộng khoảng gần 1,3 triệu người.

Theo thống kê báo cáo với

HĐGMVN, dân số Công giáo ở Hà Tuyên khoảng 30.000 (trên 1,3 triệu dân) với 16 giáo xứ, 78 giáo họ và 11 linh mục.

Việc thành lập giáo phận Hà Tuyên sẽ có điểm lợi về phương diện hành chính: giáo phận sẽ nằm gọn trong 2 tỉnh; giáo quyền cũng như chính quyền ở nơi này sẽ không phải có những liên hệ phức tạp liên quan đến 3 giáo phận và 2 tỉnh như hiện nay. Ví dụ, ở Hưng Hóa, cứ mỗi dịp lễ Noel hay dịp Tết, chính quyền muốn chúc mừng thì phải đến với cả 3 giáo phận; và để đáp lễ, các giáo phận nơi này cũng phải đến với các cơ quan của nhiều tỉnh. Nếu thành lập được giáo phận Hà Tuyên thì sẽ đỡ phức tạp hơn.

Một thuận lợi khác, giáo dân tuy thuộc 3 giáo phận, nhưng vì những khó khăn khách quan, trong nhiều năm, chỉ có các linh mục Hưng Hóa đi phục vụ cho tất cả các giáo xứ thuộc 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Do đó, việc giao lưu tình cảm giữa giáo dân ở đây rất hài hòa.

Vì những ích lợi đó, Đức cha Bắc Ninh người đầu tiên đưa ra đề nghị thành lập giáo phận mới và chúng tôi đều tán thành.

Phóng viên: Thưa Đức cha, khi đi vào thực tế, Đức cha thấy cần phải chuẩn bị những việc làm cụ thể nào?

Đức cha Vũ Tất: Việc thiết lập một giáo phận mới cần phải theo tiến trình của Tòa Thánh.

Về sự đồng thuận: Đức Tổng Girelli cho biết phải có sự đồng thuận của các giám mục, linh mục trong giáo phận. Chúng tôi đã có sự đồng thuận của cả 3 Đức cha, và các linh mục trong 3 giáo phận cũng rất tán thành.

Về nhân sự lãnh đạo là giám mục chính tòa cho Hà Tuyên: đây là cả một vấn đề, vì ngay cả Giáo hội Việt Nam cũng chưa có đủ giám mục, nói chi đến vùng xa xôi là Hà Tuyên.

Về nhân sự linh mục và giáo dân: tạm ổn. Thành lập một giáo phận với số lượng 30 ngàn giáo dân là tốt rồi (trong khi giáo phận Lạng Sơn chỉ có 5 ngàn, giáo phận Đà Nẵng hoặc Huế cũng chỉ có khoảng hơn 50

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Cuộc khổ nạn của Thầy đã làm các môn đệ bị thương. Các vết sẹo của Thầy sẽ chữa lành những vết thương đó. Hẳn Tôma đã nhìn thật lâu những dấu đinh. Chính lúc đó ông khám phá thật sâu một Tình Yêu. Tình yêu hy sinh mạng sống và đủ mạnh để lấy lại. Tình yêu khiêm hạ cúi xuống để chinh phục ông. Ông đâu dám mong Thầy sẽ đích thân hiện đến để thỏa mãn những đòi hỏi quá quắt của mình. Lòng ông tràn ngập niềm cảm mến tri ân. Ông ra khỏi được sự cứng cõi, khép kín, tự cô lập, để bước vào thế giới của lòng tin. Tôma đã tin vượt quá điều ông thấy. Ông chỉ thấy và chạm đến các vết sẹo của Thầy, nhưng ông tin Thầy là Chúa, là Thiên Chúa của ông.

Tin bao giờ cũng đòi một bước nhảy vọt khỏi cái thấy. Chúng ta không được phúc thấy Chúa theo kiểu Tôma, nhưng chúng ta vẫn được thấy Chúa theo những kiểu khác. Cần tập thấy Chúa để rời tin. Có khi phải tập nhìn lại những vết sẹo của mình, của Hội Thánh, của cả thế giới, để rời tin rằng Chúa phục sinh vẫn đang có mặt giữa những trần trở và vấp vấp, thất bại và khổ đau. “Phúc cho những ai không thấy mà tin”, và phúc cho những ai biết thấy nên tin.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin cho con luôn vui tươi,
dù có phải lo âu và thống khổ,
xin cho con đừng bao giờ khép lại
với chính mình;
nhưng biết nghĩ đến những người
quanh con,
những người -cũng như con- đang
cần một người bạn.

Nếu như con nên yếu đuối,
thì xin cho con biết yêu thương và
sáng suốt hơn,
thông cảm và nhân từ hơn.

Nếu bàn tay con run rẩy,
thì xin giúp con luôn biết mở ra
và cho đi.
khi lâm tử,
xin cho con biết đón nhận khổ đau
và bệnh tật
như một lời kinh.

Ước chi con sẽ chết trong khiêm
hạ và tín thác,
như một lời xin vâng cuối cùng.
Và con sẽ về nhà Chúa,
để dự tiệc yêu thương muôn đời.
Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

WHĐ (29.03.2013) – Bộ Giáo sĩ vừa phát hành ấn bản mới của “Sách Hướng dẫn về đời sống và thừa tác vụ linh mục”. Lý do của ấn bản mới này được Bộ giải thích ngay trong Lời nói đầu: Khuynh hướng thế tục hóa phát triển rất mạnh trong những thập kỷ gần đây đã buộc Huấn quyền phải đưa ra quan điểm rõ ràng.

Sách Hướng dẫn đề cập đến việc đào tạo và đời sống thiêng liêng của các linh mục, nhắc lại “ý định kiên quyết của Giáo hội là duy trì luật buộc sống độc thân vĩnh viễn do tự do lựa chọn đối với các ứng viên linh mục thuộc nghi lễ Latinh”, nhưng cũng nói đến những khía cạnh rất thực tế, chẳng hạn như đức vâng lời hoặc tầm quan trọng của tu phục.

Cần lưu ý rằng Đức hồng y Jorge Mario Bergoglio, trước khi được bầu làm Giám mục Roma, đã là thành viên của Bộ Giáo sĩ, và ngài đã được tham khảo trong việc soạn thảo và ấn hành tài liệu này. Ấn bản mới được Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI chuẩn nhận vào ngày 14-01 và xuất bản ngày 11-02-2013.

Ấn bản cũ đã được Đức Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II chuẩn nhận và cho phép ấn hành vào ngày 31-01-1994. Bộ trưởng Bộ giáo sĩ lúc ấy là Đức hồng y José T. Sanchez.

Sau đây là Lời nói đầu của ấn bản mới (trích):

Phỏng vấn Đức cha Gioan Maria Vũ Tất

(ngàn). Về linh mục phục vụ: sẽ nhờ các linh mục dòng hỗ trợ thêm.

Về cơ sở vật chất: xây dựng cơ sở vật chất thì cần thời gian. Đã có một nhà thờ chính của tỉnh Tuyên Quang xây dựng năm 1905, nhưng cũng nhỏ. Cần có một chỗ khác để xây dựng Tòa Giám mục: có thể tìm được ở ngoại vi TP Tuyên Quang. Khi xây Tòa Giám mục thì cũng cần sự hỗ trợ của toàn Giáo hội ở Việt Nam.

Về chính quyền: tin rằng họ cũng sẽ đồng thuận vì sẽ thuận tiện cho việc quản lý hành chính. Hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã từng hợp nhất thành tỉnh Hà Tuyên.

Chắc chắn sẽ có những khó khăn khác, nhưng hy vọng từ từ sẽ khắc phục được.

Phóng viên: Chúng con chân thành cảm ơn Đức cha. ■

Hiện tượng “thế tục hóa”, hay nói cách khác, khuynh hướng sống theo chiều ngang, mà bỏ qua chiều kích siêu việt của hiện hữu tuy vẫn chấp nhận vấn đề tôn giáo, liên quan đến mọi người đã được rửa tội. Hiện tượng này lan rộng trong những thập kỷ gần đây đã buộc những ai được Thiên Chúa ủy quyền hướng dẫn Giáo hội phải có quan điểm rõ ràng.

Một trong những ảnh hưởng tai hại nhất của khuynh hướng này là người ta không còn sống đạo, đồng thời khước từ cả kho tàng đức tin theo như Huấn quyền Công giáo giảng dạy, lẫn quyền hạn và vai trò của các thừa tác viên thánh được Chúa Kitô kêu gọi (Mc 3,13-19) cộng tác vào kế hoạch cứu độ và hướng dẫn con người đến chỗ vâng phục đức tin (Hc 48,10; Dt 4,1-11; Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 144 tt.). Điều ấy có khi là chủ ý, có khi do thói quen được hình thành một cách ngấm ngấm từ một nền văn hóa muốn loại bỏ Kitô giáo ra khỏi xã hội dân sự.

Do đó ngay từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã đặc biệt quan tâm và tái xác định giá trị của giáo lý Công giáo như một hệ thống chặt chẽ của sự khôn ngoan được Thiên Chúa chính thức mạc khải và hoàn tất nơi Chúa Kitô. Chân giá trị của giáo lý ấy không vượt tầm trí khôn của con người (Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 27 tt.). Nếu đúng là Giáo hội tồn tại, sống và bền vững với thời gian nhờ sứ vụ truyền giáo (x. Ad Gentes), thì rõ ràng ảnh hưởng tai hại nhất của hiện tượng thế tục hóa đang lan tràn là sự khủng hoảng thừa tác vụ linh mục – một đảng, biểu hiện qua sự giảm sút con số ơn gọi thấy rõ, và đảng khác, qua việc người ta ngày càng đánh mất cảm thức siêu nhiên đích thực của sứ vụ linh mục – những hình thức giả trá bộc lộ tình trạng này là những suy thoái nghiêm trọng nhất, thường gây ra nhiều đau khổ.

Chính vì thế suy nghĩ về tương lai của chức linh mục cũng là tương lai của việc loan báo Tin Mừng và do đó, cũng là tương lai của chính Giáo hội. ■

nhìn cao hơn. Có thể vấn đề này cần được Hội đồng Giám mục tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa.

Kế đến, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân giám mục Lạng Sơn – Cao Bằng trình bày chương trình mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận, dự định vào ngày 21.11.2013, ngày lễ Đức Mẹ Dâng Minh. Ngài nói lên lời tạ ơn vì giáo phận dần dần phát triển nhanh hơn nhiều năm qua, tuy nhiên cũng cần nhiều trợ giúp về cả tinh thần lẫn vật chất từ các giáo phận khác. Nhân đó, các Đức cha ba giáo phận Hưng Hóa, Lạng Sơn và Bắc Ninh lần lượt nêu ý kiến chung về việc thành lập một giáo phận truyền giáo mới trong tương lai có thể tách-hợp một phần từ ba giáo phận trên. Các giám mục rất quan tâm đến vấn đề này và góp ý sôi nổi, đi đến chỗ tìm hiểu và xác định tiến trình hợp thức cụ thể.

Buổi chiều, Hội nghị nghe Đức cha Chủ tịch trình bày tóm tắt những điều kiện cần thiết về mặt mục vụ để thành lập một giáo phận mới, về dự liệu điều kiện nhân sự và tài chánh. Rồi một lần nữa về vấn đề sau cùng là quy chế của Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas. Sau đó, các giám mục góp ý về tính cách quan trọng của các phương tiện truyền thông và việc dẫn thân chủ động hơn nữa của Giáo hội tại Việt Nam trong lãnh vực này để loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên cũng cần tiến hành thận trọng và luôn với một nhiệt tâm loan báo Tin Mừng.

Cuối ngày, Đức cha chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày về các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, cũng như yêu cầu của Tòa Thánh về việc tổ chức và gây tinh thần và ý thức truyền giáo nơi mọi tín hữu, kể cả thiếu nhi.

Ngày làm việc được tiến hành trong tinh thần của lời thánh Phaolô nói với người què ăn xin trước cửa Đền Thờ: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có điều này tôi cho anh: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, hãy đứng dậy mà đi” (Cv 3,6). ■

(Hội nghị còn tiếp tục nhóm họp một ngày cuối cùng, thứ Năm 04-04, sau khi Tuần Tin số này phát hành)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
