

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 28-4-2013**Chúa nhật 5 Phục Sinh****Năm C****Điều răn mới****LỜI CHÚA: Ga 13, 31-33a.34-35**

Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

SUY NIỆM

Gandhi được coi là bậc đại thánh của dân Ấn Độ. Ông say mê Kinh Thánh, nhất là bài giảng trên núi. Ông nghĩ rằng Kitô giáo sẽ là câu trả lời thích đáng cho những xung đột giữa các giai cấp ở Ấn. Một ngày nọ ông đến dự lễ tại một nhà thờ. Nhưng người giữ cửa ngăn ông lại, và bảo ông nên đến dự lễ ở một nhà thờ khác dành cho người da đen. Ông đã bỏ đi và không bao giờ quay trở lại. Có thể chúng ta đã mất một Kitô hữu tốt như Gandhi chỉ vì có sự phân biệt màu da nơi nhà thờ. Biết đâu thế giới này lại chẳng có nhiều Gandhi, họ sống tinh thần Đức Kitô còn hơn cả các Kitô hữu.

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Lời trần trối

*(xem tiếp trang 2)***Giáo tỉnh Hà Nội: thường huấn linh mục**

GP BÙI CHU (19.04.2013) – Đã thành thông lệ, cứ ba năm một lần, Giáo tỉnh Hà Nội lại tổ chức thường huấn chung cho các linh mục. Năm nay, chương trình thường huấn chia làm hai nhóm: nhóm thứ nhất tại Tòa Giám mục Bùi Chu từ ngày 16 đến 18-4-2013, nhóm thứ hai tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, từ ngày 23 đến 25-4-2013.

Đợt thứ nhất quy tụ 420 linh mục từ

10 giáo phận. Anh em linh mục thuộc mọi lứa tuổi, từ các linh mục cao niên trên 70 tuổi cho đến những linh mục trẻ mới chịu chức linh mục được vài tháng. Trước lạ sau quen, mọi người được sống tình hiệp thông của Gia đình Giáo hội. Chương trình thường huấn do ba giám mục đảm trách: Đức cha Gioan Maria Vũ

Tất, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên và Đức cha Giuse Nguyễn Năng. Nội dung thường huấn bao gồm:

- Linh mục tự kiểm điểm về phẩm chất sống đức tin trong cuộc đời mục vụ (Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt)
- Tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân theo tinh thần Công đồng Vatican II (Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp)

*(xem tiếp trang 4)***Đức Thánh Cha Phanxicô phong chức linh mục: “Các con là mục tử, chứ không phải công chức”**

WHĐ (22.04.2013) – Vào lúc 9g30 sáng hôm qua, Chúa nhật thứ IV Phục Sinh, Chúa nhật Chúa Chiên lành và cũng là Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 50, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế. Thánh lễ cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức hồng y Agostino Vallini Giám quản giáo phận Roma, Đức Tổng giám mục Filippo Iannone Phó Giám quản, các giám mục phụ tá giáo phận Roma và các vị giám đốc chủng viện của các thầy.

Các phó tế trong độ tuổi từ 26 đến 44. Có 6 thầy người Ý, 2 thầy Ấn độ, một thầy Croatia và một thầy Argentina.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã làm các tiến chức rất ngạc nhiên khi ngài đến gặp các thầy trong phòng thánh. Theo thói quen vẫn làm khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, Đức Thánh Cha đã



dành thời gian cầu nguyện chung với mỗi tiến chức, sau đó ngài phó dâng cho Đức Trinh Nữ Maria các tiến chức cùng với thừa tác vụ của họ.

Bài giảng của Đức Thánh Cha dựa trên bài huấn dụ trong sách Nghi thức phong chức linh mục, với một vài ý tưởng khác của ngài.

Đức Thánh Cha đã nhắc lại ý nghĩa của chức linh mục. Ngài mời gọi các tiến chức: “Các con đừng bao giờ mệt mỏi tỏ lòng xót thương, đừng xấu hổ khi phải ân cần với người cao tuổi.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

của Đức Giêsu vẫn làm chúng ta nhức nhối. Ở đây Ngài không nhắc chúng ta yêu thương người ngoài, nhưng Ngài đòi buộc các môn đệ Ngài yêu thương nhau. Yêu thương nhau trở thành điều rắn mới, mới vì Ngài đòi họ phải yêu nhau như Ngài đã yêu họ. Vấn đề cốt lõi là cảm nhận được tình yêu của Ngài. Trước khi công bố điều rắn mới này, Đức Giêsu đã rửa chân cho môn đệ, trong đó có Giuđa. Ngài cúi xuống bên chân Giuđa để bày tỏ một tình yêu. Sau đó Ngài còn chấm miếng bánh đầu tiên trao cho Giuđa như đưa ra một vẫy gọi thân thương cuối cùng. (x. Ga 13,26) Nhưng vô ích, Giuđa không đổi ý. Anh vẫn ra đi để làm điều mình muốn (x. Ga 13,31) Đức Giêsu biết rõ số phận đang chờ mình. Ngài sẽ yêu đến cùng bằng việc hiến mạng trên thập giá. Đức Giêsu đã yêu trước khi truyền cho ta yêu nhau. Nếu ta không cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho ta, thì ta cũng chẳng thể yêu nhau như Ngài muốn.

Có nhiều dấu hiệu để người ta nhận ra một Kitô hữu: đeo thánh giá nơi cổ, làm dấu thánh giá trước khi ăn... Nhưng theo Đức Giêsu, dấu hiệu đặc trưng của nhóm môn đệ là tình yêu thương mà họ dành cho nhau: cảm thông, tha thứ, cộng tác, hy sinh, chia sẻ, đối thoại... Giữa các môn đệ, có bao dị biệt, bao hàng rào. Nếu không vượt qua được những hàng rào dị biệt này thì coi như việc truyền giáo bị đổ vỡ. Tiếc thay, vẫn chưa có sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu khác màu da, khác văn hoá, khác quan điểm chính trị... Có bất đồng giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo ở Nga, giữa người Công Giáo và người Tin Lành ở Bắc Ailen. Đến bao giờ mọi Kitô hữu có thể đọc chung kinh Lạy Cha, mừng chung với nhau lễ Phục Sinh trong một ngày, cử hành chung với nhau một phụng vụ.

Thế giới hôm nay như sa mạc thiếu vắng tình yêu. Ước gì thế giới Kitô trở thành một ốc đảo xanh tươi mời mọi người đặt chân tới.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha,
xin dạy chúng con biết cộng tác với nhau
trong việc xây dựng Nước Trời ở
trần gian.

(xem tiếp trang 3)

Hai Tổng giám mục Chính thống giáo ở Syria bị bắt cóc



WHĐ (24.04.2013) – Hôm thứ Hai 22-04, hai Tổng giám mục Chính thống giáo đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc tại một ngôi làng thuộc tỉnh Aleppo, miền bắc Syria. Đó là Đức Tổng giám mục Yohanna Ibrahim, lãnh đạo Giáo hội Chính thống Syria và Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi, lãnh đạo Giáo hội Chính thống Hy Lạp. Các ngài đã bị bắt cóc khi đang tiến hành các hoạt động nhân đạo ở làng Kafr Dael thuộc tỉnh Aleppo.

Chiếc xe của Đức TGM Ibrahim, do một phó tế lái, đi đón Đức TGM Yazigi ở làng Bab al-Hawa gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trên đường về, đến vùng ngoại ô Aleppo, một nhóm người có vũ trang đã chặn lại và buộc các giám mục xuống khỏi xe. Sau khi sát hại thầy phó tế lái xe, chúng đã bắt đi hai giám mục. Danh tính những kẻ bắt cóc vẫn chưa được xác định.

Ngày thứ Ba 23-04, Phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican đã đưa ra thông báo về vụ bắt cóc này như sau:

“Vụ bắt cóc hai Tổng giám mục thuộc tỉnh Aleppo: Đức Tổng giám mục Yohanna Ibrahim của Giáo hội Chính thống Syria, và Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi của Giáo hội Chính Thống Hy Lạp Antiokia, đồng thời sát hại tài xế của các ngài trong khi các ngài đang thực hiện một sứ mệnh nhân đạo, là một xác nhận đau lòng về tình hình bi thảm mà người dân Syria và các cộng đồng Kitô hữu ở đây đang trải qua.

Đức Thánh Cha đã được thông báo về biến cố mới hết sức nghiêm trọng này, làm cho bạo lực trong những ngày gần đây càng gia tăng và phạm vi tình trạng khẩn cấp về nhân đạo càng rộng lớn.

Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang rất quan tâm theo dõi các sự kiện này và ngài cầu nguyện hết lòng cho hai giám mục bị bắt cóc được mạnh khỏe và được giải thoát. Ngài cũng cầu nguyện, để nhờ sự cộng tác của mọi người, cuối cùng người dân Syria sẽ có được những giải đáp hiệu quả cho bi kịch nhân đạo này và niềm hy vọng thực sự về nền hòa bình và hòa giải sẽ lộ rạng”. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ mừng bốn mạng

WHĐ (24.04.2013) – Sáng thứ Ba 23-04, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ mừng Thánh Giorgiô, bốn mạng của ngài, tại nhà nguyện thánh Phaolô. Đồng tế với ĐTC, có 50 hồng y đang có mặt tại Rôma. ĐTC ngỏ lời cảm ơn các Đức hồng y đã đồng tế mừng thánh bốn mạng của ngài.

Trong bài giảng Thánh lễ, ĐTC nhấn mạnh: “Căn tính của Kitô hữu không phải là một loại thể căn cước, nhưng phải thực sự thuộc về Giáo hội, thuộc về Hội Thánh mẹ”, bởi “Không thể tìm kiếm Chúa Giêsu bên ngoài Giáo hội”. ĐTC giải thích: “Muốn theo Chúa Giêsu mà lại ở ngoài Giáo hội, muốn yêu mến Chúa Giêsu mà không có Giáo hội, đó là sự nửa vời rất phi lý”.

Trong bài giảng ứng khẩu này, ĐTC đã nhấn mạnh: “Giáo hội mẹ ban cho chúng ta Chúa Giêsu và một căn tính không những in dấu mà còn



khiến chúng ta thuộc về Hội Thánh: căn tính nghĩa là sự thuộc về. Được thuộc về Hội Thánh thì thật là tốt đẹp”.

ĐTC cũng đã đề cập tính chất truyền giáo của Hội Thánh, cuộc sống làm người Kitô hữu đích thực và cuộc sống thực sự của Hội Thánh luôn diễn ra “giữa những bách hại của thế gian và nguồn an ủi của Chúa”. ĐTC giải thích: “Nếu muốn ngã theo đường lối thế gian, thương lượng với thế gian như những người Macabê xưa kia,

(xem tiếp trang 4)

Giáo hội New Zealand phản đối luật hôn nhân đồng giới

WHD (21.04.2013) – Ngày 17-04-2013, Quốc hội New Zealand đã thông qua luật cho phép hôn nhân đồng giới với 77 phiếu thuận và 44 phiếu chống. Đức cha John Dew, Tổng giám mục Tổng giáo phận Wellington kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục New Zealand, đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự kiện này đồng thời lên tiếng phản đối.

Đức Tổng giám mục Dew nói: “Chúng tôi thấy thật là kỳ cục khi quan niệm về hôn nhân vốn có nguồn gốc nơi bản tính con người và chung cho mọi nền văn hóa lại bị loại bỏ”.

Ngài cũng bày tỏ lo ngại rằng “hầu như tất cả những gì liên quan đến người chồng và người vợ cũng sẽ bị loại bỏ trong việc xây dựng luật pháp về hôn nhân”.

Ngài quả quyết: “Chúng tôi biết nhiều người New Zealand cũng đứng về phía chúng tôi trong vấn đề này”.

Với việc thông qua luật mới về hôn nhân, New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Thái Bình Dương và là nước thứ mười ba trên thế giới công nhận hôn nhân đồng giới.

Luật này do nữ dân biểu thuộc Đảng Lao động là Louisa Wall đưa ra, bà nói rằng luật này là cần thiết để bảo đảm “quyền bình đẳng”.

Dân biểu Maurice Williamson, người ủng hộ dự luật này, đã bác bỏ sự phản đối của giới Công giáo; ông nói rằng “những phản đối ấy là của người thể hứa độc thân suốt đời”.

Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Dew nhấn mạnh rằng hôn nhân “được thiết lập trên sự khác biệt giới tính” và “phản ánh thực tại duy nhất này”.

Ngài nói: “Hôn nhân là định chế thiết yếu của con người, có trước tôn giáo và nhà nước. Đó là một liên kết giữa một người nam và một người phụ nữ, hướng tới việc sinh sản sự sống một cách tự nhiên”.

Ngài nói thêm: “Chúng tôi tin chắc rằng quyền tự do tôn giáo được giảng dạy và thực hành hôn nhân theo niềm tin tôn giáo của chúng tôi sẽ được bảo vệ, và chúng tôi tiếp tục đòi hỏi quyền tự do này phải được duy trì”.

Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2001. Uruguay mới phê chuẩn luật hôn nhân đồng giới hồi đầu tháng



Tư năm nay. Các quốc gia khác đã công nhận hôn nhân đồng giới gồm có: Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland, Argentina và Đan Mạch. Một vài quốc gia khác mới chỉ cho phép hôn nhân đồng giới giới hạn ở một số tiểu bang: Hoa Kỳ, Mexico và Brazil. Tại Pháp, Quốc hội hiện đang thảo luận về dự luật cho phép hai người cùng giới kết hôn và nhận con nuôi. ■

(Tổng hợp)

Pháp: Quốc gia thứ 14 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

WHD (24.04.2013) – Khi gần kết thúc phiên họp Quốc hội Pháp vào chiều hôm qua thứ Ba 23-04, ông Christian Jacob, chủ tịch đảng UMP (Liên minh Phong trào Nhân dân), đã đưa ra bản kháng nghị của hai đảng UMP và UDI (Liên minh dân chủ độc lập) trước Hội đồng lập pháp, trong đó các nghị sĩ thuộc phe đối lập chống lại việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và việc cho phép các cặp hôn nhân đồng giới nhận con nuôi.

Ông Christian Jacob giải thích: “Nước Pháp là một Nhà nước của pháp luật. Chừng nào mà luật chưa được ban hành, luật ấy chưa được áp dụng”.

Cuối cùng dự luật đã được Quốc hội thông qua ngay sau 17 giờ trong một bầu không khí rất căng thẳng, với 331 phiếu thuận và 225 phiếu chống.

Tại phiên họp, phát ngôn viên đảng UMP, ông Hervé Mariton, cáo buộc



cánh tả đã “thấp lên ngọn bấc của chúng sự đồng tính” và “chồng chất thêm khủng hoảng bằng cách tạo ra sự căng thẳng”. Thay mặt cho đảng UDI, ông Jean-Christophe Fromantin nhấn mạnh rằng “quý vị đã viện cố bình đẳng cho người lớn để gây ra sự bất bình đẳng cho trẻ em, là những người bị tước mất quyền có một người cha và một người mẹ”.

Như vậy, Pháp trở thành quốc gia thứ 14 trên thế giới công nhận hôn nhân đồng giới, sau New Zealand – mới thông qua luật này vào ngày 17-04-2013 vừa qua. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin cho chúng con đến với nhau
không chút thành kiến,
và tin tưởng và thiện chí của nhau.

Khi cộng tác với nhau,
xin cho chúng con cảm thấy Cha
hiện diện,
nhờ đó chúng con vượt qua
những tự ái nhỏ nhen,
những tham vọng ích kỷ
và những định kiến cần cỗi.

Ước gì chúng con dám từ bỏ mình,
để tìm kiếm chân lý
ở mọi nơi và mọi người,
nhất là nơi những ai khác quan điểm.

Lạy Cha,
xin sai Thánh Thần đến trên
chúng con,
để chúng con biết lắng nghe nhau
bằng quả tim,
và hiểu nhau ngay trong những dị
biệt.

Nhờ sống mẫu nhiệm cộng tác,
xin cho chúng con được triển nở
không ngừng
và Thánh Ý Cha được thể hiện
trên mặt đất. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Do sơ suất về kỹ thuật, trong mục Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật của Tuần tin số 16, đã có lỗi về font chữ tiếng Việt. Các chữ Đ đã bị biến dạng thành chữ ĩ. Xin cáo lỗi cùng quý độc giả.

Giáo tỉnh Hà Nội: thường huấn linh mục

– Tân Phúc âm hóa: Hội Thánh loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay (*Đức cha Giuse Nguyễn Năng*)

– Dạy giáo lý : Kể chuyện Chúa Giêsu cho người Việt Nam (*Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu*).

Cùng với các bài thuyết trình là những giờ hội thảo nhóm. Có 10 nhóm chia sẻ, mỗi nhóm 40 tham dự viên. Đây là dịp để các linh mục chia sẻ những ưu tư của mình về những khó khăn trong đời linh mục và trong công việc mục vụ. Chương trình văn nghệ tối 17-4 tạo bầu không khí vui tươi góp phần thư giãn. Một số các tiết mục do chính các linh mục tham gia biểu diễn làm cho chương trình thêm nét độc đáo và sinh động.

Đức Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã đến chủ sự thánh lễ khai mạc và hiện diện suốt ba ngày thường huấn. Cùng hiện diện còn có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Đức cha Lôrenxô Chu Văn Minh, Đức cha chủ nhà Giuse Hoàng Văn Tiệm và Đức cha phó Bùi Chu Tôma Vũ Đình Hiệu.

Sau ba ngày, chương trình thường huấn đã khép lại. Các linh mục trở về nhiệm sở và công việc mục vụ thường ngày. Hy vọng các ngài sẽ có thêm ơn Chúa và nghị lực để thi hành sứ vụ của mình cách hiệu quả hơn. ■

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ mừng bốn mạng

Chúng ta sẽ không bao giờ được Chúa an ủi. Còn nếu chúng ta mong được thế gian an ủi, thì sự an ủi đó chỉ là hơi hợt, bởi không phải sự an ủi của Chúa”.

“Nếu chúng ta không phải ‘đoàn chiên của Chúa’, đức Tin đích thực sẽ không đến, mà chỉ là thứ niềm tin thoang thoảng nước hoa, không có thực chất”. ĐTC nhắc lại: “Không thể tin vào Đức Giêsu mà lại không có Giáo hội, bởi chính Chúa đã nói trong Tin Mừng: Các ông không tin, bởi các ông không thuộc đoàn chiên của Tôi”.

Cuối Thánh lễ, tại Sân Thánh Đamasô, ban nhạc của Đội Vệ binh Thụy Sĩ đã trình tấu một số bài mừng lễ bốn mạng ĐTC. ■

*(Theo Radio Vatican
- bản tiếng Pháp)*

Giáo hội Công giáo vẫn phát triển tại Hàn Quốc

WHĐ (18.04.2013) – Giáo hội Công giáo Hàn Quốc vẫn liên tục phát triển. Năm 2011 có 102.773 người lớn được rửa tội. Mặc dù tỉ lệ người gia nhập Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc ít hơn so với mười năm trước đây, nhưng tỉ lệ này vẫn còn đáng kể: trung bình tăng 2% mỗi năm. Hàn Quốc hiện có 5,3 triệu người Công giáo, tức hơn 10% dân số. Hai tôn giáo lớn khác là Phật giáo (23%) và Tin Lành (18%, đang giảm đều).

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc trình bày một khuôn mặt trẻ trung: trong mười năm, số tín hữu từ 20 đến 30 tuổi tăng 89%. Những người trên 50 tuổi cũng nhiều. Thành công này có được trước hết là do hình ảnh rất tích cực của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Giáo hội được nể trọng vì những dẫn thân trong cuộc đấu tranh chống lại các vấn đề xã hội: loại trừ,

Đức Thánh Cha Phanxicô phong chức linh mục...

Hãy phân phát cho mọi người Lời Chúa mà chính các con đã vui mừng nhận lãnh”. Và Đức Thánh Cha nhấn nhủ: “Hãy nhớ đến mẹ và bà của các con, nhớ đến giáo lý viên của các con, là những người đã thông truyền cho các con món quà đức tin ấy”.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các tân linh mục hãy siêng năng đọc và suy gẫm Lời Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ vụ linh mục: “Các con hãy chăm lo quy tụ các tín hữu trong một gia đình duy nhất (...) và luôn ghi nhớ mẫu gương của Người Mục tử Nhân lành, Người đến không phải để phục vụ nhưng để phục vụ, đến tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Các con là mục tử, chứ không phải là công chức. Là người trung gian, chứ không phải người môi giới”.

Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành bí tích Truyền chức thánh từ khi ngài đảm nhận thừa tác vụ Phêrô. Chúa nhật tuần sau 28-04, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ và ban bí tích Thêm sức tại Quảng trường Thánh Phêrô. ■

đói nghèo, tự tử, và tham gia chăm sóc người cao tuổi. Dưới chế độ độc tài quân sự, lập trường can đảm của Đức hồng y Kim Sou-hwan (1922–2009) ủng hộ nền dân chủ cũng làm cho uy tín của Giáo hội gia tăng.



Có thể giải thích sức lôi cuốn của Giáo hội Công giáo là do nhu cầu mạnh mẽ của xã hội cần đến sự gắn kết và muốn tìm kiếm ý nghĩa, đang khi sự phát triển kinh tế vũ bão trong những thập niên vừa qua đã làm cho

những cấu trúc xã hội truyền thống bị xáo trộn hoàn toàn. Một bạn trẻ Công giáo rất yêu thích cảm giác được thuộc về một cộng đồng: “Các hoạt động do giáo xứ tổ chức, những khoảnh khắc chia sẻ và gặp gỡ, đó là điều quan trọng đối với chúng tôi. Trong một xã hội luôn bận rộn và tất bật như ở đất nước chúng tôi, việc thực hành đức tin không phải lúc nào cũng dễ dàng”.

Trong một đất nước mà ai cũng phải theo một thời khóa biểu làm việc hay học tập rất nặng nề, và nóng vội vốn là nét tính cách dân tộc, thật là lạ lùng khi chương trình huấn luyện dự tòng lại là ngắn hạn và tập trung: hai giờ mỗi tuần trong sáu tháng. Trong quân đội, việc huấn luyện tân binh còn nhanh hơn: bốn tuần! Việc dạy giáo lý cấp tốc này khiến cho nhiều người rất ngạc nhiên.

Cha Roncin Michel, một linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris đã sống ở Hàn Quốc trên ba mươi năm, nhấn mạnh: “Để hiểu đức tin là gì, phải có thời gian. Điều này được thể hiện qua cuộc sống của giáo xứ, qua việc chia sẻ, lắng nghe. Chỉ dạy giáo lý thôi sẽ là phiến diện. Trong sáu tháng, người ta không có thời gian để nội tâm hóa, nhất là nếu họ lại xuất thân từ một truyền thống hoàn toàn khác, như Phật giáo chẳng hạn”.

Chắc chắn sau khi được rửa tội cũng có nhiều người tân tòng xa cách Giáo hội. Cha Stéphane Baik, giáo sư chủng viện Seoul, nhận định: “Sống đức tin không phải là điều dễ dàng trong xã hội luôn bận rộn và tất bật của chúng tôi, tuy nhiên ở mỗi giáo xứ đều có nhiều cơ hội đào sâu đức tin sau khi rửa tội, với các cuộc tĩnh tâm, học hỏi Kinh Thánh, và nhiều hoạt động dành cho giáo dân”. ■

(Theo Frédéric Ojardias, la-croix)