



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 12-5-2013

**Chúa nhật 7 Phục Sinh
Lễ Chúa thăng thiên**

Năm C

Sức mạnh từ trời cao

LỜI CHÚA: Lc 24, 46-53

Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Đức Giêsu được đưa về trời khiến cả nhân loại hoan hỉ. Con Thiên Chúa làm người, long đong với phận người, nếm cái nghèo đói, nhọc nhằn, nếm nỗi khổ đau, cay đắng. Cuộc đời Ngài tưởng như là một thất bại ê chề. nhưng rồi Ngài đã được phục sinh, đã hiện ra, và được khải hoàn đưa vào thế giới của Thiên Chúa. Ngài từ Cha mà đến và lại trở về với Cha. Sứ mạng Cha giao, tuy khó khăn, nhưng Ngài đã hoàn tất. Ta cần chiêm ngắm giây phút Ngài

(xem tiếp trang 2)

Lễ Kim khánh giáo phận Đà Nẵng

GP ĐÀ NẴNG – Đúng 6 giờ sáng ngày 01 tháng 05 năm 2013, giáo phận Đà Nẵng đã hân hoan cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Kim Khánh thành lập giáo phận, 1963–2013.



Thánh Lễ này nằm trong chương trình Năm Thánh kéo dài 2 năm tròn của giáo phận, đã được khai mạc vào ngày 18/01/2013 tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, và sẽ kết thúc vào ngày 18/01/2015 tại Hội An.

Lịch sử Dòng Tên còn ghi lại biến cố ngày 18/01/1615, khi các nhà truyền giáo Dòng Tên đầu tiên đã đến Cửa Hàn, Đà Nẵng, rồi xuôi thuyền vào Hội An, bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Đàng Trong. Đúng 348 năm sau, chọn ngày 18/01/1963, Đức Chân phước giáo hoàng Gioan XXIII đã ký sắc lệnh thành lập giáo phận mới Đà Nẵng tách ra từ giáo phận mẹ Qui Nhơn, và đặt Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục Qui Nhơn, làm giám mục Tiên khởi giáo phận Đà Nẵng. Vì biến cố diễn ra trong thời gian họp Công đồng chung Vatican II, nên mãi đến ngày 01/5/1963, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi mới về nhận giáo phận mới Đà Nẵng. Biến cố này là sự kiện lịch sử đầu tiên

(xem tiếp trang 2)

Mừng lễ Phục sinh theo lịch Giulianô

WHĐ (08.05.2013) – Sáng thứ Ba 7 tháng Năm 2013, các Giáo hội Kitô giáo tại Thánh Địa đã gặp nhau để trao đổi lời chúc mừng Phục sinh theo truyền thống. Theo lịch Giulianô, lễ Phục Sinh năm nay được cử hành vào ngày Chúa nhật 5 tháng Năm. Cần nhắc lại rằng: ngày 15-10-2012, Hội đồng các Vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa (AOCTS) đã ra thông cáo hướng dẫn việc cử hành lễ Phục sinh theo lịch Giulianô tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ La tinh và các nghi lễ Đông phương, theo đó lễ Phục sinh năm 2013 được mừng chung vào ngày 5 tháng Năm – ngoại trừ hai khu vực Giêrusalem và Bêlem.

Đức Thượng phụ Giêrusalem, Tổng giám mục Fouad Twal, cùng với phái đoàn Tòa Thượng phụ đã đến Tòa Thượng phụ Chính thống giáo để chúc mừng Phục sinh Đức Thượng Phụ Theophilus III. Hiện diện trong



cuộc gặp gỡ còn có các đại diện của các Giáo hội Kitô khác tại Thánh Địa (Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo). Sau đó tất cả đã đến thăm các vị lãnh đạo Giáo hội Chính thống nghi lễ Copt, Giáo hội Chính thống Syria và Chính thống Ethiopia. Sáng 08-05, phái đoàn đến thăm Tòa Thượng phụ Armenia. Đức giám mục Shomali cho biết “Bầu khí đại kết của cuộc gặp gỡ hết sức thân ái”.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

được siêu thăng. Ngài giờ tay chúc lành cho các môn đệ như vị thượng tế. Ngài về trời trong tư thế đang chúc lành. Chúc lành cho trái đất mà Ngài đã sống. Chúc lành cho mọi người là người như Ngài. Hôm nay chúng ta vui vì biết mình có người Anh trưởng đã được nâng lên đến tột đỉnh vinh quang thần linh. Con người đầu tiên với tất cả nhân tính như ta đã được siêu tôn trên trời, dưới đất và nơi âm phủ. Sự thành công của Đức Giêsu là niềm hy vọng cho ta. Cùng đi với Ngài trên con đường cheo leo ấy, Chúng ta tin mình sẽ đến nơi mà Ngài đã đến.

Đức Giêsu về trời sau khi hoàn thành sứ vụ dưới đất. Ngài muốn ta trưởng thành và gánh lấy trách nhiệm. Bước chân Ngài mới chỉ đi hết xứ Palestina bé nhỏ. Còn cả một thế giới mê mông ngút ngàn. Còn bao dân tộc xa gần chưa hề nghe rao giảng. Ngài muốn ta làm chứng nhân của Ngài đến tận thế. Thiên thần bảo chúng ta không được khoanh tay nhìn trời, vì còn quá nhiều việc phải làm trước mắt. Chúng ta phải nhiệt tình xây dựng quê hương này huynh đệ hơn, công bằng hơn, bác ái hơn, văn minh hơn, để nó xứng đáng đón ngày Ngài trở lại. Chúng ta không được khoanh tay nhìn trời, nhưng lòng chúng ta lại phải thường xuyên hướng lên trời. Xây dựng trái đất mà không hướng lòng về trời, thì sẽ không tìm được câu trả lời tối ưu. Chúng ta cần sức mạnh từ trên cao của Thánh Thần để giải quyết những vấn đề chằng chịt của trái đất: đói trá, ma túy, trộm cắp, tham nhũng, ô nhiễm, nghèo đói và nhất là vấn đề xây dựng con người.

Khoa học kỹ thuật tiến bộ làm cuộc sống nhẹ nhàng nhưng cũng thường làm con người thêm nặng nề. Con người như bị dính vào những sản phẩm mình tạo ra, bị nô lệ cho những nhu cầu không có thực. Trái đất này vẫn có sức thu hút ghê gớm khiến ta muốn chọn nó làm quê hương vĩnh hằng, và quên rằng quê thật của ta ở trên trời cao (Pl 3,20). "Hãy tìm kiếm những điều trên cao" (Cl 3,1). Đừng dập tắt nỗi khát khao những điều cao cả. Ước gì Chúa Giêsu, Đấng được đưa lên cao, kéo ta lên khỏi cái tầm thường ô trọc mỗi ngày.

(xem tiếp trang 3)

Lễ Kim khánh giáo phận Đà Nẵng

diễn ra trên đất Đà Nẵng đối với giáo phận mới này.

Thánh Lễ Tạ Ơn đã diễn ra tại tiền đường Nhà thờ Chính Tòa, trong bầu khí hân hoan sốt sắng của các thành phần Dân Chúa trong toàn giáo phận và thân hữu, do Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh chủ sự, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục TGP Huế và một số Giám mục Việt Nam hoặc đại diện của các ngài, quý Viện phụ, Bề trên các dòng tu nam nữ đang phục vụ trong giáo phận, Ban Giám đốc và quý Thầy Đại chủng viện Huế, chức sắc các tôn giáo bạn, cộng đoàn người công giáo nước ngoài tại Đà Nẵng.

50 lá cờ Năm Thánh Kim Khánh mang tên 50 giáo xứ hiện nay trong giáo phận phát phới dẫn đầu đoàn rước, ngay sau Thánh Giá và sách Tin Mừng, nói lên những nỗ lực vượt khó trên suốt chặng đường 50 năm hồng ân trong một lịch sử đầy gai góc của giáo phận. Khi đoàn đồng tế đã an vị, cha Tổng đại diện giáo phận đã tuyên đọc lại Tông sắc thành lập giáo phận Đà Nẵng, và tuyên bố Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Kim Khánh Thành Lập giáo phận bắt đầu.



Chuông chiêng trống kèn hoà lẫn với tiếng vỗ tay của cộng đoàn rộn rã vang lên. Bong bóng từ tay các cháu thiếu nhi với cờ mừng Năm Thánh bay bổng lên trời. Ngọn cờ của các giáo xứ lần lượt tiến lên đặt vào vị trí hai bên lễ đài. Giáo phận như vừa được sinh ra một lần nữa trong Ơn Thánh.

Điểm nổi bật trong cử hành hôm nay là sự trẻ trung đông đảo của các nhóm Tông đồ giới trẻ trong nhiều màu cờ sắc áo. Tương lai giáo phận đang dần dần chuyển về phía họ. Họ là các chủng sinh, đệ tử các dòng, là lễ sinh, ca viên các ca đoàn, các giáo lý viên trong toàn giáo phận, các huynh trưởng các phong trào thiếu nhi như Hùng Tâm Dũng Chí, Thiếu Nhi

Thánh Thể, Hường Đạo sinh... Họ được Đức giám mục giáo phận đặc biệt gọi mời về tham dự Thánh Lễ và gặp gỡ Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh, như sự tin tưởng ủy thác cho họ sứ vụ của Giáo Hội địa phương trong những tháng năm sắp tới.

Thánh Lễ được tổ chức mang sắc thái cộng đồng. Phần thánh ca trong suốt cử hành đều được hát chung phần điệp khúc với những bài ca quen thuộc mang tâm tình tạ ơn và khích lệ Dân Chúa thực thi sứ vụ.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh đã chia vui cũng như mời gọi cộng đoàn giáo phận Đà Nẵng sống thời gian Năm Thánh là thời gian của ân sủng, và xem đây là cơ hội thuận lợi cho việc canh tân giáo phận và loan báo Tin Mừng. Ngài mời gọi mọi người cùng bước đi trong một nhiệt tâm mới mẻ, và đối diện với những vấn đề phức tạp gặp phải trong đời sống hằng ngày bằng sức mạnh của đức tin, đức cậy và đức ái.

Từ sau 7 giờ, nắng đã vượt lên các toà nhà trước Nhà thờ Chính Tòa và chiếu thẳng xuống trên cộng đoàn phụng vụ, nhất là đoàn đồng tế mặt quay về hướng đông. Các cây dù màu đỏ trắng được bung lên. Thánh lễ vẫn diễn tiến trong trật tự và sốt sắng. Sau những lời cảm ơn của cha Tổng đại diện thay mặt giáo phận, đoàn thiếu nhi đã tặng hoa cho quý Đức cha, quý cha và quý khách. Kết thúc Thánh Lễ là vũ khúc lên đường và Bài Ca Năm Thánh giáo phận. Đức TGM ban phép lành với Ơn Toàn Xá cho cộng đoàn. Lời cuối, Đức giám mục giáo phận một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến chung lời tạ ơn, chia vui và chia nắng với giáo phận Đà Nẵng hôm nay.

Ban chiêu, nhân kỷ niệm 90 năm xây dựng Nhà thờ Chính Tòa và Kim Khánh giáo phận, Đức cha Giuse, giám mục giáo phận đã cử hành nghi thức cung hiến Thánh Đường và Bàn Thờ Nhà thờ Chính Tòa, trong một Thánh Lễ do Đức TGM Leopoldo Girelli chủ sự. Thánh đường Đà Nẵng được xây dựng vào năm 1923, và được nâng lên làm Nhà thờ Chính Tòa vào năm 1963, nhưng chưa từng được cung hiến. Buổi Chợ Quê sau Thánh Lễ được giới Mẹ Công giáo các xứ đạo chiêu đãi cho mọi người trong sân Tòa Giám mục vừa được trùng tu khang trang rộng rãi, kết thúc ngày lễ Tạ Ơn và giáo phận bắt đầu một trang sử mới. ■

HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

*Sứ điệp gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013,
năm 2556 Phật lịch*

Kitô hữu và Phật tử:

Yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người

Các bạn Phật tử thân mến,

1. Thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, tôi xin gửi lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp đến các bạn nhân dịp lễ Vesak. Lễ này đem lại cho người Kitô hữu chúng tôi cơ hội để nhắc lại cuộc đối thoại bằng hữu và sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với những truyền thống khác nhau mà các bạn đại diện.



2. Ngay từ khi đảm nhận thừa tác vụ, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tái khẳng định sự cần thiết của cuộc đối thoại bằng hữu giữa những tín đồ của các tôn giáo khác nhau. Ngài nhắc lại rằng “Giáo hội ý thức rằng chúng ta có trách nhiệm đối với thế giới, đối với toàn thể tạo thành mà chúng ta cần phải yêu thương và bảo vệ. Chúng ta có thể làm nhiều điều để giúp đỡ người nghèo đói, người túng quẫn và người đau khổ, để đề cao công lý, cổ vũ sự hòa giải và xây dựng hòa bình” (*Diễn văn trong buổi tiếp kiến lãnh đạo các giáo hội và các tôn giáo, 20 tháng Ba 2013*). Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2013 với chủ đề “Phúc cho ai xây dựng hòa bình” cho thấy rằng “con đường để đạt tới công ích và hòa bình, trước hết là con đường tôn trọng sự sống của con người trong mọi trạng huống, từ khi còn là bào thai, qua giai đoạn phát triển cho tới cái chết tự nhiên. Vì thế, những ai thực sự xây dựng hòa bình cũng là những người yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích: cá vị, cộng đồng và siêu việt. Sự sống viên mãn là tuyệt đỉnh của hòa bình. Ai yêu chuộng hòa bình thì không thể dung thứ cho những cuộc tấn công và tội ác chống lại hòa bình” (*Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2013, số 4*).

3. Tôi muốn nói rằng Giáo hội Công giáo thành thực tôn trọng truyền thống tôn giáo quý báu của các bạn. Chúng tôi thường nhận thấy có sự gặp gỡ với những giá trị được diễn tả trong các sách tôn giáo của các bạn, như lòng tôn trọng sự sống, việc thiện định, sự thinh lặng và tính giản dị (x. *Verbum Domini*, số 119). Cuộc

đối thoại huynh đệ đặc thù của chúng ta cần cho thấy rằng các Phật tử và Kitô hữu chúng ta cùng chia sẻ một lòng tôn trọng sâu xa đối với sự sống.

4. Các bạn Phật tử thân mến, giới luật đầu tiên của các bạn dạy là không được sát sinh, và do đó cấm gây nên cái chết cho bản thân và tha nhân. Viên đá góc của nền đạo đức của các bạn là lòng thương yêu thực sự đối với mọi sinh linh. Người Kitô hữu chúng tôi tin rằng trọng tâm giáo huấn luân lý của Đức Giêsu gồm hai mặt: kính mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại. Đức Giêsu dạy: “Như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con; hãy ở trong tình thương của Thầy”. Ngài còn nói: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (*Giáo lý Hội Thánh Công giáo*, số 1823). Điều răn thứ năm của Kitô giáo “Chớ giết người” rất hòa hợp với giới luật thứ nhất của các bạn. Tuyên ngôn *Nostra Aetate* dạy rằng “Giáo hội Công giáo không phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo này” (số 2). Do đó, tôi nghĩ rằng điều khẩn thiết đối với Phật tử cũng như Kitô hữu, dựa trên nền tảng của di sản riêng của hai truyền thống tôn giáo của chúng ta, là tạo lập nên một bầu khí hòa bình để yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người.

5. Như chúng ta đều biết, bất chấp những giáo huấn cao quý này về tính thánh thiêng của sự sống con người, sự ác dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn đang góp phần phi nhân hóa con người bằng cách làm giảm thiểu cảm thức về nhân tính nơi những cá nhân và trong các cộng đồng. Tình

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.

Xin dạy chúng con biết đường lên
trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến
mạng cho anh em.

Khi ngược nhìn lên quê hương
vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm
sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở
lại.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu
Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc
sống ở đời
không làm chúng con quên trời cao;
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân chúng con
tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày
của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ
hiện. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

trạng bi đát này mời gọi chúng ta, các Phật tử cũng như Kitô hữu, chung sức để vạch trần những mối đe dọa chống lại sự sống con người và để thức tỉnh lương tâm đạo đức của các tín đồ hai bên, tạo nên sự phục hưng tinh thần và đạo đức của các cá nhân lẫn xã hội để họ có thể là những nghệ nhân thực sự xây dựng hòa bình, yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích.

6. Các bạn Phật tử thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cộng tác với nhau trong tinh thần cảm thông và huynh đệ được đổi mới, để xoa dịu những khổ đau của gia đình nhân loại bằng cách đề cao tính thánh thiêng của sự sống con người. Chính trong tinh thần này, tôi xin cầu chúc các bạn một lễ Vesak đầy an vui”.

Hồng y Jean-Louis Tauran

Chủ tịch

*Lm. Miguel Ángel Ayuso Guixot,
MCCJ*

Thư ký

Tại Tòa Thượng phụ Chính thống, Đức Thượng phụ Latinh đã phát biểu chúc mừng: “Ánh sáng phát xuất từ ngôi mộ đối nghịch với đêm đen trên Núi Cây Dầu, với bóng tối của những giờ cuối cùng của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, và với đêm đen của ngôi mộ. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, cuộc sống mạnh hơn sự chết. Điều thiện mạnh hơn sự ác. Tình yêu mạnh hơn hận thù. Chân lý mạnh hơn dối trá.”

Đức Thượng phụ Twal nói thêm: “Mặc dù Chúa Giêsu đã phục sinh và đem lại ánh sáng cho chúng ta, nhiều người vẫn chuộng bóng tối hơn ánh sáng”.

Ngài có ý nhắc đến hai sự kiện đau lòng. Trước hết là sự kiện hai giám mục Chính thống giáo bị bắt cóc ở Syria (Đức Tổng giám mục Yohanna Ibrahim, lãnh đạo Giáo hội Chính thống Syria và Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi, lãnh đạo Giáo hội Chính thống Hy Lạp). Bày tỏ tình đoàn kết với các Giáo hội Chính thống và hai con tin, Đức Thượng phụ Twal kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh mẽ can thiệp để hai giám mục được trả tự do và tìm một giải pháp cho thảm kịch Syria: “Từ Jerusalem, nơi ánh sáng chiến thắng bóng tối, chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị của cộng đồng quốc tế hãy hợp tác để giải thoát cho hai giám mục và chấm dứt thảm kịch của người dân Syria. Hãy chấm dứt bạo lực và đổ máu!”

Thứ hai, Đức Thượng phụ lưu ý các biện pháp an ninh cứng rắn của cảnh sát Israel trong những ngày lễ Phục Sinh. Ngài đòi hỏi phải tôn trọng hơn nữa đối với các Kitô hữu hành hương, nhưng vẫn thừa nhận cần phải duy trì trật tự chung: “Nhiều người hành hương đã không đến được thành phố cổ, và nếu đến được thì không thể vào viếng Mộ Chúa. Chúng ta phải tìm cách làm cho thành phố cổ là nơi dễ đến và cởi mở hơn”.

Ngoài ra, trong những ngày vừa qua, các Giáo hội Kitô tại Thánh Địa cũng đưa ra một thông cáo lên án việc sử dụng bạo lực của một số nhân viên an ninh. Thực tế, vào ngày thứ Bảy Tuần Thánh, một linh mục Chính thống thuộc nghi lễ Copt đã bị đánh đập và một linh mục Chính thống Syria đã bị đối xử thô bạo ngay tại nơi thánh.

Còn tại Matxcova, Liên bang Nga,

WHD (07.05.2013) – Từ thứ Hai 06-05 đến thứ Sáu 10-05-2013, *Sân chur dân* được tổ chức tại Mexico. Các chủ đề chính được bàn đến gồm có: “Cuộc đối thoại đức tin và văn hóa”, “Thế tục và siêu việt”, “Nghệ thuật thánh”, “Mối tương quan giữa văn hóa và giáo dục”. Trong bài trả lời phỏng vấn dành cho AFP, Đức hồng y Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cho biết đây cũng sẽ là cơ hội để ngài vạch trần những “thoái hóa tôn giáo” của nhiều người buôn bán ma túy vẫn xưng mình là Kitô hữu.

Đức hồng y Ravasi khẳng định: “Người theo tôn giáo mà không có đạo đức và không dẫn thân trong cuộc sống thì chỉ là theo một ngụy tôn giáo và còn phạm tội báng bổ vì đã dùng tôn giáo như một thủ đoạn”. Kẻ buôn bán ma túy tự đặt mình ra ngoài Giáo hội, và đó là lý do tại sao họ dùng các hình thức khác thay cho tôn giáo; những hình thức tôn thờ thần tượng là những hình thức thoái hóa của tôn giáo.

Về mối quan hệ thường căng thẳng giữa những người Công giáo và những người bài giáo sĩ, ĐHY Ravasi ủng hộ nguyên tắc tách biệt Giáo

hội với nhà nước, nhưng –ngài nói thêm– mối quan hệ giữa Giáo hội và xã hội cũng nằm trong trật tự hợp lý của các sự vật.

Sân Chur dân là một diễn đàn của Giáo hội Công giáo nhằm đối thoại với người không tin. Ý tưởng về *Sân Chur dân* được Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI đưa ra trong bài huấn từ với giáo triều Roma và với các nhà ngoại giao bên cạnh Tòa Thánh vào dịp lễ Giáng sinh 2010. Tên gọi này có liên quan trực tiếp đến Sân Chur dân ở Đền thờ Jerusalem, là một khu vực bên ngoài của Đền thờ cũ dành cho dân ngoại. *Sân Chur dân* do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa bảo trợ, là kênh giao tiếp với những người coi tôn giáo là điều xa lạ và với những ai muốn tiếp cận một Đấng mà họ không biết. *Sân Chur dân* lần đầu tiên đã diễn ra tại Paris vào tháng Ba 2011, sau đó là tại Bucarest, Firenze, Barcelona và Tirana, rồi đến Palermo, Sicilia...

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên trang *vaticaninsider.it* hồi năm ngoái, Đức hồng y Ravasi đã cho biết ngài cũng muốn tổ chức *Sân Chur dân* tại Jerusalem. ■

vào đêm 04 tháng Năm, hơn 4 triệu tín hữu Chính thống giáo đã tham dự phụng vụ Canh thức Phục Sinh được tổ chức tại hơn 10 ngàn nhà thờ và tu viện nằm rải rác trên toàn thủ đô. Bộ Nội vụ Nga cho biết hơn 70.000 nhân viên cảnh sát và binh lính đã được triển khai tại thủ đô để bảo đảm an ninh trật tự.

Sứ điệp Phục sinh gửi đi từ điện Kremlin viết: “Phục Sinh mang lại cho hàng triệu người niềm vui và hy vọng, thúc đẩy những hành động tốt và thiện ý. Phục sinh hướng con người đến các giá trị tinh thần lâu dài vốn đóng một vai trò đặc biệt trong lịch sử nước Nga và nuôi dưỡng nền văn hóa dân tộc”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Thủ tướng Dmitri Medvedev và thị trưởng thành phố Matxcova Sergei Sobyenin đã tham dự Đêm Canh thức Phục Sinh tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, do Đức Thượng

phụ Kirill của Giáo hội Chính thống Nga cử hành. Tổng thống Putin đã ngỏ lời với Đức Thượng phụ: “Tôi muốn cảm ơn Đức Thượng phụ về công việc và những đóng góp to lớn của cá nhân ngài để duy trì hòa bình trong xã hội và sự hài hòa giữa các dân tộc và tôn giáo”.

Trước lễ Phục Sinh, sứ điệp của Đức Thượng phụ Kirill đã được gửi đến tất cả các giáo phận qua đài truyền hình. Ngài mời gọi các tín hữu “hân hoan mừng lễ này, là lễ của chiến thắng và tự do. Cuộc đời không có Chúa Kitô là một cuộc đời nô lệ. Chính Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi bóng tối”.

Trong phụng vụ Đêm thứ Bảy, Đức Thượng phụ Kirill cũng cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và kêu gọi mọi người gia tăng cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông. ■

(Theo *lpj.org* và *AsiaNews*)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ *hdgmvietnam.org*,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang *hdgmvietnam.org*
theo dạng pdf**
