



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 16-6-2013

Chúa nhật 11 Thường niên

Năm C

Chị hãy đi bình an

LỜI CHÚA: Lc 7, 36-50

Khi ấy, có người thuộc nhóm Phariseu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Phariseu ấy và vào bàn ăn. Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Phariseu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

Thấy vậy, ông Phariseu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đựng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói”. Đức Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người nợ năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn?” Ông Simon đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn”. Đức Giêsu bảo: “Ông xét đúng lắm.”

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên

(xem tiếp trang 2)

**13-14 tháng Sáu 2013: Cuộc họp vòng 4
Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh
tại Vatican**



WHD (11.06.2013) – Nhằm mục đích tăng cường và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh, Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh sẽ nhóm họp vòng 4 vào ngày 13 và 14 tháng Sáu tại Vatican. Sáng nay thứ Ba 11-06, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã xác nhận như trên.

Cuộc họp này đã được quyết định tại cuộc họp vòng 3 vào tháng Hai năm 2012 tại Hà Nội. Thông cáo chung

chính thức cho biết cuộc họp lần trước đã diễn ra “trong bầu khí thân ái, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau”. Hai bên đều đề cao những phát triển tích cực, thiện chí và đối thoại xây dựng. Phái đoàn Tòa Thánh mong muốn vai trò và sứ mạng của Vị Đại diện không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Girelli, được củng cố và mở rộng, và công việc của ngài được thuận lợi. Đoàn đại biểu Việt Nam đã khuyến khích Giáo hội Công giáo tích cực tham gia phát triển đất nước.

Ngoài ra, theo Thông tấn xã Việt Nam, Đoàn Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn và Đoàn Tòa Thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Antonio Camilleri làm Trưởng đoàn.

(Theo Radio Vatican, 11-06-2013)

Tu viện cổ nhất tại Thánh địa có nguy cơ biến mất

WHD (08.06.2013) – “*Phải cứu lấy Saint-Hilarion*”. Đó là lời kêu gọi khẩn thiết của René Elter, một nhà nghiên cứu thuộc trường Thánh Kinh và Khảo cổ học của Pháp tại



Giêrusalem. Saint-Hilarion là tu viện byzantin lớn nhất của vùng Cận Đông, và cổ nhất của Thánh địa. Tên của tu viện được đặt theo tên của một vị ẩn tu thuộc thế kỷ thứ IV. Tu viện nằm trên một diện tích rộng hơn 10 hecta ở Tell Oum Al-Amr, tại dải Gaza.

Tu viện có thể sẽ biến mất vì thiếu tài chính. “*Tình hình gay gắt và chúng tôi có nguy cơ không giữ được địa điểm này*”, nhà khảo cổ học người Pháp nói rõ thêm. Ông cũng tỏ vẻ lo ngại về một “*sự mất mát về di sản, khoa học và con người*”. Chi phí cho việc sửa chữa được định giá là 1,5 triệu euro trong ba năm. Pháp là nhà

cung cấp chính cùng với tổ chức UNESCO, nhưng các đóng góp đang cạn kiệt và ngân quỹ thì chưa tới kịp như đã được hứa hẹn.

Nằm giữa các đụn cát, quần thể tu viện

này gồm một nhà thờ và một hầm mộ lớn, một nhà nguyện, nhiều giếng rửa tội, phòng nhỏ và một nhà ăn dành cho các tu sĩ, một nhà nghỉ và nhiều nhà tắm cho khách hành hương. Hiện nay, hằng ngày có các hướng dẫn viên dẫn học sinh và sinh viên tới địa điểm này. Tell Oum Al-Amr cũng còn là một công trường đào tạo công nhân.

Có tên trong danh sách chỉ dẫn của UNESCO về các địa điểm của Palestin đáng được kể vào di sản thế giới, nhưng Saint-Hilarion lại nằm trong số 100 di tích đang bị đe dọa nhất thế giới. ■

(Theo La-Croix)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng có là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?” Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”.

SUY NIỆM

Trong Tin mừng Luca, các người Pharisêu ba lần mời Đức Giêsu dự tiệc (7, 36; 11, 37; 14, 1). Xem ra không phải mọi người Pharisêu đều có ác cảm với Đức Giêsu. Hôm nay Ngài là khách mời của ông Simon. Ngài đến với ông như Ngài đã đến với người thu thuế tội lỗi (7, 34). Trong bữa tiệc lớn này, thực khách nằm trên những ghế dài, có gối. Tay trái dùng để tựa, tay phải dùng để lấy thức ăn.

Bất ngờ một phụ nữ mạnh dạn bước vào phòng tiệc. Người ta nhận ra chị vốn là một người tội lỗi trong thành. Chị đến đây vì biết Đức Giêsu có mặt trong bữa tiệc. Ngài là người mà chị đã có lần gặp và nhận được ơn tha thứ. Chị đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm (c. 37). Hẳn chị đã chuẩn bị kỹ và biết mình sẽ làm gì cho Đức Giêsu. Khi đứng ở gần chân Ngài, chị bật khóc nức nở. Nước mắt chị làm ướt đầm chân Ngài. Sau đó chị xoa tóc để lau khô, hôn lên chân và xúc dầu thơm. Những cử chỉ táo bạo của chị thật là chướng mắt cho những thực khách. Ông Simon chủ tiệc không thể hiểu được tại sao một ngôn sứ như Ngài lại để cho một phụ nữ tội lỗi làm những cử chỉ khiếm nhã như vậy.

Nhưng chính vì Đức Giêsu là ngôn sứ của Thiên Chúa nên Ngài hiểu rất rõ ý nghĩa của những gì chị đang làm. Đó không phải là cử chỉ quyến rũ của cô gái làng chơi, nhưng là hành vi tri ân và yêu mến nồng nàn

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy tin tưởng đến với Chúa Giêsu, Người luôn tha thứ cho chúng ta”

WHĐ (10.06.2013) – Theo truyền thống, Giáo hội vẫn dùng tháng Sáu để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật hôm qua 09 tháng Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại đề tài này: “Thánh Tâm Chúa Giêsu là tâm điểm, là nguồn phát sinh ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại”. Đức Thánh Cha giải thích, “Thánh Tâm là biểu tượng của lòng Chúa thương xót ở mức cao nhất, là cách con người muốn diễn tả tình yêu tội cùng của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng “lòng thương xót của Chúa Giêsu không chỉ là một tình cảm, đó còn là một quyền năng ban sự sống, làm cho con người được phục sinh”. Lòng thương xót của Chúa Giêsu khi đến thăm bà quả phụ thành Naim đã mất người con trai, như bài Phúc Âm Chúa nhật hôm nay trần thuật, là “tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, là lòng thương xót, nghĩa là thái cử của Thiên Chúa trước nỗi thống khổ, cảnh nghèo đói của chúng ta. Thuật ngữ Kinh thánh “lòng thương xót” gợi đến “cung lòng người mẹ”. Quả vậy, người mẹ cũng cảm nhận nỗi đau của chính mình trước nỗi đau của đứa con. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta như thế”.

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và trả lời: “Kết quả của tình yêu này là gì? – Đó là sự sống!” Và ngài nhấn mạnh: “Lòng thương xót của Thiên



Chúa ban cho con người sự sống, phục sinh con người từ cõi chết. Chúa luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót, Người chờ đợi chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng ngại đến với Người. Người có một trái tim nhân hậu. Nếu chúng ta bày tỏ với Người những vết thương trong lòng mình, tội lỗi của mình, Người luôn tha thứ cho chúng ta”.

Kết thúc buổi đọc kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha Phanxicô lặp lại lời nhắn nhủ: “Hãy tin tưởng đến với Chúa Giêsu, Người luôn tha thứ cho chúng ta”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thăm những người Ba Lan đang quy tụ tại Krakow vào Chúa nhật hôm nay để tham dự lễ tôn phong hai vị Chân phước: nữ tu Sophie Czeska Maciejowska – người lập Dòng Các Trinh nữ Đức Mẹ Dâng Mình hồi đầu thế kỷ XVII và nữ tu Marguerite Lucia Szewczyk – người lập Dòng Nữ Tử Đức Mẹ Sầu Bi vào thế kỷ XIX. ■

(Theo Radio Vatican)

Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI: “Tôi đọc sách, tôi cầu nguyện. Tôi khỏe mạnh”



WHĐ (08.06.2013) – “Tôi khỏe mạnh. Tôi sống như một đan sĩ”, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã nói như trên với một người bạn cũ người Đức mới đến thăm ngài tại đan viện Mater Ecclesiae ở Vatican.

Sau buổi viếng thăm Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI kéo dài 30 phút, Manfred Lutz, một học giả

người Đức – là thành viên Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống–, đã viết trên tờ Bild Zeitung rằng ông thấy vị giáo hoàng 86 tuổi đã về hưu “yếu hơn và lưng khòm hơn một chút” so với vài tháng trước, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn và vui vẻ. Ông nói rằng Đức nguyên giáo hoàng cho biết ngài hoàn toàn tán thành những giáo huấn về thần học của Đức giáo hoàng Phanxicô.

Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI đã mô tả cuộc sống hiện nay của ngài là yên tĩnh và thoải mái. Ngài nói: “Tôi đọc sách, tôi cầu nguyện. Tôi khỏe mạnh”. ■

(Theo CatholicCulture.org)

Tổng giám mục Canterbury sẽ gặp Đức giáo hoàng



WHD (11.06.2013) – Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm qua, 10-06-2013, Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu cho biết Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, sẽ đến Roma gặp Đức giáo hoàng Phanxicô vào ngày thứ Sáu, 14 tháng Sáu sắp tới.

Thông cáo viết: “Chuyến viếng thăm ngắn ngủi này rất được quan tâm vì đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của vị Tổng giám mục Anh giáo và Đức giáo hoàng kể từ lễ nhậm chức của hai vị, diễn ra gần như cùng một thời điểm, gần ba tháng trước”.

“Chuyến viếng thăm là dịp để Tổng giám mục Welby và Đức giáo hoàng Phanxicô nhìn lại hiện tình các mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Liên hiệp Anh giáo. Đặc biệt, mối quan tâm của Đức Tổng giám mục Welby về công lý toàn cầu và các quy tắc đạo đức của các thị trường tài chính sao cho chúng không đè nén con người, cũng đồng cảm với các giáo huấn thường xuyên của Đức Thánh Cha. Với kinh nghiệm của nhà điều hành một công ty dầu, Đức Tổng giám mục Welby đã rất chú trọng đến hòa giải, và nhấn mạnh đến việc giải quyết các cuộc xung đột

trong Giáo hội và xã hội. Điều này cũng gợi lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc bắc những nhịp cầu nối con người của mọi quốc gia, để họ không nhìn nhau như những đối thủ hay các mối đe dọa, nhưng như anh chị em của nhau”.

“Người Anh giáo và người Công giáo cũng phải cùng nhau nỗ lực đưa ra hướng dẫn rõ ràng về đạo đức cho xã hội, và Đức Tổng giám mục Justin đã hợp tác chặt chẽ với Đức Tổng giám mục Công giáo Westminster, Vincent Nichols, để bảo vệ hôn nhân và các giá trị Kitô giáo khác trong xã hội. Mối quan hệ thân thiết giữa hai vị giám mục này được thể hiện trong việc Đức Tổng giám mục Nichols cùng đi với Tổng giám mục Canterbury trong chuyến viếng thăm này”.

“Sau cuộc hội kiến với những phát biểu ngắn gọn, sẽ có một buổi cầu nguyện ngắn vào buổi trưa do Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Canterbury chủ sự. Trước đó vào buổi sáng, theo đề nghị riêng của Đức Tổng giám mục, ngài sẽ đến thăm khu hầm mộ bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để cầu nguyện nơi mộ Thánh Phêrô, như người tiền nhiệm là Tổng giám mục Rowan Williams đã làm khi đến Roma lần đầu tiên. Đặc biệt Đức Tổng giám mục Welby cũng muốn cầu nguyện trước mộ Chân phước Gioan Phaolô II. Sau đó, ngài sẽ gặp Đức hồng y Koch để thắt chặt mối thân tình đã có từ lễ nhậm chức Tổng giám mục Canterbury, và tìm hiểu các hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu”. ■

(Theo VIS)

Đức hồng y Koch ở Ukraina: Mục tiêu của Phong trào đại kết là “sự hiệp thông hữu hình”

WHD (11.06.2013) – Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, Đức hồng y Kurt Koch, đã có một bài giảng tại Đại học Công giáo Ukraina tại Lviv, Ukraina, vào ngày 10-06 về “Triển vọng của cuộc đối thoại đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống”.

Theo Cơ quan Thông tin tôn giáo



Ukraina (RISU), Đức hồng y Kurt Koch đã đề cập đến cuộc thảo luận về một trong những vấn đề quan trọng và nhức nhối nhất trong mối quan hệ Chính thống - Công giáo là tối thượng quyền của giám mục Roma.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

của người được tha thứ. Tuyệt đối không có chút nhớ ứ nào nơi những cử chỉ trên. Đức Giêsu đã đón nhận tất cả với trái tim thanh khiết của mình. Dụ ngôn sau đó của Ngài về hai người mắc nợ cho thấy người được tha nhiều hơn sẽ bày tỏ tình yêu nhiều hơn (cc. 40-42). Chị phụ nữ này chính là người đã được tha nhiều, nên yêu nhiều. Lòng yêu mến trào dâng của chị là kết quả của việc biết mình đã được thứ tha. Chị là người yêu hơn (c. 42), và yêu nhiều (c. 47), so với ông Simon. Tội quá khứ khi được tha lại tạo nên hứng khởi để yêu hơn. Những vấp ngã được chữa lành lại khởi đầu cho một bước mới, can đảm hơn, quảng đại hơn và nồng nhiệt hơn.

“Tội của chị đã được tha rồi”. Đức Giêsu khẳng định lại với chị về ơn chị đã lãnh nhận. Ngài ca ngợi lòng tin của chị và chúc chị đi bình an (c. 50). Chúng ta có thể học được nhiều điều nơi người phụ nữ này, nhất là sự táo bạo của chị trong cách diễn tả tình yêu biết ơn. Chị đã không nói một lời nào, nhưng nói bằng hành động. Lắm khi chúng ta rụt rè khi phải bày tỏ lòng yêu mến Chúa, ngại ngùng khi phải diễn tả lòng biết ơn. Xin cho chúng ta dám trao hiến cả đời mình, như người phụ nữ đổ bình bạch ngọc chứa dầu thơm lên chân Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn
con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện
tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc
bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một
ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu
Cha
dù con không hiểu hết những gì
Cha làm cho đời con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô: Phản chống lại nền “văn hóa lãng phí” và thúc đẩy nền văn hóa của tình đoàn kết

WHĐ (06.06.2013) – Buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 05-06 cũng là Ngày Môi trường Thế giới, nên trong bài huấn từ thường lệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặc biệt nói về môi trường.

Từ năm 1972, Liên hiệp quốc ấn định Ngày Môi trường thế giới (WED) sẽ được cử hành vào ngày 05 tháng Sáu hằng năm; và năm nay chủ đề của WED là “Think-Eat-Save” – tạm dịch: “Hãy suy nghĩ trước khi ăn để bảo vệ môi trường”. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đã lên án chủ nghĩa tiêu thụ và “nền văn hóa lãng phí”.

Đức Thánh Cha nói: “Khi nói về môi trường, về thiên nhiên, tôi nghĩ đến những trang đầu của Kinh Thánh, đến Sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế khẳng định rằng Thiên Chúa đặt con người trên mặt đất để vun trồng và chăm sóc nó. Và câu hỏi đặt ra cho tôi là, “vun trồng và chăm sóc trái đất” nghĩa là gì? Chúng ta có đang thực sự vun trồng và chăm sóc trái đất? Hay là chúng ta bóc lột và bỏ bê nó?”

Và ngài giải thích: “Vun trồng và chăm sóc thiên nhiên là chỉ thị của Thiên Chúa, không chỉ được Ngài phán ra trong buổi đầu của lịch sử, nhưng còn dành cho mỗi người chúng ta. Điều này nằm trong kế hoạch của Ngài. Đó là trách nhiệm làm cho thế giới phát triển, biến nó thành một khu vườn, một nơi mà tất cả có thể sinh sống”.

“Nhiều lần Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắc lại rằng nhiệm vụ mà Đấng Tạo Hóa giao phó cho chúng ta đòi hỏi chúng ta hiểu biết nhịp điệu và quy luật của thiên nhiên. Thay vì thế, chúng ta lại thường để cho mình bị hướng dẫn bởi tính ngạo mạn của thống trị, sở hữu, của thao túng và khai thác. Chúng ta không chăm sóc thiên nhiên, chúng ta không tôn trọng nó, chúng ta không coi nó như một món quà được trao tặng để chăm sóc. Chúng ta đang đánh mất thái độ biết ngạc nhiên, chiêm ngưỡng, lắng nghe thiên nhiên. Vì thế chúng ta không còn đọc được trong đó điều mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gọi là “nhịp điệu của câu chuyện tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại”. Tại sao như thế? Vì chúng ta suy nghĩ

và sống “theo chiều ngang”, chúng ta đang rời xa khỏi Thiên Chúa, chúng ta không đọc những dấu chỉ của Ngài”.

“Tuy nhiên, vun trồng và chăm sóc không chỉ đề cập đến mối quan hệ của chúng ta với môi trường, mối quan hệ giữa con người và thiên



nhiên. Đó còn là các mối quan hệ giữa con người với nhau. ... Chúng ta đang sống trong giai đoạn khủng hoảng. Chúng ta đã thấy môi trường bị khủng hoảng nhưng nhất là chúng ta cũng thấy nhân loại gặp khủng hoảng. Con người đang gặp nguy hiểm. Hệ sinh thái của con người đang gặp nguy hiểm! Thật hết sức nguy hiểm bởi vì cái gốc của vấn đề nằm ở tầng sâu chứ không phải ở bề mặt. Đó không chỉ là vấn đề kinh tế nhưng là vấn đề đạo đức và nhân chủng học. ... Một nền kinh tế và tài chính thiếu tính đạo đức đang thống trị”.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Ngày nay người chỉ huy không phải là con người mà lại là tiền bạc. Đồng tiền ra lệnh. Nhưng Thiên Chúa Cha chúng ta đã không giao nhiệm vụ chăm sóc trái đất cho đồng tiền mà là cho chúng ta: cho người nam cũng như người nữ. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Thế mà người ta lại hy sinh cho các thần tượng của lợi nhuận và tiêu thụ. Đó là một “nền văn hóa lãng phí”.

“Nếu như trong một đêm đông, có người chết ở đây, trên đường Ottaviano này, thì đó không phải là tin tức. Nếu ở rất nhiều nơi trên thế giới có những trẻ em không có gì để ăn, đó không phải là tin tức. Có vẻ

Đức hồng y Koch...

Đức hồng y Koch giải thích rằng “theo quan điểm Chính thống giáo, giáo hội hiện diện trong tất cả các giáo hội địa phương cử hành Thánh Thể, do đó, mỗi cộng đoàn Thánh Thể là một giáo hội trọn vẹn. Trái lại, theo quan điểm Công giáo, một cộng đoàn Thánh Thể riêng biệt không phải là một giáo hội trọn vẹn. Do đó, nền tảng của Giáo hội Công giáo là sự hiệp nhất của các cộng đoàn Thánh Thể riêng biệt với nhau và với giám mục Roma. Nghĩa là, Giáo hội Công giáo sống trong mối tương quan của các giáo hội địa phương trong một giáo hội phổ quát”.

Theo Đức hồng y, “điều quan trọng nhất là đừng đánh mất quan điểm về mục tiêu của cuộc đối thoại đại kết giữa các Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo, vốn –ít là theo quan điểm Công giáo–, có thể chỉ là phục hồi sự hiệp thông hữu hình các giáo hội”. ■

(Theo Vatican Radio)

như đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu thị trường chứng khoán sụt mất mười điểm thì lại là một tai họa! Như thế con người đã bị loại bỏ như là rác rưởi”.

“Cuộc sống con người không còn được coi là giá trị ưu tiên phải được tôn trọng và chăm sóc... Nên “văn hóa lãng phí” này cũng đã làm cho chúng ta không còn nhạy cảm với sự lãng phí lương thực... Chủ nghĩa tiêu thụ khiến chúng ta thường sử dụng quá mức và lãng phí lương thực, khiến chúng ta không còn nhận ra được giá trị thật của nó, vốn vượt xa các giới hạn kinh tế đơn thuần. Nhưng hãy nhớ rằng lương thực bị vứt bỏ là lương thực chúng ta đánh cắp của người nghèo, của những người đói ăn”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Tôi mời tất cả anh chị em suy nghĩ về vấn đề thiếu thốn và lãng phí lương thực... Hãy nghiêm túc tôn trọng và chăm sóc thiên nhiên, quan tâm đến mọi người để chống lại nền “văn hóa lãng phí” và thúc đẩy một nền văn hóa của tình đoàn kết và gặp gỡ”. ■

(Theo VIS)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**