



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 23-6-2013

Chúa nhật 12 Thường niên

Năm C

Thầy là ai?

LỜI CHÚA: Lc 9, 18-24

Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Đám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

SUY NIỆM

Đám đông bảo Thầy là ai? Nói chung đám đông coi Ngài là một ngôn sứ đã khuất, nhưng nay sống lại: một Gioan Tẩy Giả, một Êlia hay một ngôn sứ nào khác. Hiểu như thế đã là kính trọng lắm rồi, nhưng tiếc thay lại không đúng, vì Đức Giêsu chẳng phải là người của kiếp trước hiện về... Hôm nay tôi cũng cần biết người

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Vinh

WHĐ (15.06.2013) – Hôm nay, 15-06-2013, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm hai tân giám mục phụ tá cho giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Vinh như sau:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha An-phong Nguyễn Hữu Long, thuộc Hội Linh mục Xuân Bích, Giám đốc Đại chủng viện Huế, làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa (Việt Nam), hiệu tòa Gummi di Bizacena.

Cha An-phong Nguyễn Hữu Long sinh tại Hà Nội ngày 25-01-1953. Học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng từ năm 1965 đến 1972, sau đó học tại Đại chủng viện Hòa Bình từ năm 1972 đến 1978. Từ 1978 đến 1982 thi hành nghĩa vụ dân sự tại tỉnh Quảng Nam. Chịu chức linh mục ngày 29-12-1990 thuộc giáo phận Đà Nẵng và gia nhập Hội Linh mục Xuân Bích.



**Tân giám mục
An-phong
Nguyễn Hữu Long**

Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhận các chức vụ:

1990–1994: phó xứ giáo xứ Tam Kỳ, giáo phận Đà Nẵng;

(xem tiếp trang 3)

Kết thúc cuộc họp vòng 4 của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh

WHĐ (14.06.2013) – Cuộc họp vòng 4 của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng Sáu 2013 tại Vatican đã kết thúc. Đồng chủ trì cuộc họp là Đức ông Antonio Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam.

Thông cáo báo chí cho biết hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi bên, đồng thời xem xét và thảo luận các mối quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh và các vấn đề khác liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.

Phía Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện nhất quán và những cải tiến liên tục trong các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến việc tôn trọng

và bảo đảm tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng, cũng như không ngừng khuyến khích các tôn giáo khác nhau, và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng, tích cực tham gia công cuộc xây dựng quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội.



Quang cảnh cuộc họp Vòng 4 Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican (Ảnh: Phạm Thành/Vietnam+)

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

quanh tôi nghĩ gì về Ngài: một nhà cách mạng xã hội? Một nhà cải cách tôn giáo? Một người đã dám sống và đã chịu chết, để khai sinh một xã hội bình đẳng và huynh đệ đại đồng? Có cái nhìn còn khiếm khuyết, nhưng đã là một con đường rộng mở về chân lý.

Các con bảo Thầy là ai? Phêrô trả lời đúng: Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Bản thân tôi cũng phải trả lời câu hỏi trên, sau khi đã theo Chúa một thời gian dài. Đức Giêsu là một mẫu nhiệm không ngừng mở ra và lớn mãi. Ngài không thay đổi, nhưng sau mỗi biến cố, tôi lại khám phá ra những nét mới nơi con người Ngài. Ngài vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, nhưng Ngài thường đến với tôi dưới nhiều dáng dấp. Đời tôi là một chuỗi những câu trả lời cho câu hỏi: “Con bảo Thầy là ai?” Càng lúc câu trả lời càng được thanh luyện. Tôi sẽ sống dựa trên câu trả lời của mình.

Đức Kitô bảo mình là ai? Ngài thường định nghĩa mình bằng những hình ảnh cụ thể. Tôi là Cửa (Ga 10,7), là Mục Tử (10,11), là Ánh Sáng (12,46). Tôi là Đường (14,6), là Cây Nho (15,1), là Bánh (6,51). Định nghĩa nào cũng gắn chặt Ngài với con người. Cửa để chiên ra vào. Mục Tử để chiên được sống. Ánh Sáng để ta dễ bước đi, Đường để đưa ta đến với Cha. Thân Nho để các cành sinh trái, Bánh để nuôi nhân loại. Đức Kitô sống cho con người và sống với con người. Ngài nhận mình là Chúa, là Thầy, là Bạn, là Anh Trưởng của mọi người chúng ta. Ngài nhận mình là Đức Kitô dân Do thái mong đợi. Nhưng Ngài không giấu ta thân phận của Ngài: phải vượt qua khổ đau và cái chết mới được vào cõi sống.

Đức Kitô bảo tôi là ai? Kitô hữu là người vắc thập giá theo sau Đấng vắc thập giá. Chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã đi. Thân phận Kitô hữu gắn liền với thân phận Thầy mình: “Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng sống với Ngài” (2Tm 2,11). Mẫu nhiệm Vượt Qua nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Vượt qua lớn nhất là vượt qua chính mình mỗi ngày. Từ bỏ chính mình là để có thể sống cho tha nhân. Mất mạng sống mình là để tin trung

(xem tiếp trang 3)

Phải đọc tên Thánh Giuse trong Kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV

WHĐ (19.06.2013) – Hôm nay 19-06-2013, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố một Sắc lệnh đã được Đức hồng y Bộ trưởng Antonius Cañizares Llovera và Đức Tổng giám mục Thư ký Arturus Roche ký vào ngày lễ Thánh Giuse Thợ 01-05-2013. Sắc lệnh quyết định đưa tên Thánh Giuse vào các Kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV, sau tên của Đức Trinh Nữ Maria.

Trước đây, tên Thánh Giuse chỉ được đọc trong Kinh nguyện Thánh Thể I (Lễ quy Rôma).

Sắc lệnh viết: “*Qua việc làm cha chăm sóc Chúa Giêsu, Thánh Giuse làng Nazareth, khi được đặt lên trông coi gia đình của Chúa, đã hoàn thành nhiệm vụ đã nhận được nhờ ân sủng. Do gắn bó chặt chẽ với các mẫu nhiệm khởi đầu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài trở nên mẫu gương về lòng khiêm nhường và nhân ái, những điều làm cho đức tin Kitô giáo có được những phẩm giá cao cả; và thể hiện những nhân đức nhân bản và đơn sơ, cần cho con người trở nên môn đệ tốt lành và đích thực của Chúa Kitô. Nhờ các nhân đức đó, Người Công*



Chính này, sau khi đã hết sức trù mền chăm sóc Mẹ Thiên Chúa và vui về tận tình dạy dỗ Chúa Giêsu Kitô, đã trở nên người quản lý kho tàng quý giá của Thiên Chúa Cha và qua các thế hệ được Dân Thiên Chúa không ngừng tôn kính như đáng bảo trợ thân thể mẫu nhiệm của Chúa Kitô, nghĩa là Hội Thánh” (Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo dịch).

Sắc lệnh ghi nhận rằng các tín hữu trong Hội thánh Công giáo luôn tỏ lòng sùng mộ Thánh Giuse và không ngừng tôn kính Ngài là Bạn rất thanh khiết của Mẹ Thiên Chúa và là Đấng bảo trợ trên trời của Giáo hội hoàn vũ. Vì lý do này mà Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII đã truyền đưa thêm tên Thánh Giuse vào Lễ quy Rôma, sau tên của Mẹ Maria (Thánh bộ Lễ nghi, Sắc lệnh *Novis hisce temporibus*, 13-11-1962).

Sắc lệnh nhắc lại rằng Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã nhận được nhiều lời thỉnh cầu đạo đức từ khắp nơi trên thế giới và ngài đã vui lòng chấp thuận, nay lại được Đức giáo hoàng Phanxicô tái xác nhận. Điều này diễn tả sự hiệp thông trọn vẹn với các Thánh, là những người đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành

(xem tiếp trang 3)

Kết thúc cuộc họp vòng 4...

Phía Tòa Thánh đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm của các cấp Chính quyền đối với các hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là Đại hội Khoáng đại lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tổ chức tại Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Mười Hai 2012, cũng như các chuyến viếng thăm mục vụ của vị Đại diện không thường trú của Tòa Thánh là Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Tòa Thánh nhấn mạnh mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh và sự cần thiết phải có một vị Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, càng sớm càng tốt, vì lợi ích của các bên liên quan.

Hai bên nhìn nhận việc rao giảng của Giáo hội về việc “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” và về sự kiện “là một người Công giáo tốt cũng có nghĩa là một công dân tốt”. Tòa

Thánh đã khẳng định ý muốn góp phần của Giáo hội Công giáo, theo cách thế đặc thù của mình, vào công ích của xã hội, vào việc thông truyền và thực thi các giáo huấn kiên định của các vị Giáo hoàng về vấn đề này.

Hai bên tin tưởng rằng các mối quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh đã tiến triển trong tinh thần thiện chí, trao đổi xây dựng và tôn trọng các nguyên tắc trong mối quan hệ. Trong tinh thần này, và để cam kết phát triển hơn nữa các mối quan hệ hỗ tương, công việc của vị Đại diện không thường trú của Tòa Thánh sẽ được tạo điều kiện dễ dàng để ngài có thể chu toàn sứ mạng hiệu quả hơn.

Hai bên đã đồng ý sẽ nhóm họp vòng 5 của Nhóm hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh tại Hà Nội. Thời gian cuộc họp sẽ được sắp xếp qua con đường ngoại giao. ■

(Theo VIS và Vatican Radio, 14-06-2013)

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá...

1994–1998: học giáo luật tại Học viện Công giáo Paris, Pháp - tốt nghiệp cử nhân giáo luật;

1999–2001: chính xứ giáo xứ Hà Lam, giáo phận Đà Nẵng;

2001–2003: chính xứ giáo xứ Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng;

2003–2011: linh hướng và giáo sư các môn giáo luật, giáo sử và huấn giáo tại Đại chủng viện Huế.

Từ năm 2011: Giám đốc Đại chủng viện Huế.

Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận Vinh, làm giám mục phụ tá giáo phận Vinh (Việt Nam), hiệu tòa Megalopoli di Proconsolare.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 08-01-1965 tại Hướng Phương, tỉnh Quảng Bình, giáo phận Vinh.

Sau khi học xong tiểu học và trung học, theo học tại Đại học Huế, tốt nghiệp cử nhân kinh tế (1987-1992). Năm 1984 thi hành nghĩa vụ quân sự. Năm 1993 gia nhập Đại chủng viện Vinh Thanh, thụ phong linh mục ngày 03-10-1999 thuộc giáo phận Vinh.



**Tân giám mục
Phêrô
Nguyễn Văn Viên**

Sau khi thụ phong linh mục, cha đảm nhận các chức vụ:

2000 – 2009: học tại Học viện Công giáo ở Sydney, Australia, tốt nghiệp tiến sĩ thần học, đồng thời trong thời gian này cũng làm việc mục vụ cho cộng đoàn Việt Nam tại Sydney.

Từ năm 2009: Phó Giám đốc kiêm giáo sư tín lý tại Đại chủng viện Vinh Thanh.

Từ năm 2010: Tổng đại diện giáo phận Vinh. ■

(Nguồn: <http://attualita.vatican.va/sala-stampa/bollettino/2013/06/15/31192.html>)

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tiến sĩ Justin Welby và Đức giáo hoàng Phanxicô

WHĐ (16.06.2013) – Thứ sáu 14-06, tại Roma, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến tiến sĩ Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury và là người đứng đầu Cộng đồng Anh giáo với trên 80 triệu tín đồ trên thế giới. Đây là cuộc gặp gỡ của hai vị lãnh trách nhiệm đứng đầu Anh giáo và Công giáo gần như vào cùng một thời điểm.

Cuộc trao đổi đầu tiên này mang đậm ý nghĩa. Linh mục Frank Lemaître, giám đốc Văn phòng quốc gia phụ trách vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu thuộc Hội đồng giám mục Pháp, khẳng định: “Hai vị có bộ mặt tinh thần gần như giống nhau, có chung mối quan tâm về sự hiện diện của Giáo hội trong xã hội”. Còn trên Đài Vatican, Đức ông Mark Langham, phụ trách đối thoại với các Giáo hội Anh giáo, thuộc Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất các Kitô hữu, nhận định: “Đối với các ngài, sứ vụ của

Giáo hội trước tiên là đến với thế giới bên lề, với người nghèo, để làm thay đổi cuộc sống. Dưới con mắt các ngài, lòng tin không chỉ là việc riêng tư, mà phải thay đổi thế giới”. Một chi tiết bên lề: trong cuộc gặp gỡ với Đức giáo hoàng Phanxicô, Tiến sĩ Welby đã ngỡ ý được đến viếng mộ Đức Gioan Phaolô II.

Việc phong chức giám mục cho phụ nữ vẫn là một điểm gây lấn cấn

Về nội dung, giới chức trách Hội đồng Tòa Thánh về sự Hiệp nhất các Kitô hữu đặc biệt nhấn mạnh đến việc hai vị đứng đầu các Giáo hội cùng có một cái nhìn chung, nhất là về việc cổ vũ “công lý trên thế giới và sự cần thiết phải có một sự điều chỉnh về đạo đức cho các thị trường tài chính”. Trong một cuộc trao đổi với tờ báo La Croix ngày 21-03-2013, vị giáo trưởng Anh giáo, người đã từng phụ trách vấn đề tài chính trong lĩnh

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

với Chúa. Ước gì tôi là tôi hơn, khi tôi ra khỏi tôi.

CÁU NGUYỆN

Lạy Thầy Giêsu,
Thầy không gọi chúng con là tôi tớ,
Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ.
Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy,
vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy và Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng đứng đầu một đoàn em đồng đức.

Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha để trở nên những người em cùng huyết nhục với Thầy.

Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy.
Còn Thầy lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ và chết thay cho chúng con trên thập giá.

Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Phải đọc tên Thánh Giuse

trần thế và dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô để liên kết chúng ta với Người.

Nội dung Sắc lệnh cũng ghi rõ các phần Kinh nguyện Thánh Thể (II, III và IV) bằng tiếng Latinh với tên Thánh Giuse đã được thêm vào, chẳng hạn như trong Kinh nguyện Thánh Thể II: “*ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beato Ioseph, eius Sponso, beatis Apostolis*”. Ngoài ra còn có thêm phần phụ lục cho các ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Ba Lan.

Đối với các ngôn ngữ khác, bản dịch sẽ do các Hội đồng Giám mục soạn thảo, theo quy định của luật và được Tòa Thánh phê chuẩn thông qua Bộ Phụng tự. ■

WHĐ (14.06.2013) – Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần - ngày 12-06 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về đề tài “Hội Thánh – Dân Chúa”. Ngài mở đầu bằng định nghĩa của Công đồng: “Công đồng Vatican II đã xác định Hội thánh là Dân Chúa”, và đặt câu hỏi “Vậy thì được gọi là Dân Chúa có ý nghĩa gì? Làm thế nào một người trở thành Dân Chúa? Lễ luật, sứ mạng và mục tiêu của Dân Chúa là gì?”



đồng của Dân Chúa đã có quá nhiều tranh chấp! Ngay giữa những người sống gần gũi với nhau và giữa những người làm việc chung cũng có quá nhiều tranh chấp vì ganh tị và ganh ghét! Cả trong gia đình cũng thế! Chúng ta phải cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu được luật yêu

Sau đó Đức Thánh Cha đã quảng diễn từng điểm: “Là Dân Chúa nghĩa là được chính Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm dân của Ngài” vì “Thiên Chúa không thuộc về một dân tộc riêng lẻ nào”. Lời Thiên Chúa mời gọi con người làm dân riêng của Ngài là lời mời gọi phổ quát, không phân biệt ai vì lòng thương xót của Thiên Chúa là “ước muốn cho mọi người được cứu độ”. Đức Thánh Cha giải thích, “Đức Giêsu không truyền cho các tông đồ và chúng ta làm thành một nhóm người ưu tuyển. Đức Giêsu bảo ‘Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ’ (Mt 28,19). Tôi muốn nhấn gửi tất cả những ai đang cảm thấy mình xa rời Thiên Chúa và Hội thánh, những ai chán nản và buồn xuôi, những ai nghĩ mình không thể thay đổi: Thiên Chúa đang mời gọi các bạn trở thành dân của Chúa và Thiên Chúa mời gọi các bạn với lòng trân trọng và tình yêu thương sâu xa!” Một người được trở thành Dân Chúa không phải do được sinh ra nhưng bởi được tái sinh “trong bí tích rửa tội, trong đức tin nơi Đức Kitô”, và “quà tặng của Thiên Chúa cần phải được nuôi dưỡng và lớn lên trong suốt cuộc đời của chúng ta”.

“Lễ luật của Dân Chúa là gì?” Đức Thánh Cha xác định: Đó là yêu thương: yêu Chúa và thương người. “Đó không phải là thứ tình cảm hời hợt chóng qua, nhưng là nhận biết một Thiên Chúa của sự sống, và đồng thời đón nhận mọi người như anh chị em của mình”. Chúng ta phải sống điều luật này một cách cụ thể như thế nào? “Chúng ta cứ đọc báo hay xem truyền hình thì thấy có rất nhiều tranh đấu giữa các Kitô hữu; tại sao như thế? Ngay trong cộng

đồng của Dân Chúa đã có quá nhiều tranh chấp! Ngay giữa những người sống gần gũi với nhau và giữa những người làm việc chung cũng có quá nhiều tranh chấp vì ganh tị và ganh ghét! Cả trong gia đình cũng thế! Chúng ta phải cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu được luật yêu thương này. Đẹp biết bao khi chúng ta yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt của mình. Chúng ta hãy thực hiện điều này ngay trong hôm nay đi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có những người chúng ta thích và không thích. Nhiều người chúng ta có thể đang bực mình với ai đó. Vậy thì hãy thưa với Chúa: ‘Chúa ơi, con đang giận người này người nọ. Con muốn cầu nguyện với Chúa cho họ.’ Cầu nguyện cho những người chúng ta đang giận là một nghĩa cử đẹp trong luật yêu thương. Chúng ta có thực hiện được không? Chúng ta hãy làm điều đó ngay trong hôm nay.”

“Sứ mạng của Dân Chúa”, Đức Thánh Cha khẳng định, “là mang lại hy vọng và ơn cứu độ của Chúa cho thế giới: trở nên dấu chỉ của Tình Yêu Chúa, Đấng mời gọi tất cả chúng ta trở nên bạn hữu của Ngài... Khi mở báo đọc, chúng ta đã thấy quá nhiều sự dữ đang hiện diện xung quanh, sự ác đang hoành hành. Nhưng tôi muốn quả quyết rằng: Thiên Chúa mạnh hơn!” Chúng ta hãy cùng nhau xác tín rằng Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ. “Tôi cũng muốn xác định thêm rằng, cho dù có những lúc đen tối và hằn dấu sự dữ, thực tế đó có thể thay đổi nếu, trước hết và trên hết, chúng ta để ánh sáng Tin Mừng soi chiếu bằng chính cuộc sống của chúng ta”. Ví dụ trong một sân vận động đang bị bao phủ bởi bóng tối, “nếu chỉ một người thấp lên một ngọn nến thì ánh sáng chỉ loe lói, nhưng nếu 70.000 khán giả cùng đốt lên ngọn nến của mình thì cả sân vận động sẽ bừng sáng”. Vì thế, “chúng ta hãy làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành ánh sáng của Đức Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau mang ánh sáng Tin Mừng chiếu rọi khắp nơi”.

Mục đích của dân Chúa là qui tụ trong Nước Chúa “mà chính Thiên Chúa đã khởi sự nơi mặt đất này và tiếp tục vươn rộng cho đến khi được hoàn thành, khi Đức Kitô, sự sống của chúng ta, lại đến”. Thế nên, Đức

vực dầu khí, đã phác họa một số chương trình ưu tiên, theo ngài, trên bình diện đại kết, chẳng hạn “Phải làm gì để các giám mục và linh mục Anh giáo được Giáo hội Công giáo chính thức nhìn nhận?” Và ngài nói thêm: “Các Giáo hội của chúng ta phải sẵn sàng làm việc chung với nhau trong việc Phúc âm hóa châu Âu.” Ngài cũng gợi lên triển vọng về một sự hợp tác “trong các lĩnh vực xã hội”, đặc biệt trong việc bảo vệ sự sống, tình liên đới và công lý.

Tuy nhiên, như linh mục Aldebert Denaux, thành viên của Ủy ban quốc tế Anh giáo – Công giáo (Arcic), nhấn mạnh: việc phong chức giám mục cho phụ nữ, – có thể được [Anh giáo] chấp thuận về nguyên tắc trong những tháng sắp tới–, vẫn là một điểm gây lấn cấn. Mặc dù vậy, nhà thần học người Hà Lan này cũng nhấn mạnh đến “niềm hy vọng đại kết lớn lao” được khơi dậy qua cuộc tiếp đón nồng hậu Đức Thượng phụ Constantinopolis tại Vatican, dịp lễ Đức giáo hoàng Phanxicô khởi đầu thừa tác vụ Phêrô. ■

(Loup Besmond de Senneville và Frédéric Mounier, tại Roma)

Thánh Cha triển khai: Mục tiêu của Dân Chúa là hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa, biết Ngài, và bước vào gia đình sự sống của Thiên Chúa, nơi chúng ta sẽ sống trong niềm vui của tình Chúa bao la.

Đức Thánh Cha đúc kết huấn từ trong cuộc tiếp kiến chung vừa qua: “Là Hội thánh của Chúa và là dân của Chúa có nghĩa chúng ta phải trở nên men bột của Chúa cho con người. Nghĩa là chúng ta phải công bố và đem ơn cứu độ của Chúa cho thế giới này, nơi thường thiếu và vốn dĩ rất cần những giải đáp khích lệ, những giải đáp mang lại hy vọng và nhiệt huyết mới cho cuộc lữ hành”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Xin cho Giáo hội là điểm hội tụ của tình yêu và lòng Chúa thương xót, nơi tất cả mọi người cảm nhận mình được đón nhận, yêu thương, tha thứ và nâng đỡ, Hội thánh cần phải mở toang tất cả các cánh cửa để mọi người có thể tiến vào và chúng ta có thể bước ra để loan báo Tin Mừng”. ■

(Theo VIS)