



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 7-7-2013

Chúa nhật 14 Thường niên

Năm C

Anh em hãy ra đi

LỜI CHÚA: Lc 10, 1-12.17-20

Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Nay Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giữ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xodôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

(xem tiếp trang 2)

Thông điệp đầu tiên của Đức giáo hoàng Phanxicô sắp được ban hành



WHĐ (01.07.2013) – Thông điệp đầu tiên của Đức giáo hoàng Phanxicô “*Lumen Fidei*” (Ánh sáng Đức Tin), sẽ được ban hành vào ngày thứ Sáu, 05-07-2013. Một cuộc họp báo để giới thiệu văn kiện này sẽ diễn ra lúc 11 giờ tại Văn phòng Báo chí Tòa thánh.

Tham gia cuộc họp báo có: Đức hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám Mục; Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin; và Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc âm hóa. ■

(Vatican Radio, 01-07-2013)

Tĩnh tâm linh mục liên nghi lễ tại Thánh Địa

WHĐ (03.07.2013) – Như mọi năm, từ năm 1993, và nhờ sáng kiến mục vụ tốt đẹp của Thượng hội đồng mục vụ liên giáo phận, nhiều giám mục và linh mục của tất cả các cộng đoàn Công giáo tại Thánh Địa, đặc biệt là ở Galilê, đã cùng nhau tham dự kỳ tĩnh tâm hằng năm.

Tham dự tĩnh tâm năm nay có Đức Tổng giám mục Elias Shaccour, Tổng giám mục giáo phận Akko thuộc nghi lễ *melkit*; Đức Tổng giám mục Moussa Hage, Tổng giám mục giáo phận Haifa thuộc nghi lễ *maronit*; Đức giám mục Giacinto-Boulos Marcuzzo, Đại diện Tòa Thượng phụ Latinh đặc trách Israel, và Đức giám mục William Shomali, Đại diện Tòa Thượng phụ Latinh đặc trách Palestin, cùng 33 linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau: *melkit*, *maronit* và *latinh*.

Con số tham dự tĩnh tâm năm nay ít hơn các năm trước vì trong những ngày này Đức Thượng Phụ Fouad Twal đang viếng thăm chính thức nước Pháp, và Ban tổ chức không thể sắp xếp vào thời điểm khác thích hợp hơn.

Tĩnh tâm năm nay được tổ chức tại Nhà Galilê ở Korazim từ ngày 01 đến 05 tháng Bảy, dự kiến sẽ do cha

Joseph Naffa’ –dòng thánh Antôn thuộc nghi lễ *maronit*– hướng dẫn.

Cha P. Felet, thư ký Hội đồng các Vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa (AOCTS), với sự trợ giúp của các linh mục thuộc Hội đồng linh mục chung, đã soạn ra chương trình tĩnh tâm. Ngoài những giờ cầu nguyện, mỗi



ngày có hai bài giảng, thảo luận nhóm, chia sẻ mục vụ – mỗi ngày do một giám mục phụ trách (về Ngày Giới trẻ thế giới Rio, về Năm Đức Tin, những thách đố mục vụ...) và các cuộc gặp gỡ huynh đệ. Vị giảng thuyết là cha Joseph Naffa’ –một học giả Kinh Thánh nổi tiếng người Liban– đã chờ đợi tại thủ đô Amman của Jordan suốt một tuần lễ để được cấp thị thực, nhưng Tòa Đại sứ

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hơn hờ nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

SUY NIỆM

Ai được mời gọi gặt lúa? Không phải chỉ là nhóm Mười Hai tông đồ, mà là 72 môn đệ; không phải chỉ là 12 chi tộc Israel, mà là mọi người thuộc mọi dân nước. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Mọi Kitô hữu đều được mời làm thợ gặt. Cả linh mục, tu sĩ, giáo dân đều được sai đến với cánh đồng hôm nay.

Một lời rao giảng làm rộn lên niềm vui: Nước Thiên Chúa đã đến gần anh chị em. Một lời chào thân thiện: Bình an cho nhà này. Một thứ hạnh trang nhẹ tênh: không túi tiền, bao bị, giày dép. Một việc phải làm: chữa lành những người ốm đau. Một thái độ phải có: khiêm tốn và siêu thoát, đón nhận những gì người ta cung cấp cho, không tìm kiếm tiện nghi, dễ chịu.

Nếu hôm nay Đức Giêsu sai chúng ta đi, Ngài sẽ dặn chúng ta điều gì? Chắc Ngài sẽ dặn khác, vì cánh đồng con người đã đổi khác. Chúng ta phải hiểu thấu nỗi khát vọng của bạn bè, phải biết nói sao để họ hiểu được, nhạy cảm để thấy điều họ thực sự đang cần, và sống hài hòa với lời mình giảng.

Có thể chúng ta sẽ đi giày, và có ba, bốn áo, sẽ có ví tiền và máy vi tính xách tay, sẽ có văn phòng, máy fax và điện thoại. Nhưng những thứ đó không làm chúng ta nặng nề. Hạnh trang không được trở thành những cản trở khiến ta mất sự tin thác vào Thiên Chúa và xa lạ với con người, nhất là những người nghèo khổ.

Hôm nay Chúa sai chúng ta làm chứng giữa đời, đôi khi ta thấy mình như chiến non giữa bão tố. Chúng ta cứ phải trấn trở hoài để Tin Mừng

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và trao dây *pallium* cho các tân Tổng giám mục

WHĐ (29.06.2013) – Vào lúc 9g30 sáng nay, thứ Bảy 29-06, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tế Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng trao dây *pallium* cho các tân Tổng giám mục chính tòa đã được bổ nhiệm từ sau ngày lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô năm trước.

Dây *pallium* là biểu tượng của sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Dây *pallium* được dệt từ lông cừu được xén vào ngày 21-01 là ngày lễ kính Thánh tử đạo Agnes (tên của vị thánh này cũng có nghĩa là cừu).

Năm nay có 34 Tổng giám mục chính tòa nhận dây *pallium* do Đức Thánh Cha trao. Riêng Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng - Tổng giám mục Huế, Việt Nam, sẽ nhận dây *pallium* tại Tổng giáo phận Huế từ tay Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha.

Trong số các vị nhận dây *pallium* hôm nay tại Vatican, cũng có Đức Tổng giám mục Mario Aurelio Poli, người kế nhiệm Đức hồng y Bergoglio – nay là Đức Thánh Cha Phanxicô – trong chức vụ Tổng giám mục Buenos Aires.

Nghi thức trao dây *pallium* được cử hành ngay trước khi bắt đầu Thánh lễ, thay vì sau bài giảng, như đã được Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI quyết định áp dụng từ năm ngoái, để tránh hiểu lầm rằng đây là một bí tích.

Đặc biệt, Thánh Lễ này còn có sự tham dự của phái đoàn Tòa Thượng phụ Constantinopolis, đang ở thăm Roma nhân dịp lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.

Phụ trách phần thánh ca là ca đoàn Nhà nguyện Sistine cùng với Đoàn hợp xướng giọng nam lừng danh của Giáo hội Tin lành Luther ở Leipzig là Thomanerchor. Thomanerchor từng được nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach chỉ huy trong suốt 27 năm và vừa mừng kỷ niệm 800 năm thành lập vào năm ngoái.

Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhiệm vụ đặc biệt



của thừa tác vụ Phêrô là “củng cố các tín hữu”. Nhưng củng cố về những gì? Đức Thánh Cha nêu ra 3 điểm:

– *Củng cố trong đức tin*

Phúc âm nói về lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Lời tuyên xưng này không phải của ngài nhưng do Cha trên trời mặc khải cho. Vì lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu trả lời: “Anh là Phêrô, và trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (câu 18). Bất cứ khi nào chúng ta để cho những suy nghĩ, tình cảm của chúng ta hay để cho lý luận của quyền năng nhân loại chiếm ưu thế, mà không cho để cho đức tin, cho Thiên Chúa dạy dỗ và hướng dẫn, khi ấy chúng ta sẽ trở nên những tảng đá cản trở. Niềm tin vào Chúa Kitô chính là ánh sáng soi dẫn cuộc đời chúng ta, là các Kitô hữu hay thừa tác viên trong Giáo hội.

– *Củng cố trong tình yêu*

Trong bài đọc thứ hai, chúng ta đã nghe những lời cảm động của Thánh Phaolô: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2Tm 4,7). Nhưng cuộc chiến này là gì? Đó không phải là một cuộc chiến với thứ vũ khí của con người mà đáng buồn thay luôn gây ra cảnh máu đổ trên khắp thế giới, nhưng là cuộc chiến tử đạo. Thánh Phaolô chỉ có một vũ khí, đó là sứ điệp của Chúa Kitô và cả cuộc đời của thánh nhân như món quà dâng cho Chúa Kitô và cho tha nhân. Giám mục Roma được kêu gọi sống và củng cố anh chị em mình trong tình yêu ấy, yêu Chúa Kitô và tha nhân, yêu thương không phân biệt, không giới hạn.

– *Củng cố trong sự hiệp nhất*

Dây *pallium* là biểu tượng của sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, “là nguyên lý và nền tảng trường tồn và hữu hình của sự hiệp nhất trong đức tin và của sự hiệp thông” (*Lumen Gentium*, 18). Dây *pallium*, một khi là dấu chỉ sự hiệp thông với Giám mục Roma và với Giáo hội hoàn vũ,

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy lắng nghe tiếng Chúa nói trong lương tâm”



WHĐ (02.07.2013) – Trong buổi đọc Kinh Truyền tin sáng Chúa nhật, 30 tháng Sáu vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến chủ đề Tự do lương tâm. Ngài nói với khoảng 100 ngàn người quy tụ tại đây để tham gia đọc Kinh Truyền tin: “Đức Giêsu đã quyết tâm khởi sự cuộc hành trình đi Giêrusalem, điểm đến cuối cùng để hoàn thành sứ mạng cứu chuộc với tất cả tự do lương tâm”.

Đức Thánh Cha khẳng định: Từ thời khắc quyết định ấy, Đức Giêsu trực chỉ đến điểm hoàn tất, và ngay cả đối với những người Ngài gặp gỡ và muốn đi theo Ngài, Đức Giêsu khẳng định một điều kiện: không bám vào một sự ổn định, phải biết từ bỏ những uỷ mị thân quen, không bám víu vào những quyến luyến quá khứ. Khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi Giêrusalem trước để loan báo Đức Giêsu sẽ đến, Ngài đã căn dặn các ông đừng áp đặt bất cứ điều gì. Nếu không được đón tiếp thì cứ tiếp tục đi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Đức Giêsu không bao giờ áp đặt điều gì. “Đức Giêsu khiêm nhường. Ngài luôn mời gọi: nếu muốn thì hãy đến. Sự khiêm nhường của Đức Giêsu là ở chỗ Ngài luôn mời gọi, Ngài chẳng áp đặt”.

“Tất cả những điều này khiến chúng ta suy nghĩ về tầm mức quan trọng của lương tâm, ngay cả đối với Đức Giêsu, là lắng nghe tiếng nói của Chúa Cha trong sâu thẳm của nội tâm và thi hành. Trong cuộc đời trần thế của Đức Giêsu, khi quyết định như vậy Ngài đã không hành động như ‘bị điều khiển từ xa’: Ngài là Ngôi Lời nhập thể, Con Thiên Chúa làm người, và trong giây phút xác quyết tiến về Giêrusalem lần cuối cùng Ngài đã quyết định bằng chính lương tâm của mình, nhưng không phải theo ý riêng mà theo ý Cha trong sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Chính điều đó mà quyết định của Đức Giêsu vững vàng, vì nó được xác quyết cùng với Chúa Cha. Đức Giêsu tìm

thấy sức mạnh và ánh sáng cho cuộc hành trình này trong Chúa Cha. Đức Giêsu đã tự do quyết định và quyết định của Ngài là một quyết định tự do. Đức Giêsu muốn các Kitô hữu cũng được tự do như Ngài: với sự tự do ấy - tự do có được nhờ tâm sự với Chúa Cha, Đức Giêsu không muốn những Kitô hữu ích kỷ chỉ biết chăm chú đến cá nhân mình mà chẳng biết thưa chuyện với Chúa hoặc những Kitô hữu yếu hèn không có ý chí: những người ‘bị điều khiển từ xa’, không có khả năng sáng tạo mà chỉ biết liên kết với ý hướng của người khác. Đức Giêsu muốn chúng ta tự do, và sự tự do này được tìm thấy ở đâu? Sự tự do này được tìm thấy nơi sự đối thoại nội tâm với Chúa trong lương tâm của mình. Nếu một Kitô hữu không biết cách lắng nghe Chúa bằng lương tâm của mình thì đây không phải là một người tự do. Người ấy không có tự do”.

Đức Thánh Cha mời gọi: Vì thế chúng ta phải học cách lắng nghe lương tâm của chúng ta nhiều hơn nữa. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: Điều này không có nghĩa là chúng ta phải chiều theo ý mình, làm những điều ta thích, những gì phù hợp với chúng ta hay những gì làm chúng ta hài lòng. Đó không phải là lương tâm. Lương tâm là nội vi mà chúng ta có thể lắng nghe và nghe thấy sự thật, sự tốt lành và tiếng nói của Thiên Chúa. Đó là không gian nội tâm giữa giao tiếp cá nhân với Thiên Chúa, Đấng nói với tâm lòng của chúng ta và giúp chúng ta nhận định để hiểu biết con đường chúng ta phải chọn, và khi đã chọn sẽ vững tin và vững tiến.

Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao mẫu gương tuyệt vời về sự kết hiệp cá nhân với Thiên Chúa trong lương tâm của một con người nơi Đức Bênêđictô: Trong câu nguyện, khi Thiên Chúa tỏ cho ngài thấy bước đi ngài phải chọn, Đức Bênêđictô đã hành động theo lương tâm với sự nhận định tỏ tường và lòng can đảm; nghĩa là ngài đã hành động theo ý Chúa đã nói với nội tâm của ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định Đức Bênêđictô đã cho chúng ta một mẫu gương để noi theo.

Trước khi bắt đầu đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc bài huấn đức và khấn khoản này xin Đức Trinh Nữ Maria “giúp chúng ta trở thành những con người

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chúng ta rao giảng cho bạn bè thực sự đáp ứng những khát khao thầm kín của họ: khát khao an bình, tự do, niềm tin và hạnh phúc, khát khao tình huynh đệ, sự chia sẻ, tha thứ, cảm thông; để những việc chúng ta làm cho họ xoa dịu được nỗi đau nhức nhối, và giải phóng họ khỏi xiềng xích của ác thần, đang nô lệ hoá con người dưới muôn vàn hình thức.

Các môn đệ hớn hở mừng vui khi lần đầu tiên họ trừ được quỷ nhân danh Thầy. Vương quốc của Satan bị đẩy lui bởi những con người bình thường và yếu đuối. Hôm nay, khi xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương chúng ta tiếp tục đẩy lui Satan, để Nước Chúa lớn lên trên mặt đất này, và trở nên viên mãn trong ngày sau hết.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế.

Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm: rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau.

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.

Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần.

Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

của lương tâm, tự do lương tâm, để có thể nghe tiếng nói của Chúa và quyết định vâng theo”. ■

(Nguồn: VIS)

Hiệp nhất Kitô giáo là điều cấp bách

WHD (28.06.2013) – “Việc tìm kiếm hiệp nhất là điều cấp bách mà các Kitô hữu không được trốn tránh”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên vào sáng hôm nay thứ Sáu, 28-06, với phái đoàn Tòa Thượng phụ Constantinopolis đến thăm Roma nhân dịp lễ hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. “Hơn bao giờ hết, các Kitô hữu phải cùng nhau làm chứng trong một thế giới đói khát chân lý, tình yêu, hy vọng, hòa bình và hiệp nhất”.

Trong lời mở đầu ngỏ với phái đoàn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận rằng sự hiện diện của phái đoàn Giáo hội Chính thống là dấu chỉ của mối liên kết sâu xa, hiệp nhất Giáo hội Constantinopolis với Giáo hội Roma trong đức tin, đức cậy, và đức mến.

Năm nay đoàn đại biểu Chính thống giáo do Đức Tổng giám mục Ioannis Zizioulas - Tổng giám mục Pergamo dẫn đầu. Đức Tổng giám mục Zizioulas hiện là đồng chủ tịch –cùng với Đức hồng y Kurt Koch–, Ủy ban quốc tế đối thoại thần học giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính thống. Đức Thánh Cha đã bày tỏ vui mừng về truyền thống trao đổi các đoàn đại biểu giữa hai Giáo hội nhân dịp lễ Thánh bốn mạng của nhau, truyền thống này đã có từ năm 1969. Sự gặp gỡ cá nhân là điều cần thiết để đi đến hiệp nhất.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã hoan nghênh công việc của Ủy ban đối thoại - hiện đang xem xét một vấn



đề tế nhị và rất quan trọng: mối tương quan về mặt thần học và giáo hội học giữa Tối thượng quyền và tính Công nghị (synodality) trong đời sống Giáo hội. Về điều này Đức Thánh Cha Phanxicô xác nhận rằng chính Giáo hội Công giáo đã bắt đầu suy tư về ý nghĩa của tính giám mục đoàn và truyền thống Công nghị vốn là đặc trưng của các Giáo hội Chính thống. Theo ngài, không nên sợ sự gặp gỡ và đối thoại đích thực. Gặp gỡ và đối thoại đích thực không làm chúng ta xa rời sự thật, trái lại, còn dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Miễn là đừng tìm kiếm một nền thần học tối giản đưa đến sự thỏa hiệp.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã xin đoàn đại biểu Giáo hội Chính thống cầu nguyện cho ngài và sứ vụ của ngài: “Tôi cần sự cầu nguyện biết bao!” Trong một cử chỉ chưa từng có, cách nay ba tháng Đức Thượng phụ Bartholomaios I đã tham dự Thánh lễ khai mạc triều đại giáo hoàng mới của Đức Thánh Cha Phanxicô. ■

(Theo Vatican Radio, 28-06-2013)

Tinh tâm linh mục liên nghi lễ tại Thánh Địa

Israel tại đây đã từ chối. Cuối cùng, cha phải gửi các bài viết cho Đức Tổng giám mục Moussa Hage, cũng thuộc dòng thánh Antôn, để ngài giảng thay.

Vì diễn ra trong Năm Đức Tin, cuộc tinh tâm này lấy chủ đề: “*Linh mục và đức tin, theo ánh sáng của những vĩ nhân về đức tin trong Kinh Thánh*”. Một giám mục cho biết: “Những người chủ nhà rất hiếu khách, các bài giảng khai triển chủ đề một cách xuất sắc, nhưng chính tình hiệp thông huynh đệ đã đem lại bầu khí tốt nhất để suy tư, và cũng là cơ hội thích hợp nhất để khơi lên nhiệt tâm và sự đổi mới”. ■

(Theo LPJ)

Đức giáo hoàng thành lập một Ủy ban để cải tổ Ngân hàng Vatican



Ông Ernst von Freyberg
- Chủ tịch IOR

WHD (27.06.2013) – Hôm qua 26-06-2013, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã công bố một lá thư viết tay của Đức giáo hoàng Phanxicô, đề ngày 24-06-2013, trong đó ngài thành lập một Ủy ban gồm năm người, có nhiệm vụ phân tích các hoạt động của Ngân hàng Vatican và đề ra những cải cách. Qua việc này Đức giáo hoàng muốn Ngân hàng Vatican phải được quản lý một cách minh bạch tối đa và hài hòa hơn với sứ mệnh của Giáo hội hoàn vũ.

Ủy ban này do Đức hồng y Raffaele Farina làm Chủ tịch và gồm các thành viên: Đức hồng y Jean-Louis Tauran, một trong năm vị hồng y trong ban quản trị của Ngân hàng; Mary Ann Glendon, giáo sư đại học Harvard và là Giám đốc Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội; luật sư Juan Ignacio Arrieta, điều phối Ủy ban; và Đức ông Peter Wells, thuộc Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, thư ký Ủy ban.

Đức giáo hoàng đã cho phép Ủy ban được quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ kết nối với Ngân hàng Vatican. Báo cáo kết quả sẽ được trình lên Đức giáo hoàng càng sớm càng tốt.

Ngân hàng Vatican thường được biết đến với tên gọi Viện giáo vụ (IOR), được thành lập để giúp các tổ chức tôn giáo trong các giao dịch thương mại, và cũng để đảm bảo tài chính của họ không bị sử dụng vào các mục đích phi đạo đức.

Hiện nay, IOR có 112 nhân viên thường xuyên và 19.000 tài khoản ngân hàng với số tiền gửi khoảng 6 tỉ euro. Chủ tịch IOR hiện nay là ông Ernst von Freyberg. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf