



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 25-7-2013



hdgmvietnam.org

Số 30

**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

Ngày 28-7-2013

Chúa nhật 17 Thường niên

**Năm C****Hãy xin thì sẽ được****LỜI CHÚA: Lc 11, 1-13**

Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triệu Đại Cha mau đến; xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: 'Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả'; mà người kia từ trong nhà lại đáp: 'Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy nói cho anh em biết: dấu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thế diện. Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà

(xem tiếp trang 2)

## Những giây phút đầu tiên của Đức giáo hoàng Phanxicô tại Rio de Janeiro

WHĐ (23.07.2013) – Khoảng 15g45 giờ địa phương chiều thứ Hai 22 tháng 7 (tức là 1g45 sáng hôm nay thứ Ba 23 tháng 7, giờ Việt Nam), chiếc máy bay của hãng hàng không Alitalia chở Đức giáo hoàng Phanxicô đã đáp xuống sân bay quốc tế Galeão của thành phố Rio theo đúng lịch trình. Đúng 16g Đức giáo hoàng bước ra khỏi cửa máy bay.

Đón Đức giáo hoàng tại chân cầu thang máy bay có bà Dilma Rousseff - Tổng thống Brazil, cùng các viên chức chính quyền. Về phía Giáo hội có Đức hồng y Raymundo Damasceno Assis, chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, và hơn 20 vị hồng y và giám mục thuộc Hội đồng Giám mục châu Mỹ La tinh. Ngoài ra, còn có hàng



trăm linh mục của Tổng giáo phận Rio de Janeiro.

Sau những lời chào mừng ngắn gọn tại sân bay, Đức giáo hoàng được mời lên chiếc xe nhỏ để đến Dinh Thống đốc bang Rio de Janeiro, nơi diễn ra buổi lễ tiếp đón chính thức của chính phủ Brazil. Tình hình giao thông khá hỗn độn vì sự cuồng nhiệt của dân

(xem tiếp trang 4)

## Diễn văn của Đức giáo hoàng Phanxicô trong buổi lễ tiếp đón của chính phủ Brazil tại Dinh Guanabara

**Rio de Janeiro, 22-07-2013**

Kính thưa Bà Tổng thống,  
Kính thưa quý vị viên chức chính quyền,

Anh chị em và các bạn thân mến!

Trong sự quan phòng yêu thương, Thiên Chúa muốn chuyển viếng thăm quốc tế đầu tiên trong triều giáo hoàng của tôi là trở về châu Mỹ La tinh thân thương, nhất là đến thăm

Brazil, một đất nước đáng tự hào về mối dây liên kết với Tòa thánh và về tâm tình đạo đức và tình bằng hữu sâu sắc, luôn giữ sự hiệp thông với người kế vị thánh Phêrô một cách đặc biệt. Tôi tạ ơn Chúa về ân huệ này.

Tôi được biết rằng muôn đến với người Brazil, cần đi qua tâm hồn quảng đại của họ. Do đó, cho phép tôi được gõ nhẹ cánh cửa này, xin phép bước vào và sống tuần lễ này với các bạn. Tôi không có vàng hay bạc, nhưng tôi mang theo một thứ quý giá nhất mà tôi được ban tặng: đó là Đức Giêsu Kitô. Tôi đến nhân danh Người, để thổi lên ngọn lửa tình

(xem tiếp trang 3)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người."*

### SUY NIỆM

Một thách đố lớn đối với đức tin của người Kitô hữu đó là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Gặp cơn cùng khốn, con người cầu cứu Ngài nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Người lành bị trù dập, kẻ vô tội bị hàm oan, nỗi đau khổ thể xác tinh thần vây bọc lấy đời người. Con người quằn quại, rên xiết, gào thét, nổi loạn. "Chúng tôi tố cáo Thiên Chúa vì Ngài vắng mặt." Ngài không được quyền vắng mặt và thinh lặng. Nếu Ngài là Thiên Chúa quyền năng, Ngài phải tiêu diệt sự dữ và kẻ dữ. Nếu Ngài là Cha yêu thương, Ngài không thể quay lưng trước nỗi khổ của con người. Có nhiều người đã lý luận như thế và kết luận: "Vì có đau khổ, nên không có Thiên Chúa."

Có lúc người ta tưởng đau khổ là một vấn đề có thể đem ra mổ xẻ, giải quyết. Nhưng rồi người ta thấy đó là một mầu nhiệm. Chỉ ai tin mới đến gần được mầu nhiệm ấy, và đón nhận nó trong bình an.

Đức Giêsu đã không trình bày con đường diệt đau khổ, nhưng Ngài mang lấy đau khổ vào thân. Trên thập giá, Ngài nghe được sự thinh lặng của Thiên Chúa, và thấy được sự vắng mặt của Người. "Lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Ngài bỏ tôi?" Như ta, Ngài cũng bước đi trong bóng tối của lòng tin, dù bị thử thách, vẫn một niềm tin thác: "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha." Thiên Chúa vẫn là Đấng toàn năng và yêu thương, nhưng Ngài hành động không giống điều ta nghĩ. Ngài không đưa Đức Giêsu xuống khỏi thập giá nhưng đưa Con của Ngài ra khỏi nấm mồ, điều đó khó hơn nhiều.

Hôm nay Đức Giêsu mời chúng ta cú xin, cú tìm, cú gõ và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài chỉ ban cho ta những điều tốt lành, những điều có lợi thực sự cho ta,

(xem tiếp trang 3)

## Tuyên bố của Giáo hội Công giáo Anh quốc về Luật hôn nhân đồng giới

WHĐ (18.07.2013) – Ngày 17 tháng Bảy 2013, Nữ hoàng Elizabeth II đã phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Anh quốc. Đây là bước cuối cùng để dự luật này trở thành luật chính thức.

Theo luật mới, kể từ mùa hè năm sau, các cặp đồng giới có thể "kết hôn" trong cả hai nghi lễ dân sự và tôn giáo. Luật này cũng cho phép các cặp đồng giới đã kết hợp dân sự (civil partnerships) được hưởng quy chế "hôn nhân" hợp pháp.

Ngay lập tức, Giáo hội Công giáo tại Anh quốc đã đưa ra phản ứng về việc thông qua Luật Hôn nhân đồng giới. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh quốc và xứ Wales và Đức Tổng giám mục Peter Smith, Tổng giám mục Southwark kiêm Phó Chủ tịch, cho rằng Luật Hôn nhân (đồng giới) đánh dấu một bước ngoặt trong luật pháp Anh và báo hiệu một sự chuyển biến xã hội sâu sắc.

Tuyên bố khẳng định: "Hôn nhân, qua nhiều thế kỷ, đã được công nhận là một định chế bền vững, thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho mối quan hệ giao kết giữa một người nam và một người nữ, và cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Vì lý do này, hôn nhân đó phải được nhìn nhận là duy nhất và xứng đáng được luật pháp bảo vệ".

Tuyên bố giải thích lý do phản đối Luật Hôn nhân đồng giới: "Luật mới phá vỡ các liên kết pháp lý hiện có giữa định chế hôn nhân và chức năng tính dục. Với luật mới này, hôn nhân nay trở thành một định chế trong đó việc đón nhận con cái, đồng thời trách nhiệm của người cha và người mẹ cùng nhau chăm sóc cho những đứa con được sinh ra trong gia đình của họ, không còn ở vị trí trung tâm nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi phản đối dự luật này về mặt nguyên tắc".

Các giám mục đã bày tỏ "thất vọng khi một số tu chính khác nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền của các nhân viên hộ tịch được phản đối theo lương tâm đã không được thông qua".

Các ngài nhận định: "Các truyền thống pháp lý và chính trị của đất nước này được thành lập dựa trên



một niềm tin vững chắc liên quan đến các quyền của con người được có và bày tỏ niềm tin và quan điểm của mình, đồng thời tôn trọng những người khác biệt với mình". Vì thế, "điều quan trọng là phải khẳng định và củng cố truyền thống ấy, khi mà vào lúc này các quan điểm cổ hủ và không khoan nhượng về hôn nhân đã bị thách thức".

Anh quốc đã trở thành quốc gia thứ 15 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là Hà Lan (2001). Các quốc gia khác đã công nhận hôn nhân đồng giới gồm có: Bỉ (2003), Tây Ban Nha (2005), Canada (2005), Nam Phi (2006), Na Uy (2008), Thụy Điển (2009), Bồ Đào Nha (2010), Iceland (2010), Argentina (2010), Đan Mạch (2012), Uruguay (2013), New Zealand (2013) và Pháp (2013). ■

## ĐGH Phanxicô gặp Đức nguyên giáo hoàng Bénêdictô XVI trước khi đi Brazil

WHĐ (20.07.2013) – Vài ngày trước khi bắt đầu khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới, trước khi lên đường đi Brazil trong chuyến tông du đầu tiên bên ngoài Italia, Đức giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm Đức nguyên giáo hoàng Bénêdictô XVI để xin vị tiền nhiệm cầu nguyện cho mình và cho các bạn trẻ tham dự Đại hội.

Lần gần đây nhất hai vị gặp nhau là ngày 05-07, trong buổi lễ làm phép và khánh thành tượng Tổng lãnh thiên thần Micae tại Vườn Vatican.

Trong lần gặp gỡ này vào hôm qua 19-07, hai vị đã cùng cầu nguyện với nhau trong nhà nguyện và sau đó nói chuyện khoảng 30 phút. Đức giáo hoàng Phanxicô đã tặng Đức nguyên giáo hoàng Bénêdictô Tập cầm nang và huy hiệu chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới.

Chắc chắn Đức nguyên giáo hoàng Bénêdictô cũng sẽ theo dõi một số sự kiện của Ngày Giới trẻ Thế giới được phát sóng trực tiếp từ Rio. ■

## Diễn văn của ĐGH Phanxicô...

huynh đệ đã cháy lên trong mỗi tâm hồn, và tôi mong ước lời chúc lành của tôi đến với từng người và tất cả: Bình an của Đức Kitô ở cùng các bạn!

Tôi kính chào bà Tổng thống và quý vị thành viên của chính phủ. Xin cảm ơn Bà về sự tiếp đón nồng hậu và những lời tốt đẹp, bày tỏ niềm vui mừng của nhân dân Brazil vì sự hiện diện của tôi tại đất nước này. Tôi cũng xin chào ông Thống đốc, đã đón tiếp chúng tôi tại Dinh tiểu bang, và Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, cũng như các thành viên của đoàn ngoại giao bên cạnh chính phủ Brazil, cùng quý vị hữu trách đang hiện diện và tất cả những ai đã làm việc vất vả cho cuộc thăm viếng của tôi được thực hiện.

Tôi gửi lời chào thân ái đến anh em giám mục, đến những người có bổn phận dẫn dắt đoàn chiên Chúa tại đất nước rộng lớn này, cũng như các cộng đoàn giáo hội địa phương thân yêu. Với cuộc thăm viếng này, tôi mong ước thực thi sứ vụ của Giám mục Rôma là cung cố anh em của tôi trong đức tin vào Đức Kitô, khuyến khích họ làm chứng về niềm hy vọng nơi Đức Kitô, và truyền cảm hứng giúp họ trao tặng cho mọi người sự phong phú vô tận của tình yêu Đức Kitô.

Như quý vị đã biết, lý do tôi đến Brazil vượt ra khỏi các biên giới của đất nước này. Tôi đến đây vì Ngày Giới trẻ Thế giới. Tôi có mặt ở đây để gặp các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, được đôi tay rộng mở của Đấng Cứu Thế lôi kéo. Họ muốn tìm một nơi trú ẩn trong vòng tay của Người, sát bên Trái Tim Người, để một lần nữa lắng nghe lời mời gọi rõ ràng và mạnh mẽ của Người: "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ".

Các bạn trẻ đến từ mọi lục địa, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau và mang theo những nền văn hóa khác nhau, nhưng họ cùng tìm nơi Đức Kitô cầu trả lời cho khát vọng chung sâu xa nhất của họ, và họ thoả mãn được cơn khát sự thật tinh túyền và tình yêu chân thực vốn liên kết họ với nhau bất chấp những khác biệt.

Đức Kitô ban tặng cho họ một không gian, vì Ngài biết rằng không có năng lực nào mạnh hơn năng lực xuất phát từ trái tim người trẻ khi họ bị chinh phục bởi kinh nghiệm về tình bạn với Người. Đức Kitô tin tưởng người trẻ và giao phó cho họ tiếp nối chính

sứ mệnh của Người: "Hãy đi và làm muôn dân trở thành môn đệ". Hãy vượt ra khỏi các biên cương có thể có đối với con người và xây dựng một thế giới huynh đệ! Và người trẻ cũng tin vào Đức Kitô: họ không ngại liều chính mạng sống duy nhất vì Người, bởi họ biết rằng họ sẽ không thất vọng.

Khi bắt đầu đến thăm Brazil, tôi ý thức rõ ràng: nói với người trẻ cũng là nói với gia đình họ, với các cộng đoàn giáo hội quốc gia và địa phương của họ, với xã hội họ đang sống, và với những người nam nữ mà thế hệ này phụ thuộc vào.

Các bậc cha mẹ thường nói: "Con cái là con ngươi trong mắt chúng tôi". Câu châm ngôn của người Brazil thật là hay! Điều này áp dụng vào người trẻ, được coi như con mắt, vốn là cửa sổ qua đó ánh sáng dọi vào trong ta, cho ta điều kỳ diệu được nhìn thấy! Chúng ta sẽ ra sao nếu không chăm sóc đôi mắt của mình? Làm sao chúng ta tiến bước? Trong tuần này, tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ tự đặt cho mình câu hỏi kích thích như thế.

Người trẻ là cửa sổ qua đó tương lai đi vào thế giới, và do đó đem đến cho chúng ta những thách đố lớn lao. Thế hệ chúng ta sẽ tỏ ra xứng với những hứa hẹn có nơi mỗi bạn trẻ một khi cho họ không gian; tạo ra các điều kiện vật chất và tinh thần để họ phát triển toàn vẹn; cho họ một nền tảng vững chắc để họ xây dựng đời mình trên đó; bao đảm sự an toàn và nền giáo dục để họ trở nên như họ đáng là; chuyển giao cho họ những giá trị lâu bền làm cho cuộc đời nên đáng sống; trao cho họ kinh nghiệm siêu việt cho những khát vọng về hạnh phúc chân thực và sự sáng tạo về điều thiện; trao cho họ di sản một thế giới xứng hợp với cuộc sống con người; và đánh thức nơi họ tiềm năng lớn lao nhất nhằm xây dựng phẩm giá của họ, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với tương lai của mọi người.

Để kết luận, tôi xin mọi người quan tâm đến nhau, và nếu được, thể hiện sự thông cảm cần thiết để thiết lập cuộc đối thoại huynh đệ. Vòng tay giáo hoàng đang dang rộng để ôm lấy đất nước Brazil với sự phong phú và phức hợp của nó về con người, văn hóa và tôn giáo. Từ lưu vực Amazon cho tới vùng thảo nguyên, từ vùng khô cằn tới Pantanal, từ làng quê tới thành thị, không ai bị loại ra khỏi lòng yêu mến của giáo hoàng. Nếu Chúa muốn thì hai ngày nữa, tôi sẽ nhớ tới toàn thể anh chị em tại Đền

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

những điều làm ta trưởng thành và triển nở, những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực, thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhưng Ngài không nuông chiều con cái, Ngài dám cắt tia để chúng ta sai trái hơn.

Bạn hãy cứ cầu xin nhưng hãy để cho Ngài định liệu, vì Ngài biết rõ điều gì là tốt hơn cho bạn trong hoàn cảnh này, ở đây, bây giờ. Cần cầu nguyện nhiều, bạn mới biết điều bạn phải xin, vì những điều chúng ta xin còn mang nhiều cặn bẩn. Lắm khi chúng ta xin rắn mà không hay. Cũng có khi ta tưởng Chúa cho chúng ta bợ cạp. Cần có đức tin mới nhận ra rằng Chúa đã nhận lời mình rồi, nhưng theo một kiểu khác với kiểu ta muốn. Cần đợi đến một lúc nào đó bạn mới thấy mọi biến cố trong đời đều là quà tặng yêu thương.

### CẦU NGUYỆN

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,  
những ơn con thấy được,  
và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng  
con đã nhận được nhiều ơn hơn  
con tưởng,  
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện  
tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì  
Cha không ban cho con,  
và quên rằng đời con được bao bọc  
bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì  
Cha cương quyết không ban  
bởi lẽ điều đó có hại cho con,  
hay vì Cha muốn ban cho con một  
onz lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu  
Cha  
dù con không hiểu hết những gì  
Cha làm cho đời con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

thánh Đức Mẹ Aparecida, khẩn cầu tình từ mẫu của người che chở gia đình anh chị em.

Giờ đây, tôi chúc lành cho tất cả các bạn.

Xin cảm ơn các bạn vì sự tiếp đón nồng hậu! ■

# Đại học Công giáo Louvain (Bỉ) sẽ mở một khoa thần học Hồi giáo vào niên học 2014

WHĐ (21.07.2013) – Thứ sáu 12-07-2013 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Giáo dục, người flamand, Pascal Smet (đảng Xã hội), thông báo văn bằng thạc sĩ về “*Các tôn giáo trên thế giới, đối thoại liên tôn và nghiên cứu tôn giáo*” do Đại học Công giáo Louvain cấp sẽ có thêm một ngành mới về “thần học Hồi giáo”. Theo tường thuật của nhật báo *De Morgen* thì Bộ trưởng đã giới thiệu sáng kiến này như một “*giai đoạn quan trọng trong việc tạo nên một khuôn khổ học thuật cho Hồi giáo tại Flandre*”.



Theo vị Bộ trưởng này, các người Hồi giáo dạy học tại Bỉ đều được gửi tới và được trả lương trực tiếp từ bên ngoài nên thường không nắm được ngôn ngữ và văn hoá của môi trường họ hoạt động. Về mặt luật pháp, Nhà nước lại không thể đứng ra tổ chức việc đào tạo các *imam* (người hướng dẫn cầu nguyện tại đền thánh Hồi giáo); vì thế việc thiết lập văn bằng thạc sĩ này, vốn đặc biệt nhắm đến các sinh viên sẽ là ‘người tư vấn hay tuyên úy’, được xem như một giải pháp cho vấn đề này.

Đại học Công giáo Louvain giới thiệu trên trang mạng của mình nội dung chi tiết của văn bằng thạc sĩ “*Các tôn giáo thế giới, đối thoại liên tôn và nghiên cứu tôn giáo*”: Không kể phần cốt lõi chung đã được phát triển rộng rãi – gồm các giảng khóa căn bản về “tôn giáo thế giới”, “tôn giáo trong xã hội đương thời” và “đối thoại liên tôn”, - từ nay chương trình sẽ giới thiệu cho các sinh viên ba môn nhiệm ý: “các tôn giáo thế giới và đối thoại liên tôn”, “Hồi giáo” và “nghiên cứu tôn giáo”, nghĩa là nghiên cứu các tôn giáo dưới góc độ các khoa học nhân văn.

Phần giới thiệu cho biết rõ thêm: “Môn nhiệm ý ‘Hồi giáo’ sẽ cung cấp

một cái nhìn khái quát về một tôn giáo có tầm quan trọng rất lớn tại Tây Âu, một trong những tôn giáo lớn của thế giới. Sinh viên sẽ không chỉ học về chính Hồi giáo, mà còn về mối quan hệ của tôn giáo này với tính hiện đại, với xã hội châu Âu và với các tôn giáo khác (bao gồm cả Kitô giáo)”. Ngoài ra sinh viên còn được tham dự chuyến đi nghiên cứu một tháng tại Ấn Độ”.

Văn bằng thạc sĩ đòi hỏi sinh viên phải viết một luận văn hay qua một thời kỳ tập sự tại chỗ, ở Bỉ hay ở nước ngoài, và soạn một đề cương nghiên cứu. Với bằng thạc sĩ này, sinh viên được nhìn nhận là có trình độ đại học trong môn thần học Hồi giáo. Hiện tại mới chỉ có văn bằng cử nhân để dạy Hồi giáo tại các trường. Điều bất tiện là bằng thạc sĩ này chỉ dành cho các *imam* và tuyên úy đã có văn bằng đại học bậc cử nhân chẳng hạn.

Được biết, đầu năm 2012, một dân biểu người Flamand cũng thuộc đảng xã hội, Ludo Sannen, cử nhân ngành khoa học tôn giáo và cựu giáo viên, đã đệ trình Quốc hội Flandre một đề nghị trong chiều hướng này. “Chúng ta cần phải đào tạo ra các *imam* và các nhà thần học Hồi giáo của chính chúng ta để những người này có thể đề cập đến Hồi giáo từ bối cảnh sống của chúng ta và hội nhập tốt hơn”, nhật báo *De Standaart* giải thích.

Sau khi nghiên cứu các giải pháp được áp dụng tại các nước lân cận, Ludo Sannen đã nghiêm về “mô hình của Đại học tự do ở Amsterdam”, ở đó, việc đào tạo này thuộc Khoa Thần học. Đây cũng là giải pháp được thực nghiệm gần đây tại 5 đại học ở Đức. Góp nhặt mỗi nơi một chút để tạo nên một phân khoa riêng, theo vị dân biểu, sẽ khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Theo nhật báo *De Standaart*, Đại học Louvain cũng tỏ ra quan tâm đến vấn đề này, với một số điều kiện, chẳng hạn “tính độc lập của việc đào tạo này, đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo”. ■

(Anne-Bénédicte Hoffner, La-Croix)

## Những giây phút đầu tiên của ĐGH Phanxicô tại Rio de Janeiro

chúng. Sau đó Đức giáo hoàng chuyển sang chiếc xe *popemobile* để vào trung tâm thành phố. Dọc đường, thỉnh thoảng chiếc xe ngừng lại để Đức giáo hoàng ôm hôn và chúc lành cho các cháu bé. Sau đó Đức giáo hoàng được một máy bay trực thăng quân sự đưa về Dinh Thống đốc ở Guanabara. Tại phòng khách tiết quốc gia, Đức giáo hoàng được Tổng thống Brazil Dilma Rousseff; Thống đốc bang Rio de Janeiro, ông Sergio Cabral Filho; và Thị trưởng thành phố, ông Eduardo Paes đón tiếp một cách nồng hậu.

Trong bài diễn văn chào mừng, bà Tổng thống nói lên niềm vui và lòng biết ơn đối với Đức giáo hoàng về cuộc viếng thăm này. Bà Rousseff cũng nhắc đến tình hình chính trị xã hội hiện nay của Brazil, chính phủ của bà đang phải đổi mới với “những thách thức mới”.

Trong lời đáp từ, Đức giáo hoàng bày tỏ tình cảm chân thành đối với Tổng thống và người dân Brazil, và ngài đặt cuộc viếng thăm này trong bối cảnh Ngày Giới trẻ Thế giới. Ngỏ lời với toàn dân Brazil -bằng hai thứ tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha-, Đức giáo hoàng đã mượn một câu trong sách Công vụ Tông đồ: “Tôi không có vàng hay bạc, nhưng tôi mang theo một thứ quý giá nhất mà tôi được ban tặng: đó là Đức Giêsu Kitô. Tôi đến nhân danh Ngài, để thổi lên ngọn lửa tình huynh đệ đã cháy lên trong mỗi tâm hồn, và tôi mong ước lời chúc lành của tôi đến với từng người và tất cả: Bình an của Đức Kitô ở cùng các bạn!” Cách riêng với những người trẻ, Đức giáo hoàng nói: “Tôi đến đây để gặp giới trẻ trên toàn thế giới, đến với vòng tay giang rộng của Chúa Cứu Thế. Tôi muốn tìm nơi ẩn náu trong vòng tay Ngài, gần với trái tim Ngài, để lắng nghe lại lời Ngài kêu gọi: *‘Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ’*”.

Sau buổi lễ đón tiếp, Đức giáo hoàng về nghỉ tại trụ sở Sumaré; đây cũng là nơi Chân phước Gioan Phaoô II từng lưu trú trong hai chuyến viếng thăm Brazil vào năm 1980 và năm 1997. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,  
tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),  
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)  
theo dạng pdf**