



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 11-8-2013

Chúa nhật 19 Thường niên

Năm C

Chủ về

LỜI CHÚA: Lc 12, 32-48

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những dây tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thấy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “VẬY thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thức gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy dây tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là

(xem tiếp trang 2)

Sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô
gửi người Hồi giáo trên khắp thế giới
nhân dịp kết thúc tháng Ramadan (lễ Eid al-Fitr)

Kính gửi các bạn Hồi giáo trên khắp thế giới,

Tôi rất vui mừng gửi lời chào đến các bạn nhân dịp các bạn mừng lễ ‘Eid al-Fitr’, kết thúc tháng Ramadan là tháng dành riêng để ăn chay, cầu nguyện và bố thí.

Cho đến nay, theo truyền thống, nhân dịp này Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn vẫn gửi đến các bạn một sứ điệp chúc mừng, cùng với một chủ đề để cùng nhau suy tư. Năm nay, năm đầu tiên trong triều giáo hoàng của tôi, tôi quyết định đích thân ký sứ điệp truyền thống này và gửi đến các bạn, như một biểu hiện của lòng kính trọng và tình bằng hữu đối với mọi người Hồi giáo, đặc biệt là các nhà lãnh đạo.

Như các bạn đã biết, khi các Hồng y



bầu tôi làm Giám mục Roma và làm Mục tử toàn cầu của Giáo hội Công giáo, tôi đã chọn tên “Phanxicô”, một vị thánh rất nổi tiếng, hết lòng yêu mến Thiên Chúa và từng con người, đến mức được gọi là “người anh em hoàn vũ”. Ngài yêu thương, giúp đỡ và phục vụ những người túng thiếu, người bệnh tật và nghèo

đói, ngài cũng rất quan tâm chăm sóc các thụ tạo.

Tôi biết rằng trong giai đoạn này người Hồi giáo rất chú trọng đến gia đình và xã hội, và đáng chú ý là có một số điểm tương đồng với đức tin và thực hành Kitô giáo trong hai lĩnh vực này.

Năm nay, chủ đề mà tôi muốn cùng suy tư với các bạn và với tất cả những

(xem tiếp trang 2)

Đại hội Giới trẻ Thế giới Rio 2013 và những con số

WHĐ (02.08.2013)

– Sau khi kết thúc một Đại hội Giới trẻ Thế giới rất thành công, các nhà tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil đã công bố con số tham dự viên chung cuộc, trong đó có hai ngày vượt qua mốc 3 triệu.

Có hơn 3,5 triệu người hành hương đã tham gia các sự kiện của Đại hội, mặc dù chỉ có 427.000 người ghi danh. Số người tham dự liên tục gia tăng: vào thứ Ba, 23 tháng Bảy có 600.000 người và đến thứ Sáu, số lượng khách hành hương đã lên đến 2 triệu.

Các sự kiện diễn ra hôm thứ Bảy, gồm có Đêm canh thức tại bãi biển Copacabana, đã quy tụ một con số tham dự đáng kinh ngạc là 3,5 triệu



người. Nhưng cao điểm là Thánh Lễ bế mạc vào ngày Chúa nhật 28-07 với 3,7 triệu người tham dự.

Gần nửa triệu người hành hương ghi danh thuộc 175 quốc gia, 60 phần trăm trong số đó ở độ tuổi từ 19 đến 35. Những nước có số lượng ghi danh đông nhất là Brazil, Argentina, Hoa Kỳ, Chile và Italia.

Trong số các tham dự viên có hơn 7.800 linh mục. Số lượt người rước lễ là hơn 4 triệu lượt trong các Thánh Lễ khác nhau của Đại hội. Tổng cộng trong suốt tuần lễ Đại hội, khách hành hương đã chi tiêu khoảng 1,8 tỷ reais, tương đương 784 triệu đô la Mỹ. ■

(Theo RomeReports)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hấn không ngờ, vào giờ hấn không biết, và ông sẽ loại hấn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đôn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đôn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

SUY NIỆM

Đức Giêsu tự ví mình như một ông chủ. Ông chủ vắng nhà vì đi ăn cưới tới khuya. Chắc chắn ông sẽ về, nhưng chẳng rõ vào giờ nào. Vì thế người đầy tớ giữ cửa phải chờ đợi. Phúc cho đầy tớ nào còn tỉnh thức khi chủ về. Chẳng những hạnh phúc cho anh ta, mà cho cả ông chủ. Ông vui sướng khi thấy đầy tớ còn chờ mình, nhạy cảm với tiếng gõ cửa đầu tiên, mau mắn ra mở cửa, trong tay cầm đèn sáng. Sau đó ông chủ đã làm một hành vi quá đổi bất ngờ. Từ địa vị ông chủ, ông đã hạ mình làm người tôi tớ. Ông thất lung, mời các đầy tớ vào bàn ăn và phục vụ.

Ông chủ không cố ý về vào lúc đầy tớ đang ngủ. Đức Giêsu cũng không đến bất ngờ để bắt quả tang ai. Ngài mời gọi con người kiên trì chờ đợi. Chờ đợi là một thách đố của tình yêu. Người biết chờ cũng là người biết yêu. Thật ra, Chúa không đến bất ngờ. Chúa chỉ đến bất ngờ với ai không sẵn sàng tỉnh thức. Chúa chỉ bất ngờ khi chúng ta nghĩ rằng Ngài không thể đến vào lúc này, trong hoàn cảnh này. Nếu chúng ta tin Chúa vẫn đến trong mọi tình huống thì ta sẽ gặp được những bất ngờ thú vị. Dù Đức Giêsu ví mình đến bất ngờ như kẻ trộm, nhưng Ngài không phải là Đấng thích gieo tai ương. Trái lại, Ngài thích đem đến những niềm vui bất ngờ. Bất ngờ hơn cả là ta thấy Chúa phục vụ mình, sống như người hầu bàn, cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Chúa là ông chủ thích phục vụ hơn là được cung phụng. Thiên Đàng là nơi Thiên

(xem tiếp trang 3)

Sứ điệp của ĐGH Phanxicô gửi người Hồi giáo

ai sẽ đọc sứ điệp này là chủ đề liên quan đến cả người Hồi giáo và Kitô hữu: *Thúc đẩy lòng tôn trọng lẫn nhau qua giáo dục.*

Chủ đề năm nay nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong cách chúng ta hiểu biết lẫn nhau, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. “Tôn trọng” có nghĩa là cư xử tốt với những người mà chúng ta quan tâm và quý mến. “Lẫn nhau” nghĩa là không phải một chiều, nhưng là cả hai bên cùng chia sẻ điều gì đó.

Điều mà chúng ta được mời gọi tôn trọng nơi mỗi người trước hết là cuộc sống của người ấy, cả thân thể của họ, phẩm giá và các quyền phát sinh từ đó, thanh danh và tài sản của họ, bản sắc dân tộc và văn hóa của họ, tư tưởng và lựa chọn chính trị của họ. Do đó chúng ta được mời gọi suy nghĩ, phát biểu và viết một cách trân trọng về người khác, không chỉ khi có mặt họ, mà trong mọi lúc và ở khắp mọi nơi, tránh chỉ trích hoặc phỉ báng bất công. Gia đình, trường học, giáo huấn tôn giáo và tất cả các hình thức truyền thông có một vai trò nhất định nhằm đạt được mục tiêu này.

Chuyển sang vấn đề tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ liên tôn, đặc biệt là giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo: chúng ta được mời gọi tôn trọng tôn giáo của người khác, với giáo lý,

biểu tượng, giá trị của tôn giáo ấy. Đặc biệt, phải tôn trọng các nhà lãnh đạo tôn giáo và những nơi thờ tự. Thật đau lòng khi xảy ra những cuộc tấn công vào các nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc nơi thờ tự!

Rõ ràng là khi chúng ta tôn trọng tôn giáo của người khác hoặc khi chúng ta chúc mừng họ nhân dịp mừng một ngày lễ, chúng ta chỉ đơn giản tìm cách chia sẻ niềm vui với họ, mà không đề cập đến nội dung niềm tin tôn giáo của họ.

Liên quan đến việc giáo dục người trẻ Hồi giáo và Kitô giáo, chúng ta phải giáo dục họ biết suy nghĩ và phát biểu một cách tôn trọng về các tôn giáo khác và các tín đồ của tôn giáo ấy, tránh chế nhạo hay phỉ báng niềm tin và thực hành của họ.

Tất cả chúng ta đều biết: tôn trọng lẫn nhau là điều cơ bản trong bất kỳ mối quan hệ nào của con người, đặc biệt là những ai có niềm tin tôn giáo. Chỉ có như thế, tình bằng hữu chân thành và lâu dài mới có thể phát triển.

Khi tiếp đoàn ngoại giao cạnh Tòa thánh vào ngày 22 tháng Ba 2013, tôi đã nói: “Không thể thiết lập mối liên kết thật sự với Thiên Chúa mà không biết đến những người khác. Do đó điều quan trọng là tăng cường đối thoại giữa các tôn giáo, và tôi đang suy nghĩ đặc biệt đến việc đối thoại với Hồi giáo. Trong Thánh lễ khởi đầu thừa tác vụ của tôi, tôi đánh giá cao sự hiện diện của rất nhiều

(xem tiếp trang 3)

ĐTC Phanxicô cử hành lễ mừng kính Thánh Inhaxiô

Tên: Trong tuần đầu của Linh Thao, Thánh Inhaxiô hướng dẫn chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta đã cảm thức rõ về nhân tính và thiên tính của Đức Giêsu, và điều này hướng dẫn mỗi cá nhân tu sĩ cũng như toàn thể anh em trong Dòng về sự khiêm nhường. Lòng khiêm nhường nhắc nhở chúng ta hằng ngày rằng chúng ta không phải là người gây dựng Thiên Quốc của Chúa nhưng chính do ân sủng của Chúa hoạt động nơi chúng ta; lòng khiêm nhường thúc bách chúng ta dâng hiến cho sứ vụ của Đức Kitô và Hội Thánh chứ không phải dẫn thân cho sứ vụ hay ý tưởng của riêng chúng ta. So sánh người tu sĩ với sứ vụ được trao, Đức Thánh Cha ví von: Chúng ta như những chiếc bình làm bằng đất sét, mỏng giòn, mong manh, bất xứng, nhưng bền trong chứa đựng những điều vô giá mà chúng ta

chuyển tải và gửi trao. Đức Thánh Cha cũng gợi nhớ 2 mẫu gương tận tụy với sứ mạng phục vụ của Dòng Tên: cuộc đời của Thánh Phanxicô Xaviê với cái chết khắc khoải trên đường sứ vụ vì chưa đến được Trung Hoa để truyền giáo và cuộc đời của cha Pedro Arrupe với chuyến đi thăm anh chị em di dân ở trại tị nạn trước khi bị đột quỵ; “nhìn ngắm 2 mẫu gương này giúp chúng ta tự vấn đời mình để xả thân như các ngài”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha trao gửi tất cả mọi người cho Đức Mẹ và xin Mẹ chuyển cầu để “chúng ta biết hổ thẹn với những bất xứng của mình trước những món quà vô giá chúng ta được trao ban, biết sống khiêm nhường trước mặt Chúa” và xin Thánh Tổ phụ phù trì để cùng với các tiền nhân, “chúng ta biết cách thi hành mọi việc với lòng khiêm nhường, để vinh danh Thiên Chúa hơn”. ■

(Nguồn: VIS)

Ngày Hòa bình Thế giới 2014: “Tình huynh đệ: nền tảng và đường dẫn đến hòa bình”



WHĐ (31.07.2013) – Hôm nay thứ Tư 31-07, Đức giáo hoàng Phanxicô đã công bố chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47: “Tình huynh đệ: nền tảng và đường dẫn đến hòa bình”.

Ngày Hòa bình Thế giới là một sáng kiến của Đức giáo hoàng Phaolô VI và được cử hành vào ngày 01-01 hằng năm. Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới được gửi đến các giáo hội địa phương và các văn phòng đại sứ quán trên toàn thế giới, kêu gọi quan tâm đến giá trị thiết yếu của hòa bình và cần thiết phải hoạt động không mệt mỏi để đạt được hòa bình.

Đức giáo hoàng Phanxicô đã chọn “Tình huynh đệ” làm chủ đề Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới đầu tiên của ngài. Từ khi khởi đầu thừa tác vụ Phêrô, Đức giáo hoàng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chống lại “nền văn hóa loại bỏ” và thay vào đó, thúc đẩy một “nền văn hóa gặp gỡ”, để xây dựng một thế giới công lý và hòa bình hơn.

Tình huynh đệ là gia sản mà mỗi người, nam cũng như nữ, được mang theo mình trong tư cách là con người, là con của cùng một Cha. Đối mặt với bao bi kịch gây khốn khổ cho gia đình nhân loại: nghèo đói, kém phát triển, xung đột, di cư, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng, bất công, tội phạm có tổ chức, chủ nghĩa giáo điều - tình huynh đệ là nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình.

Nền văn hóa chỉ lo cho hạnh phúc cá nhân dẫn đến việc mất ý thức trách nhiệm và mối tương quan huynh đệ. Tha nhân, thay vì là những người “như chúng ta”, lại bị coi như là đối thủ hoặc kẻ thù và thường bị đối xử như đồ vật. Không lạ gì, người nghèo túng bị coi là một “gánh nặng”, một trở ngại cho sự phát triển. Nhiều lắm, họ cũng chỉ được coi là những người phải nhận trợ cấp hay trợ giúp nhân đạo. Họ không được coi là anh chị em, được kêu gọi để chia sẻ quà tặng của thiên nhiên, sản phẩm của

tiến bộ và văn hóa, được dự phần vào cùng một bàn tiệc sự sống viên mãn, là nhân vật chính của sự phát triển toàn diện.

Tình huynh đệ, một món quà và nhiệm vụ được Thiên Chúa Cha gửi đến, thúc đẩy chúng ta đoàn kết chống lại sự bất bình đẳng và nghèo đói làm suy yếu cơ cấu xã hội, chăm sóc mọi người, đặc biệt là những người yếu nhất và không có khả năng tự vệ, để yêu người đó như chính mình, với chính trái tim của Chúa Giêsu Kitô.

Trong một thế giới ngày càng phát triển quan hệ tương liên, chúng ta không thể làm được gì nếu thiếu tình huynh đệ tốt đẹp. Tình huynh đệ đánh bại sự lan tràn của tính thờ ơ trên quy mô toàn cầu mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nói đến. Toàn cầu hóa thờ ơ phải nhường chỗ cho toàn cầu hóa tình huynh đệ.

Tình huynh đệ phải để lại dấu ấn của mình trên mọi khía cạnh của cuộc sống: kinh tế, tài chính, xã hội dân sự, chính trị, nghiên cứu, phát triển, các tổ chức công cộng và văn hóa.

Với Sứ điệp Hòa bình Thế giới 2014, Đức giáo hoàng Phanxicô tiếp nối sứ điệp của vị tiền nhiệm, giới thiệu với tất cả mọi người con đường của tình huynh đệ, để mang lại cho thế giới một khuôn mặt nhân bản hơn. ■

(Vatican Radio, 31-07-2013)

Sứ điệp của ĐGH Phanxicô gửi người Hồi giáo

nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo trong thế giới Hồi giáo”. Với những lời này, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác giữa các tín hữu, đặc biệt các Kitô hữu và người Hồi giáo, và cần cải thiện sự hợp tác này.

Với những tâm tình này, tôi nhắc lại niềm hy vọng rằng mọi Kitô hữu và người Hồi giáo sẽ trở nên những người cố võ thực sự cho lòng tôn trọng lẫn nhau và tình bạn, đặc biệt là qua giáo dục.

Cuối cùng, tôi gửi đến các bạn lời nguyện chúc tốt đẹp, mong sao cuộc sống của các bạn làm vinh danh Đấng Toàn Năng và đem lại niềm vui cho những người chung quanh.

Chúc các bạn ngày lễ hạnh phúc!

Vatican, ngày 10 tháng Bảy 2013

Phanxicô ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chúa tiếp tục phục vụ nhân gian, Ngài thiết tiệc cho nhiều người từ đông sang tây tham dự.

Đức Giêsu tự ví mình như một ông chủ vắng nhà. Ông chủ này không độc đoán, nắm hết mọi quyền hành. Ông tin vào con người và giao trách nhiệm cho họ. Người quản gia được cử làm đại diện cho ông để cất đặt công việc và phân phát lương thực cho đầy tớ. Mọi quyền bính trong Hội Thánh bắt nguồn từ Đức Kitô. Quyền bính là phương tiện để phục vụ Dân Chúa, nhưng nó có thể bị lạm dụng để phục vụ cho bản thân. Đánh đập tôi trai tớ gái, chèn chén say sưa vì nghĩ rằng còn lâu chủ mới về: đó vẫn là những nguy cơ rình rập các vị lãnh đạo. “Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho mọi người?” Một tông đồ như Phêrô cũng có thể bị phạt. Tông đồ là người đã biết ý chủ nên sẽ bị đòn nhiều hơn nếu không làm theo ý đó.

Vừa hiền lành bao dung, vừa đòi hỏi nghiêm túc. Vừa đòi đầy tớ phải phục vụ, vừa phục vụ như đầy tớ. Có bao nét tương phản nơi khuôn mặt ông chủ Giêsu! Chúng ta có phải là đầy tớ trung tín và khôn ngoan không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những linh mục có trái tim thuộc trọn về Chúa, nên cũng thuộc trọn về con người.

Xin cho chúng con những linh mục có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dâng, một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và từng người, nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi.

Xin cho chúng con những linh mục biết cầu nguyện, có tình bạn thân thiết với Chúa để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con.

Xin cho chúng con những linh mục thánh thiện, có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh thơm tho. tấm bánh Lời Chúa và Mình Chúa.

Cuối cùng, xin cho chúng con những linh mục có trái tim của Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là Nguồn Sống thật. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ mừng kính Thánh Inhaxiô

WHĐ (01.08.2013) – Sáng hôm qua, 31 tháng Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ mừng kính Thánh Inhaxiô, Đấng sáng lập Dòng Tên (Chúa Giêsu) tại Nhà thờ Thánh Danh Chúa Giêsu ở Roma. Đức Tổng giám mục Dòng Tên, Luis Francisco Ladaria Ferrer, Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin và cha Bê Trê-nê của Dòng Tên, Adolfo Nicolas, đã đồng tế với Đức Thánh Cha. Hầu hết các linh mục và tu sĩ Dòng Tên đang thi hành sứ vụ tại Roma đã tham dự Thánh Lễ cùng với anh chị em giáo dân đang cộng tác với sứ vụ của Dòng Tên.

Với kinh nghiệm sống ơn gọi Dòng Tên và trải nghiệm các sứ mạng của Dòng, Đức Thánh Cha đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ và toàn thể Dòng Tên suy tư và sống 3 nét đặc biệt này: đặt Đức Kitô ở trung tâm của Hội thánh, để đời mình cho Ngài thu phục trong sứ vụ, và biết hổ thẹn với giới hạn và lỗi phạm của mình để sống khiêm nhường với Chúa và với mọi người.

Đức Thánh Cha nói: “Huy hiệu của Dòng Tên với 3 ký tự IHS, nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên rằng Đức Kitô là trọng tâm của mỗi người và của toàn Dòng, đó là lý do Thánh Inhaxiô đã đặt tên Dòng là Dòng Chúa Giêsu (Societas Jesu)” vì thế mà chúng ta phải thoát ra khỏi vị trí trung tâm để Thiên Chúa trở thành trọng tâm, luôn luôn để Thiên Chúa trên hết mọi sự. Nói về phẩm chất của tu sĩ Dòng Tên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Đức Kitô là sức sống của chúng ta! Vị trí trung tâm của Đức Kitô cũng như vị trí của Hội Thánh là hai ngọn lửa không thể tách rời. Ta không thể theo Đức Kitô nếu không ở trong và đi cùng Hội thánh. Và trong trường hợp này, anh em Dòng Tên chúng ta và toàn thể Dòng Tên không được lấy mình làm trung tâm; có thể nói rằng chúng ta phải tách rời (khỏi vị trí trung tâm), sứ mạng của chúng ta là của Đức Kitô và của Hội Thánh. Đức Giêsu muốn anh em chúng ta trở nên những người được ‘bám rễ’ và ‘đặt móng’ trong lòng Hội Thánh. Chúng ta không thể đi hàng hai hoặc tách rời. Đúng thế, có những sứ vụ nghiên cứu, có những sứ vụ có tính sáng tạo,



có những sứ vụ đi đến vùng biên cương, những điều đó quan trọng nhưng phải luôn luôn thuộc về cộng đoàn, thuộc về Hội Thánh. Chính sự lệ thuộc này khích lệ chúng ta tiến bước”.

Hành trình sống giữa lòng Hội Thánh và đặt Đức Kitô ở trọng tâm của đời mình buộc chúng ta phải “để Đức Kitô thu phục mỗi người chúng ta.” Ta đi tìm Đức Giêsu, ta phục vụ Đức Giêsu vì chính Ngài tìm gọi chúng ta trước. Ngài luôn đi trước chúng ta. Áp dụng bài tập Linh Thao của Thánh Inhaxiô, Đức Thánh

Cha giải thích rằng: Để Đức Kitô thu phục mình chính là để mình được dâng hiến trọn vẹn, cả con người và khả năng, cho vị Vua tối cao, để trở nên giống Ngài ngay cả trong việc lên tiếng chống lại bất công, kỳ thị và nghèo đói. Nhắc lại vụ một linh mục Dòng Tên bị bắt giữ nhiều ngày trong cuộc nổi loạn ở Syria, Đức Thánh Cha khẳng định rằng “để Đức Kitô thu phục chúng ta cũng có nghĩa là chúng ta phải luôn dẫn thân và tiến bước, bước đến với Đức Kitô”.

Đức Thánh Cha cũng khai triển điểm nhấn của bài Tin Mừng trong Thánh Lễ, “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Ai xấu hổ vì Thầy... thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của mình” và nhấn mạnh: “Đức Giêsu mời gọi chúng ta đừng hổ thẹn vì Chúa, nhưng luôn luôn bước theo Ngài với tất cả sự tận tụy, tin tưởng nơi Chúa và an tâm trao phó đời ta cho Ngài”. Đức Thánh Cha dùng kinh nghiệm Linh Thao để nói về lòng khiêm nhường trong ơn gọi Dòng

(xem tiếp trang 2)

Thành quả của Đại hội Giới trẻ Thế giới



WHĐ (02.08.2013) – Hôm thứ Hai 29-07, một Cuộc gặp gỡ về Ôn gọi do Phong trào Con đường Tân Dự tông tổ chức đã diễn ra tại Rio de Janeiro với sự tham dự của khoảng 50.000 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Sinh hoạt này của Giáo Hội thường được tổ chức sau mỗi kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới, với mong muốn gặt hái thành quả từ Đại hội.

Chủ trì Cuộc gặp gỡ này là Đức Tổng giám mục Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio, cùng với các vị hồng y: Đức hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna; Đức hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston; Đức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney; và Đức hồng y Odilo Scherer, Tổng giám mục Sao Paulo. Ngoài ra còn có 75 giám mục và tổng giám mục cũng như nhiều giáo lý viên lưu động dạy Giáo lý khai tâm Kitô giáo cho người lớn.

Cuộc gặp gỡ quy tụ nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Riocentro và được điều hành bởi những người khởi xướng và cũng là nhóm đặc trách Phong trào Con đường Tân Dự tông quốc tế: Kiko Arguello, Carmen Hernández và cha Mario Pezzi. Các nhóm tham dự viên đông nhất là Brazil, Hoa Kỳ, Ý và Tây Ban Nha.

Sau phần trình bày của các hồng y và giám mục khác, ông Arguello công bố nội dung cơ bản của Tin Mừng (*kerygma*), và trước khi kết thúc, đưa ra lời kêu gọi gửi các linh mục truyền giáo đến châu Á. Có 3.000 bạn nam đã đáp lại lời mời gọi gia nhập chủng viện và 2.000 bạn nữ đáp lại lời mời chọn đời sống thánh hiến. Khi trở về nước mình, các bạn trẻ này sẽ bắt đầu tiến trình phân định ơn gọi.

(Zenit.org)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf