

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 25-8-2013**Chúa nhật 21 Thường niên****Năm C****Cửa hẹp****LỜI CHÚA: Lc 13, 22-30**

Hồi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đóng cửa và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đây ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi’. Nhưng ông sẽ đáp với anh em: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hồi tất cả những quân làm điều bất chính!’ Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiêng răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

SUY NIỆM

Cuộc đời thật ra gồm nhiều cửa hẹp. Cửa hẹp khi thi vào đại học. Cửa hẹp

*(xem tiếp trang 2)***Hai Đức giám mục Việt Nam được Chúa gọi về
trong cùng một ngày****DGM GIUSE HOÀNG VĂN TIÊM**

TUẦN TIN HDGMVN (22.08.2013) – Tuần lễ vừa qua, trong cùng một ngày, Giáo hội Việt Nam đã mất đi hai vị giám mục.

Sáng thứ Bảy 17-08, giáo phận Bùi Chu gửi đi cáo phó: Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Bùi Chu kính báo: **ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIÊM**, Giám mục Bùi Chu, đã được Chúa gọi về lúc 04g00, thứ Bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013 (11 tháng Bảy năm Quý Ty) hưởng thọ 75 tuổi.

**Thánh lễ đại triều mừng kính trọng thể Đức Maria
Hồn Xác Lên Trời tại Linh địa La Vang, 15-08-2013**

TGP HUẾ (15.08.2013) – Trong không khí của những ngày hành hương La Vang thường niên, lúc 5 giờ sáng thứ Năm 15-08-2013, cộng đoàn hành hương đã tham dự sốt sắng và nghiêm trang cuộc Rước kiệu Đức Mẹ La Vang. Tất cả cùng đi với Mẹ, tràng hạt mân côi trên tay, qua những kinh Kính Mừng và những phần suy niệm, đoàn con của Mẹ cùng nhau ca tụng và tôn vinh Mẹ Maria La Vang.

Sau giờ rước kiệu, lúc 6 giờ, là Thánh lễ đồng tế mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục TGP Huế, chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với Đức Tổng Phanxicô có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam; Đức Tổng giám mục Têphanô Nguyễn Như Thế; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục

Đến cuối ngày lại có tin buồn của Tòa Giám mục Vĩnh Long: **ĐỨC CHA TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN**, Giám mục giáo phận Vĩnh Long được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy, ngày 17 tháng Tám 2013, hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh lễ an táng Đức cha Giuse đã được cử hành tại quảng trường Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu vào lúc 8g30 hôm qua, thứ Tư, ngày 21-08-2013.

Hôm nay, thứ Năm 22-08-2013, Thánh lễ an táng Đức cha Tôma sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 30 tại Nhà thờ Chính tòa Vĩnh Long.

Trong thư phân ưu gửi giáo phận Bùi Chu, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam viết: “Đức cha Giuse ra đi để lại tiếc thương và cảm mến trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với tâm tình hồn nhiên, trẻ trung, vui tính của

(xem tiếp trang 3)

giáo phận Thái Bình; Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Đà Nẵng; Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Tân Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá, Đức Đan viện phụ Thiên An, quý cha Tổng đại diện, và hơn 160 linh mục đến từ trong và ngoài giáo phận Huế.

Trước khi bước vào Thánh lễ, đã diễn ra nghi thức trao dây Pallium cho Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Huế.

Được biết, ngày 29-06-2013 vừa qua, Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao dây Pallium cho các vị Tân Tổng giám mục chính tòa trên toàn thế giới, nhưng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê không thể đến Rôma và xin nhận dây này tại Tổng giáo phận thuộc quyền của ngài, từ vị Đại diện Tòa Thánh.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

khi đi xin việc làm. Cửa hẹp khi muốn đưa trái banh vào lưới. Sống là phần đấu bước qua nhiều cửa hẹp. Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều. Cửa hẹp mà vào được mới quý. Nếu thiên đàng có cửa, thì hẳn vào cửa thiên đàng chẳng phải như dạo chơi. *“Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp”* (Lc 13,24), vì *“cửa hẹp dẫn đến sự sống”* (Mt 7,14).

Chiến đấu ở đây là chiến đấu với chính mình, với cái tôi công kênh của mình, nặng nề vì những vun vén cá nhân, phình to vì tự hào và tham vọng. Thật ra cửa vào sự sống không hẹp nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá. Cần nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại, khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở trước anh em. Cần có một cái tôi như trẻ thơ mới được vào Nước Trời (Mt 18,3). Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng. Cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại. Để “người lớn” trở nên hồn hậu như trẻ thơ, cần phải biến đổi và tự hạ (x. Mt 18,3-4). Đây thật là một cuộc chiến với chính mình. Khi hủy mình ra không, ta sẽ dễ đi qua cửa hẹp.

Nhiều người Do Thái đến chậm, khi cửa đã đóng. Họ gõ cửa và đòi vào. Họ tưởng thế nào mình cũng có một chỗ nơi bàn tiệc, bởi lẽ mình đã từng ngồi đồng bàn với Đức Giêsu, và đã nhiều lần nghe Ngài giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó lại quá hời hợt đến độ Chúa phải lên tiếng nói với họ: *“Ta không biết các anh từ đâu đến!”* Chúa cũng có thể nói với chúng ta như vậy, dù chúng ta đã dự lễ, rước lễ, nghe giảng, tĩnh tâm... Chúa vẫn không quen biết chúng ta vì chúng ta chẳng để cho Ngài đi vào đời mình. Chúng ta vẫn là những người xa lạ trước mắt Chúa.

Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục. Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ. Chiến đấu để vào trước khi cửa đóng lại. Cứu độ là một ơn Chúa ban, nhưng ta phải nỗ lực mới dám đưa tay đón nhận. Ước gì chúng ta đừng tự hào vì đã biết Chúa, nhưng phải làm sao để Chúa biết ta và reo lên: *“Đây là đây tớ tốt lành và trung tín.”*

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô mừng lễ Đức Mẹ lên trời tại Castel Gandolfo

WHĐ (15.08.2013) – Hôm nay thứ Năm 15-08, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ lên trời tại quảng trường của Điện Giáo hoàng Castel Gandolfo.

Trong bài giảng Thánh lễ, dựa vào lời Chúa trong ba bài đọc, Đức Thánh Cha xoay quanh ba từ khóa liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria: cuộc đấu tranh, sự sống lại và niềm hy vọng.

Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha.

Anh chị em thân mến!

Trong phần cuối của Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, Công đồng Vatican II để lại cho chúng ta một bài suy niệm rất hay về Đức Trinh Nữ Maria. Cho phép tôi lặp lại những lời đề cập đến mầu nhiệm chúng ta cử hành hôm nay: “*Íc Nữ Trinh Vô Nhiễm* đã được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ” (số 59). Rồi tới đoạn cuối cùng, đó là: “*Mẹ Đức Giêsu* đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của Giáo hội sẽ hoàn thành đời sau. Cũng thế, Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành dưới đất này cho tới ngày Chúa đến” (số 68). Dưới ánh sáng của hình ảnh rất đẹp về Đức Mẹ, chúng ta có thể nhận ra sứ điệp của các bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Chúng ta có thể tập trung vào ba từ khóa: cuộc đấu tranh, sự phục sinh, niềm hy vọng.

Đoạn trích sách Khải trình bày viễn ảnh của cuộc đấu tranh giữa người phụ nữ và con rồng. Hình ảnh người phụ nữ, đại diện cho Giáo hội, một mặt là vinh quang và chiến thắng, nhưng mặt khác vẫn còn sinh nở. Và Giáo hội là như thế: Nếu như ở trên trời, Giáo hội đã được liên kết với vinh quang của Chúa mình một cách nào đó, thì trong lịch sử, Giáo hội vẫn liên tục trải qua những gian nan thử thách phát sinh từ cuộc xung đột giữa Thiên Chúa và ác thần, kẻ thù truyền kiếp. Và trong cuộc đấu tranh mà các môn đệ phải đương đầu – tất cả chúng ta là môn đệ Đức Giêsu phải đương đầu với cuộc đấu tranh này – Đức Maria không để chúng ta cô đơn: Mẹ Đức Kitô và

Mẹ Giáo hội luôn luôn ở với chúng ta. Mẹ luôn đi với chúng ta, Mẹ luôn ở với chúng ta. Và Đức Maria chia sẻ tình trạng kếp này một cách nào đó. Tất nhiên, Mẹ đã được vào hưởng vinh quang trên trời một lần và trọn vẹn. Nhưng điều này không có nghĩa là Mẹ trở nên xa xôi hoặc tách biệt khỏi chúng ta. Trái lại, Đức Maria đồng hành với chúng ta, cùng chiến đấu với chúng ta, và nâng đỡ các Kitô hữu trong cuộc chiến chống lại các thế lực lượng ác thần.

Cầu nguyện với Đức Maria, đặc biệt là kinh Mân Côi – nhớ nhé: lần hạt Mân Côi hằng ngày không? Nhưng tôi không dám chắc ... [dám đồng hô to: “Có!”] ... Thật sao? Vâng, cầu nguyện với Đức Maria, đặc biệt là kinh Mân Côi mang chiều kích “đấu tranh”, có nghĩa là trong cuộc đấu tranh, lời cầu nguyện có sức nâng đỡ để chống lại ác thần và đồng bọn. Thật vậy, kinh Mân Côi nâng đỡ chúng ta trong cuộc chiến.

Bài đọc thứ hai nói với chúng ta về sự phục sinh. Trong thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô Tông đồ nhấn mạnh rằng trở thành Kitô hữu có nghĩa là tin rằng Đức Kitô thực sự đã sống lại từ cõi chết. Toàn bộ niềm tin của chúng ta dựa trên chân lý căn bản này, đó không phải là một ý tưởng nhưng một biến cố. Ngay cả mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời cũng được bao hàm trọn vẹn trong sự phục sinh của Đức Kitô. Nhân tính của Mẹ được “nâng lên” nhờ Con Mẹ trong cuộc vượt qua từ cõi chết đến sự sống. Một lần cho tất cả, Đức Giêsu bước vào sự sống đời đời với tất cả nhân tính Ngài nhận được từ Đức Maria; và Đức Maria, Mẹ Ngài là người đã trung thành theo Ngài suốt đời, theo Ngài hết tâm hồn, và cùng Ngài bước vào sự sống đời đời, mà chúng ta gọi là cõi trời, thiên đàng, nhà Cha.

Đức Maria cũng đã trải qua những đau khổ của thập giá: đó là cuộc thương khó trong lòng, cuộc thương khó trong linh hồn. Đức Mẹ chịu đau khổ trong tâm hồn trong khi Con Mẹ chịu nạn trên Thánh giá. Mẹ sống cuộc thương khó của Con Mẹ trong sâu thẳm của tâm hồn. Mẹ đã hoàn toàn kết hiệp với Ngài trong cái chết, và vì vậy Mẹ được lãnh nhận hồng ân phục sinh. Đức Kitô

(xem tiếp trang 3)

Hai Đức giám mục Việt Nam...

một Tu sĩ thuộc Hội Dòng Don Bosco, Đức cha Giuse đã sống chan hòa với mọi người, luôn khơi dậy tính lạc quan, phó thác cho những người ngài tiếp xúc. Thêm vào đó, lòng yêu mến và tôn sùng Đức Mẹ Maria như thấm sâu vào các hoạt động mục vụ của ngài: "Người bảo sao thì cứ làm vậy" (Ga 2, 5). Đức cha Giuse còn có một thời gian làm Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam: ngài đã có sáng kiến quy tụ các Hội Dòng nam cũng như nữ trong Giáo Hội Việt Nam, tỏa sáng những cánh đồng phong phú, ngát hương thơm thánh thiện của đông đảo những tâm hồn sống đời thánh hiến, trang điểm cho đại gia đình Giáo Hội Việt Nam. Trong thời gian hơn

12 năm làm Giám mục Chính toà giáo phận Bùi Chu, Đức cha Giuse đã tiếp nối một cách tốt đẹp sự nghiệp Tông đồ tại một giáo phận có bề dày lịch sử về rất nhiều phương diện, cách riêng trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, làm chứng cho đức tin Công giáo, yêu mến, gắn bó và quảng đại với các công việc chung của Giáo Hội".

Và với giáo phận Vinh Long, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắc lại: "Đức cha Tôma đã sống thiên chức linh mục được gần 44 năm và thi hành

sứ vụ của Đấng kế vị các Thánh Tông đồ, phục vụ Giáo Hội tại giáo phận Vinh Long trong chức thánh Giám mục được hơn 13 năm. Luận án Tiến sĩ Thần học của ngài tại Đại học Grêgôriana, Rôma về đề tài: "Hy tế trong Thần học của Eugène Masure" đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tông đồ của ngài, một đời sống tin



DGM TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN

tưởng và gắn bó với cuộc khổ nạn, hy tế của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá; để theo gương mẫu hy tế của Chúa Kitô, cuộc sống của Đức cha Tôma toát ra nét khổ hạnh, hy sinh và nghèo khó. Trung thành với phương châm mục vụ của mình: " *Hành trình trong đức ái*" (Ephêsô 5,2), Đức cha Tôma nỗ lực không ngừng trong việc mời gọi và liên kết mọi thành phần tín hữu cộng tác với nhau để xây dựng Giáo hội, hầu làm cho giáo

phận Vinh Long thành một gia đình hiệp nhất, yêu thương huynh đệ, để đến với lương dân, trong ước nguyện trở thành anh em của mọi người".

Với sự ra đi của hai Đức cha Bùi Chu và Vinh Long, hiện nay Giáo hội Việt Nam còn lại 25 giám mục chính toà, 5 giám mục hiệu toà (giám mục phụ tá) và 13 giám mục nguyên chính toà. Ngoài ra, có Đức Tổng giám mục Sứ thần Toà Thánh tại Costa Rica và 3 vị giám mục hiệu toà khác đang phục vụ tại các giáo phận ở Hoa Kỳ, Canada và Australia. ■

(*Tuần Tin HĐGMVN*)

Đức Thánh Cha Phanxicô mừng lễ Đức Mẹ lên trời...

là hoa quả đầu tiên từ trong kẻ chết và Đức Maria là hoa quả đầu mùa của ơn cứu chuộc, là người đầu tiên trong "những người thuộc về Đức Kitô". Đức Mẹ là Mẹ của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng Đức Mẹ là đại diện của chúng ta, là chị em của chúng ta, là chị cả của chúng ta; Đức Mẹ là người đầu tiên được cứu chuộc, đã về quê trời.

Bài Tin mừng gợi ý cho chúng ta từ thứ ba: niềm hy vọng. Hy vọng là nhân đức của những người, trong khi đương đầu với cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa thiện và

ác, vẫn tin vào sự phục sinh của Đức Kitô và sự chiến thắng của tình yêu. Chúng ta vừa nghe bài ca Magnificat của Đức Maria: đó là bài ca của niềm hy vọng, đó là bài ca của Dân Thiên Chúa qua dòng lịch sử. Đó là bài ca của nhiều vị thánh, của những người nam nữ, một số nổi tiếng, và rất nhiều người khác chúng ta không biết nhưng được Thiên Chúa biết đến: đó là những người mẹ, người cha, giáo lý viên, nhà truyền giáo, linh mục, nữ tu, người trẻ, ngay cả trẻ em hay ông bà già: những con người đã phải trải qua cuộc chiến trong đời mà trong lòng mang theo niềm hy vọng của những kẻ thấp hèn và khiêm tốn.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khát khe nhất của Chúa.

Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.

Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn, anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.

Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa. ■

(*Chân phước Têrêxa Calcutta*)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!" Ngày nay, Giáo hội cũng hát lời này khắp cùng trái đất. Bài hát này đặc biệt mạnh mẽ ở những nơi Thân Thể Đức Kitô đang chịu khổ nạn. Đối với Kitô hữu chúng ta, bất cứ nơi nào có Thánh giá nơi đó có niềm hy vọng. Nếu không có hy vọng, chúng ta chẳng phải là Kitô hữu. Đó là lý do tại sao tôi nói: anh chị em đừng để mất niềm hy vọng. Ước gì chúng ta không mất niềm hy vọng, bởi vì đó là một hồng ân, một ân huệ của Thiên Chúa, đưa chúng ta về phía trước với đôi mắt hướng lên trời. Và Mẹ Maria luôn luôn ở đó, bên cạnh các cộng đoàn này, họ là anh chị em của chúng ta, Đức Mẹ đồng hành với họ, chịu đau khổ với họ, và cùng với họ hát kinh Magnificat của niềm hy vọng.

Anh chị em thân mến, với tất cả tâm hồn, chúng ta hãy hòa mình vào bài ca của sự kiên nhẫn và chiến thắng, của đấu tranh và niềm vui, bài ca kết hợp Giáo hội khải hoàn với Giáo hội lữ hành, đất với trời, bài ca nối kết đời sống chúng ta với vĩnh cửu mà chúng ta đang hướng tới. Amen. ■

Thánh lễ đại triều mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Dây Pallium được làm bằng lông chiên màu trắng, có thêu 6 hình Thánh Giá màu đen, kết thành hai dải trước và sau, được choàng ngoài áo lễ, biểu tượng cho quyền chủ chăn, quyền trưởng giáo tỉnh và thể hiện sự hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha, Đấng kế vị Thánh Phêrô.

Trước khi trao dây Pallium cho Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê, Đức Tổng Leopoldo Girelli, nói rằng: “Nhân danh Đức Thánh Cha, tôi mang đến đây dây Pallium và trao cho Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng. Dây Pallium thể hiện sự hiệp nhất của vị lãnh nhận với Đức Thánh Cha. Tôi xin Đức Tổng hãy tin vào Chúa Kitô và sự hiệp nhất giữa Hội Thánh của Ngài, hãy tin rằng Chúa Giêsu Kitô đang ở trong chúng ta. Ước gì dây Pallium thể hiện sức mạnh của tình yêu, lòng bác ái, sự hiệp nhất với Hội Thánh và với Đức Kitô Chúa chúng ta”.

Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê đáp lời: “Trước hết, qua vị Đại diện Đức Thánh Cha, xin cảm ơn Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã thương bổ nhiệm con làm Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Huế vào ngày 18.08.2012 vừa qua. Dây Pallium này nói lên gánh nặng và trách nhiệm của người mục tử, nhưng con tin một cách xác tín rằng ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng cho những ai yêu mến Ngài”.

Sau đó là Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Dẫn vào Thánh lễ, Đức Tổng Phanxicô Xaviê nói rằng: “Mừng lễ Mẹ Lên Trời Hồn Xác, chúng ta ca ngợi và chúc tụng những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi Mẹ: Mẹ đã được Chúa gìn giữ khỏi mọi ô nhiễm của tội lỗi ngay từ giây phút đầu thai: Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Mẹ được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Ngôi Hai giáng trần: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ được theo sát thập giá Chúa Kitô để trở thành Đấng đồng công cứu chuộc. Việc Mẹ được trọng thưởng trên thiên đàng cả hồn lẫn xác là một kết thúc xứng đáng, hợp tình, hợp lý với những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ khi còn sống ở trần gian”.

Con số các tín hữu tham dự Thánh lễ này ước tính lên đến hơn 50 ngàn

người, đến từ khắp 26 giáo phận của Việt Nam và hải ngoại, đông hơn so với Thánh lễ vọng ngày hôm trước.

Trong phần diễn giải Lời Chúa, Đức Tân giám mục Anphongsô đã đọc bài giảng của Đức Tổng Phanxicô Xaviê - vì lý do sức khỏe, nên không giảng trực tiếp.

Bài giảng nhấn mạnh đến ý nghĩa của Đức tin: “Nói đến Đức tin là nói đến một sự dẫn thân mù quáng và mạo hiểm, vì đối tượng của Đức tin vượt ra ngoài sự hiểu biết và kiểm soát của lý trí con người. Chúng ta tin không phải vì chúng ta đã tự khám phá ra điều mình tin hay lý giải được tất cả mọi vấn nạn của lý trí, nhưng chúng ta tin vì Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta, vì Hội Thánh, đại diện Thiên Chúa, đã dạy cho chúng ta”.



Bài giảng cũng đề cập đến những mẫu gương Đức tin sống động trong suốt dòng lịch sử dân Thiên Chúa, đó là Đức tin tuyệt vời của Gióp: Chỉ trong một ngày thôi, tất cả các con cái đều chết sạch, của cải trắng tay, thân xác bị phung hủi, bị vợ con dèm pha và bỏ rơi, thế mà Gióp không bị lung lạc, trái lại, vẫn vững tin vào lòng thương của Thiên Chúa. Ông lý luận: “Tại sao mình biết đón nhận những ơn lành từ Thiên Chúa, còn đau khổ và tai họa lại chối từ?” Đức tin vững mạnh của Tổ phụ Apraham khi ông bằng lòng rút gươm tự tay sát tế và hiến dâng đứa con trai duy nhất để bày tỏ lòng vâng phục và niềm tin vào Thiên Chúa.

Bài giảng cũng nêu cao gương Đức tin của Đức Mẹ Maria. Đức Maria cũng phải đối đầu với bóng tối của ngờ vực, của cảm dỗ bỏ cuộc. Mẹ cũng phải trải qua thử thách trong ngày truyền tin, nhưng với tất cả lòng khiêm tốn sâu thẳm và phó thác tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Chúa, Mẹ mới có thể thốt lên hai tiếng xin vâng. Suốt cả cuộc đời, Mẹ vẫn phải luôn luôn vận dụng niềm tin trước bao thách đố: khi phải sinh Con Thiên Chúa trong chuồng bò, khi phải ôm con tỵ nạn nơi đất khách quê người tại Ai Cập, khi lo âu lạc mất con trong đền thánh.

Qua bài giảng, Đức Tổng Phanxiô cũng nhấn nhủ với cộng đoàn hành hương về công trình xây dựng Vương cung thánh đường đang được gấp rút hoàn thiện phần móng, xin Chúa trả công cho những ai đã hy sinh quảng đại dâng cúng tiền của cho công trình xây dựng này.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê đã ban huấn từ và cung cấp một số thông tin cho cộng đoàn hành hương. Linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền đọc thay cho Đức Tổng:

– Về Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang: đã khởi công và đang gấp rút chạy đua với thời tiết, hy vọng phần móng sẽ kết thúc trước mùa mưa này.

– Hết lòng cảm ơn khách hành hương trong suốt thời gian qua đã đến với Mẹ và quảng đại dâng cúng tiền bạc cho công trình của Mẹ.

– Năm 2014 tới, chúng ta sẽ có Đại hội La Vang lần thứ 30, hy vọng con cái Mẹ sẽ có cơ hội tái ngộ tại Linh địa của Mẹ.

– Quanh năm, mỗi ngày thứ bảy đầu tháng, sẽ có Thánh lễ đồng tế tại Linh đài Mẹ vào lúc 8 giờ, để cầu nguyện cho các vị ân nhân.

– Trước khi chia tay, chúng ta sốt sắng cầu xin Mẹ cho chúng ta ra về bình an, mang theo muôn phúc lành của Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ La Vang.

Liên sau đó, cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, thay mặt cho Ban Tổ chức ngõ lời cảm ơn Đức Tổng Leopoldo Girelli đã đến dâng Thánh lễ, và thay mặt cho Đức Thánh Cha trao dây Pallium cho Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê. Cha Giacôbê gửi lời cảm ơn đến quý Đức Tổng giám mục, quý Đức cha, quý cha Tổng đại diện, quý cha đã đến tham dự và dâng Thánh lễ cho cộng đoàn hành hương. Cảm ơn đến các cấp chính quyền, những ban ngành phục vụ đã cộng tác tích cực, giúp cho kỳ hành hương được diễn ra an toàn, trang nghiêm và sốt sắng.

Lại một kỳ hành hương nữa trôi qua, đoàn con cái tạm biệt Mẹ ra về, mang theo những ơn lành từ Thiên Chúa qua bàn tay từ mầu của Mẹ La Vang. Mẹ vẫn luôn ở gần bên trái tim của mỗi người con dù ở bất cứ nơi đâu. Xin Mẹ thương dẫn dắt đoàn con biết siêng năng chạy đến với Mẹ, ở với Mẹ, và cùng Mẹ học hỏi Lời Chúa. ■

(Nguồn: <http://tonggiaophanhue.net>)