



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 3-11-2013

Chúa nhật 31 Thường niên

Năm C

**Con người đến
để tìm và cứu**

LỜI CHÚA: Lc 19, 1-10

Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung, để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xâm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Còn ông Giakêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giêsu nói về ông ta rằng: “Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

SUY NIỆM

Giakêu là một người thu thuế giàu có. Tuy không thiếu gì, nhưng lòng ông vẫn khắc khoải không yên. Ông vẫn tìm kiếm một Ai đó có thể nâng đỡ ông dậy. Hẳn ông đã nghe người ta bàn tán về Đức Giêsu. Ngài chẳng

(xem tiếp trang 2)

Thánh lễ kết thúc cuộc hành hương của các gia đình trong Năm Đức Tin:

“Gia đình Công giáo: cầu nguyện, giữ vững đức Tin và truyền giáo”



WHĐ (28.10.2013) – Sáng Chúa nhật 27-10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ đồng tế với các hồng y, giám mục, linh mục, kết thúc cuộc hành hương hai ngày (26 và 27-10) của các gia đình khắp nơi trên thế giới về Rôma, viếng mộ Thánh Phêrô tông đồ, trong khuôn khổ Năm Đức Tin.

Đây là cuộc hành hương và quy tụ đông đảo cuối cùng, trước khi bế mạc Năm Đức Tin 2012-2013 vào ngày 24 tháng Mười Một sắp tới.

Cuộc hành hương này được tổ chức liền sau Đại hội toàn thể do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức trong hai ngày 24 và 25-10. Đức Thánh

Cha Phanxicô đã coi Đại hội và cuộc hành hương của các gia đình như những động thái mở đầu, gợi suy tư cho ngài trước Thượng Hội đồng về Gia đình sẽ diễn ra vào năm 2014.

Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ bế mạc cuộc hành hương.

“Các bài đọc Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm một số đặc điểm căn bản của gia đình Kitô hữu.

1. Thứ nhất: *Gia đình cầu nguyện*. Đoạn Tin Mừng nêu lên hai cách cầu nguyện, một sai: cách cầu nguyện của người Pharisêu – và một đúng: cách cầu nguyện của người thu thuế. Người Pharisêu tiêu biểu cho một thái độ không thể hiện việc tạ ơn Chúa đã ban ơn lành và lòng thương xót, mà lại tỏ ra tự mãn. Người Pharisêu thấy mình công chính, đứng mực, uốn ngực khoe khoang và đứng trên cao phán xét người khác. Trái lại, người thu

(xem tiếp trang 4)

ĐTC Phanxicô: “Giám mục là để phục vụ chứ không phải để thống trị”

WHĐ (25.10.2013) – Ngày thứ Năm 24-10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong chức hai tân giám mục tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Đây là lễ phong chức giám mục đầu tiên mà Đức Thánh Cha chủ phong từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Cả hai tân chức đều là Sứ thần Tòa Thánh: Đức Tổng giám mục người Pháp Jean-Marie Speich được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ghana hồi tháng Tám, và Đức Tổng giám mục người Ý Giampiero Gloder được bổ nhiệm làm Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa thánh vào tháng trước. Trường này được dành riêng cho việc đào tạo các linh mục sẽ phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh.



Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng giám mục là người đứng đầu một gia đình, và phải luôn noi gương Chúa Chiên Lành. Ngài

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sợ làm bạn với những người bị khinh như ông. Giakêu mong có ngày thấy Đức Giêsu. Dịp may đã tới, ông đi với đám đông theo sau Ngài, nhưng vẫn không sao thấy được Ngài, vì dân chúng thì đông, còn ông lại thấp bé. Giakêu không thất vọng. Lòng khát mong đích thực chẳng bao giờ chịu bó tay. Ông chạy trước đám đông và leo lên một cây sung. Ông hí hửng với sáng kiến khôn ngoan của mình, và tin chắc mình sẽ toại nguyện.

Giakêu núp ở trên cây, tưởng không ai trông thấy. Nào ngờ Đức Giêsu ngừng lại, nhìn lên và gọi tên ông. Ngài thấy ông trước khi ông thấy Ngài. Ánh mắt Ngài làm ông luống cuống, nhưng lời của Ngài lại làm ông sung sướng, ngỡ ngàng: *Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.* Niềm hạnh phúc bất ngờ làm ông ngây ngất. Đường từ gốc sung về nhà ông bao xa, ta không rõ, nhưng chắc chắn đó là đường đầy ấp niềm vui. Giakêu thấy mình mất đi những mặc cảm thấp kém. Ông như lấy lại được danh dự trước đám đông, bởi lẽ Đức Giêsu sắp đến thăm nhà ông, bắt chập những lời xầm xì phản đối. Ông chỉ ao ước thấy mặt Ngài, còn Ngài lại muốn bày tỏ cả bề sâu của lòng mình: dịu dàng, tha thứ, yêu thương, tế nhị.

Hoán cải là kết quả của một cảm nhận về Tình Yêu. Ánh mắt, lời nói, thái độ của Đức Giêsu đã thổi bùng lên ngọn lửa leo lét nơi Giakêu, và khiến lòng ông tan chảy. Bỗng chốc Giakêu thấy mình được tự do thanh thoát. Những gì xưa nay trói buộc ông, làm ông say mê, bây giờ trở nên vô vị. Một cách hồn nhiên, ông dâng nửa gia sản cho người nghèo, và xin đền gấp bốn những gì đã lường gạt.

Giakêu sẽ trở nên nghèo hơn trước, nhưng ông hạnh phúc hơn xưa nhiều, vì ông cũng là con cháu tổ phụ Araham. Ước gì chúng ta bao dung như Đức Giêsu và quảng đại như Giakêu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, khi đến với chúng con
Chúa thường đến như một người
hành khất.

Chúa cần chút nước của người phụ
nữ Samari.

(xem tiếp trang 3)

Chăm sóc mục vụ cho người ly dị tái hôn: không chỉ là vấn đề rước lễ



WHĐ (26.10.2013) – Tiếp theo sau thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại lệ vào tháng 10/2014 về chủ đề Chăm sóc mục vụ cho Gia đình, đã có những suy đoán rằng Thượng Hội đồng có thể thay đổi luật Giáo hội quy định người Công giáo đã ly dị và tái hôn không được rước lễ. Trong bối cảnh này, ngày 23-10, nhật báo *L'Osservatore Romano* của Tòa Thánh đã đăng tải một bài viết dài của Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, nói về vấn đề tái hôn và việc lãnh nhận các bí tích.

Mở đầu bài viết nhan đề “Quyền năng của ân sủng”, Đức Tổng giám mục Müller tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội rằng hôn nhân là bất khả phân ly, và điều này được cả Thánh Kinh và Thánh Truyền minh chứng. Ngài thừa nhận rằng ngày nay những hiểu sai về ý nghĩa của hôn nhân khiến cho có nhiều cuộc hôn nhân bất thành hơn trước đây, nhưng các cặp vợ chồng không được tự ý phán quyết rằng cuộc hôn nhân của họ có

phải là vô hiệu hay không.

Đức Tổng giám mục Müller viết: “Hôn nhân không chỉ đơn giản là mối tương quan của hai người với Thiên Chúa, mà còn là một thực tại của Giáo hội, một bí tích, và không phải cá nhân có quyền phán quyết tính hợp lệ của hôn nhân, nhưng quyền ấy thuộc về Giáo hội, là cộng đoàn mà các cá nhân được tháp nhập vào nhờ đức tin và bí tích Rửa tội”.

Đức Tổng giám mục Müller nói rằng ngài biết giáo huấn ấy không hề dễ chịu, nhưng những người đã ly dị và tái hôn nên biết rằng họ không đơn độc, và Giáo hội “là một cộng đoàn của sự cứu rỗi luôn đồng hành với họ”.

“Rõ ràng, việc chăm sóc mục vụ cho người ly dị tái hôn không được giảm thiểu vào vấn đề lãnh nhận bí tích Thánh Thể, nhưng phải mở rộng hơn nhiều, và tìm cách đánh giá đúng đối với các tình huống khác nhau. Điều quan trọng là nhận ra rằng ngoài việc rước lễ còn có những cách khác nữa để ở trong mối tương giao bằng hữu với Thiên Chúa. Người ta có thể đến với Thiên Chúa bằng cách chạy đến với Người trong đức tin, đức cậy và đức mến, trong sám hối và cầu nguyện. Thiên Chúa có thể ban ơn cứu rỗi cho con người bằng nhiều cách khác nhau, ngay cả khi con người thấy mình đang sống đối nghịch [với ơn cứu rỗi]”. ■

(Vatican Radio)

Hội đồng thế giới các Giáo hội họp Đại hội tại Hàn Quốc

WHĐ (30.10.2013) – Hôm nay thứ Tư 30-10, Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 10 tại Busan, Hàn Quốc. Đại hội kéo dài đến ngày 08-11 với chủ đề: “Lạy Thiên Chúa hằng sống, xin dẫn chúng con đến Công lý và Hoà bình”.

Đại hội được tổ chức bảy năm một lần. Tham dự Đại hội lần này có hơn 3.000 đại biểu, đại diện cho 345 Giáo hội và các Cộng đoàn giáo hội thành viên cũng như các đại diện của các tổ chức và Giáo hội không phải là thành viên.

Chương trình mỗi ngày của Đại hội bắt đầu bằng việc cầu nguyện chung và suy niệm Kinh Thánh ngắn, sau đó là những buổi hội thảo, học hỏi Thánh Kinh, đối thoại đại kết, trình diễn...; và kết thúc bằng giờ cầu

nguyện buổi tối theo các truyền thống Kitô giáo khác nhau.

Một trong những nhiệm vụ chính của Đại hội là bầu ra Ủy ban Trung ương mới để đảm nhiệm công việc của WCC từ Đại hội tại Busan này cho đến Đại hội tiếp theo.

Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ vũ Hiệp nhất các Kitô hữu, đã hiện diện tại phiên khai mạc và chuyển đến Đại hội một sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô.

Đức giám mục Brian Farrell, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cổ vũ Hiệp nhất các Kitô hữu, sẽ dẫn đầu phái đoàn Công giáo chính thức gồm 25 thành viên tham gia Đại hội. Các thành viên này đại diện cho Giáo triều Rôma, các Hội đồng Giám mục, các dòng tu và các phong trào giáo dân. ■

(Theo Zenit)

ĐTC Phanxicô trao giải Ratzinger năm 2013

WHĐ (27.10.2013) – Hôm qua thứ Bảy 26-10 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao giải Ratzinger 2013 cho một nhà thần học giáo dân người Đức và một học giả Kinh Thánh người Anh thuộc Anh giáo.



Tiến sĩ Christian Schaller & Giáo sư Richard A. Burridge

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến công trình của Đức Bênêdictô XVI, mà giải thưởng này mang tên ngài. Nhấn mạnh đến loạt tác phẩm *Chúa Giêsu thành Nazareth* của Đức Bênêdictô, Đức Thánh Cha Phanxicô nói vị tiền nhiệm của ngài đã trao tặng Giáo hội và cho tất cả mọi người một món quà quý giá: sự hiểu biết của ngài về Chúa Giêsu – được trình bày theo hình thức dễ hiểu –, là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, cầu nguyện và dấn thân trong lĩnh vực thần học.

Hai người được trao giải Ratzinger năm nay là: (1) tiến sĩ Christian Schaller - thần học gia người Đức, giáo sư thần học tín lý và phó giám đốc Viện Giáo hoàng Bênêdictô Regensburg, Đức, nơi ấn hành toàn bộ công trình của Joseph Ratzinger; và (2) Richard A. Burridge - một linh mục Anh giáo, học giả Kinh Thánh người Anh, và là Hiệu trưởng Trường Đại học King ở London.

Trong tuần này linh mục Burridge cũng tham gia một hội nghị chuyên đề do Quỹ Joseph Ratzinger - Bênêdictô XVI của Vatican tổ chức, có chủ đề “Các sách Tin Mừng: Lịch sử và Kitô học”, diễn ra tại Đại học giáo hoàng Latêranô, từ 24 đến 26 tháng Mười. Hội nghị chuyên đề sẽ khởi đầu với nghiên cứu của Joseph Ratzinger.

Linh mục Burridge được vinh dự trao giải vì những đóng góp vào việc công nhận – về mặt lịch sử và thần học – mối liên kết chặt chẽ giữa Phúc Âm với Đức Giêsu Nazareth.

Chia sẻ cảm nhận của mình khi nhận

giải, linh mục Burridge nói khi nhận được tin ông đã mong đến Roma để dự một hội nghị khác.

“Chúng tôi nhận được thư – đúng vào ngày sinh nhật của tôi vào tháng Sáu – từ vị Sứ thần Tòa Thánh, hỏi xem tôi có chấp nhận vinh dự này không. Ai cũng nghĩ đây là một trò đùa của các sinh viên, nhưng thực là một niềm vui khi khám phá ra rằng đó một bất ngờ thực sự, một vinh dự tuyệt vời”.

Là người không Công giáo đầu tiên được trao giải Ratzinger, linh mục Burridge nói rằng việc ông nhận giải “nói lên tầm quan trọng của điều đã xảy ra trong hai hoặc ba thập kỷ qua, không chỉ trong cuộc đối thoại Công giáo Roma và Anh giáo, nhưng còn trong lĩnh vực nghiên cứu Kinh Thánh quốc tế, mà chúng tôi đã cùng nhau hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn”.

Giải Ratzinger bao gồm 3 lĩnh vực: nghiên cứu Kinh Thánh, giáo phụ học và thần học căn bản. Đây là lần thứ ba giải này được trao. ■

(Theo Vatican Radio)

ĐTC Phanxicô: “Giám mục là để phục vụ...”

cũng nhắc nhở các Tân giám mục rằng chức vụ mới là để phục vụ, chứ không phải là một vinh dự. Đức Thánh Cha lập đi lập lại: “Hãy luôn phục vụ. Hãy nhớ rằng anh em đã được tuyển chọn để phục vụ, chứ không phải để thống trị”. Ngài cũng nói rằng giám mục phải là một con người cầu nguyện, bởi vì nếu không sẽ rơi vào tình thần thế tục.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các Tân giám mục hãy yêu thương những người được giao phó cho mình như một người cha, để luôn trả lời ngay khi một linh mục gọi đến. Ngài nói cũng phải cư xử như thế với người nghèo túng và người yếu đuối. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên các Tân giám mục hãy cầu nguyện cho những người ở ngoài Giáo hội, vì những người ấy cũng được giao phó cho giám mục. ■

(Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chúa cần năm chiếc bánh và hai con cá,
Chúa cần nhà ông Giakêu để nghỉ chân.
Chúa khiêm tốn cúi xuống xin chúng con,
để rồi tuôn đổ trên chúng con nhiều gấp bội.

Xin dạy chúng con biết cách đến với mọi người,
và khám phá ra đóm lửa nhỏ của sự thiện
vẫn cháy sáng nơi lòng người tội lỗi.

Ước gì chúng con nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa,
dám hy vọng không ngại vào lòng tốt của mỗi người,
và can đảm tin tưởng vào sự quảng đại của họ,
nhờ đó thế giới của chúng con trở nên nhân bản hơn và thần linh hơn. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Twitter @Pontifex: hơn 10 triệu follower



WHĐ (28.10.2013) – Hôm qua, 27-10-2013, trang Twitter của Đức Thánh Cha gửi đi tin nhắn: “Các bạn thân mến, tôi được

biết số các bạn *follower* đã là hơn 10 triệu. Chân thành cảm ơn các bạn và xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi”.

Như vậy, chỉ sau 10 tháng kể từ khi ra mắt, *Twitter @Pontifex* của Đức giáo hoàng đã vượt qua con số 10 triệu *follower*. Đây là một mốc quan trọng trong nỗ lực của Giáo hội Công giáo nhằm góp mặt trong không gian kỹ thuật số và loan báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại.

Twitter @Pontifex hiện có 9 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Ả rập. Ngôn ngữ có nhiều *follower* nhất là Tây Ban Nha (hơn 4 triệu).

Tweet đầu tiên được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI gửi đi ngày 12-12-2012 và *tweet* đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô được gửi ngày 17-03-2013. ■

Thánh lễ kết thúc cuộc hành hương của các gia đình trong Năm Đức Tin

thuế không khoe khoang khoác lác. Lời cầu nguyện của ông hạ mình, khiêm nhường, nhận rõ mình bất xứng, khốn khổ: người đàn ông này thực sự nhìn nhận mình cần được Chúa tha thứ, thương xót.

Lời cầu nguyện của viên chức thu thuế là lời cầu nguyện của kẻ nghèo, làm Chúa vui lòng, và như bài đọc I đã viết “thấu đến trời” (Hc 35, 16), còn lời cầu nguyện của người Phariseu thì trĩu nặng sự hão huyền.



Các gia đình thân mến,

Được Lời Chúa soi sáng, tôi muốn hỏi anh chị em thỉnh thoảng có đọc kinh trong gia đình không? Tôi biết có người nói có, nhưng cũng nhiều người bảo: đọc kinh như thế nào? Rõ ràng là hãy làm giống như người thu thuế: khiêm nhường, trước mặt Chúa. Ước mong mỗi người sẽ lấy lòng khiêm nhường này xin Chúa nhân từ đoái nhìn và đến với chúng ta. Vậy, trong gia đình thì cầu nguyện như thế nào, bởi cầu nguyện xem ra là việc cá nhân, vả lại trong gia đình cũng chẳng bao giờ có lúc thuận tiện, yên tĩnh... Đúng vậy, đó cũng chính là vấn đề phải biết khiêm nhường, nhìn nhận mình cần đến Chúa, như người thu thuế kia! Mọi gia đình đều cần đến Chúa! Mọi người chúng ta cần đến Chúa! Chúng ta cần được Chúa ban ơn trợ giúp, ban sức mạnh, ban phúc lành, ban lòng thương xót, ban ơn tha thứ. Và cũng phải đơn sơ: cầu nguyện trong gia đình, cần phải đơn sơ! Cùng nhau đọc kinh Lạy Cha, quanh bàn ăn, chẳng phải là chuyện phi thường, mà thật dễ dàng. Rồi cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, trong gia đình, thật tuyệt đẹp, thêm sức cho chúng ta biết bao! Rồi người nọ cầu nguyện cho người kia: chồng cầu nguyện cho vợ, vợ cầu nguyện cho chồng, cả hai vợ chồng cầu nguyện cho con cái, con cái cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà... Mọi người cầu

nguyện cho nhau. Đó là cầu nguyện trong gia đình, và cầu nguyện sẽ củng cố đời sống gia đình!

2. Bài đọc II gợi lên một điểm khác: *gia đình giữ vững đức Tin*. Vào cuối đời, thánh Phaolô tông đồ đưa ra một đức kết mang ý nghĩa nền tảng: “Tôi đã giữ vững đức Tin” (2 Tm 4, 7). Ngài đã giữ vững đức Tin như thế nào? Ngài không giữ đức Tin trong rường! Cũng không vùi trong đất, như kẻ tội tử khá biếng nhác này. Thánh Phaolô ví đời mình như một cuộc chiến đấu hoặc một cuộc chạy đua. Ngài đã giữ vững đức Tin bởi đã không chỉ làm một việc bảo vệ đức

Tin mà còn loan báo đức Tin, loan truyền đức Tin, đưa đức Tin vươn xa. Ngài mạnh mẽ đối kháng với những ai chỉ muốn bảo toàn đức Tin, làm cho sứ điệp của Đức Kitô “hóa thạch” trong giới hạn vùng Palestin. Vì lẽ đó ngài đã có những chọn lựa can đảm, đã đi vào những vùng đất thù nghịch, gieo mình vào những thử thách của những

con người và nền văn hóa xa lạ, ngài đã nói chuyện thẳng thắn, không sợ hãi. Thánh Phaolô đã gìn giữ được đức Tin theo đúng cách ngài đã lãnh nhận: ngài đã cho đi đức Tin, bằng cách đi đến những vùng ngoại biên, không lui về những vị trí phòng thủ.

Một lần nữa, chúng ta có thể tự hỏi: bằng cách nào chúng ta giữ vững đức Tin trong gia đình? Chúng ta giữ đức Tin ở lại với mình, trong gia đình mình, như của riêng, như tài khoản trong ngân hàng, hay chúng ta biết chia sẻ đức Tin bằng việc làm chúng, đón nhận và mở lòng hướng đến tha nhân? Tất cả chúng ta đều biết các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ, thường chịu “sức ép”, rất bận rộn; nhưng có khi nào anh chị em nghĩ cuộc “chạy đua” này cũng có thể là cuộc chạy đua đức Tin? Các gia đình Kitô hữu là những gia đình truyền giáo. Hôm qua, tại đây, nơi quảng trường này, chúng ta đã được nghe chứng từ của các gia đình thừa sai. Những anh chị em đó là những nhà truyền giáo ngay trong cuộc sống hằng ngày, bằng cách làm những công việc mọi ngày vẫn làm, rồi nếm muối và men đức Tin vào những công việc đó! Giữ vững đức Tin trong gia

đình và nếm muối và men đức Tin vào mọi việc hằng ngày.

3. Khía cạnh thứ ba rút ra từ Lời Chúa: *Gia đình sống niềm vui*. Đây là câu trong Thánh vịnh đáp ca: “Người nghèo hãy nghe và hãy mừng vui” (33/34, 3). Toàn bộ Thánh vịnh này là lời ca tụng Chúa, nguồn vui và an bình. Vậy niềm vui này là do đâu? Đây: Chúa gần đến, Ngài nghe tiếng kêu van của những người khiêm hạ và giải thoát họ khỏi sự dữ. Thánh Phaolô cũng viết: “Anh em hãy vui luôn... Chúa đang đến gần” (Pl 4, 4-5). Hôm nay tôi muốn hỏi anh chị em một câu, nhưng anh chị em cứ giữ câu hỏi đó trong lòng và mang về, như một bài tập ở nhà, rồi tự trả lời một mình. Đối với bạn, thế nào là niềm vui? Đối với gia đình bạn, thế nào là niềm vui? Anh chị em hãy đưa ra câu trả lời.

Các gia đình thân mến,

Như anh chị em biết: niềm vui đích thực đến với gia đình không phải là điều gì hời hợt, đến từ những đồ vật, những hoàn cảnh thuận lợi... Niềm vui đích thực xuất phát từ sự hòa hợp sâu xa giữa những con người với nhau, được mọi người cảm nhận trong tâm hồn, khiến chúng ta cảm thấy vẻ đẹp được chung sống bên nhau và nâng đỡ nhau trên đường đời. Làm nền tảng cho niềm vui sâu thẳm này là sự hiện diện của Chúa trong gia đình, là tình yêu của Chúa luôn đón nhận, thương xót và tôn trọng mọi người. Trên hết là một tình yêu nhắn nài: nhắn nài là một đức tính của Chúa, dạy chúng ta biết trong gia đình phải có tình yêu nhắn nài này đối với nhau. Giữa chúng ta phải có sự nhắn nài. Tình yêu nhắn nài. Chỉ một mình Chúa mới biết làm cho mọi khác biệt được hòa hợp với nhau. Nếu thiếu tình yêu Thiên Chúa, gia đình sẽ mất hòa hợp, mọi thứ cá nhân chủ nghĩa sẽ thắng thế và niềm vui lụi tàn. Trái lại, gia đình sống niềm vui đức Tin sẽ thông truyền đức Tin một cách tự nhiên, gia đình thành muối cho trần gian và ánh sáng cho thế giới, thành men cho toàn xã hội.

Các gia đình thân mến,

Anh chị em hãy luôn sống với đức Tin và tấm lòng đơn sơ, như Thánh gia Nadarét. Niềm vui và bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”.

■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf
