



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 15-12-2013

Chúa nhật 3 Mùa Vọng

Năm A

Còn phải đợi ai?

LỜI CHỨA: Mt 11, 2-11

Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giêsu trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phát phơ trước gió chẳng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chẳng? Kia những người mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chẳng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng:

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nhân vật của năm” năm 2013



WHĐ (12.12.2013) – Tạp chí Time, nổi tiếng trong giới truyền thông thế giới, vừa công bố đã bình chọn Đức giáo hoàng Phanxicô là “Nhân vật của năm” năm 2013. Trước đó, hai vị tiền nhiệm của ngài cũng đã nhận vinh dự này: Đức Gioan XXIII vào năm 1962 và Đức Gioan Phaolô II vào năm 1994.

Cha Federic Lombardi, S.J., Giám

đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra nhận định sau đây:

“Đây không phải là điều bất ngờ vì từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chú ý và tạo nên những tiếng vang lớn. Thực ra một trong những giải thưởng cao quý của báo chí quốc tế dành cho một nhân vật không ngừng thăng tiến những giá trị tinh thần, tôn giáo và luân lý cũng như kiên quyết kêu gọi hòa bình và gia tăng công bằng là một tín hiệu tích cực. Cá nhân Đức Thánh Cha không phải là người mưu tìm công danh, vì ngài đã tận hiến cuộc đời của mình cho sứ vụ rao giảng Phúc Âm của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Điều làm cho Đức Thánh Cha cảm thấy hài lòng là sứ vụ này lôi cuốn mọi người nam cũng như nữ, và có thể đem lại hi vọng cho họ. Và nếu việc bình chọn “Nhân vật của năm” năm nay có nghĩa là có nhiều người hiểu được sứ điệp này -ít là mặc nhiên như thế- thì Đức Thánh Cha thực sự vui mừng”.

Từ năm 1927, hằng năm tạp chí Time đều bình chọn một nhân vật (hay

(xem tiếp trang 3)

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tiếp phái đoàn ngoại giao Canada

TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM – Vào lúc 10g sáng nay thứ Tư 11-12-2013, một phái đoàn ngoại giao Canada gồm ngài Đại sứ David Devine, Tổng lãnh sự Canada tại Tp. HCM Wayne Robson và tùy viên thư ký đã đến thăm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Cùng tiếp phái đoàn với Đức Hồng y có linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân.



Phái đoàn và Đức Hồng y đã cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới. Hai bên trao đổi với nhau những câu chuyện về Giáo hội và Đất nước

Việt Nam. Chia sẻ những trải nghiệm đóng góp cho Quê hương và Hội Thánh, Đức Hồng y cho rằng cần phải theo sự hướng dẫn của Tin Mừng để biết đối thoại với cả lý trí và con tim dành cho người đối thoại với

mình thì mới có được những hoa trái tốt đẹp và bền vững.

Cuộc thăm viếng kết thúc vào lúc 10g45 cùng ngày. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

“Anh em ra xem gì trong hoang địa?” Đức Giêsu đã ba lần đặt câu hỏi như thế. Hẳn không phải để xem một cây sậy bị gió lay, vì Gioan chẳng phải là người dễ lung lay, khuất phục. Cũng không phải để xem người mặc lụa là gấm vóc, vì Gioan chỉ có áo lông lạc đà và dây lưng da. Nhưng để gặp một vị ngôn sứ cao trọng hơn cả, vì ông ở đỉnh cao kết thúc Cựu Ước, đồng thời ông là người giới thiệu Đức Kitô cho dân Israel.

Đối với ông, Đức Kitô là Đấng mạnh mẽ. Ngài đến sau ông, nhưng mạnh hơn ông (x. Mt 3,11). Ngài như người cầm rìu chặt mọi cây không sinh trái và quăng vào lửa (x. Mt 3,10). Ngài còn như người cầm nia sàng sảy (x. Mt 3,12), thóc lép thì cho vào lửa, thóc mẩy thì thu vào kho. Ngài sẽ thanh tẩy trong Thánh Thần và lửa (x. Mt 3,11). Quả thực Ngài là vị thẩm phán đáng sợ. Ngài trừng phạt tội nhân bằng ngọn lửa không hề tắt.

Khi ở tù, Gioan vẫn nghe biết các việc Đức Giêsu làm. Thật chẳng có gì giống với những điều ông đã loan báo. Ngõ ngang, hoang mang, ông sai môn đệ đến gặp Ngài. Đức Giêsu kín đáo cho thấy Ngài thật là Đức Kitô, vì Ngài làm ứng nghiệm những lời ngôn sứ Isaia loan báo. Ngài không phải là một Mêsia đoán phạt, báo thù, nhưng là một Mêsia xót thương cúi xuống người đau khổ. Gioan đứng trước một thách đố. Ông có chịu đổi quan niệm của mình về Đấng Mêsia không? Nếu không đổi, ông chẳng thể nào đón nhận Đức Giêsu, Đấng mà ông đã giới thiệu là Kitô, là Mêsia. “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Phêrô cũng đã vấp ngã sau khi tuyên xưng đức tin. Ông không thể nào chấp nhận một Đấng Mêsia chịu đau khổ. Giona cũng nổi giận, vì Thiên Chúa không phạt dân Ninivê như lời ông loan báo (x. Ga 3,4; 4,1). Như thế cả Giona, Gioan hay Phêrô đều phải mở ra để đón lấy Thiên Chúa bất ngờ. Ngài không như điều ta tưởng, thậm chí có khi Ngài ngược với điều ta rao giảng. Gioan đã vượt qua chính mình khi nói: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Ông đã giới thiệu môn đệ và dân chúng đến với Đức Giêsu.

(xem tiếp trang 3)

Thần học đối thoại với các nền văn hoá

WHĐ (07.12.2013) – Sáng 06-12, mở đầu buổi tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế – vừa kết thúc Đại hội toàn thể tại Vatican–, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng theo Hiến chế Gaudium et Spes, nhà thần học có nhiệm vụ “chăm chú lắng nghe, phân định và giải thích các thứ ngôn ngữ của thời đại, rồi nghiệm xét dưới ánh sáng của Lời Chúa, để chân lý mạc khải luôn được nhận thức, được thấu triệt, và được trình bày cách thích hợp hơn”.

“Nhà thần học là những người tiên phong trong cuộc đối thoại của Giáo hội với các nền văn hóa, một cuộc đối thoại vừa phải quyết liệt lại vừa khoan hoà, giúp cho con người thuộc mọi tầng lớp và mọi nền văn hóa dễ dàng tiếp thu Lời Chúa”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Về mối tương quan giữa độc thân và bạo lực,



đề tài thảo luận của Ủy ban, Kitô giáo khẳng định rằng Mạc khải thực sự là một Tin Mừng cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa không phải là mối đe dọa đối với con người. Đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị không hề gây ra bạo lực và bất khoan dung, vì lẽ tính chất hết sức hợp lý của đức tin đem lại cho đức tin một chiều kích phổ quát có thể nối kết mọi người thiện chí”.

“Và rồi Mạc khải chung cuộc nơi Chúa Giêsu Kitô khiến cho từ nay không thể sử dụng bạo lực nhân danh Thiên

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô: Internet cần, nhưng “không đủ”

WHĐ (08.12.2013) – Hôm thứ Bảy 07-12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các đại biểu đang tham dự Đại hội toàn thể lần thứ 26 của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tại Vatican với chủ đề “Loan báo Chúa Kitô trong thời đại kỹ thuật số”.

Đức Thánh Cha nói rằng sự xuất hiện và phát triển Internet đặt ra vấn đề về mối tương quan giữa đức tin và văn hóa. Nhìn lại các thế kỷ đầu của Kitô giáo, Đức Thánh Cha cho thấy các Kitô hữu đã gặp những “di sản phi thường” của nền văn hóa Hy Lạp. Đức Thánh Cha nói: “Đứng trước các triết lý rất sâu sắc và các phương pháp giáo dục rất có giá trị - mặc dù chúng mang màu sắc ngoại giáo-, các giáo phụ đã không tẩy chay, nhưng cũng không thỏa hiệp với những tư tưởng nghịch lại đức tin. Thay vì thế, các ngài đã học biết thừa nhận và đồng hóa những khái niệm cao hơn và biến đổi chúng trong ánh sáng của Lời Chúa, như Thánh Phaolô đã nói: ‘Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ lấy’”

Đức Thánh Cha nói điều này cũng áp dụng cho Internet: “Chúng ta phải cân nhắc mọi sự. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp thấy những giả dối, những ảo tưởng và cạm bẫy nguy hiểm phải tránh; tuy nhiên, có Chúa Thánh

Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ khám phá những cơ hội quý giá dẫn đưa con người đến với tôn nhan Chúa rạng ngời. Trong những ích lợi của truyền thông kỹ thuật số, ích lợi quan trọng nhất là loan báo Tin Mừng”.

Đức Thánh Cha nói “có được các kỹ năng công nghệ là không đủ, dù là những kỹ năng quan trọng, nhưng phải gặp gỡ những con người thực sự, những con người thường bị thương tích hoặc lạc hướng và mang lại cho họ những lý do thực sự để hy vọng”.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Việc loan báo Tin Mừng cần có những mối tương quan liên vị đích thực và trực tiếp, dẫn đến một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Vì vậy, Internet là không đủ, công nghệ là không đủ. Tuy nhiên, sự hiện diện của Giáo hội trên mạng lưới Internet không phải là vô ích, trái lại, Giáo hội cần phải có mặt, theo cung cách của Phúc Âm, tại những nơi mà đối với nhiều người – nhất là giới trẻ–, đã trở thành một môi trường sống, để khơi lên những câu hỏi không thể tránh né của tâm hồn về ý nghĩa của cuộc sống; và chỉ ra con đường dẫn đến Đấng chính là câu trả lời – đó là Chúa Giêsu, là Lòng Chúa thương xót nhập thể”. ■

(Theo Vatican Radio)

Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban bảo vệ Trẻ vị thành niên

WHĐ (06.12.2013) – Sáng thứ Năm 05-12, tại cuộc họp báo về công việc của Hội đồng Hồng y tư vấn, một trong tám thành viên là Đức hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ), cho biết: “Theo bước Đức Bênêđictô XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận một đề nghị của Hội đồng và quyết định thành lập một Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên, để giúp ngài trong các việc: thông báo về sự tiến triển của các chương trình bảo vệ trẻ vị thành niên; đưa ra các đề nghị theo sáng kiến của các cơ quan trong Giáo triều, phối hợp với các giáo phận và các Hội đồng Giám mục, các Bề trên các Dòng tu và các Hiệp hội Bề trên; giới thiệu những người có khả năng trong lĩnh vực tâm lý hay pháp luật (giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân) để thực hiện các chương trình này”.

Thành phần và thẩm quyền của Ủy ban Tòa Thánh mới này sẽ được công bố bằng một văn kiện của Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nhân vật của năm” năm 2013

một tập thể) nổi bật trong năm, hoặc là người tốt nhất hay người tệ nhất.

Người đầu tiên được bình chọn là *Nhân vật của năm* (1927) là phi công Hoa Kỳ Charles Lindbergh, người đầu tiên thực hiện chuyến bay vượt Đại Tây Dương vào năm 1927. Năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã giành được danh hiệu này lần thứ hai. Năm 2011, danh hiệu này thuộc về *Người biểu tình* trên toàn thế giới, trong đó có những người biểu tình của Mùa xuân Ả Rập và Phong trào Nổi giận.

Năm 2006, *Nhân vật của năm* chính là *Bạn (You)* - những người sử dụng internet, đóng góp vào nội dung của mạng lưới điện toán toàn cầu, những người điều khiển, làm chủ thời đại kỹ thuật số, tận dụng sức mạnh của truyền thông và hình thành nền dân chủ kỹ thuật số.

Trong danh sách đề cử *Nhân vật của năm* năm nay có ông Edward Snowden - cựu chuyên gia phân tích của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA); bà Edith Windsor - nhà hoạt động cho quyền lợi của người đồng tính, và ông Bashar Al-Assad - Tổng thống Syria. ■

(Tổng hợp)

Đức hồng y O'Malley nói thêm rằng Ủy ban có thể đảm trách các biện pháp chung về việc bảo vệ trẻ vị thành niên; các thủ tục và chiến lược để ngăn ngừa vi phạm; các chương trình dành cho trẻ em, phụ huynh và các giáo lý viên, các chủng sinh và linh mục tiếp xúc với người trẻ; quy tắc ứng xử; thẩm tra hồ sơ tư pháp; hợp tác với toà án; mục vụ nâng đỡ và trợ giúp tinh thần cho các nạn nhân và gia đình; truyền thông và thông tin cho các tín hữu; đối thoại với các nạn nhân và cải huấn các giáo sĩ vi phạm.

Sau đó, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Hội đồng Hồng y tư vấn sẽ nhóm họp phiên cuối cùng (vào buổi chiều 05-12) để tiếp tục xem xét từng Bộ trong Giáo triều.

Đức Thánh Cha đã tham dự các phiên họp của Hội đồng vào sáng 05-12 và chiều 04-12. ■

(Theo VIS)

Phong trào Focolare chính thức xin mở án phong chân phước cho Chị Chiara Lubich



WHĐ (10.12.2013) – Ngày 14-03-2013 đánh dấu 5 năm ngày qua đời của Chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare. Điều này có nghĩa là thời gian chờ đợi năm năm theo giáo luật để xin mở án phong chân phước cho Chị đã kết thúc.

Nhiều người Công giáo và cả không Công giáo đã kêu gọi phong trào mà Chị Lubich thành lập tiến hành việc

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Nhưng ông còn phải vượt qua chính mình một lần nữa, khi chấp nhận thanh lọc cái nhìn của mình về Đấng Mêsia.

Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến. Ta nghĩ Chúa đến một cách ồn ào, oai phong lẫm liệt, thì Ngài lại đến cách âm thầm lặng lẽ. Ta tưởng Chúa đến qua những đại lộ thênh thang, thì Ngài lại đến qua ngõ hẹp tăm tối. Ta chờ Ngài những câu trả lời, còn Ngài lại đặt câu hỏi! Xin cho chúng ta đừng đi tìm Ngài, khi Ngài đang ở kề bên.

CẦU NGUYỆN

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Người là tất cả của tôi.

Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
đến với Người trong mọi sự,
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi không bao giờ muốn
tránh gặp Người.

Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi
chẳng còn gì,
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của
Người
và thực hiện ý Người trong suốt
đời tôi. ■

R. Tagore

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

xin mở án phong chân phước cho Chị. Họ coi Chị là một mẫu gương điển hình trong việc dẫn thân vì thiện ích của nhân loại.

Ngày 07-12 vừa qua – ngày kỷ niệm 30 năm thành lập – phong trào Focolare đã chính thức đệ đơn xin mở án phong chân phước cho Chị Chiara Lubich. Chị Maria Voce, chủ tịch phong trào, đã ký đơn thỉnh nguyện gửi cho Đức giám mục giáo phận Frascati, nơi Chị Lubich qua đời.

Đặc sủng của phong trào Focolare là thăng tiến tình huynh đệ và hiệp nhất giữa những người thuộc nhiều niềm tin khác nhau. Hiện nay Focolare có khoảng 2,5 triệu thành viên tại 194 quốc gia. ■

(Theo Rome Reports)

Chúa, vì chính do từ khước bạo lực mà Chúa Giêsu đã lấy điều thiện thắng điều ác. Bằng máu đổ ra trên thánh giá, Chúa Giêsu đã hòa giải con người với nhau và với Thiên Chúa”.

Một đề tài khác được cũng được bàn luận trong Đại hội là học thuyết xã hội của Giáo hội, “đem tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người thể hiện trong Chúa Giêsu Kitô... vào trong đời sống xã hội... Giáo hội có nghĩa vụ sống trước hết sứ điệp xã hội mà mình mang đến cho thế giới. Mỗi tương quan hệ huynh đệ giữa các tín hữu, quyền bính như sự phục vụ, chia sẻ với người nghèo, đó là những đặc điểm của đời sống Giáo hội ngay từ buổi đầu và phải là một mô hình cho các cộng đoàn khác, từ gia đình đến xã hội dân sự. Đây là chứng từ của toàn thể dân Chúa, bởi vì dân Chúa là một dân tộc tiên tri”.

“Bởi ơn Chúa Thánh Thần, các thành viên Giáo hội có được cảm thức đức tin (sensus fidei), một thứ bản năng thiêng liêng giúp đồng cảm với Giáo hội (sentire cum Ecclesia) và phân định điều gì là phù hợp với đức tin tông đồ và tinh thần Phúc âm. Chắc chắn người ta không được lẫn lộn cảm thức đức tin với thực tế xã hội hay ý kiến của đa số. Các nhà thần học phải đặc biệt lưu ý điều đó và Đức Bênêđictô XVI đã thường xuyên nhắc nhở rằng nhà thần học phải lưu tâm tới đức tin của những người khiêm tốn và bé mọn, những người đã được Chúa Cha mặc khải cho - chứ không phải là những người khôn ngoan và thông thái”.

“Do đó, nhiệm vụ của các nhà thần học là hấp dẫn nhưng lại nguy hiểm bởi vì việc nghiên cứu và dạy thần học có thể là con đường nên thánh... nhưng cũng dẫn đến cảm dỗ làm cho tâm hồn cần khô, kiêu ngạo và đầy tham vọng”.

Đức Thánh Cha kết luận, có lần Thánh Anton Padua nhận được thư của Thánh Phanxicô Assisi viết rằng “Tôi muốn thấy dạy thần học cho anh em, miễn là trong việc nghiên cứu, thầy đừng dập tắt tinh thần cầu nguyện và lòng sùng mộ”. Xin Đức Trinh Nữ giúp các nhà thần học “lớn lên trong tinh thần này, với ý nghĩa sâu xa của lòng khiêm nhường, của người tôi tớ thực sự của Giáo hội”. ■

(Theo VIS)

WHĐ (06.12.2013) – Từ ngày 20 đến 22-11, khoảng 600 đại biểu trên toàn thế giới thuộc mọi tôn giáo đã gặp nhau tại Vienna, Áo, để tham dự Hội nghị Thế giới lần thứ 9 của Tổ chức Các Tôn giáo vì Hoà bình.

Chủ đề chính của Hội nghị là “Đón nhận tha nhân”, nhằm đạt đến việc gặp gỡ giữa các tôn giáo, cộng tác với các tác nhân của xã hội dân sự vì mục tiêu hoà bình, liên đới, chung sống với nhau và thúc đẩy việc hiểu biết lẫn nhau cách tốt nhất.

Các tham dự viên đã tập trung thảo luận bốn đề tài chính: (1) ngăn ngừa xung đột, (2) công lý và hoà hợp giữa các xã hội, (3) phát triển nhân văn đồng thời vẫn tôn trọng trái đất và (4) giáo dục tôn giáo và đối thoại liên tôn.

Các nhà lãnh đạo hay người đại diện của các tôn giáo có truyền thống lâu đời và tất cả các tôn giáo trên thế giới đã muốn đối diện với vấn đề gia tăng sự thù nghịch đối với “kẻ khác”. Đây là một thách đố thực sự trong một thế giới mà tiến trình di dân và toàn cầu hoá đã dẫn đến sự gặp gỡ giữa nhiều dân tộc và nền văn hoá khác nhau, nhiều hình thái tín ngưỡng khác nhau và phong tục xã hội khác nhau...

Trong hai ngày Hội nghị, với sự chủ tọa của Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Đại diện cấp cao Liên minh các nền văn minh của Liên hiệp quốc, các tham dự viên đã cùng nhau tìm kiếm cách thức giúp đỡ các cộng đồng tôn giáo “niềm nở đón nhận tha nhân” hầu thăng tiến phẩm giá con người và nâng cao nhận thức về quyền dân sự... Tiến sĩ William Vendley, Tổng thư ký Tổ chức các Tôn giáo vì Hoà bình nói: “Mỗi một trong các truyền thống tôn giáo đa dạng của chúng ta đều mời gọi người có đức tin hãy “đón nhận tha nhân”.

Bằng chứng cho sự đa dạng này là các tham dự viên thuộc một Mạng lưới bao gồm 90 Hội đồng và Tổ chức quốc gia về Liên tôn, trong đó có 5 Hội đồng cấp khu vực, một Hội đồng Thế giới và các Mạng lưới các tu sĩ trẻ. Các đại biểu tham dự Hội nghị thuộc nhiều tôn giáo: Baha'i, Phật giáo, Kitô giáo, Ấn giáo, tôn giáo bản địa, đạo Gaiana, Do Thái giáo, Hồi giáo, Thần giáo, đạo Sikh, cũng như các tín đồ Bái hỏa giáo.

Theo Tiến sĩ William Vendley, “Hội nghị này là cơ hội tốt để các cộng

đồng tôn giáo khác nhau cùng nhau làm việc chung để đương đầu với sự gia tăng tính thù nghịch đối với ‘tha nhân’ trong xã hội, sự thù nghịch biểu lộ qua thái độ bất khoan dung và thường có bạo lực”. Cha Bernt Besh thuộc Toà Thượng phụ Latinh Jerusalem, nhấn mạnh với các tham dự viên: “Tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo đều khẳng định rằng bạo lực, chiến tranh và khủng bố phải bị loại bỏ” và “nào trạng được thay đổi nhờ giáo dục tại gia đình, ở nhà thờ, đền thánh Hồi giáo, nơi hội đường Do Thái, và ở mọi cơ sở phụng tự khác”.

Đó là lý do tại sao các tham dự viên đã thảo luận và trao đổi về bốn đề tài chính nêu trên. Trong một tuyên bố chung, Hội nghị Thế giới lần thứ 9 Tổ chức Các tôn giáo vì hoà bình tại Vienna đã đưa ra một hướng đi mới cho nền hoà bình bền vững giữa các tôn giáo trong những năm tới. Trong khi các Hội nghị thế giới trước đây nhấn mạnh những yếu tố tích cực của hoà bình, những mối đe dọa chung chống lại hoà bình và sự đồng thuận đa tôn giáo vì hoà bình, Hội nghị lần này cam kết cùng nhau hành động dựa trên những giá trị chung làm nền tảng cho khẳng định của mệnh lệnh “đón nhận tha nhân” – trọng tâm của quan điểm đa tôn giáo về hoà bình.

Đại hội cũng là dịp cho các đại diện tôn giáo của Syria (người Hồi giáo và Kitô hữu) kêu gọi trả tự do cho hai giám mục Syria đã bị bắt cóc tại quốc gia của họ hồi cuối tháng Tư vừa qua: Tổng giám mục Paul Yazigi thuộc giáo hội Chính Thống Hy Lạp và Tổng giám mục Gregorios Yohanna Ibrahim, thuộc giáo hội Chính Thống Syria.

Các đại biểu của nhiều tuyên tín khác nhau trên toàn thế giới cũng đã cùng nhau cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ ở Syria.

Ngày hôm sau Hội nghị, các nhà lãnh đạo tôn giáo của vùng Trung Đông và Bắc Phi (MENA) đã lại nhóm họp tại Vienna để thảo luận về các vấn đề tự do tôn giáo, quyền công dân, và việc bảo vệ các dân tộc dễ bị tổn thương. Họ kêu gọi các tín hữu liên kết thành một sức mạnh để có thể buộc các chính phủ phải tôn trọng quyền của mọi người, bảo vệ và phục vụ mọi công dân không trừ một ai. ■

(Theo Christophe Lafontaine - LPJ)