



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 22-12-2013

Chúa nhật 4 Mùa Vọng

Năm A

Đừng ngại

LỜI CHÚA: Mt 1, 18-24

Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Maria, Mẹ Người, đã đính hôn với Giuse, nhưng trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lia bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi suy tính như vậy, thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mộng và nói: “Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng sợ nhận Maria về nhà làm bạn mình. Vì người con trong lòng bà là bởi Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh một con trai và ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội.” Tất cả sự việc này đã được thực hiện để ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua vị tiên tri rằng: “Này đây trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Khi tỉnh giấc, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền dạy: ông tiếp nhận bạn mình.

SUY NIỆM

Tin Mừng Luca nói đến việc truyền tin cho Đức Mẹ, còn Tin Mừng Máthêu lại nói đến việc truyền tin cho Giuse. Sứ thần Chúa giải tỏa nỗi lúng túng và bối rối của ông, khi báo cho ông hay thai nhi nơi người vợ chưa cùng ông chung sống là do quyền năng Thánh Thần. Sứ thần mời gọi ông cứ đón nhận Maria làm

(xem tiếp trang 2)

Bộ Giám mục: nhiều thay đổi quan trọng



WHD (17.12.2013) – Trong một tín hiệu rõ ràng về đổi mới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có những quyết định thay đổi quan trọng về các thành viên của Bộ Giám mục là Bộ có nhiệm vụ xem xét việc tuyển chọn các giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Điều này chứng tỏ Đức Thánh Cha muốn có nhiều giám mục có tinh thần mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục.

Có thể thấy được tín hiệu này không chỉ qua việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm 12 thành viên mới, mà còn do việc ngài không tái bổ nhiệm 14 thành viên đương nhiệm, gồm cả một số hồng y cho đến nay vẫn rất có ảnh hưởng.

Bộ Giám mục là cơ quan của Tòa Thánh gồm các hồng y và giám mục xem xét tiến trình tuyển chọn các ứng viên lên chức giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, ngoại trừ các Giáo hội Đông phương. Các vị Sứ thần Tòa Thánh tại nhiều nước khác nhau gửi tên của ba ứng viên về Bộ mỗi khi một giáo phận cần có một giám mục mới. Bộ sẽ xem xét kỹ các ứng viên được đề nghị và sau đó, trong một phiên họp toàn thể tổ chức mỗi hai tuần, hơn 30

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh cho chân phước Pierre Favre

WHD (18.12.2013) – Ngày 17-12-2013, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh phong thánh cho chân phước Pierre Favre (1506–1546), một trong những vị đồng sáng lập Dòng Tên, và là người bạn của Thánh Inhaxiô Loyola.

Cũng như đối với Đức giáo hoàng Gioan XXIII vào hồi tháng Bảy vừa qua, hay với nhà thần bí người Ý Angela Foligno hồi đầu tháng Mười, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định miễn trừ một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị chân phước trong tiến trình tuyên thánh cho chân phước Pierre Favre.

Sinh tại Villaret, một ngôi làng thuộc thị trấn Saint-Jean-de-Sixt (miền Thượng Savoie), Pierre Favre đã trở thành người bạn cùng phòng và sau đó là người giúp Inhaxiô Loyola ôn bài. Còn Inhaxiô lại trở thành người đồng hành thiêng liêng của Favre mà sau này Inhaxiô thừa nhận Favre là một trong những người giúp Linh thao xuất sắc nhất.



Cùng với thánh Phanxicô Xavier, ba người hợp thành những người “Bạn đường Chúa Giêsu” đầu tiên, là những người sáng lập Dòng Tên trong tương lai. Ngày 15-08-1534, tại nhà nguyện Thánh Denis de Montmartre, Pierre Favre – mới được thụ phong linh mục – đã dâng Thánh lễ và trong Thánh lễ này bảy tu sĩ Dòng Tên đầu tiên đã khấn dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trong khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

vợ, và chấp nhận thai nhi như con mình. Giuse đã nói tiếng Xin Vâng. Ông đón lấy những mầu nhiệm mà ông không hiểu hết. Maria là một mầu nhiệm. Người con sắp sinh ra bởi Thánh Thần cũng là mầu nhiệm. Giuse đã để cho các mầu nhiệm vây bọc mình. Cả cuộc đời Giuse là chiêm ngắm các mầu nhiệm diễn ra một cách bình thường, sát bên ông. Và chính cuộc đời của ông cũng là một mầu nhiệm.

Giuse chấp nhận ý định của Thiên Chúa dù nó phá vỡ ước mơ ông ấp ủ từ lâu. Ông muốn làm chồng cô Maria, người ông yêu mến, nhưng Thiên Chúa lại muốn ông làm bạn của cô thôi. Ông muốn là cha của một đàn con đông đúc, nhưng ông chỉ là cha nuôi của Đức Giêsu. Bên ngoài, Giuse vẫn gánh trách nhiệm làm chồng, làm cha, nhưng căn tính sâu xa của ông, ít ai biết. Ông sống một mình mầu nhiệm đời ông trước Thiên Chúa.

Giuse đã mau mắn nói tiếng Xin Vâng. Ông luôn bị đánh thức vào lúc đang an nghỉ. Sứ thần Chúa bảo ông trở dậy để làm điều gì đó. Ông bỏ dở giấc ngủ và lên đường giữa đêm khuya. Từ Nadarét lên Bêlem, từ Bêlem đi Ai cập, rồi lại trở về. Giuse chịu trách nhiệm về những kho báu Chúa giao. Vâng phục một cách đơn sơ: đó là thái độ của Giuse. Hôm nay có thể Chúa không nói với tôi qua giấc mơ, nhưng qua bao con đường khác, rất riêng tư, mà chỉ mình tôi cảm nhận được. Nếu tôi mau mắn nói tiếng Xin Vâng như Giuse, tôi sẽ góp phần vào việc cứu độ cả thế giới.

Để Con Thiên Chúa làm người, cần tiếng Xin Vâng của Maria, nhưng cũng cần tiếng Xin Vâng khiêm tốn của Giuse. Nhận Maria đang mang thai về nhà mình, và đặt tên cho Hài Nhi trong tư cách một người cha: những hành động ấy đã cho Giuse một chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Chúng ta không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra, nếu như Giuse cứ cương quyết bỏ Đức Maria. Nhờ Giuse, Đức Giêsu đã là người thuộc nhà Đavít. Những lời hứa của Thiên Chúa đã ứng nghiệm (x. 2Sm 7,13). Cùng với Giuse, xin được gọi tên Con Thiên Chúa là Giêsu. Cùng với cả vũ hoàn, xin gọi tên Ngài là

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Giáo hội là ngôi nhà của niềm vui”



WHĐ (16.12.2013) – “Sứ điệp Kitô giáo được gọi là “Phúc Âm”, nghĩa là “tin vui”, là loan báo niềm vui cho mọi người, Giáo hội không phải là nơi trú ngụ của những người buồn sầu, Giáo hội là ngôi nhà của niềm vui”.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng hôm qua, 15-12, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng “ngày hôm nay còn được gọi là ‘Chúa nhật hãy vui lên’. Phụng vụ tràn đầy lời mời gọi hãy vui lên, để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh với niềm hân hoan được đổi mới”.

“Tuy nhiên, niềm vui Phúc Âm không phải là bất kỳ niềm vui nào. Đó là niềm vui vì biết rằng mình được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương. Bài đọc trong sách tiên tri Isaia cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng đến cứu rỗi chúng ta, và nâng dậy những ai tuyệt vọng. Tuy nhiên dù những giới hạn và thất vọng của chúng ta có to lớn thế nào, chúng ta cũng không được phép trở nên yếu nhược và dao động khi đối mặt với khó khăn và yếu đuối. Trái lại, chúng ta được kêu gọi trở nên mạnh mẽ, để có ‘đôi bàn tay cứng cáp, đầu gối vững vàng và lòng can đảm, để không sợ hãi, vì Thiên Chúa chúng ta luôn tỏ lòng thương xót cao cả của Người’. Được Người cứu giúp, chúng ta có thể bắt đầu lại, có thể vượt qua buồn thương và nước mắt để hát lên một bài ca mới”.

Đức Thánh Cha nói rằng: “Niềm vui Kitô giáo, cũng như niềm hy vọng, đặt nền tảng trên lòng thành tín của Thiên Chúa, trong niềm tin tưởng chắc chắn Người luôn giữ lời đã hứa. Isaia kêu gọi những ai lầm lạc, những ai tuyệt vọng, hãy tin tưởng vào sự thành tín của Chúa, vì ơn Chúa cứu rỗi sẽ nhanh chóng đến trong cuộc đời họ. Những ai tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ cảm nghiệm một sự bình an trong tâm hồn mà không ai và không

có gì có thể lấy đi được. Niềm vui của chúng ta là Chúa Kitô. Có thể nói rằng một Kitô hữu buồn là người ở xa Chúa Kitô. Nhưng chính vì vậy, chúng ta không được để họ cô đơn, nhưng phải cầu nguyện cho họ, và giúp họ cảm nghiệm sự ấm áp của cộng đoàn”.

Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha kêu xin Đức Trinh Nữ Maria “giúp chúng ta nhanh chân bước đến Bêlem, để gặp Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta, là Đấng đem ơn cứu rỗi và niềm vui cho mọi người”.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chào mừng các nhóm hành hương khác nhau, trước hết là các thiếu nhi Roma. Theo một truyền thống từ lâu đời, các em đến Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa nhật thứ ba mùa Vọng, đem theo tượng Chúa Hài Đồng trong máng cỏ để Đức Thánh Cha làm phép. Đức Thánh Cha nói: “Các con thân mến, khi các con cầu nguyện trước hang đá Giáng sinh của các con, hãy nhớ cầu nguyện cho cha, và cha cũng nhớ cầu nguyện cho các con. Cám ơn các con, chúc các con lễ Giáng sinh hạnh phúc!”

Đức Thánh Cha cũng chào mừng những người hành hương từ Roma, từ Italia, và từ khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là người hành hương từ Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa nhật hạnh phúc. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh cho chân phước Pierre Favre

Sau khi dòng Tên được chính thức thành lập vào năm 1540, Pierre Favre bắt đầu đi truyền giáo trên khắp châu Âu. Từ Đức đến Bồ Đào Nha, qua Pháp và Italia, những chuyến đi liên tục đã tàn phá sức khỏe của ngài, và ngày 01-08-1546, đang khi chuẩn bị tham dự Công đồng Trentô với tư cách đặc sứ của Đức giáo hoàng, ngài qua đời tại Roma vì kiệt sức, trong vòng tay của người bạn của ngài là Inhaxiô Loyola. Ngài được Đức giáo hoàng Piô IX tuyên phong chân phước vào năm 1872.

Do sự gần gũi với đủ mọi loại người và những người nghèo nhất, Pierre

(xem tiếp trang 3)

Đức Tổng giám mục Parolin tiếp Ngoại giao đoàn

WHĐ (14.12.2013) – Sáng thứ Sáu 13-12 tại Dinh Tông Toà, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã tiếp Đoàn ngoại giao cạnh Toà Thánh, chào các vị đại sứ mà ngài đã gặp trong thời gian ngài phục vụ tại Phủ Quốc vụ khanh, và tự giới thiệu với những người mà ngài chưa gặp.

Sau khi cảm ơn Đoàn Ngoại giao đã chúc mừng nhân dịp ngài được bổ nhiệm vào chức vụ Quốc vụ khanh Toà Thánh, cùng với lời chúc Giáng sinh và Năm mới, Đức Tổng giám mục Parolin đã có bài phát biểu bằng tiếng Pháp.

Sau đây là vài đoạn trích:



Trong giai đoạn nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều hình thức bạo lực và tình trạng bất bình đẳng xã hội, tôi muốn lập lại với quý vị rằng tôi sẵn sàng hợp tác trong việc tìm kiếm hoà bình và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người.

Chúng ta phải chứng tỏ rằng hoà bình là điều có thể, chứ không phải là điều không tưởng... hoà bình là một giá trị thực sự từ Thiên Chúa mà đến, và chúng ta có thể góp phần xây dựng bằng sự dẫn thân của cá nhân cũng như hợp tác... Để được như vậy, cần phải cùng nhau xây dựng một nền văn hóa thực sự của hoà bình, can đảm đối phó với những thách thức gây nguy hại cho việc chung sống đích thực của mọi người và mọi dân tộc. Làm được điều này là chúng ta đáp lại một trong những khát vọng sâu xa của con người, khát vọng sống hạnh phúc. Chẳng phải nhiệm vụ của các nhà ngoại giao là làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách xây dựng và củng cố các mối tương quan ngày càng trở nên huynh đệ hơn hay sao?

Như Đức giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ, con người –mỗi người nam cũng như nữ trên thế giới– được tạo dựng để hưởng niềm vui và tìm kiếm niềm vui đích thực. Chắc

chắn, nhiều lúc trên hành trình ấy, niềm vui thường bị che khuất. Không phải lúc nào cũng thấy được niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui hiện diện nơi những điều tốt đẹp hằng ngày chúng ta thực hiện, trong vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người, của các sự kiện... Niềm vui cũng có ở nơi các tiến trình hướng tới hoà bình, hướng tới sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, dù xem ra chỉ là mong manh và giới hạn. Đó là niềm vui của gặp gỡ và trao đổi, niềm vui của đối thoại và hoà giải.

Đây là nhân loại mà chúng ta tìm cách cùng nhau xây dựng: Một nhân loại là một gia đình thực sự, một nhân loại trong đó các bất đồng được giải quyết bằng đối thoại hơn là chiến tranh, một nhân loại trong đó sức mạnh của kẻ mạnh bù đắp cho sự yếu đuối của người yếu, và sức mạnh của kẻ yếu bổ khuyết cho sự yếu kém của kẻ mạnh.

Chúng ta biết rằng ngày nay có nhiều người –trên hành trình của mình– có nhu cầu

gặp gỡ những con người đầy tình huynh đệ và nhân đạo, có thể đem đến cho họ hy vọng về tương lai. Đức giáo hoàng Phanxicô muốn các Kitô hữu là những con người ấy, và hy vọng rằng Giáo hội sẽ loan báo, làm chứng và mang lại niềm vui, như ngài lập đi lập lại trong Tông huấn *Evangelii Gaudium*. Tốt nhất là chúng ta hãy đọc Tông huấn này cùng với bức thư ngài gửi cho các tín hữu của ngài khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, vào dịp khai mạc Năm Đức Tin. Ngay từ đầu, Tông huấn nói đến một Giáo hội mở rộng cửa, một biểu tượng của ánh sáng, tình bằng hữu, niềm vui, sự tự do và niềm tin tưởng. Khi kết thúc Năm Đức Tin, trong một bức thư gửi cho Giáo hội hoàn vũ, Đức giáo hoàng Phanxicô lập lại mong muốn của ngài rằng Giáo hội sẽ ít bận tâm đến việc củng cố các biên cương của mình, nhưng tìm kiếm sự gặp gỡ và thông truyền niềm vui Phúc Âm.

Đối với các Kitô hữu, niềm vui này đặt nền tảng nơi con người của Chúa Giêsu, mà chúng ta sắp mừng lễ Giáng sinh của Người trong ít ngày nữa. Nguyên xin niềm vui và bình an giúp cho dân tộc của quý vị được phát triển và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn! ■

(Theo VIS)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Emmanuel. Giêsu là Thiên-Chúa-ở-với-ta cho đến tận thế.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tĩa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh cho chân phước Pierre Favre

Favre thường được những người viết về Đức Thánh Cha Phanxicô kể là một trong những mẫu gương của Jorge Mario Bergoglio.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn các tạp chí của dòng Tên hồi tháng Tám vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô tâm sự rằng chân phước Pierre Favre đúng là một trong nhiều nhân vật của dòng Tên mà ngài yêu thích. Đức Thánh Cha mô tả chân phước Pierre Favre là người “biết đối thoại với mọi người, cả với những người xa xôi nhất và những người thù nghịch với dòng Tên; một con người đạo đức đơn sơ, có lẽ có đôi chút ngây thơ, luôn sẵn sàng, phân định nội tâm kỹ lưỡng, những điều đó làm cho ngài vừa là người của những quyết định quan trọng và dứt khoát đồng thời cũng lại là con người rất đổi hiền hậu...”■

(Theo La Croix)

Bộ Giám mục: nhiều thay đổi quan trọng

thành viên của Bộ sẽ bỏ phiếu để chọn một ứng viên lên chức giám mục. Sau khi bỏ phiếu, Bộ trưởng Bộ Giám mục báo cáo kết quả cuối cùng cho Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha –với quyền tự do quyết định–, thường phê chuẩn tên đầu tiên trong danh sách.

Theo thông báo ngày 16-12 của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Đức hồng y Marc Ouellet (Canada) vào chức vụ Bộ trưởng. Đức hồng y Ouellet đã giữ chức vụ này từ năm 2010.

Cùng với việc bổ nhiệm 12 thành viên mới, Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm 18 vị trong số 33 thành viên đương nhiệm của Bộ, trong đó có các Hồng y: George Pell (Australia), Leonardo Sandri (Argentina và Giáo triều Rôma), William Levada (Hoa Kỳ) và cả Đức hồng y Tarcisio Bertone (Italia) - mặc dù Đức hồng y Bertone sẽ mãn nhiệm khi tròn 80 tuổi vào tháng Mười Hai 2014.

Trong số các vị không được tái bổ nhiệm, có hai vị Hồng y của Hoa Kỳ: Burke và Justin Rigali, hai vị Hồng y của Italia: Mauro Piacenza và Angelo Bagnasco, và Đức Hồng y Antonio Rouco Varela, Tây Ban Nha.

Đức hồng y Rigali, người mãn nhiệm Tổng giám mục Philadelphia vào năm 2011, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận tại Hoa Kỳ trong suốt hai thập kỷ qua. Tương tự, Đức hồng y Burke, Chánh án Tối cao Pháp viện Tòa Thánh, là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong việc tuyển chọn các giám mục Hoa Kỳ từ khi được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục vào năm 2009.

Việc không tái bổ nhiệm này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Đức Thánh Cha Phanxicô muốn có nhiều giám mục có tinh thần mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục. Như Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung các tân giám mục quy tụ về Roma ngày 19-09-2013, ngài muốn các giám mục phải là những mục tử phục vụ đoàn chiên, đồng hành với đoàn chiên và không mang tâm lý “của những ông hoàng”.

12 thành viên mới của Bộ Giám mục gồm có:

Đức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo thăm nước Nga

WHĐ (15.12.2013) – Hôm qua thứ bảy 14-12-2013, Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã bắt đầu chuyến viếng thăm nước Nga kéo dài năm ngày. Chuyến viếng thăm này được coi là một mốc quan trọng trên lộ trình hướng tới hoà giải giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo Nga. Đức hồng y Koch sẽ lưu lại Sankt-Peterburg và Moskva, thăm viếng các cộng đồng Công giáo nhỏ tại đây, đồng thời gặp gỡ các giám mục, linh mục và chủng sinh Chính thống giáo Nga.

Vào ngày cuối, thứ Tư 18-12, Đức hồng y Koch sẽ hội đàm với Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga. Tại ngôi nhà thờ chính toà lịch sử của Moskva, Nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, Đức hồng y Koch cũng sẽ gặp Đức Thượng phụ Kirill - Thượng phụ Moskva và toàn Nga; cùng với Trưởng giáo chủ Hilarion Alfeyev - Chủ tịch Ban đối ngoại của Tòa Thượng phụ Nga.

Cùng đi với Đức hồng y Koch có cha Hyacinthe Destivelle, dòng Đa Minh, nguyên quản nhiệm Vương cung thánh đường Thánh Catarina ở Sankt-Peterburg và hiện đang đứng đầu Văn phòng liên lạc với Giáo hội Chính thống Nga thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo.

Ngoài các cuộc gặp gỡ, Đức hồng y Koch cũng sẽ chủ trì một Hội nghị



về các quan hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo từ sau Công đồng Vatican II tại Viện thần học Sankt-Peterburg, và đến thăm tu viện Alexander Nevsky, nhân dịp kỷ niệm 300 năm thánh hiến tu viện vào năm nay. Cuối cùng Đức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo sẽ chủ sự lễ kỷ niệm Năm Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Catarina ở Sankt-Peterburg.

Cần nhắc lại rằng hồi tháng Ba 2011, Đức hồng y Koch đã gặp Đức Thượng phụ Kirill lần đầu tiên tại Moskva. Ngài bày tỏ sự hài lòng về việc các nhà lãnh đạo của hai Giáo hội đều có cùng một quan điểm về các vấn đề luân lý. ■

*(Tổng hợp từ Vatican Radio,
Pháp ngữ và Anh ngữ)*

- Đức hồng y Franciso Robles Ortega, Tổng giám mục Guadalajara, Mexico;
- Đức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ;
- Đức hồng y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục Bogota, Colombia;
- Đức hồng y Kurt Koch (Thụy Sĩ), Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo;
- Đức hồng y João Braz de Aviz (Brazil), Bộ trưởng Bộ Tu sĩ;
- Đức Tổng giám mục Pietro Parolin (Italia), Quốc vụ khanh Tòa Thánh;
- Đức Tổng giám mục Benjamin Stella (Italia), Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ;

- Đức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri (Italia), Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục;
- Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc;
- Đức Tổng giám mục Paolo Rabitti, nguyên Tổng giám mục Ferrara-Comacchio, Italia;
- Đức Tổng giám mục Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia-Citta della Pieve, Italia;
- và Đức giám mục Felix Genn, Giám mục giáo phận Münster, Đức. ■

(Theo Vatican Insider)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**
