



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 29-12-2013

Lễ Thánh Gia

Năm A

Trốn sang Ai Cập

LỜI CHỨA: Mt 2, 13-15.19-23

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giuse liền trở dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai cập.

Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền trở dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Achêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giuđê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê, và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét.

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên đây kể lại một biến cố không vui. Con Thiên Chúa bị Hêrôđê đe dọa tính mạng. Được mộng báo, đang đêm Giuse phải đem gia đình đi trốn. Đất Ai cập vẫn

(xem tiếp trang 2)

**“Dân đang bước đi trong tăm tối
đã nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng”**

**Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô
trong Thánh lễ Đêm Giáng sinh 24-12-2013**



1. “Dân đang bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1)

Lời tiên báo của Isaia không ngừng làm cho chúng ta xúc động, nhất là khi chúng ta nghe lời ấy trong phụng vụ đêm Giáng sinh. Nhưng đó không đơn thuần là một vấn đề tâm tình hay cảm xúc. Lời ấy đánh động chúng ta bởi vì nói lên sự thật sâu sắc chúng

ta là ai: là một dân tộc đang bước đi, và chung quanh chúng ta –cũng như bên trong chúng ta– có cả bóng tối và ánh sáng. Trong đêm này, khi thần tối tăm bao phủ thế giới, thì một lần nữa lại diễn ra biến cố luôn khiến chúng ta ngạc nhiên và ngỡ ngàng: Dân đang bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng. Một ánh sáng làm

chúng ta suy niệm về mầu nhiệm này: mầu nhiệm của bước đi và nhìn thấy.

Bước đi. Động từ này làm cho chúng ta nghĩ đến dòng lịch sử, đến cuộc hành trình dài là lịch sử cứu độ, khởi đầu với Abraham, cha của chúng ta trong đức tin, người một ngày kia đã được Chúa kêu gọi lên đường, ra khỏi đất nước mình để đến miền đất mà Chúa sẽ chỉ cho ông. Từ đó, căn tính

(xem tiếp trang 2)

Giáng sinh với những người tàn tật

ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI-CARITAS (23.12.2013) – Trong những ngày này, không khí Giáng sinh đã rộn ràng và tưng bừng khắp nơi. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội-Caritas của Hội đồng Giám mục Việt Nam lại mau mắn lên đường đến với những mảnh đời bất hạnh để thăm hỏi và tặng xe lăn. Được biết 100 chiếc xe lăn ngai tặng cho những người tàn tật trong dịp mừng Chúa giáng sinh năm nay do một ân nhân tặng ngai để mừng Ngân khánh Giám mục (16/12/1988 – 16/12/2013). Ngai đã chia sẻ một số xe cho những người tàn tật của giáo phận Bắc Ninh, Hưng Hóa và Hải Phòng. Chúa nhật 15-12-2013, ngai đã đến thăm và tặng xe lăn cho một số người tàn tật tại giáo xứ Hải Dương, giáo phận Hải Phòng.



Đón nhận những chiếc xe lăn thấm đượm tình người và tình Chúa, những người tàn tật đều bày tỏ lòng biết ơn nghĩa cử của Đức cha và quý ân nhân. Ước mong sao tình Chúa tình người luôn được trao ban và đón nhận, không chỉ vào mùa Giáng sinh, để mọi người được vui hơn và hạnh phúc hơn, để xã hội chúng ta ngày càng trở nên huynh đệ hơn. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

được coi là chỗ trú ẩn an toàn... Nhưng ngay cả khi vua Hêrôđê lia đời, mối đe dọa vẫn còn tồn tại. Ackhêlao kế nghiệp vua cha, là người tàn ác không kém, khiến Thánh gia chẳng dám về ở vùng Giuđê, mà phải trở về quê nhà ở Nadarét. Như thế cuộc sống của Thánh gia chẳng phải là êm ả. Đầu phải có Chúa là tránh được căng thẳng, long đong. Chỉ có một điều Thánh gia đã không để mất, đó là niềm tin thác vãng vào Thiên Chúa, ngay giữa những hiểm nguy từ phía bạo quyền, đó là tình yêu thương gắn bó với nhau, giữa những lúc khó khăn chông chốt. Rồi mọi sự sẽ qua, rồi bình an sẽ trở lại.

Nhìn lại cuộc sống Thánh gia, ta thấy có nhiều sóng gió. Có lúc tưởng như tan vỡ, khi thánh Giuse định rút lui... Có lúc bối rối khi ở Bêlem không tìm ra chỗ trọ. Có những ngày đôn đáo tìm con trong nước mắt. Có lúc họ hàng tưởng Đức Giêsu mất trí, nên đi bắt về. Và nhất là có lúc Mẹ phải đứng bên xác con... Thánh gia chẳng được hưởng một chút ưu đãi nào. Một gia đình vô cùng thánh thiện và gương mẫu cũng phải chịu bao khổ đau và nghịch cảnh, nhờ đó mọi gia đình Kitô hữu khác có thể yên tâm đứng vững giữa những lúc mây mù.

Các gia đình hôm nay cũng bị đe dọa. Có những gia đình quá nghèo túng và nợ nần. Có những trẻ thơ bị thất học, bị bỏ rơi, bị lạm dụng. Mối đe dọa lớn nhất là thiếu vắng tình yêu. Có những xung đột giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Kết quả là nạn phá thai, ngoại tình, ly dị. Gia đình chẳng còn là dòng suối ngọt ngào, nơi mọi người lớn lên nhờ yêu và được yêu, nhờ kiên nhẫn lắng nghe, nhờ dịu dàng đối thoại, nhờ bầu khí cảm thông khiến người ta dám chấp nhận nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn, mẹ Têrêsa phát biểu: "Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng ý thức về tầm quan trọng của gia đình. Nếu chúng ta đưa tình yêu trở lại gia đình, thế giới này sẽ đổi khác." Thế giới bằng hoại vì gia đình thiếu tình yêu. Giới trẻ nghiện ngập và hư hỏng vì bơ vơ, buồn chán. Ước gì mỗi gia đình Kitô hữu đều là một mái ấm, đầy ấp tình yêu, đầy ấp Thiên Chúa.

(xem tiếp trang 3)

"Dân đang bước đi trong tăm tối..."

của người tín hữu chúng ta là một dân lên đường hành hương về miền đất hứa. Lịch sử này luôn có Chúa cùng đi! Chúa hằng trung thành với giao ước và lời hứa của Người. "*Thiên Chúa là ánh sáng, trong Người không hề có bóng tối*" (1 Ga 1,5). Nhưng về phía dân có khi có cả ánh sáng và bóng tối, trung tín và bất trung, vâng phục và nổi loạn; có khi là một dân hành hương và có khi lại là một dân phiêu bạt.

Trong cuộc đời mỗi người chúng ta cũng vậy, có cả những khoảnh khắc tươi sáng và u ám, ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và anh chị em chúng ta, thì chúng ta bước đi trong ánh sáng; nhưng nếu chúng ta đóng cửa lòng mình, nếu chúng ta bị niềm tự phụ, sự lừa dối, tính vụ lợi thống trị, thì khi đó bóng tối bùng xuống trong lòng chúng ta và quanh chúng ta. Thánh tông đồ Gioan viết: "*Ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng*" (1 Ga 2,11).

2. Trong đêm này, lời loan báo của Thánh Tông đồ vang lên như một ánh sáng bùng lên rực rỡ: "*Án sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người*" (Tit 2,11).

Án sủng được tỏ lộ trong thế giới của chúng ta là Chúa Giêsu, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, là người thật và là Thiên Chúa thật. Người đã bước vào lịch sử của chúng ta, đã chia sẻ cuộc hành trình của chúng ta. Người đã đến giải thoát chúng ta khỏi bóng tối và ban cho chúng ta ánh sáng.

Trong Người đã được tỏ lộ ân sủng, lòng thương xót và tình yêu dịu dàng của Chúa Cha: Chúa Giêsu là tình yêu nhập thể. Người không chỉ là vị Thầy dạy đức khôn ngoan, Người không phải là một lý tưởng mà chúng ta cố vươn tới dù vẫn biết chẳng có hy vọng đạt được. Người là ý nghĩa của cuộc sống và lịch sử, Người đã đến dựng lều giữa chúng ta.

3. Các mục đồng là những người đầu tiên nhìn thấy "căn lều" này, những người đầu tiên được báo tin Chúa Giêsu sinh ra. Họ là những người đầu tiên bởi vì họ là những người rớt hết, những người bị bỏ rơi. Và họ là những người đầu tiên bởi vì họ đã tỉnh thức, canh giữ bảo vệ đàn chiên trong đêm. Cùng với họ, chúng ta hãy đến trước Hải Nhi trong thinh lặng. Cùng với họ, chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta, và cùng với họ chúng ta hãy nâng tâm hồn lên ca ngợi lòng trung tín của Người: Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả, chúng con chúc tụng Chúa đã hạ mình vì chúng con. Chúa bao la vô cùng nhưng đã trở nên nhỏ bé, Chúa giàu có nhưng đã trở nên nghèo hèn, Chúa toàn năng nhưng đã trở nên yếu ớt.

Đêm nay chúng ta hãy chia sẻ niềm vui Phúc Âm: Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Người Con Một làm người anh em của chúng ta, làm ánh sáng chiếu soi bóng tối của chúng ta. Chúa lặp đi lặp lại với chúng ta: "Đừng sợ!" (Lc 2,10). Và tôi cũng nhắc lại: Đừng sợ! Cha của chúng ta rất kiên nhẫn, Người yêu thương chúng ta, Người ban Chúa Giêsu cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta trên hành trình về miền đất hứa. Chúa Giêsu là ánh sáng xua tan bóng tối. Người là bình an của chúng ta. Amen. ■

Các giám mục Mexico dâng lễ mừng Giáng sinh trong các nhà tù

WHĐ (19.12.2013) – Ngày 18-12-2013, Đức hồng y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico, đã khai mạc chương trình cử hành Thánh lễ trong mùa Giáng sinh tại nhiều nhà tù ở thủ đô Mexico.

Đức Tổng giám mục Pierre Christophe, Sứ thần Tòa Thánh tại Mexico và sáu giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Mexico cũng tham gia chương trình này.

Theo tin từ Tổng giáo phận, Đức hồng y Rivera vẫn cử hành Thánh lễ tại các nhà tù vào dịp lễ Giáng sinh suốt 18 năm qua.

Ngoài ra năm nay còn có một Thánh lễ vào ngày 18-12 tại một trung tâm giam giữ vị thành niên.

Đức Tổng giám mục Pierre sẽ cử hành Thánh lễ tại nhà tù Femenil Tepepan vào ngày 20-12 và ngài sẽ khởi đầu một dự án mới nhằm tiếp xúc với các tội phạm vị thành niên để khích lệ họ chia sẻ hy vọng và niềm vui đức tin cho các bạn tù.

Các tù nhân cũng sẽ được phát vòng hoa và chân đấp.

Cha Francisco Javier Carreno

(xem tiếp trang 4)

Đức hồng y Koch tổng kết chuyến viếng thăm tại nước Nga



WHĐ (22.12.2013) – Đức hồng y Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã trở về Roma sau chuyến viếng thăm 5 ngày tại nước Nga (từ 14 đến 18-12-2013), cụ thể là tại Sankt-Peterburg và Moskva. Trong dịp này, Đức hồng y có đến thăm các cộng đoàn Công giáo, nhưng chủ yếu là cuộc gặp gỡ đại kết với Giáo hội Chính thống.

Điều đáng nhớ nhất trong chuyến viếng thăm (của Đức Hồng y người Thụy sĩ) này là cuộc gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill - Thượng phụ Moskva và toàn Nga vào ngày 18-12. Đây là dịp để hai bên đề cập đến mối liên hệ song phương giữa người Công giáo và Chính thống giáo, đồng thời là dịp chia sẻ những mối ưu tư chung, chẳng hạn cuộc xung đột tại Syria và những cuộc bạo loạn tại Ukraina.

Trở về Vatican, Đức hồng y Koch đã cho biết chi tiết các đề tài trao đổi trong cuộc gặp gỡ Đức Thượng phụ Chính thống giáo, và nhận định của Đức Thượng phụ Kirill về Đức Thánh cha Phanxicô.

Đức hồng y Koch nói: “Đây là lần thứ hai tôi có dịp gặp Đức Thượng phụ Moskva và toàn Nga. Lần trước là vào tháng Ba 2011. Trong cuộc gặp gỡ lâu giờ lần này, chúng tôi bàn đến nhiều đề tài, đặc biệt là về mối tương quan giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo, về những khác biệt và thách đố của cuộc đối thoại thần học giữa hai Giáo hội. Chúng tôi cũng nói đến những thách đố của xã hội chúng ta, đặc biệt là tình trạng của gia đình và cả những thách đố trên bình diện văn hoá nữa. Chúng tôi bàn sâu những khả năng hợp tác về văn hoá và đạo đức giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Roma. Ngoài ra chúng tôi còn bàn đến những vấn đề chính trị ở Ukraina, Syria và Trung Đông.

– Quan điểm của Đức Thượng phụ về các Giáo hội ra sao? Các Giáo hội

có thể làm gì cho các Kitô hữu ở Trung Đông, nhất là ở Syria?

– Vâng, khi nghĩ đến những tình huống này chúng ta đã cầu nguyện và hành động hết sức có thể để nâng đỡ họ. Tôi chỉ muốn nhắc đến bức thư mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết cho Tổng thống Putin là người lãnh trách nhiệm trong giai đoạn khó khăn này và ngài đã kêu gọi một đêm cầu nguyện cho Syria tại Roma. Còn Đức Thượng phụ cũng đã đến thăm các Kitô hữu trong vùng để nâng đỡ họ. Vì vậy, theo tôi cả hai bên đều có cùng mối bận tâm và cùng nhau dẫn thân. Mặt khác, Đức Thượng phụ cũng nói về tình hình của các Giáo hội ở Ukraina, các mối căng thẳng cùng các vấn đề vẫn còn tồn đọng giữa các Giáo hội Chính thống và Giáo hội Công giáo Hy Lạp. Và ở đây có lẽ điều rất quan trọng đối với tôi, là mọi người có thể thấy rằng cả hai bên đều có những vết thương trong lịch sử và đó là lý do tại sao chúng ta phải kiên nhẫn và tôn trọng đối với những thương tích vẫn còn đó. Chúng ta có thể vượt qua những vấn đề này để hợp tác tốt hơn và tiến đến tình bằng hữu giữa các Giáo hội.

– Khi nghĩ đến một cuộc gặp gỡ giữa người Công giáo và người Chính thống giáo, chúng ta nghĩ ngay đến cuộc gặp gỡ có thể diễn ra giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ. Có những kế hoạch cụ thể hơn liên quan đến cuộc gặp gỡ ấy không?

– Từ ít lâu nay người ta đã nói về việc này. Rõ ràng là người ta đã đề cập đến khả năng này. Nhưng như vị giáo chủ Hilarion Alfeyev –đặc trách về đối thoại đại kết– vẫn thường nói, công việc chuẩn bị quan trọng hơn chính cuộc gặp gỡ. Tôi cũng đồng thuận với quan điểm này, xác tín này. Và bởi đó, cần có thời gian và sự nghiêm túc để thảo luận xem liệu một cuộc gặp gỡ như vậy có khả thi hay không, những đề tài cần bàn đến là gì, cuộc gặp gỡ ấy có thể diễn ra khi nào và ở đâu: đây là công việc chuẩn bị.

– Nói chung, quan điểm và suy nghĩ của Đức thượng phụ về Đức Thánh Cha Phanxicô như thế nào? Đức Thượng phụ có nói về phong cách, về những phát biểu của Đức Thánh Cha không?

– Có, Đức Thượng phụ thường nói đến cách Đức Thánh Cha hướng dẫn

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà ở Nadarét, Chúa đã thành một người chín chắn và trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng Cha giao.

Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Chúa.

Chúa đã học nơi thánh Giuse sự lao động miệt mài, sự mau mắn thi hành Thánh ý Thiên Chúa, sự âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình.

Chúa đã học nơi Mẹ Maria sự tế nhị và phục vụ, sự buông mình sống trong lòng tin phó thác và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm trầm.

Xin nhìn đến gia đình chúng con, xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ.

Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, Giáo hội chúng con thánh thiện hơn, nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Giáo hội và nghiêm túc thực thi sứ vụ giáo hoàng của mình. Ngài nói đến nhân cách của Đức Thánh Cha, những quan tâm và sự gắn gũi của Đức Thánh Cha với dân chúng, việc dẫn thân của Đức Thánh Cha cho các giá trị Kitô giáo trong xã hội và cho học thuyết xã hội, vì trong xã hội chúng ta có chung nhiều thách đố. Đức Thượng phụ cũng rất cảm kích về việc Đức Thánh Cha coi trọng truyền thống Thượng hội đồng của Giáo hội Chính thống như nói trong Tông huấn Evangelii Gaudium và ngài đánh giá cao việc Đức Thánh Cha muốn coi trọng vai trò của Thượng Hội đồng Giám mục và chủ đề gia đình mà Thượng Hội đồng Giám mục 2014-2015 sẽ bàn đến.

(xem tiếp trang 4)

**ĐTC Phanxicô
đến thăm
ĐTC Bênêđictô XVI
nhân dịp lễ Giáng sinh**



WHĐ (24.12.2013) – Hôm qua thứ Hai 23-12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh vị tiền nhiệm của ngài là Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI. Toà Thánh Vatican đưa ra thông cáo sau đây về cuộc gặp gỡ này:

“Chiều nay, thứ Hai 23-12, khoảng 5g, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đi thăm Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI để chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Đức Bênêđictô XVI đã đón Đức Phanxicô tại lối vào toà nhà (tu viện Mater Ecclesiae trước đây). Sau khi cùng cầu nguyện trong nhà nguyện một lúc, hai vị đã gặp riêng khoảng nửa giờ trong một căn phòng. Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô, với thư ký riêng của ngài đi cùng, đã chào thăm các thành viên khác trong “gia đình” của Đức nguyên giáo hoàng – gồm có Đức Tổng giám mục Gänswein và các chị thuộc Tu hội giáo dân Memores Domini–, rồi ra về khoảng 5g45. Hình ảnh truyền hình được Đài truyền hình Vatican cung cấp theo yêu cầu”. ■

Các giám mục Mexico...

Guzman, đặc trách mục vụ tù nhân, giải thích: “Mục đích là để khích lệ các tù nhân trong thời gian họ bị giam giữ, đặc biệt những người trẻ, là những người cần quan tâm hơn cả. Là Giáo hội, chúng ta mong muốn mang đến cho họ tình yêu, bình an và niềm vui; và còn ai tốt hơn các mục tử của chúng ta để thông truyền niềm vui Giáng sinh này cho anh chị em chúng ta?”

Tổng giáo phận Mexico (của nước Mexico) là giáo phận lớn nhất trên thế giới, với hơn 7 triệu tín hữu Công giáo. ■

(CNA)

Tài liệu của Bộ Giáo dục Công giáo: “Giáo dục về đối thoại liên văn hóa trong các trường Công giáo”



WHĐ (20.12.2013) – “Giáo dục về đối thoại liên văn hóa trong các trường Công giáo. Cùng nhau sống nên văn minh tình yêu” là chủ đề của một văn kiện mới được Bộ Giáo dục Công giáo công bố.

Ngày 19-12, Đức hồng y Zenon Grocholewski, và Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani – Bộ trưởng và Thư ký của Bộ, cùng với giáo sư Italo Fiorin thuộc Viện Đại học LUMSA của Roma, đã giới thiệu văn kiện này tại Tòa Thánh.

Đức hồng y Grocholewski cho biết Văn kiện này được Đức giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn, nhằm đào sâu nền giáo dục về đối thoại liên văn hóa.

Ngài nhắc đến bối cảnh của giáo dục trong thế giới ngày nay, trong đó có “hơn một tỉ người trẻ trong độ tuổi

Đức hồng y Koch tổng kết...

– Đức hồng y hy vọng điều gì về đối thoại đại kết trong năm 2014?

– Trước hết sẽ là sự kiện kỷ niệm năm mươi năm mối quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống: cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thượng phụ Athenagoras –Thượng phụ Constantinopolis– và Đức giáo hoàng Phaolô VI (05-01-1964). Và cuộc gặp gỡ tại Jerusalem này đã khởi đầu cho cuộc đối thoại trong chân lý và tình bằng hữu. Tôi hy vọng rằng kỷ niệm này trong năm tới sẽ là một dịp tốt để thắt chặt thêm các mối tương quan và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, vì mục đích của cuộc đối thoại này hẳn là để tìm lại sự hiệp nhất trong Giáo hội và trong Thánh Thể. ■

(Vatican Radio)

đi học, và hơn 58 triệu giáo viên tham gia giảng dạy”.

Đức hồng y cũng nhấn mạnh những thách đố hiện nay: “Theo số liệu của UNICEF (2013), có hơn 70 triệu trẻ em không được đến trường, hầu hết trong số đó sống tại các quốc gia đang bị xâu xé vì xung đột”. Ngoài ra, trên toàn thế giới “còn thiếu khoảng 1,7 triệu giáo viên”.

Từ năm 2008 đến 2011, ngài nói thêm, số trường Công giáo đã tăng thêm 6.000 trường, đặc biệt là tại châu Phi, châu Á và châu Đại Dương, với tổng số 209.670 trường.

Văn kiện mới kêu gọi trường học Công giáo “cung cấp cho các thế hệ trẻ những yếu tố cần thiết để phát triển một quan điểm liên văn hóa về việc chung sống với nhau”, bởi vì “hiện tượng di dân đã khiến cho thực tế của đa văn hóa và đa tôn giáo mang tính toàn cầu”.

Đức hồng y nhấn mạnh: Từ chủ chốt nối kết mọi khía cạnh được đề cập trong văn kiện này là “đối thoại”, vì “đó là hướng dẫn của Đức Thánh Cha, là cách ứng xử của Giáo hội trong mọi tình huống”.

Mục tiêu chính của giáo dục về đối thoại liên văn hoá là xây dựng một nền văn minh tình yêu, một xã hội bình an và liên đới, không phải một thứ liên đới mơ hồ, nhưng là tìm cách thể hiện “tình yêu Chúa Kitô”.

Bộ Giáo dục Công giáo kêu gọi “trở lại với căn tính của các trường Công giáo, mà nền tảng là Chúa Kitô”. Thật vậy, “để có thể đóng vai trò xây dựng, các trường Công giáo không được để cho căn tính của mình trở nên nhạt nhòa, nhưng trái lại phải củng cố căn tính ấy, và sứ vụ của trường học Công giáo không được tách rời khỏi Phúc-Âm-hoá”.

Văn kiện này trước hết gửi đến các bậc cha mẹ, các nhà lãnh đạo, nhà giáo dục và nhân viên các trường Công giáo, đến các Ủy ban Giám mục, các dòng tu, các phong trào và hiệp hội có nghĩa vụ chăm sóc mục vụ giáo dục thường xuyên, và sau đó gửi đến tất cả những ai quan tâm đến việc giáo dục con người.

Văn kiện được ký ngày 28-10-2013, để kỷ niệm 48 năm công bố Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vatican II về giáo dục Kitô giáo, là tài liệu tham khảo của Bộ Giáo dục Công giáo. ■